



BIJBELSTUDIE Galatenbrief 2019-2020

THEMA: SLECHTS ÉÉN WEG!

De rechtvaardige zal leven door het geloof (GNB Gal 3:11)



LES 6 - Gal 4:1-11 – SLAVEN & SLAVINNEN OF ZONEN & DOCHTERS VAN GOD

ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD

In de schepping zien we het verlangen van God de Vader naar veel zonen en dochters die op Zijn geliefde Zoon zouden gelijken. Mogelijk omdat zijn enige Zoon Hem zoveel voldoening gaf, dat Hij naar meer kinderen verlangde als Zijn volk (2Cor 6:18b). Dikwijls gedragen we ons niet als Zijn kinderen maar nog als slaven en slavinnen en beseffen nog niet hoe bijzonder onze NIEUW LEVENs status is.

VRAAG: Bedenk hoe het zou zijn om een slaaf of slavine in de oudheid te leven zonder hoop op vrijheid. Bedenk vervolgens hoe het zou zijn als iemand jou vrijkoopt en je ook nog adopteert als zoon of dochter.

EEN ILLUSTRATIE EN TOEPASSING WAARIN EEN KIND EN SLAAF WORDEN VERGELEKEN (HSV GAL 4:1–3)

1 Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; 2 maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. 3 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld.

Indertijd waren er ceremonies waarbij een jongen ophield een kind te zijn en een man werd met wettelijke rechten als erfgenaam. In de Romeinse cultuur bepaalde de vader de leeftijd wanneer dat gebeurde. Paulus refereert naar dat “volwassen” worden. Als de Romeinse jongen nog maar een kind is, heeft hij eigenlijk minder dagelijkse vrijheid en gezag dan een hooggeplaatste slaaf in het huishouden. Toch is hij voorbestemd om alles te erven en de slaaf niet.

- De erfgenaam staat onder de strikte zorg van voogden en rentmeesters totdat unieke tijdstip.
- Vers 3 “Zo waren ook wij”: Paulus vergelijkt dit met ons geestelijke leven. We zijn zonen van God door geloof in Christus Jezus (Gal 3:26), en zijn erfgenamen volgens de belofte (Gal 3:29). De wet was onze leermeester, hoedster (Gal 3:24–25), om over ons te waken toen we nog 'kinderen' waren.
- De 'grondbeginselen van de wereld' verwijzen naar de wet. Waarom wordt er verwezen? Omdat de basisbouwsteen van de samenleving de wet moet zijn. Elke samenleving die de fundamentele principes van de wet negeert, zal afbrokkelen, verdwijnen en van binnenuit worden vernietigd.
- Het probleem echter is dat de wet ons wel vertelt wat we moeten doen, maar het geeft ons niet de kracht om het te doen en Christus brengt de oplossing en de wet van de Geest (Rom 8:1-2).
- De invloed van de wet, samen met onze zondige natuur, bracht ons in slavernij van de grondbeginselen (stocheion = een reeks dingen) van de wereld; als 'jonge kids van het ABC van het universum'.
- We dienen los te komen van denkwijzen (zowel heidens als van de Joodse wet) met als principe oorzaak en gevolg. Een karma van 'je krijgt wat je verdient'; dit regeert de natuur & geest van de mens.
- Paulus zei tegen de Galaten dat ze dit los moesten laten om Gods genade te begrijpen.
- Genade is in tegenspraak met dit 'ABC van het universum', omdat Gods genade niet met ons omgaat op basis van wat we verdienen. Op zich heeft het 'ABC van het universum' een plek in ons leven maar ondergeschikt aan onze relatie met God. Paulus waarschuwt ons om niet volgens deze elementaire principes van de wereld te leven (Col 2: 8) die in Christus afgestorven zijn (Col 2:20).

DE BEVRIJDING VAN DE ERFGENAMEN UIT HUN SLAVERNIJ (4–5)

4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Vers 4 begint met 'wanneer de tijd rijp was'; Jezus kwam als Redder in Gods verlossingsplan met het wonderbare evangelie van Gods Koninkrijk met de Gemeente als Zijn Lichaam in de kracht van de Geest.

- Jezus kwam niet alleen als Gods Zoon, maar ook *geboren uit een vrouw, geboren onder de wet.*

- Hij is 100% mannelijk. Hij is 100% God, en heeft daarom de kracht en de middelen om ons te verlossen. Omdat Jezus ook 100% mens is, heeft Hij het recht en het vermogen om ons te verlossen. Hij kwam ons uit de slavernij vrijkopen, van onze gebondenheid aan zonde en het wereldsysteem.
- Maar Gods werk voor ons houdt daar niet op; we worden geadopteerd tot Gods zonen en dochters.
- Niet in de zin als kleine baby; bedenk dat je geadopteerd wordt als volwassene bij een miljonair...
- Het Griekse woord dat met "adoptie" is vertaald, is huiiothesia. Huios = "zoon", thesia = "positie", dus "de positie van zoon innemen". Gods Zoon nam onze positie aan het kruis van Golgotha in, zodat we op onze beurt de positie als zonen van God konden innemen.
- Elk mens is een kind uit God in de zin dat het Zijn nageslacht is (Han 17:28–30). Maar niet elk mens is een kind van God door de nieuwe familierelatie; men is een kind van God of van de boze (Joh 8:44).
- Je kunt alleen geadopteerd worden In Gods huisgezin door wedergeboorte (Nicodemus in Joh 3).
- Het is uniek wat God deed: Hij redt ons niet alleen maar maakt ons deel van Zijn huisgezin (Ps 68:7).
- We zijn in Christus meer gezegend dan Adam! Die werd nooit geadopteerd als een zoon van God zoals wij vandaag. Verlossing is dus niet slechts een herstel van wat bij Adam verloren was gegaan.

ONS ZOONSCHAP VIEREN DOOR DE HEILIGE GEEST (6–7)

6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

- Omdat u zonen bent... en Gods Geest ontvangen... roepen we 'Abba, Vader!' We roepen hetzelfde als een klein kind 'papa', net wat Jezus riep in Marc 14:36 en hebben dezelfde toegang tot de Vader!
- Ons zwakke gekreun, 'Abba, Vader', zal eerder door God worden gehoord, dan het gecombineerde lawaai van hel, zonde en de Wet. ' (Luther). We zien een duidelijke parallel genoemd in Rom 8:1-15.
- We hebben Gods Geest - DNA - in ons hart ontvangen, waardoor we "weten" dat we de zonen en dochters van God zijn door het getuigenis en werk van de Heilige Geest in ons leven (zie Rom 8:16).
- God stuurde Zijn Zoon zodat we de status van zoonschap zouden kunnen krijgen, en Hij stuurde Zijn Geest - de Geest van Zijn Zoon - om er een ervaring mee te hebben: een levende 3-eenheid!
- Ons zoonschap is gebaseerd op wie we zijn in Jezus, maar er zijn belangrijke verschillen tussen ons zoonschap en Jezus' zoonschap. Hij is de eniggeboren Zoon (Joh 3:16); dus DÉ Zoon van God!
- Wij zijn geadopteerde zonen en dochters van God, kinderen wettelijk bekrachtigd door Gods wil.
- Daarom ben je niet langer een slaaf maar een zoon: zonen zijn nooit slaven en slaven geen zonen.... Jezus illustreerde dit prachtige in de gelijkenis van de verloren zoon, waar de zoon terugkeerde als een slaaf maar de vader weigerde hem als slaaf en wilde hem alleen als zoon ontvangen.
- Na onze bevrijding van slavernij worden we zoon en dus ook erfgenaam: een mooie vooruitgang.
- Paulus maakte duidelijk wat we erven: een erfgenaam van God door Christus. We erven God zelf!
- Diegene die echt in Christus zijn en die echt van God houden, is erft God zelf; de rijkste erfenis die je kunt bedenken. Allemaal dingen waar we in moeten leren leven en elke dag van moeten genieten.
- Er zijn veel misverstanden over zoonschap binnen de 'geloofsleer'. Er zijn mensen die zeggen: "Jezus is de Zoon van God en jij bent een zoon van God. Jezus heeft alle dingen door Zijn Woord geschapen, daarom kun jij nu alle dingen door jouw woord creëren. Spreek het woord van geloof. Noem het en claim het". Nee dus; de geadopteerde zoon is dankbaar, waardig, vrij van ketterij en misverstanden.
- Ons gebed "Abba, Vader", mag niet misbruikt worden om God bevelen te geven, zoals: "Zegen dit, doe dat, geef die ander". Dat is geen gebed. Gebed is de Geest van Christus die in en door ons werkt om ons in harmonie te brengen met de volmaakte plannen en doelen van de Vader. Eénwording!

EEN KEUZE TUSSEN LEVEN ONDER DE ELEMENTEN VAN DE WERELD OF ALS EEN ZOON VAN GOD (8–11)

8 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. 9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? 10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. 11 Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

Het verbaasde Paulus dat ze die mooie erfenis van het zoonschap kwijt waren geraakt door terug te keren naar de wettische en wereldse systemen en vergeleek het met hun vroegere afgoden.

- Paulus vindt het belangrijk om te zeggen dat men door God gekend werd; nog belangrijker dan dat wij God kennen! Denk aan de vreselijke oordeelwoorden in Mat 7:21–23: ‘ik heb je nooit gekend’.
- Door zich opnieuw tot het wettisme te wenden, maakten de Galaten geen nieuwe fout, maar kwamen ze terug bij een oude - een werkrelatie met God: *zwakke en arme grondbeginselen* (zie :3).
- ‘Zwak en arm’ omdat ze geen kracht en geen rijkdom schenken. We missen Gods Geest als we bezig zijn in het vlees (lees Joh 6:63, Rom 8:1-13, Gal 5:17, 6:8, Fil 3:3)
- Alle vieringen van dagen, maanden, tijden, seizoenen, jaren (Gal 4:10, Col 2:14-17, Rom 14:5-6, Lev 23 & 25) geven mensen de neiging zich religieus en gerechtvaardigd te voelen omdat ze religie ‘doen’ en niet door de Geest geleid worden. I.p.v. de vrije, vreugdevolle gemeenschap van kids met hun Vader is het een saaie routine van nutteloze regels en wetten. Doen valse leraren ook vandaag!
- Tevergeefs: tenslotte liet Paulus de keuze de Galaten en aan ons. We kunnen een levende, vrije relatie met God hebben als een liefhebbende Vader, gebaseerd op wat Jezus voor ons heeft gedaan en wie we in Hem zijn. Of we kunnen proberen God te behagen door onze best te doen om de regels na te leven, in slavernij te leven en niet als zonen. Het prachtige evangelie is dan tevergeefs.

VRAGEN

1. Kom je bij je vrienden over als een blij en vrolijk persoon? Hoe zie je jezelf? Is je blijdschap toegenomen toen je tot geloof kwam? In hoeverre heb je de Heilige Geest daarvoor nodig?
2. Sommigen vinden het gemakkelijk om Gods vergeving van hun zonden te accepteren, maar worstelen om de gave van Christus' gerechtigheid te accepteren. En jij? Vind je dat je in het christelijke leven toch netjes moet leven, alsof je moet verdienen wat God je al heeft gegeven?
3. Zie je God als Rechter of als Vader? In hoeverre is de adoptie in Gods familie nieuw voor jou?
4. Welk bewijzen zie je in je leven dat God jou tot zijn kind heeft gemaakt?
5. Wordt jouw geweten meer beïnvloed door Gods Woord (het evangelie) of door cultuur en tradities?
6. Leef je als een zoon of dochter in Gods huis? Of leef je als een boekhouder (Lukas 15:11>).
7. Lees vers 6. Vraag jezelf af hoe vaak de Geest je inspireert om de Vader dagelijks te hulp te roepen?
8. Lees Fil 4:4. Ben je als Christen je blijdschap wel eens kwijtgeraakt? Wat denk wat de oorzaak was?
9. Nadenker: gaat het in je geestelijke leven vooral om kennis OVER God of het kennen VAN God zelf?
10. Kun je (een) moment(en) herinneren waarin je Gods liefde voor jou hebt ervaren?
11. Door genade leven voelt soms vreemd en onnatuurlijk aan (de Galaten werden verleid door de Judaïsten). Waarom is het verleidelijk om weer volgens de wet te leven i.p.v. op genade te vertrouwen?
12. *Deut 15:15 En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, u verlost heeft*”. Hoe vaak herinner je je dat God jou heeft verlost uit je slavernij van zonde?
13. Lees Gal 1:10 en 1Thes 2:4. Vind je de acceptatie of goedkeuring van mensen belangrijk? In hoeverre kan dit de kracht van het evangelie in jouw leven ondermijnen?
14. Overdenk of vreemde geloofsleringen je gebedsverhouding tot God onjuist beïnvloed hebben.
15. Heb je het evangelie alleen maar nodig voor je vroegere bekering, of heb je het bij elke stap nodig?