



## BIJBELSTUDIE Galatenbrief 2019-2020

### THEMA: SLECHTS ÉÉN WEG!

*De rechtvaardige zal leven door het geloof (GNB Gal 3:11)*



## LES 4 - Gal 3:1-9 – DE RECHTVAARDIGING DOOR (HET) GELOOF

In dit gedeelte onderwijst Paulus dat geloof er altijd al was, in het O.T. (met Abraham als voorbeeld), maar dat in het N.T. dat geloof niet alleen voor de Joden maar ook voor de heidenen beschikbaar is als ze Jezus aanvaarden als Redder. Daarbij is het werk van de Geest onmisbaar en een kenmerk voor de levende kerk van toen en nu vandaag. Het sluit aan met Galaten 2 en komt opnieuw met het argument dat we niet gered worden door werken maar door genade. Paulus gebruikt hier enkele ferme woorden!

### PAULUS CONFRONTEERT DE GALATEN MET HUN WAZIGE VISIE OP JEZUS EN ZIJN WERK (1)

*1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?* Dwaze Galaten! Paulus gebruikt niet het Griekse woord *moro*. Dat geeft aan dat iemand niet in orde is, niet in staat is om zijn verstand te gebruiken zoals in Mat 7:26 en 25:1–13). Paulus gebruikt het woord *anoeto*; het geeft aan dat iemand goed kan nadenken maar dit niet doet! Dikwijls weten we – net als de Galaten – voldoende over die zegeningen van Gods Koninkrijk maar passen het niet toe. Jezus gebruikte hetzelfde woord naar de Emmausgangers toen Hij zei in *Luc 24:25 O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!* Paulus gebruikt ook nog het sterke woord “betoverd”, van “ebaskanen” = het onder invloed komen van occulte tovenaars. De oude Grieken waren gewend aan en bang voor het idee dat ze met een kwaad oog over hen betoverd konden worden. De Galaten waren zo onder de invloed van de Judaïsten gekomen dat ze zelf niet meer nadenken en blindelings de valse leer volgen.

VRAAG 1: Onder welke invloeden staan wij vandaag de dag? Noem enkele die ons kunnen afleiden.

VRAAG 2: Welke vormen van wettisisme kunnen je 'betoveren'? Hoe blijf je gefocust op de genade?

### PAULUS CONFRONTEERT HUN AFVALLIGHEID EN VERWIJST VANAF HIER 16x NAAR DE GEEST (2–3)

*2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? 3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?* Het vlees is de leefregel van de oude mens en de Geest die van de nieuwe, wedergeboren mens. Als Paulus de Galaten waarschuwt dat zelfs de Geest vervulde mensen in het vlees kunnen eindigen is dat ook een waarschuwing voor ons vandaag (1Cor 10:12). De zondige natuur is aan bederf onderhevig (Rom 7:18), wederstaat de Geest van God (Gal 5:17), uit zich in gedrag (Gal 5:19, 1Cor 3:3), is in vijandschap met God (Rom 8:7) en brengt de dood (Rom 8:6). Alleen door geloof in Christus ontvangen we vergeving, een herstelde relatie met God, de Heilige Geest in ons en al Gods zegeningen, inclusief de gave van eeuwig leven met Hem (v. 2-3, 5, 14, 21; 4:6). Mensen die vertrouwen op het houden van regels, religie of hun eigen inspanningen om God te behagen of proberen te behouden, bedroeven de Heilige Geest (Ef 4:30, Gal 5:17 en 6:8). De wet kan geen leven en geestelijke redding geven (vs. 21).

VRAAG 3: Hoeveel ruimte heeft de Heilige Geest na je bekering in jouw leven gekregen? Meer? Minder?

VRAAG 4: Wat is het gevolg van prediking volgens Rom 10:8-11 en 17?

### EEN VRAAG OVER HET VERLEDEN: WAS HET ALLEMAAL VOOR NIETS? (4)

*4 Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was!* Paulus wilde hen terugwinnen (Gal 5:7 *U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?*). Denk na over die eens gered en goed bezig waren en nu zijn teruggevallen (Mar 4:3-9). Het kost een prijs om Christus te volgen en dat kan tevergeefs zijn (Fil 2:16-17), als je het geloof laat varen. Denk aan Christus (Gal 2:21). Misschien herinnerde Paulus hier ook aan hun lijden waardoor juist de Heilige Geest in hun leven kon werken (2Cor 12:9-10). De Geest komt binnen door de deur van het kruis, bekering, maar ook lijden!

## PAULUS VRAAGT HEN OM DE BRON VAN HET WERK VAN DE GEEST TE ONDERZOEKEN (5)

*5 Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?* Paulus' verschillende verwijzingen naar de Geest (v 2, 3, 5, 14; 4:6) leren:

- 1) De komst van de innerlijke aanwezigheid van de Geest als onderdeel van de wedergeboorte.
- 2) De ontvangst van de doop in de Geest, die beschikbaar is voor degenen die al een persoonlijke relatie met Christus hebben ontvangen, als een bovennatuurlijk kracht om Hem te dienen.
- 3) Het daaruit voortvloeiende werk van de Geest, gaven en bedieningen, om de Gemeente te bouwen zoals benoemd in Han 1:4-5; 2: 4; 8: 14-17; 10: 44-47; 11: 16-17; 19: 1-6; 1Cor 12: 4-11.

Deze specifieke werken van de Geest waar Paulus naar verwijst in vers 5, verbindt het ontvangen van de Heilige Geest met 'geloven' (vs. 2 & 5) en 'beginnen met de Geest' (vs. 3), en verwijst naar de Geest die eerst in een persoon komt wonen bij de bekering en het aanvaarden van Christus EN Zijn Geest!

1. Door de uitdrukking 'de belofte van de Geest' (v. 14) te gebruiken, die bijna identiek is aan de woorden van Petrus in Han 2:33 (vgl. Luc 24:49; Han 1:4), verwijst Paulus vrijwel zeker naar de doop in de Geest. De verwijzing in 4:6 geeft aan dat de gelovigen al waren aangenomen als Gods kinderen en Zijn Geest hen wil vervullen. De vervulling is geen kersje op de taart, maar geestelijk broodnodig!
- 1) Het gebruik van de term 'krachten' (Gr = dunamis, vs. 5) verwijst naar werken van de Geest met Pinksteren (Han 1:8; 2:1-4) die toen onder de eerste Christenen ging werken met Zijn gaven en bedieningen (zie 1Cor 12:1-6).
- 2) Het gebruik van Paulus van de woorden "verleent" en "werkt" (tegenwoordige tijd v. 5) heeft betrekking op de voortdurende uitdrukking van de gaven, werken en kracht van de Heilige Geest. De gaven van de Geest zijn een bewijs van de aanwezigheid en autoriteit van de Geest (vgl. 1Kor 12-14). Geestelijke bekering (wedergeboorte, Joh 3:7, de pers. relatie met God door Jezus Christus) en de doop in de Geest moeten resulteren in de werking van wonderen en andere uitingen (bv 1Tim 4:14).

VRAAG 5: in hoeverre is het werk van de Geest in ons leven zichtbaar? Is het ook voor vandaag denk je?

VRAAG 6: Waarom is de prediking over de Heilige Geest van Christus nodig denk je?

## HOE ABRAHAM VOOR GOD RECHTVAARDIG WERD GEMAAKT (6)

*6 Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend.*

"Zoals" verwijst dat het ontvangen van de Geest een kwestie van geloof is, zoals Abraham diende te geloven en het werd waarheid! Ook voor ons werkt het op dezelfde wijze (Rom 4:12 & 16; volgende les).

VRAAG 7: Wat is actief geloof volgens Jac 2:21-23 en hoe werkt dat bij ons?

## DE WARE ZONEN VAN ABRAHAM (7)

*7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.*

Paulus doet een beroep op ons gezonde verstand! Abraham was de fysieke en geestelijke voorvader van het Joodse ras (zie Joh 8:33, 39, 53; Han 7:2; Rom 4:12) en ook onze voorvader! Hier worden alle gelovigen (Jood & heiden) zijn geestelijke kinderen genoemd (Rom 4:11-12). Ze worden ook het 'zaad' (v. 29) of 'afstammelingen' (Heb 2:16) van Abraham genoemd. Wij dus, die uit geloof zijn, zijn gezegend vanuit Abraham. Hij werd gerechtvaardigd door geloof voordat hij werd besneden en dat 430 jaar vóór de wet (Gal 3:7-18). Als dit waar is, dan is de wet dus niet noodzakelijk voor redding.... Dit is opmerkelijk voor Joden want rechtvaardigheid werd hem toegerekend vóór zowel de besnijdenis als de wet (Gen 15:6). Ze erkenden dat het door geloof moest zijn. Het argument van Paulus hier is heel krachtig!

VRAAG 8: Waarom en wanneer hoeft gezond verstand (Col 3:1-2) niet in tegenspraak met geloof te zijn?

## DEZE ZEGENING VAN GERECHTIGHEID DOOR GELOOF IS VOOR ALLE NATIES (8-9)

*8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.* De volgende les bespreekt dat krachtige vers over het geloof wat zowel Abraham als ons drijft: *Gal 3:14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.*

VRAAG 9: Wat vertelt vers 8-9 voor ons vandaag? Vat deze les voor jezelf samen in een paar zinnen.