



Jezus zien



Les 6 Jezus zien: Hij is de Meester, ik ben discipel

'Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienaar gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig is.' (Ps 123:2 HSV)

Meester en discipel, Heer en dienaar

Als ik naar Jezus kijk, dan zie ik Hem niet alleen als Vriend, Herder, maar ook als Meester, Heer. Jezus werd 'Rabbi' genoemd: mijn Heer, mijn Meester, mijn Meerdere.

*'De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: **Zie**, het lam Gods! En de twee discipelen **hoorden** hem dat zeggen en **volgden** Jezus. Maar Jezus keerde Zich om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij zeide tot hen: Wat **zoekt** gij? Zij **zeiden** tot Hem: Rabbi – wat, vertaald, wil zeggen: Meester –, waar houdt Gij verblijf? Hij sprak tot hen: **Komt** en gij zult het **zien**. Zij **kwamen** dan **en zagen**, waar Hij verblijf hield, en zij **bleven die dag bij Hem**' (Joh1:35-40 NBG)*

Een Rabbi, Meester heeft discipelen, leerlingen, volgelingen. Discipelen dienen hun Meester. Hij is Heer, discipelen zijn dienaren. Dat zie we in de levens van de discipelen – apostelen. Er waren dezelfde opdrachten voor iedereen (bijv. de uitzending van de 12 (Luc 9:1) en specifieke opdrachten voor discipelen individueel (Joh 21:21-22)

Als ik een discipel van Jezus wil worden, dan moet ik Hem **zien, erkennen, accepteren, horen, zoeken, komen, vragen, bij Hem blijven**.

Hoe is dat bij jou gegaan? In hoeverre is Hij jouw Meester, Heer geworden en ben jij zijn discipel, dienaar geworden?
Vertel elkaar hierover.

Psalm 123:2 laat zien, dat dienaren hun oog hebben gericht op de hand van de Meester, of Meesteres. De hand geeft aanwijzingen, wijst, stuurt, corrigeert, stopt, geeft middelen, bemoedigt, beschermt, doet voor wat wij moeten doen, enz.

De hand van de Meester

In Lucas 11:20 spreekt de Heer: *'indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, dan is derhalve het Koninkrijk Gods tot u gekomen'*. In Matth. 12:28 staat: *'indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, dan is derhalve het Koninkrijk Gods tot u gekomen'*. Wat we hier zien is dat de vinger Gods hetzelfde betekent als de Geest Gods; Gods Heilige Geest is Gods vinger.

De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn (Matth 4:1). Hij leidt ons om de wil van de Heer te doen.

'Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.' (Ps143:10 NBV)

Hoe kan ik mijn oog gericht houden op de hand van mijn Meester?
Hoe kan ik groeien in het zien van die hand?

Jezus koos discipelen uit. Hij was 3 jaar met hen. Hij deed voor, onderwees hen. Ze waren dag en nacht met Hem.

Hij was hun Rabbi. Hij was hun Leidsman, Voorbeeld, Heer.

Jezus wil niet alleen bekeerlingen, maar discipelen, volgelingen. Discipel-schap is een dagelijks proces van onderwijs, onderwerping, volgen, gehoorzamen, aanbidden, groeien.

*'En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en **leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb**. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.'* (Matt 28:16-20 NBV)

Een discipel ziet zijn Meester en leert van Hem

Als discipel hebben wij de opdracht uit Matt 28:16-20: discipelen maken en hen leren te onderhouden al de bevelen van de Heer. Discipelen leren discipelen om de Meester en Heer Jezus te zien en te volgen. Hoe word jij geleerd? Wie leert jou? Hoe leer jij anderen een discipel van de Heer te zijn?
Hoe kun je in deze roeping groeien?

Lees Handelingen 1:1-3. (HSV) Wat valt je op?

*'Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, Over **alles** wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij **uitgekozen** had, **opdrachten** had gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook **levend aan hen vertoond**, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij **door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen**.'*

Blijf de Meester zien!

'Waarom maakt u zich druk over de splinter in het oog van een ander terwijl in uw eigen oog een balk zit? Hoe durft u te zeggen: "Kom, ik zal die splinter wel even uit uw oog halen," terwijl u de balk in uw eigen oog niet eens ziet? Huichelaar! Haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan ziet u misschien scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen. (Lucas 6:41-42 Het Boek)

Een groot **gevaar** is, dat we soms zo kritisch, veroordelend, trots t.o.v. elkaar zijn, dat er een balk in ons oog is gegroeid. Het gevolg is, dat we niet in staat zijn om ons oog op onze Heer en Meester te richten en zo gaan dwalen. Het is belangrijk om het oog zuiver te houden, ook t.o.v. elkaar. Dan kunnen we samen Jezus volgen, dienen en elkaar tot zegen zijn.

Een ander **gevaar** is, dat we ons oog richten op andere meesters, heren, naar hen luisteren en hen volgen. Dienaren, volgelingen van Jezus hebben maar één doel: de ander laten zien op Jezus en aansporen Hem te volgen.

Hoe houden we ons oog gericht op Jezus, hoe kunnen we daarin volharden?

In hoeverre herken je de bovenstaande gevaren?

Discipelen – dienaren gehoorzamen

Waarom wil ik een discipel, een dienaar van Jezus zijn. Wat – Wie zie ik als ik naar Hem kijk? Waarom wil ik Hem volgen en gehoorzamen? Praat daarover en bid voor elkaar.