



# Wonderen van Jezus



## Wonderen van bevrijding

- *En hoe God toen Jezus van Nazaret heeft gezalfd met de Heilige Geest en bekleed met macht. Als een weldoener ging Hij rond: Hij genas allen die in de macht van de duivel waren, want God was met Hem (GNB Hand 10:38)*
- *Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven (HSV Markus 3:27).*

=====

In veel kerken gelooft men (helaas) niet meer in wonderen en ook niet in de duivel of demonen. Echter in de vier Evangelieën wordt verteld hoe Jezus vele mensen bevrijdde die onder de macht van de duivel waren. In het boek Handelingen lezen we dat Jezus – voordat Hij naar de hemel ging - de apostelen de opdracht gaf om met deze bevrijdingsbediening door te gaan. Ook vandaag heeft de kerk de opdracht om door de Heilige Geest de mensen bevrijden van boze geesten. We lezen dat o.a. in NBV21 Mark 16:15 *En Hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven...* Er staat dat geloof nodig is! Hoe werkt het een en ander? Veelal zijn mensen onwetend en daar maakt de boze handig misbruik van. We moeten dus weten wat de strategie van de boze is en ook zijn plannen zegt Paulus in NBV21 2Cor 2:11 *We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed.* Jezus noemt satan terecht "de dief" in NBV21 Joh 10:10 *Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.* In 1Joh 3:8b lezen we dat Jezus, de Zoon van God verschenen is om de daden van de duivel teniet te doen door Gods Koninkrijk te vestigen op aarde en om ons - de hele mensheid - te bevrijden van satans macht (Mat 12:28; Luk 4:18; Han 26:18). Een van de hoofdthema's in het evangelie van Markus is het doel van Jezus om satan en zijn demonische machten te verslaan. In Markus 3:27 brengt Jezus het principe achter dit geestelijke conflict met Satan en zijn krachten in praktijk door het gebruik van uitdrukkingen als 'de sterke man vastbinden' (d.w.z. satan) en 'zijn huis leegroven' (d.w.z. degenen bevrijden die die slaven zijn van satan of 'bezeten' zijn door demonische machten en zo hun leven terugwinnen voor Gods Koninkrijk). Jezus overwint de vijand door de demonen (Grieks = daimonion) of boze geesten uit te drijven. 'Uitdrijven' of 'uitwerpen' betekent dat Jezus gezag uitoefent om demonische machten te dwingen de controle op te geven over mensen wier levens en lichamen onder de controle van Satan zijn geweest.

## **SATAN EN DEMONEN**

Satan (wat in het Hebreeuws 'aanklager' of 'tegenstander' betekent) was ooit een machtige aanbiddingsengel, perfect en goed geschapen en aangesteld om rond Gods troon in de hemel te dienen. Maar al voor de schepping van de aarde werd hij vervuld met trots en kwam in opstand tegen God. Als gevolg hiervan werd hij Gods voornaamste vijand en ook een vijand van de hele mensheid (Ezech 28:12-17). We moeten echter in gedachten houden dat satan niet gelijk is aan God. Hij is een geschapen wezen en zijn macht moet wijken voor de superieure macht van God. God is alomtegenwoordig (overal tegelijkertijd), almachtig (macht over alles) en alwetend (weet alles). Maar Satan heeft geen enkele van deze kenmerken; daarom wordt het grootste deel van zijn activiteit toegewezen aan demonen (Luk 8:28; Openb 16:13-14; Job

1:12). In zijn rebellie tegen God misleidde Satan een leger lagere engelen (Openb 12:4, 7) die, na hun "val" uit de hemel gingen functioneren als demonen ofwel boze geesten. Satan en zijn demonen werden verbannen naar de aarde en de atmosfeer erom heen om hun kwade werk doen, zolang God het toestaat. De mens moet kiezen of ze God of het kwaad willen volgen.

### **HET WERK VAN SATAN EN ZIJN DEMONEN HEEFT DRIE DOELLEN**

1. HET VOORKOMEN VAN REDDING door mensen te verblinden zodat ze de weg naar de hemel niet kunnen vinden (2Cor 3:3-4). Echter hoe meer mensen gered worden, hoe meer God geëerd gaat worden!
2. MENSEN UITSCHAKELLEN door depressie, ontmoediging, ziekte, etc. Waarom? Omdat hij Gods schepping haat en God aanvalt door de mens - de kroon op de schepping - aan te vallen, de mens. Satan weet dat je niets voor God kunt doen als je je beroerd voelt en niet meer kan functioneren. Dan zou God geen eer ontvangen en dat is precies wat de boze wil.
3. GOD TEGENWERKEN door Gods wil in ons leven te frustreren. Gods wil voor Jezus was het kruis en in de woestijn probeerde satan Jezus al op andere gedachten te brengen; hij gebruikte zelfs Petrus om Jezus van het kruis af te houden (Mat 16:21-22). Ook Christenen hebben daarom soms moeite om Gods wil te gehoorzamen door misleiding, verdeeldheid, hoogmoed, eigenwijsheid, etc.

### **DEMONEN**

Demonen (42x in NBV21) of boze geesten (40x in NBG) zijn dus gevallen engelen die een "behuizing" zoeken in mensen of dieren. Elke ongelovige is onder de invloed van boze geesten (2Cor 4:4 en 6:14-18). Door bekering en wedergeboorte komt men in de naam van Jezus vrij.

- 1) Als gevolg van de zonde en rebellie van de mensheid tegen God is de wereld "vervreemd" (d.w.z. afgescheiden) van God (Ps 58:4, Ef 4:18) en gegrepen door satan, die nu veel gezag op aarde uitoefent (zie Joh 12:31, 2Kor 4:4; Ef. 6:10-12).
- 2) Demonen zijn geestelijke wezens met persoonlijkheid en intelligentie. Als leden van satans koninkrijk (zie Mat 12:26) maken ze deel uit van een goed georganiseerd rijk van het kwaad dat gezag heeft over 'het koninkrijk van de lucht' (Ef 2:2). Als agenten voor het uitvoeren van satans doeleinden zijn demonen vijanden van God en mensen (Mat 12:43-45). Demonen en geesten zijn superslecht, vervuld van haat en staan onder het gezag van satan (zie Mat 4:10). Om de plannen en verleidingen van Satan en zijn demonische krachten te overwinnen, moeten christenen waakzaam zijn (1Pet 5:8) en strijden (Ef 6:12).
- 3) De vele verhalen in de Bijbel maken duidelijk dat het gebruikelijk is dat demonen in de lichamen van sommige mensen verblijven die geen persoonlijke relatie met God hebben (zie Mark 5:15; Luk 4:41; 8:27-28; Han 16:18). De boze geesten maken slaven van de individuen die zij "in bezit nemen". Ze gebruiken de stemmen van de bezeten individuen om te spreken en kunnen hen beïnvloeden in de richting van kwaad, immoraliteit en vernietiging.
- 4) Demonen kunnen lichamelijke ziekten en ziektes in het menselijk lichaam veroorzaken (Mat 9:32-33; 12:22; 17:14-18; Mark 9:20-22; Luk 13:11, 16). Let op: dit betekent echter niet dat alle ziekten en kwalen het gevolg zijn van boze geesten (Mat 4:24; Luk 5:12-13).
- 5) Demonen zijn de werkelijke macht achter de 'goden' en 'afgoden' van valse religies. Dit betekent dat het aanbidden van valse goden in principe hetzelfde is als het aanbidden van demonen (zie 1Kor 10:20).
- 6) Degenen die betrokken zijn bij spiritisme (poging om met doden te communiceren) en tovenarij (het veronderstelde gebruik van magie, waarzeggerij, amuletten, etc.) hebben te maken met boze geesten. Dergelijke activiteiten kunnen er toe leiden dat iemand onder demonische controle komt (Han 13:8-10; 19:19; Gal 5:20; Openb 9:20).
- 7) Boze geesten zullen vooral actief zijn in de eindtijd (1Tim 4:1-2) en mensen ertoe aanzetten deel te nemen aan het occulte (d.w.z. hekserij en satanisme), seksuele immoraliteit, geweld, wreedheid en massale misleiding (2Joh 1:7). Ze zullen Gods Woord aanvallen en proberen in diskrediet te brengen, waardoor mensen weggeleid worden van correct onderwijs en waarheid (Mat 24:24; 2Cor 11:14-15; 1Tim 4:1). In de eindtijd zal de antichrist een krachtige demonische activiteit demonstreren via zijn volgelingen (2Thes 2:9; Op 13:2-8; 16:13-14).

## JEZUS EN DE DEMONEN

Het NT beschrijft mensen die lijden onder de onderdrukking en invloed van satan als gevolg van kwade geesten die hun intrek nemen in hun lichaam en controle krijgen over hun leven. In de Evangeliën lezen we over het “goede nieuws” = evangelie(!) hoe Jezus zijn macht en autoriteit toont om mensen te bevrijden van deze geestelijke slavernij (Luk 8:1-2).

Het NT beschrijft dat Jezus 55x boze geesten uitdreef, maar beschrijft slechts 5x de details.

1. Markus beschrijft bv vele malen hoe Jezus de mens bevrijdt van demonen door de kracht van God: 1:23-28, 32-34, 39; 3:10-12, 14-15; 5:1-20; 6:7, 13; 7:24-30; 9:14-29; 16:17.
2. In de wonderen van Jezus lezen we over demonische manifestaties (Mark 1:26, 34, 39; 3:10-11; 5:1-20; 9:17-29; vgl. Luk 13 :16). Een van de doelen van de werken van Jezus op aarde was het vernietigen van de werken van satan en de betreffende personen bevrijden (Mat 12:29; Mark 1:27; Luk 4:18).
3. Eén manier waarop Jezus de macht van Satan bindt en vernietigt, is door demonen uit te drijven. Dit betekent dat door het gezag van Jezus de demonen gedwongen worden de betreffende persoon te verlaten en de controle van de boze over het leven van het individu op te geven (zie bv Mark 1:34, 39 en Luk 4:41).
4. Maar de totale nederlaag van Satan en het kwaad kwam door de dood en opstanding van Jezus (Joh 12:31), waarmee Hij ook de straf voor onze zonden betaalde. Deze overwinning verbrijzelde de macht van satans koninkrijk en herstelde de macht van Gods koninkrijk in de levens van mensen (zie [www.nleg.nl](http://www.nleg.nl) de studies over het Koninkrijk van God en Bevrijding).
5. Het werk en het persoonlijke offer van Jezus maakten de nederlaag van Satan zeker en behaalde Gods overwinning over hem (Heb 2:14-15).

De hel (Grieks = Gehenna) is de toekomstige plaats van eeuwige straf, kwelling en scheiding van God. Het wordt de eeuwige verblijfplaats voor de duivel en zijn demonen (Mat 8:29; 25:41). Jezus predikte Gods Koninkrijk en dat verdrijft het werk van het rijk van de duisternis leert *NBV21 Mat 10:7 en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. 8 Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit.*

## SOMS LUKTE BEVRIJDING NIET BIJ DE DISCIPELEN

De Bijbel is een eerlijk boek en ook het falen van de discipelen wordt genoemd in Mark 9:14-29. Jezus leert ons hier: we hebben (de naam en Geest van) Jezus nodig, geloof, gebed en vasten.

## GELOVIGEN EN DEMONEN

We hebben in de inleiding in Mark 16:15-17 gelezen dat de opdracht tot bevrijding vandaag ook nog van toepassing is.

1. Als Christen is het belangrijk om Gods Woord te kennen want satan zal altijd trachten om je met zijn leugens en listen in de war te brengen. Gods Woord leert ons dat je als Christen “geëmigreerd bent” vanuit het rijk van duisternis naar Gods Koninkrijk volgens *Col 1:13-14 gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.*
2. Omdat Gods Heilige Geest in elke ware volgeling van Christus woont, kan een christen niet door demonen bezeten zijn. Gods Geest en demonen kunnen nooit in hetzelfde lichaam leven (zie 2Cor 6:15-18). Demonen kunnen echter wel de gedachten, emoties en daden beïnvloeden van christenen die er niet in slagen de leiding van de Geest te volgen en op de invloed te reageren (Mat 16:23; 2Cor 11:3-4, 14).
3. Jezus beloofde zijn volgelingen dat zij gezag zouden hebben over de macht van Satan en demonen. Als we daarmee geconfronteerd worden, moeten we op Jezus vertrouwen en zijn gezag gebruiken om de macht te breken die demonische krachten ons en anderen willen opdringen. Dit betekent dat we een intense geestelijke strijd moeten voeren door de kracht van de Heilige Geest (zie Luk 4:14-19). De kracht van God is de enige bron die ons bevrijdt van de macht en invloed van de duivel en ons met overwinning in Gods licht brengt.
4. Volgens de gelijkenis in Markus 3:27 omvat het geestelijke conflict tegen satan en zijn demonische krachten drie stadia van geestelijke strijd:
  - a. Verklaar de oorlog aan Satan volgens Gods doel (zie Luk 4:14-19).

b. Het territorium van Satan betreden (elk gebied van het leven waar hij een “bolwerk” heeft of zijn kwade controle krachtig heeft afgedwongen), val hem dan aan en overmeester hem door gebed en Gods Woord. Door dit te doen zal God de wapens van misleiding en verleiding van de duivel vernietigen (vgl. Luk 11:20-22).

c. Neem terug wat de duivel in bezit genomen heeft.

Dit betekent dat we mensen moeten helpen bevrijden die door de macht van satan gebonden zijn geraakt en hen moeten helpen terug te keren naar God, zodat ze vergeving en een Nieuw Leven kunnen ontvangen door geloof in Christus (Luk 11:22; Han 26:18). Terwijl we moedig het gezag en de macht van God omarmen, moeten we de volgende stappen zetten in onze geestelijke strijd:

- a. Erkennen dat we niet in conflict zijn met vlees en bloed (d.w.z. menselijke personen, machten en doeleinden). In plaats daarvan strijden we tegen geestelijke krachten en machten van het kwaad (Ef 6:12).
- b. Blijf diep toegewijd aan Gods waarheid en aan het leven volgens de maatstaven van zijn Woord (Rom 12:1-2; Ef 6:14).
- c. Heb het vertrouwen dat Satans macht kan worden gebroken op elk specifiek gebied waar hij controle zou kunnen hebben (Han 26:18; Ef 6:16; 1Thes 5:8). We moeten ons ook realiseren dat we als volgelingen van Christus, krachtige geestelijke wapens hebben ontvangen voor de vernietiging van Satans bolwerken (2Kor 10:4-5). Gebruik die wapens dus (hoe?).
- d. Verkondig moedig de boodschap van Christus en zijn koninkrijk (d.w.z. zijn hoogste macht, autoriteit, doeleinden en manier van leven) door de kracht van de Heilige Geest (Mat 4:23; Luk 1:15-17; Han 1: 8; 2:4; 8:12; Rom 1:16;
- e. Treed de boze tegemoet door volledig op Jezus te vertrouwen en autoriteit in Zijn Naam te nemen (Han 16:16-18), Gods Woord te gebruiken (Ef 6:17), te bidden in de Geest (Han 6:4; Ef. 6:18), te vasten (zie Mat 6:16) en het uitdrijven van demonen (zie Mat 10:1, 12:28 en 17:17-21; Mark 16:17; Luk 10:17; Han 5 :16; 8:7; 16:18; 19:12).
- f. Bid vooral dat de Heilige Geest zal werken in het geweten van mensen die geestelijk verloren zijn (dus diegenen die de vergeving van Christus nog niet hebben aanvaard en nog geen persoonlijke relatie met God hebben). Alleen de Heilige Geest kan hen werkelijk overtuigen van hun zonde, de waarheid van Gods Woord en het feit dat zij naar Gods maatstaven zullen worden beoordeeld (Joh 16:7-11).
- g. Verlang, bid ervoor en verwacht dat de Heilige Geest actief is in jouw leven, je bediening en je Gemeente door de bediening van Zijn geestelijke gaven (Ef 6:10-19). Tot deze gaven behoren genezing, profetie, talen, wonderen, tekenen, maar ook onderscheiding van geesten (Han 4:29-33; 10:38; 1Cor 12:7-11).

## SAMENGEVAT

*NBV212Pet 3:18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.* Willen we groeien in de verschillende bedieningen die de Heilige Geest ons geeft en ook in de bediening van bevrijding? Reinig jezelf van de tradities van de mens in je leven en geef vorm aan je geestelijk leven en houd vast aan de Bijbel ons leert. Er kan niet genoeg benadrukt worden dat we een juiste relatie met God moeten ontwikkelen en volledig toegerust moeten zijn om de geestelijke strijd te voeren. We doen dit onder meer door tijd door te brengen in gebed en Gods Woord zodat we kunnen groeien op alle geestelijke gebieden van ons christelijk leven. Dit is belangrijk omdat we op eigen kracht niets kunnen uitrichten tegen de machten van Satan (In Han 19:13-16 was men niet voorbereid waren op een conflict met een demon). Wij - als volgelingen van Christus - moeten voortdurend bidden en geestelijk alert blijven, vertrouwen op Gods kracht en Zijn wapenrusting om satans kwade plannen te herkennen en overwinnen en een sterk geloof te behouden (Ef 6:10-18; 1Pet 5:8-9). We moeten ook op God vertrouwen, zodat we, wanneer we oog in oog komen te staan met demonische machten, onbevreesd het gezag van Jezus over hen kunnen uitoefenen. Zo kunnen jij en ik - wij samen als Gemeente van Christus - de wonderen van genezing en bevrijding voortzetten, wat Jezus is **begonnen te doen en te onderwijzen** (Han 1:1-3)!