



Jezus zien



Les 3 Jezus zien in de nieuwe schepping

- NBV21 Col 3:1 *Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.*
- “Het christendom is geen leerstellig systeem, maar een nieuwe schepping”. (John Newton)

INLEIDING - WORDT WAT JE BENT

Als Christen zijn we een “nieuw mens” geworden en mogen we een geheel NIEUW LEVEN leren leven. Soms ontbreekt het inzicht hoe we als (meer dan!) overwinnaars kunnen leven (Rom 8:37). Paulus zegt in NBV21 Rom 10:2 *Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Gods Woord en Zijn Geest geeft ons inzicht hoe we in drie facetten de nieuwe schepping kunnen laten zien: onszelf, de Gemeente en onze hemelse toekomst. Het is te vergelijken met migratie; verhuizen naar een vreemd land om een nieuw bestaan op te bouwen. Een migrant gaat “inburgeren”, de nieuwe wetten en regels van het nieuwe koninkrijk leren. Zo dient de Christen ook het nieuwe leven te leren kennen. Als Christen zijn we door God *gered uit de macht van de duisternis en Hij heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden* (Col 1:13-14). We mogen nu Christus zichtbaar maken en leven als*

1. Een nieuwe schepping, een hemelburger (Fil 3:20) door wedergeboorte.
2. We leven in een nieuwe familie (De Gemeente) met een nieuwe roeping.
3. We kijken samen uit naar de komst van een nieuwe hemel en aarde.

In dit alles wordt Jezus zichtbaar, we laten samen “JEZUS ZIEN”, ons jaarthema!

1. EEN NIEUWE SCHEPPING MAAKT CHRISTUS ZICHTBAAR

- NBV21 Gen 1:27 *God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem, 31 God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed.*
- NBV21 Gal 6:15 *Het doet er niet toe of iemand besneden is of niet, maar alleen of iemand een nieuwe schepping is.*
- NBV21 2 Kor 5:15 *en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.*

God schiep de hemel en de aarde en de mens en het was zeer goed! De Schepper heeft ons niet geschapen om een mislukking, een zondaar te zijn, maar als Zijn geliefd kind (Ef 5:1). Door de zondeval is er scheiding tussen God en mens ontstaan. Om de mens weer te “her”scheppen heeft God Zijn Zoon gestuurd om ons niet alleen

te redden (Joh 3:16), maar ook om ons te “her”scheppen naar het beeld van Christus (Rom 8) door ons Zijn Geest te geven.

Dikwijls beseffen wij nog niet de roeping en nieuwe mogelijkheden die God ons geeft als “nieuwe schepping” (Rom 10:2). We zien soms alleen de gebreken in onszelf of elkaar en vergeten Gods plan (Col 3:10). Het is daarom ook een wilsbesluit om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen (Col 3:9) en te leven in de kracht van de opgestane Heer! Daar getuigden de eerste discipelen altijd over (Han 4:33).

VAN RUPS TOT VLINDER

Het is een super transformatie om van een ogenschijnlijk dode cocon tot een levende vlinder te worden, zo ook van een zondaar tot heilige. De sleutel is verandering, de transformatie naar een nieuwe schepping. God roept door Zijn woord de mensheid op om te veranderen. In 1 Cor 6:9-11 onthult Paulus twee principes. Allereerst, God verandert niet; de mens moet veranderen! Er is meestal een sterke weerstand tegen verandering en deze weerstand moet overwonnen worden, voordat er echte verandering kan plaatsvinden. Het tweede principe is dat transformatie zowel tijd (voor rijping) als kracht vergt. God komt daarin ons te hulp met Zijn Geest (Rom 8). Als de mens de verrezen Christus gaat zien en volgen, zal het leven van Zijn Geest gaan werken in die mens en Christus verheerlijken en zichtbaar maken volgens *NBV21 2 Cor 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.* Deze verandering in het leven van de mens wordt “wedergeboorte” genoemd (Titus 3:5, Joh 3:1-8).

God leert ons dat we de oude mens en zijn zondige praktijken moeten opgeven en een nieuwe mens worden (Rom 6:1-11). Een “nieuwe schepping zijn” betekent echter niet dat we direct perfect functioneren. We zijn veranderd en zijn nog steeds in het proces van verandering, van geestelijke groei. Net zoals de vlinder het levenloze schild van de cocon achterlaat, moet ook de mens de oude zondige mens achter laten en besluiten nieuwe gewoonten aan te kweken met nieuwe prioriteiten. Leven als een nieuwe schepping, geleid door de Geest, voorkomt ook dat we terugvallen in de oude zondepatronen (Gal 5:16 en Ef 5:18). Hoe kunnen we Christus laten “zien” in ons leven? Jezus leert ons in Mat 22:34-40 Gods prioriteiten voor Zijn volk: God eerst, anderen op de tweede plaats en dan pas ikzelf. Het leven draait om prioriteiten. Het nieuwe leven vereist dat je God boven alles plaatst (Mat 6:33). Het is een leven van dienstbaarheid, aan God en anderen (Marc 10:42-45).

VRAGEN

1. Wat is in 2 Cor 5:17 het geheim om als “nieuwe schepping” te leven?
2. Waarom staat er “*Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen*”? Zie Gal 5:16-24.
3. Als nieuwe schepping zijn we “*één met Christus*”. Hoe geven we dat handen en voeten in ons leven? Lees (thuis) Efeze 1 over onze eenheid met Jezus Christus.
4. Bespreek met elkaar welke “weerstand” we kunnen tegenkomen om Gods roeping te vervullen, zowel persoonlijk als in de Gemeente.
5. Welke verschillen in voeding (Mat 4:4), kleur, leven en beweging zien we zowel bij de pop en vlinder en de vleselijke en geestelijke Christen?

2. LEVEN IN DE GEMEENTE LAAT HET LICHAAM VAN CHRISTUS ZIEN

De Gemeente is het Lichaam van Christus (Ef 4:12, 1Cor 6:15, 12:27) en samen zijn we de voorhoede en boodschappers van de nieuwe schepping. Als we samenkomen als Zijn Lichaam in de stad wordt Gods Koninkrijk en het licht van Jezus zichtbaar (Mat 5:16). Gods Geest werkt door ons heen op een bovennatuurlijke manier. Men komt erop af en we gaan naar hen toe (bediening van evangelisatie). De soevereine Geest herschept de mens naar Gods beeld en gelijkenis, doordrenkt onze ziel met

zijn aanwezigheid en in ons leven wordt Zijn karakter (vrucht) en kracht (geestelijke gaven) zichtbaar. Naar deze gaven moeten we streven leert 1Cor 14:12.

- *NBV21 Efeze 2:18 dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.*
- *HSV Hand 11:26 En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.*

Jezus is niet alleen de Hoeksteen maar ook het Hoofd van de Gemeente (Col 1:18). De Gemeente is Zijn huisgezin om Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar te maken. De Gemeente is geen gebouw maar wordt vergeleken met een gebouw van levende stenen (1 Pet 2:5). De “levende stenen” in de gemeente te Antiochië werden in een jaar zo getraind, dat Christus in hen gezien werd en werden daarom “Christianos” genoemd (gezalfden). Als gelovigen gaan leven in ontzag voor de Heer zal de bijstand van de Geest de groei in de Gemeente geven (Han 9:31, Mat 5:16).

VRAGEN

6. De nieuw bekeerde discipelen in Hand 11:26 waren indertijd vol van Gods Woord en Heilige Geest en daardoor was Christus zichtbaar in hun leven. In hoeverre is Christus bij ons zichtbaar en hoe kunnen we dat versterken?
7. Wat zijn kenmerken van een “levende steen” (1 Pet 2:5) en hoe functioneer je al? Of heb je een verlangen om meer gebruikt te worden, dienstbaar te zijn?

3. CHRISTUS ZIEN IN ZIJN WEDERKOMST EN DE NIEUWE HEMEL EN AARDE

De Here Jezus heeft beloofd dat Hij terugkomt om Zijn Gemeente te halen. Dat geeft ons vandaag hoop. We leven nl. in een vervuilde, kapotte wereld die niet hersteld kan worden, ondanks de goed bedoelde inspanningen van milieuorganisaties.

Helaas raakt de zonde, misdaad, ziekte en gebrokenheid - rondom ons heen - ook Christenen. We beseffen daardoor dat Gods Koninkrijk op aarde nog niet compleet is, nog niet perfect. Dit wekt in ons een hoop en verlangen op naar de komst van het volmaakte Koninkrijk en Zijn Koning om samen met Christus te regeren (Open 20:6).

- *HSV Hebr 2:8b Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, 9 maar WIJ ZIEN JEZUS met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.*

In Openbaring 21:1-8 wordt een toekomstige nieuwe hemel en aarde beschreven. Het oude universum, met zijn zwakte en verval, wordt dan radicaal verlost. Er is geen hartzeer, pijn of ziekte meer! In deze nieuwe schepping leven we met de Heer. Er is een toon van finaliteit en triomf in de woorden van Openb 21:6: "Het is volbracht."

VRAGEN

8. De vraag van de mens is dikwijls: waarom laat God lijden toe? Bespreek met elkaar waarom vandaag Gods Koninkrijk op aarde nog niet volledig in werking is.
9. Als wij bij de Heer zijn krijgen wij een gloednieuw, verheerlijkt lichaam dat op het nieuwe lichaam van Christus lijkt (Fil 3:20-21 en 2Cor 5:1-10). Lees Open 21:4-5. Waarom is het goed als we meer spreken over deze nieuwe hemel en aarde?
10. Bespreek wat je aansprak in deze studie en wat je verlangen is.
11. Bid met en voor elkaar, wat we door onszelf, de Gemeente en door de hoopvolle verwachting van Zijn komst, Jezus mogen “zien” en “laten zien” aan anderen.