



Jezus zien



Les 1 Jezus zien in het Woord

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig-geborene des Vaders, vol van genade en waarheid.' (Johannes 1:1-5 en 12-14 NBG)

'..Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,'
(Hebr 1:1-2 NBG)

Jezus is het gesproken Woord van God. Woorden openbaren wat werkelijk in het hart leeft. Het hart van de Vader wordt volkomen geopenbaard door Jezus. Als de Vader spreekt, is dat door Jezus.

Hij wil onder, in ons wonen, zodat we zijn heerlijkheid zullen zien.

Vanaf het begin was dat Woord bij God en het Woord Was God.

Jezus heeft geen begin; de Bijbel heeft wel een begin. Gods geschreven Woord, door de Heilige Geest geïnspireerd laat in volmaaktheid zien wie de Zoon, het levende Woord is. Hij is de alpha en de omega, het begin en het eind (Openb.1:8).

Jezus wordt niet beschreven als .. de Gedachte, de Sfeer, het Gevoel, Hij is het Woord! Woorden hebben kracht.

Genesis 1 toont de scheppende kracht van Gods Woord. Hij sprak en het was er. 'Laat Ons mensen maken', en de Heer begon te scheppen.

Door heel de Bijbel heen zien we Gods kracht, geopenbaard door het Woord. 'Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.' (Hebr 11:3 NBG)

Er zijn veel omschrijvingen, namen van Gods Woord, bijv:

Joh 17:17 Uw woord is de waarheid

Ps 119:40 Uw bevelen

Ps 119:105 Lamp en licht

Hebr 4:12 Tweesnijdend zwaard

..

Het logos is het geheel van Gods gedachten en bedoelingen, Zijn volmaakte en volledige raadsplan. En dit logos, deze raad van God, is samengevat in een persoon: Jezus.

Van Genesis t/m Openbaringen staat Jezus centraal. Hij is de 'Rode Draad' door heel de Bijbel. Elk boek getuigt van Hem. Hieronder staat een (lang niet complete opsomming)

Oude Testament

Genesis De Schepper (Gen. 1, vgl. Kol. 1:16) Het Zaad van de vrouw (Gen. 3:15)

Het plaatsvervangende Offer (Gen. 22:13)

Exodus De Middelaar (type: Mozes) Het Lam van God (Ex. 12)

Leviticus De Hogepriester Het ware Offer (type: Lev. 1-6)
Numeri De Ster uit Jakob, de rijzende scepter (Num. 24:17) De ware wolk- en vuurkolom
Deuteronomium De Profeet van God (type: Mozes) (Deut. 18:15) De Vrijstad (Deut. 19:2-4)
Jozua De overste Leidsman De Kapitein van de hemelse legers (Joz. 5:14)
Richteren De verlossende Rechter De Brenger van de rust
Ruth de Losser (type: Boaz)
1 & 2 Samuël De betrouwbare Profeet De verachte en verworpen Koning
1 & 2 Koningen De Messiaanse Koning die regeert
1 & 2 Kronieken De Koning van hemel en aarde
Ezra De getrouwe Schriftgeleerde (Ez. 7:10)
Nehemia De Hersteller van wat kapot is
Ester De Koning der Joden die waakt over Zijn volk De Man die het goede zoekt voor Zijn volk (type: Mordekai) (Est. 10:2)
Job De Verlosser die eeuwig leeft en bevrijdt De Allerhoogste
Psalmen De Rechtvaardige, de gezegende Mens De Hoop en Redder
Spreuken De Wijsheid, het Troetelkind bij God (Spr. 8)
Prediker De vergeten Wijsheid en de zin van het leven (Pred. 9:15)
Hooglied De Geliefde De Bruidegom die liefheeft
Jesaja De Knecht van de Heer (Jes. 42:1-6; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12)
Jeremia De Heer van de rechtvaardigen (Jer. 23:6) De God van het herstel
Klaagliederen De wenende Profeet De Man van smarten
Ezechiël De hoog Verhevene die op de heilige troon zit (Ez. 1:26) De Christus in elk Bijbelboek 2 Bijbelboek Christus is ...
Daniël De overwinnende Steen-Messias (Dan. 2:34) De Koning van het eeuwige Koninkrijk (Dan. 2:44; 7:14) De vierde Man in de vurige oven (Dan. 3:25)
Hosea De grootste Koning (Hos. 3:5) De passioneel liefdevolle Echtgenoot
Joël De Heer die weldadig schenkt (Jl. 2:19) De Leraar der gerechtigheid (Jl. 2:23)
Amos De Redder van Israël De Heer die herstelt (Am. 9:11)
Obadja De Bevrijder op de berg Sion (Ob. 1:17) Het Toevluchtsoord
Jona De Redder die begraven en opgestaan is; De Prediker die het woord van God brengt
Micha De Heerser die van eeuwigheid is (Mi. 5:1) De eeuwige Koning die vrede brengt
Nahum De Schuilplaats, de Toevlucht (Nah. 1:7) De Wreker van de Zijnen (Nah. 1:2)
Habakuk De Rechtvaardige die ook door geloof leefde (Hab. 2:4) Het Anker van het geloof Degene die de aarde vol maakt van de kennis van God (Hab. 2:14)
Sefanja De Heer die groot is op Zijn dag De Held die nabij is en redt (Sef. 3:17)
Haggai De Gever van heil en vrede (Hag. 2:10) De Heerlijkheid van Zijn volk (Hag. 1:8) De Tempelbouwer
Zacharia De geslagen maar overwinnende Herder (Zach. 13:7) De Bron die reinigt van alle zonden (Zach. 13:1) De Heer die uittrekt tot redding van Zijn volk (Zach. 14:4)
Maleachi De Zon der gerechtigheid die genezing brengt (Mal. 4:2)

Nieuwe Testament

Matteüs De Christus, de Zoon van de levende God (Matt. 16:16) De lang verwachte Koning
Marcus De Dienstknecht (Marc. 10:45)
Lucas De Zoon des mensen (Luc. 5:24)
Johannes De Zoon van God die het leven is, het leven heeft en het leven geeft (Joh. 1:1; 20:31)
Handelingen De opgestane en verhoogde Heiland en Heer (Hand. 2:24, 33; 3:21) De Behoudenis (Hand. 4:12) Degene die de aarde rechtvaardig zal oordelen (Hand. 17:31)
Romeinen De Rechtvaardigmaker (Rom. 3:22; 5:1)
1 en 2 Korintiërs De Liefde in eigen Persoon (1 Kor. 13:4-7) De Opgestane, de Eersteling uit de doden (1 Kor. 15:20) Degene die voor ons tot zonde is gemaakt (2 Kor. 5:21)

Galaten De ware vrijheid (Gal. 2:4; 5:1) Het einde van het wetticisme (Gal. 3:13)

Efeziërs De gelovige is in Hem, verenigd met Christus (Ef. 1:13-14) De onnaspeurlijke Rijkdom (Ef. 3:8)

Filippenzen Degene die Zichzelf heeft ontledigd, maar hoog verheven is (Fil. 2:5-11) Degene die in alle behoeften voorziet (Fil. 4:19)

Kolossenzen Het Beeld van de onzichtbare God (Kol. 1:15) Degene in wie de volheid van de Godheid lichamenlijk woont (Kol. 1:19, 2:9) De Eerste in rangorde in alle dingen (Kol. 1:15-18) Degene in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn (Kol. 2:3) Het leven van de gelovige, en de Vervuller van de hoop van de gelovige (Kol. 3:4)

1 Tessalonicenzen De Heer die komt voor de Zijnen (1 Tess. 1:10, 4:16)

2 Tessalonicenzen De Heer die Zich openbaart met vergelding (2 Tess. 1:6-10, 2:8)

1 Timoteüs De ene God en Middelaar (1 Tim. 1:5), de Heiland (1 Tim. 4:10)

2 Timoteüs De Beloner van allen die Zijn verschijning hebben liefgehad (2 Tim. 4:8) De Koning die zal oordelen over de levenden en de doden (2 Tim. 4:1)

Titus De grote God en Heiland (Tit. 2:13)

Filemon De Bewerkstelliger van nieuwe christelijke relaties

Hebreeëen De Meerdere van alles en iedereen De Heerser over de toekomstige wereld (Hebr. 2:5) De volmaakte Hogepriester (Hebr. 7:26; 8:1-2) De Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 2:10; 12:2)

Jakobus De Heer van de hemelse legers (Jak. 5:4)

1 Petrus Het onberispelijke en vlekkeloze Lam waardoor de gelovige is vrijgekocht (1 Petr. 1:18-19) De uitverkoren en kostbare Hoeksteen (1 Petr. 2:6) Het Voorbeeld (1 Petr. 2:21)

2 Petrus De Eigenaar van het eeuwige Koninkrijk (2 Petr. 1:11)

1 Johannes Het Woord van het leven (1 Joh. 1:1) De waarachtige God en het eeuwige Leven (1 Joh. 5:20)

2 en 3 Johannes De Waarheid

Judas De Heer die komt met Zijn heilige tienduizenden (Jud. :14)

Openbaring Het Lam in het midden van de troon (Openb. 5:6) De Almachtige (o.a. Openb. 15:3) De Heer der heren, de Koning der koningen (Openb. 17:14, 19:16)
(Bron: Oude Sporen)

Profetieën, typebeelden, feesten, enz. wijzen naar Het Woord: Jezus! (Koll2:16-17)

Ik mag niets aan het Woord van God toevoegen of er van afhalen (Openb 22:18-19)

Het bestuderen van het Woord is van levensbelang. Het is geestelijk voedsel, het wijst de weg, bewaart, bemoedigt, enz.

Het grootste doel is, dat we Jezus zullen zien, Hem leren kennen zoals Hij is.

Hi is de Goede Herder, maar niet alleen de Goede Herder. Hij is de Vriend, maar niet alleen de Vriend.

In Matt 4:4 staat, dat we zullen leven van ALLE woord dat uit de mond van God uitgaat.

'Want dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven' (Deut 32:47 NBG)

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen: *'Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen'.* (Amos 8:11-12)

De Bijbel is voor velen een droog boek met regels en geboden. Het is voor hen een bron van discussie, wetticisme.

Paulus waarschuwt in 3 Kor 3 dat de letter, de regeltjes, discussies, enz. doodt. De Geest maakt levend.

Wat is nodig?

- 1 Verlangen krijgen- laten groeien om Jezus te zien, te horen, te leren kennen.
- 2 Open staan om Hem te leren kennen zoals Hij is
- 3 Bidden dat de Geest het Woord levend maakt voor je; biddend lezen
- 4 Tijd nemen, reserveren, plannen, PRIORITEITEN
- 5 Een duidelijke, goed te begrijpen Bijbel
- 6 Een plan: waar, wat, hoe, hoeveel lees je
- 7 Waar lees je
- 8 Dank Hem voor wat tot je komt
- 9 Maak aantekeningen, notities
- 10 Leer Woorden die je raken uit het hoofd, mediteer
- 11 Deel met anderen wat je ontdekt hebt
- 12 Krijg goed en betrouwbaar onderwijs
- 13 Bijbellezen en gebedsleven moeten samen gaan

Laat het geen 'moeten' zijn, weet, dat Gods Woord in je opnemen grote winst brengt. Je gaat Jezus zien!! Je gaat plezier krijgen in het kennen van Het Woord. Je gaat zijn stem verstaan. Je gaat het hart van de Vader leren kennen. Niets kan het Woord vervangen (geen dagboekje, geen muziek, geen)

Start vandaag met Jezus te zien in het Woord, waarin Hij zich wil openbaren als het Levende Woord.

Net zoals bij de Emmaüsgangers, wandelt Hij door de Geest met je mee, (Luc 24:13-35). Hij wil ons hart in vuur en vlam zetten door onderweg tot ons te spreken en ons het Woord te openen (v 32).

Vraag

Bespreek wat je aansprak, wat je verlangen is.

Bid met en voor elkaar, wat we door het Woord Jezus zullen zien.