



100 REDENEN WAAROM JE DIT WEEKEND NAAR DE SAMENKOMST WIL GAAN.....

Als pastors is het vanzelfsprekend dat je ons kunt vinden in elke samenkomst! Toch is het goed om na te denken waarom we eigenlijk gaan. Het is belangrijk om de juiste motivatie te vinden en soms is het niet eenvoudig om die te ontdekken. Het kan soms zijn dat we maar af en toe komen of helemaal niet (meer) omdat we daar bepaalde redenen voor hebben of teleurgesteld zijn in mensen, de Gemeente (kerk) of zelfs God; lees dan toch nog even verder.....!

Waarom gaan we eigenlijk naar de samenkomst, de kerk (ook wel Gemeente genoemd omdat we zowel God als de mooie en verdrietige dingen delen)? Wat heeft het voor zin om regelmatig naar de samenkomst te gaan ... voor mij, voor jou, voor anderen in de kerk en anderen in onze samenleving? Natuurlijk kunnen we bij veel redenen Bijbelteksten noemen (we noemen er maar eentje), maar laten we met elkaar goede en praktische redenen bedenken waarom het belangrijk is elkaar op zondagmorgen te ontmoeten in de samenkomst. Misschien weet jij er nog meer en dan willen we dat graag van je horen! Hieronder vind je om te beginnen 100 redenen vermeld.

Sommige van deze redenen zijn serieus, soms ernstig, en stemmen tot nadenken, anderen zijn gewoon fijn of leuk of maken jou en anderen blij.... De redenen worden willekeurig opgesomd en mogelijk is maar een gedeelte voor jou van toepassing. Hoe dan ook, we hopen dat jij ook wordt aangemoedigd en gemotiveerd om samen elkaar en de Heer te ontmoeten in de samenkomst! Meer nog, we bidden dat dit je inspireert om dit weekend te komen, niet alleen om te horen, te zingen of er te zijn, maar om te dienen en bij te dragen om Gods koninkrijk in onze stad zichtbaar te maken. En laten we allemaal onthouden om anderen uit te nodigen die misschien niet die ongelooflijke zegen kennen om een deel te zijn van de plaatselijke Gemeente. Waarom naar de samenkomst gaan? Hieronder vind je vast wel een aantal redenen waarom we je dit weekend gaan ontmoeten..... Welkom in NIEUW LEVEN!

De Bijbel leert ons dat dit belangrijk is en dat we dit zouden moeten doen (lees Hebreëën 10:25) en wel vanwege de volgende redenen:

1. Je krijgt de gelegenheid om God te aanbidden, persoonlijk maar ook met andere geloofsgenoten.
2. Je zult waarschijnlijk een aantal van de grote levensvragen beantwoord krijgen.
3. De prediking vanuit de Bijbel zal je helpen om jouw leven richting te geven.
4. Je zult waarschijnlijk een aantal nieuwe vrienden maken.
5. Je zult waarschijnlijk een aantal oude vrienden zien.
6. Er zijn is een teken van jouw discipelschap.
7. Jouw komst zal je pastors en andere leiders aanmoedigen.
8. Je zult bemoedigd worden in je wandel met God.
9. Je zult met jouw aanwezigheid waarschijnlijk andere mensen aanmoedigen in hun wandel met God.
10. Als je alleenstaand bent, kun je mogelijk iemand ontmoeten (misschien wel je toekomstige partner, zoals heel wat andere mensen).
11. Het zal je helpen definiëren wat en waarin je gelooft.
12. Het zal je helpen de Bijbel beter te begrijpen.
13. Als je kinderen hebt, zal het hen leren God en zijn Gemeente (kerk) te waarderen.
14. Mensen die naar de samenkomst gaan, leven meestal langer (ik heb dit niet verzonnen... google het!)
15. Het geeft je een uitlaatklep voor dienstbaarheid en bediening.
16. Het kan je helpen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen in je leven.

17. Je zingt inspirerende liederen die waarschijnlijk de komende week weer naar boven komen borrelen.
18. Het zal je bemoedigen om te bemerken dat God goed is (mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kun jij het verschil uitmaken).
19. Het zal je helpen om naar buiten en op anderen gericht te blijven in deze egocentrische maatschappij.
20. Het zal een gelegenheid bieden om mensen in nood financieel te helpen.
21. Je zult liefde ontvangen van andere mensen.
22. Je zult liefde naar anderen kunnen tonen.
23. Je zult horen over de grote dingen die God in zijn Gemeente doet, zowel lokaal als (inter)nationaal.
24. Er zal voor jou gebeden worden.
25. Je zult in de gelegenheid zijn om voor anderen te bidden.
26. Naar alle waarschijnlijkheid zal je iets horen of meemaken waardoor je aangemoedigd wordt door de beantwoorde gebeden in de Gemeente.
27. Er zal misschien een gelegenheid zijn om je persoonlijke getuigenis te geven hoe God werkt in je leven.
28. Je zult in staat zijn om God te aanbidden met andere gelijkgestemden.
29. Het is een kans om een vriend(in) die Christus niet kent, mee te nemen.
30. Je hebt waarschijnlijk niets beters te doen (TV kijken, of uitslapen telt niet als beter in dit geval!).
31. Je geestelijke familie heeft je ook nodig, je gaat om anderen te bemoedigen met jouw aanwezigheid, je glimlach, eventueel woorden, daden, talenten, geestelijke gaven of gebeden.
32. Het eert God.
33. Omdat samenkomen een onderdeel is van wat het betekent een Christen te zijn.
34. Omdat het goed is om je persoonlijk kijk op het leven en God te onderzoeken en beproeven.
35. Omdat we allemaal regelmatig herinnerd willen worden aan onze positie in Christus, we kunnen dit namelijk snel vergeten of kwijt raken.
36. Het zal je helpen je zonden te (h)erkennen en belijden.
37. Het helpt je om middenin de wereld te kunnen leven, maar niet wereldgelijkvormig te worden.
38. Het zal je helpen om een week op zinvolle wijze te eindigen en de volgende, nieuwe week met de juiste focus te beginnen.
39. Het is een rustpauze van de hectiek van het leven en een prachtig en krachtig bezinningsmoment.
40. Het zal je helpen je prioriteiten te herordenen.
41. Het is de plek waar je echte vrienden kunt ontmoeten.
42. Het zal je helpen je levensverhaal in het grote verhaal van Gods Woord te plaatsen en levenssituaties te herkennen.
43. Het helpt je om de aandacht van jezelf af te wenden en te richten op God.
44. Het helpt je perspectief te brengen en het voedt de ziel.
45. Omdat de samenkomst je geloof versterkt.
46. De discipline van het gaan helpt je om meer discipline toe te passen in andere gebieden van het leven.
47. Het ontwikkelt een vertrouwensbasis ingeval er onverhoopt tijden van nood, ziekte, verdriet komen.
48. Het bevordert je persoonlijke stabiliteit in je leven.
49. Het helpt om een gelukkig huwelijk te bevorderen.
50. Het geeft je iets geweldigs te doen, samen met je kinderen.
51. Het zal je helpen om je zelfrespect te laten groeien.
52. Het zal je interpersoonlijke vaardigheden helpen ontwikkelen.
53. Het zal je toerusten om met de moeilijkheden en beproevingen van het leven om te kunnen gaan.
54. Het zal je helpen om een gelukkig persoon te zijn.
55. Jouw voorbeeld zal de toekomstige generaties positief beïnvloeden.
56. Het zal je de mogelijkheid bieden om te delen in de gemeenschap.
57. Het stelt je in staat een actieve rol te spelen in het missiewerk.
58. Het zal je helpen een beter lid van je lokale gemeenschap te zijn.
59. Het zal je kinderen helpen om hun geloof in God, hun zelfvertrouwen en de omgang met anderen te ontwikkelen.
60. Je kinderen leren vanuit andere perspectieven (dan thuis) de Bijbel te bestuderen.
61. Het kan je uit de problemen houden.

62. Het zal je extra dankbaar maken als je beseft dat we een in land leven waar vrijheid van godsdienst is. Maak daar gebruik van want b.v. in Noord-Korea zou men graag willen gaan maar is het verboden....
 63. Het zal je visie op de toekomst vormgeven.
 64. Het zal je eeuwige hoop geven.
 65. Het zal je helpen te weten wat je gelooft.
 66. Het zal je helpen te weten waar je voor staat.
 67. Het zal creativiteit aanmoedigen zowel bij jezelf als bij anderen.
 68. Het geeft de mogelijkheid om gecoacht te worden, pastorale zorg te ontvangen en discipelschap te praktiseren en dat naast het te ontvangen, dit misschien ook aan anderen te geven.
 69. Omdat je over Jezus leert, heb je de gelegenheid om Hem beter en dieper te leren kennen.
 70. Gewoon, omdat je wilt gaan.
 71. Het is een aangename ervaring (er wordt gratis koffie en thee geserveerd na de samenkomst).
 72. Het geeft je de gelegenheid om je jezelf uit te drukken in een lied.
 73. Naar de samenkomst gaan is beter om thuis te blijven en alleen te zijn.
 74. Je krijgt de gelegenheid om - als je dat leuk vindt - je mooie kleding aan te trekken, maar je bent natuurlijk ook welkom in je joggingpak of doodeweekse jeans.
 75. Je zult geaccepteerd worden in een multiculturele Gemeente die bestaat uit ruim 20 nationaliteiten.
 76. Je zult Gods liefde ervaren en ontvangen.
 77. Je kunt anderen daar liefhebben die je anders nooit lief zou vinden.
 78. Echte vergeving is daar te vinden.
 79. Het samenkomen met andere gelovigen zal je dichter bij God brengen.
 80. Je zult gelijkgestemde mensen ontmoeten.
 81. Jezus zal daar zijn!
 82. Je kunt met Jezus van Zijn brood en wijn genieten, samen met anderen het Avondmaal vieren.
 83. Het zal je eraan herinneren dat je niet alleen bent en niet alleen tegenslagen hebt (als die er zijn).
 84. Het zal het proces van heiligmaking bevorderen.
 85. Je zult waarschijnlijk iets over God, de Bijbel, jezelf of anderen leren.
 86. Waarschijnlijk zal de vrucht van de Heilige Geest in je leven opgroeien.
 87. Het zal een tastbare en ontastbare zegen met zich meebrengen, voor nu en in de toekomst.
 88. Het is een verklaring dat je een Christen bent.
 89. Het geeft je iets interessants om op maandag op je werk over te praten.
 90. Het bijzondere werk van Gods Heilige Geest kan je een "kippenvelmoment" bezorgen
 91. Het weerspiegelt een leven buiten jezelf.
 92. Het zal vreugde brengen in je leven.
 93. Er kan een bovennatuurlijk wonder in je leven plaatsvinden.
 94. Je hebt iemand (of God) beloofd dat je zou gaan is het nu het is tijd om je woord na te komen.
 95. Omdat naar de samenkomst gaan het juiste is om te doen.
 96. Omdat het geloof zonder haar werken dood is.
 97. Het zal je leven letterlijk veranderen voor de eeuwigheid!
 98. Het zal je er aan herinneren dat je niets te vrezen hebt voor de toekomst.
 99. Je wordt bewust dat we in een tijd leven die heel bijzonder is en die duidelijk beschreven staat in de Bijbel.
- TOT SLOT nummer 100: door jouw komst, meebidden, meewerken en geven blijft de kerk bestaan in een land waar teveel kerken gesloten worden omdat men niet meer (regelmatig) naar de samenkomst gaat....

Waarom zou je dit weekend naar de samenkomst gaan? Je mist heel wat als je niet zou gaan, vooral met al de bovengenoemde redenen om daar te zijn! Welkom en ontmoet ons daar.... En bovenal DE HEER.

Mede namens de NLEG-familie
Ab + Marcia Meerbeek (pastors)
Lauraplein 2, 2406 BB Alphen aan den Rijn
MOBIEL Ab 06-53910222 / Marcia 06-17700800
EMAIL pastor@nleg.nl
WEB www.nleg.nl