

NIEUW LEVEN

Evangelie Gemeenschap



“ONZE VADER” STUDIE

ONZE VADER - Mat 6:9-13

1. INLEIDING: DE OPBOUW VAN HET GEBED en HOE LANG TE BIDDEN?
2. GEBRUIK DE JUISTE ADRESSERING > Noem God je Vader
3. DE 1e ROEP: UW NAAM WORDE GEHEILIGD > Aanbidding raakt God
4. DE 2e ROEP: UW KONINKRIJK KOME > Leer de principes van Het Koninkrijk
5. DE 3e ROEP: UW WIL GESCHIEDDE > Onderwerp je aan het plan van God voor je leven

EN ONTDEK HET SCHARNIER: Gods eer, koninkrijk en wil op aarde zoals in de hemel

6. DE 4e ROEP: GEEF ONS BROOD > Vragen om de dagelijkse dingen
7. DE 5e ROEP: VERGEEF ONS EN WIJ VERGEVEN > Ontvang en geef vergeving en reiniging
8. DE 6e ROEP: LEID ONS NIET IN VERZOEKING > Bescherming voor mijn leven
9. DE 7e ROEP: BEVRIJD ONS VAN HET KWAAD > Ontvang overwinning over obstakels
10. DE ZEGEN > Hoe goed af te sluiten

De discipelen keken naar Jezus; naar z'n succes! En wilden de bron weten: KRACHT-GEBED!!! Zij wilden niet meer bidden zoals ze in de tempel geleerd hadden met rituelen. Maar echt vanuit hun hart! Met relatie! Daarom vroegen aan Jezus in Luc 11 “Here, leer ons bidden”. Wil je ook de kracht van Het Koninkrijk van God in je leven? Volg de instructies van Jezus op hoe te bidden!

1 - INLEIDING: DE OPBOUW VAN HET GEBED

Onder de mensen en ook de Christenen wordt steeds gezocht naar de beste wijze van gebed. Is er een systeem of een paar regels waarmee opwekking van de hemel kan komen? Hoe kunnen we effectiever bidden tot God? Met dezelfde vragen liepen de discipelen indertijd ook rond. In Mat 6:5-14 geeft Jezus een voorbeeld hoe tot God te bidden. Een paar basiszaken over gebed:

WAT IS BIDDEN?

Bidden is communiceren, spreken met God. Op dezelfde wijze als je met iemand anders spreekt. Zoals een kind tot de ouders spreekt. Daarom begint het gebed ook met onze Vader. Jezus gebruikt het woord "abba" wat "pappa" betekent. Je mag je dus vrij voelen om een kinderlijke, open, eerlijke wijze tot God te komen! In het Hebreeuws (OT) betekent bidden "sha'al" wat "verzoeken, vragen van God" betekent. In het Grieks (NT) is het "pros'euchomai" wat "verzoeken van God" betekent. Je mag dus je verlangens en ideeën met God delen, wat het ook is en hoe klein het ook is: God zal je niet uitlachten! Integendeel! Hij verlangt naar de mens! De kroon op de schepping. *Markus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.* Toch zullen we niet alles ontvangen waarvoor we bidden omdat God ons echte blijdschap wil geven zegt *Joh 16:24b bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.* En die komt voort uit een open gebedsrelatie met de Vader.

WAAR KAN JE VOOR BIDDEN?

Jac 5:13-15 zegt Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Gebed helpt dus om van stress af te komen, om te gaan met huwelijkszorgen, slechte gewoonte te overwinnen, de weg van God te verstaan, vergeving en genezing te ontvangen, enz. Gebed helpt ook om verleidingen te overwinnen zegt *Mat 26:41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.* In ons dagelijkse leven worden we omringd door ongelovigen, zonde en verleidingen tot zonde. Het is daarom nodig je te wapenen tegen deze aanvallen middels dagelijks gebed! Dit bouwt het schild van geloof op. *Efeze 6:16 zegt: neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.*

HOE TE BIDDEN?

Jezus heeft ons geen formuliergebed gegeven. Als dat zo was dan zou "het Onze Vader" op beide plaatsen in de bijbel precies hetzelfde geformuleerd zijn. Hij wil ons namelijk niet in gewoonte of gemakzucht laten vervallen, maar is verlangend naar een relatie!

- **VANUIT RELATIE** *Want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt* zegt *Mat 6:8.* Hij wil niet alleen onze verlangens vervullen maar Zijn verlangen realiseren: dat Zijn Koninkrijk door onze levens openbaar wordt... en dat gebeurt meestal dan pas in momenten van zwakte! Het gaat dus niet om onze hartstochten, maar om het hart van God te raken!
- **MET HET JUISTE HART** *Jakobus 4:3 Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.* Met de juiste hartsgesteldheid kunnen we middels gebed in geloof Zijn beloftes ontvangen
- **IN GELOOF** *Mat 21:22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.*
- **MET VOLHARDING:** *Mat 7:8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opgedaan worden.*

Jezus heeft daarom geen formuliergebed nagelaten maar een raamwerk in "het Onze Vader", waarmee we in 1 minuut God's wil en voorzieningen over onze levens kunnen vrijzetten!

OPBOUW VAN HET ONZE VADER

Er zijn 7 petities die verdeeld kunnen worden in twee groepen: eerst God (UW) en dan wij (ONS).

UW-verzoeken	1. UW naam word geheiligd
<i>In de hemel</i>	2. UW koninkrijk komt
	3. UW wil gebeurt
Verlangen	<i>Op de aarde zoals dat is in de hemel</i>
SCHARNIER	4. Geef ONS heden ons dagelijks brood
ONS-verzoeken	5. Vergeef ONS ONZE schulden
<i>Op aarde</i>	Zoals WIJ dat zullen doen naar anderen
	6. Leid ONS niet in verzoeking
	7. Verlos ONS van de boze
Zegen	Want van U is het koninkrijk, de kracht en de glorie

DE 7 DELEN VAN HET GEBED

1. Dit is de aanbidding voor God; Zijn tegenwoordigheid gaat dan komen
2. Je vraagt hulp om het dagelijkse leven volgens Zijn Koninkrijks principes te leven
3. Hier vraag je Gods hulp om op de beste manier te leven

Dan komt het 'scharnier' gedeelte want het zit vast aan het GOD-gedeelte. Het opent de deur van de hemel naar de aarde en omgekeerd. De glorie van God raakt de geest van jouw persoon!

4. Brood is het dagelijkse beeld van het fysieke leven en in dat dagelijkse leven kunnen we God eren en een geestvervuld leven leiden. Als God jou brood gegeven heeft ben je nu klaar om de laatste drie delen te bidden, de ONS gedeelten die op jouw leven gefocusseerd zijn:
5. De kracht van vergeving werkt zowel vertikaal als horizontaal en kan niet los van elkaar zijn.
6. God kan en wil je dagelijks beschermen tegen ziekte, kwaad en andere slechte invloeden.
7. Geestelijke oorlog is een belangrijke opdracht van elke gelovige om gebieden in bezit te nemen die de duivel gestolen heeft!

Elk gedeelte van het gebed verdient een dieper persoonlijk onderzoek, zodat we het gebed niet alleen kunnen bidden maar ook kunnen ervaren en uitleven! Leer Gods verlangens dieper kennen. Je kunt God aanraken, maar belangrijker: God wil jou elke dag aanraken!

HET ONZE VADER VOOR MIJ

- Mijn hemelse Vader laat Uw naam heilig in MIJ zijn
- Mag Uw koninkrijk MIJN leven regeren
- Laat Uw wil MIJN besluiten besturen
- Laat Uw plan voor MIJN leven op aarde uitwerken zoals u dat in de hemel al heeft voorbereid
- Vergeef MIJN schulden zoals ik dat naar diegenen die MIJ iets schuldig zijn
- Leid MIJ niet in verzoeking
- Bescherm MIJ voor de boze
- Uw koninkrijk regeert in MIJN leven, Uw kracht werkt door MIJN leven en Uw glorie zal door MIJN leven zichtbaar zijn!

2. VOORDAT JE BEGINT: HOE EN HOE LANG?

Bidden kost moeite, tijd, concentratie, soms weet je niet wat je moet bidden. Daarom is het "Onze Vader" een geweldig eenvoudige starter die slechts 1 minuut neemt.... doe het zo vaak als je het kunt en wordt bewust van de kracht van het patroon van dit gebed: het staat uit om "uitstapjes" te maken die tijdens het bidden opkomen waardoor het gebed verrijking krijgt en de relatie met God verdieping en dat was nu precies het doel van Jezus!

De enige plaats in de bijbel waarin we aanwijzingen kunnen vinden hoeveel tijd we voor bidden kunnen nemen, vinden we in Marc 14:37 waarin Jezus vraagt om de discipelen een uurtje met Hem mee te bidden.... ze vielen echter in slaap! Hij vraagt daarom ook "*Kunt gij niet een uur waken?*". Misschien is er een verschil tussen bidden en waken. Het "Onze Vader" neemt slechts een minuut! En als je gaat beseffen wat het inhoud, kan het je leven veranderen!

Het gaat niet om de mooie woorden of formuleringen lezen we in Mat 6:7 *En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.* Jezus waarschuwt hier voor twee dingen:

1. Om niet in onnodige, vrome, religieuze herhalingen te vallen (battolo'geo van Battos = Koning van Cyrene die stotterde.... stotteren of dezelfde dingen steeds weer herhalen, veel lege woorden gebruiken, kletsen, zwetsen.
2. En Hij maakt ons bewust dat we met een eenvoudig gebed bij de Vader mogen komen: langdradige formuleringen zijn niet nodig net zo min als schreeuwen!

Alle religieuze handelingen van de Baalpriesters – die ze naar hun gewoonten – deden hadden geen uitwerking (1Kon 18:28). Ondanks hun geestvervoering gebeurde er niets. Elia kwam en herstelde het altaar en sprak een eenvoudig en kort gebed uit. Jouw gebed zal effectief zijn als je leven op het altaar van God gelegd hebt en oprecht de juiste dingen zegt. Zelfs als je het "Onze Vader" niet bid zullen je gebeden nog helpen in je nood. *Mat 6:8b want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.* Mat 6:9 begint met "*Bidt gij dan aldus*". De woorden "Dan" en "aldus" benadrukken dat het niet moet gaan zoals in de voorgaande verzen aangehaald is.

HOE TE BEGINNEN

Probeer God te bedanken voor alles wat Hij gedaan heeft in je leven. Aanbid Hem voor alles wat Hij geschapen heeft. Geef Hem lofprijs voor alles wat Hij heeft gedaan, speciaal zoals dat beschreven staat in de bijbel. En geef Hem glorie voor alles wat je ontvangt in Christus!

We werken 40 uur in de week, hebben dan nog onze lunchuren, reistijden, telefoontjes, boodschappen en andere werkzaamheden die onze tijd consumeren. Alles bij elkaar 60 uur?

TIJD IS DE VALUTA VAN DE WERELD VAN VANDAAG.
--

Dit betekent dat vandaag je tijd meer waarde heeft dan je geld. Je kan het "Onze Vader" in de trein bidden of op de fiets of in de file.

DRIE NIVEAU'S

Onderken de drie niveau's waarin we het "Onze Vader" kunnen bidden:

1. Lip-niveau: gedachtenloos kan je het zacht of hard bidden: het zal je oren raken!
2. Gedachten-niveau: van binnenuit kan je het zonder stemgeluid "uitzenden" naar God.....
3. Hart-niveau: dit is de diepe roep vanuit het hart naar God.

Ontwikkel een gebedspatroon voor God! En vergeet niet:

HET GEHEIM VAN JE TOEKOMST LIGT IN JE DAGELIJKSE ROUTINE: DIT 1 MINUUT GEBED!

HOE VAAK MOETEN WE HET GEBED HERHALEN EN MOET DAT IN HET OPENBAAR?

Er zijn richtingen en kringen waarin het gebruikelijk is het "Onze Vader" eindeloos te herhalen, soms zelfs met behulp van een zgn. Rozenkrans- of kralensnoertje. Dit laatste wordt niet in de bijbel genoemd. En we hoeven het gebed ook niet eindeloos te herhalen:

WAAROM NIET HERHALEN

1. Er is geen bijbeltekst te vinden waar de discipelen of de Nieuw-Testamentische kerk dit doen.
2. De instructies zoals we die lezen in de Brieven aan de Gemeenten geven daar geen opdracht toe.
3. Jezus waarschuwde ons in *Mat 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.*
4. De discipelen vroegen aan Jezus in *Luc 11:1 Here, leer ons bidden* en vroegen niet: "Heer leer ons een gebed". Daarom gaf de Heer een patroon voor gebed en niet iets om te herhalen.
5. Het "Onze Vader" is te vinden in *Mat 6:9-3* en *Luc 11:2-4* op verschillende tijden van Jezus bediening en met verschillende bewoordingen. Als Hij bedoeld had dat we het letterlijk zouden herhalen, zou Hij dezelfde woorden gebruikt hebben.

WAAROM WEL OPZEGGEN

1. Omdat Jezus ons heeft opgedragen in *Luc 11:2 Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw.....*
2. Het bouwt ons geloof op (*Rom 10:17*) wanneer wij onszelf horen bidden.
3. Omdat het onze geestelijke opdracht aan God vervult.
4. En het niet alleen onszelf zegent maar ook anderen die het horen.
5. Omdat ons onvolmaakte geheugen erdoor getraind wordt en zodoende geen elementen zullen vergeten.
6. Vanwege de voorbeelden van geestelijke mensen die ons in de loop der tijden zijn nagelaten.
7. Vanwege de eerste apostolische kerken die dit gebed al baden.
8. Omdat het in onze levens heeft uitgewerkt.

WAAROM IN HET OPENBAAR BIDDEN

1. Omdat Jezus eerst een groep instrueerde in *Luc 11:2 Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw....*
2. Omdat het een groep discipelen was die Jezus vroeg: "*Here, leer ons bidden*".
3. Omdat Jezus het meervoud gebruikt "ons" en "wij" hetgeen wijst op het feit dat meer personen bidden.
4. Omdat er geen eerste persoon genoemd wordt in het gebed.
5. Omdat er sinds de eerste gemeente kerken dit gebed samen gebeden hebben.
6. Wanneer er een kerk het "Onze Vader" bidt, er een gemeenschap van mensen tesamen wordt opgeheven naar God, als een gemeenschappelijk lichaam.

WAAROM HET PERSOONLIJK BIDDEN

1. Ondanks het gebruik van "wij" en "ons" voorziet het gebed ook in persoonlijke behoeften.
2. De reden dat Jezus "wij" en "ons" gebruikte kan mogelijk zijn om ons voor egocentriek en egoïsme te behoeden en ons nederig te houden.
3. De bijbel verbiedt ons niet om het persoonlijk te bidden.
4. Integendeel, Jezus moedigde ons ook aan om in de binnenkamer, dus persoonlijk te bidden (*Mat 6:6*).
5. De kerkgeschiedenis getuigt van geestelijke mensen die het gebeden hebben.

6. Het is gemakkelijker om bepaalde gedeelten te benadrukken en verder voor je zelf uit te werken als je persoonlijk bidt; in een groep lukt dit niet.
7. Het gebed is meer persoonlijk wanneer we het persoonlijk bidden en er geen andere luisteraars zijn waar we ons mogelijk anders kunnen gaan voordoen.
8. Er zijn geen voorbeelden in het Nieuwe Testament te vinden dat het door een groep gebeden werd.

ZEVEN RESULTATEN DIE JE MAG VERWACHTEN

Als je het "Onze Vader" dagelijks bidt:

1. Als je elke dag God groot maakt met "Uw naam wordt geheiligd" zul je als Christen groeien omdat je dagelijks met Hem communiceert en van Hem leert! Hij belooft in Heb 11:6 dat wie tot God komt en gelooft dat Hij bestaat en Hem zoekt, zal beloont worden! Die beloning is meer dan geld: zekerheid en leiding
2. Je zal met betere principes kunnen leven als je dit gebed bidt. Als je "Uw koninkrijk kome" bidt, vraag je God om Zijn principes en koninkrijksagenda in jouw leven. Je zal groeien naar een hemels niveau als je eerlijk bidt "Uw koninkrijk mag komen in mijn leven op aarde zoals het regeert in de hemel".
3. God zal je die dag leiden. Wanneer je bidt: "Uw wil geschiedt" vraag je God om Zijn leiding in Zijn plan en doel voor jouw leven.
4. Je zal meer antwoorden ontvangen van God. Het geheim van een goede voetballer is niet een goede voetbal, maar oefenen, oefenen, oefenen. Het "Onze Vader" is net een voetbal: hoe meer je oefent en er mee werkt hoe beter de mogelijkheden worden om doelpunten te behalen! Een keer tegen de bal schoppen is niet genoeg, evenals een keer bidden....!
5. Je voelt je gereinigd als je het gebeden hebt door het gedeelte van vergeving. Je ontvangt het niet alleen, maar je weet, ervaart dat je vergeven bent!
6. Het geeft je overwinning. Iedereen wil boven de omstandigheden uitgetild worden en overwinnaar over problemen. Wanneer je bidt: "leid ons niet in verzoeking" vraag je God om je te bewaren voor situaties die je zouden kunnen vernietigen.
7. Het geeft je tot slot bescherming als je vraagt: "verlos ons van de boze". Hij zal je een schild van geloof geven tot bescherming.

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

Waar en wanneer je bidt	Hoe gaat het? (aankruisen)		
	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1. Wanneer ik opsta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Bij geregelde gebedstijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Onderweg of van werk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Anders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1 - BIJBELSTUDIE - VOORDAT JE BEGINT: HOE LANG?

1. Wat is voor jou een goede tijd of dag om te bidden en waarom? *Ps 63:1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. (63-2) O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.*

2. Op welke andere tijden kan je "het Onze Vader" bidden? Welke tijd is het meest geschikt? *Ps 55:17 Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem.*

3. Wat zijn de voordelen van vaste gebedstijden? Daniel had vaste gebedstijden in zijn leven. Wat zou dit voor jou kunnen betekenen? (Lees Dan 6:1-24). *Dan 6:10b en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.*

4. Wat zou je reactie kunnen zijn in tijden van moeite en ontmoediging? *Hand 16:23-25 Na een flink aantal slagen werden ze in de gevangenis gegooid. De cipier kreeg opdracht, hen streng te bewaken. Hij voerde dat bevel uit door hen in de binnenste kerker te brengen en hun voeten in het blok te sluiten. Omstreeks middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en ook zongen zij, tot eer van God. De andere gevangenen luisterden toe.*

5. Hoe zou je reageren als het allemaal goed gaat? *Neh 2:4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels. 5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.*

6. Wanneer kan je stoppen met bidden? *1Thes 5:17 bidt zonder ophouden....*

7. Welke punten gaan er op je gebedslijst komen? *Fil 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.*

8. Voor wie ga je bidden en waarom? *1Tim 2:1-2 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.*

2 - GEBRUIK DE JUISTE AANHEF EN ADRESSERING

Voor een officiële brief is het belangrijk om naast het juiste postadres ook de juiste aanhef te vermelden. Geachte heer, mevrouw, weledelzeergeleerde. o.i.d. Dit doe je om de betreffende persoon op het juiste niveau met respect aan te spreken en om je boodschap zo effectief mogelijk over te laten komen. Als je het adres vergeet, dan is de kans groot dat een brief nooit aankomt! Zo is het ook nodig jouw gebed te voorzien van de juiste "aanhef" en het juiste "adres". Bij wie moet het terecht komen? God de Vader (aanhef) die in de hemel (adres) is! Deze adressering wordt wel 15 x genoemd in het Nieuwe Testament!

DEZE STUDIE BEHANDELT 5 KENMERKEN VAN GOD IN HET ONZE VADER

1. De God van de hemel is een Vader
2. De Vader staat het toe om direct benaderd te worden
3. Ik kan een intieme relatie met de Vader hebben
4. Het Onze Vader is een speciale wijze om God als Vader te benaderen.
5. God woont in de hemel.

1 - DE GOD VAN DE HEMEL IS EEN VADER

Veel mensen roepen God aan met Heer, lieve God, machtige God. Dan kan prima zijn: de persoon erkent Gods heerschappij, liefde en kracht maar de relatie blijft onpersoonlijk. God heeft vele namen, maar de meest mooie naam van God is Vader!

Het Hebreeuwse woord voor vader is "ab". Waarschijnlijk ontleent aan het gestamel van een klein kind. Ab wordt ook gebruikt voor voorvader, stamvader, verzorger. Vader wordt door leerling gebruikt als eretitel voor de leermeester. Elisa gebruikte het woord vader bij het aanspreken van Elia en koning Joas ten opzichte van Elisa (zie 2Koningen).

In het oude Testament wordt God zelden als Vader genoemd. Hij komt meer naar voren als de almachtige die op de cherubs troont (Ps 80:1) en in een donkere wolk tot het volk Israël kwam (Ex 19:9) op de berg. Met de waarschuwing dat als iemand maar met de voet de berg aanraakt, zeker ter dood gebracht zal worden. Deze God dient met respect aangesproken en behandeld te worden en bovendien gevreesd want Hij doodde Uzza omdat deze onbedachtzaam de ark aanraakte (2Sam 6:7).

Deze God dient gevreesd te worden omdat Mozes gestraft werd voor ongehoorzaamheid waardoor deze met volk het beloofde land niet kon binnentrekken (Num 20:7-13). Er zijn nog veel andere Oud Testamentische soortgelijk voorbeelden te noemen, maar ook in het Nieuwe Testament wordt onze God temeer vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur (Heb 12:29).

Jezus kwam echter om ons een nieuwe naam van God te leren: Vader! God was niet langer ver weg en Jezus noemde Hem zelf ook Vader en toonde ons een nieuwe en levende weg om tot de Vader te gaan in Heb 10:20 en Joh 14:6 *Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.*

We zijn verwekt door God en Hij heeft ons tevoren al bestemd om als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. (Ef 1:5). Dit door het zaad van het evangelie zegt Paulus in 1Cor 4:15 *Want al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.*

Daarom spreekt Jezus in Joh 3 dat we opnieuw geboren moeten worden en het kenmerk van wedergeboren mensen is dat ze geloven dat Jezus de Gezalvde met de Heilige Geest is! 1 Joh 5:1 *Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.*

We mogen vanuit ons geloof in Jezus een kind van God worden zegt Joh 1:12 *Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in*

zijn naam geloven. Het kenmerk van deze bijzondere relatie is liefde die we mogen ontvangen en uitdragen. 1Joh 4:7 *Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.* Dit kennen spreekt van intiem kennen!

In het Oude Testament waren er bloedoffers van lammeren op het altaar van de Tabernakel nodig want zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving zegt Heb 9:22. Maar Johannes de Doper kondigde Jezus in Joh 1:29 aan als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als we tot Jezus komen voor vergeving wijst hij ons niet af (Joh 6:37).

Je kan alleen maar vader zijn als je kinderen hebt. Deze titel zegt iets over wat je produceert en bent. Mijn vader is de sterkste. Papa, ik hou van je. Pa ga je mee? Het zijn aanspraaktitels die dagelijks door onze kinderen gebruikt worden. Omdat ze je zo kennen! In de groei van hun leven. Zo kende Jezus Zijn Vader in Joh 17:25 *Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt.* En bad ook nog in vers 26 *en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij in Ik in hen.* Jezus sprak over de intiemste Naam van God: Vader! En Jezus wilde die naam bekend maken vanwege de uitwerking van de liefde die schuilt achter die Vader-Zoon relatie! *Wij hebben de Geest van het zoonschap ontvangen, door welke wij roepen: Abba, Vader* (Rom 8:15).

Hoe kan je tot God bidden "Onze Vader" als je Zijn kind niet wilt zijn? Helaas hadden de farizeeërs ook dat probleem, want in Joh 8:42 zegt Jezus: *Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen.* Hij kende de ware aard van hun hart en noemde in vers 44 wie hun vader was: *Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.*

Toen wij zonder Christus leefden hadden wij een demonische vader de duivel. Jezus heeft de satan overwonnen op Golgotha en nu zijn wij in staat door Jezus een nieuwe liefhebbende Vaderrelatie aan te gaan met God! Het was Zijn verlangen ons te bevrijden zegt Heb 2:14-15 *opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.* Er zijn dus twee families in deze wereld: die van de duivel en van God. Nu begrijp je ook hoe in satanische kringen het Onze Vader gehaat wordt. Als je God wilt leren kennen, begin dan het Onze Vader te bidden! Ook zij die nog veraf van God zijn kunnen dat gaan doen want Hand 17:27-28 zegt *opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.*

2 - DE VADER STAAT HET TOE OM DIRECT BENADERD TE WORDEN

Zoals je met een satelliet-GSM tegenwoordig overal vandaan kan bellen, is het ook mogelijk om overal het Onze Vader te bidden: op de fiets, in de wachtkamer, tijdens het joggen, etc. Waar je het ook bidt: als Kind van God zul je onmiddellijk contact met Het Hoofdkwartier krijgen! Je komt voor de troon van God en zal Zijn aandacht ontvangen. God is overal ter wereld aanwezig en Zijn "satelliet ontvanger" staat gereed om de boodschap uit jouw hart te ontvangen zegt 2Kron 16:9 *Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.*

Al zou je naar de verste ster reizen: God is daar (Ps 139:8). In vers 2 staat dat Hij ook je zitten en opstaan kent, Hij verstaat van verre jouw gedachten. Dat betekent dat als je het in gedachten bidt, Hij ook zal horen! Vers 3 zegt dat Hij je gaan onderzoekt, dus ook op de fiets of tijdens het joggen is Hij nabij! De nieuwe naam Vader die Jezus ons leerde staat ons toe dat we die gevreesde God ook kunnen benaderen als eenvoudige kinderen!

3 - IK KAN EEN INTIEME RELATIE MET DE VADER HEBBEN

God was zo verlangend naar ons dat Hij Jezus zond naar deze wereld en Hij ons zocht terwijl wij Hem nog niet zochten! *1Joh 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.*

God zoekt intieme liefde met de mens. Zoeken wij dat ook bij God?

In Joh 17:21 bid Jezus een gebed *opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt* en belooft daar een nieuwe intieme relatie met de Vader! Wij zijn in God en Hij in ons maar we zijn nog steeds een uniek persoon met eigen identiteit zoals God ons geschapen heeft! Met een keuzemogelijkheid om intiem te kunnen bidden: Onze Vader. Jezus had ons ook kunnen leren: O God, Meester of Heer vanwege de kracht, almacht en heerschappij, maar Hij koos het woord "Vader". Omdat Hij meer is dan kracht, almacht en heerschappij. Een intieme Vader! Intimiteit spreekt van gemeenschap. Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap spreekt over een gemeenschappelijke Vader en de juiste intimiteit brengt vrucht voort. *1Joh 1:3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.* Gods Geest brengt de intimiteit van de Vader. *2Cor 13:14 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Efeze 4:6 een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.*

4 - HET ONZE VADER IS EEN DIRECTE MANIER OM GOD ALS VADER TE BENADEREN.

Waarom niet beginnen met: "Mijn Vader in de hemel"? Of "een Vader". Of "de Vader". Wilde Jezus de apostelen een groepsgebed leren door God als "onze Vader" aan te spreken? Mogelijk. Maar meer waarschijnlijk is het dat Jezus bedoelde dat wij met Hem mogen meebidden! Het is uiteindelijk Zijn gebedsles! Hij wil graag dat wij - samen met Jezus - voor de troon van God komen.... Hij is uiteindelijk de weg om tot God te komen! En Joh 14:13 zegt dat *wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.* Als we beginnen met "onze Vader" sluiten we gelijk "de Naam van Jezus" in het gebed wat nodig is om verhooring te ontvangen.

Er is kracht in de Naam van Jezus. Die naam heeft speciaal gezag. Bij gebruik daarvan zullen de nodige tekenen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken. (Marc 16:17). Maar ook speciale privileges. *Mattheus 18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. Markus 9:37 Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft.*

Het boek zegt in Ef 2:18 *Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij (of we nu Joden zijn of niet) vrij bij de Vader komen, in één Geest.* En een eenvoudig, kort gebed bidden dat grote invloed heeft! Met de komst van de Heilige Geest kunt u direct tot God gaan. Het Boek spreekt duidelijk over deze speciale nieuwe wijze om tot God te bidden in Joh 16:23-27 *Als het zover is, hoeft u Mij niets meer te vragen. Luister goed, Ik zeg dat u dan alles rechtstreeks aan de Vader kunt vragen en Hij zal het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt u nog niet in mijn naam gebeden. Bid en u zult ontvangen. Dat zal u grote vreugde geven. Ik heb tot nu toe veel beeldspraak gebruikt, maar er komt een moment dat dit niet meer nodig is. Dan kan Ik u zonder beperking over de Vader vertellen. Als het zover is, kunt u in mijn naam bidden. Ik hoef dan niets meer voor u aan de Vader te vragen, want de Vader houdt Zelf van u omdat u van Mij houdt en gelooft dat Ik bij Hem vandaan kom.*

5 – GOD WOONADRES IS IN DE HEMEL

Waarom is het nodig de woonplaats van God toe te voegen met "in de hemelen"?

Het is goed te weten dat we na onze bekering volgens Fil 3:20 burgers van een rijk in de hemelen zijn geworden! God heeft ons door en met Christus opgewekt en ons mede een plaats gegeven in

de hemelse gewesten zegt Ef 2:6. En Ef 1:3 spreekt over het feit dat alle hemelse voorzieningen al in de hemel voor ons klaarliggen: *Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus*

Als hemelburgers dienen we daarom contact te hebben met het hoofdkwartier: de hemel om te vernemen hoe we op aarde Gods wil en Zijn Koninkrijk kunnen vestigen! Daarom is het belangrijk de hemel te benoemen: daar komen de voorzieningen vandaan en niet van mensen rondom ons heen, hoewel ze wel gebruikt kunnen worden door God.

God wil vanuit de hemel voorzien in de aardse noden als dagelijks brood, vergeving, genezing, verlossing en bevrijding! *Filippenzen 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.* Vanuit het hemelse magazijn wil God ons voorzien in onze noden! Alleen al in het boek Handelingen zie we vanuit de hemel keer op keer wonderbaarlijke dingen gebeuren! Een kleine opsomming:

Handelingen 1:10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Handelingen 2:2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;

Handelingen 2:19 En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.

Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Handelingen 7:55 Maar hij (Stefanus), vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods,

Handelingen 9:3 En terwijl hij (Paulus) daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde;

Handelingen 11:5 Ik (Petrus) was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht: een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd, en het kwam vlak bij mij. 9 Doch ten tweeden male antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. 10 En dit geschiedde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken in de hemel.

Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

Daarom is het belangrijk ons geloof te richten op God de Vader die vanuit de hemel zal voorzien!

WOORD HEMEL

Het woord "hemel" betekent in het Oude Testament letterlijk "het uitspansel". Maar ook de woonplaats van God. Het meervoud duidt op de intensiteit en de grootheid van deze woonplaats. De aardse tabernakel en tempel was ook een woonplaats van God, maar daar is Hij niet meer sinds de kruisdood van Jezus Christus. Hij zit daar op de troon en regeert met al Zijn dienaren, de engelen. En heeft het eigendom en alle macht en heerschappij!

Deut 10:14 Zie, van de Here, uw God, is de hemel, ja, de hemel der hemelen, de aarde en alles wat daarop is. Ps 45:6 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Ps 47:8 God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon. En God regeert daar op de troon. Met Jezus aan Zijn rechterhand die voorbede voor ons doet (Heb 7:25) en stort vandaag de zegeningen uit (Ef 4:8). Openb 7:10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

In de toekomst zal de woonplaats van God op de aarde zijn, onder de mensen zegt Openb 21:2 *En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als*

een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Maar voor vandaag is het juiste adres: in de hemelen!

SAMENGEVAT: HIJ IS EEN PERSOONLIJKE GOD - Onze Vader

U bent niet alleen mijn Vader maar ook nog die van Jezus en ook andere mensen om mij heen. Mijn familie, broeders en zusters in de kerk, mijn burens die u nog niet zo zien..... ik bidt ook voor hen.... u bent zo machtig... u schiep deze wereld, en alles wat we nu kunnen zien, horen, proeven en voelen, maar ook wat we nog niet zien of weten....

Augustinus zei: Je kan God niet als Vader hebben, als je moeder de kerk niet is! De Bruid! De Gemeente! De kerk is als de ark van Noach; bescherming voor de storm van buiten; beter dan in een onvolmaakte ark dan zonder bescherming in een storm!

Je hebt geen alleenrecht op God: "onze" spreekt van erkenning dat de Vader gedeeld wordt met anderen in de Gemeente en je stad. "Ons" spreekt over relatie en gemeenschap en alleen mensen kunnen daarin delen. Hij is meer dan een kracht: een Persoon, een Vader door wie we verwekt zijn en in contact.

Het feit dat we door Hem verwekt Zijn en opnieuw geboren werden in Zijn gezin - de Gemeente - maakt Hem tot onze Vader.

De Vader zetelt in Zijn woonplaats de hemel. Hij zit daar op de troon en regeert Het Koninkrijk. Jezus is ons contactpersoon in de hemel (Rom 8:34). God is superieur aan elk ander persoon in ons leven en verdient de hoogste plaats en alle eer.

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

Hoe benader en adresseer je God?	Hoe gaat het? (aankruisen)		
	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2 – BIJBELSTUDIE: GEBRUIK DE JUISTE AANHEF EN ADRESSERING

1. Wat bedoel je met het woord "onze" in het onze Vader?

2. Wat betekent de naam "Vader" voor jou?

3. En voor je begrip voor God?

En de wijze waarop je Hem benadert?

4. Beschrijf je dagelijkse ervaringen in de benadering naar God.

5. Wat ervaar je wanneer je het "onze Vader" bidt? In wat in je denken? En acties?

6. De eerste vastgelegde woorden van Jezus vinden we in Luc 2:49. Hij was toen 12 jaar oud. Hij gaf toen antwoord aan zijn ouders. Wat leer je uit dit antwoord over Zijn relatie met God?

7. Welk voorrecht heb je als kind van God? (1Joh 1:3).

8. Welke relatie heb je met de Vader? (Rom 8:15)

9. Welke zekerheid ontvang je van de Vader? (Joh 17:11).

10. En wat kan het voor je doen? (Ef 1:17).

11. Wat geeft de Vader aan Zijn kinderen? (Jac 1:17).

12. Wat doet de Vader voor zijn kinderen? (Judas 1).

13. Wat gebeurt er met je relatie met de Vader als je zondigt? (1Joh 2:1).

3 – BIJBELSTUDIE: DE 1^e ROEP: UW NAAM WORDE GEHEILIGD

In het voorgaande hebben we de juiste adressering besproken van het gebed; dit gedeelte behandelt de 1^e van de 7 thema's die naar God gebeden worden: de heiligheid en de kracht in de Naam van God: die naam verdient geëerd te worden!

Onze naam identificeert ons van alle andere personen rondom ons heen. Onze naam is te vinden in het geboorteregister waar het wordt vastgelegd voor de overheid, in ons paspoort of identiteitsbewijs compleet met geboortedatum en initialen om persoonsverwisseling te voorkomen. Zelfs in telefoonboeken, waarin hele rijen met gelijke namen te vinden zijn, maken de kleine verschillen in initialen de namen uniek: de personen uniek!

Bij onze contacten met andere mensen wordt er niet direct ter zake gekomen, zelfs al heb je iets dringend nodig, meer zullen we volgens de beleefdheidsnormen elkaar eren met een begroeting. B.v. door (gemeend) te vragen "hoe gaat het ermee?" of "hoe is het met je gezin, je werk, je gezondheid?". Hoeveel te meer zullen we in het gebed eerst God eren en Hem niet gelijk lastig vallen met onze vragen!

Onze familie en voornaam vertelt ons iets van onze achtergrond, de familie waar we vandaan komen. In de bijbel kan iemands naam ook iets zeggen over de persoonlijkheid, werk of een bijzonder gebeurtenis in het leven (Gen 3:20, 4:25,). Denk ook aan Mozes: uit het water getrokken (Ex 2:10). Soms werden namen gegeven vanwege hun uiterlijk zoals Ezau wat harig betekent (Gen 25:25). Namen hebben dikwijls ook een profetische betekenis, denk aan Abraham (vader van vele naties) en Petrus die eerst Simon heette. Zelfs God vindt een naam belangrijk (Gen 17:15). Daniel en zijn vrienden werden door een overste uit Babel hernoemd (Dan 1:7) in de lokale taal omdat in hun originele namen de naam van God terug te vinden was. Ook de naam van Jezus was niet zo maar bedacht: *Mat 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden* zegt Hand 4:12. Dat geldt ook voor de Naam van God, die we in dit gedeelte speciaal gaan eren.

Wanneer je bidt "Uw naam worde geheiligd" dan erken je vijf waarheden betreffende God:

1. God heeft een naam en die naam is heilig
2. Door die naam kunnen wij Hem benaderen
3. We erkennen de kracht in Zijn Naam
4. Ik kan God eren met het "Onze Vader"
5. God zal niemand dwingen om Hem te eren.

Als we deze vijf punten onderzocht hebben zullen we Hem beter kunnen benaderen in ons gebed. Net zoals een verkoper op de juiste manier met naam van een klant omgaat om de relatie te versterken. Of zoals een vriend zorgvuldig met de naam van zijn vriendin omgaat waarop hij zo verliefd is. Of zoals een moeder liefkozend de naam van haar kind fluistert in het oortje van dat kind. Of zoals we met eerbied een brief schrijven naar de burgemeester of de koningin: met alle eretitels die nodig zijn om de juiste ingangen te creëren.

1 – GOD HEEFT EEN NAAM EN DIE NAAM IS HEILIG

We leven in een tijd dat men niet meer zoveel waarde hecht aan het verleden en iemands afkomst. Als het goed is ben je trots op je afkomst, je ouders, grootouders, voorfamilie. Sommigen hebben zelfs een familiestamboom en zoeken uit hoe de naam ooit ontstaan is. En doorgegeven van generatie naar generatie.

Je naam zegt iets over je achtergrond, je persoonlijkheid, je genen die je hebt meegekregen van je familie: of je het nu leuk vindt of niet!

We willen graag dat onze kinderen zullen trouwen met mensen die een goede naam hebben. Als iemand een goede naam heeft opgebouwd, betekent dat iemand goed bekend staat.

Wanneer we het "Onze Vader" beginnen met deze aanhef, dan begin je God te adresseren op een familiere wijze. Zoals een kind tot zijn vader. God is niet kwaadaardig, zal je niet straffen, maar

jou behandelen als Zijn kind. Maar het "Onze Vader" is niet alleen voor jou: het is ook voor de Vader zelf! En Hij wil aanbeden worden. Geëerd en verheerlijkt! Het woord "geheiligd" betekent "apart gezet". Wij besteden er speciale aandacht aan: focussen ons op de naam, de titel van God. Zoals men in het leger een hogere begroet middels een saluut en in de houding springt uit eerbef of een groet geeft aan de vlag van Nederland, zoveel te meer dienen wij God te begroeten met respect en eer!

We gaan van het vadersniveau naar een hoger niveau: de God die was en is en komen zal. Openb 4:8 zegt *Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt*. Er zijn veel namen van God die elk iets zeggen over het karakter van God. Een mooie website daarover is <http://www.siorai.nl> van Rene Hoornweg. Het Oude Testament geeft ons drie hoofdnamen van God: Elohim, Jahwèh en Adonai.

ELOHIM kunnen we vertalen met het woord "Godheid" dat is met inbegrip van al wat goddelijk is. Met het woord 'Elohim wil de Israëliet uitdrukken, dat zijn God al het goddelijke leven in Zich bevat. Het klonk hem rijker, verhevener, gevulder in de oren dan het woord "El", wat betekent: de Sterke, of de Gebieder, of de Leider. Het woord "El" drukt een afstand uit, die tussen God en mens bestaat de machtige schepper. In de beginne schiep "Elohim" de hemel en de aarde (Gen 1:1, Gen 3:6).

JAHWÈH betekent "Hij is, Hij zal zijn". Dit zegt iets over het verbond dat door Hem onderhouden wordt. God openbaart zijn naam JHWH in Exodus 3:14 en Ex 6 aan Mozes.

ADONAI betekent "Meester" of "Heer". Als onze Meester regeert God onze levens.

Deze verschillende namen van God drukken de verschillende zijden van zijn wezen uit en de verschillende manieren waarop Hij Zich openbaart. Met al deze verschillende benamingen blijft God toch één Persoon! *Deut 6:4 Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!*

De naam van Jahwèh was zo heilig voor de Joden dat ze deze niet wilden uitspreken. Men liet de klinkers uit Jahwèh weg (JHWH) en de medeklinkers uit Adonai (AOA) en spelde zo een nieuwe naam JEHOVAH. Zo konden ze de naam van God niet on-eren. Exodus 17:15 zegt in Het Boek: *Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het Jehova Nissi (De HERE is mijn banier). Hij riep uit: "De hand van de HERE beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie."* Wanneer Joodse schrijvers de heilige schift kopieerden, pakten ze een nieuwe pen als ze de naam van God gingen schrijven en gooiden die onmiddellijk daarna weg (nadat ze hem doormidden gebroken hadden) zodat er geen andere woorden mee geschreven zouden worden. Zo heilig was de naam van God..... En zo heilig is die naam van God nog steeds. Dit geldt voor ongelovigen als gelovigen! *Lev 19:12 Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Here. Lev 22:32 En ontheiligt mijn heilige naam niet, zodat Ik geheiligd worde in het midden der Israëlieten: Ik ben de Here, die u heilig. Deut 5:11 Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.*

Wanneer je bidt tot God en Zijn heilige naam gebruikt kom je in de troonzaal van God binnen: een heilige omgeving! Waar gehoorzaamheid en eerbied gevraagd wordt!

Het woord "geheiligd" betekent niet veel meer voor de moderne mens. We denken aan een halo krans op een schilderij boven het hoofd van een heilig persoon. Of het altaar in een RK-kerk waar je niet zo maar kan komen. Het woord heilig komt van het Griekse hagios wat heilig betekent (B.V. Ef 1:4). Wanneer je bidt "Uw naam worde geheiligd" zeg je dat de Naam van God zo heilig is op aarde als in de hemel. God is heilig en ons gebed dient te zijn als die van de engelen die riepen in Jes 6:3 *Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol.*

Als we bidden "Uw naam worde geheiligd" dan geven we God de hoogste plaats in ons dagelijkse denken en gevoelen. We behandelen Hem met respect overeenkomstig Zijn karakter! Enkele van die karaktereigenschappen worden beschreven in Exodus 34:5 *En de Here daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit. 6 De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw. 19 Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.*

God, wij verlangen ernaar U te kennen en te eren in en om al Uw karaktereigenschappen die in Uw Naam zijn gevat. En dat die Naam geheiligd zal worden in mijn verplichtingen vandaag, zoals Uw naam geheiligd wordt in de hemel!

Als je God gaat eren en prijzen.... dan troont Hij op de lofzangen van Zijn kinderen (Ps 22:3). De Heilige Geest komt als je God aanbid!. Jezus leerde ons dat de Vader zoekt aanbidders... die Hem aanbidden vanuit hun hart (Joh 4:23). Dus wanneer ik God - overeenkomstig Zijn instructies - ga aanbidden zal Zijn Geest komen! Hij komt om ons te aan te horen als we Hem aanbidden. Dus als je God aanbid zal HIJ je bezoeken om jouw eer aan Hem te ontvangen!

2 – DOOR DIE NAAM KUNNEN WIJ HEM BENADEREN

God is zo heilig dat de mens als zondaar Hem niet zo maar kan benaderen. Door het volbrachte werk van Jezus kunnen we echter gereinigd de troonzaal van God binnengaan. Door de Naam van Zijn Zoon en de Geest van God zegt 1Cor 6:11 *Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.* Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam (Jezus Christus, de Nazoreer) aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. *Als wij de heilige naam van de Heer noemen is dat niet zo maar: er wordt iets van ons verwacht* zegt 2Tim 2:19b Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid. *Zondaren zijn jammer genoeg mislukte heiligen. Door het volbrachte werk van Jezus zijn we vergeven en gerechtvaardigd: klaar om God te ontmoeten in Zijn troonzaal door de juiste benadering. En Zijn heilige naam te gebruiken die ons weer heiligt: een cirkel van heiliging.*

Lev 22:32 En ontheiligt mijn heilige naam niet, zodat Ik geheiligd worde in het midden der Israëlieten: Ik ben de Here, die u heilig. 1Petrus 1:2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd. Als we bidden "Uw naam worde geheiligd" wat heeft God dan daaraan? Het gaat meer om ons: we worden God-bewust:

- En omdat God wonderen kan doen, heeft Hij onze hulp niet nodig.
- Omdat Hij alles weet, heeft Hij ons advies niet nodig.
- Omdat Hij almachtig is, heeft Hij onze inspanningen niet nodig.
- Omdat Hij rijk is, heeft hij ons geld niet nodig.
- Omdat Hij onze God is, krijgt Hij onze aanbidding!

Het "Onze Vader" is een twee-weg communicatie met een zeer hoog geplaatst persoon. Hoe zouden we ons voelen als we op audiëntie bij de Koningin komen? We zouden onder de indruk komen als we in de nabijheid van de Koningin komen en haar persoonlijk begroeten. Zo komen we ook onder de indruk van de tegenwoordigheid van God. Als we bidden "geheiligd zij Uw naam" dan aanvaardt de Heer ons in Zijn tegenwoordigheid. Mat 11:28 zegt uitnodigend *Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.* Open 22:17 *En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.*

3 – WE ERKENNEN DE KRACHT IN ZIJN NAAM

De Naam van God dient geheiligd te worden. Geheiligd komt van het Griekse "hagiazō" wat betekent: erkennen, eerbiedwaardig of heilig zijn. Dat vraagt om de Naam van God apart te zetten van profane dingen en die Naam toewijden aan speciale dingen die God en Jezus voorbedacht hebben in de bijbel en Hen eren! Het betekent ook reinigen: de Naam van God mag niet besmeurd raken! Daar is deze te heilig voor! Als we bidden "Uw Naam worde geheiligd" dienen we dus elke smet en smaad van deze Naam door onze levens te voorkomen en de heilige Naam waardig te gebruiken zodat God deze waardig en functioneel acht! We mogen deze Naam uitspreken die Joden niet durven uit te spreken!

God heeft Jezus verhoogd en hem het hoogste gezag gegeven leert Fil 2:9 *Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.* Dit houdt in dat de Naam van Jezus bijzondere kracht bevat. De ongelovige mens is door satan geïnspireerd om met dagelijkse vloektaal de Naam van Jezus te misbruiken: satan weet dat er gezag in die Naam schuilt indien Hij gebruikt wordt door een geheiligd persoon!

De Naam van God is heilig. Ex 20:17 zegt *Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.* Wij mogen de naam van de Heer dus niet zo maar gebruiken, mede omdat er kracht aan ontleend wordt. Jezus heeft ons zelfs geleerd dat gebeden verhoord worden als we bidden in Zijn naam. *Joh 14:13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.*

Wij worden ook in Zijn naam gedoopt en daardoor met Christus bekleed zegt Gal 3:27.

Jezus gaf Zijn discipelen en de Gemeente het gezag om Zijn Naam te gebruiken: gedelegeerde autoriteit. Als wij bidden in Zijn naam dan is het of Jezus zelf bidt. Wij nemen als het ware de plaats in als vertegenwoordigers van Christus op aarde om als gezanten van het Koninkrijk van God te functioneren. *2 Corinthe 5:20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.*

Jezus heeft ons het gezag gegeven en wij mogen Zijn heilige naam gebruiken. Ziekte, duivels en demonen moeten wijken voor het gezag van de naam van de Heer! *Marc 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven.*

Han 3:6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel!

Han 4:30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.

Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Al met al redenen genoeg om de naam van de Heer te prijzen vraagt Ps 34:3 *Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.*

Jeremia 10:6 Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!

Als er een paar gelovigen bij elkaar komen in een samenkomst vanwege de Naam van Jezus gebeurt er wat bijzonders: *Mat 19:19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.*

Door wat we gelezen hebben gaan we beseffen en geloven dat als we God gaan aanbidden dat Hij groter is dan onze noden, ziekten, vrees, o.i.d. Dan krijgen we ook het besef dat wat we als Zijn kinderen onze dagelijkse dingen mogen gaan verrichten in Zijn naam waardoor ons leven meer waarde zal krijgen leert Col 3:17 *En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!* Het meest belangrijke is dat volgens Hand 10:43 *Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.* Als wij dit alles gaan beseffen, gaan we met een veel diepere dimensie bidden: "Uw Naam worde geheiligd".

4 – IK KAN GOD EREN MET HET ONZE VADER

We hebben in punt 3 gelezen dat we Gods heilige naam mogen eren. Het is geweldig om God als Vader te hebben, maar er schuilt een gevaar dat we God als een gewoon Persoon geen behandelen. Veel van onze kerken vandaag hebben de eerbied en heiligheid in de benadering naar God verloren. Ja Hij is onze Vader maar dient ook geëerd en gerespecteerd te worden. En om plaats te nemen op de troon van ons leven op deze aarde. Als we bidden "Uw naam worde geheiligd" dan scheppen we ruimte in ons leven om Zijn glorie in ons leven zichtbaar te maken. Het is alsof je bij het opstarten van een computer eerst het operating system - zoals Windows - laad. Van daaruit kan je met andere programma's gaan werken.

Je bent nu gefocusseerd op God en aanbidt Hem. Niet zozeer om onze problemen op te laten lossen maar we aanbidden Hem om wie Hij is! *Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde* zegt Openb 22:13.

Psalmen 86:12 Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos.

Handelingen 2:25 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou.

5 – GOD ZAL NIEMAND DWINGEN OM HEM TE EREN

Het “Onze Vader” leert de soevereiniteit van God als Koning, maar het vertelt ons ook dat mensen een vrije wil hebben. Adam kon kiezen om het verboden fruit te eten. David kon kiezen voor overspel. Abraham kon kiezen om te liegen. Petrus had de keuze om Jezus te verloochenen. Judas had de keuze om Jezus te verraden. En zij kozen allemaal het verkeerde: helaas!

Maar wij mogen Zijn Naam vrijwillig eren: een groot voorrecht! In aanbidding wat een offer is; een keus! Uit liefde voor Hem. Uit liefde voor Zijn Naam! Dat is het doel van deze les, dat wij meer respect en liefde krijgen voor Zijn Naam: God vergeet dat niet leert *Heb 6:10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Heb 13:15 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een loffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.*

Ps 54:8 Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed. Ps 100:1 Een psalm bij het loffer. Juicht de Here, gij ganse aarde, 2 dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.

Dit alles is dus een vrije keuze: van ons uit liefde en respect voor Hem! Helaas zijn velen dat vergeten. Of hebben geen tijd. Of zijn onwetend. De Heer wacht op onze aanbidding. Dus begin met “Uw naam worde geheiligd”. Hij heeft een geweldig plan voor ons leven zoals we in de rest van het “Onze Vader” zullen ontdekken! *Jer 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen.*

HIJ IS EEN PRIJZENSWAARDIGE GOD - Uw Naam worde geheiligd.

- Geloofd en geprezen zij de Heilige Naam van de Here!
- Op twee manieren: door onze expressies van lofprijs, maar ook door onze geheiligde levens!

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

“Uw Naam worde geheiligd”	Hoe gaat het? (aankruisen)		
	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
Benoem waarvoor je God wil prijzen			
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3 – BIJBELSTUDIE: DE 1^e ROEP: UW NAAM WORDE GEHEILIGD

1. Welke woorden gebruik je om God te aanbidden? (b.v. grootmaken, eren, prijzen, etc.)

2. Welke namen van God gebruik je om Hem te aanbidden?

3. Gebruik je ook liederen bij je aanbedding? (Ef 5:19 en Col 3:16).

4. Bemerk je groei in je begrip van aanbedding? Hoe?

5. Op welke manier ontwikkelt de expressie van je aanbedding?

6. Gods Naam staat voor Zijn Persoon. Wat zou je reactie moeten zijn op die Naam? (Ps 13:2).

7. Wat is de reactie van God als we Zijn Naam misbuiken? (Ex 20:7).

8. Hoe zou de mensheid moeten reageren op God's Naam? (1Kon 8:43).

9. Wat gebeurt er onder niet-Christenen als Gods Naam geëerd wordt? (1Kron 17:23-24).

10. Hoe dient een Christen te reageren op Gods naam? (Neh 9:5).

11. Wat kan gezegd worden van God's Naam en hoe dient onze houding te zijn? (Jes 6:3).

12. Wanneer wij bidden "geheiligd zij Uw Naam" dan aanbidden we Zijn Persoon. Hoe wil God dat we omgaan met Zijn Naam? (Joh 4:23-24).

13. Geloven is klaarblijkelijk niet voldoende om de boze geesten geesten te laten sidderen. Wat dan wel en waar ligt de sleutel in de tekst van Jac 2:19?

14. Wat is het verlangen van de apostel voor de gelovige? (2Thes 1:11-12)

15. Is dat ook uw verlangen na deze les?

4 – HET 2e VERZOEK: UW KONINKRIJK KOME: leer de principes van Het Koninkrijk

Wanneer wij bidden “Onze Vader in de hemel” dan erkennen wij dat God onze Vader is die vanuit een intieme relatie voor ons wil zorgen. Wanneer wij bidden als 2^e verzoek “Uw Koninkrijk kome”, dan erkennen wij God als de verheven Koning die regeert vanaf Zijn troon in de hemel.

In het derde verzoek bidden wij “Uw wil geschiedde” en erkennen dan God als Koning, die een plan heeft voor ons leven. Als een Koning wil God ons leven besturen volgens Zijn principes en Zijn doelstellingen die Zijn Koninkrijk ook op aarde zichtbaar wil maken!

Jezus predikte het evangelie (Mat 4:23) van “het Koninkrijk” evenals de apostelen (Hand 8:12) en met groot resultaat: de prediking werd gevolgd door bekeringen, dopelingen, tekenen en wonderen. Jezus vroeg ons te bidden om dat unieke Koninkrijk. En vond het een belangrijk onderwerp voor de gelovige, want vele gelijkenissen gaan erover. En de termen Koninkrijk van God en Koninkrijk der hemelen komen zo'n 90 maal voor in het Nieuwe Testament.

De grootste doelstellingen van het Koninkrijk van God zijn de veranderingen in onze levenshouding, gedachteleven en de groei van de innerlijke, geestelijke mens die meestal niet met het oog waargenomen kan worden maar wel door de vrucht in de loop der tijd.

WAT ZIJN DE INGREDIENTEN VAN EEN KONINKRIJK?

- Een koning(in) die regeert met gezag (Joh 1:50 en Mat 28:18-20) en haar burgers beschermt
- De gezanten van de koning zoals ministers e.d. (2Tim 2:12, Openb 5:10, Ef 4:11-12)
- Een gebied waarover geregeerd wordt (Ps 2:8 en Mat 6:10)
- Wetten of principes die opgevolgd dienen te worden (Mat 5 t/m 7) om de veiligheid te garanderen
- Onderdanen of burgers die onderworpen zijn aan de wetten van het Koninkrijk (Deut 4:40, Ef 2:19, Fil 3:20)
- De levensstijl van de burgers (Jes 60:1-5, Joh 10:10, 11:25, Rom 5:21 en 8:18)

Het Koninkrijk van God is meer dan een vernieuwd hart: het is de soevereine heerschappij en vrijwillige onderwerping aan God en de door God aangestelde dienaren. Dit Koninkrijk brengt mensen voort die leven door het volbrachte werk van Christus en dit nieuwe leven weer doorgeven aan anderen door een levensstijl van aanbidding (Open 5:10). Overall waar de burgers van het Koninkrijk gaan, fungeren ze als vertegenwoordigers (ambassadeurs) van de Koning (2 Cor 5:20) om het door de satan gestolen gebied terug te nemen!

DEZE LES BEHANDELT VIJF BELANGRIJKE ZAKEN BETREFFENDE GODS KONINKRIJK:

1. God is onze regerende Koning
2. God heeft een Koninkrijk dat Hij bestuurt
3. Gods Koninkrijk is zowel toekomstig als actueel vandaag
4. Gods Koninkrijk is momenteel nog niet volledig aanwezig
5. Het “Onze Vader” bidden helpt Gods Koninkrijk te realiseren

1 – GOD IS ONZE REGERENDE KONING

Wat verwacht men van koningin Beatrix? Dat zij – met haar ministers - het land zodanig bestuurt, dat het Nederlands staatsburgers goed gaat, er gezondheidsvoorzieningen zijn, een onderwijssysteem, sociaal stelsel, werkgelegenheid, ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid, etc.

Dit alles is vastgelegd in de grondwet. Deze wetten dienen uitgevoerd en gehoorzaamd te worden door de burgers ter bescherming van zichzelf. Dit alles lijkt enigszins op het Koninkrijk van God.

De Christenen leven ook onder een koning zegt David in *Ps 44:4 Gij toch zijt mijn Koning, o God.* *Ps 103:19 zegt De Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.*

Zijn wetten zijn gegeven tot welzijn van de mens en Jac 2:8 leert *Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel.*

1Tim 1:17 De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Hem eren begint met het bidden van het Onze Vader en erkennen van Gods heerschappij in ons gebed: *Ps 5:2 Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed.* Samengevat:

1. God is de Koning in Zijn Koninkrijk en heeft alle heerschappij (1Kron 29:11)
2. Hij bepaalt de regels, zowel in de hemel als op de aarde (Deut 10:14 en Gal 3)
3. Hij oordeelt diegene die Zijn wetten breken en beloont wie ze onderhouden (2Thes 1:5-8)

2 – GOD HEEFT EEN KONINKRIJK WAAR HIJ REGEERT

En *Ps 145:13* leert ons dat Zijn heerschappij tijdloos is en regeert over alles. *Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.* Waarom zien we dat nog maar in beperkte mate? Dan zullen we even terug moeten grijpen in de bijbelse historie:

God schiep de aarde en gaf het gezag over aan Adam en Eva om de aarde te onderwerpen en over de dieren te heersen (Gen 1:28). Zijn voerden in zekere zin een koningschap uit maar verspeelden dit aan satan. De duivel is de bezetter en onderdrukker die de heerschappij gestolen heeft zoals de Duitse bezetters in de 2^e wereldoorlog en de aarde lijdt (Jes 24:5-6) daaronder. Jezus kwam om de macht van de satan te onttronen (Heb 2:4). En de autoriteit terug te geven (Mat 16:19) aan de mens die Hem wil gehoorzamen en liefhebben: de Gemeente. Indien de gelovigen strijden in liefde en volharden, zullen zij ook met Hem als koningen heersen zegt 2Tim 2:12. Er is dus een geestelijke oorlog aan de gang tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht (Col 1:13 en Ef 6:12, Hand 26:18). Toen de geallieerden Normandië binnenvielen op D-day duurde het nog een jaar eer Nederland bevrijd werd op V-day. In deze tijd leven we nu: de bevrijding is een feit maar nog niet iedereen is op de hoogte en Gods leger moet de gebieden terugnemen door de prediking van het evangelie van Het Koninkrijk. De overwinning op Golgotha was D-day en als de Gemeente haar werk gedaan heeft zal V-day aanbreken: de 2^e komst van onze Koning!

Je kan alleen in het Koninkrijk van het licht komen door wedergeboorte (Joh 3:3 en 7) door Koning Jezus te aanvaarden en Hem uit liefde te gehoorzamen. Veel gelovigen begrijpen helaas de principes van het Koninkrijk van God niet en de duivel zal dan het zaad (Mat 13:19) wegstelen uit het hart. Daarom is zo belangrijk om te weten wat we bidden als we vragen "Uw Koninkrijk kome"!

Want dan nodig je God uit om jouw leven te gaan regeren met Zijn principes. Dat maakt Zijn koninkrijk intern en persoonlijk. Hij is jouw persoonlijke Koning en jij bent het onderwerp van Zijn heerschappij. Als je bidt "laat uw Koninkrijk in mijn hart komen en mijn leven regeren zoals dat gebeurt in de hemel" zal de kracht van het Koninkrijk van God zichtbaar worden. Zijn heerschappij is perfect; helaas zijn wij onvolmaakt. Maar als wij Zijn heerschappij volkomen toelaten zal de heerschappij van de hemel in ons aardse leven doordringen.

GODS HEERSCHAPPIJ IN DE HEMEL

1. Met de juiste doelen
2. En de juiste motieven
3. De juiste beslissingen
4. De juiste timing
5. De juiste gevoeligheid
6. En het juiste respect
7. En recht overeenkomstig Zijn standaards!

Die heerschappij van God op aarde wordt het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen genoemd. Zijn betekenissen beide hetzelfde. De Gemeente is het voertuig waardoor dit gerealiseerd wordt. Een mens kan inwoner worden door de boodschap die de Gemeente brengt van Joh 3:3 *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.* We moeten ons bekeren en eenvoudig worden als de kinderen leert Mat 18:3 *Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.* Mat 7:21 *Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.*

Dan worden wij kinderen van God Joh 1:12 *Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.*

Als we eerst de zaken van Zijn Koninkrijk gaan behartigen in ons leven komt het met de aardse zaken ook goed, leert de bijbel ons in Mat 6:33 *Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.*

Als je bidt dat Gods Koninkrijk gaat komen dan is dat niet alleen van toepassing op je eigen leven maar ook dat voor de mensen in jouw omgeving die bereikt moeten worden. We lezen de krachtige gevolgen van deze boodschap in Marc 1:15 *en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie.* Han 8:12 *Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.*

Als je bidt dat "Uw Koninkrijk gaat komen" over je vrienden en kennissen, dan ben je bewogen met hun leven wat gebrekkig is zonder de kracht van God. Wanneer u bidt "Uw Koninkrijk kome" dan vraagt u voor geestelijke effectiviteit in uw leven, gezin, Gemeente, stad, zendingsvelden.

Er is nog een ander - toekomstig - aspect wat naar voren komt als we bidden "Uw Koninkrijk kome". We vragen dan of Jezus wil terugkomen op aarde.

Dit gebed erkent ook dat Gods Koninkrijk nog niet volledig merkbaar is op aarde. We vragen dan ook om de wederkomst van Christus naar deze wereld

Als je bidt "Uw Koninkrijk kome" dan bidt je dat je zelf ook een kandidaat bent voor een kroon zegt 2Tim 4:8 *voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.*

We drukken met dit gebed ook liefde uit voor Gods komende koninkrijk. Het laatste gebed in de bijbel vraagt dit ook in Openb 22:20 *Amen, kom, Here Jezus!* Wanneer Jezus terugkomt zullen alle aardse koningen niet meer regeren zegt Openb 11:15b *Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.* Alle vervolging zal stoppen want de farao's die daarmee begonnen zijn, zullen dan vertrokken zijn. De dood zal niet meer zijn, geen haat of vooroordeel evenals alle kritiek op de kerk en haar leiders.

3 - GODS KONINKRIJK IS VANDAAG NOG NIET VOLLEDIG ZICHTBAAR

Je beseft dat Gods Koninkrijk nog niet in alle volheid zichtbaar is wanneer je bidt "Uw koninkrijk kome". God wil de aarde regeren maar de mens wijst Hem af, zoals altijd al gebeurde.

God riep Zijn mensen in het Oude Testament op om Hem te volgen. Hij bevrijdde ze van de slavernij van Egypte en leidde ze 40 jaar door de woestijn. Dankzij Zijn goede zorg leden ze geen gebrek en Hij voorzag in manna en water uit de rots. En leidde ze naar het beloofde land, alwaar aangekomen Hij de Koning voor ze wilde zijn. Zijn volk schreeuwde echter (1Sam 8:5-6) om een aardse koning. God zag het ongeloof en de rebellie en sprak daarom in 1Sam 8:7b *maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn.*

God zond hen een andere Koning, Zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. De wijzen uit het oosten vroegen naar de koning der Joden (Mat 2:2) om Hem te aanbidden. De Joodse koning Herodes probeerde de jonge Koning Jezus te doden. Uiteindelijk werd Jezus volwassen en na de vervulling met de Heilige Geest (een kenmerk van het Koninkrijk van God) ging hij het land door en predikte: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Mat 4:17). Maar Hij werd afgewezen door de Joden. Jezus werd uiteindelijk voor een Romeinse rechter gebracht en de Joden riepen in Johannes 19:15 *"Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: "Wij hebben geen koning, alleen de keizer!"*. Zij kroonden hun Koning met doorns en kruisigden Hem. En *Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeer, de Koning der Joden* (vers 19). Ook vandaag heeft Jezus geen uiterlijk of aards koninkrijk. Hij regeert in de harten van diegenen die Hem aanvaarden en zich met Hem verbinden. Paulus spreekt over in 1Tim 1:17 als *de Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.*

ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN GODS KONINKRIJK VANDAAG

1. Een innerlijk Koninkrijk
2. Onzichtbare heerschappij
3. Geregeerd door liefde
4. Geregeerd door zelfdiscipline
5. Geregeerd door genade

4 - GODS KONINKRIJK IS MOMENTEEL NOG NIET VOLLEDIG AANWEZIG

Wanneer je bidt "Uw Koninkrijk kome" doe je dat omdat iets nog niet compleet functioneert in je leven of je omgeving. Je vraagt dat de heerschappij van het Koninkrijk van God in jouw leven en omgeving zichtbaar gaat worden. Mensen kunnen vanwege verschillende redenen om de manifestatie van Gods Koninkrijk bidden zoals:

- Diegenen die met schuld rondlopen, zij vragen om de vergevende kracht van Gods Koninkrijk
- Diegenen die bezig zijn om anderen te kunnen vergeven, zij vragen om de liefde van Gods Koninkrijk
- Diegenen die ziek zijn en soms geen hulp meer vinden bij de medische wetenschap, zij verlangen naar een wonder van Gods Koninkrijk
- Diegenen die terminale kanker hebben en veel pijn lijden, zij verlangen naar een pijnloze dood en het hemelse Koninkrijk
- Diegenen die overspannen en gestresst zijn, zij vragen om de rust van Gods Koninkrijk
- Diegenen die ontslagen, maatschappelijk mislukt of werkeloos zijn, zij vragen om de nieuwe kansen van Gods Koninkrijk
- Diegenen die leeg zijn of geen fut meer hebben, zij vragen om de kracht van Gods Koninkrijk
- Diegenen die gefrustreerd en depressief zijn, zij vragen om de vreugde van Gods Koninkrijk

- Diegenen die met verslavingen kampen, zij vragen om de bevrijdende kracht van Gods Koninkrijk
- Diegenen die stukgelopen huwelijken hebben, zij vragen om de vrede en herstel van Gods Koninkrijk
- Sommige ouders met probleemkinderen vragen om de bijzondere wijsheid van Gods Koninkrijk
- Sommigen die bankroet zijn vragen om de bovennatuurlijke voorzieningen van Gods Koninkrijk
- Sommige politici vragen om de heerschappij van Gods Koninkrijk
- Sommige pasbekeerden die gestruikeld zijn vragen om vergeving vanuit Gods Koninkrijk (1Joh 2:12)
- Sommige Christenen kunnen niet stoppen met slechte gewoontes, zij zeggen net als Paulus in Rom 7:19 "Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet" zij verlangen naar de verlossing door het Koninkrijk Gods.
- Sommige kinderen met allerlei noden vragen om de vaderlijke liefde van Gods Koninkrijk (Mat 19:14)
- Sommige christentieners vragen om de kracht van Gods Koninkrijk om de duivel te verslaan (1Joh 2:14)
- Sommige ouderen vragen om de goede dingen van Gods Koninkrijk (Tit 2:2-3)
- Sommige geestelijke leiders vragen om een dieper inzicht in Gods Koninkrijk (1Joh 2:13-14)
- Sommige brave Christenen die geen slechte dingen gedaan hebben maar toch de kracht van God missen in hun leven, zij vragen naar meer openbaring van Gods Koninkrijk in hun leven
- Sommige bewogen Christenen die de bijbel bestuderen en bemerken dat zij meer van Gods Woord en Geest nodig hebben om te voorzien in de dagelijkse noden van de mensen rondom hen heen verlangen naar de manifestatie van het Koninkrijk van God.
- Sommige Christenen die niet tevreden zijn met het werk van Gods Geest door hun leven, vragen naar meer openbaring van Het Koninkrijk van God
- Etc..... elk mens en ook elke christen is een kandidaat om te bidden "Uw Koninkrijk kome o God! Uw heerschappij over mijn leven...."

Luc 9:23 vertelt ons dat Jezus tegen allen zegt die bij Hem waren: *"Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen"*.

5 - HET "ONZE VADER" BIDDEN HELPT GODS KONINKRIJK TE REALISEREN

Jij kan invloed uitoefenen op je dagelijkse leven en omgeving als je het "Onze Vader" gaat bidden. Je stelt je beschikbaar aan God als kanaal om "Zijn Koninkrijk" door jou leven te realiseren! Zoals het in de hemel werkt kan dit ook op de aarde zichtbaar worden! Het Koninkrijk van God naar deze aarde brengen is voor een gedeelte jouw keus! Natuurlijk zal God Zijn Koninkrijk compleet brengen bij de wederkomst van Christus, maar we hebben het vandaag al nodig! En Jezus wil dat geven, vandaar dat Hij dit gebed ons wil leren.

Soms pakken dingen heel anders uit als je dit gaat bidden, omdat we nog geen inzicht hebben in de toekomstige ontwikkeling van Gods plannen voor ons leven. Je kan zelfs allerlei tegenslagen krijgen in je leven, zoals Jozef die als slaaf door zijn broers verkocht werd naar Egypte. Maar uiteindelijk werkte God dat ten goede uit voor Jozef en zijn familie volgens Gen 50:20 *Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.*

Als je al een Christen bent geworden is dat de eerste fase van Gods plan (Ef 1:4) voor jouw leven. Je mag Zijn kind worden en zijn (Ef 4:5). Helaas blijven veel gelovigen daar steken omdat ze niet geleerd hebben te bidden voor de volgende fases van hun leven. Als we bidden "Uw Koninkrijk

kome” vragen wij Gods heerschappij in ons leven en vervulling van onze roeping omdat God al een voorbestemd plan voor ons leven heeft (Ef 1:4-5) en Hij wil jou dat laten weten (Ef 1:9 en 11 en Hand 22:14)! Wij moeten als serieuze Christen ernst maken met ons leven en beseffen dat verkeerde besluiten ons onder het oordeel van God kunnen brengen (Han 2:1-4).

Jouw keuze is bepalend om Gods plan te realiseren!

Als je bidt “Uw Koninkrijk kome” dan geef je daarmee aan dat je besloten hebt om volgens Gods principes te leven en God te eren met alles wat je doet!

Als je bidt “Uw Koninkrijk kome” dan moet je beseffen dat dit niet plotseling zal gebeuren maar in een geleidelijk proces van bewust worden en leren. Net als je diploma op school behalen dat heel wat jaartjes kan vergen!

Het kan een tijdje duren eer je in Gods Koninkrijk opereert maar het begint met een besluit, met een gebed..... je plant het zaad van Het Koninkrijk van God in je leven! Het vraagt tijd en geduld zoals in de geschiedenis van het mosterdzaad in Marc 4:28 *De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. 29 Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. 30 En Hij zeide: Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? 31 Het is als een mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde, 32 en toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen.*

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

“Uw Koninkrijk kome”	Hoe gaat het? (aankruisen)		
	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
Benoem hoe jij wil dat God jouw leven regeert			
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4 – BIJBELSTUDIE: DE 2^e ROEP: UW KONINKRIJK KOME: Gods heerschappij merkbaar

1. Welke Koninkrijks principes leer je?

2. In welke gebieden van je leven kan je ze toepassen?

3. Hoe gaat het met de toepassing daarvan?

4. Wat leert God jou als je bidt “Uw Koninkrijk kome?”

5. Een koning(in) heeft heel wat verantwoordelijkheden naar de onderdanen. Welke verplichtingen heeft God naar ons? (Ps 5:2)

6. Wat is één van onze verplichtingen naar onze Koning-God? (Ps 45:11).

7. Hoe kan je Gods Koninkrijk binnengaan? (Joh 3:3).

8. Wat is jouw verplichting als een volgeling van de Koning? (Mat 6:33). En wat belooft Hij dan?

9. Is Gods Koninkrijk natuurlijk, aards en leeft je in een soortgelijk koninkrijk? Waarom wel/niet? Lees Joh 18:36.

10. Noem een paar eigenschappen van het Koninkrijk van God (Rom 14:17).

11. Elk koninkrijk heeft strafmaatregels wanneer de wetten overtreden worden. Welke veroordeling krijgen de overtreders van Gods wetten? (Gal 5:19-21).

12. Welke beloningen ontvangen de inwoners van Gods Koninkrijk? (Col 1:12-14).

13. Wanneer zal Gods geestelijk Koninkrijk in ons hart een fysiek Koninkrijk worden? (Openb 11:15).

14. Wat zal jouw reactie zijn wanneer Gods Koninkrijk gerealiseerd wordt? (Fil 2:9-11).

15. Is het voor de gelovigen nu D-day (inval in Normandier / de triomf van Jezus op Golgotha) of V-day (de bevrijding van Nederland / ons sterven of de wederkomst van Jezus)? Rom 8:23. Leg uit.

5 – HET 3^e VERZOEK: UW WIL GESCHIEDDE: onderwerp je leven aan Gods plan!

Onze vraag of Gods Koninkrijk mag komen wordt onmiddellijk gevolgd met “uw wil geschiede” in het “Onze Vader”. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden leert Mat 7:21 *Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.* Essentieel is het dus de wil van God te kennen en deze te doen.

God heeft een plan voor jouw leven en je bidt “Uw wil geschiede” dan geef je je over aan vijf waarheden over Gods wil:

1. God heeft een plan voor je persoonlijke leven
2. Het is goed voor je om Gods plan op te volgen
3. Je kan Gods wil nu ontdekken en doen
4. God zal Zijn plan over jouw leven niet forceren
5. Het “Onze Vader” zal je helpen om Gods plan te ontdekken en doen

Wanneer je bidt “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” dan belijdt je dat er een groot verschil is tussen de oorspronkelijke wil van God in de hemel en de uitgevoerde wil van God op aarde. In de hemel bidden de engelen niet om Gods wil te verstaan, ze gehoorzamen compleet en voeren het plan onmiddellijk en dus zonder vertraging uit! En dat wordt ook nog enthousiast gedaan, dus niet met een half hart. In de hemel wordt Gods wil geheel uitgevoerd en niet gedeeltelijk. In de hemel wordt Gods wil perfect uitgevoerd, dus niet gebrekkig zoals dikwijls op de aarde geschiedt in onze levens, gezinnen, Gemeente en werk.

Gebed helpt om Gods wil perfect te verstaan en uit te voeren leert Col 4:12 *Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.*

En we mogen het voorbeeld van Jezus volgen die het verlangen had om de wil van God te doen door deze te zoeken: *Joh 6:38 Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Joh 5:30b want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.* En Jezus heeft die wil ook volbracht lezen we in Joh 17:4 *Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.*

Mat 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dus willen we graag Zijn voorbeeld volgen omdat elke Christen ook een specifieke bediening op opdracht van God ontvangen heeft.

Ef 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

1 - GOD HEEFT EEN PLAN VOOR JE PERSOONLIJKE LEVEN

Heb 2:14 leert ons *dat de God onzer vaderen u heeft voorbestemd om zijn wil te leren kennen.*

God heeft dus een plan voor ons leven. En het is belangrijk dat te leren kennen! Hoe? Door er om te bidden met de roep “Uw wil geschiede”. God heeft een persoonlijk plan voor je leven zegt Ps 32:8 *Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.* Gods plan is gedetailleerd en we kunnen deze alleen maar stap voor stap of dag voor dag gaan leert Ps 37:23 *Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft.* Gods plan is continue leert Jes 58:11 *En de Here zal u voortdurend leiden als we vragen maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op (Ps 143:8).*

Jer 10:23 Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. We hebben duidelijk Gods plannen, Gods wil nodig!

We dienen ons allereerst te realiseren wat we vragen. Het is alsof je dan zegt: ik ga pas op vakantie als U wil dat wij gaan! Waarschuwing: dit kan zelfs doorslaan in gevaarlijke situaties als je relatie niet helemaal recht voor God is en toch wilt weten of je op vakantie kunt gaan..... want het geldt niet alleen voor je vakantie maar voor alle facetten van je leven!

Herken daarom de parallel in de opbouw van het hele gebed en die van je relatie met God:

- Onze Vader: heb je een vaderlijke relatie met God?
- Wij eren uw naam: leef je om God te eren met jouw leven?
- Uw Koninkrijk kome: wil je je onderwerpen aan Gods heerschappij?
- Dan pas heeft het zin om te bidden: "Uw wil geschiede"!

De wil van God kan twee dingen betekenen:

1. Dat je God vraagt om een totaalplan voor je leven dat als een gebouw, tempel van God kan functioneren.
2. Je vraagt God en vertrouwd Hem je bij te staan in het nemen van je dagelijkse besluiten. Je bent a.h.w. verbonden met het commando centrum in de hemel voor het ontvangen van de dagelijks te nemen stappen.

WAT IS GODS WIL?

Dat is voor een aantal zaken zeer duidelijk zoals dat we ons moeten scheiden van zonde vanwege de heiligheid van God, dat we moeten verblijden, danken en bidden en goed doen aan anderen :

- *Want dit wil God: uw heiliging* (1Thes 4:3).
- *Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u* (1Thes 5:16-18).
- *Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen...* (1Pet 2:15).

Voor andere zaken kan "Gods wil" onderscheiden worden voor de lange en korte termijn:

- Als zelfstandig naamwoord is het de Goddelijke blauwdruk voor het leven van elk kind van God (masterplan). Dit plan past bij onze persoonlijkheid, talenten, noden, potenties en omgeving.
- Als werkwoord is het de dagelijkse leiding van God over ons leven: onze wil is dagelijks onderworpen aan Zijn wil (onze dagelijkse stappen op Gods weg)!

Er zijn verschillende uitdrukkingen met betrekking tot Gods wil:

1. DE AUTOMATISCHE WIL van God die werkt door de wetten van het universum zoals de wetten van de natuur, b.v. die van de zwaartekracht. In toevoeging daarvan zullen Gods wetten in de hemel functioneren zoals beschreven in Jes 14:24 *Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen. We hoeven niet te bidden of water bij 100 graden Celsius gaat koken want Jes 24:27 zegt Want de Here der heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden?*
2. HET VERLANGEN VAN GOD: Hij wil dat wij Zijn instructies voor onze bestwil opvolgen en dat is uit liefde voor ons! Zo wil God onze Heiland dat *alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen* (1Tim 2:4). En *Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen* (2Pet 3:9). God wil niet dat sommigen Hem verwerpen, maar mensen hebben een vrije keuze om God te dienen. *Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israels: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild. Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten* (Jes 30:11 en 18).
3. DE OPDRACHTEN VAN GOD zoals een moeder haar kind opdraagt: "ga afwassen". Die opdracht is haar wil of verlangen. Niet alleen om het werk gedaan te krijgen maar ook om ons iets te leren waar we in de toekomst wat aan hebben, b.v. discipline. Als God b.v. zegt in 1Pet 1:16 *Weest heilig, want Ik ben heilig*, dan heeft dat een doel om Zijn heilige Geest door ons te laten werken en ons afgestemd te houden op Zijn stem. Voordat we het beseffen worden we ongehoorzaam en daarmee onheilig!

Wanneer we bidden “Uw wil geschiedde” dan vragen we Gods hulp in het uitvoeren van deze opdrachten. De bijbel bevat vele opdrachten van God, waarvan we sommige nog nooit gelezen hebben! Om Gods wil uit te voeren zullen we deze moeten bestuderen! Dat kunnen we voor het grootste gedeelte vinden in Zijn “wilsbeschikking”, de testamenten van God: de bijbel. Veel mensen bidden voor dingen in hun leven waar God al lang en breed een uitgesproken mening over heeft neergelegd in Zijn woord, alleen hebben we de moeite nog niet genomen die te lezen....

2 - HET IS GOED VOOR JE OM GODS PLAN OP TE VOLGEN

Efeze 5:17 *Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.* Sommige mensen maken alleen gebruik van de wil van God in noodsituaties als 112. Anderen zien de wil van God als de zak van Sinterklaas om er beter van te worden op een gemakkelijke wijze. Weer anderen denken dat de wil van God eens in de zoveel tijd te vernemen valt of werkt als bij de postcodeloterij. Feit is echter dat God Zijn wil dagelijks kenbaar aan jou wil maken als we openstaan voor vernieuwing van ons denken, *opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene* (Rom 12:2b). God wil dat jij Zijn wil gaat doen omdat dit goed is voor jouw leven! En voor je familie, de maatschappij en voor God!

God zal je b.v. niet vragen om in een basketbalteam te gaan spelen als je maar 1,60 m lang bent. Ook zal Hij je niet vragen om bijbelonderwijs te geven als je daarvoor geen gave hebt ontvangen. Belangrijk daarom is God te vragen wat je roeping en bestemming wel is, zodat je kan gaan functioneren in de zegenrijke wil van God! God wil dat je hongerig bent om Zijn wil te leren kennen: het bidden van “Uw wil geschiedde” kan daarbij helpen! Als je vraagt aan God “maak mij Uw wil bekend” dan heeft dat consequenties dat die wil uitgevoerd moet gaan worden. Je moet dan ook bereid zijn – als je dat bidt – om die wil zelfs onmiddellijk te gaan doen!

3 - JE KAN GODS WIL NU ONTDEKKEN EN DOEN

Als je bidt “Uw wil geschiedde” dan vraag je niet of God Zijn wil gaat veranderen en ook niet om jouw wil te zegenen. Vele gelovigen bedenken zelf een plan voor hun toekomst (wat ze leuk vinden) en gaan dan Gods zegen erover vragen: dat is de verkeerde volgorde! Je bidt en vraagt dat God je helpen zal om Zijn wil te vinden en die wil te doen!

Voordat je een Christen werd was je gewend om je eigen plannen te maken en je eigen wil te doen: je zat op de troon van je eigen leven! *Ef 2:2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.* Als een nieuwe schepping laat je God op de troon van jouw leven zitten en zeg je met Paulus: *Want het leven is mij Christus* (Fil 1:21). Redding houdt niet alleen in dat we JA tegen Christus zeiden toen we tot bekring kwamen, maar JA op elke dag daarna, voor de rest van ons leven! Om de wil van God door ons leven te laten werken! Paulus zocht telkens de wil van God *biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaad moge worden om tot u te komen* (Rom 1:10). .

Dat mogen wij dus ook doen! Wanneer je dus bidt “Uw wil geschiedde” dan bidt je voor tenminste vier dingen:

- Help mij om Uw plan te vinden
- Help mij om Uw plan te begrijpen
- Help mij om mij aan Uw plan te onderwerpen
- Help mij dit plan uit te voeren en te volbrengen!

David bad tot God en begreep dat er in Het Woord van God nog enkele zaken waren opgesloten die hij nog niet begreep. Het Boek zegt *Open mijn ogen, zodat ik alle wonderen in Uw wet kan ontdekken* (Ps 119:18). Wanneer je bidt “Uw wil geschiedde” dan is het alsof jouw wil op één lijn komt met Gods wil en daarmee samensmelt. Bid dus niet dat Gods wil voor jouw plezier aangepast wordt maar dat jouw wil voor Gods plezier aangepast wordt!

4 - GOD ZAL ZIJN PLAN OVER JOUW LEVEN NIET FORCEREN

God heeft een plan voor het hele universum wat gestuurd wordt door Zijn natuurwetten. God heeft een plan voor de mensheid. Zij leven volgens de principes van de sociologie, psychologie, gezonde voeding, geestelijke gezondheid, etc. Sommigen weigeren Gods universele wetten te gehoorzamen en dit heeft consequenties. Je kan dan in armoede terecht komen of ziek worden. Een voorbeeld daarvan is de ziekte aids. Wanneer men met meerdere partners seksueel verkeer onderhoud (wat tegen de wil van God is) kan men besmet raken met aids. Dat is niet de straf van God maar de aids is het gevolg van het feit dat men bepaalde – door God ingestelde gezondheidswetten overtreed. Hetzelfde als men te hard werkt en als gevolg daarvan hartklachten krijgt. Of te vet eet en de aderen slippen dicht. Of te laat naar bed gaat en oververmoeid raakt, etc.

Daarom is onze overgave aan Gods wetten het begin van ons gebedsleven. Als wij bidden “Uw wil geschiede” dan is het belangrijk om Gods wetten en condities in ons leven toe te laten. Dat is een vrijwillige keuze! Ps 40:9 *ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.* Bedenk dat als je vraagt of Gods wil zichtbaar en merkbaar zal worden, dit betekent dat je niet tevreden bent met de situatie van de wereld rondom je heen. Of de situatie in jouw persoonlijke leven. Je vraagt (indirect) om een verandering daarvan!

Ps 143:10 *Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.* Gebed is dus een roep om de wereld te veranderen met de hulp van Gods Geest. Gebed verandert ons voordat het God verandert! Gebed is een persoonlijke discipline dat ons transformeert naar toegewijde discipelen.

Het Boek zegt in Ps 119:2 *Gelukkig zijn de mensen die Hem dienen en Zijn woord bewaren in hun hart.*

5 - HET “ONZE VADER” ZAL JE HELPEN OM GODS PLAN TE ONTDEKKEN EN DOEN

Je kan Gods plan voor je leven vinden en dagelijks “Uw wil geschiede” bidden. Het is namelijk een gebed naar Gods wil wat andere gebeden naar de wil van God kan opwekken en verhoren: *En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort* (1Joh 5:14).

Herhaal daarom niet zomaar de woorden maar zoek Gods wil met je hele hart. *Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden* (Mat 6:33). Voor sommigen komt dat plan langzaam en geleidelijk maar voor anderen snel en soms onmiddellijk. Soms door profetische woorden of door een woord gelezen in de bijbel.

Gods wil vernemen gaat niet volgens een bepaald programma en zal voor elke situatie en persoon weer anders zijn. God is soeverein en toont Zijn wil door Zijn Woord de bijbel, profetie, de stem van ons hart, gelegenheden, omstandigheden, de verlangens van ouders, advies van geestelijke leiders, de evaluatie van iemands eigen mogelijkheden, richting, de dagelijkse dingen en/of bewustwording. De meest betrouwbare zijn:

1. God leid ons door Zijn Woord de bijbel. Specifieke verzen die tot je spreken in de samenkomst, gebedstijd, studie. Waarschuwing: gebruik de bijbel niet als “prikboek” voor een tekst! Maar verzadig je zelf met Het Woord. *En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft* (1Thes 2:13).
2. Innerlijke overtuiging: *Die Geest getuigt met onze geest* (Rom 8:16). Het is dan ja, nee of wacht nog even. *Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen* (Joh 16:13).
3. Profetieën (Han 11:28 en 21:11) en visioenen (Hand 16:9-10). Zij dienen echter getest te worden (1Cor 13:9 en 2Pet 1:21) volgens de bijbelse criteria en we moeten niet verrast zijn als zaken soms anders uitkomen als “menselijkerwijze” verwacht.

4. Omstandigheden waarbij God een deur sluit en een andere weer opent. Bij een kind van God gebeurt er niets volgens toeval maar wordt elke zaak geleid door Gods Geest. En als het licht in een situatie op "rood" gaat, kan dat een test voor ons geduld zijn of is de tijd nog niet rijp.
5. Zoek altijd naar meerdere bevestiging door God, vanuit Gods mensen en Zijn Woord. Wij hoeven en mogen niet voor elke situatie een "vlies" uit te leggen zoals Gideon dat deed: dat was een unieke situatie (Rich 6:37-39).

Als we bidden "Uw wil geschiede" dan vinden we het niet alleen belangrijk om Gods wil te vernemen, maar die ook uit te voeren. Dat zal dikwijls op problemen stuiten en geloof vragen. Daarom is ook volharding essentieel leert Heb 10:36 *Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.* Ook is het belangrijk te weten dat *indien we als gelovigen naar de wil van God lijden, onze zielen aan de getrouwe Schepper mogen overgeven, steeds het goede doende* (1Pet 4:19).

SAMENVATTING

- Dikwijls is leiding een combinatie van een aantal verschillende factoren. Je hebt alleen "groen licht" nodig om per stap te gaan en moet je soms in geloof "uitstappen" eer Gods Geest je de volgende stappen wijst (denk aan Filippus in Han 8:25-30).
- God wil zowel het masterplan als de dagelijkse stappen geven: bid en wacht op Hem!
- George Mullers formule voor leiding door God was als volgt: geef je eigen wil over; heb geen vast overtuigde keuze; wees absoluut neutraal; zoek de wil van Gods Geest door Gods Woord; merk voorzienende omstandigheden op; bidt voor Gods wil en leiding; wacht op God!

HET SCHARNIER

We kunnen onze wil activeren door te bedenken dat God verlangt dat Zijn eer, koninkrijk en wil op aarde zichtbaar wil maken door ons heen! Precies zoals dat nu gebeurt in de hemel! Bid daarom "laat het op aarde gebeuren zoals in de hemel". God wil je niet afschepen met een 2e rangs kwaliteitsleven maar het leven als een Koningskind! Daarom is het belangrijk te ontdekken hoe de engelen Gods wil in de hemel uitvoeren: onmiddellijk, compleet, doelmatig, continue, met blijdschap, ijverig en met het gehele hart. Zo wil God dat wij ook op aarde functioneren!

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

"Uw wil geschiede"	Hoe ging dat? (aankruisen)		
Benoem gebieden waarin je wil dat God jouw leven regeert	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.

○

○

○

5 – BIJBELSTUDIE: DE 3^e ROEP: UW WIL GESCHIEDE: onderwerp je leven aan Gods plan!

1. Welke principes ontdek je die jou helpen om Gods plan voor je leven te vinden?

2. Wat weet je zeker wat God wil doen in jouw leven?

3. Wat weet je zeker wat God niet wil doen in jouw leven? Hoe weet je dat?

4. Hoe is je leven aan het veranderen omdat je Gods plan ontdekt voor jouw leven?

5. Als Gods wil soms bekend is, hoe reageer je dan daarop? (Ps 25:9 en Ef 5:17).

6. Wat is Gods wil voor jou met betrekking tot deze wereld? (Gal 1:3-4 en Fil 2:14).

7. Wat is de wil van God voor jou lichamelijke, alledaagse leven? (Rom 12:1-2).

8. Het is Gods wil dat je verleiding overwint (1Cor 10:13) evenals de wereld (1Joh 5:4). Moet je daar nog de wil van God voor zoeken? _____ Wat belooft Hij als je overwint? (1Joh 2:17).

9. Hoe kan je Gods wil voor je leven ontdekken? (Joh 7:17).

10. Waar kan je de wil van God vinden? (Jac 1:18).

11. Wanneer je niet zeker bent van de te nemen acties, wat moet je dan doen? (Han 21:13-4).

12. Paulus zei dat hij met de wil van God eens naar Rome hoopte te gaan. Hij maakt ook een plan om met dezelfde houding naar Corinthe te gaan. Hoe was deze houding? (1Cor 4:19 en Jac 4:13-15).

13. Wat leer je uit het leven van Jezus? (Heb 10:7 en Joh 17:4).

14. Wat leer je over de wil van God vanuit Hand 22:14 en Ps 32:8?

15. Regeert God in hemel en op aarde? (Ps 103:19).

16. Wat gebeurt er in de hemel? (Neh 9:6).

17. Alles op aarde is nog niet overeenkomstig Gods wil zoals dat gebeurt in de hemel. Wat dient onze reactie te zijn? (Heb 13:20-21).

6 - HET 4^e VERZOEK: GEEF ONS BROOD > Vragen om de dagelijkse dingen

Als we dat bidden vragen we om meer dan brood. Vragen om brood heeft meer betekenissen, zowel stoffelijk als geestelijk. Toch vraagt dit verzoek ook letterlijk om dagelijks, dus vers brood voor deze dag. De Hebreeuwse woord voor brood is "lechem" en dat betekent ook voedsel evenals het Griekse "artos". We hebben dagelijks voedsel nodig om te wandelen, werken, sjouwen, timmeren, achter de pc te zitten, een verkoop af te sluiten, onze gedachten scherp te houden en plannen te kunnen maken en het geeft een moeder kracht om voor haar drukke kinderen te zorgen. Enkele spreekwoorden refereren aan werk als er gesproken wordt over broodwinner, broodnodig, brood op de plank hebben, geen droog brood verdienen, iemand het brood uit de mond stoten, wiens brood men eet diens woord men spreekt, etc. Het woord brood betekent meer, het is ook een symbool voor geld, tijd, materie, een fiets, auto, en zelfs genezing zodat we weer kunnen werken.

Als we bidden GEEF ONS DAGELIJKS BROOD dan erkennen we vijf factoren in onze noden in relatie tot God:

1. We hebben dagelijkse noden
2. God wil voorzien in onze noden als wij er om vragen
3. Onze noden worden per dag voorzien van oplossingen
4. We hoeven niet VOOR alles te bidden maar wel OVER alles te bidden
5. Hij voorziet niet alleen jou maar ook anderen door jouw brood

Brood is het dagelijkse voedsel van oudsher. Al in Gen 3:19 wordt brood genoemd *in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten*. Al het eten wordt onder de naam brood (lechem) samengevat in 2Sam 9:7-10 en Mat 6:11, Luc 11:3 en 2Thes 3:12 *zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten*.

Goed beschouwd heeft geen enkele Nederlander echt honger. Men bidt niet: geef me een maaltijd of ik sterf van de honger. Nederland is het land van overvloed met vele winkels, snackbars en restaurants. We gooien voedsel weg terwijl anderen in de wereld tekort komen. We kunnen allerlei soorten en smaken brood kopen, warme bakker brood, wit, bruin, gesneden, voorverpakt, boerenbruin, bolletjes, stokbrood, diepvries, voorgebakken, etc. Het klinkt een beetje overdreven en vreemd om te bidden: geef ons vandaag ons brood! Waarom? Omdat we brood vanzelfsprekend zijn gaan vinden! Maar dat is het niet altijd. Mijn vader was 20 jaar toen de 2e wereldoorlog ten einde liep en de bevrijders zakken Zweeds wittebrood per vliegtuig uitwerpen boven bezet Nederland waar de hongerwinter vele slachtoffers had geëist! Pa heeft jarenlang als herinnering de zak bewaard en de smaak geroemd van dat ene brood... na een winterlang bloembollen eten was dat een delicatessen! We hebben vandaag zo'n wereldwijde overvloed aan graan dat er overproductie is! Moeilijk voor te stellen dat er geen brood is... een winter lang! Maar als we verder in wereld rondkijken dan zijn we dat er nog steeds een schrijnende honger is.....

We hebben in Nederland nu wel overvloed aan brood maar zo'n tekort aan geestelijk brood! Nederland komt om van gebrek aan geestelijk brood... geef ons brood Heer! Misschien moeten we eerst bidden voor geestelijke honger? Die is er! Men eet alleen de verkeerde producten, bloembollen omdat de vijand Gods brood, Gods Woord gestolen heeft. Men voedt zich met rommel, new age, het occulte omdat echt geestelijk voedsel schaars is! Net als in 1Sam 3:1 *Nu was in die dagen het woord des Heren schaars*.

1 - WE HEBBEN DAGELIJKSE NODEN

Toen God de mens schiep, ontwierp Hij hem zo, dat de mens brandstof nodig had om kracht te produceren. De mens was dus geen robot of automaat die eindeloos kan doordraaien; er is supervisie nodig voor leiding, voeding voor energie, adem om te leven, kleding en schoeisel voor bescherming, behuizing voor onderdak, liefde om sociale relaties te kunnen onderhouden die vreugde geven, kortom we zijn mensen met behoeften! God maakte mensen met behoeften, hun noden waren er misschien wel omdat ze zo naar God zouden gaan verlangen! En Hij ons de creativiteit geeft dat we daarin kunnen gaan voorzien!

Als we geen brood nodig zouden hebben, zouden de meeste mensen gaan neersitten en niks meer doen. We eren God niet door niks te doen. *Spreuken 6:6 Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs.* Omdat wij noden hebben produceren wij, groeien wij, verbeteren wij, hebben we anderen nodig en voldoen daarbij aan het originele plan van God wat Adam kreeg in Gen 1:28-29 *Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.* Gelukkig legde God ook uit waar dat brood vandaan komt in vers 29.

2 - GOD WIL VOORZIEN IN ONZE NODEN ALS WIJ EROM VRAGEN

De meeste mensen eten brood om hun persoonlijke noden te bevredigen, te groeien, zich beter te voelen, kracht te ontvangen of simpel omdat de honger dan verdwijnt! Er is een beter doel dan dit alles zegt Paulus in 1Cor 10:31 *Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.* U dient dus te eten om God te eren omdat Hij ons in alles voorziet. Hij wordt elke dag dat u eet vereerd! Omdat Hij het geschapen heeft en leven geeft om te groeien. Hij geeft de mens intelligentie en kracht om te oogsten en dit als maaltijd te bereiden en als we daar een zegen over vragen wordt Hij erdoor geëerd!

Als wij bidden "geef ons brood" dan vraag je om brood wat geproduceerd wordt op deze aarde. In de eerste drie verzoeken van "Onze Vader" stellen we God in de hemel centraal en geven Hem glorie en besluiten dat met het verlangen dat wat in de hemel gepland is zou gebeuren op aarde. De volgende petitie over vergeving betreft relaties en strijd tegen zonde, maar het gebed om brood betreft in de eerste plaats aardse, materiële zaken. Je hebt materie nodig om op aarde te leven... en God wil voorzien in jouw aardse leven; in de dagelijkse strijd om te overleven. Want je hebt een lichaam nodig om geestelijk op deze aarde te kunnen opereren! God heeft je naar deze aarde gestuurd met een bestemming. En jouw lichaam is de drager van je geest. Jouw lichaam heeft voeding nodig.... en God wil je de wijsheid en kracht geven om daar in te voorzien!

Te vaak denken we dat gebed zoiets is als een frisdrank- of snoep automaat: je gooit er een euro in en er komt onmiddellijk iets naar je keuze uit. We doen een gebed in gleuf van God dagelijkse brood en het valt er aan de onderkant uit. Nee dus! Anderen denken dat we het kunnen opeisen van God. Ze zeggen we moeten vasten om dingen van God te krijgen of "name it en claim it" door geloof. Echter God werkt niet zoals een drank- of snoepautomaat dat doet. Het gaat altijd weer om "Uw naam worde geheiligd". Gebed is niet wat we vragen, bedelen, smeken maar is de wijze waarop we God aanbidden! De manier waarop we leven! Gebed erkent Gods soevereiniteit.

STELLING:

GEBED IS DE PROCLAMATIE VAN DE MAJESTEIT VAN GOD

EN ONS LEVEN ONDERWERPEN AAN ZIJN WIL

Gebed is niet de uitstorting van een goed onderbouwde woordenstroom zoals die van een advocaat voor de rechter. Of het smeken van een student bij zijn leraar voor een goed resultaat van het gemaakte proefwerk en waarbij hij de leraar tracht te paaien door deze een mooie pen te

geven..... Nee, God weerhoud niemands succes. Hij is enkel en alleen de heerser van dit universum en elke keer als je het "Onze Vader" bidt dan breng je de eer en aanbidding aan God. Gebed is het platform van waaruit je God aanbid en het is ook de manier waarop je leeft. God heeft ons opgedragen om te bidden "Geef ons heden ons dagelijks brood" om ons te leren afhankelijk van Hem te zijn. Daarom leert Mat 7:7 ons om te bidden, te vragen en te zoeken. Het moedigt ons aan in relatie met God en afhankelijk van God te leven!

Sommige mensen vragen voor extra brood, extra rijkdom b.v. Dat kan God soms nog niet aan ons toevertrouwen omdat wij nog niet klaar zijn om zo onafhankelijk van God te leven. Niet iedereen kan de weelde van rijkdom verdragen. Sommigen vinden het moeilijk om nu al hun tiende te geven....terwijl die aan God toekomt! Daarom leert God ons niet te vragen voor het brood voor morgen maar enkel dat voor vandaag.

Soms lijkt het of God geen enkel gebed om brood verhoort, b.v. in landen waar hongersnood heerst. En mensen letterlijk sterven van de honger. Er zijn veel mysteries op deze aarde maar God heeft voor ieder een bepaalde tijd vastgesteld en dan gaan we.... met of zonder brood, met of zonder kleding (Heb 11:35-39) en met of zonder ziekenhuis. Daarom is het belangrijk om eerst te bidden "Uw naam worde geheiligd" voordat we bidden "geef ons brood". Als je verlangt dat God de eer krijgt bij de voorziening van je nood, laat dan de uitkomst aan Hem over!

3 - ONZE NODEN WORDEN PER DAG VOORZIEN

De bede "Geef ons heden ons dagelijks brood" heeft een eenvoudige maar makkelijk verstaanbare waarheid. We leven van dag tot dag en eten dagelijks omdat we dagelijkse noden hebben. Dus wanneer je bidt "Geef ons vandaag" dan zeg je tegen de Vader dat je per dag met Hem wilt wandelen en per dag met Hem wil leven. "Vandaag" betekent ook dat je geduld hebt om je leven per dag te bouwen. En geen last behoeft te hebben van de zorgen voor morgen. Meestal gebeuren de zorgen voor morgen niet waar we ons zo druk over gemaakt hebben (*Mat 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad*). Denk aan de kinderen die zich niet afvragen hoe het geld verdient moet worden maar wel van het speelgoed en dagelijkse brood genieten! Nog minder vragen ze zich af wie het gebakken heeft en waar het graan vandaan komt.... want brood op tafel brengen is de taak van de huisvader! Wanneer je bidt "geef brood vandaag" dan stel je een optimaal vertrouwen in de zorg van de hemelse Vader. Een teken van groot geloof! En de tegenovergestelde kracht van geloof is zorgen. Let wel; er is een verschil tussen "bezorgd zijn voor" en "zorgen voor". Zo zijn de mieren niet bezorgd voor de toekomst maar zorgen wel voor hun voorraden (*Spr 30:24 Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs: 25 de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer*).

4 - BID NIET VOOR ALLES MAAR WEL OVER ALLES

Het "Onze Vader" leert ons enkel en alleen te bidden voor brood, niet voor kleding, schoenen, etc. Omdat brood symbolisch is voor al onze noden zoals we bij de inleiding behandeld hebben. Als je bidt voor je noden ga je niet je boodschappenlijstje van Albert Heijn opdreunen aan de Hemelse Vader. Al reeds bij de introductie van het gebed leert Jezus ons dat de hemelse Vader alles al weet voordat we gaan bidden (Mat 6:8).

Waarom dan nog bidden? Het toont onze afhankelijkheid aan God. Mogen we bidden voor luxe gebak i.p.v. brood? Spr 30:8 geeft het antwoord daarop: *houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; 9 opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here?* Onze rijkdom ligt in de eerste plaats in onze relatie met God. Verder wil God ons alles geven, maar we moeten oppassen dat rijkdom ons niet onafhankelijk van God maakt (Mat 19:24). 1Tim 6:8 leert ons *Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn*. Veel mensen kunnen helaas niet meer tevreden zijn met de eenvoudige dingen. Als we ineens brood voor weken hebben wordt het niet alleen oud

maar hebben we morgen niets nodig en geen reden meer om vanuit ons hart te bidden (Spr 30:9). We zouden God makkelijk kunnen vergeten. Helaas hebben we fijn bekeerde mensen gekend die prompt door God gezegend werden zien afvallen van de levende God omdat ze hebzuchtig werden en in beslag genomen door de zucht naar meer. Het bezitten van geld is op zich niet verkeerd maar de zucht naar geld is verkeerd zegt Jezus in (*Mat 13:22 De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar*). Tijdens de 2e wereldoorlog liepen de kerken in Nederland en bezet Europa weer vol omdat de mens weer hongerig en arm werd en tot God ging roepen "Geef ons brood". Zonder dagelijks brood zijn we arm zegt Spreuken en zouden gaan stelen en daarbij de naam van God oneer aandoen.

Weliswaar sterven de Nederlanders niet van de honger en hoeven ze niet te gaan stelen, maar zijn de zielen gestorven door de zonde en de afbrokkende standaards en verloochenen we de plaats van God in onze samenleving. Nederland heeft het Brood van God, het Woord van God zo hard nodig! Geef ons het dagelijks brood des levens. *Joh 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten*. Jezus bedoelt daarmee niet het brood wat verteerd en weg is maar het eeuwige leven en het Koninkrijksleven van vandaag! Jezus gebruikte ook ongezuurd brood en brak dat om ons Zijn lichaam te blijven herinneren. *Luc 22:19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis*. Geestelijke brood uit de hemel wat we in dankbaarheid ontvangen wordt één met de eter en schenkt zo geestelijke levenskracht aan de gelovige! *Joh 6:32 Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel!*

5 - "ONS" BETEKENT DAT HIJ OOK ANDEREN WIL VOORZIEN: DOOR JOU

God wil altijd overvloedig geven. Als wij van datgene wat we ontvangen ook weer weggeven zal God ons zegenen belooft Hij in *Luc 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden*. Daarom is het belangrijk te blijven bidden om brood, zelfs al heb je genoeg... je kan er anderen mee zegenen! *Luc 3:11 Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo*. Van alles wat je dubbel hebt mag je weggeven als dat doet uit je hart en niet uit verplichting. Geven is de sleutel naar overwinning! Bedenk dat Jezus pas iets met ons leven kon doen nadat we het hadden overgeven aan Hem. Zo geldt dat ook voor onze bezittingen, geld, brood, tijd, etc. Misschien zien we niet onmiddellijk resultaat maar het zal komen zegt *Pred 11:1 Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen*. Een bijbelse Gemeente heeft als kenmerk delen *Han 4:32 En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk*.

Naast de materiele dingen hebben we als Christen ook de bediening anderen te zegenen met wat je geestelijk ontvangt! Sommigen van onze broeders of zusters hebben een (profetisch) woord van God nodig om in leven te blijven. *Mat 4:4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat*.

Joh 6:33 want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Roep daarom profetisch naar God voor brood *1Cor 14:31 Want gij kunt allen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen*. Roep hongerig naar God en bidt: "geef ons elke dag ons dagelijks brood" (*Luc 11:3*).

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournaal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

"geef ons heden dag ons dagelijks brood"	Zie je voortgang? (aankruisen)		
Maak een lijstje waarvoor je kan bidden	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6 – BIJBELSTUDIE: HET 4^e VERZOEK: GEEF ONS BROOD > Vraag om de dagelijkse dingen

1. Als je dingen ontvangt volgens je gebedslijst, vink dat dan af en dank God ervoor! Wat is het meest bijzondere tot nu toe waarin God je verhoord hebt? (Oefening in dankbaarheid!).

2. Waarin ben je (nog) niet verhoord? En waarom denk je?

3. Beschrijf in eigen woorden hoe dat voelt als God je gebed verhoort.... En ook wanneer dat niet gebeurt.

4. Wat heb je geleerd over de persoon en glorie van God bij het bidden voor de dagelijkse dingen?

5. Herken je uit deze tekst sommige van je gebedspunten die nog niet verhoord zijn? (Jac 4:2-3).

6. Wat is de primaire conditie om antwoord op gebeden te ontvangen? (Joh 9:31).

7. Waarom dienen we specifieke verzoeken aan God te richten (Mat 7:7-8).

8. In welk gezag bid je voor de dagelijkse dingen? (Joh 14:13-14).

9. Wat dient je houding te zijn wanneer je voor deze dingen bidt? (Joh 15:7).

10. Wat is de relatie tussen de vrucht van het karakter van een Christen en antwoorden op de gebeden? (Joh 15:16).

11. Welke rol speelt geloof of vertrouwen als we bidden? (1Joh 5:14-15).

12. Hoe lang zullen we bidden om iets? (Luc 18:1).

13. Wat mag je biddend verwachten als je aan alle voorwaarden voldaan hebt? (Heb 11:6).

14. Wat mag je met je overvloed doen? (Luc 6:38) en noem ook het gevolg.

15. Waar kijkt God naar als je iets geeft? (Marc 12:43).

16. Mag je als Christen alles eten en wat mag je daarbij niet vergeten? (bestudeer 1Cor 8:6, Rom 14:15 en 1Tim 4:3-4 en stel voor jezelf vast wat de bedoeling van deze instructies zijn).

7 - DE 5e ROEP: VERGEEF ONS EN WIJ VERGEVEN > ontvang en geef vergeving

Vergeving is de grootste kracht van het Koninkrijk van God. Zonde heeft de mens sinds de hof van Eden gescheiden van de tegenwoordigheid en zegeningen van God. Zonde brengt schuld over de mens (Num 5:6) waardoor deze in gebondenheid komt en niet meer open kan reageren. Zonde brengt de mens onder manipulatie van de schuldeiser. Zonde brengt uiteindelijk de dood. Schuld is datgene wat men terecht en wettig verschuldigd is om te betalen aan een ander vanwege een bepaalde gebeurtenis. Daarom is Jezus gestorven voor onze zonden leert Jes 53:10 *Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.* Hij heeft de schuld betaald aan het kruis van Golgotha. Zonde betekent doel missen; God heeft een hoger doel voor ons dan gebukt gaan onder zonde. Daarom staat er iets open als we geen gebruik maken van de vergeving van zonden; we zijn schuldig!

In de eerste delen van het Onze Vader hebben we Gods naam geëerd, gevraagd of Zijn Koninkrijk in onze levens zichtbaar gaat worden en Zijn wil zal geschieden. Toen zijn we overgeschakeld van het "Uw" naar het "ons" gedeelte en begonnen met "geef met ons brood". Het brood van de hemel, Jezus Christus bracht herstel in de relatie met God en pas ergens halverwege het gebed leert Jezus ons te bidden om vergeving. Velen beginnen hun gebed om direct te smeken om vergeving als een bedelaar. Maar als we dit gebed bidden, moeten we bedenken dat we discipelen zijn en geen heidenen die voor de eerste keer tot Christus komen voor bekering omdat de hel op onze hielen zit. We beginnen toch al met "Onze Vader"? En zijn al overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk? (Col 1:13).

We bidden daarom dit gebed meer omdat we beseffen dat we nog niet voldoen aan de fantastische plannen van de Vader. Veel Christenen leven nog onder het oordeel maar we behoren te leven onder de verlossing *Ps107:2 Dat de verlost des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost.* Omdat we een kind zijn van de Vader mogen we een natuurlijke relatie met Hem hebben vanuit onze nieuwe natuur leert *2 Petrus 1:4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur die we van Godswege ontvangen hebben (2Cor 5:17).*

Wanneer een kind iets fout doet of ongehoorzaam is, wordt de vader-kind relatie niet verbroken maar de gemeenschap tussen vader en kind. De relatie is er nog maar de vader is teleurgesteld. We worden kinderen van de hemelse Vader door onze wedergeboorte wat ons in Zijn huisgezin (Marc 3:35) brengt. Net zo als vaders "stuk" zijn als de relatie met hun kind verbroken wordt, zo wordt het hart van de hemelse Vader gebroken wanneer zijn kinderen de verkeerde kant uitgaan. Geen wonder dat we ons schuldig voelen want we hebben onze Vader laten vallen! Wanneer we bidden "vergeef ons onze schulden" dan vragen we God de Vader om de gemeenschap met de Heilige Geest weer te herstellen (Ef 4:30) die we bedroefd hebben gemaakt; de relatie is er nog! Jezus leert ons daarom in ons gebed eerst God te eren, en te vragen of Zijn koninkrijk en Zijn wil zichtbaar wordt in onze levens! Hij herinnert ons dat wij Zijn koningskinderen zijn, helaas echter met fouten en gebreken. En die fouten blokkeren de gemeenschap met God waardoor we niet goed als Zijn koningskind kunnen functioneren. De kracht van vergeving is de grootste kracht van Het Koninkrijk van God!

WANNEER WE BIDDEN "vergeef ons onze schulden" DAN ERKENNEN WIJ DAT:

1. Gods kinderen zondigen
2. Gods kinderen zijn bezorgd over hun zonden
3. Gods kinderen moeten iets doen met die zonde
4. God wil vergeven
5. God wil dat wij ook anderen vergeven

1 - GODS KINDEREN ZONDIGEN

Het Onze Vader leert ons dat Gods kinderen niet altijd de wil van God doen. De Vader zegt tegen Zijn kinderen in *Mat 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.* En geeft in Zijn Woord adviezen hoe niet te zondigen in *1Joh 2:1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt.* Wanneer wij bidden "vergeef ons onze schulden" dan geven we toe dat we gezondigd hebben. Bedenk dat niemand volmaakt is want Rom 3:23 zegt *dat Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.* Als we zondigen verbreken we (helaas) de gemeenschap met de Vader op verschillende manieren:

- a. Door ongehoorzaamheid als we Zijn instructies niet opvolgen of de wet breken
- b. Wanneer we het tegenovergestelde doen als de Vader ons opdraagt
- c. Wanneer we hem negeren

In alle gevallen stellen we de Vader teleur omdat we ongehoorzaam zijn waardoor we in schuld komen. Want Hij had een beter plan (Zijn wil) voor ons, een betere opdracht en bestemming (Zijn Koninkrijk) en hebben dat plan niet uitgevoerd en Zijn bestemming niet bereikt. In plaats daarvan ben je met jezelf bezig geweest en je eigen wil gevolgd. En dat terwijl wij niet meer van onszelf zijn maar Zijn eigendom omdat Hij duur betaald heeft voor onze levens leert *1Cor 6:20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.* Jouw leven heeft een beter doel!

Als je geld leend is het niet van jou en ben je schuldig tot het afbetaald is of kwijtgescholden wordt. Dat ben je *verplicht*. Als je je koffie over iemands kleding laat vallen ben je *verplicht* de persoon schadeloos te stellen door de kleding te reinigen. Zonde betekent in de bijbel: "doel missen". De kleding had een betere bestemming en de koffie ook! Zo heb je ook tegenover God een verplichting open staan wanneer je zondigt, afgezien van het feit dat zonde altijd jezelf schade toebrengt!

Jezus vroeg ons niet om te bidden "vergeef ons onze zonden" maar "vergeef ons onze schulden". Waarom? Omdat de zonden (gemiste doelen) kwijtgescholden werden toen we ons bekeerden tot Christus.

Jezus vroeg ons niet te bidden "vergeef ons onze overtredingen" maar "vergeef ons onze schulden". Waarom? Omdat de overtredingen (we waren rebels tegen God) kwijtgescholden werden toen we ons bekeerden tot Christus.

Jezus vroeg ons niet te bidden "vergeef ons onze wetteloosheid" (het niet kunnen of willen voldoen aan Gods wetten) maar "vergeef ons onze schulden". Waarom? Omdat we Gods perfecte wet ontdekten toen we tot bekering kwamen en beseften hoe ongehoorzaam we zijn geweest!

Jezus heeft ons ook niet geleerd om te bidden "vergeef ons onze momenten van lust" omdat *als wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Wandelend in het licht reinigt Hij ons van alle zonden (1Joh1:7).* Die reiniging gaat automatisch als we in Zijn licht wandelen!

Jezus heeft ons ook niet geleerd om te bidden "vergeef ons onze smerigheden" want ook deze zonden werden vergeven toen we Christen werden.

Jezus leert ons wel te bidden "vergeef ons onze schulden" omdat we niet alleen vergeving nodig hebben van onze zonden maar ook van de gevolgen en de consequenties die de verplichting tot aflossing heeft veroorzaakt.

Zonde heeft altijd gevolgen. Net als een contract ondertekenen moeilijkheden geeft als we de kleine lettertjes niet gelezen hebben. Dat kan vele consequenties geven die we van te voren niet overzien en overdacht hebben en ons op meer kosten jaagt als waarvoor je getekend hebt! Als je bijvoorbeeld liegt schaad het je gevoel van eigenwaarde, het schaad de ander en het schaad God! Dus dat veroorzaakt een schuld om de ander en God vergeving te vragen. Maar ook jezelf!

Als je je partner bedriegt met overspel breng je schade aan jezelf en je partner omdat je Gods wet overtreed. Daarnaast breng je ook schade aan je eventuele kinderen die lijden onder de gevolgen van jouw zonde en familie en vrienden die ook daaronder lijden. Daarom behoor je te bidden "vergeef de verplichtingen aan mijn vrouw". Het Onze Vader is volmaakt want Jezus koos het perfecte woord voor vergeving.... het zijn onze schuld verplichtingen die vergeven moeten worden.

ZES NIEUW TESTAMNETISCHE WOORDEN VOOR ZONDE

WOORD	GRIEKS	BETEKENIS	UITLEG	TEKST
1. Zonde	hamartano	doel missen, afdwalen	niet in staat om goed te doen	Rom 3:23
2. Voorbijgaan	paraptoma	over de streep gaan	geen zelfbeheersing	2Joh 1:9
3. Wetteloosheid	anomia	open, duidelijke verwerping	minachting van de wet	1Joh 3:4
4. Overtreding	paraptoma	afwijking van de waarheid, doel	de lust van het moment	Mat 6:14
5. Schuld	opheilema	een schuld, verplichting hebben	de gevolgen van zonde	Mat 6:12
6. Slechtheid	poneria	kwaadaardig verlangen	vuiligheid	Luc 11:39

2 - GODS KINDEREN ZIJN BEZORGD OVER HUN ZONDEN

Niet iedereen voelt zich schuldig wanneer men de Vader ongehoorzaam is. Sommigen vloeken en lachen daarna. Sommigen hebben zoveel problemen dat ze drinken om hun problemen te verdringen tot ze verslaafd raken. Ons geweten waarschuwt ons als we zondigen maar kan afgestompt raken en ons niet meer waarschuwen als we de fout ingaan. Als we vergeven wordt ons bewustzijn - geweten – gereinigd (Heb 9:14) en ontvangen een nieuw besef dat ons tegen overtredingen waarschuwt. Als je beseft hoe duur Jezus betaald heeft voor jou en hoe mooi het verlossingsplan werkt en wat een geweldige missie jij op aarde hebt, wil je niet meer zondigen en kan je niet meer zondigen als je goed naar je geweten luistert leert *1Joh 3:9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.*

Helaas kan je op een bepaald punt gezondigd hebben en het prompt vergeten, je bent uiteindelijk niet altijd perfect! Bid daarom dagelijks "vergeef ons onze schulden" om elk zonde te elimineren die mogelijk ergens als een virus je leven is binnengeslopen. Enkele uitspraken:

1. Zonde wil niets met Gods zuiverheid te maken hebben en besmeurt deze.
2. Zonde negeert Gods eer en brengt ons in zorgen.
3. Zonde betekent ongehoorzaam aan Gods opdrachten en veroordeelt ons
4. Zonde overtreedt Gods wet en maakt ons crimineel
5. Zonde schaadt de van God ontvangen gezondheid en maakt ons ziek
6. Zonde steelt Gods zegeningen en berooft ons
7. Zonde verstoort Gods vrede en maakt ons schuldig
8. Het is zonde dat er geen vergeving gepraktiseerd wordt waardoor bitterheid en zelfs haat kan groeien wat uiteindelijk leidt tot de dood
9. Daarom bidden wij: "vergeef ons"!

Zonde brengt uiteindelijk schuld en dood (Jac 1:15) en het begint met begeerte gevolgd door verzoeking en bevruchting daarvan. Zonde bestaat je van twee dingen: de hemel en gezondheid. Als God je Vader niet is dan beroofd jouw schuld je van je hemels Vaderhuis. Gelukkig kan je God

als Vader aannemen door te geloven In Zijn zoon Jezus (*Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.*)

Zonde brengt ook schuld en onvrede binnen in de mens. Met als gevolg angst, depressie, stress, neurosen, fobieën en allergieën. Doktoren bevestigen dat 80% van de ziekten een geestelijke oorzaak hebben; iemands geest wordt verontreinigd en dat brengt onbalans in het lichaam.

Een goed medicijn lezen we in Jac 5:14-16 waar we leren dat de zalving met olie (of wel de tegenwoordigheid van Gods Geest) tezamen met een gelovig gebed en het belijden van mogelijke zonden heling zal brengen.

Het kan ook zijn dat men (dikwijls onbewust) rust gaat zoeken in allerlei alternatieve middelen (drank, drug, nicotine, eetverslaving, of juist niet eten, etc.). Een verontreiniging kan ook door de schuld van een ander over je leven komen, denk aan situaties als incest, valse aanklachten e.d. Deze brengen alweer (maar nu onterechte) schuld van de duivel, *de aanklager van onze broeders* (Open 12:10) in het leven de mens.

Wanneer we dagelijks bidden "vergeef ons onze schulden" dan doen we dus ook een stap naar lichamelijke genezing. Wanneer je om vergeving vraagt, dan vertel je de waarheid aan jezelf en God. Daarmee herstel je je eigenwaarde en je relatie met God. Wanneer je jezelf waardig acht, is dat terug te vinden in je relaties, je baan, je wandel met God, maar meest van al in je aardse familie. Boven alles herstelt het de relatie met je hemelse Vader als die gebroken is en mocht dat niet het geval zijn dan werkt het om deze relatie gezond te houden!

Tevens houd het je nederig leert *1Cor 10:12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.*

De geschiedenis van de verloren zoon (Luc 15) vertelt ons hoe de zoon zijn erfenis verspilde en de gevoelens van zijn vader en broer negeerde. Hij wilde een andere levensstijl en verliet het huis zonder zich te bekommeren om de achterblijvers. Uiteindelijk ging alles verkeerd, hij verloor zijn geld, vrienden en zelfrespect en zakte zo diep dat hij zelfs het voer van de varkens ging eten. Gelukkig kwam hij tot zichzelf, dacht aan zijn vader voordat hij besloot om terug te keren naar huis. *Luc 15:17 Toen kwam hij tot zichzelf..... en zeide 18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, 19 ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. 20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Als je ver van God afgedwaald bent, overzie dan je situatie, kom tot jezelf, denk aan je hemelse Vader en bidt "vergeef mijn schuld" en ga op weg naar huis!*

WAAROM BIDDEN VERGEEF ONS?

1. Zonde is de wond van het hart dat jou laat huilen
2. Zonde is het virus dat je gezondheid aantast en je ziel ziek maakt.
3. Zonde is de oer-verontreiniging van het menselijke lichaam dat ziekte en dood veroorzaakt
4. Zonde zijn de misverstanden tussen echtparen die huwelijken opbreken
5. Zonde is egoïsme van het verlangen dat je karakter vernietigt
6. Zonde is de achterdocht van de motieven die vriendschap uiteen laat vallen

3 - GOD WIL VERGEVEN

Om van een schuld af te komen moet deze betaald worden anders blijft deze open staan. Het maakt niet uit wie betaald, als er maar betaald wordt. Of de schuld kan kwijtgescholden worden. Zelfs in dat geval wordt er toch betaald, want diegene die het kwijtscheld krijgt dan zijn geld niet en betaalt daarmee de schuld!

In het Oude Testament zijn er drie woorden voor vergeving, ze betekenen bedekken, opheffen en wegzenden en er moest voor de zonde betaald worden door het brengen van offers. Er moest bloed vloeien (*Heb 9:22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder*

bloedstorting geschiedt er geen vergeving.). In het Nieuwe Testament betekent vergeving de scheiding tussen de zonde en de zondaars doordat God als auteur van vergeving een voorziening heeft getroffen om het kanaal van vergeving beschikbaar te stellen. Jezus Christus heeft de prijs van de openstaande zondesschuld betaald (*Mat 20:28 gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen*). Hij heeft compleet betaald voor al jouw zonden! (*Ef 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade*). Een algehele schuldsanering en opheffing (*Col 2:14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen*)! Waarom dan toch nog dagelijks bidden "vergeef ons onze schulden"? Onze eerste bekering herstelde onze relatie met God en maakte ons kinderen van de Vader. Als we dagelijks nederig beseffen dat we nog niet voldoen aan Zijn inzetten en ongehoorzaam zijn in bepaalde gebieden, dan herstelt dit gebed de verbroken gemeenschap. De Vader heeft ons al vergeven en Hij wacht tot Hij ons kan reinigen (*1Joh 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid*).

Vergeving beslaat drie tijdsaspecten, namelijk de vergeving van het verleden (eerste bekering), het heden (b.v. de dagelijkse ongehoorzaamheid) maar ook toekomstig en dan eindelijk verlost van al het kwaad! Dat is wanneer we sterven naar de hemel gaan en door Hem verheerlijkt zullen worden!

4 - GODS KINDEREN MOETEN IETS DOEN MET HUN ZONDE

Vele Nederlanders hebben financiële schulden bij banken en instellingen. Sommigen zelfs zo veel dat ze aan de grond zijn geraakt, veelal door een foutief uitgavenpatroon. Er kan via de overheid hulp geboden worden voor schuldsanering. Men moet dan gewillig zijn alle boeken te openen en alles over te dragen aan deze instelling. Iets dergelijks is ook nodig voor vergeving. We kunnen alleen van de schuld van zonde afkomen als we deze belijden leert 1Joh1:9. We ontvangen dan niet alleen vergeving maar ook complete reiniging! Een nieuw geweten (*Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?*).

Dus als we dagelijks bidden "vergeef ons onze schulden" dan zijn we bezig om onze dagelijkse zonde op te ruimen (*Mich 7:18 Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! 19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee*).

Als we bidden "vergeef onze schulden" dan worden we gereinigd en verfrist, het brengt vrede en ontspanning. Simpel om vergeving vragen is niet voldoende, er moet berouw zijn en bekering, dus diepe spijt en de bereidheid een nieuw leefpatroon te gaan leven. Sommigen huilen wel om hun zonden (ze zien de ellende die het heeft aangebracht) maar bekeren zich jammer genoeg niet zoals Judas en Ezau (*Heb 12:16-17*). Er moet daarom een verandering in het leefpatroon plaatsvinden zoals de werker die alsnog ging werken in de wijngaard (*Mat 21:28-31*).

Financiële schuldsanering heeft weinig zin als mensen doorgaan met hun verkeerde uitgavenpatroon. Paulus zegt in *HB 2Cor 7:10 Soms gebruikt God verdriet om een radicale omkeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar verdriet op zich, dat niet tot een omkeer leidt, heeft een dodelijke uitwerking. 11 U ziet hoe dit verdriet, dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie. U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakte het probleem aan en loste het op door de man te straffen, die de zonde had begaan. U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan*. Dat betekent dat Goddelijke bezorgdheid diep uit je hart komt en je beseft het nooit meer te willen doen! Daarom is het een proces met een volgorde:

1. Schuldbesef, berouw (*Mat 27:3*)
2. Besluit nemen met je wil en je bekeren (*Mat 4:17, Marc 6:12, Marc 1:15*)
3. Geloven (*Mat 1:15 en Rom 10:10*)
4. Belijden (*1Joh1:9*) naar God en anderen (*Hand 19:18*)

5. Geloven (Rom 10:10)
6. Vrucht en bewijs van bekering (*Mat 3:8*)
7. En de zonde nalaten (*Spr 28:13*).

Dan kan je daarna de vreugde van bekering ervaren (2Cor 7:9 en Han 3:19) dat je je afgekeerd hebt van de zonde en toegekeerd hebt naar God (1Thes1:9 en Han 26:18) plus dat je een kandidaat wordt voor het unieke werk van Heilige Geest door je leven (Han 2:38).

Het is het verlangen, de wil van de Vader God, dat zijn Koninkrijk zichtbaar wordt door jouw leven..... daar zijn we het gebed mee gestart! Vergeet de visie van God niet: Zijn Koninkrijk wil Hij zichtbaar maken door onze geheiligde levens. De boze zal dat altijd willen verstoren door ons trachten te verleiden tot zonde. En daarom bidden we ook in het Onze Vader een gedeelte speciaal om ons te bewaren voor de verleidingen en ons te verlossen van de boze. Het begint bij *Ps 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaf de schuld mijner zonden.*

Han 19:18 en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

Spr 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

5 - GOD WIL DAT WIJ OOK ANDEREN VERGEVEN

Als je bidt "vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren" dan breng je onmiddellijk andere mensen in relatie met jou en de Vader. Sommigen doen dat niet en zeggen "ik vergeef je pas als jij me vergeeft". Dat klinkt als "oog om oog en tand om tand" (Deut 19:21 Oude Testament) en je voegt daarmee een conditie aan vergeving toe wat niet in Gods plan past. Zoals God naar ons zocht toen wij in zonde leefden en onze conditieloos onze zonden vergaf, zo mogen wij dat ook nu praktiseren naar anderen! Enkele uitspraken:

1. Vergeving is een cirkel, wat je zaait zal je oogsten (Gal 6:7-8) en vergeving zal dus ook weer terugkeren als je het uitzaait.
2. Vergeving is ons karakter omdat we de nieuwe natuur (karakterk van God) ontvangen hebben.
3. Wij moeten vergeving vragen.
4. Wij moeten vergeving schenken.
5. God wil niet dat we alleen onszelf liefhebben, maar ook die ander en daarom moeten wij bidden "vergeef ons onze schuldenaren". De schuld moet opgeheven worden die anders de zuivere liefde en communicatie blokkeert! God heeft Zijn deel al gedaan, nu ons deel zodat de wereld zal zien dat Christus in ons leeft!
6. Waarom anderen vergeven?
7. Omdat het een opdracht is (Rom 12:19)
8. Om het voorbeeld van Jezus te volgen (Luc 23:34)
9. Om geestelijk te groeien (Mat 18:35)
10. Om een getuigenis uit te dragen (Col 3:13)
11. Om vergeving te ontvangen (Mat 5:15).
12. Omdat we anders onder de slavernij van mensen komen (*1Cor 7:22b Gij zijt gekocht en betaald. (7-23a) Weest geen slaven van mensen.*)

Anderen vergeven is een leerproces, een besluit van je aan God onderworpen wil omdat je Gods wil en Zijn Koninkrijk zichtbaar wil zien: een hemelse vergeving werkt uit op de aarde!

Gelovigen die anderen niet willen vergeven kunnen niet of beperkt functioneren in Gods Koninkrijk en moeten overtuigd worden van de zegen om anderen te vergeven. Daarom moet iedereen bidden "vergeef mijn schuld Heer zoals ik anderen hun schuld vergeef". Vergeven is een daad van liefde. Jezus draagt ons op om onze naaste lief te hebben als onszelf (Marc 12:33) dus anderen te vergeven zoals we zelf vergeven zijn!

De eerste vier van de tien geboden (Ex 20 en Deut 5) leert ons hoe we met God moeten omgaan (vertikale relatie) en de overige zes hoe we met onze medemens moeten omgaan (horizontale

relatie). Deze laatste zes geboden beschrijven zaken die relaties kapot maken. Maar bedenk dat als we Gods hemelse wil en hemels Koninkrijk zichtbaar willen maken op aarde, dit de uitwerking van de laatste zes geboden zijn!

Hoe vaak dienen we anderen te vergeven? Jezus leert ons dat 7 maal 70 is 490 en dat per dag te doen (Mat 18:21-22). Dat is b.v. in je gezin als je je partner 16 uur per dag ziet elke twee minuten een vergeving geven.... Dat gaat ver.....!

Als we anderen niet willen vergeven, zullen wij zelf ook niet vergeven worden leert *Mat 6:15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.* We komen dan in een geestelijke gevangenis terecht vanwege het feit dat we schuld hebben en komen pas vrij tot we bereid zijn onze schuld te betalen (*Mat 18:34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. 35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft*)..

Hoe te voorkomen dat we in schuld geraken? Eenvoudig, door met onze vernieuwde levens anderen lief te hebben leert *Rom 13:8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.*

Laten we het voorbeeld van Jezus volgen in *Heb 8:12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.*

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournaal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

“vergeef ons onze schulden

zoals wij onze schuldenaren”

Zie je voortgang? (aankruisen)

Maak een lijstje waar je moeite mee hebt.

En welke mensen nog vergeven moeten worden.

	SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7 - DE 5e ROEP: VERGEEF ONS EN WIJ VERGEVEN > ontvang en geef vergeving

1. Maak een lijst van je struikelingen en falen. Hoe voel je je ? Op welk gebied ben je verslagen? Wat ga je doen om dit te overwinnen?

2. Schrijf je overwinningen over slechte gewoontes en zonden op. Hoe verkreeg je die overwinning? Welke principes heb je geleerd? Wat waren de resultaten?

3. Maak een lijstje met de mensen die je nog moet vergeven. Bid voor de geestelijke voorspoed van deze personen op deze lijst. Wanneer je voor ze bidt dan verdwijnt vaste en zeker de rancune. Bidden maakt vergeving permanent.

4. Alle Christenen zondigen, zelfs Paulus nog op zijn oudedag. Wat kunnen we leren over de zonde in het getuigenis van Paulus? (1Tim 1:15).

5. Kunnen we zeggen dat we niet zondigen? Wat aangaande diegene die daarover opscheppen? (1Joh1:8 en 10).

6. Ondanks dat, verwacht God iets beters van Zijn kinderen! Wat? (1Joh 2:1 en 1 Joh 2:6).

7. Hoe kan een ongehoorzaam kind van God vergeving ontvangen? En wat levert dat nog meer op? (1Joh 1:9).

8. Kinderen van God leven niet altijd volgens Gods standaard. Soms zijn we onkundig of onwetend wat God van hen verlangt. Hoe gaat God met deze zonden om? (1Joh 1:7).

9. Wat dient de houding te zijn tegen diegenen waartegen wij zondigen of gezondigd hebben? (Mat 5:23-24).

10. Hoe belangrijk is het om anderen te vergeven? (Mat 6:14-15).

11. Welk verband lees je uit “vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven”?

12. Wat is de basis voor alle vergeving? (Col 3:13).

8 - DE 6e ROEP: LEID ONS NIET IN VERZOEKING > Bescherming voor mijn leven

In de voorgaande gebeden hebben we Gods naam geheiligd, gevraagd of Zijn Koninkrijk over ons komt en zijn we bereid Zijn wil te doen. Gevraagd om te voorzien in ons dagelijks brood en hebben ook vergeving gevraagd en vergeving geschonken. We zijn nu rein en schoon om door God in Zijn Koninkrijk gebruikt te worden! En ook om te bidden "verlos ons van de boze" om het juk bij anderen te verbreken. Voordat we in deze bediening gaan, is het belangrijk om te beseffen hoe duur Jezus ons gekocht heeft en dat we absoluut niet meer naar het drek van vroeger terug willen gaan. Toch kunnen Christenen afvallen van de levende God omdat ze ingaan op de verzoeken van satan (*1 Timotheus 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen*).

De belager ligt op de loer lezen we in *Genesis 4:7 Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen*. Dat heersen (verlos ons van de boze) kan alleen als we waakzaam zijn voor de verleidingen van de zonde. Om schoon en rein te blijven en ons niet opnieuw te besmeuren met de zonde. *1 Cor 16:13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!*

Er zijn vele bekende, maar ook onbekende gevaren in de wereld. Sommige mensen durven niet in bepaalde stadswijken te komen, omdat ze bang zijn voor een overval of aanranding. Weer anderen zijn er ongevoelig voor en zoeken juist deze gebieden op voor de spanning. Hetzelfde geldt voor gevaarlijke bergbeklimmingen, sommigen verafschuwen het en anderen zoeken het op. Het leven als Christen is geen uitje of een partijtje. Er dreigt gevaar als je wilt wandelen als Christen! Er is namelijk een vijand die het op jou gemunt heeft en er is een mogelijkheid dat je getroffen kan worden en zelfs struikelt en valt.....

God wil echter dat jij een overwinnaar zult zijn en dat je dat kunt zijn door te geloven in de adviezen en het volbrachte werk van Jezus meer daar over lezen we in *Rom 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad*. Hij wil je helpen om in je dagelijkse leven opmerkzaam te zijn voor mogelijke gevaren en verleidingen. Daarom is het belangrijk om te bidden: "leid ons niet in verzoeking".

DEZE LES BEHANDELT VIJF BELANGRIJKE FEITEN OVER VERZOEKING:

1. God verzoekt niet maar laat het toe dat Zijn kinderen verleid worden
2. Gods kinderen kunnen struikelen
3. God verwacht dat Zijn kinderen verleiding zullen overwinnen
4. Het "Onze Vader" helpt je om verleidingen te weerstaan
5. Er is een leven van overwinning

Wanneer je God bidt om niet verleid te worden, erken je dat die mogelijkheid bestaat en dat je dat niet wil. Je vraagt om gevoeligheid van de Heilige Geest zodat deze je voortijdig waarschuwt voor morele misstappen. Het vorige verzoek "vergeef ons onze schulden" wijst naar de fouten van ons verleden en heden. Het huidige verzoek wijst naar mogelijke toekomstige potentiële zonden waarin we zouden kunnen vallen als we God niet zouden vragen ons ervoor te bewaren!

1 – GOD VERZOEKT NIET MAAR LAAT HET TOE DAT ZIJN KINDEREN VERLEID WORDEN

Er zijn veel misverstanden over dit deel van het gebed "leid ons niet in verzoeking". Waarom moet ik dat bidden want God kan ons toch niet in verzoeking brengen? Nee, en dat doet Hij ook niet leert *Jac 1:13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen : Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.* Wanneer je bidt "leid mij niet in verzoeking" dan vraag je aan God "sta niet toe dat ik verleid wordt". Dat zou niet stroken met de realiteit van de wereld waarin wij leven. Het leven is een test en soms zijn we als kinderen bij een bord "nat, pas geverfd". Onze oude natuur wil dat nog even controleren.....

"Leid ons niet in verzoeking" is een roep die niet vanuit ons hoofd klinkt naar God vanwege het *kennen* van de zonde, maar vanuit ons hart naar God omdat het zich *bedreigt* voelt door de zonde. We hebben de vernietigende kracht van de zonde al genoeg ervaren in ons leven en willen de pijn niet opnieuw voelen! Dit is een HARTS gebed en geen HOOFD gebed! We weten hoe de verleiding van satan werkt en roepen... ik wil dit niet opnieuw doormaken God! Het leven is ook een leerschool en een test voor het toekomstige Koninkrijk en wij zijn geschapen naar Gods beeld met een vrije wil en een keuze mogelijkheid. Daarom is het leven ook een patroon van het nemen van beslissingen: de juiste! (zie onze studie op het web betreffende dit onderwerp). En omdat we soms verkeerd gekozen hebben (let op: niet kiezen is ook een keus!) bouwen we ervaring op in onze wandel met God. Wij kunnen kiezen wat we willen:

- Wanneer je bidt "leid ons niet in verzoeking" dan erken je dat het leven een test is dat leidt tot een keuze.
- Nogmaals, je vraagt niet of God je niet zal verleiden: dat zal Hij nooit doen!
- Maar je vraagt of God je wil beschermen voor een verleiding die te groot voor je zou zijn!
- Je wilt overwinning!
- Als we roddel horen kunnen we meedoen of weglopen: dat is een keuze die wij maken!
- Als we een mogelijkheid tegenkomen om belasting te ontduiken kunnen we dat wel of niet doen: een keuze die wij maken.

Een kind kan zo in het balspel opgaan dat hij deze prompt achterna loopt als deze de straat oprolt. Met het driegende gevaar overreden te worden omdat hij niet oplet. Wij vragen God om ons te waarschuwen als wij vergeten op te letten omdat we zo bezig zijn met andere dingen! Wanneer je bidt "leidt ons niet in verzoeking, dan erken je dat God jouw Leider is. Je zegt daarmee dat je behoefte hebt aan Goddelijke leiding en waarschuwing. Je vraagt Gods leiderschap over je leven. Je erkent dat de Heer je Herder is en continue leidt (Ps 23) en dat Hij voor je uit gaat en jij hem wil volgen (*Joh 10:4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen*). Dit gebed bewijst dat je bekering echt was. Als je werkelijk bekeerd bent, houd dit in dat je werkelijk spijt hebt van de zonden van het verleden (*2Cor 7:10 Soms gebruikt God verdriet om een radicale omkeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar verdriet op zich, dat niet tot een omkeer leidt, heeft een dodelijke uitwerking. 11 U ziet hoe dit verdriet, dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie. U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakte het probleem aan en loste het op door de man te straffen, die de zonde had begaan. (a) U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan*). En dat je nooit meer terug wilt naar het oude. Diegene die kampt met zonde en zegt "geen probleem, God vergeeft wel", moet zich bedenken of de bekering wel echt was! (*2Pet 2:22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel*).

2 - GODS KINDEREN KUNNEN STRUIKELEN EN FALEN

Mensen, ook christenen, hebben verlangens en lusten die niet in harmonie of zelfs in tegenstelling zijn met de wil van God en kunnen daardoor van God afwijken. Elk kind wordt geboren met zowel als een beauty en een beast. Als we onze vleselijke natuur volgen zal dat tot vernietiging leiden, maar als we ons door de Geest laten leiden zal dat zegenen (*Galaten 6:8 Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten*). Er zijn tweelingen waarvan de ene succes heeft en de ander in de vernietiging van alcohol of prostitutie geraakt.... waarom? Het kind kan sturing (of soms juist niet!) geven aan datgene wat van binnen zit en zo de bestemming bepalen. Elk mens is verantwoordelijk voor de eigen keuzes. Satan zal proberen om vallen op te zetten voor elke gelovige die gericht zijn op de zwakheid van een persoon. En als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan vraag je God je daarvoor te bewaren. Johannes noemt deze val "de wereld" (*1Joh 2:15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid*). De wereld is een systeem van ideeën, ervaringen en energie (rock muziek, new age, slap christendom, overdreven sport). Heb de wereld niet lief! De wereld bestaat volgens 1Joh 2 uit drie dingen:

1. De lust van het vlees (luiheid, verkeerde sex, etc.)
2. Lust van de ogen (dingen begeren die niet van jou zijn)
3. De trots van het leven (de troon van onze levens)

Als je bid "leidt mij niet in verzoeking" dan bid je voor een leven van overwinning over deze drie zaken. En wanneer God dit gebed beantwoord, kan je met Paulus zeggen *in 2Cor 2:14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt*. Je geeft met dit gebed bewijs dat je een veranderde houding hebt naar zonde! En zeggen niet dat we nooit meer zullen zondigen. *1Joh 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.*

Christenen hebben een nieuwe houding, een nieuw doel! God wil dat wij streven naar perfectie terwijl God terdege bewust is dat wij leven in een imperfecte wereld. Maar toch helpt Hij ons als imperfecte mensen perfecte doelen te stellen: *1Joh 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.*

Laat mij nog even iets zeggen over zonde... het is een zwaar woord wat door velen verkeerd begrepen wordt: het betekent... doel missen! God heeft een beter doel met jou! Een Goddelijk doel! Daarom bidden wij "Heer leidt ons niet in verzoeking"! Je erkent de tirannie van de zonde. Zonde is ook geen foutje maken zoals de melk omgooien door een kleuter, maar het is rebellie tegen God en zijn normen! Fouten leiden tot een bedorven kleed in de kamer wat alleen maar geld kost, maar zonde beïnvloed en reüneert ons innerlijk wezen. Het beheerst ons leven en maakt ons een slaaf, van boosheid, druks, drank en we verliezen ons zelfbeheersing, partners, kinderen, vrienden, banen, huizen.... Wanneer we bidden "leidt ons niet verzoeking" dan willen we niet terug naar die gebondenheid!

3 - GOD VERWACHT DAT ZIJN KINDEREN VERLEIDING OVERWINNEN

Wanneer wij verleid worden tot zonde, komen we oog in oog te staan met de grootste testen van ons leven. Groter dan je eindexamen van je rijbewijs, de mavo, universiteit of wat dan ook. Verleiding is een test die bepaalt of je getrouw bent aan God of Hem verloochend. Deze test bevestigt jouw karakter. Satan wil je karaktertest vernietigen!

Waarom nu dit gebed bidden "leidt ons niet in verzoeking"? Omdat verleiding ons wil brengen naar wat onze lagere natuur wil, zoals: geluk, blijdschap, tevredenheid, vervulling. En denken dat deze zonde ons gelukkig zal maken, blijdschap, tevredenheid en vervulling. Jac 1:14 zegt dat: *zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte*. Dus wanneer Jezus ons vraagt om te bidden "leidt ons niet in verzoeking" geeft Hij ons een sleutel om die zondige natuur te erkennen en ook te overwinnen!

Je vraagt met dat gebed of God je wil bewaren voor de zonde. Judas 24 drukt dit mooi uit *Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde*. Je moet weten dat God verwacht dat je niet zondigt! Hij kan je daarvoor bewaren en je een overwinnend leven geven. Om overwinnend te zijn is niet hetzelfde als leven zonder zonde. Onthoud dat de bijbel belooft dat God je kan behoeden voor struikelen; dan zit er een mogelijkheid in dat God je kan bewaren voor de zonde die je wil laten vallen. Soms zondigen we onwetend en ook daar wil God ons voor bewaren. Denk aan het uitglijden over een bananenschil die je niet zag, maar die je een gebroken arm kan opleveren: God wil dat je waakzaam bent en dit gebed helpt je daarmee. *(1Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden)*.

Wanneer je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan vraag je om heiliging ofwel "apart zetten". Paulus bidt in 1Thes 5:23 een gebed om ons geheel te heiligen: *En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven*. Heiligen is nodig om in een toegewijde bediening voor Hem te leven, Zijn wil te doen en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken op deze aarde! En niet om een muziekstukje te spelen of een vlag te zwaaien in de Gemeente (hoe mooi en goed bedoeld dat is om voor Hem te doen) maar Zijn doel voor jouw leven te realiseren!

4 - HET ONZE VADER KAN JE HELPEN OM VERLEIDING TE OVERWINNEN

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan plaats je een geestelijke waakzaamheid over je leven. Een radar voor de dreigende zonde. Besef dat God in 2Kron 16::9 zegt dat Zijn *ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat*. En satan wil ons hart hebben of minstens een gedeelte daarvan zodat wij Gods radar en plan missen! Je realiseert wat Jezus bedoelde toen Hij Zijn discipelen uitlegde in Getsemane in *Mat 26:41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak*.

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan vraag je om bevrijding van zowel een crisis als een proces. Jezus gebruikte het woord *peirasmos* voor verleiding; het is een test, een proces. Dit betekent "laat mij niet elke dag met hetzelfde worstelen"! Ajax hoeft niet elke week de overwinning op Feijenoord te halen: eens per jaar is voldoende om de overwinnaar te zijn! Daarom bidt je met dit gebed "laat ons niet continue in hetzelfde vallen". Het leven is een proces. Wanneer we overwinning over een bepaalde zonde behalen, dan wacht er helaas weer een andere op ons. Er is een geestelijke oorlog aan de gang die jou wil uitschakelen, verlammen....

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan vraag je ook bevrijding van de crisis. Mogelijk ben je nooit in verleiding gekomen om te stelen. Maar veronderstel dat je 1 miljoen euro kan stelen en je weet dat niemand het ooit zal kunnen bemerken.... geen enkel risico om gesnapt te worden... de verleiding kan heel groot zijn! Wanneer je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan vraag je om bewaring voor een dergelijke crisis die je ziel kapot wil maken. Je lijkt op een brandweerman die een groot vuur ontdekt en het niet zelf probeert te blussen maar het hele korps alarmeert.

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan vraag je of mogelijk is om zo snel mogelijk weg rennen van de plaats van zonde. Je weet dat het gevaarlijk is. Paulus leerde ons in 1Tim 6:10 en 11 om te vluchten voor de verleidingen *1Tim 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 11 Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen,*

Je vraagt God ook om je naar een plaats te leiden waar je die verleiding kan overwinnen. En je erkent daarmee dat het jou ook kan overkomen. Laat geen trots toe om te denken "ach het zal mij niet gebeuren". Wie staat ziet toe dat hij niet valle leert *1Cor 10:12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.*

En je vraagt in dit gebed ook om de overwinning in de geest volgens *1Cor 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.*

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" dan praktiseer je nederigheid en zelfkennis. Je weet van jezelf dat het mogelijk is. B.v. je mond die soms niet te vertrouwen is. Je neemt dan voorzorgen wat te zeggen (*Rom 3:13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen*). Omdat je je voeten niet geheel vertrouwt neem je voorzorgsmaatregelen waarheen te gaan (*15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten*) evenals voor je ogen wat wel of niet te zien (*18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen*) en waarmee je verstand te voeden en met welke argumentatie besluiten te nemen (*11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt*) en wat te lezen (*10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een*).

Je neemt voorzorgsmaatregelen met je verlangens (*Mat 15:17 Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? 18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 20 Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein* en *Jer 17:9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen.*

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" plaats je een beveiliging rondom je. Waarom niet bidden "leidt ons om of door de verzoeking"? Het leven is hard.... jouw karakter moet gevormd worden en wortel schieten in Gods grond om in de stormen te kunnen blijven staan. *Lukas 8:13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.* God zal de verleiding van de satan ten goede uitwerken als we juist reageren op die verleiding. *Jakobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.*

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" brengt dit ons in een positie van waakzaamheid (zoals de situatie van Israel en de Palestijnen een constante waakzaamheid vraagt). De duivel wil ons vernietigen (*1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden*). Maar wij als Christenen hebben een opdracht om de zonde te overwinnen zodat hij niet langer over ons kan heersen (*Genesis 4:7 Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen*). Wij moeten dus alert zijn en juist handelen!

5 - ER IS EEN LEVEN VAN OVERWINNING

Als je bidt "leidt ons niet in verzoeking" betekent dat er een confrontatie met de boze is om hem te overwinnen en niet door hem overwonnen te worden! Het volk Israel heeft helaas niet alle vijanden verslagen... er zijn een paar demonen overgebleven die verslagen hadden moeten worden lezen we in *Rich 23:1 Dit nu zijn de volken, die de HERE liet overblijven om door hen al die Israelieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden, 2 slechts opdat de geslachten der Israelieten, voorzover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat Hij hen daarin oefende.* Wij moeten onze volgende generaties leren strijden! En hen dat uit onze eigen ervaringen leren!

Je erkent dat het leiderschap van God om je overwinning te geven in deze moeilijke test. Soms komt deze test als je nog jong bent in de Heer. Wat onoverwinnelijk leek kan je met Gods hulp maar nauwelijks overwinnen. Later komt een dergelijke test opnieuw op in het leven. We raken er dan niet meer door in de war. We zijn gegroeid. Waarom? Omdat we nederig gebeden hebben: "leid ons niet in de verzoeking"! Een leraar van de basisschool gebruikt geen proefwerken van de mavo. Op dezelfde manier is het gebed "leidt ons niet in verzoeking" een vraag om testen waar we slecht rijp voor zijn.

Als jonge gelovige kan je maar één test tegelijk hanteren, later bij grotere rijpheid meerdere tegelijk. Het is als golfen. Als beginner ben je alleen maar bezig met de grip, het staan, de swing en het slaan. Later beheers je het allemaal tegelijk!

HET CONTRAST GEBED

We hebben besproken dat "Leid ons niet in verzoeking" eigenlijk een vreemd gebed is. Omdat God ons niet in verzoeking kan leiden! Omdat we gebeden hebben "Vergeef ons" willen we niet opnieuw in zonde geraken en haten we zozeer de zonde dat we het uitroepen.... nee niet nog een keer door die ellende! We weten dus dat God niet verzoekt en daarom eindigen we de laatste petitie met "MAAR leid ons niet in verzoeking". Het woordje MAAR verbindt de twee gebeden onlosmakelijk als een contrast met elkaar! We willen niets met de werken van de duisternis te maken hebben en vragen niet alleen voor persoonlijke bevrijding maar ook die voor anderen met het woordje ONS! Het is een werkelijk geestelijke oorlog en zijn daarom ook toegerust met de geestelijke wapenuitrusting waar in de volgende les verder op zullen terugkomen.

Laten we afsluiten met Jezus ons grote voorbeeld die weet wat verzoeking is lezen we in *Hebr 2:18 Want doordat Hij zelf in verzoeking geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.* De nacht voor Jezus stierf bad Hij in *Joh 17:15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.* Je bidt hetzelfde gebed nu!

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournaal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

<i>"leid ons niet in verzoeking"</i>		Zie je voortgang? (aankruisen)		
Maak een lijstje in welke gebieden je regelmatig aangevallen wordt		SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8 - DE 6e ROEP: LEID ONS NIET IN VERZOEKING > Bescherming voor mijn leven

1. Schrijf een paar dingen op die je gedaan heb om verleiding te overwinnen. Schrijf daarbij ook je gebeden, bijbelteksten, etc. die je hielpen.

2. Probeer te beschrijven hoe je je voelde toen je de oerwinning over zonde behaalde en wat er door je heen ging. Waren er speciale bijbelteksten belangrijk?

3. Wat gebeurde er met je toen je Het Onze Vader bad? Hoe effectief was het in je leven?

4. Waar komt de zonde in je leven binnen? (Jac 4:17).

5. Wat is jouw rolmodel wanneer je verleid wordt? (Heb 4:15).

6. Hoe overwon Jezus verleiding? (Mat 4:1).

7. Wat is het innerlijk geheim voor overwinning over je verleiding? (Ps 119:11).

8. Welke houding kan jezelf beschermen tegen verleiding? (Ef 4:22-24).

9. Wat is de volgorde voor overwinning tegen verleiding? (Jac 4:7).

10. Wat is Gods belofte voor jou wanneer je met verleiding geconfronteerd wordt? (1Cor 10:13).

11. Wat is de beloning voor diegene die succesvol de verleiding overwint? (Jac 1:12).

12. Leg uit waarom het gebed "leid ons niet in verzoeking" eigenlijk niet op zichzelf gebeden kan worden maar wel in combinatie met "maar verlos ons van de boze".

9 - DE 7e ROEP: VERLOS ONS VAN DE BOZE > ontvang bevrijding van het kwaad

Sommige mensen worden soms door de meest vreemde ongelukken getroffen. Of lijden zonder ogenschijnlijke aanwijzingen. Of worden continue achtervolgd door pech of verdriet. Het kwaad ligt op de loer om hen te vernietigen. Het kan elke mens overkomen! Daarom is het zo belangrijk om te bidden "verlos ons van de boze".

De verschillende vertalingen beschrijven Mat 6:13 als volgt:

GNB en stel ons niet op de proef maar verlos ons van de duivel.

LU en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den kwade!

NBG en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

HB Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten.

Samengevat betekent het in elk geval dat we geloven dat een bovennatuurlijke macht is in ons Christenleven die ons kapot wil maken. Christen zijn betekent dus niet alleen aanbidding, blijdschap, samenkomst..... maar ook het onderkennen van een geestelijke strijd! Toen we tot bekering kwamen, dachten we dat we op een cruiseschip aangemonsterd waren, vrede, geluk, blijdschap, etc. Maar het geestelijke leven blijkt ook een oorlogsschip te zijn! Daarom gaat dit hoofdstuk over strijd, oorlog, vechten, overwinnen of verliezen. Wanneer je bidt "Verlos ons van de boze" dan belijdt je dat je gelooft in de volgende vijf essentiële elementen van het kwaad:

1. De boze bestaat en ik onderken zijn karakter
2. De boze is in conflict met jou
3. God is onze bevrijder en wil ons overwinning geven
4. De Gemeente is Gods leger op aarde
5. Je kan het "Onze Vader" bidden voor bevrijding

Veel mensen vragen zich waarom God niets iets doet om het kwaad te stoppen, de duivel dus uit te schakelen. Echter God heeft het gezag over de aarde gedelegeerd aan Adam, die het heeft verspeeld aan de duivel en daarom heerst nu de vorst der duisternis over de aarde (Ef 2:2). Het zou illegaal van God zijn als Hij zomaar de duivel zou doden en daarom houdt God zich aan Zijn Woord. Hij heeft als oplossing Jezus naar deze wereld gezonden om de duivel een kopje kleiner te maken (1Joh 3:8 en Col 2:15) en de Gemeente mag dat afmaken!

1. DE BOZE BESTAAT EN IK ONDERKEN ZIJN KARAKTER

Het Christenleven is geen zondagsschool met een leuke picknick maar een echte oorlog met een gevaarlijke vijand: satan en zijn demonen.

Omdat de vijand God haat, ondervinden wij ook zijn haat en zijn verlangen om ons te vernietigen. Paulus begreep heel goed dat wanneer de gelovigen in zonde terecht komen, zij instrumenten in de hand van satan worden. Het is het werk van de vijand om Gods kinderen en Gods werk te vernietigen en daarmee God te kwetsen. HB zegt in 2 Cor 2:10 *Als u hem vergeeft, vergeef ik hem ook. Wat mij betreft, gesteld dat ik iets te vergeven zou hebben, dan had ik dat voor het oog van Christus allang gedaan, omwille van u. 11 Want ik wil niet dat Satan de overhand op ons krijgt. We kennen zijn plannen maar al te goed.*

Het is belangrijk de strategie van satan te kennen en te voorkomen dat hij ons raakt, omdat Hij door ons heen God wil raken!

Sommige mensen ontkennen het bestaan van de duivel. Anderen ontkennen dat hij macht kan uitoefenen. Beide zijn reeds verstikt in de leugens van de satan. Een karakterbeschrijving van de satan geeft Jezus in Joh 8:44 *Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.* En ook nog een moordenaar!). De satan heeft drie doelen: slachten (pijnigen), stelen (vrede, gezondheid, partner, geld, kinderen) en uiteindelijk vernietigen (doden) leert Jezus in Joh 10:10.

Zo heeft de duivel meerdere namen die zijn karakter beschrijven. Johannes noemt hem de grote draak, de oude slang, de duivel en satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem (Openb 12:9). Zijn gevallen engelen worden demonen genoemd die als taak hebben de bevelen van satan uit te voeren in het kwellen van mensen. Gelukkig staat er tegenover elke demon minstens twee engelen lezen we in Openb 12:4.

Soms komt hij als engel 2 Cor 11:14 *Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.* En verleid in de eindtijd alle naties van de wereld Open 20:8 *en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.*

In de middeleeuwen werden de mensen vermaakt met religieuze toneelstukken waarbij de duivel afgebeeld werd als iemand met een rode mantel en met hoorns en een mestvork. Zelfs vandaag probeert men de duivel sinister af te beelden. Vandaag de dag neemt de zucht naar het bovennatuurlijke en afgodische toe en horen we steeds meer van het satanisme, waarbij men zich openlijk onder controle stelt van de satan.

We leven in een tijd dat ook onze jonge kinderen besmet worden met satanische geesten en toverij. Hekserij wordt steeds meer normaal gevonden en we lezen in bladen over het bestaan van zgn. "witte" heksen die goede bedoelingen zouden hebben: een grote valstrik van satan! Als we denken aan de hype met Harry Potter en de grote belangstelling voor magie, dan probeert satan een nieuw leger te werven op aarde.

De kerk heeft een belangrijke missie om te onderscheiden wat er aan de hand is in de wereld. Echter het grootste gevaar is niet new age, satanisme, o.i.d. maar slap christendom!

SAMENGEVAT: HOE ZIT HET MET SATAN EN ZIJN DEMONEN?

- Demonen zijn gevallen engelen (Jes 14:12-15) die met satan (een opperengel) rebelleerden (Ez 28:11-19) tegen God en uit de hemel geworpen werden.
- Gelukkig staan t.o.v. elke demon twee engelen (Openb 12:4).
- Het zijn ontheemden die een huis zoeken (Openb 12:3-4).
- Hebben dus geen woning en zoeken die in dieren (Mat 8:31) of mensen.
- Ze hebben macht over iedere onbekeerde (Ef 2:2).
- Ze dringen illegaal (Joh 10:1) mensen binnen via ongelukken, aanrandingen, erfzonden. Maar soms ook legaal door zondige handelingen die invalspoorten geven in het leven.
- Ze opereren vanuit de hemelse gewesten.
- Ze zijn pas in de hel na Openb 20.
- Ze proberen mensen en gebeurtenissen op de aarde te beïnvloeden.
- Volgens Col 2:15 zijn satan en demonen echter verslagen vijanden.

Hoe moeten we dat bijbels zien? Bijvoorbeeld Hitler verloor de oorlog reeds op D-day in 1944 maar pas echt op V-day in 1945.

2 - DE BOZE IS IN CONFLICT MET JOU

Sommige Christenen denken dat zij overgeleverd zijn aan de willekeur van satan. Anderen denken weer dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat zij er geen last van zullen hebben. Weer anderen leven in overbodige angst en zien onder elke tafelpoot een demon.

Een goede balans is daarom broodnodig. De gezonde basis van een wederom geboren Christen is dat deze weet een burger te zijn van het rijk der hemelen na onze bekering. Omdat hij door God is overgeplaatst vanuit het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (Col 1:13). Omdat je nu een nieuwe Heer hebt en bent ingelijfd in het leger van God mag je beschikbaar zijn om anderen mensen op deze aarde te zegenen met Gods liefde en mensen te

bevrijden uit het rijk der duisternis. Dat haat de satan en daarom zal hij er alles aan doen om jou uit te schakelen.

Helaas ontkennen of vergeten veel Christenen dat satan rond gaat als een verleider en als een briesende leeuw (1Pet 2:8). Daarom is het belangrijk de strategie en doelen van satan te weten:

1. **VOORKOMEN VAN REDDING** door mensen te verblinden zodat ze de weg naar de hemel niet kunnen vinden *2 Cor 3:3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Temeer mensen gered worden temeer glorie God krijgt!*
2. **GELOVIGEN UITSCHAKELEN** door depressie, ontmoediging, hoogmoed, ruzies, conflicten, valse leer en zelfs door ziekte. Waarom? Omdat hij weet dat je dan niets meer voor God kan doen als je je beroerd voelt! Dan krijgt God geen glorie en dat wil satan niet! (*Tim 5:15 Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.*)
3. **GOD TEGENWERKEN** door Gods wil in ons leven te frustreren..... Gods wil voor Jezus was het kruis en de woestijn probeerde satan al Jezus op andere gedachten te brengen; hij gebruikte zelfs Petrus om Jezus van het kruis af te houden (Mat 16:21-24). Petrus bestrafte Jezus..... maar Jezus doorzag wie er achter zat: satan! *21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. 22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 23 Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Satan wilde Jezus van het kruis afhouden..... en ons ook! De kracht van het kruis van Golgotha!*

Wanneer je bidt "verlos ONS van de boze" dan denk je ook aan de anderen die bevrijding nodig hebben en vraag je God om overwinning, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen!

3 - GOD IS ONZE BEVRIJDER EN WIL ONS OVERWINNING GEVEN

Wij hebben een wonderbare God! *Daniel 6:27 Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde.* En God wil met ons mee strijden om de overwinning te behalen lezen we in *Deut 20:4 want de HERE, uw God, is het, die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde u de overwinning te geven.* En Hij is onze bevrijder en wij mogen bij Hem schuilen in tijde van moeite lezen we in *2 Sam 22:3 mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost* en *Ps 59:16 Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.*

Als Christen zou het meer natuurlijk zijn als wij de satan zouden verslaan in plaats van hij ons. Strijden blijft noodzakelijk lezen we in *Luc 13:24 Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.* God heeft ons bepaalde principes in Zijn Woord gegeven die de gelovige kan beschermen tegen het kwaad en overwinning geven ook in verleiding (1 Cor 10:13). Op Golgotha is door Jezus reeds de overwinning behaald en Hij heeft de demonen en machten openlijk tentoongesteld (Col 2:15).

Als Christen hebben we machtige wapens gekregen zoals de Naam van Jezus, het bloed van Jezus, de Gaven van de Geest, het Woord van God en daarbij heeft God ons ook een wapenrusting gegeven (Ef 6:10-20) om krachtig in de Here te zijn en in de sterkte zijner macht en te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels!

De meeste van deze wapens zijn defensief ter bescherming maar we hebben ook aanvalswapens als het werk van Gods Geest wat vrijkomt door het brengen van Het Woord van God als we vooruitlopen met onze evangelie voeten! De wapenrusting heeft als grootste doel ons geschikt te maken voor krachtig gebed! Want uiteindelijk is het gebed de strijd. Gebed brengt ons in de tegenwoordigheid van God en daarom begrijpt u ook nu waarom we de wapenrusting zo nodig

hebben: satan wil ons schaden in onze gedachten, hart, lendenen, voeten, etc. Maar met de wapenrusting kunnen we weerstand bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden (Ef 6:13). En aanhoudend te bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen (:18).

Daarom:

1. Zijn onze lendenen omgord met de waarheid die vrij kan maken en vrij houden (Joh 8:32).
2. Is onze borst bekleed met het pantser der gerechtigheid om ons geestelijk hart te beschermen
3. Zijn onze voeten geschoeid met de bereidvaardigheid om het evangelie van vrede te brengen en de mensheid daarmee te zegenen
4. Hanteren wij het schild van geloof waarmee wij al de brandende pijlen van de boze kunnen doven die hij op ons afvuurt om dit schild te laten zakken en zo kwetsbaar te maken
5. Dragen wij de helm van het heil om gezond en reddend te kunnen denken
6. En hanteren het zwaard van de Geest: het woord van God om profetisch te spreken, zegenen.

De wapenrusting is het karakter van Christus waarmee we bekleed zijn (*Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed*) en die ons de overwinning wil geven (*1 Cor 15:57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus*). Als wij bijbelse principes hanteren is dat de weg der bevrijding!

4 – DE GEMEENTE IS GODS LEGER OP AARDE

Efeze 3:10 leert: *opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden*. Elke gelovige is geroepen om te strijden in het leger van God tegen de satanische machten door gebed.

Een leger is geen 1-mans bediening maar bestaat uit teams, pelotons geoefende soldaten die snel en flexibel kunnen samenwerken en ingezet worden om door satan ingenomen gebieden te heroveren. *Zach 10:5 en zij zijn als helden, die door het slijk der straten treden in de strijd; ja, zij strijden, omdat de HERE met hen is*. Hoe gaan we dat doen?

Samen bidden *Rom 15:30 Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,*

Samen het evangelie te verkondigen *Fil 4:3 Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens*.

Samen Gods Geest te zien *werken Efeze 3:18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is...*

Er wordt ACHT maal het woordje ONS gebruikt in het Onze Vader; dat houdt dus in dat we

1. SAMEN God's kinderen zijn (**Onze** Vader)
2. SAMEN God's Naam *aanbidden* (Uw Naam worde geheiligd)
3. SAMEN God's Koninkrijk *vertegenwoordigen* (Uw Koninkrijk kome)
4. SAMEN God's wil *gehoorzamen* (Uw wil geschiede)
5. SAMEN God's *gevoed* worden (Geef **ons** heden **ons** dagelijks brood)
6. SAMEN God's *vergeving* ontvangen/geven (En vergeef **ons onze** schulden, zoals wij **onze** schuldenaren vergeven)
7. SAMEN God's *bescherming* zoeken (Leid **ons** niet in verzoeking)
8. SAMEN God om *verlossing* bidden (Maar verlos **ons** van de boze)

SAMEN God's *resultaat* prijzen (Want van U is Koninkrijk, de kracht en glorie!)

We worden dus samen opgeroepen! Niet om elkaar te bestrijden in discussies en verwarring maar volgens *1 Tim 6:12 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen*.

VOORBEELD VAN DE GEMEENTE IN ACTIE

In Hand 12 lezen we hoe Petrus gearresteerd werd en in de gevangenis geworpen om de voortgang van het evangelie te belemmeren en zelfs te stoppen. Echter de Gemeente zag de geestelijke achtergrond en ging een geestelijke bevrijdingsactie organiseren lezen we in vers 5 *Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.* Met als resultaat dat Petrus wonderbaarlijk door een engel bevrijd werd en zelfs zo snel voor de deur stond, dat de Gemeenteleden het in eerste instantie niet konden geloven! (*Hand 12:14maar liep naar binnen om mede te delen, dat Petrus voor het portaal stond. 15 En zij zeiden tot haar: Gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden, dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 16 Maar Petrus bleef kloppen en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren verbijsterd*). Bidden is de strijd die resulteert in overwinning!

5 - JE KAN HET ONZE VADER BIDDEN VOOR BEVRIJDING

Elke nieuwe soldaat gaat naar een opleidingskamp waar hij gedrield wordt en klaargemaakt om de vijand te bevechten. De eerste drie petities van het "Onze Vader" lijken op die militaire training: je wordt namelijk geleerd om de basisprincipes van geestelijke strijd eigen te maken:

1. Je bent als Gods kind ingelijfd in Zijn gezin en leger
(Onze Vader)
2. En wil graag God aanbidden
(Geheiligd zij Uw Naam)
3. Je leert Gods Koninkrijks principes kennen en toepassen
(Uw Koninkrijk kome)
4. Je leert gehoorzamen
(Uw wil geschiede)
5. Als nieuw getrainde soldaat heb je nu dagelijkse voeding en vitaminen nodig
(Geef ons heden ons dagelijks brood)

En de laatste drie verzoeken brengen ons nu in strijd en conflict met de vijand:

1. Vergeef ons en laat ons vergeven (de centrale kracht van Het Koninkrijk van God)
2. Je leert waakzaamheid en bescherming omdat je een heilige roeping hebt!
(leid ons niet in verzoeking)
3. Om uiteindelijk naast jezelf ook andere mensen te laten verlossen en dat er overwinning komt
(maar verlos ons van de boze)!

TOT SLOT

De kerk is geroepen om de mensen te bevrijden! Jezus kwam om het werk van de duivel te verbreken, (*1 Joh 3:8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou*). We zijn niet geroepen om stil te zitten maar tegen de vijand te vechten. Daarom moet men de dingen wegdoen die met zonde te maken hebben. We hebben het niet over vergeving maar de heerschappij van de zonde! Sommigen geloven lijden nog steeds onder heerschappij van zonde omdat deuren van het verleden nog openstaan omdat bepaalde zaken niet vergeven zijn.

Ontdek daarom de volgorde in het Onze Vader van punt 1-8. Als men geen overwinning krijgt moet men nagaan of men wel voldoende beschermd is en of er zaken openstaan waar vergeving voor gevraagd of geschonken moet worden! Als satan terrein verliest wordt het Koninkrijk van God zichtbaar! *Mat 12:28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.*

God wil Zijn Koninkrijk zichtbaar maken door de manifestatie van de Heilige Geest als wij bidden! Als het Lichaam van Christus willen we daarom duidelijk Zijn stem verstaan en is het Woord en Gebed de motor en brandstof van de Gemeente. Je kan echter op verschillende manieren kijken naar gebed. Sommigen zien het als een verplichting, of een last. Maar als we gaan zien dat het heerlijk is om in de tegenwoordigheid van God te zijn om Hem te vereren en aanbidden, dan wordt gebed een verademing! Hieronder ziet u een paar verschillen tussen een kerk die bidt of een kerk die toegewijd is aan gebed:

DE KERK DIE BIDT:

Houd een bidstond
Bidt wanneer er problemen zijn
Op bidstonden komen er een paar
Vraagt God te zegenen wat zij doet
Bij geldtekort trekt zij projecten terug
Is moe, bezorgd, vol stress
Werkt alleen doelgericht
Ziet de leden als haar gelijken

DE KERK TOEGEWIJD AAN GEBED:

*Geeft gebed prioriteit
Bidt wanneer er gelegenheden zijn
Op bidstonden verschijnt de hele kerk
Vraagt God om te doen wat Hij zegent
Bij geldtekort: vasten, gebed, geloof
Krachtige arend, loopt, niet moe of mat
Doet de dingen verder dan haar doelen
Ziet de wereld als haar gelijke*

NIET VERSLAPPEN

In Luc 18:1 sprak Jezus een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Laten wij daarom ook dit jaar toegewijd zijn aan en volharden in gebed. En niet verslappen! De duivel zal er alles aan doen om ons niet te laten bidden! We zullen te moe zijn, gedeprimeerd, te druk... enz. Maar weet dat het Onze Vader gebed bevrijding zal geven!

PSALM 27 (Het Boek) 1 Een bedevaartslied. Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp verwachten? 2 De HERE helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt? 3 Hij zal voorkomen dat u valt, want Hij is uw beschermer en slaapt nooit. 4 Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit! 5 De HERE is uw beschermer; zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij u. 6 Zon noch maan kunnen u kwaad doen. Altijd is Hij bij u. 7 De HERE beschermt u tegen elk kwaad; Hij beschermt uw leven. 8 De HERE beschermt u, waar u ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd, tot in eeuwigheid.

GEBEDS JOURNAAL

Een gebedsjournaal kan vooruitgang in je gebedsleven aantonen. En zichtbaar maken wat er gebeurt en waar en wanneer je meest effectief bidt.

<i>“maar verlos ons van de boze”</i>		Zie je voortgang? (aankruisen)		
Maak een lijstje in welke gebieden je overwinning nodig hebt		SLECHT	GEMIDDELD	GOED
1.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8 - BIJBELSTUDIE: VERLOS ONS VAN DE BOZE > ontvang bevrijding van het kwaad

1. Noem enkele ervaringen hoe God jou bevrijd heeft (geest, ziel, lichaam).

2. Waarom zijn op sommige dagen jouw gebeden meer effectief dan anders denk je?

3. Wat brengt “maar verlos mij van de boze “ bij je naar boven? Vertrouwen, vrees... of?

4. Welke zwakke gebieden erken je in je leven waar je vroeger en soms nog in aangevallen bent? (Col 4:2).

5. Wie is er op uit om Christenen te schaden? (1Pet 5:8).

6. Hoe valt de vijand mensen aan die nog maar kort in contact zijn gekomen met het evangelie? (Luc 8:12).

7. Wat doet de vijand nog meer bij de ongelovigen? (2Cor 4:4).

8. Hoe kan satan je in een val laten lopen? (2Cor 11:13-15)

9. Wat kan de boze nog meer doen maar welke hulp kunnen wij verwachten? (Luc 22:31-32).

10. Welke houding moeten we aannemen bij aanvallen van de boze? (Ef 5:11-12).

11. Wat is nummer 1 wat we moeten controleren bij demonische aanvallen? (Jac 4:7).

12. Welke belofte hebben de gelovigen bij demonische aanvallen en vanwaar komt de overwinning? (1Joh 4:4).

13. **Welke belofte zal jou bemoedigen? (Ps 121:7-8).**

14. **Welke taak heeft de kerk en hoe kan je dat praktische vertalen? (Ef 3:10)**

15. **Leg uit waarom het Onze Vader in opbouw een “strijdgebed” is.**
