

HET OPDRAGEN EN OPVOEDEN VAN KINDEREN

DE DUIVEL WIL KINDEREN VERMOORDEN

Door de eeuwen heen zien we hoe de duivel juist de kinderen wil vermoorden en speciaal de kinderen waar een belofte van God op rust!

Zo lezen we in de bijbel dat 2.000 v. Chr. de Farao van Egypte besluit om de kinderen te vermoorden van de Hebreeuwse vrouwen. In de tijd van Christus deed Herodes hetzelfde in Bethlehem. Weer 2.000 jaar later vermoorde Hitler talloze joodse kinderen o.a. in de gaskamers. In Nederland heeft de regering besloten dat abortus toegestaan is. Men kan vanwege allerlei redenen kiezen voor een abortus maar de hoofdreden is dat men niet de verantwoording wil nemen voor de opvoeding van het kind.

De moeite om je eigen kind op te voeden tot een normaal functionerend mens is vandaag een dimensie apart waar een hele studie aan gewijd kan worden. Samengevat: de duivel wil niet dat onze kinderen geestelijk groot worden! Er is een geweldige geestelijk strijd aan de gang om onze kinderen.

LEVEN WORDT VERWEKT

Alle leven vindt z'n oorsprong EN bestemming in God! Daarom is het belangrijk dat we het pasgeboren kind weer teruggeven aan de Vader die het ons gegeven heeft. Reeds voor de grondlegging van de wereld had de Heer al een plan beschikbaar voor elk mens, dus ook het kind (Ef 1:4). Dit is met menselijk verstand niet te begrijpen.

Ef 1:4 Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hem zijn en volmaakt voor Hem staan. 5 Het is altijd Zijn bedoeling geweest ons als Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus,

OPDRAGEN EN OPVOEDEN

In de Gemeente worden de pasgeboren kinderen na enkele weken opgedragen aan de Heer op een zondagmorgen samenkomst. Dit document geeft enig inzicht in de achtergronden van het opdragen. Met het opdragen geven de ouders te kennen dat men graag Gods plan in het leven van het kind wil zien realiseren.

Opdragen alleen is niet voldoende: men dient het kind ook op te voeden (Deut 6:5-7) met Goddelijke principes en zorg te dragen dat het kind leert zelfstandig een honger naar God krijgt. De ouders zijn daarbij een onmisbare sleutel.

De bijbel leert ons dat de kinderen geheiligd zijn in de ouders (1Cor 7:14). Als de ouders dus heilig leven (toegewijd aan God) functioneert het kind ook onder die toewijding.

WAAROM KINDEREN OPDRAGEN?

OPDRAGEN IS BIJBELS

1. In Exodus en Numeri werden de eerstgeboren kinderen aan de Here gewijd.
2. In Lucas 1 en 2 lezen we over het opdragen van Johannes en Jezus in de tempel.
3. In 1Samuel 1 lezen we de mooie geschiedenis van Hannah die haar zoontje Samuel aan de Here gaf. Daarbij geeft ze een belangrijk voorbeeld:

HET VOORBEELD VAN HANNAH VOOR DE GEESTELIJKE OUDER – KIND RELATIE

1. Ze was een voorbeeld van goed gedrag! Haar overgave aan en geloof in God. Dat groeide juist in moeilijke tijden toen ze onvruchtbaar was en getreiterd werd door Peninna de 2^e vrouw van haar man die wel kinderen had.
2. Ze wist hoe ze het problemen moest aanpakken: door te bidden tot God en dat te doen in geloof! Zo'n gebed wordt zichtbaar verhoord in de geboorte van Samuel die dan ook de prachtige naam draag: "van God gevraagd"
3. Ze gaf haar kind terug aan God in het besef dat het kind aan Hem behoorde! Hoe anders zouden we onze kinderen opvoeden als we meer zouden beseffen: ze zijn van God! Voor hun is het Koninkrijk!
4. Ze voorzag het kind in lichamelijke, emotionele en geestelijke behoefte.

5. Ze bracht het kind naar de tempel dus in de tegenwoordigheid van God, zodat het Gods stem kon leren verstaan! Het is de taak van de ouders te brengen in de Gemeente.... Men dient daarbij niet vergeten dat de 1^e verantwoording van de geestelijke opvoeding thuis ligt. *Spr 22:6 Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.* Leren heeft te maken met discipline.
6. Hannah voorzag elk jaar in een nieuwe jas: als het goed is groeit het kind en dient onze zorg en verzorging mee te ontwikkelen met de groei!

OPDRAGEN EN NIET BESPRENGEN

In de bijbel lezen we niets over het besprengen van kinderen, ook wel kinderdoop genoemd. De bijbel leert ons dat men moet kunnen geloven om gedoopt te worden (o.a. Marc 16:16) en bekeert dient te zijn (o.a. Hand 2:38). Dopen is begraven van je oude leven en opstaan met Christus: dat volgt uit een persoonlijke beslissing; dat is een keuze! Een baby kan deze keuze nog niet maken. De ouders dienen het kind daarop voor te bereiden en te trainen. Daarom is het goed de kinderen op te dragen aan de Here in Zijn Lichaam; de gemeente.

KINDEREN ZIJN BELANGRIJK VOOR GOD EN DE GEMEENTE

Ze zijn in de baarmoeder al gekend!

Psalmen 139:13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.

ZIJ PRIJZEN DE HEER MET HUN HUILEN!

Ps 8:2 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

David begreep Gods warme hart voor kinderen en dat het gebed van deze kleinen de boze verslaat! Daarom vinden we het niet erg als kinderen eens huilen in de samenkomst, mits ze de prediking niet verstoren.

OPDRAGEN BETEKENT (TOE)WIJDEN

Het opdragen is volgens het woordenboek een godsdienstige ceremonie waarin een persoon of een ding wordt gewijde aan de dienst van God. In Bijbelse tijden werden veel verschillende dingen toegewijd aan Zijn dienst:

- De tempel (2 Chr. 2:4)
- Een veld (Lev. 27:16)
- Een huis (Lev. 27:14)
- Artikelen van kostbaar metaal (2 Sam. 8:10)
- Zelfs oorlogsbuit gewonnen in de strijd (1 Chr. 26:27)

Zoals reeds genoemd wijdde Hannah haar jonge zoon Samuel aan God toe (1 Sam. 1:19-28). Het dankgebed van Hannah naar God (1 Sam) is een model van lof en toewijding voor iedereen die God wil eren. Dit is wat Jozef en Maria praktiseerden toen ze hun baby Jezus in de tempel als een zuigeling (Luce 2:27) voorstelden.

JEZUS IS ALTIJD ONS VOORBEELD!

Omdat in drie bijbelboeken (Mat 19:13, Marcus en Lucas) wordt aangehaald dat Jezus zei: *“laat de kinderen tot mij komen en **verhindert** ze niet!”* is dit een belangrijk gegeven. Jezus neemt niet alleen diegene aan die uit zichzelf tot Hem komen, maar ook degene die nog niet beseffen kunnen hoezeer ze Zijn genade nodig hebben! De kinderen hebben nog geen begrip om een zegen te vragen. De discipelen bestrafden de moeders want ze zagen liever Jezus gekroond worden i.p.v. dat Hij de kinderen op schoot nam. Jezus nam ze dat zeer kwalijk en zei; laat ze maar komen en Hij neemt ze in de armen en omhelst hen en zegent door ze de handen op te leggen. Wat houdt Jezus van kinderen!

De term “verhindert ze niet” is een uitspraak waar ouders goed over na kunnen denken tijdens de opvoeding. Er kunnen veel hindernissen (ook onbewust) worden opgeworpen om kinderen van Gods

evangelie te laten genieten. Dikwijls zijn de volwassenen (zelfs de gelovigen en ook nog goed bedoelenden discipelen) een blokkade om de zegen voor kinderen vrij te zetten!
 Het is daarom de taak van de ouders de kinderen bij Jezus te brengen.
BRENG JE KINDEREN BIJ JEZUS EN LAAT NIETS ZE VERHINDEREN!

HOE GAAT OPDRAGEN IN ZIJN WERK?

Het opdragen gebeurt meestal enkele weken na de geboorte van het kind of als het gezin pas tot bekering is gekomen na de bekering. De kinderen kunnen in dat geval al groter zijn. De leeftijd van opdragen in dit speciale geval is tot uiterlijk 10-12 jaar. In overleg met de gemeenteleiding wordt een datum vastgesteld zodat u ook uw familie en kennissen en in het bijzonder ook de grootouders van het kind kunt uitnodigen om deelgenoot te zijn. Sommigen maken uitnodigingskaartjes i.o.d.

- Wij vagen de ouders naar voren te komen en een getuigenis af te leggen wat hun verlangen is dat God wil gaan doen met hun kind. Sommigen willen een belofte voor God en Gemeente afleggen dat ze kind met Gods principes willen opvoeden, Wij bidden dan met ze mee om hen te helpen deze belofte te houden. Soms heeft de naam van het kind een speciale betekenis en kan daar iets over gezegd worden.
- Dan neemt de voorganger of oudste het kind in zijn armen en spreekt een gebed en zegen onder handoplegging uit. Mogelijk zijn er ook profetische woorden voor het kind. In het gebed wordt de hemelse Vader o.a. gevraagd Zijn goede hand uit te strekken naar het kind en het te beschermen en bewaren. Het gebeurt in de Gemeente en het is ook de Gemeente die zegt.
- Daarbij wordt gevraagd of de ouders willen neerknielen en er wordt zegen gebeden over de ouders en beden voor kracht, genade en wijsheid in de opvoeding en dat ze het goede voorbeeld mogen zijn voor hun kind in afhankelijk van de Vader!
- Daarna wordt meestal een zegenlied gezongen en een certificaat overhandigd met een tekst als herinnering aan deze belangrijke dag voor het kind als de ouders. Dat kunt u inlijsten en ophangen in de kamer van het kind.
- Sommige ouders vinden het leuk om de Gemeente hun dankbaarheid te uiten middels een kleine traktatie b.v. bij koffie; vooraf overleg is dan noodzakelijk. Vooral als er meerdere kinderen tegelijk worden opgedragen wat altijd mogelijk is.

KINDEREN ZIJN EEN ERFENIS VOOR JE TOEKOMST

De bijbel noemt kinderen een erfenis van God. Het is belangrijk om deze erfenis rendabel te maken. Daarom dient er richting aan het leven van het kind gegeven te worden: een pijl ga je eerst richten voor je hem lanceert en dat concept vinden we terug in *Ps 127:3 Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot. 4 Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. 5 Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld.*

KINDEREN ZIJN JE TOEKOMST > JE MOET ZE LANCEREN!

Men kan niet zomaar een willekeurige stok pakken en als pijl gebruiken. Pijlen worden (net als kinderen) voorbereid. Voor een pijl dient men

- Een goede stok uit te zoeken en die te vormen tot hij recht is. Gerechtigheid komt bij het kind niet ineens; de ouders moeten zorgvuldig slijpen en kijken tot die "stok" echt recht geworden is en gelanceerd kan worden.
- Een punt te slijpen of aan te brengen. Dat is een moeizaam proces maar de punt is wat en welk doel men treffen; hoe effectief die pijl zijn uitwerking heeft in het leven. De pijlpunt is het onderwijs wat gegeven dient te worden door de ouders aan het kind.
- Veren te gebruiken die koers houden als de pijlen onderweg zijn in de lucht. Na de lancering kun je niets meer doen, maar ze hebben stabiliteit in hun leven van jou meegekregen! Werk dus aan het karakter van het kind tot zelfstandig gaat leven en wonen en bedenk daarbij dat ouders kopieermachines zijn met betrekking tot hun gedrag!

IS OPDRAGEN VOLDOENDE?

Uit het voorgaande leren we dat opdragen op zich niet voldoende is. Zoals genoemd is opvoeden noodzakelijk! Opvoeden betekent grootbrengen en vormen. Helaas laten veel ouders dit vandaag over aan de kinderchreche of de scholen! Sommigen denken dat dit de taak is van de KinderKerk, de jeugd of tienerclub in de Gemeente. Neen, de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en daar kunnen we niet vroeg genoeg op wijzen! Zij zijn verantwoordelijk voor het zowel het onderwijs als de opvoeding. Wat is het verschil tussen beide?

Onderwijs is het proces van systematische overdracht van kennis, inzicht en vaardigheden. Onderwijs is veelal een onderdeel van de opvoeding, maar is daarmee niet gelijk te stellen. Opvoeding richt zich namelijk op het aanleren van houdingen (attitudes) en gedragingen. De bijbel is een fantastisch opvoedingsboek dat ons leert dat ouderlijk gedrag de basis is om het kind liefde voor God aan te leren: *Spr 22: 6 Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.*

DE VERANTWOORDING HOUD NIET OP ALS DE KINDEREN VOLWASSEN ZIJN

Grootouders hebben ook een taak om in de bijbels opvoeding bij te staan lezen we in *NBV Deuteronomium 4: 7 Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? 8 En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? 9 Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.*

OPNIEUW: OUDERS ZIJN KOPIEERMACHINES MBT HUN GEDRAG

NBV 2Kon 17: 36 Jullie moeten je altijd houden aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die hij heeft vastgelegd, en geen andere goden vereren. 38 Jullie mogen het verbond dat ik met jullie heb gesloten niet vergeten en geen andere goden vereren; 39 alleen de HEER, jullie God, moeten jullie vereren, dan zal hij jullie redden uit de greep van al jullie vijanden.’ 40 Maar ze hebben niet geluisterd en houden nog altijd vast aan hun oude gewoonten. 41 De nieuwe bewoners van het land vereerden de HEER, maar dienden ook hun eigen godenbeelden. Hun kinderen en kindskinderen volgden het voorbeeld van hun ouders en leven tot op de dag van vandaag op dezelfde wijze voort. Maar de HERE, die u uit het land Egypte heeft gevoerd, met grote kracht en met uitgestrekte arm, Hem moet gij vereren, voor Hem u nederbuigen en aan Hem offeren;

ENKELE PRAKTISCHE TIPS VOOR DE OPVOEDING VAN UW KOSTBAAR KIND!

Leer het aan om bijbelse principes die bewezen hebben te werken ook toe te passen!

Job 8 10 Van de wijsheid van vroegere generaties kun je veel leren. Luister naar hun ervaringen. 11 (11-13) Papyrus zal zonder moeras niet kunnen groeien, net zomin als riet zonder water. Als het groen op het veld staat, verdort het sneller dan gras, nog voordat het gemaaid is. Zo gaat het ook met hen die God vergeten; de hoop van de goddeloze wordt teniet gedaan. 12 13 14 Een mens zonder God vertrouwt op een spinnenweb.

1. Verander je perspectief op ouderschap

Ouderschap is een roeping. Laat je niet verleiden de opvoeding aan de kinderchreche over te laten! God heeft het kind aan jou gegeven. Verantwoordelijkheid voor de lange termijn is nodig. Behoud de discipline en mentaliteit van een pijlmaker en motiveer, creëer, volhard in deze bediening. Scherp je wapens tegen de vijand!

2. Zorg voor een geestelijke atmosfeer in je huis

Alleen bidden voor de maaltijden en bijbellezen is niet voldoende. Betrek de kinderen als ze groter worden bij de familiebesluiten door samen te overleggen en samen te bidden. Bemoedig ze het evangelie te delen met hun vriendjes Bid voor een groeiende honger naar God!

3. Ontwikkel een loyale geest in je kinderen.

Anders wordt Christendom een dode religie als het alleen maar moet. Leer de bijbelse standaards, waarden en normen en leg de krant en tv naast de bijbel en leg uit waar de afwijkingen zijn! Leer hen om te gaan met de druk die vriendjes op hen leggen.

Samengevat: ontwikkel je eigen relatie met de Heer en betrek je kinderen daarin. Als u dicht bij God leeft zal uw kind dat ook doen! Als het kind u regelmatig ziet bidden, knielen en bijbellezen zal uw kind dat ook doen!