



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn.
Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

1 De eerste jaren van Jozef

'God heeft me van mijn schande verlost, zei ze. Ze noemde het kind Jozef.'
(Gen. 30:23)

Door heel de geschiedenis van Jozef heen zien we, dat hij een prachtig typebeeld is van de Heer Jezus. God is nabij!

Jezus werd in Jesaja 7:14 'Immanuël' genoemd: God met ons!

Jozef werd als wonder geboren, net als de Heer Jezus' geboorte een groot wonder was.

Onze natuurlijke geboorte ligt in Gods plan (Ps 139:13-16; Jeremia 1:4-5). Geboren worden uit de eerste Adam bracht schande; vanwege de zonde. Geboren worden uit de tweede Adam (Jezus) bracht leven. Hij nam de schande weg.

Ook onze geboorte uit de Geest (Joh 3) is een wonder.

Zijn naam betekent: 'Jahwe voege toe' (wijst naar geboorte Benjamin).

Gods nabijheid voegt vrucht toe aan mijn leven!

Gen. 49:22 zegt: 'Een jonge vruchtboom is Jozef..' Voorwaarde: Geplant zijn aan de bron; vgl. dit met Psalm 1. God is nabij! Als ik mijn wortels in de Bron heb; als de Heilige Geest mijn leven kan en mag vervullen, dan zal Gods plan vervuld worden!

We lezen in het verhaal van Jozef niet dat hij wetteloos leefde. Hij is daarin ook een mooi type van Jezus. Zoals Jezus onderdanig was aan zijn ouders, was Jozef onderdanig aan zijn vader; diende hij, hielp hij.

Zijn wij bezig met de dingen van de Vader? (Luc 2:49).

Is het onze spijze om de wil van de Vader te doen? Joh 4:34

Onrecht verdroeg hij niet, ook niet van zijn broers.

Wie met de Bron verbonden is, verdraagt geen onrecht! Hij brengt het bij zijn Vader!

Gaan wij mee op het pad van de goddeloze? Lees nogmaals Psalm 1.

Hebben we de moed om 'anders' te zijn? (Efeze 4:20)

We moeten dit verhaal zien in geestelijk perspectief, vanuit het perspectief van de Vader. Jozef was intens met zijn vader Jacob verbonden. Hij was de geliefde, zoals ook van Jezus gezegd werd. (Matt 3:17).

In Jesaja 43:4 staat een geweldige proclamatie van de Heer Zelf (eerst voor Israël, en ook voor zijn kinderen): 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik hou zo veel van je, dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou....'

Gen 37:4 zegt, dat vanwege de liefde van de vader zijn broers hem niet konden uitstaan; ze hadden een hekel aan hem.
Als je dicht bij je hemelse Vader leeft, zul je ook te maken krijgen met tegenstand, met de tegenstander. De boze wil de relatie van liefde tussen de Vader en jou verstoren, verbreken.

Wij zijn geroepen om een relatie van aanbidding te hebben.
Joh 4 zegt, dat de Vader aanbidders zoekt!
Niet elk kind van de Vader is blijkbaar een aanbidder.

Jozef was nog maar 17 jaar. Specifiek wordt de leeftijd genoemd. Jozef is in de kracht van zijn leven, nog jong. Hij staat open om gebruikt te worden. Hij leeft nabij de Heer.

Andere voorbeelden van jonge mensen die door de Heer geroepen en gebruikt werden:

David	1 Sam. 16:11
Joas	2 Koningen 11:21
Jeremia	Jeremia 1:6
Daniël en vrienden	Daniël 1

De volgende studie gaan we ons richten op roeping en ontwikkeling van de roeping.

Jozef en zijn vader Jacob waren elkaar heel dicht nabij.

De hemelse Vader was nabij; Jozef leefde nabij zijn hemelse Vader.

Hoe nabij leven wij t.o.v. onze Vader in de hemel?



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

2 Vragen: De eerste jaren van Jozef

- 1 Wat sprak je aan in deze les?

- 2 Wat betekent het om geboren te zijn uit de tweede Adam?

- 3 Jozef was een vruchtbare boom. Waarom, denk je? (Gen. 49:22-24)

- 4 In Psalm 1 leer je hoe je vrucht zult dragen.
Welke 3 dingen moet je niet doen en welke twee dingen wel?

Pas dat eens toe op je persoonlijk leven.

- 5 In hoeverre maak jij onrecht mee in je omgeving?

Hoe ga je daar mee om?

- 6 Wat kun je leren van de relatie tussen Jacob en Jozef?

- 7 In hoeverre ervaar je aanvallen op de relatie tussen de hemelse Vader en jou?

- 8 Kun je nog meer jonge mensen noemen, die dicht bij de Heer leefden?

- 9 Wat is jou verlangen?

Bemoedig elkaar, dat God nabij is! Bid ook, dat iedereen van de groep heel dicht bij de Heer zal leven.



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn.
Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

2 De Heer roept Jozef

'en hij maakte hem een pronkgewaad.' (Gen. 37:3)

God had een plan met het leven van Jozef. Al op jonge leeftijd riep de Heer hem.

Vele voorbeelden staan in de Bijbel van jongeren die geroepen worden (zie les 1).

In de bijbel zien we dat de mantel, de jas, het gezag door de Heilige Geest typeert.

- De mantel van Jozef gaf hem een (toekomstige) positie boven de rest.
- Jozef ontving koninklijke klederen (Gen 42:42)
- Elia werpt Elisa de mantel toe (1 Kon 19:20)
- Elisa raapt de mantel op en gebruikt die (2 Kon 2:13-15)
- Jezus legt zijn kleding af (Joh 19:23)

Timotheüs was jong (1 Tim 4:12-16). Hij had een geweldige roeping op zijn leven. Hij moest een voorbeeld zijn in woord, wandel, liefde, geloof en reinheid. Hij moest in zijn roeping gaan leven, vooruitgaan!

De Heer gaf Jozef openbaring aangaande zijn toekomst. Hij ontving profetische visie. De Heer wil ook aan ons openbaring geven. We hebben richting en doel nodig. Spr 29:18 -> *'Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk!'*
Dromen van God ontvangen is heel belangrijk. Strek ik me uit naar Gods plan?

Als de Heer zijn plan met je leven (gedeeltelijk) openbaart, dan ben je nog niet bij die bestemming. Jozef was bestemd voor de troon; de troon was nog niet aanstaande!

Hij moest ontdekken, dat zijn roeping gebaseerd was op genade. Zijn gewaad moest eerst in het bloed gedompeld worden (Gen 37:31-33). Elke priester werd eerst gereinigd met het bloed, en daarna pas gedoopt in de olie (Lev 8)!
Ik moet eerst bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid (Jes 61:10)

Als Jezus niet voor mij gestorven was, dat was ieder werk voor de Heer zonder enige waarde. Het vervullen van roeping is geen enkele verdienste. Alles is genade!
Leven voor de Heer is vanuit de liefde voor de Heer. 1 Kor 6 :20 -> Omdat ik gekocht en betaald ben, wil ik Hem verheerlijken met mijn lichaam.
Het werk van de Heilige Geest is gebaseerd op het offer van Jezus! Daarom is mijn roeping geen uiterlijk vertoon, maar een innerlijke toewijding, overgave aan Hem.

Het leven van Jezus kenmerkt zich door de veelkleurigheid van zijn bediening. Hij is Koning, Profeet, Priester, Apostel, Evangelist, Herder, Leraar. De Heilige Geest werkt met gaven in en door Hem heen.

Na zijn hemelvaart heeft Hij de gemeente opgeroepen om aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkeurige wijsheid Gods bekend te maken (Efeze 3:10).

Ook de gemeente en de wereld wacht op de veelkleurigheid van God en van zijn Koninkrijk. De veelkleurigheid van de gemeente ligt niet in uiterlijke zaken, hoewel het belangrijk is om de gemeente van de Heer op goede wijze te presenteren. Gods veelkleurigheid is door de Heilige Geest! (Rom 14:17)

Hij geeft aan de gemeente genadegaven (1 Kor 12:4, Rom 12:6-8), bedieningen (1 Kor 12:5, Efeze 4:11) en werkingen (1 Kor 12:6-11).

Vanaf Jezus' geboorte (en zelfs ver daarvoor) rustte de roeping op Hem (Jes 61). Toch was een voorbereiding van 30 jaar noodzakelijk.

David werd geroepen, toch trok hij zijn herdersmantel weer aan; voorbereiding was noodzaak.

Elisa kreeg de mantel toegeworpen. Toch was het nog niet de tijd om die mantel te dragen. Hij moest een periode van zo'n 13 jaar zijn meester Elia volgen. Dat was een tijd van dienen, leren, volharding, overgave, nederigheid.

De knecht van Elisa pakte de mantel op goedkope wijze; het was, echter, nog niet de tijd (2 Kon 5:26)!

De Heer had Jozef voorbestemd om het koningschap uit te oefenen.

Hij moest eerst door de leerschool van zijn hemelse Meester.

Zijn uiterlijk kleed werd verscheurd. Hij leek zijn bediening te verliezen.

Maar als je wilt verliezen, dan zul je winnen!

Hij verloor zijn kleed als leider in het huis van Potifar en kreeg daarvoor een gevangenkostuum! Maar Gods kleed groeide in het innerlijk van Jozef!

Zijn wij gefocust op het uiterlijke of zoeken we de Heer.

Jozef leefde heel dicht bij de Heer. De Heer was hem NABIJ! Zijn wortels waren in de Bron, in de Beek Gods. Daarom kon niemand zijn roeping tegenhouden.

Als wij heel dicht leven in Gods tegenwoordigheid, zal niets en niemand ons kunnen tegenhouden.

Hand 16:22 -> Paulus en Silas werden de kleren van het lijf gescheurd.

Hun zalving was van binnen, vanuit een diepe relatie met de Heer. Ze waren niet te stoppen!

Laat de zalving stromen. Laat de Geest vat op je leven hebben. Hij wil je meester zijn.

Hij wil door je heen werken, je voorbereiden tot bediening.

Sla je wortels in de beek. Wordt vervuld met de Geest (Efeze 5:18).

'En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.' (1 Joh. 2:27)



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

2 De Heer roept Jozef

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 De Heer heeft iedere christen geroepen. Welke roepingen hebben we allemaal?
- 3 Op welke wijzen roept de Heer mensen tot zijn dienst?
- 4 Heb je ook een persoonlijke roeping ervaren? Hoe? Vertel er iets over.
- 5 Merk je, dat de roeping tot ontwikkeling komt in je leven?
- 6 Hoe ervaar je de perioden van voorbereiding?
- 7 Wat is je grootste verlangen als christen?



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

3 Ook in de put is de Heer nabij!

'Ik roep uw naam aan, o Here, uit het onderste van de put. Gij hoort mijn stem: verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeschrei. Gij zijt nabij ten dage dat ik U aanroep, Gij zegt: Vrees niet..' (Klaagliederen 3:55-57)

We lezen Genesis 37:12-24.

We zien hier in de eerste plaats een prachtig beeld van Jezus Christus.

Johannes 1:10 zegt, dat Hij tot de Zijnen kwam, tot zijn broeders.

Ze hebben Hem verworpen.

Hij kwam uit gehoorzaamheid met de beste intenties. Zo ook met Jozef.

Van tijd tot tijd zal iedere christen perioden van droogte, woestijnperioden, zelfs perioden in de put meemaken.

Nergens in het Woord belooft de Heer, dat we altijd op de bergtop zullen leven.

Hij belooft wel, dat we te allen tijde meer dan overwinnaars kunnen zijn (Rom 8:37)

Er kunnen diverse oorzaken zijn, dat we in een put terecht kunnen komen.

Put staat symbool voor gevangen, opgesloten zijn; niet direct weg kunnen komen.

De put kan vrees aanjagen. De duivel wil, dat je je blik naar beneden richt.

Een aantal oorzaken:

Door eigen gedrag: zonde (Richteren 16:21 – Simson), bezorgdheid. (Matth 6:25-34)

Door druk op het leven: -bijv. depressie (Psalm 42:6, Psalm 73)

Door ziekte: bijv Hiskia (Jes 38:1-4)

Door verwerping: Jozef

Door vervolging vanwege het Woord: bijv Jeremia (Jeremia 38)

Hoe gedraag ik me in de put?

Dit hangt af van mijn relatie met de Heer. Natuurlijk zal er wel eens moeite, eenzaamheid, teleurstelling zijn. Zelfs Jezus kende zulke perioden.

Jeremia was geheel buiten zijn schuld in de put geraakt.

Eerst in de gevangenhof (Jer 33 en 37:11-16) en later in een put gegooid (Jer 38:6)

Dit vanwege zijn hemelse opdracht.

Wegzakken in het slijk was op dat moment zijn deel. Klaagliederen 3:52-54.

Het vuur van de beproeving is moeilijk. (1 Petr 4:12) Toch mag het ons niet bevreemden.

In een put zoals in het verhaal van Jozef stond geen water. Soms lijkt het, of er geen verfrissing is door de heilige Geest. Dan gaat het erom of wij in eerdere tijden een wortelstelsel hebben ontwikkeld. Gaan onze wortels zo diep, dat door de bodem van de put het levende water wordt opgezogen? Is in ons een open bron?

Jozefs' takken groeiden de put uit! Hij had zijn wortels ook in de put in Gods rivier! Natuurlijk had hij het in de put niet makkelijk, maar mocht hij daar wel Gods rust ervaren.

**Daniël mocht zelfs in de put / kuil met leeuwen rusten.
Petrus mocht rusten in de gevangenis (Hand 12)**

God is nabij; Hij heeft de put niet als eindbestemming. Zijn roeping gaat altijd door als ik mij overgeef aan Hem.

Daarom moeten we leren om onze wortels uit te slaan in de beek. Als ik nu een levende relatie heb met de Heilige Geest, zal ik nooit geestelijk uitdrogen.

Onder mij is het Water! Num 21:16-18. Beër ('Bron) – zingen, spreken tot de Bron, de bron aanboren met de staf (het Woord)

Boven mij is de hemel. Je kunt je oog richten op het slijk, maar daar is de hulp niet. Richt je oog op Jezus. Hij is getrouw, nabij. Psalm 40:2-4 Ik verwacht het geheel van Hem, Hij trekt mij eruit.

In de put leer ik volharding, nederigheid, geloof. Elke ervaring, periode in het leven is een leerschool. De put kan zelfs een opstap zijn richting het doen van Gods plan.

Jozef kwam ook weer uit de put. Het vervolg was niet wat hij had gehoopt.

Zijn hoop was wel op de Heer gericht! Soms is er geen troon zonder de put.

Laten we leren niet te wandelen in gevoel, aanschouwen, maar in geloof.

'Er is geen put dieper dan Gods hand niet reiken kan!' (Corrie ten Boom)

Als iemand in de put zit, dan behoren we te doen als Jezus:

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen.

Een **MEELEVEND** iemand kwam langs en zei: "Ik voel met je mee."

Een **OBJECTIEF** iemand kwam langs en zei: "Het is logisch dat iemand in zo'n put valt."

Een **FARIZEEËR** zei: "Alleen slechte mensen vallen in een put."

Een **WISKUNDIGE** berekende hoe hij precies in de put was gevallen.

Een **VERSLAGGEVER** wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put.

Een **BELASTINGINSPECTEUR** vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde.

Een **KLAGEND** iemand zei: "Je klaagt nu wel, maar wacht tot je *mijn put* hebt gezien!"

Een **OPTIMIST** zei: "Het had veel erger kunnen zijn."

Een **PESSIMIST** zei: "Het zal nog veel erger worden!"

Een **FUNDAMENTALIST** zei: "Je verdient de put."

Een **CHARISMATISCH CHRISTEN** zei: "Belijd dat je niet in de put zit."

Een **ANDERE CHRISTEN** zei: "bewaar vooral de 10 geboden en eet gezond"

JEZUS zag de man,..... pakte hem bij de hand en trok hem **UIT DE PUT**.

Wat moet het toch fantastisch zijn om een **leerling** van Jezus te zijn.



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

3 Ook in de put is de Heer nabij!

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben toen hij in de put werd gegooid?
- 3 Heb je zelf wel ervaringen 'in de put'? Wil je er iets over vertellen?
- 4 Lees Klaagliederen 3:19-14 Wat kun je van Jeremia leren?
- 5 Hoe kun je in de put een overwinnaar zijn?
- 6 In Psalm 23 spreekt het schaap over een dal van diepe duisternis. Waarom vreest het schaap geen kwaad?
- 7 Ben jij een instrument om anderen uit de put te trekken?

Bid voor elkaar, dat de put je niet zal overwinnen. Geef je over aan de Heilige Geest, zodat je wortels door het slijk van de bodem zullen gaan. Laat de Geest je vullen. Verwacht, dat de takken boven de put uit zullen groeien. Kom elkaar te hulp!



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn.
Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

4 God is nabij: ik leef in heilige toewijding.

'13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.' '(1 Petrus 1:13-16)

Genesis 39:1-23 Jozef wordt verkocht aan Potifar. Hij werd zijn eigendom, moest in zijn dienst staan. Jozef was bovenal het eigendom van de Heer.

Paulus was in de gevangenis opgesloten; hij begint zijn brief aan Filemon echter: 'Paulus, een gevangene van Christus Jezus...'

Als je in de weg van de Heer bent, dan kan niets je (geest) gevangen houden.

Potifar betekent: priester van de stier Apis. Jozef kwam dus in een goddeloze, onheilige omgeving. Het was niet zijn keuze, maar de leiding van God.

-Vgl Daniël en zijn drie vrienden (Daniël 1). Temidden van de onreine, goddeloze omgeving besloten zij om heilig en zuiver te leven voor Gods aangezicht.

'Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen,..' Job 31:1

-Vgl. het meisje in het huis van Naaman. (2 Kon 5)

-Vgl Obadja, de hofmaarschalk van Achab. (1 Kon 18)

In Genesis 39:6-7 staat, dat de Heer Jozef en zijn omgeving zegende.

Ook in het huis van Potifar bleven de takken groeien, vrucht was zichtbaar. Jozef hield zijn wortels in de Bron, de Beek.

De basis van een heilig leven is, dat het Heilige Woord en de Heilige Geest heerschappij hebben in je leven.

Psalm 1: -je moet dingen niet doen (wandelen, staan, zitten bij de goddelozen)
-Je moet dingen wel doen: het Woord in je opnemen, geplant zijn aan de Beek Gods

De duivel zal altijd proberen om ons te verleiden tot zonde. Via zintuigen probeert hij om het zaad van de zonde in ons te planten. De verlokking van de begeerte opent ons hart voor dat zaad. Daarna bevruchting, zonde, dood (Jac 1:14-15)

Hij spiegelt ons voor, dat de zonde ons voordeel brengt. Jozef had misschien zijn positie nog meer kunnen verbeteren. Hij, een jonge, knappe man, had ongetwijfeld gevoelens op seksueel gebied. Hij maakte, echter, de keuze. Het Woord en de Geest regeerden in hem. God was met hem!

Als ik niet een permanente relatie heb met de Heer, zal ik nooit kunnen standhouden.

Jezus, vol van de Geest werd naar de woestijn geleid en werd daar verzocht. Het Woord en de Geest regeerden in hem. God was met Hem! (Luc 4:1-13)

Heiliging: De Andere toebehoren. Afgezonderd zijn van de wereld, toegewijd aan de Heer. Efeze 4:20 -> 'ik ben geheel anders, ik heb Christus leren kenen'

Anders zijn: Eerlijk, goede werkgever/nemer, zuiver, niet meedoen met roddel, ruzie, gore taal, wat wil ik zien, horen?

Je kunt niet altijd helpen, dat de wereld tot je komt. Je kunt je wel van de zonde afkeren.

-Je kunt het niet helpen, als een vogel op je hoofd landt, je kunt het wel helpen, als die vogel een nest bouwt op je hoofd.

-Een schip in de zee is prima, als de zee in het schip komt, ontstaat er een groot probleem.

Als je in de fout bent gegaan: -belijd je zonden (Psalm 32, 1 Joh 1:9)
-eet en mediteer het Woord
-wordt vervuld met de Geest (Efeze 5:18)

1 Joh 2:15-17

- 15 Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft; want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen.
- 16 Alles wat van de wereld is (de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat) is er niet door de Vader, maar door de wereld.
- 17 Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde; maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven.

1 Petrus 2:11-23

- 11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;
- 12 en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.
- 13 ¶ Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil: hetzij aan de keizer, als opperheer,
- 14 hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen.
- 15 Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen,
- 16 als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.
- 17 Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer.
- 18 Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde.
- 19 Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.
- 20 Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God.
- 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;
- 22 die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden;
- 23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;

Handelen tegen het Woord van God brengt geen enkele winst.

De grootste winst in elk moment van je leven is te kunnen zeggen: 'GOD IS NABIJ!'

**Hoewel Jozef in de gevangenis terecht kwam, mocht hij ervaren:
'En de Here was met Jozef' (Gen 39:21)**



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

4 God is nabij: ik leef in heilige toewijding

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 Wat betekent het voor jou: 'Weest heilig, want Ik ben heilig'?
- 3 Hoe probeert de duivel ons te verzoeken, te verleiden?
- 4 Waarom wil hij ons verleiden?
- 5 Wat leer ik uit Psalm 1 tov heiligheid?
- 6 Waarin vind je het moeilijk om geheel anders te zijn?
- 7 Bestudeer de 2 bijbelgedeelten (1 Joh 2:15-17 en 1 Petrus 2:11-23)
Vraag de Heilige Geest om heerschappij te voeren in je leven, zodat deze bijbelgedeelten realiteit zullen zijn

**Bid voor elkaar, dat de Heilige God zichtbaar zal worden in ieders leven. Als het nodig is: belijd!
Eet en mediteer het Woord en wordt vervuld met de Geest!**



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

5 God is nabij: alles werkt mede ten goede

'Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.' (Rom 8:28 het Boek)
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.' (Rom 8:28 NBG)

Als wij ons in het leven van Jozef proberen te verplaatsen, dan zouden we (samen met hem) er vaak niets van begrijpen. Misschien heeft Jozef, en zouden wij ook wel vele malen het: 'Waarom???' richting de hemel geroepen hebben. 'Als de Heer van mij houdt, waarom gebeurt dit dan?' 'Als Hij een plan heeft, waarom dan...?'

Vaak begrijpen we de leiding van de Heer in ons leven niet (direct).

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. (Jes 55:8-9 Het Boek)

Nergens in de Bijbel staat, dat de Heer ons een makkelijke weg belooft. Jozef had openbaring gekregen over het koningschap. Openbaring over de weg naar dat koningschap kreeg hij waarschijnlijk niet.

Hij moest door vele dingen:

- 1 minachting, haat door zijn broers**
- 2 geweld, verwerping en verkocht door zijn broers**
- 3 leven temidden van afgodencultus**
- 4 status van slaaf**
- 5 vals beschuldigd**
- 6 in gevangenis**
- 7 vergeten, ondanks zuivere houding**

Als hij deze zaken alleen met zijn verstand en gevoel had beredeneerd, had hij het allang opgegeven! Vele gelovigen geven op, als het anders gaat, als dat ze gedacht hadden. Ze raken teleurgesteld in anderen, in gelovigen, in gemeenten, in voorgangers, en uiteindelijk ook in God. Iedere gelovige zal momenten van teleurstelling hebben, vragen aan de Heer stellen. Ook de meest toegewijde gelovigen kunnen door het grootste verdriet en pijn moeten gaan. Ook hierin is ons grote voorbeeld Jezus!

'Onze hogepriester kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet.' (Heb4:15)

'Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. (3 Joh 2)
hugi'aino (gezond)

- 1) gezond zijn, in goede gezondheid verkeren
- 2) van gelovigen wier opvatting vrij zijn van een vermenging met dwaling

Gezond, welvaart, voorspoed begint in je ziel, in je relatie met God!

Rom 8:28

1) Wij weten! Geloof, overtuiging door en van de Geest in mijn geest. Werkt uit in mijn ziel.

Oida = weten

van iets weten, weten, d.w.z. kennis krijgen van, begrijpen, inzien

- van een feit

- de kracht en bedoeling van iets dat een vastomlijnde betekenis heeft

- weten hoe, bekwaam zijn in

2) **God** laat -> Hij is Heer, de Almachtige! Hebr 2:8

3) ALLE dingen; niets uitgezonderd!

4) medewerken; dingen werken samen, als stukjes van de legpuzzel

5) Ten goede: **agathos**

1) van goede aard

2) nuttig, heilzaam

3) goed, aangenaam, prettig, blij, gelukkig

4) voortreffelijk

5) oprecht, eerbaar

6) Ik moet wel God liefhebben! Joh 14:15-> **Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren** God liefhebben is: zijn Woord liefhebben, relatie met Hem, gehoorzamen, overgave, nederigheid, Hem volgen, vertrouwen.

God liefhebben is de sleutel van Rom 8:28!

7) Ik ben geroepen, uitverkoren, uitgenodigd om Hem toe te behoren en zijn dienaar te zijn!
Ook dit is de sleutel van Rom 8:28! Ik behoor Hem toe, Hij is erg zuinig op mij!

Ook al zag Jozef de betekenissen van de omstandigheden niet met zijn natuurlijke ogen, zijn geestelijke ogen waren gericht op de Bron!

Wat **is** medewerken ten goede? Het gaat om mijn heil Mijn Heil is Jezus! Het doel is, dat Jezus geopenbaard wordt in en door mijn leven!

Als Jozef niet verkocht was, was hij nooit via Potifar en de gevangeis op de troon gekomen. Dan was hij, met zijn broers (o.a. Juda) misschien van honger omgekomen.

Dan was er geen geslachtslijn naar David en naar Jezus! Hoewel Jozef het nog niet kon zien,

mocht hij als de Safnat Paneach, als de redder der wereld, de Grote Redder der wereld al tonen! Het gaat altijd om Jezus, en Jezus, alleen!

Een paar voorbeelden van Romeinen 8:28:

-de Sunamitische vrouw en haar zoon (2Kon 4 v.a. vers 8, en 2 Kon 8:1-6)

-Daniël in de leeuwenkuil, daarna aanbidt iedereen zijn God (Daniël 6:25-29)

-Paulus en Silas in gevangenis; gevangenbewaarder en gezin worden gered (Hand 16)

-Corrie ten Boom en zus Betsie in concentratiekamp; velen worden door getuigenis gered

-Cassie Bernal en Rachel Scott (17) vermoord op school; velen door getuigenis gered

Laten wij God toebehoren, Hem dagelijks volgen. Laten onze wortels permanent in de Beek Gods zijn. Laten we Hem liefhebben, door Hem ons hele hart toe te vertrouwen, en zijn Woord te gehoorzamen.

Dan zullen we weten, dat de Heer **altijd!!! alle!!!** dingen laat medewerken ten goede!

Hij heeft alles in zijn machtige handen. Er gebeurt dan niets, buiten zijn wil.

Nu begrijpen we nog niet alles, maar er komt een dag, dat Hij alles zal openbaren, dan zullen we de puzzel af zien, zal het borduurwerk (citaat Corrie ten Boom) omgedraaid worden. Dan zal het beeld van Jezus zichtbaar worden, door ons hele leven heen!



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

**In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn.
Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!**

5 God is nabij: alles werkt mede ten goede

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 Welke beloften staan er in Romeinen 8:28?
- 3 Welke voorwaarden staan er in diezelfde tekst? Probeer ze in eigen woorden te omschrijven.
- 4 In hoeverre vind je dit ook een moeilijke tekst, voor je persoonlijk?
- 5 Kun je getuigenis geven van de uitwerking van deze tekst; ervaringen?
- 6 Wat bedoelt Paulus met: 'alle dingen'?
- 7 Kun je nog meer voorbeelden aanhalen uit de Bijbel, waar je de vervulling van Rom 8:28 ziet?
- 8 Wat 'weet' je op dit moment? Heb je bemoediging nodig?
Wat kun je uit Hebr. 9:24 leren?

**Bid voor elkaar, dat Rom 8:28 realiteit zal zijn in de wandel met de Heer.
Bemoedig elkaar, en spoor elkaar aan om de Heer werkelijk lief te hebben, en om als een geroepene te leven.**



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn.
Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

6 God is nabij: de Heilige Geest werkt

'En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de Geest van God is? En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij.'(Genesis 41: 38-39).

In Genesis 37:5 zagen we al eerder, dat de Heer zich aan Jozef openbaarde door dromen. Hij sprak tot hem over de toekomstige dingen. Jozef merkte de nabijheid van de Heer op. De Heilige Geest was werkzaam in het leven van Jozef. Dit was mogelijk, omdat Jozef zijn geestelijke wortels in de Bron had. Jozef moest ontdekken, dat de veelkleurigheid van de Geest niet zat in een jas. Gods veelkleurigheid groeide in hem. De Geest doorzoekt harten, om te kijken of er volledige overgave is aan zijn wil. Er moest ook een geestelijke groei zijn. In die ontwikkelingsfase leerde hij meer en meer om zich volledig over te geven. De openbaring van de Geest in het leven van Jozef werd zo ook meer en meer zichtbaar.

In zijn jonge jaren was hij nog niet in de positie op met het gezag van een koning op te treden. In ieders leven is erkenning nodig, zowel bij God als bij mensen; vgl: 1 Sam 3:19-21; Luc 2:52; Hand 2:47.

De openbaring van de Geest in het leven van Jozef was niet alleen voor zijn eigen welzijn. Ook zijn familie, en zelfs hele volkeren werden gezegend door deze gaven. Jozef kreeg eerst openbaring voor zichzelf (eigen dromen voor zijn eigen leven). Toen hij daarnaar ging leven, kreeg hij openbaringen voor personen (schenker en bakker). Later kreeg hij zelfs openbaringen voor landen, volken. (bijv Dr E Wilson)

Als de Heilige Geest wordt uitgestort op de eerste Pinksterdag, begint Petrus zijn preek in Handelingen 2:16: *'..dit is het:.. uitstorting van mijn Geest op alle vlees.. profeteren, gezichten zien, dromen zullen zij dromen.. '*

In heel het boek Handelingen zien we, dat de Heilige Geest op bovennatuurlijke wijze spreekt door gaven in mensen te leggen.

1 Kor 12:7 *'Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.'*

1 Kor 14:31 *'Want gij kunt allen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.'*

Paulus zegt op verschillende plaatsen in 1 Kor 14, dat wij moeten streven naar de gaven van de Geest, en vooral naar het profeteren. Wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend (v 3).

Streef ik daarnaar? Zoek ik de gaven; roep ik de Heer aan om mij gaven te geven? Zoek ik Hem om openbaring te ontvangen? Heb ik een intense honger om te profeteren? Bid ik om profetische woorden te mogen uitspreken? Ontvang ik bovennatuurlijke openbaring, meer dan bijv twee jaar geleden?

Sommigen zullen zelfs geroepen worden tot het ambt van profeet (1 Kor 12:28; Ef 4:11). Zij zullen door de Geest spreken over verleden, heden en toekomst. Zij zullen wegwijzers zijn in Gods Koninkrijk. Ze zullen bovennatuurlijk optreden. Voorbeeld: Agabus (Hand 11:28).

Door een openbaring wordt iets onthuld, opengelegd en bekend gemaakt dat voorheen verhuld, verborgen en onbekend was.

De Studiebijbel zegt: Een openbaring legt in het Nieuwe Testament gewoonlijk verborgen kennis bloot voor geestelijke waarneming, bijvoorbeeld een geheimenis (Rom.16:25) of wat nog moet gebeuren (Op.1:1).

De Online Bijbel spreekt bij zijn verklaring van het Griekse grondwoord voor 'openbaring' - apokalupsis - over een 'inwendige en blijvende onthulling aan de nadenkende gelovige'. Het omschrijft het ontvangen van een openbaring nauwkeurig. Het gebeurt 'inwendig': het komt van de Geest. Niet willekeurig, maar gegeven aan een 'nadenkende gelovige'. Het is een werking van heilige Geest in een kind van God die bezig is met het zoeken van de dingen die boven zijn, waar Christus is.

De Heer zoekt integere, zuivere, reine kanalen om pure vrucht voort te brengen.

De Heer wil door gaven zegenen (welzijn). Eerst heeft de gelovige openbaring nodig om te kunnen functioneren en te groeien. Jozef had de dromen diep opgeborgen in zijn hart. Hij begreep niet alles van de Geest, maar leefde wel naar zijn wil. Hij diende op elke plaats waar hij kwam (thuis, Potifar, gevangenis). Als wij toegewijd de Heer dienen vanuit een hart vol liefde voor Hem, zal de Heilige Geest meer vat op ons kunnen krijgen. Daar is ook geduld voor nodig. Begin de gaven te zoeken; streef ernaar. Laten die gaven eerst functioneren in je eigen leven. Het groeien van een sterke, gezonde vruchtbare boom kan veel tijd vragen. Denk aan Jezus: 30 jaar ontwikkeling voor Hij rondging, goeddoende en genezende (Hand 10:38). Aan wonderbomen van Jona heeft niemand iets!

Zowel de gemeente als de wereld wacht op de openbaring van de Bovennatuurlijke God door zijn volgelingen heen.

'Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest.'
(Rom 15:18-19)

Steeds zien we, dat Jozef op de Heer wijst en niet zichzelf verhoogt. (bijv Gen 40:8) Nooit mogen we eigen eer zoeken. Het is niet onze kracht, maar Gods kracht in ons.

Iedere gelovig moet gedoopt worden in de Heilige Geest (de Heilige Geest ontvangen na de bekering – Matth 3:11), en steeds weer vervuld worden (Efeze 5:18). Marcus 16:15-20 -> de prediking van het Koninkrijk van Gods kracht.

De Heer werkt door gelovigen met gaven, tot welzijn van allen:

Uitingsgaven: profetie, tongen, en vertolking van tongen

Openbaringsgaven: wijsheid, kennis, onderscheiding van geesten

Krachtgaven: geloof, gaven van genezingen, werking van krachten

Geloven wij, en verlangen wij, dat wij door de openbaring van de Geest in ons leven verschil kunnen brengen in situaties? Brengen wij verschil in onze omgeving, ook al lijkt die een gevangenis? De Heer wil veel meer dingen laten 'zien'.

Op elke plek, in elke fase van ons leven zullen wij een vruchtbare boom zijn, als wij dagelijks leven vanuit de Bron, de Heilige Geest.

Spreuken 29:18: 'Zonder openbaring' (visioenen) verwildert het volk'



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

6 God is nabij: de Heilige Geest werkt

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 Wat bedoelt de bijbel met 'openbaring'?
- 3 Heb je openbaringen van de Heer voor jouw persoonlijk leven ervaren? Vertel erover, als je dat wilt.
- 4 Heb je wel eens openbaring ontvangen voor een ander? Wil je er iets over delen (zonder iemand anders te 'beschadigen'; wees discreet, noem geen zaken die persoonlijk zijn)
- 5 Heb je wel eens in de gemeente geprofeteerd of een boodschap in tongen doorgegeven en/of vertolkt? Zo nee, waarom niet, denk je?
- 6 In hoeverre kunnen wij verschil maken in onze omgeving door de werking Van de Geest in ons leven?
- 7 Ben je gedoopt in de Heilige Geest en zoek je er steeds weer naar om vol te zijn / blijven? Vertel erover.
- 8 Zijn er voorwaarden voor ons om gaven te ontvangen; om door de Geest gebruikt te worden?

Vraag de Heilige Geest om openbaring, eerst voor jou persoonlijk, en dan ook voor je omgeving. Vraag om de doop of vervulling met de Geest.

Vraag om vrijmoedigheid.



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

7 God is nabij: Hij is Safenat-Paneach

En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de Geest Gods is? En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon zal ik boven u staan. Voorts zeide Farao tot Jozef: Zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij bekleedde hem met linnen klederen, en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en men riep voor hem uit: Eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit, als heer over het land Egypte.' (Gen 41:38-45)

In de vorige les zagen we, dat Jozef openbaring ontving. Zijn geestelijk gezag nam toe. Zijn geestelijke ervaringen maakte hem stabiel. Het koningschap groeide in hem, binnenin hem. Hij moest leren, dat zijn tijden in Gods handen zijn (Ps 31:15) Het woord 'tijden' betekent o.a. seizoenen, tijden van gebeurtenissen, voorvallen, gelegenheden. Elk seizoen in ons leven is belangrijk. Geloven wij in Gods juiste tijd? Vertrouwen wij op zijn kalender? Lucas 14:11 -> *Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.*

In Genesis 41:14 zien we, dat Jozef zijn slavenkleed inruilt voor de koninklijke outfit. Net als de verloren zoon, als Bartimeus, moest hij het oude achter zich laten, en het nieuwe aanvaarden. Het scheren van zijn haren is een beeld van het afleggen van zijn eigen kracht, inzicht.

- Vers 40-41 **Jozef** krijgt gedelegeerd gezag van de Farao; Farao stelt hem aan.
Farao geeft zijn woord / belofte van heerschappij.
Jezus: 'Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde (Matt 28:18)
Gemeente: je bent een koninklijk priesterschap (1 Petr 2:9) Alles onder zijn voeten, de gemeente ((Ef 1:22) Ik moet heersen over de zonde, over de duisternis.
- Vers 42a **Jozef** kreeg zegelring, zegel van de Farao, volmacht.
Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest (Luc 4:18) om te heersen, te handelen (Hand. 10:38) Door de Heilige Geest deed Hij goed, genas, bevrijdde.
De Gemeente werd verzegeld met de Geest (Ef 1:13) Door de Geest werd de wereld bereikt, werd redding gebracht. (boek Handelingen)
- Vers 42b **Jozef** werd bekleed met linnen, zuiver, puur, voor de dienst aan het volk
Jezus is de Hogepriester, puur, rein. Hij is de dienstknecht (Joh 13:4)
De gemeente is geroepen tot het priesterschap, tot dienstbaarheid, tot een heilige wandel. Heersen over de vijand en het volk dienen. Ik ben bekleed met Christus!
- Vers 42c **Jozef kreeg** een gouden keten om zijn hals. Bevestigd koningschap, zichtbaar voor ieder, ambt van (onder)koning
Jezus draagt gouden gordel (Openb 1:13), Hij is de overwinnaar!
De Gemeente is geroepen om te spreken op gezag van God (2 Kor 2:17). Ons gezag is van goud, van God, vanuit de hemel, van zijn troon. De ambtsketen van een burgemeester toont het gezag van de koningin.
- Vers 43 **Jozef** bereed de tweede wagen en kreeg alle eer
Jezus bereed de ezel, en kreeg alle eer
De Gemeente mag de tweede wagen zijn, en Jezus presenteren, alle eer geven.

Betekenis van de naam Safenat-Paneach

In het Egyptisch betekent de naam: Redder van de wereld, van het leven.

De Egyptenaren zagen in Jozef de grote redder. Hij was het antwoord voor de dreigende ondergang. Jezus is het levende Brood voor de hongerende wereld. (Joh 6:35)

Matth 1:21 zegt: 'gij zult Hem de naam Jezus geven, want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.'

In het Hebreeuws betekent de naam: schatkamer van de Glorierijke; Openbaarmaker / Onthuller van verborgenheden. Wij kennen de Here Jezus niet alleen als Redder van de wereld, maar ook als de Schatkamer van Gods ontelbare zegeningen en verborgen schatten!

(Coll. 2:3 -> *'Ik bid God dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat Hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus Zelf. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen.'*)

Hij heeft ons door de Heilige Geest de rijkdom van Zijn wijsheid bekend gemaakt, de heerlijkheid van Zijn genade, de verborgenheid van Zijn wil. Hij wil aan zijn bruid, de Gemeente al de schatten geven: gaven, vrucht van de Geest, hemelse heerlijkheid.

Jozef kreeg een heidense vrouw als bruid. Zo zijn wij, uit de heidenen, verkozen als zijn Bruid!
(denk aan Izaak en Rebecca, aan het boek Hooglied)

Toen Jozef zijn roeping aanvaardde, had hij een plan om de wereld te voeden. Hij zag de nood, zag de honger. Hij zette zich geheel in. Bewogenheid is noodzakelijk om redding te brengen.

Jezus had een duidelijk plan toen Hij naar de hongerende, verlorengaande wereld kwam.

Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde Hij de blijde boodschap van het Koninkrijk. Waar Hij ook kwam, genas Hij alle ziekten en kwalen.

Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten.

Zij leken op een kudde schapen zonder herder.

"Wat is de oogst toch groot!" zei Hij tegen Zijn discipelen. "En wat zijn er weinig arbeiders! (Matt 9:35-38)

Denk aan de spijziging van de vijfduizend: 'Geef gij hun te eten' (Luc 9:13)

De honger naar echte vrede, liefde, leven, blijdschap wordt alleen maar groter.

Als wij niet het Brood des Levens brengen naar de mensen in hun huizen, op straat, in bejaardencentra, in de gevangenis, dan zullen ze zoeken en vinden, wat de boze hen aanbiedt.

Zo zullen ze verloren gaan.

Wat hebben we een enorme roeping en daarmee een enorme verantwoordelijkheid!

Heb ik een plan om hen te redden, die dreigen verloren te gaan?

De Heilige Geest wil mij een plan geven en mij vervullen, zodat ik de Heer Jezus kan delen met vele anderen.

Vers 46 -> Jozef stond eerst voor Farao en trok daarna het hele land door. Ik moet eerst de berg Sion beklimmen, Hem zoeken. Dan zal ik eropuit gaan.

Zijn wij redders, verlossers namens de Grote Redder, Verlosser (Obadja 21) en heersen wij over de vijanden?

Openbaren wij aan de mensen in deze omgeving de voor hen nog verborgen zegeningen?

Ik ben geroepen om koninklijk te wandelen, te leven. Ik ben een ambassadeur van het Koninkrijk van God (2 Kor 5:20). Ik ben bestemd voor de troon!

Ik zal, namens de Grote Koning, heersen over elke tegenstand.

Ik zal met het gezag van de koning het hart hebben van een dienstknecht.

Ik ben geroepen om redding te brengen door de Redder der wereld bekend te maken.



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

7 God is nabij: Hij is Safenat-Paneach

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 'Mijn tijden zijn in Zijn hand'. Ervaar je, dat er in je leven verschillende seizoenen zijn? Waaraan merk je dat? Waarom zouden die er zijn?
- 3 Welk gezag geeft de Heer Jezus aan zijn volgelingen?
- 4 Waarom heb je het zegel van de Heilige Geest nodig?
- 5 Wij zijn een koninklijk priesterschap (1 Petr 2:9)? Wat betekent dit?
- 6 Hoe kunnen wij Safenath-Paneach presenteren aan de wereld?
- 7 Ben je koninklijk, een verlosser? (Obadja 21) Hoe kun je dit worden?
- 8 Heb je een plan, om redding te brengen?

Bid voor elkaar, dat we waardige ambassadeurs zullen zijn van het Koninkrijk van God.



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

8 God is nabij: zijn vergevende liefde is in mij

'Maar Jozef zeide tot hen: Vreest niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden. Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen, Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart.'(Genesis 50: 19-21).

In Genesis 42-44 zien we, dat de broers van Jozef naar Egypte trekken om voedsel te kopen. Ze verschijnen voor de onderkoning, hun broer. Ze herkennen hem niet. Jozef heeft alle reden om zich te wreken en hen te doden. Hij, echter, richt zich op het plan van God: *'..want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uitgezonden.'* (Gen 45:5). Een geweldig beeld van de Heer Jezus! Hij is naar de wereld gezonden om ons Brood van leven te bereiden. Hij kwam en gaf zijn leven, zelfs toe we nog zondaren, vijanden waren (Rom 5:8).

Jozef had zijn broers waarschijnlijk al vergeven voordat ze naar Egypte kwamen. Ze vroegen hem niet om vergeving, toch gaf hij het. Jozef was een zuivere koning. Jezus heeft ons al aan het kruis vergeven. Hij wachtte niet totdat wij om vergeving kwamen vragen. 2000 Jaar geleden bad Hij al voor mij: 'Vader, vergeef ... Wij behoren te vergeven, ook als iemand er niet om vraagt. Het is mooi, als die persoon de vergeving komt accepteren, maar dat is voor mijn gemoedsrust niet noodzakelijk. Als ik vergeef, dan houd ik mijn hart zuiver. 'Wortels van bitterheid zullen mijn hart niet vernietigen en mij ziek maken. Daarom is het belangrijk om je hart te onderzoeken voordat je gezalfd wordt met olie tot genezing. (Jac 5:14-15)

Jozef was bewogen met zijn broers (o.a. Gen 45:2). Hij verlangde naar herstel, vernieuwing van de relatie. Daarom wilde hij de harten van zijn broers onderzoeken. Om te vergeven is het herstellen van relaties, indien mogelijk, een geweldige zaak. Waar een relatie niet hersteld kan worden, is vergeven toch Gods opdracht. De broers hadden de keuze om niet meer naar Egypte terug te keren. De broers van Jozef accepteerden de uitgestrekte vergevende armen van hun broer. Jezus heeft alle mensen vergeven; velen accepteren die vergeving alleen niet en zullen hun eigen zonden moeten betalen.

- God vergeeft, ik moet wel met een berouwvol hart tot Hem komen. Hij gedenkt mijn zonden niet meer! (Micha 7:19)
- Wij zullen elkaar van harte vergeven
- Als God mij vergeven heeft en ik, als het mogelijk is ook met een berouwvol hart vergeving gevraagd heb aan degenen bij wie ik in de schuld sta, dan mag ik ook mijzelf vergeven en een nieuwe start maken.

Bijbelse principes t.a.v. vergeving:

- We moeten de gezindheid van Christus hebben; vergeven zoals Hij ons vergaf.
Mat 6:12 - en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
- Als ik vergeef, zal de Vader mij vergeven; als ik niet vergeef, mis ik de vergeving van de Vader
Mat 6:14-15 - Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

3. Vergeven is niet eenmalig; we behoren een altijd weer vergevend hart te hebben
Mat 18:21-22 - Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
4. Zet bitterheid en woede aan de kant, vergeef elkander zoals God vergeeft.
Ef 4:31-32 - Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
5. Niet willen vergeven is zonde; de Heer geeft je over aan de folteraars
Mat 18:23-25 ..en zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van folteraars
6. Zet bitterheid en woede aan de kant, vergeef elkander zoals God vergeeft.
Ef 4:31-32 - Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
7. Wandel in het voorbeeld van God
Ef 5:1-2 - Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
8. Vergeving geeft een geopende deur naar herstel.
Luc 15:20-24 ..En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem..
9. Jezus beveelt ons elkander te vergeven
Mar 11:25 - En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.
10. Liefde is het antwoord
1 Kor 13:5 - zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
1 Pet 4:8 - Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
11. Vergeven in zachtmoedigheid; je kunt zelf ook struikelen!
Gal 6:1 - Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.
2 Kor 2:7-8 - zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen,
12. Wanneer je elkander vergeeft dan geef je de satan geen voet!
2 Kor 2:10-11 - Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
13. Je kunt vergeven, omdat de Geest de liefde van God in je hart uitstort. Zijn liefde werkt in jou.
Rom 5:5 - '..omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest..'

De principes van vergeving volgens Kolossenzen 2:13-14

- A Er is een bewijsstuk van onze schuld
- B We zijn veroordeeld tot de eeuwige dood, van God gescheiden op grond van zijn Wet
- C Hij schold onze overtredingen kwijt; zette er een kruis doorheen: VOLDAAN!
- D Hij heeft de bewijslast uitgewist met zijn bloed; het verleden is voorbij
- E Ik ben levend geworden
- F Op een betaalde rekening wordt niet meer teruggekomen.

**Gaan wij ook zo om met onze schuldenaren?
Laten wij het bewogen hart hebben van Jozef, en bovenal van Jezus.
God is liefde; laat die liefde in ons regeren!**



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

8 God is nabij: zijn vergevende liefde is in mij

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 Wat kun je leren van Jozef over vergeving?
- 3 Wat kun je leren van Jezus over vergeving?
- 4 Hoe kun je in staat zijn om iemand te vergeven?
- 5 Wat zijn de gevolgen als je niet vergeeft?
- 6 In hoeverre vind je vergeven moeilijk?
- 7 Wat heb je geleerd uit Kolossenzen 2:13-14?
- 8 In hoeverre heb je wel eens moeite gehad om jezelf te vergeven? Heb je jezelf kunnen vergeven? Hoe?

Vraag de Heilige Geest om openbaring, of je de Heer en / of anderen om vergeving moet vragen. Vraag Hem ook of je iemand anders of jezelf moet vergeven. Als je daarover wilt spreken of daarvoor hulp / gebed nodig hebt is het goed om met je huisgroepleider te spreken.



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

9 God is nabij: Ik zal een vruchtbare boom zijn

'Een jonge vruchtbare boom is Jozef, een jonge vruchtbare boom aan een bron; zijn takken stijgen boven de muur uit; de boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend, maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, door de handen van de Machtige Jakobs, daar de Steenrots Israels zijn herder is; door de God uws vaders, die u zal helpen, en de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot. De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaders te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. (Gen 49:22-26)

In deze serie over het leven van Jozef hebben we gezien, dat als God nabij mij is, en ik nabij Hem ben, ik dan meer dan een overwinnaar zal zijn. Door alles heen komt God tot vervulling van zijn plan.

We zouden ons kunnen afvragen of Jozef zijn hele leven in Egypte had moeten blijven (lees o.a. Gen 48:21-22).

Voor ons is het vooral belangrijk om vast te stellen dat wij in deze wereld geen ingezetenen (47:27) zullen zijn, maar vreemdelingen (47:4).

Waar we ons wel op richten, is dat het leven van Jozef (zelfs al in het Oude Testament) het leven van Jezus weerspiegelde. Hetzelfde moet ook ons verlangen zijn!

In Genesis 49:22-26 spreekt vader Jacob over Jozef.

Hoe spreekt mijn hemelse Vader over mij? Het is niet zo belangrijk hoe anderen over mij spreken; ik wil de Vader over mij horen spreken. Daarom moet ik mij richten op zijn Liefdesbrief, gericht aan mij, en luisteren naar de stem van de Heilige Geest

Wij zijn bestemd om vrucht voort te brengen

- 1 De Vader wordt daardoor verheerlijkt (Joh 15:8)
- 2 Het is een opdracht voor iedere gelovige
- 3 Men kent ons aan onze vruchten (Matth7:20)
- 4 Het is een gevolg van het verbonden zijn met de Wijnstok (Joh 15:1-8, Gal 5:22)
- 5 De vruchten zullen tot spijs zijn en het loof tot genezing (Ezech 47:12)

Het woord *ayin* betekent zowel bron, fontein als oog (bijv 2 Kron 16:9). Als ik mijn wortels in de Bron heb, dan leef ik ook voor het Aangezicht van de Heer. Hij ziet mij. Hij wil Zich krachtig openbaren aan mij, mij krachtig bijstaan.

Hij wil Bronnen in mij geven (Joh 7:37-39). Ik moet mijn wortels (wortels van Hem te zoeken, van verlangen, geloof, overgave, het Woord te nemen) uitslaan in de Bron, de dagelijkse tegenwoordigheid van de Heilige Geest.

Zoals in het leven van Jozef, zullen ook wij ervaren, dat ranken, die geen vrucht dragen worden weggesnoeid. Snoeien is niet prettig, maar wel noodzakelijk.

Een paar prachtige gedeelten over bomen en planten aan het water van de Heer zijn de moeite waard om te bestuderen en erover te mediteren.

Steeds zullen wij ons afvragen: Ben ik zo'n boom; hoe groei ik tot een vruchtbare boom?

Een paar passages:

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en 's nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo'n mens zal slagen, wat hij ook doet. (Psalm 1:2-3)

Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed.

Hij is als een boom geplant aan een rivier, zijn wortels raken het water; hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Hij lijdt niet onder droogte, altijd draagt hij vrucht. (Jer 17:7-8)

Langs de rivieroevers zullen allerlei soorten vruchtbomen groeien. De bladeren zullen nooit bruin worden en afvallen. Er zullen altijd vruchten aan zitten. Elke maand zal er een nieuwe oogst zijn, zonder ook maar één misoogst! Want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier, die in de tempel zijn bron heeft. Het fruit zal als voedsel dienen en de bladeren zullen genezende kracht bezitten. (Ezech 47:12)

De Heer belooft allerlei zegeningen. Die komen niet vanzelf. Er is tegenstand. Jezus belooft ons leven en overvloed; de duivel, de dief probeert te slachten, te stelen en te verdelgen Joh 10:10). Hij wil je takken breken (beeld van kracht, gericht zijn op het hemelse). De takken zijn de vrucht dragers. Als ik de Heer als helper heb, een permanente relatie heb met Hem, dan zullen de takken boven elke muur (tegenstand, vijand, omstandigheid) uitgroeien. Dit zagen wij in het leven van Jozef en zullen ook wij elke dag ervaren. Een christen, die leeft in afhankelijkheid van God is niet te stoppen!

Kiezen we de makkelijke weg of kiezen we ZIJN weg? ZIJN weg zal ons leiden naar het doel!

De weg die Jezus ging was de weg van de Vader. DE weg van het KRUIS!

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! (Fil 2:8-11)

Net zoals de handen van Jozef geoefend werden om te strijden, de wapens te gebruiken, wil de Heer ook ons leren om de geestelijke strijd te strijden. (Psalm 18:31-40)

Als God mij nabij is, en ik nabij Hem ben, dan zullen de zegeningen op mijn hoofd nederdalen. Gods zegeningen waren in het leven van Jozef het gevolg van overgave aan de Goede Herder. Wat een invloed ha deze man daardoor in zijn tijd: zijn familie, zijn volk, en zelfs andere volken werden gezegend door deze gezegende dienaar van God.

God is getrouw! Hij verlangt ook om ons te zegenen en te maken tot een sterke, vruchtbare boom in zijn Koninkrijk!



Jozef: God is nabij!

'..Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die reiken tot over de muur. De boogschutters, zij haatten hem, zij tergden hem en schoten. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen soepel, door de hulp van de Machtige, de Machtige van Jacob, door de nabijheid van de Herder, de Rots van Israël... '(Gen 49:22-24)

In deze serie leren we door het leven van Jozef dat God in alle omstandigheden nabij ons is. Wij moeten, echter, wel nabij Hem zijn. Dan zal niets de vervulling van zijn plan met ons leven kunnen stoppen!

9 God is nabij: Ik zal een vruchtbare boom zijn

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?
- 2 Misschien ben je nog een jonge boom; ervaar je groei en vrucht?
- 3 In hoeverre geloof je dat de Heer een plan met je leven heeft?
- 4 Wat betekent het, om je wortels in de Bron te hebben?
- 5 Hoe heeft het leven van Jozef je geïnspireerd? Wat heb je geleerd tijdens deze serie?
- 6 In hoeverre heb je het geleerde ook werkelijk in je leven kunnen toepassen?

Bid voor elkaar, dat we met elkaar vruchtbare, sterke bomen zullen zijn, geplant aan de Bron, de Rivier van de Heilige Geest.