



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 1: Geloof en genezing

Ook genezing van ons lichaam of alleen geestelijk? 1 Kor. 6:13-20

1. mens geschapen naar beeld van God, Gen 1:26
2. verlossing ook van ons lichaam, 1 Kor. 6:19
3. ons lichaam is een lid van Christus, vers 15
4. oproep lichaam heilig te houden, vers 15-18
5. lichaam is een tempel van de HG, vers 19
6. God verheerlijken met uw lichaam, vers 20
7. onze lichamen zijn een levend offer, Rom. 12:1
8. ook het lichaam wordt opgewekt, vers 14

Geest, ziel en lichaam: verband, invloed op elkaar. Daarom wil God voor alle drie het beste.
Mens is geest en materie. Beide moeten gezond zijn: Evangelie brengen en genezen, Marc. 16:15,18

Oorsprong van ziekte

Door 1 mens is de zonde gekomen, en daardoor de dood (en dus ook ziekte) Rom. 5:12.
Satan is oorsprong van zonde, zonde is oorsprong van ziekte: satan is oorzaak van ziekte:
Job 2:7 zweren van satan
Hand 10:38 Jezus ging rond, satan had overweldigd
Luc 4:18 bevrijding van gevangenen en verbrokenen
2 Kor 12:7 doorn in vlees Paulus was engel van satan
Luc 4:39 koorts schoonmoeder bestraft door Jezus

Alle ziekten gevolg van **de** zonde.

Soms gevolg van specifieke zonde:

Joh 5:14 zondig niet meer opdat u niets ergers overkome

Joh 9:2 Meester wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders

Ps 38:4,11 Niets is meer gezond ..vanwege mijn zonde

Soms gevolg van woede, angst, haat,

schuldgevoel door onbeleden of niet vergeven zonden.

Misbruik lichaam: te veel eten, drinken, roken.

Ongehoorzaamheid aan God

Heb. 12:5-13 tuchtiging

Ps 107:17-20 gepijnigd door zondige wandel

1Kor 11:27-30 lichaam v/d Heer niet onderscheiden

Nu 12 Mirjams kritiek op Mozes: melaats

Tuchtiging: correctie, geen straf. Jezus droeg de straf.

God houdt van ons: daarom tuchtiging, niet uit woede.

Ziekte heeft dus geestelijke dimensie:

Satan bracht ziekte: geestelijk wezen

Specifieke zonde is geestelijk, brengt ziekte voort,

Tuchtiging: geestelijk doel, ziekte als leerschool.

Wil God ons genezen?

Kan God het? Wil God het? Belediging! Wat wil God? Rom. 12:2 goede, welgevallige

Geloof begint waar de wil van God gekend wordt. als het Uw wil is.



NLEG BIJBELSTUDIE Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Luc 5:12 Melaatse: indien U het wilt. Jezus: ik wil het. Indien gij het wilt: verantwoordelijkheid bij God gelegd. Jezus: alle dingen mogelijk voor wie gelooft! Mc 9:22.

Jezus legt verantwoordelijkheid bij ons! God belooft, dan niet zeggen: als het Uw wil is!

Bidden naar Gods wil:

Ziekte opvoedkundig: bidden om overwinning zondeTwijfel over aard ziekte: bidden om inzicht

Ziekte tijdelijke beproeving: bidden: genade, doorstaan

In geloof de belofte toe-eigenen: ken Gods Woord:

Waaruit blijkt dat God genezing wil?

OT

Gen 20:17 Abraham bad voor Abimelek en zijn huis

Ex 15:25-26 OT verbond van goddelijke genezing

Ik **ben** de HERE uw heemeester. Jahweh Rafa. Ook nu.

Ps 105:37 niemand struikelde bij de uittocht

Ongehoorzaamheid Israel: ziekte. Gehoorz.: genezing.

Ps 103:2 die al uw krankheden geneest.

Ps 107:20 Hij zond zijn Woord en genas hen

Spr 4:20 Zijn Woord is leven, genezing voor het hele lich.

Jahweh: de onveranderlijke = Jezus in het NT. Bereidt in de woestijn de weg des HEREN = Jahweh, Jes 40:3. Voor wie? Jezus. Heb 13:8 dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid! Nog steeds Jahweh Rafa!

Jezus

Voerde letterlijk de wil van zijn Vader uit.

27 x wonderen, 10 x grote groepen genezen:

bezetenheid, ziekte, aandoeningen, ongevallen, dood.

Op allerlei verschillende, soms gekke, manieren.

Boek: Alle wonderen van genezing

Discipelen

Verbreding actieradius.

Eerst de twaalven, Marc. 6:7,13

Daarna de 70 (Luc. 10:1,8) geneest de zieken die er zijn.

Eerste gemeente

Hand 1:8 Kracht, dezelfde als die van Christus

Hand 3:6 Petrus en de verlamde man (Schone Poort)

Jezus leeft, Hij is niet dood, werkt door zijn gemeente.

Wonderen en tekenen door Stefanus, 6:8

Tabita door Petrus uit de dood opgewekt, 9:36-42

Eutyclus uit het raam gevallen, Paulus, 20:7-12

Geschiedenis van de kerk

Joh. 14:12 de werken die ik doe zal hij ook doen en grotere nog dan deze.

Justinus de Martelaar: 165 na Chr.: boze geesten uitgedreven.

Irenaeus: 192 n Chr. : zieken genezen, doden worden opgewekt

Tertullianus: 216 n Chr: bevrijding van satan en genezingen.

Theodorus van Mopsuesta: 429 n Chr: heidenen onder ons door christenen genezen van alle kwaal.

Donkere middeleeuwen.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Waldenzen: geloofsbelijdenis, 12^e Eeuw

Graaf Zinzendorf/John Wesley: 18^e eeuw: vele genezingen.

Nu.

Zijn wil is niet veranderd! Bijbel en geschiedenis stemmen overeen.

Waardoor komt genezing?

Door verzoening:

1. Verzoening: bedekking. OT: offers, ceremonieën.
Lev 14:1-32 reiniging melaatse.
Num 16:46-50 plaag, verzoening, genezing
Num 21:5-9 vurige slagen, koperen slang, opzien naar slang, opzien naar Jezus (Joh 3:14).
2. Vergeving van zonde. Ps 103:2, vergeving – genezing
Jac. 5:15 gezondheid en zonden worden vergeven.
3. Door het Kruis, Jes. 53. Hij onderging de straf voor onze zonden, plaatsvervangend. Hij onderging ook onze ziekte (smart) Mat 8:16, verwijzing naar Jes. 53.
Striemen = verwondingen. 1Petr. 2:24.
4. Pascha/avondmaal: bloed en lichaam / wijn en brood /geestelijke bevrijding en lichamelijke gezondheid en kracht.

Alle 4: In geloof het offer van Christus aanvaarden: genezing!

Waarom genas Jezus mensen?

Om zijn macht te tonen?

Om zijn aanspraak op goddelijkheid kracht bij te zetten?

Om mensen het evangelie te kunnen verkondigen?

1. Vanwege de beloften van het Woord, Mat 8:16, verwijzing naar Jes. 53
2. Om zijn wil te openbaren, Marc. 3:1-5, verschroepelde hand in synagoge
3. Om de werken van God te doen, Joh. 9:3
4. Uit bewogenheid, melaatse, Marc. 1:41
5. Als antwoord op geloof, van de zieke of iemand anders: bloedvloeiende vrouw (Marc. 5:25-34), de zoon van de hoveling (Joh. 4:46-53)
6. Om het werk van de duivel te vernietigen.

Mag ik goddelijke genezing laten liggen? Of moet ik mij uitstrekken?

1. Opdracht om het te aanvaarden: Hij heeft zich niet voor niets bekend gemaakt als de Heelmeester van zijn volk. Gehoorzaam en vertrouwd. Het is niet alleen voor uw buien.
2. Genezing van het lichaam brengt ook geestelijke zegen. Jac. 5:15. Verwacht de overwinning van God en leer een geestelijke les.
3. God wordt verheerlijkt door genezing. Lazarus, Joh. 11:4. Getuigenis wordt sterker, onze dienst voor God wordt rijker.

Waarom wordt niet iedereen genezen?

God wil onze genezing. Fout bij wie bidt of voor wie gebeden wordt.

Niet vergeten: verlossing en geestelijke groei belangrijker dan lichaam.

1. Genezing of verlossing: soms wordt ongelovige genezen, maar regel lijkt wel: eerst verlossing (bij Gods volk horen) en dan genezing.
2. Verkeerde motieven: tot eer van God en om Hem te dienen, niet voor eigen hartstochten (Jac. 4:3)
3. Verwachting van medegelovige: let niet op het kanaal maar op de Bron.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

4. Ongehoorzaamheid: Ex. 15:26
5. Onbeleden zonde: genezing is genade, geschenk, maar bewuste zonde is een belemmering.
6. Ongeloof: bij degene die bidt (Jac. 5:15 en Marc. 16:17), bij degene voor wie gebeden wordt: beloner voor wie Hen ernstig zoeken (Heb. 11:6)
7. Ontbreken van volharding, Heb.10:36

Vele andere hindernissen: **50 Hindernissen**, maar er zijn er nog veel meer.

Genezing vasthouden

Onderwerpen aan de wil van God.

Kwijtraken: Opzettelijke zonde of afnemend geloof.

1. Blijf geloven: zoek een sterke gemeente.
2. Blijf God prijzen: genezing is genade, onverdiend
3. Blijf getuigen: vertel het iedereen!
4. Voed uw geloof met het Woord van God: Het geloof is uit het horen, Rom. 10:17. Leer. Mediteer en Proclameer.
5. Worstel in geloof: weet dat de duivel een leugenaar is: Rom. 10:9 met uw mond belijden en met uw hart geloven.
6. Wandel in gehoorzaamheid: dan komt bloei, het doel van onze redding en genezing.
7. Ga door, of begin, met God dienen: gebruik uw nieuwe kracht om te helpen het Koninkrijk te bouwen.

Kanalen waardoor genezing tot u komt

1. Gebed, voor uzelf of voor een ander: Bidt en u zal gegeven worden, Mat 7:7-8
2. Door uitdrijving van boze geesten, Marc. 16:17a
3. Handelen naar het Woord, hoveling, Joh. 4:46-53
4. Handoplegging, Marc. 16:18b
5. Ziekenzalving, Jac. 15:14-15a
6. Zweetdoeken, Hand. 19:11-12
7. De vinger Gods (HG), Luc. 11:20
8. De tegenwoordigheid van God, 2Kron.16:9a
9. De gave van genezing, 1Cor. 12:9



NLEG BIJBELSTUDIE Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 2: OORSPRONG EN OORZAKEN VAN ZIEKTEN

'Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeederen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.' (Gen.3:16-19 NBG)

Toen God Zijn scheppingswerk had beëindigd was het zeer goed. Er was geen zonde, geen ziekte. Nadat Eva en Adam zondigden werd alles anders. Rom. 5:12 zegt: 'Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.' Vanwege deze zonde van rebellie tegen Gods wet, vervloekte God de grond (Genesis 3:17), zodat ze doornen en distels voortbracht (Genesis 3:18), de dood deed zijn intrede in de wereld - Adam en Eva stierven geestelijk en ze begonnen lichamelijk af te sterven. Ziekte was een gevolg van de zondeval.

Sinds de zondeval is de schepping gebroken op alle fronten (geweld, dierenrijk, natuurrampen, ziekte,)

Het is nooit van het begin Gods plan en wil geweest om de schepping te raken met ziekte en verderf. De zondeval was oorzaak van een gebroken schepping. De zonde bracht vloek en duisternis. De duivel kon zijn werk vanaf dat moment doen.

Joh. 10:10 zegt, dat de duivel, de dief gekomen is om te stelen, te slachten en te verderf. In Handelingen 10:38 staat dat Jezus kwam om te genezen, allen, die door de duivel overweldigd waren. De duivel is in principe de bron van ziekte, dood en verderf,

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van ziekte:

- Ziekte is een gevolg van de zondeval. Na de eerste zonde was het niet langer 'zeer goed' op aarde. Zonder de zondeval zou er geen ziekte en dood zijn geweest.
- Zonden kunnen ziek maken. Johannes 5:15 -> zondig niet meer, opdat je niet iets ergers overkomt (de verlamde bij het badwater). Geef je leven een andere richting; wijd je toe, leef een Gods-leven. Psalm 32 geeft aan, dat het belijden, het opruimen van zonden noodzaak is. Anders zal die zonden je kunnen gaan aantasten in je lichaam. Wrok, bitterheid, trots, jaloezie maken je ziek.
- Gebondenheid. Demonie (Lucas 13 va 10). Hand. 10:38. Later zullen we terugkomen op de genezings- en bevrijdingsbediening. Niet alle ziekte is gebondenheid. Pastorale gesprekken, openbaring van de Geest, onderscheiding zijn noodzaak
- Een sterk verlangen of begeren naar iets of iemand, Spreuken 13:12 'Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens'.
- Vanwege een ongeval/oorlog etc.: 2 Koningen 1:2 'Achazja viel door het traliwerk van zijn bovenvertrek te Samaria, en hij werd ziek'. 2 Koningen 8:29 'Dus keerde koning Joram terug om te Jizreel genezing te zoeken voor de wonden die de Arameeërs hem bij Rama hadden toegebracht, toen hij streed tegen Hazael, de koning van Aram. En Achazja, de zoon van Joram, de koning van Juda, kwam Joram, de zoon van Achab, in Jizreel bezoeken, want hij lag ziek'.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

- Om God te verheerlijken: Johannes 11:4 'Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde'. De Heer werd verheerlijkt in het herstel, in de opstanding.
- Als straf van God op de zonden: 2 Samuel 12:15 'Daarop ging Natan naar zijn huis. En de Here sloeg het kind, dat de vrouw van Uria aan David gebaard had, met een ziekte'. 2 Kronieken 21:18 'Na dit alles sloeg de Here hem met een ongeneeslijke ziekte in zijn ingewanden gedaan. Psalm 41:4 'Ik zeide: Here, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd'. Zie ook 2 Kon.5:27 en 2Kon 15:5.
- Als gevolg van ouderdom, onze krachten nemen af en we zijn meer kwetsbaar voor ziekte: 1 Koningen 15:23 '..... Doch ten tijde van zijn ouderdom werd hij ziek aan zijn voeten'. 'Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een béter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke (de tijdelijke tent, ons lichaam) vervangen door het leven (het eeuwige huis, ons hemelse lichaam). Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarom zijn we altijd vol goede moed.' (2Kor.5:4-6 BasisBijbel)
- Onzorgvuldig omgaan met je lichaam. Daniël en zijn vrienden aten gezond voedsel; ze leefden gezond. Gezonde voeding, beweging enz. zijn positief voor het lichaam verslavende middelen
- Onverklaarbare oorzaken. We kennen, weten, begrijpen niet alles.

Als je ziek bent en je (her-)kent zo'n oorzaak, dan is het belangrijk, dat je die oorzaak (samen met een geestelijke helper) aanpakt, opruimt, verandert.

We moeten beseffen, dat ziekte en dood een gevolg zijn van de zondeval. Hebreeën 9:27 : 'het is de mensen gezet eenmaal te sterven', dat is een natuurwet waaraan bijna niemand is ontkomen (de 2 uitzonderingen zijn Henoch en Elia). Hier zullen we dus rekening mee moeten houden.

In het Oude Testament staan voorbeelden van mensen die door de Heer gestraft werden met ziekten vanwege hun zonden. (o.a. 2 Kron 26:16 Uzzia,)

In het Nieuwe Testament zien we niet, dat de Heer zijn kinderen ziek maakt om ze te straffen, iets te leren, en dergelijke. Ananias en Safira werden gedood vanwege hun zonde.

T.a.v. het Avondmaal: Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen (1 Korinthe 11:30). 'Ontslapen' duidt op voortijdig sterven. Wat was de reden? Ze onderzochten zichzelf niet. Ze beoordeelden zichzelf niet. Als we falen in het onderzoeken van onze geestelijke status, dan worden we zwak, we kunnen dan ziekelijk worden, en sommigen van ons kunnen te vroeg sterven. Sommige christenen stierven dus blijkbaar te vroeg vanwege het feit dat ze een verkeerde houding hadden naar de Heer, of ten opzichte van hun medechristenen.

In Johannes 9 geeft Jezus aan, dat 'deze ziekte niet vanwege de zonde is van de man of de ouders, maar tot eer van God'. (Het genezen, de openbaring van Gods kracht is Godsverheerlijking).

Anderen werden door Jezus gewezen, voor hun genezing, op hun zonden. Wij mogen niet oordelen over anderen.

Belangrijk is, dat we niet in extremen terecht komen of blijven. Hier eindig ik met een paar belangrijke punten, goed om daar met de Heer en met elkaar over te spreken:

- Ziekte is lang niet altijd het gevolg van persoonlijke zonden maar kan wel het gevolg zijn van...
- Christenen kunnen ook geconfronteerd worden met ziekte
- Niet alleen het geloof maakt beter, maar geloof is wel heel belangrijk
- Genezing is niet alleen voor vroeger, maar ook voor nu
- Ook ik mag een kanaal zijn van Gods genezende kracht



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 3: WONDEREN, TEKENEN & GENEZING in het OT, NT en NU

Marcus 16:17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Zouden we de wonderen, tekenen en genezingen uit de Bijbel weglaten, dan houden we een dun en oninteressant boekje over. Het bovennatuurlijke is echter de norm in Gods Koninkrijk en de Heer vraagt ons zo te denken in *Col 3:2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn*. Jezus geeft de opdracht om bovennatuurlijk te handelen en daarmee het lijden op aarde te verminderen en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken en de Heer te eren in *Mat 10:8 "Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op, drijf de demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets"* en in *Luc 10:9 "genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen"*.

ENKELE DEFINITIES (Van Dale)

TEKENEN	Is iets zichtbaar maken met lijnen, Gods handtekening plaatsen in bedienen.
EEN TEKEN	Is een merk onderscheiden, van een teken of merk voorzien.
TEKEN	Iets waardoor een feit, gevoel enz. met de zintuigen waarneembaar wordt wonder om iets kenbaar te maken, als bewijs van de macht van een godheid.
WONDER	Iets buitengewoons, iets waarover men zich zeer verwondert, iets dat men niet verklaren kan; de manifestatie van een bijzondere kracht, afwijkend van of zelfs in strijd met het gewone van de dingen, die aan de directe tussenkomst van God of aan goddelijke machten wordt toegeschreven. Synoniem: mirakel. Jezus verrichtte wonderen. De wonderen uit de Bijbel
GENEZEN	Herstellen, beter worden.

WONDEREN & TEKENEN, ECHT EN ONECHT

De Bijbel beschrijft uitgebreid Gods wonderen die geïnitieerd werden door Zijn dienaren door middel van de Heilige Geest, want geen mens heeft wonderbaarlijke kracht van zichzelf. Helaas zijn er ook satanische 'wonderen' en bedrog. We denken daarbij aan b.v. "hуilen" of "bloeden" van b.v. RK-beelden. Gods Woord leert ons in het 2e gebod dat we geen beelden mogen aanbidden en rekt hier duidelijk mee af. Wat "echt" en "kostbaar" is zal ook geïmiteerd worden. Er zijn valse genezers leert *Mat 24:24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij - als het mogelijk zou zijn - ook de uitverkorenen zouden misleiden*. Onderscheiding blijft broodnodig.

UITINGEN VAN GODS KONINKRIJK

Lucas 10:9 leert ons dat heling, wonderen, tekenen en de voortgang van het Koninkrijk van God hand in hand gaan (www.nleg.nl "Koninkrijk van God"). De bediening van genezing is soms een moeilijk punt. Zo heeft men soms lang gebeden voor een geliefde die niet genezen is. Daarnaast zijn er ook lieden met een genezings-bediening die zich niet correct hebben gedragen en zijn mensen teleurgesteld geraakt. Er is soms onwetendheid op het gebied van genezing wat angst veroorzaakt en ongelоof. Deze bediening allereerst om een nederig en bewogen hart, zowel van diegene die bedient als diegene die de bediening ontvangt; het is altijd de Heer die geneest en die komt alle eer en glorie toe, ook als je (nog) niet geneest!.

TEKENEN, WONDEREN EN GENEZING IN HET OUDE TESTAMENT

De historische tijdperken van Israël worden gekenmerkt met bezoeken van engelen, goddelijke openbaringen, wonderlijke gebeurtenissen en oordelen, bovennatuurlijke verschijnselen en wonderlijke verlossingen die doelbewust zijn vastgelegd als bewijs van Gods interactie met de mensheid, maar vooral zijn volk Israël en de Gemeente. Er zijn twee tijdperken waar God krachtig werkte. De eerste is de wonderbaarlijke bevrijding van het volk Israel waar Mozes een speciale relatie met God onderhield. Het tweede tijdperk is de wonderbaarlijke bediening van Elia en Elisa, gewone maar geroepen mensen die voorbede doen. *Jac 5:17 Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 Elia*



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed, dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 18 En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Gods weg is nog steeds om gewone mensen te gebruiken en hun boodschap door tekenen en wonderen te onderschrijven zodat de mensen zouden gaan geloven. Hoewel God altijd aan het werk was in de wereld en onder zijn volk, zijn er speciale tijden die kunnen worden omschreven zoals in *Hand 3:19 er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere*. Die volgens als men gehoor geeft aan Gods oproep in het eerste gedeelte van dit vers: *Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden....* Veel Psalmen tevens verwijzingen naar Gods belofte om te genezen, zoals in Psalm 41, 103, 116, 147.

Enkele genezingsbelofte kunnen we vinden in Ex 15:26, Ex 23: 25-26, Deut 7:15, Hos 6: 1-2, Jes 29:18, Jes 33:24, Jes 35: 5-6, Jes 53: 5, Jes 61:1-3, Ezra 47:12. Het Oude Testament sluit af met Gods belofte met *Mal 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn*.

WONDEREN, TEKENEN EN GENEZING IN HET NIEUWE TESTAMENT

De geboorte van Jezus wordt gekenmerkt door een bijzonder werk van Gods Heilige Geest en Jezus zelf citeerde Jes 16:1-3 bij Zijn eerst preek in de synagoge: *Luc 4:18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het aangename jaar van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan*. Zijn wonderen zijn talrijker dan in het OT vermeld:

- De eerste 10 hoofdstukken van Marcus gaan 200 van de 425 verzen over wonderen!
- Van de 3.774 verzen de vier evangeliën gaan er 484 specifiek over de genezing van lichamelijke en geestelijke ziekten en de opstanding van de doden.
- Van de 1.257 verhalende verzen in de evangeliën zijn er 484 verzen - 38,5 % - gewijd aan een beschrijving van de wonderen die Jezus verrichte in de genezingsbediening.
- Naast de bespreking van wonderen, is de aandacht die voor deze genezingsbediening van Jezus veel groter dan die voor enige andere bediening.
- Hij rustte ook de discipelen toe voor het genezingswerk, zodat zij actief de boodschap Van Gods Koninkrijk zouden verspreiden. Hij trainde de 12 en de 72 discipelen en zond hen uit (Luc 9:1-9; 10:1-24). Hij noemde genezing bij de zendingsoopdracht (Mar 16:14-20) en door het hele boek Handelingen zien we de discipelen zieken genezen.
- Jezus gaf onderricht, predikte en genas. Dit waren de drie hoofdaspecten van Zijn bediening. Onderricht was nodig voor begrip; preken bracht geloof in de hemelse beloften en genezing toont de hemelse heelheid. Zijn wonderen van genezing bewezen zijn leer en prediking dat hij door God gezonden was. Vandaag is onderwijs en een dieper begrip nodig van deze bediening.

GEDENK DE WONDEREN EN TEKENEN

Het volk Israel en de Gemeente heeft een opdracht: *Ps 105:5 en 1Kron 16:12 Gedenk de wonderen die Hij gedaan heeft, Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond*. Ook de apostelen citeerden die. Waarom? De Psalm geeft een opsomming van de wonderen die Gods volk meemaakten en sluit af met *43 Zo leidde Hij Zijn volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich. 44 Hij gaf hun de landen van de heidenen. Zo beërfded zij waarvoor de volken hadden gezwoegd, 45 opdat zij Zijn verordeningen onderhielden en Zijn wetten bewaarden*. De grootheid van God vraagt om respect en eerbied en zou de norm in de Gemeente moeten zijn in plaats van kritiek, boosheid, onvrede, etc. Wonderen en tekenen zijn een uitwerking van Gods eeuwigdurende Koningschap en Koninkrijk (Dan 4:2-3) en ook voor vandaag!

WONDEREN & TEKENEN VOLGEN DE GELOVIGE EN NIET ANDERSOM (Marc 17:17-18)

Het woord "wonder(en)" komt 84 maal voor in de NBG vertaling en "teken(en)" 157 maal en samen gebruikt wel 37 maal. We hebben een bovennatuurlijke, allerhoogste en almachtige God (Ps 91:1) en we zijn een bovennatuurlijk persoon in een bovennatuurlijke Gemeente! Wonderen getuigen van de aanwezigheid van Jezus leert *Hand 2:22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de*



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Nazarener, een Man Die u door God aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, zoals u ook zelf weet. Tekenen en wonderen gebeuren door het gezag van de naam van Jezus leert *Hand 4:30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus*. Een atmosfeer van wonderen komt niet zomaar in de Gemeente. We moeten verlangen naar de aanwezigheid van de Geest en bepaalde condities zijn belangrijk lezen we in *Hand 2:41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 3.000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan*.

Voordat Jezus naar de hemel ging beloofde Hij in *Marcus 16:17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden*. Samengevat is geloof is nodig en een atmosfeer van heiligheid, verwachting dat God, Jezus, de Geest zelf in ons midden is en deze dingen zullen de gelovige volgen!

ENKELE CONCLUSIES

1. Deze tekenen (Grieks semeion) die de volgelingen van Christus volgen, bevestigen dat de evangelieboodschap ("goede nieuws" van Jezus) oprecht is. Gods koninkrijk (Zijn macht, gezag, doel en manier van leven) is naar de aarde gekomen op een krachtige en bovennatuurlijke wijze (zie de studie op de website over het Koninkrijk van God).
2. Bovennatuurlijke wonderen, tekenen en genezing in de naam van Jezus (wij handelen als de gezagsdragers van Jezus) laten zien dat Jezus leeft, actief is vandaag en werkt door Zijn Gemeente (zie Joh 10:25, Hand 10:38).
3. Alle genoemde tekenen zijn te lezen in de geschreven geschiedenis van de vroege kerk: A. Het spreken in nieuwe tongen (zie Han 2:4; 10:46; 19:6; 1Cor 12-14, B. Het uitdrijven van demonen (Han 5:15-16; 16:18; 19: 11-12); C. Het ontsnappen aan de dood van slangenbeten (Han 28:3-5) D. De genezing van zieken (Han 3:1-7; 8:7; 9:33-34; 14:8-10; 28:7-8, etc.)
4. God wil deze bovennatuurlijke, geestelijke activiteiten voortzetten binnen de Gemeente van Christus, tot Jezus komt op de wolken. Gods Woord geeft aan dat deze tekenen nooit werden beperkt na de hemelvaart van onze Heer (1Cor 1:7; Gal 3:5). Sommigen suggereren dat deze tekenen alleen nodig om de eerste Gemeente te laten starten en snel de boodschap van Christus te kunnen verspreiden in het begin. De Bijbel leert ons echter niet dat deze bovennatuurlijke activiteiten zouden verminderen of overbodig zouden worden. Een groot deel van de NT leert ons juist hoe we deze bediening van en in de Gemeente mogen praktiseren. Zie wat Paulus ons leert in 1Cor 12-14 over de Geestesgaven en de instructies van Jacobus over geloof en het recept voor ziekenzalving (Jak 5: 13-18). We moeten niet alleen praten over Gods Koninkrijk maar het ook praktiseren om Gods kracht en almacht zichtbaar te maken.
5. Jezus leert ons in Marc 16:15-20 dat deze tekenen niet alleen beschikbaar zijn voor enkelingen maar dat voor alle volgelingen van Christus die Hem gehoorzamen, en Zijn boodschap willen verspreiden en vertrouwt zijn met Zijn Geest en beloften.
6. Wanneer men geen interesse heeft in deze tekenen, is dat meestal het bewijs van een gebrek aan geloof en toewijding van de lokale Gemeente (zie Mat 17:17).
7. Christus het ons belooft dat - als wij Hem trouw blijven - Zijn gezag, kracht en aanwezigheid met ons zal zijn in de strijd tegen satans koninkrijk (Mt 28:18-20; Luc 24:47-49). We moeten de mens redden uit de controle van de duivel middels de verspreiding van de waarheid over Jezus. Dat kan door te leven volgens Gods normen (Mat 6:33; Rom 6:13; 14:17) en door de werking van bovennatuurlijke genezingen, tekenen en wonderen door de kracht van de Geest (zie Mat 10:1, Marc 16:16-20; Han 4:31-33. Een andere les zal het uitdrijven van demonen bespreken.

HET DOEL VAN GENEZING

Gezondheid en genezing is opgenomen in Gods verbond. De psalmen en profeten bevatten talloze verzen die gaan over genezing. Niet de bevrijding van pijn van ziekte is het allereerste doel van de genezing, maar de bevrijding van schuld van zonde (C.S. Lewis zegt dat God soms gebruik maakt van



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

pijn en ziekte om ons opstandige zelf te verbreken (een proces dat afsterving aan onszelf wordt genoemd). En dat God verheerlijkt wordt! (Mat 9:8).

Ziekte wordt in de Bijbel gezien als een verlengstuk en een uitwerking van de zonde. Is daarom in oorsprong kwaad, een uiting van het rijk van Satan. In het begin van zijn openbare bediening verkondigde Jezus *dat het Koninkrijk van God nabij was gekomen* (Mar 1:15). Hij begon direct met het genezen en bevrijden en verklaarde: *'Indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen'* (Mat 12:28).

GENEZING IS ALTIJD EEN WONDER; DE BRON BEPAALT GODDELIJKHEID

- Natuurlijk genezing; het lichaam geneest zichzelf als de geest gezond is (Spr 17:22).
- Medisch; door wetenschap (Jezus Mat 9:12), recept (Jes 38:21), vroedvrouw (Ex 1:20).
- Bovennatuurlijk door God; Het is Zijn belofte (Ps 103:1-4).
- Geestelijk gebied (Rom 8:2). In Christus bent u vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. De wet v.d. Geest des levens leidt naar Leven (Rom 8:11).

Jezus zegt *"Ik ben de weg de waarheid en het leven"* in (Joh 14:6). De waarheid (werkelijkheid, realiteit) maakt vrij (Joh 8:32); welke waarheid geloof je? Gedachten, geweten, ogen, oren, zintuigen, klieren, hart en bloedstroom kunnen beïnvloed worden door wat wij als waarheid aannemen! Zowel goed maar ook fout (Rom 10:17). Zijn beloften zijn *ja en amen* voor hen die geloven (2Cor 1:20).

JEZUS METHODEN ZIJN NIET METHODISCH

Elk mens kreeg een unieke benadering, behandeling want elke situatie is anders. Hij genas:

- Door een woord (Luc 17:14, Joh 9:7)
- Door een aanraking (handoplegging) en een woord (Mat 9:27-30)
- Doordat iemand Hem aanraakte in geloof (Mat 9:20-22 en Mat 14:36)
- Met behulp van klei (Joh 9:6)
- Op afstand (Joh 4:46-54)
- Zowel in het openbaar als achteraf, terzijde (Mar 7:33)

Er zijn andere genezingsvormen (die de volgende lessen) zoals handoplegging (Marc 16-17), gebedsdoeken (Hand 19:12), de gaven van de Geest (1Cor 12:9-10) en geloof in Jezus (Hebr 11:6). Jezus probeerde altijd geloof=vertrouwen te stimuleren. Hij zei tegen Jairus: *"Vrees niet geloof alleen"*. Ook Paulus "zag" geloof voor genezing (Hand 14:9). *Alles is mogelijk voor degene die gelooft* (Mar 9:23). Geloof komt door het horen van Gods Woord (Rom 10:17). Hierdoor komt de mens tot een gezond besluit om genezen te worden!

WAAROM GOD GENEEST (enkele van de vele teksten)

- Uit bewogenheid en genade (Mat 14:13-14)
- Om zichzelf en Jezus te verheerlijken (Joh 11:4 en 40, Hand 3:12-13, Marc 2:12)
- Als respons op ons geloof (Mat 15:28, Mat 9:2)
- Vanwege Zijn eigen belofte (Jac 5:14-16)
- Als bewijs van Zijn grootheid (Joh 9:33)
- Om Zijn bewogenheid voor de lijdende mens (Jes 61:1-2, Luc 4:18)
- Menselijk lijden te verzachten; niet voor de show (Mat 8:16-17, Jes 53-4)

ANDERE REDENEN

- Omdat Hem gesmeekt werd te genezen (Marc 7:32 en 8:22)
- Om de hindernissen in bediening weg te nemen (Mar 1:31)
- Om ons te leren en onderwijzen (Mat 21:18-22)
- Om mensen te redden; wonderen openen evangelie deuren
- Om het werk van de duivel te verbreken (1Joh3:8, Hand 10:38).
- Bevestiging van het gepredikte Woord (Mat 8:17).
- Maakt het Koninkrijk van God zichtbaar (Jes 61:1, Han 8:6-12)
- Andere bijzondere bedoelingen (bv Sabbath)
- Om de mensen blij te maken (Hand 8:8 en Joh 16:24)
- Om de toekomstverwachting van de Gemeente (Joh 14:12, Marc 16:16) dus als voorbeeld voor het handelen van de Gemeente.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

HET GENEZEND GEBED

Er zijn verschillende methoden van genezing (zoals handoplegging, oliezalving, opdracht om iets te doen, woord van genezing, etc.) die in een latere les behandeld zullen worden. Gebed is een van hen. Het is belangrijk dat we enige achtergrond hebben van diegene die ziek is. Er zijn in de bediening twee valstrikken; er is een neiging om onze beperkte ervaring als maatstaf te nemen en dat op elke situatie toe te passen en het probleem daarmee te versimpelen. De keerzijde is dat we het te moeilijk maken en denken dat de situatie niet kan verbeteren. Zowel het een als het ander is niet goed. Daarom is een gezonde balans belangrijk in het leven van diegene die bedient!

VIER SOORTEN VAN ZIEKTEN EN GENEZING

We onderscheiden vier verschillende soorten van genezing die van toepassing zijn op vier verschillende soorten van ziekten. Dit onderscheid is nodig om mensen goed te kunnen helpen. Zo gaan we geen demonen uitdrijven bij iemand die alleen maar een psychologisch probleem heeft, want dan brengen we alleen maar schade. Psychologische problemen kunnen ontstaan door dingen die in het verleden afgespeeld hebben, zoals afwijzing of trauma's in de jeugd. Het kan ook door de stress vanwege levenssituaties waarin men nu verkeert of ook uit een bepaalde chemische onbalans in het lichaam of bloedwaarden of door chemische invloeden vanuit stoffen die van buiten af komen. Onderscheid is daarom broodnodig. Iemand die bid voor de zieken dient daarom te onderscheiden dat er verschillende gebieden zijn waar iets verkeerd kan gaan:

1. De ziekte van onze ziel wat veroorzaakt wordt door onze eigen persoonlijke zonde. Dit vraagt allereerst om onderscheid en een gebed voor vergeving.
2. Emotionele ziekte van de geest (b.v. angst) wat veroorzaakt wordt door emotionele schade uit het verleden, soms door de zonde van een ander. Innerlijke genezing is nodig.
3. Lichamelijke defecten in onze lichamen die veroorzaakt worden door ziekten en ongelukken. Dit vraagt om gebed voor fysieke genezing.
4. Elk van het bovengenoemde kan ook veroorzaakt worden door demonische invloeden en dat vraagt een andere aanpak, namelijk het uitdrijven van boze geesten (zie les 7).

Niet iedereen is gespecialiseerd in alle genoemde gebieden en daarom is het belangrijk om onze beperkingen te kennen en samen te werken in een team wat gespecialiseerd is in een specifieke bediening. Soms liggen meerdere zaken over elkaar en heb je elkaar(s) nodig om inzicht te verkrijgen. Daarom is Bijbelstudie belangrijk:

TEAMBEDIENING

1Cor 12:9b Er zijn genadegavEN van genezingEN; beide woorden worden geschreven in meervoud! Mogelijk zijn bepaalde gelovigen gespecialiseerd in de voornoemde gebieden. Wat zou het mooi zijn als er een team is wat over de gaven beschikt volgens 1Cor 12:7-10:

- *Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.*
- *Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven*
- *En aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;*
- *En aan een ander geloof, door dezelfde Geest*
- *En aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;*
- *En aan een ander werkingen van krachten*
- *En aan een ander profetie*
- *En aan een ander het onderscheiden van geesten*
- *en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.*

VOORBEELD

De Bijbel waarschuwt ons in *1Tim 5:22 Leg niemand haastig de handen op*. We dienen eerst na te denken en bij anderen en bovenal de Vader te rade te gaan voor we iets ondernemen. Dat laatste leren we van Jezus (Joh 2:4). Als voorbeeld kunnen we nemen een vrouw die om gebed vraagt voor artritis (reuma) voor haar handen (lichamelijke genezing). Bij een gesprek kom je er achter dat ze door haar vader verwond is toen ze nog jong was (innerlijke genezing) en dat ze nog nooit hem vergeven heeft (bekering) en daardoor een bittere wortel is ontstaan. In haar zoektocht naar genezing is ze in het verleden bij occulte genezers en spiritisme terechtgekomen (bevrijding nodig). Dan is er op vier niveaus genezing nodig en men kan verschillende soorten van gebed toepassen; dit vraagt onderscheid en wijsheid.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

OVERZICHT

Dit overzicht is een indicatie en mag niet als een diagnose-instrument gebruikt worden. We hebben openbaring en onderscheiding nodig om de oorzaak vast te kunnen stellen, als dat nodig mocht zijn. Jezus gaf soms helemaal geen oorzaak aan maar genas gewoon de zieke.

NR	ZIEKTE	OORZAAK	SOORT GEBED	SACRAMENT	WAT MENSELIJK TE DOEN	BIJBELS VOORBEELD
1	Van de ziel	Persoonlijke zonde	Bekering	Verzoening Doop door onderdompeling, avondmaal	Schuld bekennen, belijden en herstel zoeken bij diegenen die we hebben beschadigd	<i>Joh 5:15b Zie, u bent gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. 3Joh 1:2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.</i>
2	Van de geest, emoties	Zonde van een ander	Voor innerlijke genezing	Verzoening Doop, avondmaal Handoplegging	Pastorale counseling (psychisch en geestelijk)	<i>Jes 38:14-17 Luc 7:12-13 Lucas 10, barmhartige Samaritaan (ook lichamelijke schade)</i>
3	Van het lichaam	Ziekten, ongelukken of mee geboren, etc.	Van geloof voor fysieke genezing	Woord van genezing Handoplegging Zalven met olie	Medische zorg, dieet, juiste oefeningen, etc.	<i>Joh 9:3 Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.</i>
4	Geest, ziel, lichaam	Demonische oorzaken	Voor bevrijding	Avondmaal (dikwijls weerstand), het kruis	Hulp om het leven weer op orde te krijgen (denk aan de bezetene in Lucas 8 die weer gekleed werd)	<i>Lucas 13:11 er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.</i>

VRAGEN

1. Saulus was net bekeerd maar nog geestelijk kapot en verblind. In welke categorie zou je die plaatsen? (Han 9:3-19)
2. Waar zou je de jongen plaatsen die de vallende ziekte had (Mat 17:15)
3. In welke categorie zou u de verlamde man plaatsen die door vier vrienden bij Jezus gebracht werd? (Marc 2:3-12)
4. Waar zou je de bezetene van Gardara plaatsen? (Luc 8:27-39)
5. Waar zou je de bloedvloeiende vrouw plaatsen? (Luc 8:43-48)
6. Waar zou je vrouw die de voeten van Jezus zalfde plaatsen? (Luc 7:44-50)
7. Welke voorzichtige conclusie kun je uit de antwoorden trekken?
8. Met welke motivatie willen wij anderen genezen en waarom willen wij genezen worden?

TOT SLOT

Sommigen zullen - ondanks ons gebed - niet genezen worden. Ook dan is Gods Woord nog steeds waarheid, dat het Zijn hart is om de mens geheeld te zien. Uiteindelijk worden we totaal heel gemaakt als we bij Hem zijn en krijgen zelfs een geheel nieuw lichaam! Er zullen mysteries zijn en blijven die ons inzicht overstijgen. Als wij ons deel hebben gedaan, moeten we de rest aan God over laten. Eerlijkheid en openheid gaan samen met geloof. Zo vermeld Paulus dat zijn beste vriend Epafroditus zo ziek was dat hij bijna stierf (Fil 2:27) en dat hij Trofimus in Milete ziek moest achterlaten (2Tim 4:20). Zelfs de Here Jezus kon niet veel wonderen doen in een sfeer van ongeloof (Mat 13:58). Onthoud: de voorziening is beschikbaar. Positieve prediking en onderwijs bouwt ons geloof op. De Gemeente moet in leven in het geloof dat het bovennatuurlijke ook vandaag wil werken door ons heen.



NLEG BIJBELSTUDIE Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 4: Genezing door het lijden en sterven van Jezus

'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.' (Jesaja 53:5 SV)

Jesaja 53 gaat over de lijdende Dienstknecht. *'Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.'* (Jesaja 53:3) Vers 4 zegt: *'Hij heeft onze ziekten op Zich genomen en onze smarten gedragen'*. Dit spreekt van plaatsvervangend dragen, uitdelgen. Hier wordt niet alleen bedoeld de 'zonde-zieke', symbolische gebruikt voor de staat van de zondaar. Velen leggen dit gedeelte uit als dat ziekte staat voor zondaar, gebroken mens.

Ziekte wordt ook letterlijk 'ziekte' bedoeld. Mattheüs 8:15-17 (BasisBijbel): *'Toen het avond werd, brachten de mensen heel veel mensen naar Hem toe in wie duivelse geesten zaten. Hij gaf de duivelse geesten het bevel uit hen weg te gaan, en ze gehoorzaamden. Hij maakte iedereen die ziek was weer gezond. Zo gebeurde wat de profeet Jesaja vroeger al had gezegd: 'Hij heeft onze kwalen op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij weggedragen.'* Mensen, die lichamelijk ziek waren werden genezen, opdat Jesaja 53 vervuld zou worden... Er werden mensen bij Jezus gebracht met allerlei ziekten, kwalen.

In de eerste plaats kwam Jezus voor de mensheid de oorzaak van de ziekte (zonde) dragen aan het kruis. Hij kwam om de mens te redden van de zonde, en eeuwig leven te geven. Hij droeg de oorzaak van de ziekte, de zonde, in zijn lichaam aan het kruis.

Later zou Petrus in zijn eerste brief schrijven (H2:24): *'Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.'* (NBV) Dit staat in de voltooide tijd. Vanwege het offer aan het kruis zijn wij dood voor de zonde, leven we rechtvaardig en zijn we genezen.

Jesaja spreekt dus over vergeving van zonde en van genezing. Toch zijn deze begrippen niet van gelijke waarde. Beter naar de hemel gaan terwijl een lichamelijk gebrek is, dan met een gezond lichaam verloren gaan (bijv. Matth. 5:29). Als vier vrienden tot Jezus komen met hun verlamde vriend, dan geeft Jezus aan, dat de vergeving van zijn zonden veel belangrijker was dan de genezing. Hij wil eerst vergeven! Toch is Hij ook gekomen om te genezen. (marcus 2 va vers 5). Ziekte is een gevolg van de macht van de zonde (begonnen Genesis 3). Romeinen 6:10-12 geeft aan dat de macht van de zonde gebroken is, die macht heerst niet langer over ons. Nog niet alle gevolgen zijn weggenomen. We worden nog steeds geconfronteerd met ziekte en gebrokenheid.

Hebr.2:8-9 geeft aan, dat we nog niet zien, dat alles Hem onderworpen is. Toch is Hem alles onderworpen. Elke macht moet buigen voor Hem; Hij heeft elke macht ontwapend, openlijk tentoongesteld en over elke macht gezegevierd (Koll2:15). We zien nog niet alles, we zien wel Jezus! We moeten ons oog richten, niet op de genezing, maar op de Geneesheer!

Niet iedereen die zich bekeert en vergeving ontvangt, krijgt ook lichamelijke genezing. Ik heb mensen, die voor genezing naar een samenkomst kwamen, redding zien ontvangen. Ze kwamen tot de Geneesheer, die in de eerste plaats Zich openbaarde als hun Redder. Hun ziek ontving genezing van de gevolgen van de zonde. Ik heb ook vele anderen zien gered en lichamelijk genezen zien worden door het volbrachte werk van Jezus.

Het gevaar is, dat wij onze ervaringen, dat wat wij zien, meemaken laten bepalen wat onze theologische gedachten zijn. Ons geloof is niet gebaseerd op onze ervaringen, op ons gevoel, onze teleurstelling, maar op geloof van het Woord van God! Hij is gekomen om de gehele mens gezond te maken: *'Als een mens op sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet verbroken*



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

worde, zijt gij dan op Mij vertoornd, omdat Ik op sabbat een gehele mens gezond gemaakt heb?'
(Johannes 7:24 NBV)

In het Grieks is het woord dat voor redding wordt gebruikt in het Nieuwe Testament het woord 'sozo' en dat is een veel omvattend woord, dat op veel verschillende dingen slaat. Het wordt ook vertaald als 'genezen'. Jakobus 5:14-15 stelt: *Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.'* Het woord dat hier met 'gezond maken' wordt vertaald is het Griekse woord 'Sozo' en spreekt over de zieken die fysieke genezen worden in hun lichaam. Hetzelfde woord dat ook vertaald wordt met behouden, vergeving van zonden, is ook honderden keren in het Nieuwe Testament vertaald als 'genezing'.

We zien steeds dat de Bijbel redding, vergeving en eeuwig leven ontvangen verbindt met genezing. Blijkbaar is genezing een onderdeel van het Heilswerk van Jezus. Een paar voorbeelden:

Numeri 21, Johannes 3:14-15 De koperen slang. Het gevolg van het gif van de zonde, het werk van de duivel was oordeel, ziekte. De Bijbel leert ons, dat we ons oog moeten richten op Jezus, die verhoogd werd aan een kruis.

Psalms 103:3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,

'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.' (Jesaja 53:5 SV)

Handelingen 10:38 *'Jezus ging rond goeddoende en genezende, allen die door de duivel overweldigd waren...'*

Markus 16:16-18 *'Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.'*

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.'

Bij de Heer kunnen we niets afdwingen, claimen. We mogen geloof hebben in het volbrachte werk van Jezus. Hij kwam om te redden te bevrijden en te genezen. Zien we niet alle dingen, blijft genezing uit, dan moeten we onszelf onderzoeken. Zijn eer aanwijsbare redenen die genezing belemmeren, dan moeten we die opruimen. Als dingen niet geopenbaard worden, dan mogen we alles toevertrouwen aan de grote, genadige, liefdevolle Heer.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 5: De Heer geneest op verschillende manieren

'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid' (Hebr.13:8 HSV)

De Heer geneest op verschillende wijzen. Natuurlijk mag iedereen gebruik maken van de medische wetenschap. Zoek wel eerst de Heer! Belangrijk is het om steeds weer te beseffen, dat de manier, de strategie, het middel niet geneest. Genezing komt van Jezus! Hij is niet veranderd. Hij wil nog steeds dat doen, wat Hij deed in de Bijbelse tijden. Het is ook belangrijk, dat we afhankelijk zijn in ons handelen van de Heer. Hij wil laten zien wat we moeten doen. Ook Jezus was afhankelijk. *'De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.'* (Johannes 5:19 HSV). De Heer laat in de Bijbel zien, dat er soms specifieke manieren gebruikt zullen worden om genezing te ontvangen. We kijken daar later naar. Er zijn in Gods Woord een aantal belangrijke 'middelen' die de Heer ons ter beschikking gesteld heeft om genezing te ontvangen – om te genezen.

1. Het Woord

Goddelijke genezing is gebaseerd op Gods Woord. Heel het geschreven, door de Geest geïnspireerde Woord is Gods Logos. Logos kan vertaald worden met verstandelijk denken, met de rede. In het NT is logos het onveranderlijke 'Woord van God'. Het is Gods raadsbesluit, in eeuwigheid vastgesteld voordat de tijd begon, en doorgaand tot in eeuwigheid, nadat de tijd zijn loop heeft volbracht. Het is van dit goddelijke Logos dat David spreekt in Psalm 119:89 *'Voor eeuwig, HEERE, staat uw Woord vast in de hemel.'* Jezus IS Het Woord (Joh 1:1-3). Hij is de Geneesheer. Als het Woord van genezing tot ons komt, zal daar genezing zijn. Het Woord is scheppend.

Psalm 107:20 (NV) *'hij zond zijn woord uit en genas hen, deed aan de groeve hun levenontkomen.'*

Spreuken 4:20-22 (NBG) *'Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam'*

Daarom is het ook zo belangrijk om de Bijbelse waarheid over genezing in de gemeente te onderwijzen en te belijden. Er zijn voorbeelden van mensen die door bijbels onderwijs over genezing (plotsklaps of langzamerhand) gezond werden. Ook zijn er voorbeelden van mensen die teksten over genezing (bijv. Jes. 53:4 en 5) gedurende enige tijd dagelijks beleden en toen merkten dat de genezing in hun lichaam zichtbaar werd. Belangrijk is het om het Woord te lezen over genezing, over wonderen van genezing. Dit zal het geloof opbouwen. Later zullen we ook nadenken over het 'Rhema'; *het specifieke gesproken woord.*

2. De Naam van Jezus

De Heer geeft ons macht en autoriteit in zijn Naam. Die Naam zullen we gebruiken, noemen met eerbied, ontzag en ook met vrijmoedigheid en geloof. We zullen die Naam eren, Hem dienen en volgen. Anders kan gebeuren, wat ook gebeurde met de zonen van Skevas (Handelingen 19:13-16).

Handelingen 3:6, 16 *Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazareeër: Wandel!! ...en op het geloof in Zijn naam heeft Zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid.'*

Handelingen 4:10 *'dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat.'*

In het Oude Verbond begon de HERE Zijn naam te openbaren om Israël te doen weten, wat Hij naar Zijn wezen voor hen betekent. Zo werd door Zijn naam "JAHWEH-RAPHA" Israël bekend, dat Hij hun Heelmeester is. Deze naam betekent: 'IK BEN uw Heelmeester'. (Exodus 15:26) Mede door deze naam



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

weten we, dat God belang heeft in ons lichamelijk welzijn en dat ten opzichte van ziekten en kwalen bij Hem genezing is.

3. Avondmaal

Omdat wij deelhebben aan Jezus' opstanding, is het avondmaal een belangrijk middel – Sacrament, als belijdenis van ons geloof. Jezus stelde het avondmaal persoonlijk in door het brood aan te reiken met de woorden: *'Neem, eet, dit is mijn lichaam,'* en de beker met wijn: *'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden'* (Matt.26:26-30). Daarmee werd het een fundamenteel onderdeel van het gemeentelven, zoals we kunnen lezen in Handelingen 2:42-46: *'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed'. Zij braken het brood dagelijks aan huis.'* Zo gebeurden tekenen en wonderen, die iedereen met ontzag vervulden (vers 43).

Tijdens het avondmaal denken we aan:

- a) Het bloed van Jezus, wat staat voor de vergeving van onze zonden (Kol. 1:14, Ef. 1:7).
- b) Het lichaam van Jezus, wat staat voor onze genezing. We zien in de evangeliën dat het aanraken van Jezus genezing bracht. Jesaja schrijft dat de striemen in zijn lichaam ons genezing hebben gebracht (Jes. 53:5).

Tijdens het avondmaal beleven we in brood en wijn wat in Psalm 103 vers 2 staat: *'Prijs de HEER mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen'*. Telkens als we eten en drinken, schrijft Paulus (in 1 Kor. 11:26), proclameren we Jezus' dood, totdat hij komt. Dat impliceert alles wat hij met zijn dood bewerkstelligd heeft, inclusief genezing. Ik heb gemeenschap met zijn bloed en lichaam.

Het omgekeerde is ook waar. In Korinte leidde misstanden tijdens het avondmaal tot ziekte. Hierdoor kon het genezende werk van het avondmaal geen doorgang vinden. Paulus waarschuwt in 1 Korintiërs 11:30: *'Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven.'* In feite doet een gemeente zichzelf tekort wanneer zij de kracht van het avondmaal onderschat. Het lichaam van Christus werd namelijk verbroken tot herstel van alles wat in ons lichaam was misgegaan en met zijn bloed betaalde Hij voor al onze zonden en nam hij alle schadelijke gevolgen daarvan weg. In 1 Petrus 2:24 staat, wat Jesaja profeteerde, namelijk dat de Messias in zijn lichaam onze zonden en ziekten op zich nam.

4. Gaven van genezingen

God heeft aan de gemeente gaven van genezingen gegeven; mensen die (als antwoord op gebeden) namens God genezing uitspreken. In 1 Korintiërs 12: 7, 9 lezen we: *'In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. De een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.'* Gaven van genezingen zijn bovennatuurlijk, door de Geest geleid. Sommigen zullen speciaal gebruikt worden om genezing te brengen. Deze gaven kunnen samenwerken met gaven van geloof, kracht, onderscheiding. Sommigen worden zelfs gebruikt voor speciale genezingen van speciale ziekten. Waar de kracht van het Woord altijd en door iedereen kan worden ervaren en toegepast (ook m.b.t. genezing), gaat het hier om door de Geest geleide momenten in de gemeente van Christus. Bovennatuurlijk, krachtig gebed, met uitwerking van genezing hoort bij deze gave. Dingen gebeuren! Mensen, die een bediening hebben ontvangen van genezing en in campagnes deze bediening uitoefenen behoren een aanvulling te zijn op Gods genezende werk in de gemeente. God wil dat al zijn beloften (ook die van genezing) via de weg van zijn Woord en het werk van zijn Geest vooral in de gemeente worden ontvangen. Hij geeft de gaven ten bate van de gemeente. De Heer wil de gaven, 'charismata' geven als we in geloof gaan handelen. Dan zullen we genezingen zien en woorden van geloof spreken door de leiding van de Geest.

5. Handoplegging

Hebr. 6:1-2 geeft aan, dat het opleggen van handen hoort bij het fundament van het christelijk geloof. Soms zijn we bang om handen op te leggen, omdat we denken, dat de Heer niet door ons wil werken. We zijn bang, dat we 'overijld' de handen opleggen (1Tim.5:22). Dit gaat, echter, over het aanstellen van leiders, en het (her)bevestigen van leiders. Natuurlijk leggen we geen handen op, wanneer iemand vuil is van zonden en zich niet wil bekeren tot de Heer. Toch lezen we niet, dat we alleen gelovigen de



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

handen op zullen leggen. In de Bijbel lezen we dat Jezus erg veel zieken genas, ongeacht de ernst van hun ziekte. Jezus genas zieken door handoplegging of andere vormen van aanraking. *'... Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.'* (Lucas 4:40 NBG). Dit was zo bekend, dat de mensen er zelf om vroegen: *'... Kom alstublieft mee om haar de handen op te leggen; dan wordt ze beter en blijft in leven.'* (Marcus 5:23 GNB)

'De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: ... Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.' (Marcus 16:17-18 NBV)

Deze opdracht en bevoegdheid wordt toegekend aan gelovigen, niet uitsluitend aan apostelen, en ook niet alleen aan leidinggevenden binnen de gemeente. Het is goed, om eerst de handen te richten tot de Heer, voor reiniging, zalving, kracht, en ze dan uit te strekken naar de zieke. Laten we geloven, dat onze handen, de handen van de Heer op aarde zullen zijn. Zijn handen genezen nog steeds!

Wees ook wijs als je handen oplegt. Werk zoveel mogelijk samen met een andere gelovige. Raak niet zo aan, dat de zieke zich beschaamt voelt. Wees wijs, daar waar een man een vrouw de handen oplegt, of een vrouw een man de handen oplegt. De duivel heeft veel nagemaakt, en er occulte praktijken van gemaakt. Wij zullen gehoorzaam zijn aan Gods opdracht! Richt eerst je handen tot de Heer, tot zijn troon, en richt ze dan tot de nood.

6. Oudsten in de gemeente; ziekenzalving

De praktijk van genezing hoort bovenal thuis in de gemeente. In de gemeente ontwikkelen we een gezond leven onder het Woord van God en geïnspireerd door de heilige Geest. Genezing en goede onderlinge verhoudingen zijn met elkaar verbonden. Jakobus 5:14 en 15: *'Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.'* Onderlinge zonde kan ziekte in stand houden. Daarom is het belijden en opruimen van (onderlinge) zonde genezend: *'Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.'* (5:16)

Jacobus geeft belangrijke opdrachten aan de gelovigen:

- Heeft iemand onder u leed te dragen? - Laat hij bidden.
- Is iemand blij te moede? - Laat hij lofzingen.
- Is er iemand bij u ziek? - Laat hij de oudsten van de gemeente roepen.

De zieke is iemand uit de gemeente. 'Is er bij u iemand ziek' ('bij u' is in de NBV weggefallen). Dus het gaat niet om elke willekeurige zieke, maar om een zieke die deel uitmaakt van de gemeente. En de gemeente moet dus ingeschakeld worden. Hoe? Door de oudsten van de gemeente in te schakelen. Zij moeten geroepen worden door de zieke zelf. De zieke moet er zelf om vragen. Het moet zijn of haar eigen geestelijke verlangen te zijn om Gods genezende genade door middel van de oudsten te ervaren. Wat moeten deze oudsten doen? In één woord: bidden! In vers 15 staat ook niet: 'de olie waarmee de zieke gezalfd wordt, zal de zieke redden', maar 'het gelovige gebed zal de zieke redden'. Zalven met olie is een sacrament. Koningen, priesters, profeten en gereinigde melaatsen werden met olie gezalfd. Alles, wat de Heer toebehoorde werd gezalfd met olie. Jezus zelf heet de Gezalvde, de Christus. (lees o.a. Jesaja 61:1-3). De olie staat voor de Heilige Geest. We zalven in de naam van de Heer. 'Zoals de olie op u is, zo is de Heilige Geest...' Geloven in het wonder door de kracht van God is heel belangrijk.

7. Gelovige vrienden

We lezen in Marcus 2:1-12 en Matth 9:1-8, dat een paar mensen een verlamde vriend bij Jezus brengen. *'Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: "Wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Sta op, pak uw bed en ga naar huis." En hij stond op en ging naar huis.'*

Deze man werd genezen op grond van het geloof van zijn vrienden, die hem bij Jezus brachten. Ze namen moeite, deden grote inspanning, gaven niet op! Gezamenlijk bidden met bewogenheid en eenparigheid is de opdracht voor de gemeente. Denk aan Petrus (Handelingen 12). Hij was in de gevangenis, terwijl er voortdurend voor hem gebeden werd. Want het gezamenlijke gebed van medegelovigen is zeker niet krachteloos. Lees ook Mattheüs 18:19 en 20. Waar gezamenlijk en eenparig wordt gebeden, daar gebeurt iets!



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

8. Genezing door bijzondere wijzen

De Heer werkt op bijzondere wijzen. Niets is een automatisme, een gewoonte bij Hem. De Bijbel geeft voorbeelden van bijzondere manieren, middelen om genezing te brengen – te krijgen. Zulke middelen kunnen passen bij een bepaald moment, bij een bepaalde ziekte, bij een bepaalde zieke, De leiding van de Heilige Geest is wezenlijk! We doen niet na, we maken bijzonderheden niet tot een nieuwe godsdienst. We richten ons vooral op de bovenstaande 7 punten. We moeten in alles wat we doen in relatie zijn met de Geest. We moeten meer zijn stem verstaan, zodat Hij kan onderwijzen hoe, wat we moeten doen. Hij kan een Rhema-woord geven, een openbaring, gesproken voor een speciaal moment. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

- | | |
|----------------------|---|
| zweetdoeken | Handelingen 19:11 en 12: <i>'En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.'</i> |
| schaduw | Handelingen 5:15: <i>'zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen.'</i> |
| spuug, modder | Marcus 8:23-25: <i>'... Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond'. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.'</i> |
| onder in rivier | 2 Kon.5:10: <i>'Elisa liet een dienaar tegen Naäman zeggen: "Ga u zeven keer onderdompelen in het water van de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond zijn'</i> |
| kijken koperen slang | Numeri 21:8: <i>'Maak een gifslang van koper en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken. Dan zal hij blijven leven.'</i> |

Vragen

1. Hoe kan en wil de Heer jou gebruiken, om genezing te brengen? Wat moet er dan gebeuren? Hoe kan de Heer de gemeente gebruiken om te genezen?
2. Wat kun jij als je ziek bent doen om je uit te strekken naar bovennatuurlijke genezing?



NLEG BIJBELSTUDIE Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 6: DE WERKING VAN WONDEREN DOOR GELOOF EN HET WOORD

HOE BRENGEN WE GELOOF IN ACTIE OM TOT EEN WONDER TE KOMEN?

Men hoort wel eens iemand zeggen "ik proclameer een wonder over een situatie". Ja, het is belangrijk om een positieve belijdenis van ons geloof af te leggen volgens *Spr 18:21 Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten*. We kunnen een atmosfeer van wonderen scheppen rondom ons heen. Er zijn klaarblijkelijk bepaalde condities nodig voordat de Heer Zijn wonder kan doen en we bekijken welke dat zijn. *HSV Rom 10:9 Als u met uw mond Jezus als Heere belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden*. Belijden gaat samen met geloven en een actie. Hoe kunnen we naast de actieve woorden van geloof de Here Jezus zelf aanraken en aangeraakt worden?

BOVENNATUURLIJK GELOOF

Jezus is zo bijzonder groot maar ook zo lief! Geloof is een gave van God (Ef 2:8 en 1Cor 12:9) en het begint in ons hart door het horen over de goedheid en de reddende kracht van Jezus (Rom 10:4). Geloof is boven-natuurlijk. In Marcus 5:21-43 lezen we 2 verhalen van genezing door elkaar verweven; het is als een sandwich van 2 broodjes en er tussenin een dikke hamburger van geloof. Het verhaal over de bloedvloeiende vrouw (vers 25-34) zit precies tussen het begin en het einde van het verhaal van het ernstig zieke meisje. Twee vrouwen, oud en jong, uit verschillende milieus, de ene arm (al haar geld weg) en de ander een rijk, jong, religieus meisje.... ze is de dochter van de leider van de synagoge. De ene geneest in het openbaar en de ander in besloten kring. Twee verschillende geschiedenissen waar beide geloof in een belijdenis actief wordt. Ook zullen we vijf kenmerken ontdekken die ons helpen om ons te verbinden met de wonderwerker zelf, Jezus Christus. Hij is de liefdevolle, genadige Heiland, die wonderen niet alleen 2000 jaar terug, maar ook vandaag en morgen wil doen: *Hebr 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid*.

WAAROM HEBBEN WE GELOOF NODIG?

Jezus is bovennatuurlijk en de Gemeente ook. De Heilige Geest, gaven, geloof, genezingen.... en elke keer werkt het weer anders.... Er is geen standaard formule maar toch wil Jezus dat we leren hoe geloof werkt en wat daarmee samengaat. Dit is de manier waarop je de geestelijke realiteit kunt vinden, waarop je verbinding maakt met Hem! Hij wil ons leren dat geloof de sleutel is; voor elke situatie, elk mens, jong of oud, arm of rijk.

ELKE DOELGROEP

Jezus richt zich op elke doelgroep. Hij geneest die bloedvloeiende vrouw in het openbaar. Hij wil dat iedereen dit gaat zien, weet en leert. Maar bij het dochttertje van Jäirus is Hij zeer terughoudend en laat maar een klein aantal mensen toe. Al zijn discipelen laat Hij gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes evenals de ouders van het kind. Waarom? Het is interessant wat Hij zegt in vers 43 *En Hij gebod hun dringend dat niemand dit te weten zou komen*. M.a.w.: dit is privé voor jou! Jezus als volmaakte leraar leert ons prachtige lessen, ook nu nog! Basislessen over het fundamentele geloof met de genezing van de vrouw die alleen maar verbonden is met Jezus. Met de genezing van het meisje, geeft Jezus geavanceerde lessen aan de discipelen en overste van een synagoge, over hoe je kunt groeien tot volwassen geloof. Deze sandwich ziet er als volgt uit:

1. De noodzaak voor de lessen over geloof,
2. De basislessen
3. De lessen voor gevorderden.

1. DE NOODZAAK OVER DE LESSEN VAN GELOOF

Het is noodzakelijk dat we de lessen van geloof leren. Hoe het werkt. Wat komt er bij kijken? Waarom is dit zo belangrijk? Hier is het humoristische gedeelte: deze vrouw kruipt over de grond, richting



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Jezus, komt omhoog en raakt hem aan. En dit terwijl Iedereen zich om Hem heen verdringt, tegen Hem aanduwt en Hem aanraakt. Het staat er 2 maal (vers 24 en 31). Omdat Jezus bijna onder de voet gelopen werd, probeerden de discipelen iedereen af te houden en Hem als lijfwachten tegen de menigte te beschermen. Tot Jezus zegt in vers 30b *Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?*. Marcus beschrijft de bijna onbeschofte reactie van de discipelen als ze zeggen: 31b *U ziet dat de menigte U verdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt?* Klaarblijkelijk maakt het een groot verschil met welke houding - van geloof - je de Here Jezus Christus aanraakt!

LEERPUNT VAN DE NOODZAAK VAN GELOOF

Al die mensen waren rondom Hem heen met hun noden, kwalen en kwellingen. Ze waren letterlijk in Zijn nabijheid en slechts 1 persoon had het geloof zich met Hem te verbinden! Je kunt Jezus naast en rondom je leven hebben, met een kruisje, een beeldje, een boekje, in je hoofd..., tegen Hem aandringen of verdringen. Je kunt over Hem praten. Je kunt hem bewonderen. Hij kan je inspireren. Je kunt naar de samenkomst gaan en de Bijbelstudie volgen. Het is mogelijk om heel erg dicht bij Jezus te zijn.... en toch Hem niet echt aan te raken... Het verschil is "belijdend geloof in actie". Toen ze ging vertellen zei Hij: "*uw geloof heeft u behouden*". Dat maakt het verschil in hoe je Jezus aanraakt. Het leek bijna "magisch" om de jas van Jezus aan te raken maar ze raakte Jezus aan in geloof! In de verwachting om genezing van Hem te ontvangen. Wat verwacht je van Jezus? Heb jij Hem wel eens aangeraakt? Velen komen naar een samenkomst en denken met Hollandse nuchterheid: ik laat het maar over mijn heen komen. Baat het niet, schaad het niet. Ik duw wel even tegen Jezus... als een religieuze ervaring... maar het werkte niet. Misschien waren we meer gefixeerd op ons probleem dan Jezus. Hebben we meegemaakt, aangeraakt? Geloof vraagt om contact te hebben.... Wonder!

2. DE BASISLESSEN VAN GELOOF

Er zijn een paar woorden die deze basisles vormen. De apostelen zullen later in Handelingen vast en zeker deze geschiedenis verteld hebben om het geloof in de Gemeente op te bouwen. Of om te waarschuwen niet alleen met de verhalen van Jezus bezig te zijn, maar je uit te strekken naar Zijn aanwezigheid; contact met Hem door Zijn Heilige Geest te maken. Hoe kunnen we ons in het fundamentele geloof verbinden met de Here Jezus? De woorden zijn: a - Wanhoop, b - Informatie, c - Richting, d - Belijden, e - Uitwisseling.

A. WANHOOP

26 en veel geleden... *het veeleer erger geworden was*. Marcus beschrijft voorzichtig haar leed wat al 12 jaar duurde. Er was iets mis met haar baarmoeder. Ze kon mogelijk geen kinderen krijgen. Ze was voortdurend ongesteld. In die tijd was dat een ellendige situatie, met veel ongemak. Alleen dames kunnen zich dat voorstellen. Ook had ze geleden door het geknoei van de dokters. Al die kuren, onderzoeken, behandelingen. Ze was al haar geld kwijt geraakt want er was geen zorgverzekering. Wanhopig had ze voor zichzelf besloten, "De wereld kan me niet helpen. Ik kan mezelf niet helpen. Geen mens kan mij helpen. Niets kan mij helpen". Dit is zeer belangrijk! Meestal ben je meer gevoelig voor een geestelijke oplossing als je hopeloos raakt. Je denkt dan pas aan God, Jezus, de Bijbel, de Gemeente, en gaat op zoek. Er zijn mensen die hulp nodig hebben in hun dagelijkse leven of bij hun diepe geestelijke nood. Of ze hebben familieleden die lijden zoals die vader die ook al - in wanhoop - bij Jezus komt voor zijn dochttertje.

Nu is het één ding om tot Jezus te komen en te zeggen: "Als ik naar je toe kom, ga je mij dan helpen in mijn carrière? Wil je me helpen de ware liefde te vinden?" Of omdat je lijdt en je hoopt dat Hij je gaat helen. Maar ben je dan ook bereid om al de andere oude spirituele dokters op te geven, al je oude kuren? Heer, help mij de ware liefde te vinden. Nee! Ik kom naar u toe omdat U mijn ware liefde bent! Iedereen wilde in zekere zin een wonder en men verdrong zich om Jezus. Ze zeiden misschien allemaal wel: "Ik lijd." Echter die ene vrouw was echt aan het einde van haar latijn. Wanhopig! M.a.w. een belangrijke reden waarom mensen Jezus niet vinden, is niet omdat ze te weinig geloof hebben, maar omdat ze te trots zijn! Ik kan het zelf wel, denkt men. Kijk, dit is een heerlijk geruststellend verhaal. Het gaat niet om proclameren, belijden, vasten, roepen.... Geloof begint gewoon met toegeven: "Ik ben hulpeloos, zwak". Als je vandaag zegt: "ik heb geen verbinding met Jezus", is het misschien omdat je nog steeds veel te trots bent om toe te geven, "Zonder U ben ik niets!"



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

B. INFORMATIE

27a deze had van Jezus gehoord. Ze had de verhalen over zijn liefde en wonderen gehoord, en nagedacht! Om tot een besluit te komen. Sommige hebben de mening dat denken in strijd is met geloof. Nee gezond denken versterkt juist je geloof! God heeft ons verstand gegeven om Hem te dienen (Luc 10:27) en geloof om te handelen is in lijn met wat we weten, want geloof is niet tegengesteld aan je denken. Het geloof begint niet met de uitkomst maar met het uitzicht! De juiste informatie over Jezus geeft je informatie, visie, overdenken en bouwt je geloof op; zie *Rom 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.*

C. RICHTING

27b en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn bovenkleed aan. Dit is zeer belangrijk. Het gaat niet om de grootte van je geloof maar de richting! Namelijk Jezus Christus. Ze zegt in vers 28a *Als ik maar Zijn kleren mag aanraken.* Het klinkt bijna magisch. Mogelijk is ze bijgelovig. Ze heeft geen idee wie Hij is. De reden dat ze op zoek is naar Hem is voor een wonder! Het is zo'n wrak. Het is misschien theologisch onjuist. Het is ongelooflijk zwak en zelfs bijgelovig, maar Hij geneest haar! Hij zegt niet: "Heb je wel geloof?" Hij zegt: "Ik genas jou wegens jouw geloof." Wat betekent dat? Het is niet de kracht van jouw geloof dat je redt, maar het object van jouw geloof! Het is niet hoe groot je geloof is, maar het gaat om de richting; in wie geloof je? Dat klinkt tegengesteld van wat we vandaag om ons heen horen. De maatschappij zegt: het maakt niet uit wat je gelooft. Er is ergens een God... of noem hem Allah... Boeddha, het is allemaal hetzelfde... NEE! Het gaat niet om redden of alleen verstand, maar geloof in de levende, unieke, opgestane Heer, Jezus Christus!

D. BELIJDEN

Gericht geloof komt tot uiting en gaat gepaard met belijden volgens vers 28 *want zij zei: Als ik maar Zijn kleren mag aanraken, zal ik gezond worden.* Wat belijdt ze hier in feite? Niet "ik ga genezen", maar brengt het in verbinding met het punt van contact. Een gezonde belijdenis baant de weg voor het geloof wat uit het hart geboren is, met uitzicht op Diegene waar het om gaat: Jezus de Opgewekte! *Rom 10:9 Als u met uw mond Jezus als Heere belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.*

E. UITWISSELING

Jezus geneest zonder poespas, zoals bezweerders en tovenaars dat doen. Hij doet heel gewoon, zowel bij die bloedvloeiende vrouw als bij het meisje. Jezus stuurt de klagers en bijna iedereen weg. Waarom? Simpel: om een atmosfeer van geloof, wonderen te scheppen. Met een paar discipelen en ouders rondom het dode kind.

Wat doet Jezus? Eigenlijk heel gewoon! *"41 En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi!"* Hij gaat niet zweten, raakt niet paniek.... want het is geen claim van een magische man. Dit is de Schepper die in menselijke vorm is gekomen. Dit is goddelijke kracht! Dit is autoriteit van Gods Koninkrijk door de Koning zelf! Even terug naar die bloedvloeiende vrouw. Ze was onrein en er waren allerlei beperkingen in haar leven volgens de O.T. wetten die genoemd worden in Lev 15:19-27. Ze leefde geïsoleerd (Num 5:2) en mocht niet naar de tempel of samenkomst. En daar was de Messias! Toen ze Jezus aanraakte, verloor Hij kracht om haar sterk te maken. Interessant! *Mat 8:16b en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, 17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.* Wij zijn voor God aanvaardbaar... door Jezus! Iemand neemt de schuld, de ziekte op zich. De vrouw werd rein. Waar bleef haar onreinheid? Jezus nam die op zich. Ze kreeg kracht omdat Hij zwak werd. Dit is de vervanging aan het kruis! *2Cor 5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.*

3. DE GEVORDERDE LESSEN

Deze zijn erg belangrijk en opbouwend. Jairus moest wachten op Jezus. Hij was met zijn discipelen onderweg naar het meisje om haar te redden maar ze worden opgehouden door de vrouw. Jezus neemt alle tijd voor een gesprek met die vrouw en laat het meisje wachten. Waarom doet Hij dat? Het antwoord is dat Jezus niet stopt om zomaar te vertragen, maar om hun geloof op te bouwen! Hij wil



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

niet alleen het fundamentele geloof geven dat ons verbindt met Jezus. Maar Hij wil nog veel meer aan ons leren.... Zoals:

- A. MET DE VERTRAGING TOONT HIJ ZIJN LIEFDE VOOR DE ZWAKKEN. Hij toont zijn prioriteiten. Hij stopt voor een maatschappelijk onbelangrijke, onreine vrouw en geeft haar voorrang op een mannelijke religieuze leider. Even nadenken! Denk aan Zacheüs, die een politieke outcast was, of Simon de Farizeeër en de zondares die de voeten van Jezus zalft in Lucas 7. Of denk aan de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4. Jezus verbindt zich met de buitenstaander, de zwakke, die onbelangrijke persoon, vluchteling, en leert ons deze les: Hij is een God van genade en kijkt niet naar je prestatie, vrome leven, vasten. Of dat je pastor, oudste, een synagogeleider bent. Meestal leert een vertraging dat Hij de God van genade is.
- B. MET DE VERTRAGING GEEFT JEZUS EEN GELOOFSLES AAN JARIUS. Die moest het slechte nieuws aanhoren dat zijn dochttertje gestorven was. Maar zijn geloof was gegroeid door de woorden van de gene-zen vrouw! Als die geholpen kan worden? Ik ook! Hoor wat Jezus doet en laat je geloof groeien! Jairus kwam in geloof om een handoplegging vragen maar Jezus genas op een iets andere wijze. Je kunt Jezus niet opdragen hoe Hij het moet doen; wel in geloof vragen of Hij het wil doen... en geloof had Jairus! Er kwamen negatieve woorden over het meisje naar Jairus in *Marc 5:35* *Terwijl Hij nog sprak, kwamen er eni-gen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig? 36 En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.* Angst is de tegenhanger, de vijand van geloof.
- C. MET DE VERTRAGING TOONT HIJ ZIJN WIJSHEID: de vrouw komt naar Jezus en vraagt om hulp en wordt direct verhoord. Jairus gaat voor zijn dochttertje naar Jezus en er ontstaat vertraging en het meisje sterft. Al eerder gebeurt zo iets op de boot in een storm. Jezus slaapt in *Marcus 8:25* *En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!* Feitelijk zeggen ze: "Als je ons liefhad zouden we niet door die storm gaan en tragedies worden voorkomen..... 40 *En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?"* Jezus zegt in feite: "Begrijp je dat mijn liefdevolle, zorgzame kracht in jouw leven, gelijk opgaat met de tragedie en moeite? Nu is het meisje dood en Jezus zegt ze slaapt. Ze lachen Hem uit. Slapen? Hij is toch de opstanding en het leven? Hij zegt: "Ze slaapt omdat ik hier ben". Wat Hij ons leert is, "De enige echte storm die jou echt kan laten zinken, is als Ik niet in je leven ben. Andere stormen zijn in vergelijking daarmee klein. De enige echte dood die je kan doden is de eeuwige dood, de verlatenheid van de Vader". Alle andere sterfgevallen heten gewoon ONTslapen! (1Cor 15). Als je sterft in Christus, leef je eeuwig! Deze geavanceerde les leert ons het verschil te zien tussen het geloof in Hem en geloven in "onze agenda voor Hem". Sommige denken: "Wij hebben geloof in God, maar Hij heeft me teleurgesteld". Misschien stond jouw geloof in jouw agenda - voor wat jij wilde dat Hij deed - in de weg. Het werkte niet. Mogelijk had je meer vertrouwen in jouw plannen en je wijsheid dan de Zijne.... *Rom 8:28* *En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.*
- D. HIJ WIL GEEN VOLGELINGEN MAAR INTIMITEIT. Bij het bed zegt Jezus: *Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op.* Dat is Aramees. Marcus schrijft in het Grieks voor de Romeinen. Waarom zou hij dit erin geschreven hebben? "Meisje"; Jezus is bewogen en zegt: lammetje, schatje, het is tijd om op te staan! Hij is zo begaan en liefdevol maar ook praktisch! Hij adviseert na haar opwekking: *43b* *en Hij zei dat men haar te eten moest geven.* Dus maak een lekker soepje voor haar, om haar lichaam te versterken. Gods wonderen vervangen nooit de zorg van gezond verstand; pas op voor over-geestelijkheid, fanatisme.

DE UITWERKING VAN KONINKRIJKS GELOOF

Het Koninkrijk van God is de regering van God. Als we het Onze Vader bidden, dan vragen we of Jezus zelf zich als Koning zal manifesteren over elke ziektewacht. Het is Zijn wil dat wij gezond worden. Geloven we dit? Er zijn twee plaatsen in de Bijbel waar Jezus zich letterlijk "verwonderde" nl. in Markus



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

6:6 over "hun ongelooft" en in Mat 8:10 over "zo'n groot geloof". Jezus is echt geïnteresseerd in ons vertrouwen, ons geloof in Hem!

En elke situatie is weer anders! Daarom is het besprokene zo bijzonder.

SAMENGEVAT: ELK GENEZINGSWONDER IS UNIEK: DUS GEEN SYSTEEM; AFHANKELIJK VAN JEZUS!

- Het gaat over twee zieke vrouwen, oud en jong, verschillende milieus: een onbekende en van aanzien
- De vrouw is arm (al haar geld weg) en het meisje heeft een vader die het goed heeft
- De vrouw had al 12 jaar ellende; Jairus was al 12 jaar gelukkig met zijn geliefde dochtertje
- De vrouw raakte Jezus aan het meisje werd door Jezus aangeraakt
- In beide gevallen (bloedvloeiende en dode) zou Jezus onrein geworden zijn door de aanraking maar
- Beide worden genezen door Jezus en het meisje op een andere wijze als de overste vroeg
- De vrouw geneest direct en Jairus moet wachten en het meisje en sterft zelfs
- De vrouw geneest in het openbaar; het meisje prive thuis met een paar mensen rondom haar heen
- Beide worden in de geschiedenis "dochter" genoemd! Mooi.... Beide hebben de Heer als Vader!
- De Heer kan direct een wonder doen zoals bij de bloedvloeiende vrouw en soms moeten we wachten
- Het geloof van de vrouw werd onmiddellijk beloond en dat van Jairo beproefd maar het werkt!
- En ging vooraf met een belijdenis.

Mosterzaad-geloof is al voldoende om bergen te verzetten leert HSV *Mat 17:20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongelooft, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.*

DE GESCHIEDENIS VAN DE GENEZING VAN DE KNECHT VAN DE HOOFDMAN (Mat 8:5-13)

Bekijk of je in de volgende geschiedenis dezelfde vijf principes kunt herkennen van wanhoop, informatie, richting, belijden en uitwisseling en schrijf dat erbij. Doe hetzelfde met de genezing van Eneas en Tabitha in Han 9:31-43. Jezus is in de hemel maar Hij heeft Zijn Geest uitgestort over de kerk, waardoor dezelfde wonderen – door de zalving en Geest van Jezus - ook vandaag kunnen plaatsvinden, zoals in Handelingen.

WAT KUNNEN WE LEREN VAN JEZUS ALS LERAAR?

Luc 10:9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

1. De drijfveer voor genezing is liefde voor de kapotte mens
2. Een gezonde zelfkennis is belangrijk... de hoofdman wist precies wie hij zelf was (9)
3. Een grote nederigheid is nodig (dat gaat gepaard met genezing op afstand) en grote empathie = inleving
4. Er is een uitwisseling van genade..... van de knecht naar de hoofdman naar Jezus en terug
5. Het recept is: spreek slechts één woord.... dus geen "ja maar", maar het Koninkrijk van God in actie!



NLEG BIJBELSTUDIE Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 7: Als genezing (nog) uitblijft.

'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid' (Hebr.13:8 HSV)

Genezing is de wil van God

In eerdere lessen hebben we gezien dat de Heer wil genezen. Hij geeft zijn beloften aangaande genezing. Deze beloften zijn 'Logos', het geschreven Woord van God. Deze beloften zijn gegeven om te geloven. Wij mogen er 'amen' op zeggen.

'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.' (2Kor1:20 NBG). Omstandigheden, ziekten; alles is onderworpen aan zijn Woord. We zien ook in onze tijd, dat de Heer de Genezer is. Hij is de God van wonderen! Hij beperkt zich niet (aard van ziekte, leeftijd van de zieke, enz...). *'Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is...'* (Efeze 3:20 HSV) Toch is het onderwerp: 'genezing' niet een makkelijk, vanzelfsprekend onderwerp. We weten dat de wereld 'gebroken' is. Ook christenen krijgen te maken met (soms heel ernstige) ziekten. Daar kan een proces van strijd, vrees, onzekerheid, hopeloosheid mee gepaard gaan. Naast de zieke is de zorg, het gebed, de compassie van medestrijders en bemoediging heel belangrijk. Zoals Mozes moe werd van de strijd, en hij medestrijders nodig had om zijn handen omhoog te houden, zo zullen wij naast de zieken, vermoeiden staan. Wij (ver-)oordelen niet. *'Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.'* (Rom.8:1 NBG).

Gelovigen kunnen bidden, God zoeken, verlangen naar genezing, Het kan zijn, dat het wonder (nog) niet plaatsvindt. Dat is moeilijk. Geneest God altijd? Waarom wel – niet? Ligt er een oorzaak bij mij? Zelfonderzoek is altijd belangrijk Hoe is mijn relatie met de Heer? Staat de genezing boven de Genees-HEER?. Wil ik Hem dienen in gezondheid en in ziekte? Doe ik wat Hij vraagt; staat er iets in de weg?

Voorwaarden en blokkades

In de Bijbel zien we, dat goddelijke genezing wel een aantal voorwaarden kent.

- Geloof is nodig (Hebr. 11:6)
- Volharding (o.a. Rom.15:4)
- Bidden (Jac.5)
- Hem aanraken.. (Marcus 5:27-28)
- Belijden van het geloof (2Kor4:13) – Proclameren
- De oudsten roepen... (Jac5)
- Als er zonden zijn – bekering - vergeving ontvangen (Joh5:14)
- Bevrijding van gebondenheid, mocht die er zijn (Lucas 13)

Zo zijn er ongetwijfeld nog meer voorwaarden en blokkades te noemen. We zien echter ook, dat de Heer mensen geneest die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de onbekeerden (heidenen) worden door tekenen en wonderen in contact gebracht met Gods Rijk *'... om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen...'* (Rom. 15:18 en 19)

Kom niet in een kramp!

Waar we wel op moeten letten, is, dat we geen blokkades zoeken, 'vinden' die er niet zijn! Anders krijg je, naast de ziekte ook een geestelijke last te dragen. Dat is niet Gods wil. Laat de Geest tot je hart spreken! Hij kan en wil overtuiging in het hart leggen.

Genezing is genade, vanuit het werk van Jezus! We kunnen niets verdienen of afdwingen of eisen.

We kunnen de hele dag proclameren, zingen, teksten memoriseren, enz. Deze activiteiten zijn op zich goed! Toch staat nergens beschreven, dat we 300 keer dit of dat moeten doen... We moeten zijn Logos opbergen in ons hart, daar dag en nacht mee bezig zijn. (Jozua 1:8). Het moet ons dagelijkse leven zijn. De Psalmist geeft steeds aan, dat we verblijven – wonen in zijn tegenwoordigheid. Midden in de storm weet je, dat Hij er is (Ps 94, Matt.8:23-27).



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Omring je met mensen die je bemoedigen, opbouwen, dragen tot voor de voeten van Jezus (Marcus 2:1-12). Over-geestelijke, drammerige mensen zullen je verwarren en uitputten. Zij leggen soms een geestelijke last op zonder veel compassie.

Als je nog ziek bent, dan ben je nog ziek. De blinde (Marc8:23-25) was eerlijk. *..Ik ben nog niet beter...*

Het niet (meer) gebruik maken van medische hulp, of daarmee stoppen (bijv. de medicijnen laten staan) kan een onjuiste keuze zijn. Neem geen besluit vanuit een emotie – gevoel of vanwege een (overgeestelijk – fout) advies. Vraag de Geest om leiding. Vraag geestelijk ervaren, volwassen betrouwbare mensen (de pastor- oudste, ...) om raad. Vraag, indien nodig, bevestiging aan den Heer.

Begrijpen van zaken

"Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten" (2 Tim 4:20).

Paulus heeft velen de handen opgelegd. De Heer genas door zijn bediening velen. Zweetdoeken werden rondgestuurd. Gelovigen werden opgericht. Zelfs doden kwamen tot leven. Nu wordt hier Trofimus genoemd. Hij was een medewerker, die ziek moest achterblijven. Waarom? Welke bedoeling? Er is geen antwoord in dit gedeelte. Ongetwijfeld zal er gebeden zijn, heeft men hem de handen opgelegd, gezalfd, geproclameerd, enz. Misschien werd hij opgericht, omdat iemand anders voor hem bad. Misschien moest de gemeente opgeroepen worden tot gezamenlijk eenparig gebed. We begrijpen niet alles.

Waarom bereikt de ene persoon een hoge leeftijd, terwijl de ander op nog jonge leeftijd heengaat?

Waarom werd de een wel bevrijd uit de nood en de ander niet? *'Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen...* (Hebr.11:39).

Jesaja 55 zegt dat zijn gedachten en wegen HOGER zijn dan onze gedachten en wegen. Zijn verstand is niet te doorgronden (Jes40).

Wij kunnen God niet altijd begrijpen; we kunnen Hem wel vertrouwen.

Het stellen van *'Waarom?'*-vragen is begrijpelijke en menselijk. Wij, als Gods kinderen, mogen alles bij Hem brengen: onze vreugde en verdriet, onze uitroepetekens en vraagtekens. We krijgen niet op alle vragen een antwoord. Hij zal zich wel aan ons openbaren als HET ANTWOORD! Zo kunnen we ons vasthouden aan zijn onfeilbare Woord.

Geloofsopbouw is noodzakelijk:

- Lees het Woord, lees de beloften, de evangeliën, het werk van Jezus
- Bid het Woord, spreek zijn Woord
- Overgave en toewijding aan de Heer
- Laat voor je bidden – laat je zalven met olie
- Heb mensen om je heen die meestrijden, dragen, bidden
- Kom (indien mogelijk) naar Gods huis, in Gods tegenwoordigheid
- Omgeef je met muziek van aanbidding
- Laten getuigenissen van anderen je bemoedigen
- ...

Ook medegelovigen begrijpen niet alles. Zij behoren te doen wat de Heer opdraagt:

- Bidden
- Bemoedigen
- Dragen
- Meestrijden
- Geloven
- Gods Woord vasthouden
- Medelijden, bewogenheid hebben
- Opleggen van handen (oudsten zalven met olie)
- ...



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Rhema

Wat zegt de Heer Jezus? Als Hij geen 'JA' zegt. Zegt Hij dan 'NEE'? Als de Heer geen 'NEE' zegt, dan is het belangrijk om je vast te houden aan Gods Logos, zijn geschreven beloften.

In de persoonlijke, intieme relatie met de Geest, kan de Heer zijn persoonlijke Woord, zijn Wil aan ons bekendmaken.

- Een speciale belofte
- Een specifiek gedeelte van het Woord
- Een woord van kennis, openbaring, ..
- Een door God gegeven droom
- Een door de Geest gegeven overtuiging in jouw geest, vrede, overwinning
- Een opdracht
- ...

Met dat Rhema zal onze geest gaan overeenstemmen. God wil persoonlijk spreken tot ons hart. We gaan niet uit van automatismen. Wat toen voor iemand anders werkte, hoeft niet voor ons te werken. We geloven en doen wat Gods Logos ons opdraagt. We luisteren naar zijn wil voor ons persoonlijke leven.

Als een (ernstig) zieke aangeeft dat hij/zij niet beter zal worden, dan mogen we dat niet veroordelen. Waarom denkt die persoon dat? Is het, omdat de arts dat heeft gezegd? Is dat het gevoel, de emotie, de vermoeidheid? We mogen met veel compassie de persoon bemoedigen dat God de GeneesHeer is, dat we zijn Woord (Logos) mogen vasthouden. We zullen met en voor de persoon strijden.

Heeft de Heer dit in het hart gelegd? Is daar Gods vrede? Is daar Gods-verlangen om naar Hem te mogen gaan? Zijn de dagen 'volgemaakt'(Jes65:20)? Als iemand werkelijk gelooft dat de Heer hem/haar gaat thuishalen, dan zal daar liefde, bewogenheid, hulp, gebed, bemoediging, meedragen, pastoraat zijn.

Aardse tent afgebroken

Genezing is bovennatuurlijke genaderijke zegen van de Heer. Toch is het aardse leven tijdelijk. Wij leven bovenal voor het eeuwige. Het grootste, waar de gelovige naar uitkijkt, is om voor eeuwig bij de Heer te zijn (Fil 1:23). Daar is geen ziekte, geen dood, geen pijn (Openbaring 21:4). Daarom is het allerbelangrijkste, dat je opnieuw geboren bent. Dan is het eeuwige leven in je.

Het lichaam is tijdelijk, sterfelijk. Het is onze tentwoning en die tentwoning wordt afgebroken en door een gebouw van God vervangen. Welnu, bij het sterven wordt het lichaam afgebroken. Dat proces van lichamelijke afbraak zien we in het hele aardse leven terug. Als de Heer nog niet is teruggekomen, dan zal er een dag zijn, dat het aardse leven voorbij is. We zien uit naar het verenigd worden met Hem; we zien uit naar zijn komst.

In 1Ko 15:51-54 wordt gezegd dat we niet allen zullen ontslapen, maar zullen veranderd worden. Die verandering bestaat dan hieruit dat dit sterfelijke en vergankelijke lichaam onsterfelijkheid en onvergankelijkheid zal aandoen. De aardse tent wordt vervangen door het gebouw uit de hemelen waar Paulus het in 2Ko 5:1 over heeft. Ook in Filippenzen 3:20,21 staat, dat de Heer Jezus het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid.

'Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent (= ons lichaam) zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt (= ons hemelse lichaam). En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een b eter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke (de tijdelijke tent, ons lichaam) vervangen door het leven (het eeuwige huis, ons hemelse lichaam). Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ons ook zijn Geest gegeven. Want de Geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem, maar we zien Hem nog niet. We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed. En we kijken ernaar uit



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat Hij tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in dit lichaam wonen, of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan.' (2Kor.5:1-10 BasisBijbel)

Tot slot

Laten we het hele Woord van God geloven. Bemoedig elkaar om te staan op de beloften van onze Heer en God.

De gelovige wijdt zich toe aan Jezus in gezondheid en ziekte. Hij geneest nog steeds. En zelfs als genezing (nog) uitblijft, dan richten we ons oog op Jezus, die voor ons een plaats aan het bereiden is in zijn heerlijkheid (Johannes 14:1-3)



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 8: GENEZING EN BEVRIJDING

INLEIDING

In de Bijbel zien we satan en zijn demonen als gezanten van het rijk van de duisternis (Ef 6:12), bedrog (2Kor 11:13-15) en de dood (Joh 10:10 en 8:44). Ze gedijen goed in dit soort omgevingen en we zien een groei in hun activiteit in de afgelopen jaren. We merken dat aan de toename van kapotte mensen c.q. valse religies, afgoderij, seksuele immoraliteit en perversies, drugsgebruik, occultisme, de belangstelling voor het satanisme, de verspreiding van afgodsbeelden in de huizen, schaamteloosheid over zonde, de wetteloosheid, de devaluatie van het menselijk leven en de maatschappelijke pogingen om de Bijbelse waarheid te onderdrukken. Het gevaar bestaat dat men niet meer wordt gewaarschuwd voor demonische invloeden. Er schuilt echter ook een gevaar dat men teveel en een ongezonde nadruk op dit onderwijs gaat geven. Een gezonde balans is nodig en waakzaamheid *1Pe 5:8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.* Feit is dat vele mensen door ogenschijnlijk onverklaarbare rede-nen ziek of depressief zijn, verslaafd zijn of maatschappelijk niet kunnen functioneren, mogelijk door demonen.

DE BEDIENING VAN JEZUS, DE APOSTELN EN DE KERK

Een groot gedeelte van Zijn tijd besteedde Jezus aan het genezen van de zieken en uitdrijven van demonen.

Als we kijken naar percentage tekst en aantallen genezingen en bevrijdingen dan zien we de volgende cijfers:

GENEZING & BEVRIJDING DOOR JEZUS	Mattheus	Marcus	Lucas	Johannes
hoeveelheid tekst in evangeliën	44%	65%	29%	30%
aantal genezingen	29	26	29	9
aantal uitdrijven demonen	11	13	15	0
% uitdrijvingen versus genezingen	37%	50%	52%	0%

In het boek Handelingen wordt bijna 50% van de tekst ingenomen door genezing, bevrijding, profetie en opwekking van mensen en steden. Deze cijfers moeten inspireren om meer tijd te besteden aan de boven-natuurlijke activiteiten als Lichaam van Jezus. Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht om het evangelie te prediken en de demonen uit te werpen (Mat 10:1 en 8, Marc 3:14-15, Marc 3:14-15). Hij gaf deze opdracht ook aan de kerk in *Marc 16:17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven....* In Handelingen vervolgden de apostelen de bevrijdings bediening van Jezus (5:16, 8:7, 10:38 en 19:12) en ook vandaag is het belangrijk dit te praktiseren. Waarom? Om het rijk van satan terug te dringen en Gods Koninkrijk evangeliserend zichtbaar te maken en de gebroken mens te helen! *Lucas 9:1 Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen.* Genezing en bevrijding horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Soms is eerst een bevrijding nodig om genezing te kunnen ontvangen. Klaarblijkelijk kan een ziekte een demonische oorsprong hebben. Gods Woord leert ons dat boze geesten niet alleen levens kunnen beïnvloeden, maar ook families, kerken en hele naties. Gods Woord en Zijn Geest en onderscheid is nodig om de grondoorzaak te ontdekken.

JEZUS EN HET UITDRIJVEN VAN DEMONEN

De bediening van Jezus levert waardevolle informatie op over de strategieën van satan. Hij legde uit dat satan de heerser van een leger demonen is en onderwees over de realiteit en macht van demonen. Gods Koninkrijk gaat de confrontatie aan met rijk van de duisternis. Jezus zegt in *Mat 12:28 Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.* Lees Mat 12:22-30, Markus 3:22-27 en Lukas 11:14-23. Jezus besteedde een groot deel van het bediening aan het "uitdrijven" van demonen. Het Griekse werkwoord is "ek'ballo" wat betekent: uitwerpen, uitdrijven, wegzenden. Dit houdt in dat er soms demonen in mensen kunnen wonen, anders zou het onnodig zijn om ze uit te werpen. De Bijbel bevestigt dat, wanneer demonen bij mensen binnenkomen, ze het "huis" - zowel geestelijk als lichamelijk - afbreken. Epilepsie (Mat 17:14-18), blindheid (Mat 12:22), doofheid (Marc 9:25) en stomheid (Mat 9:32-33) kunnen ontstaan als gevolg van demonisch inwoning.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Mensen kunnen niet meer normaal functioneren (Luc 8:27). Wanneer de demon wordt uitgeworpen, verdwijnt het kwaal ook en wordt de persoon in kwestie genezen.

WAT ZIJN DEMONEN?

- Gevallen engelen (Jes 14:12-15) die met satan (een opperengel) rebelleerden (Ez 28:11-19) tegen God en uit de hemel geworpen werden; gelukkig staan t.o.v. elke demon twee engelen (Openb 12:4).
- De oppositie tegen Gods wil is het hoofddoel van satan. Het woord 'satan' betekent 'tegenstander' en hij is vooral de tegenstander van God (Job 1:6; Mat 13:39).
- Het zijn ontheemden die een huis zoeken (Openb 12:3-4) en hebben macht over elke onbekeerde (Ef 2:2).
- Ze hebben geen woning en zoeken die in dieren (Mat 8:31) of mensen.
- Ze worden door satan gebruikt om God, Zijn plan en doeleinden en Zijn volk tegen te staan.
- Ze dringen illegaal (Joh 10:1) via ongelukken, aanrandingen, erfzonden, maar ook legaal door zonde.
- Ze opereren vanuit de hemelse gewesten en zijn pas in de hel na Openbaringen 20.
- Ze proberen mensen en gebeurtenissen op de aarde te beïnvloeden.
- Volgens Col 2:15 zijn satan en demonen echter verslagen vijanden. Hoe moeten we dat bijbels zien? Bijvoorbeeld Hitler verloor de oorlog reeds reeds op D-day in 1944 maar pas echt op V-day in 1945. De kerk is geroepen om datgene wat Jezus is begonnen te leren en te doen af te maken (Hand 1:1-2)
- Ze voeren ook strijd tegen ongelovigen (2Cor 4:4) om hen waarheid van het evangelie te weerhouden.
- Demonen kunnen bepaalde gebieden onder controle houden (overheden): de vorst Perzie (Dan 10:12-13).
- Soms werken ze in groepen of legioenen (Luc 8:30) olv een overste. Maria van Magdala was bevrijd van 7 boze geesten (Marc 16:9). Jezus zei (Mat 12:43-45) dat als het huis leegstaat er 7 andere geesten in terugkomen om een leeg en onbeschermd huis geestelijk te kraken.
- Demonen hebben verschillende karakters als leugengeest (1Kon 22:23) of dove en stomme geest (Mar 9:25). Demonen kunnen werken als geesten van zwakheid, verleidende geesten en onreine geesten. Satan gebruikt hen om te strijden tegen de totale mens, dus zowel in lichaam, ziel en geest.

WAAR ZIJN DEMONEN MEE BEZIG?

1. Zij verleiden in de vorm van een innerlijke stem of via informatie die onze zintuigen waarnemen (ook, oor).
2. Zij kwellen en proberen valstrekken van zonde op te zetten om b.v. uw zelfbeheersing (vrucht van de geest) te verliezen of uw geduld, liefde, etc.
3. Zij folteren (Mat 18:34) lichamelijk en geestelijk.
4. Zij dwingen mensen (tot dwangmatige handelingen) om zo het normale gezonde verstand uit te schakelen.
5. Zij brengen mensen tot verslaving (slaaf van alcohol, porno, overspel, seks buiten het huwelijk, drugs, etc).
6. Zij verontreinigen; ze worden onreine geesten genoemd.
7. Zij misleiden (1Tim 4:1) om je van het ware geloof en je roeping af te brengen.
8. Zij vallen het lichaam aan om het ziek, moe, depressief te maken

1. GEESTEN VAN ZWAKHEID

Dit zijn geesten die de lichamen van gelovigen en ongelovigen kwellen. Lees Lucas 13:10-17. Deze vrouw was getroffen door een geest van zwakheid. Zij volgde de Sabbatdiensten en Jezus noemde haar 'een dochter van Abraham'. Beide feiten geven aan dat ze waarschijnlijk een volgeling van de Heer was, maar haar lichaam werd al 18 jaar door satan kapot gemaakt. Vandaag zouden wij haar naar een orthopedisch specialist sturen. Maar Jezus doorzag de oorzaak van haar kwaal: een geest van zwakheid. Er zijn nog andere voorbeelden:



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

- *Mat 12:22 Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien.*
- *Mat 17:15 'Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dik-wijls in het vuur of in het water.16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht maar zij konden hem niet genezen*
- *2Kor 12:7 Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.*

2. MISLEIDENDE OF VERLEIDENDE GEESTEN

Deze geesten verdrukken de geest van de mens door hem te verleiden om een valse lering en dus een leugen te geloven en daardoor onder het eeuwig oordeel vallen. Het zijn geesten van valse leer, sekten, valse christenen en valse leraren zegt *1Tim 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid...*

Deze verleidende geesten zijn bedrieglijk. Ze werken soms met wonderen of geven zo'n verdraaiing aan het Woord dat het net echt lijkt leert *2Thes 2:9 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.* Verleidende geesten kunnen ook de 'geest van waarzegging' zijn zoals genoemd in *Han 16:16 we kwamen een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars.* Dergelijke geesten van waarzeggerij werken door toekomst voorspellers, heksen en handlezers, reiki methoden, new-age leringen, horoscopen, etc. Door onbijbelse methoden voorspellen deze geesten van waarzeggerij de toekomst of dingen die van nature onbekend zijn. Waarschuwingen zijn te vinden in Lev 19:31; 20:6; Deut 5:9; 18:10; Lev 20:27 en 1Sam 28:3.

Verleidende geesten verzwakken het geweten, verleiden, misleiden, leiden af, leiden onze interesse in Gods Koninkrijk weg, des-interesseren, fascineren, maken je opgewonden, wekken verkeerde dingen op, trekken je weg van de waarheid en bedriegen. Ze liggen in elke gemeente op de loer om je aanbedding van God weg te trekken en die op een bepaalde leer en zo op satan te richten. Onthoud dat Satan aanbedding verlangt en hij probeert - op welke manier dan ook - te verkrijgen. Ze proberen je zelfs om afgoden en satan te aanbidden.

3. ONREINE GEESTEN

Deze demonische krachten beïnvloeden de ziel, het gevoel van de mens en zijn verantwoordelijk voor onreine handelingen en gedachten, verleiding en andere strategieën van satan. Door de mensen in gebondenheid te brengen kan hij ook de huizen, kerken en volken binnendringen. Zo werkt Satan in verschillende niveaus van structuur in de maatschappij. Voorbeelden van onreine geesten vinden we in *Mat 10:1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven* en *Mat 12:43; Marc 1:23-26.*

4. ONDERDRUKKING, OPPRESSIE, OBSESSIE, BEZETTING

Kwade geesten willen mensen onderdrukken, dus naar beneden drukken, tegenstaan of van buiten af binden. Deze onderdrukking wordt op verschillende manieren bereikt. Demonen veroorzaken depressie of negatieve omstandigheden en infecteren de menselijk geest met gedachten. B.v. van zelfmoord, immoraliteit, ongeloof, angst, enz. Demonen bereiden situaties en valstrikken voor, die mensen de aanleiding geven om te zondigen maar *Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij (Hand 10:38).*

5. DOOR GODS TOESTEMMING

God verleent soms toestemming aan demonische krachten voor speciale doeleinden. Dit blijkt uit een proef - zoals in het geval van Job - of oordeel over de zonde - zoals in het voorbeeld van koning Saul.



NLEG BIJBELSTUDIE Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

KUNNEN DEMONEN DE GELOVIGEN BEINVLOEDEN?

Een ware gelovige kan niet door een duivel bezet worden, omdat de Heilige Geest niet dezelfde tempel wil delen met een boze geest (1Cor 19-20). Als u Gods eigendom bent en vervuld en verzegeld met de Heilige Geest (Ef 1:13 en 4:30), kunt u niet aan satan toebehoren en tegelijkertijd met Gods gedachten worden gevuld. Dit betekent niet dat gelovigen niet door demonische krachten kunnen worden aangevallen en van buiten af beïnvloed. Het is een strijdperk waarin we dagelijks de juiste besluiten moeten nemen voor bescherming met de wapenrusting en ons dienen te onderwerpen aan de Heer leert *Jak 4:7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten*. Dit vergat Petrus toen hij door Satan werd gebruikt om Jezus van de kruisweg af te houden (Mat 16:22-23). Petrus kreeg vervolgens van Jezus te horen *'Ga terug, achter mij, satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.'* Petrus was op dat moment niet de satan maar liet de satan door hem heen werken. Hij was niet bezeten door een demon, maar hij liet het toe! In het OT wordt koning Saul lastig gevallen door boze geesten. Hij was een man van God. We zien dat de boze geest hem bang maakte (1Sam 16:14-15) en "over" of "op" hem kwam (1Sam 16:16, 23, 18:10 en 19:9). Dit geeft niet de indruk dat demonen "in" hem waren. Ja, we worden beschermd door de Heer (1Joh 5:18) maar een ernstige zonde die we niet belijden kan wel een opening worden waardoor demonen vat kunnen krijgen in iemands leven. Er staat niet voor niets dat we onze zonden dienen te belijden (1Joh 1:8 & 9). De demon of slang wil je bijten leert *Pred 8:10 Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen; wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang*. Een erge zonde waar de Bijbel voor waarschuwt is toverij, overspel, seks buiten het huwelijk *1Cor 6: 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam*. Gods Woord waarschuwt ons om de zonde te mijden en geen gemeenschap met demonen te hebben (1Cor 10:20-21). Men kan afvallen van het geloof omdat men luistert naar dwaalgeesten en leer van demonen leren (1Tim 4:1).

SCHAAL VAN BEINVLOEDING

Demonen kunnen gelovigen lastig vallen en nemen bezit van ongelovigen. In het laatste geval komt de demon het lichaam binnen en neemt andere kwade geesten mee en zij maken een woning in hun slachtoffer. We kunnen via de schaal van 1-10 een idee krijgen van de mate van beïnvloeding:

1-2 VERZOEKING (Mat 4) Jezus werd in de woestijn verzocht door satan maar hij kwam echter niet binnen. Niet elke verzoeking is demonisch; maar als je toegeeft kan je onder slavernij komen (porno, drugs, etc.).

3-4 LICHAMELIJKE ZIEKTE (Luc 13) een inwonende demon maakt de vrouw krom en Jezus richtte haar op.

6-7 MAANZIEKE KNAAP een combinatie van lichamelijke en geestelijke problemen en zelfmoord. Het was complex en de discipelen konden de demonen er niet uitkrijgen. Jezus: bidden plus vasten is de remedie!

8-9 BEZETENE VAN GARDARA (Marc 5) werd gekweld door een inwonende demon maar de wil van de man. Was nog sterk genoeg om uiteindelijk voor Jezus te buigen! Totaal bezeten is dus onwaarschijnlijk.

In de praktijk blijken sommigen gelovigen door boze geesten beïnvloed te worden. Als voorbeeld zien we de verkromde vrouw (Luc 13:16) die wel een dochter van Abraham genoemd wordt. "Bezeten", of "bezit" betekent niet dat een persoon niet verantwoordelijk is voor zijn eigen zonde. Er is altijd een eigen verantwoordelijkheid. Echter een persoon kan verlangen om door geestelijke krachten overgenomen te worden Om vloeken uit te voeren, uit te spreken, een heks te worden of een ander te bezweren met bovennatuurlijke krachten. Bezeten kan ook onwillekeurig optreden. Een individu vraagt niet om bezet te worden, maar door zondige gedachten, acties of contact met het occulte of een aanranding, trauma, verkrachting, etc. kan men gebonden worden. Ook demonische krachten die bij (voor)ouders werken en op de volgende generaties overgaan kunnen van invloed zijn (Ex 20:5; 34:7 en Deut 5:9.). Dit brengt demonische bezette kinderen voort (Marc 7:24-30, 9:17-21). Er is ook zoiets als demonische obsessie. Men is geobsedeerd door een interesse of bezorgdheid over demonen. Het is een ongewone interesse in het occulte, demonen en satan, waardoor men besmet kan raken.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

ALS GELOVIGE MOETEN WE WAAKZAAM ZIJN VOOR DEMONISCHE KRACHTEN

GNB 1Pet 5:8 Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden. 9 Verdedig u tegen hem, sterk door het geloof. Vergeet niet dat uw broeders en zusters over de hele wereld hetzelfde leed ten deel valt. We mogen de gevaren van het rijk van de duisternis niet over- of onderschatten. We hoeven niet beangst te zijn maar wel zorgdragen voor beveiliging, net zoals we onze voordeur afsluiten en de fiets op slot zetten. Zo zijn we ook waakzaam voor de geestelijke inbrekers, demonen die je kostbare vrede, roeping, gezin, gezondheid en zelfs je geloof stelen.

KEN DE STRATEGIE VAN DE BOZE EN DRIJF DEMONEN UIT: EEN TAAK VAN DE GEMEENTE EN JOU!

In Ef 3:10-13 lezen we dat de Gemeente aan overheden en machten (Ef 6:12) in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid bekend moest maken. We moeten de duisternis ontmaskeren (Ef 5:11). Ook dienen we weerstand te bieden als je verleid wordt op een boze dag (Ef 6:13 en Jac 4:7) en hoe houd je dan stand? Denk aan je opstelling, de wapenrusting en gebed in de Geest! En drijf de demonen uit (Marc 16:17).

Als je de vijand wilt aanvallen, moet je ook z'n tactiek weten! De geheime dienst (Mosad) van Israel verzameld info over de vijand die het leger kan gebruiken om de vijand te verslaan. Het is noodzaak, nl. om zijn tactiek te kennen opdat we kunnen standhouden tegen de verleidingen en mensen vrijzetten die bezet zijn. Paulus zegt in 2Cor 2:11 dat zijn (satans) gedachten ons niet onbekend zijn; we behoren kennis te hebben van de vijand.

Sommige mensen vertonen soms verschijnselen en andere weer niet; je hebt dus onderscheiding van geesten nodig. Maar als iemand een weerstand heeft tegen Bijbellezen of gebed, of avondmaal kan het een demonische oorzaak hebben. Ook angsten, depressies, zelfzucht, verslavingen, kleptomanie, waarzeggen, dubbele persoonlijkheid, buitengewone kracht, vloeken, etc. kunnen demonische oorzaken hebben.

DE GAVE VAN HET ONDERSCHIEDEN VAN GEESTEN

Om demonische krachten te overwinnen is het belangrijk om hun aanwezigheid te kunnen herkennen en hun tactiek. De Heilige Geest geeft een speciale gave, namelijk het onderscheiden van geesten (1Kor 12:10).

Onderscheiden betekent "ontdekken, beoordelen en onderscheid maken tussen". De gave van het onderscheiden van geesten maakt het voor een gelovige mogelijk om te onderscheiden welke geesten aan het werk zijn, ze te ontdekken, te evalueren en te identificeren en is belangrijk in de bediening van het genezen en bevrijden van mensen die demonisch belast zijn. Sommige soorten van doofheid en stomheid (volgens de Bijbel) wordt veroorzaakt door een geest. Andere doofheid en stomheid kunnen het resultaat zijn van een ongeval, virus of ziekte. Met onderscheid kunt u de oorzaak achter de conditie bepalen en ook door simpel waar te nemen wat er gebeurt. De Syrophenicische vrouw kwam naar Jezus en zei: *"Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon"* (Mat 15:22). Hoe wist ze dit? Door de symptomen! Door het observeren van wat demonische geesten aanrichten in een persoon.

DEMONISCHE ONDERDRUKKING UITEN ZICH IN DE VOLGENDE GROEPEN VAN PROBLEMEN

1. **FYSIEKE LICHAMELIJKE PROBLEMEN:** de 'dochter van Abraham', die Jezus bevrijd van een geest van zwakheid was fysiek gebonden. Zie Luc 13:10-17. Niet alle ziekten hebben een demonische oorsprong. Ze zijn soms het gevolg van de schending van natuurlijke wetten (slecht eten of drinkwater of gebrek aan rust). Soms kan een ziekte een gevolg van straf zijn; koning Herodes eer gaf God geen eer (Hand 12:23).
2. **ZIELS PROBLEMEN:** stoornissen in de geest of in het gedachteleven zoals kwelling, verwarring, twijfel, geheugenverlies, enz. Rusteloosheid, onvermogen om te redeneren of te luisteren naar anderen, abnormaal druk praten of juist teruggetrokkenheid kunnen symptomen zijn. Niet alle mentale problemen worden veroorzaakt door satan. Ontmoediging, depressie en desoriëntatie kan b.v. ook veroorzaakt worden door allergieën bij bepaalde voedingsmiddelen of een chemische onbalans in de hersenen.
3. **EMOTIONELE PROBLEMEN** zoals langdurige stoornissen in de emoties die zich blijven herhalen, zoals wrok, haat, woede, angst, afwijzing, zelfbeklag, jaloezie, depressie, ongerustheid, onzekerheid, enz.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

4. **PROBLEMEN IN HET GEESTELIJKE LEVEN** zoals extreme moeilijkheden om zonde te overwinnen en zondige gewoontes. Afwijzing van geestelijke oplossingen voor problemen. Valse leringen of misleiding, inclusief gebondenheid aan (religieuze) objecten en cultuur of literatuur.
5. **BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN** en druk die veroorzaakt worden door demonen. Dit kan leiden tot verwarring en kan demonisch zijn, omdat God nooit geen verwarring geeft (1Kor 14:33; Jac 3:16).

HIER ZIJN ENKELE ZAKEN DIE WE KUNNEN WAARNEMEN

1. Lastig gevallen worden door een onreine geest: dit komt naar buiten door morele onreinheid en smerigheid. Er kan een verlangen zijn om porno te zien of om naakt te lopen (Marc 5:2 en Luc 8:27).
2. Ongewone lichamelijke kracht (Marc 5: 3 en Luc 8:29).
3. Ongecontroleerde woede-uitbarstingen, eventueel schuim rond de mond (Marc 9:14-29 en Luc 8:26-39).
4. Weerstand tegen geestelijke dingen (Marc 6:7 en 1:21-28). De demonen herkenden Jezus onmiddellijk en vroegen Hem om te vertrekken. Ook angst voor de naam van Jezus, gebed en het Woord en lastering van datgene dat geestelijk is, zijn allen symptomen van demonische belasting.
5. Wijzigingen in persoonlijkheid en/of stem: Een persoon die normaal gesproken verlegen is kan agressief of gewelddadig worden. Uiterlijk, moreel, karakter en intelligentie kunnen veranderen (Markus 5:9).
6. Fysieke aandoeningen in geval van gebondenheid. Dit lijken meestal afkomstig te zijn vanuit de aantasting van het mentale en zenuwstelsel. (Mat 9:33; 12:22; Marc 5:4-5). Kan ook fysiek zijn (Marc 9:14-29).
7. Zelf toegediend lichamelijk letsel (Mat 17:14-21) zoals het verhaal van een de jongen die zich in het vuur wil werpen. In Lucas 8:26-39 lezen dat een demon een mens aanzette zichzelf met stenen te kastijden.
8. Verschrikkelijke angst en vrees zoals in Luc 8:28 door de innerlijke kwelling van zijn bezetenheid..
9. Niet in staat om een normaal leven te leiden: de man kon niet in de maatschappij leven (Luc 8:27).
10. Door occulte belasting de toekomst te kunnen voorspellen of ontdekken wat onbekend is (Hand 16:16). Demonische onderdrukking, gebondenheid of obsessie veroorzaken ook:
11. Obsessieve immoraliteit zoals betrokkenheid bij pornografie, overspel, hoererij, masturbatie, homoseksualiteit en andere zonden. Sterke neiging tot neuroses, zelfverminking en (zelf)moord (Joh 10:10)
12. Verslaving aan drugs of alcohol (Gal 5:1).
13. Trance, dromen en meditatie die niet van God zijn of op de enige ware God gericht zijn.
14. Gebonden aan emoties: angst, vrees, depressie, haat, woede, jaloezie, afgunst, trots, bitterheid, negativisme, kritiek (Gal 5:20 en 1Pet 2:1).
15. Overdreven en ongezond bezig zijn met het rijk van de duisternis en de duivel overal de schuld van geven.

ENKELE OORZAKEN VAN GEBONDENHEID

1. **TRAUMATISCHE ERVARING** zoals incest, aanranding, ernstig verdriet, ongelukken, echtscheiding, geen liefde ontvangen, etc. Geweld in families vernietigt de bescherming in het gezin. Men kon er zelf niets aan doen maar demonen zoeken gelegenheden om door dit soort geestelijke wonden binnen te dringen.
2. **BOOSHEID EN NIET VERGEVEN** (Ef 4:26-27); het Koninkrijk van God is gebaseerd op vergeving en is t.o.v. aan de duivel! Als men vergeeft ontvangt men vergeving (Mat 6:14-15).
3. **KWAAD SPREKEN, LASTER** (1Tim 1:20); overgeleverd aan satan opdat het lasteren wordt afgeleerd.
4. **AFGUNST, JALOEZIE**; Saul wordt bezet door een boze geest vanwege jaloezie op David. Bittere naijver is ongeestelijk, duivels (Jac 3:13-18). Hardnekkige zonde kan demonisch folteren veroorzaken (Mat 18:34).
5. **HEBZUCHT EN DE REST** (Col 3:5) leidt tot afgoderij.
6. **GEWELD, HAAT** (Joh 8:44). De duivel is een mensenmoordenaar; naar welke films kijkt men?
7. **WELLUST, PERVERSITEIT** (1Cor 5:5), ook homoseksualiteit (Rom 1), incest, kinder-porno, etc.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

8. OCCULTE PRAKTIJKEN, AFGODERIJ (Deut 18:9-14, 6:14, Hand 16:16-18) zoals glaasje draaien, toverij, waarzegger of occulte genezer bezocht, astrologie, handlezer, hypnose, tarotkaarten, strijkers, vrij-metselarij, magnetiseur, satanisme, amuletten, krissen, acupunctuur, spiritisme, handlezen, helderziendheid, handlezen, toverij, afgods(boeddha)beeldjes, yoga, transedente meditatie, occulte boeken, sekten, oosterse religies, new-age en drugs, yoga, vechtsport (Kung Fu, Aikido, Tae Kwon Do, Karate, Tai Chi, Judo – wat gelinkt is aan Taoïsme en Boeddhisme) openen de poort van de geest voor demonen.
9. ERFELIJKHEID (Ex 20:3-5). Door de zonden der voorouders kunnen mensen in de bloedlijn getroffen worden; gelukkig doorbreekt het DNA van Jezus deze ramp!
10. VERVLOEKING (2Kron 34:24) ALS DIE GEGROND IS (Spr 26:2). Horen en gehoorzamen van Gods stem brengt zegen en het niet horen brengt vloek (Job 36:11-12 en Deut 28). Vloek is het ontbreken van zegen.
11. RELIGIE, tradities en trots, sekten, vreemde leringen, Maria en beelden aanbedding.
12. PIERCINGS & TATTOOS (Lev 19:30, 21: 5, Deut 14:1, 1Kon 18:28, Marc 5:5, 1Cor 3:16 en 1Cor 6:19).

DE UITWERKING VAN BEVRIJDENDE GENEZING

De bediening ("Hij was BEZIG") van Jezus aan degenen die onder de demonische invloed lijdten zoals bij:

- Een stomme geest *NBG Luc 11:14 Hij was BEZIG een boze geest UIT TE DRIJVEN en deze was stom.*
- De verkromde vrouw: Lukas 13:10-17 > VERLOSSING van (de geest van) ZWAKHEID
- De man met de onreine geest in de synagoge: Marc 1:23-28; Luc 4:31-37
- De Gadareense bezetene(n): Mat 8:28-32; Marc 5:1-13; Luc 8:26-33 > boze geesten UITGEVAREN
- De bloedvloeiende vrouw: Mat 9:20-23; Marc 5:25-34; Luc 8:43-48 > GENEZEN
- De bezeten dochter van de Kanaänitische vrouw: Mat 15:21-28; Marc 7:24-30 > dochter GENEZEN
- Het demonisch bezeten kind: Mat 17:14-21; Marc 9:14-29; Luc 9:37-45 > vallende ziekte GENEZEN
- De blinde en stomme bezetene: Mat 12:22-30; Luc 11:14-26 > GENEZEN

Naast deze bevrijdende genezingen, lezen we nog meer over mensen die "geheeld" worden van demonen:

- *Mat 4:24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij Hem gebracht, en Hij GENAS hen.*
- *Luc 6:18 Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden GENEZEN.*
- De term "uitdrijven" wordt gebruikt om Zijn strategie te beschrijven: Marc 1:32-34, 39; 6:13.
- In Luc 4:41 staat dat de demonen "er uit gaan". Luc 7:21 zegt dat Hij hen "genas" van boze geesten.
- In Mat 8:16 wordt beschreven dat hij "met een Woord" de geesten uitdreef. Marc 16:9 en Luc 8:2-3 omschrijven dat er 7 (je kunt ze tellen) demonen bij Maria Magdalena "uitgedreven" werden door Jezus.
- Tijdens de bediening liet Jezus de demonen niet toe zich te uiten: Marc 1:32-34

Samengevat kunnen we vaststellen dat een "uitdrijven" van een demon genezing, heling, bevrijding brengt!

HOE VERLOOPT HET UITDRIJVEN VAN BOZE GEESTEN?

Na een kort interview, gebed en/of vasten en nadat we de oorzaak en gebondenheid hebben vastgesteld, spreken we - op het juiste tijdstip - die demon aan en geven een duidelijk bevel om weg te gaan in de naam van Jezus (Hand 16:16-18). De discipelen hadden autoriteit over de boze geesten maar moesten er zich niet in verheugen (Luc 10:2). LET OP: we moeten oppassen geen duivels te zien waar ze niet zijn; anders brengen we grote schade toe en heb eerste een gesprek met de kandidaat en vraag toestemming!



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Het gaat er om dat het occulte (=verborgen) naar boven komt, zodat het opgeruimd kan worden door – waar nodig – de zonde te belijden en dingen op te ruimen. Deze kunnen verbinding hebben met (personen of gebeurtenissen uit) het verleden. In Han 19:19 werden de (dure) toverboeken verbrand. Ruim op: onreine media, brieven & foto's van ex-partners of occulte boeken, situaties, kristallen ballen, dromenvangers, stenen, krissen, beelden, amuletten, kaartspelen, certificaten, bezworen sierraden, etc.

BEVRIJDINGS STAPPEN

1. Vaststellen nood - Dit moet zorgvuldig gebeuren, geleid door de Geest 1Cor 12:10
2. Eerlijkheid, nederig - Ps 32:5, Ps 139:23-24, Jac 4:6b-7
3. Bekering - Ez 20:43
4. Afstand nemen - Mat 3:7,8
5. Vergeving - Mat 6:14,15
6. Gebed - Joel 2:32
7. Overheden ontwapend - Col 2:15-17
8. Bevel, strijd - Luc 8:28, 2Cor 10:3-4, Luc 10:19, Ef 6:10-12
9. Binden, ontbinden - Mat 16:18,19
10. Danken - Zeer belangrijk als graadmeter van bevrijding.

NAZORG VAN DE BEVRIJDE "TEMPEL" OM VRIJ TE BLIJVEN (bevrijding is niet vrijblijvend!)

1. Doe wapenrusting aan - Ef 6:10-18
2. Wees vervuld met de H.Geest - Hand 1:8
3. Positieve belijdenis - Marc 11:23, 1Petr 18-19
4. Houd je aan Gods Woord - Ps 1:1-3
5. Kruisig het vlees - Luc 9:23, Gal 5:19-24
6. Lofprijs en gebed - 1Cor 14:14, 1Thes 5:17
7. Onderhoud gemeenschap - 1Cor 12:7-14
8. Geef je VOLLEDIG aan Jezus - Ef 6:16, Rom 5:10
9. DUS HUIS SCHOONHOUDEN - Mat 12:43-44a, 1Cor 6:19-20, 1Petr1:19-19
10. EN BLIJF IN DE SCHUILPLAATS - Ps 91



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Les 9: Het zendingsbevel

'.....op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden...

'(Marcus 16:18 HSV)

Genezing brengen is onderdeel van zendingsbevel

Na de opstanding, vlak voor de hemelvaart gaf Jezus het zendingsbevel:

- Evangelieprediking aan heel de wereld
- Dopen
- Demonen uitdrijven
- In nieuwe tongen spreken
- Slangen oppakken
- Op zieken de handen leggen tot genezing

..'maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.' (Marcus 16:20 HSV)

Dit bevel is gegeven aan de gelovigen. Het is een opdracht, een uitzending. Na de uitstorting van de Geest gingen de gelovigen deze opdracht uitvoeren.

Uitzending van de 12 en van de 72

Jezus trok eerst vooral op met de 12 leerlingen. Hij onderwees hen, en gaf hen het gezag om het geleerde in praktijk te brengen:

'Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. 'Maar,' zei hij, 'trek geen extra kleren aan.' En ook zei hij: 'Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.'
(Marc. 6:6b-13 NBV)

Een paar belangrijke dingen:

- Ze werden bij Hem geroepen
- Hij zond ze uit
- Ze gingen twee aan twee (1 verslaat 1000, 2 verslaan 10000->Deut.32:30))
- Ze kregen macht over de onreine geesten
- Ze moesten gaan in eenvoud en vertrouwen
- Ze dreven demonen uit
- Ze zalfden, genazen

Ook lezen we vanaf Lucas 10:1 dat de Heer 72 ambassadeurs uitzond. Zij gaan Gods Koninkrijk verder bekend maken. De Heer bevestigt door tekenen en krachten. Toch wijst Hij hen er op dat ze zich bovenal moeten verheugen in de zekerheid dat ze God toebehoren.

De 72 werden blijkbaar geïnspireerd door de 12. Ze hoorden hen misschien wel getuigen van de wonderen en tekenen. Ze getuigden van Gods grote daden.

Wij zullen elkaar inspireren en bemoedigen om zijn getuigen te zijn.

Reinhardt Boncke schreef zijn boek: 'Plunder de hel.' Hij is een groot inspirator om het evangelie van Kaapstad tot Caïro te brengen.



NLEG BIJBELSTUDIE

Genezing

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



'Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat'
(3Johannes:2 NBG)

Handelingen 3 moet ons inspireren.

'Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds, dat is het negende. En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven; en men herkende hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de tempel; en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld, over wat met hem gebeurd was.'(Handelingen 3:1-10 NBG)

Een aantal zaken die wij kunnen leren om toe te passen:

- Gebed als levensstijl is noodzaak
- De zieke werd in Gods huis gebracht. In andere situaties wordt Gods tegenwoordigheid naar de nood in de wereld gebracht
- Hij zag Petrus en Johannes
- Tempelgangers (Hebr 10:25)
- Hij vroeg (wist niet het juiste te vragen);
- Petrus en Johannes hebben een scherpe blik, onderscheiding, bewogenheid
- Vrijmoedigheid en gezag om aan te spreken
- Zie naar ons = zien naar Jezus
- Ik geef niet wat ik niet heb, maar wat ik wel heb. Wat heb ik?
- Wij behoren onze hand uit te strekken naar de nood en zo te geven
- Wij handelen in Jezus' Naam in geloof
- Niet wij maar God krijgt de eer

Is het gestopt na Handelingen?

Wat heb je geleerd in deze serie over genezing?

Wat is mijn opdracht?