



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 1 Niet 'ik' maar Christus leeft in mij

In deze serie leren we wat geestelijke strijd is, en hoe Gods Woord ons leert hoe te strijden. Ook moeten we ontdekken tegen wie we te strijden hebben. In Efeziërs 6:10-20 zien we, dat we strijden tegen geestelijke vijanden. We gebruiken geestelijke wapens.

Het woordje 'voorts' (Efeziërs 6:10), 'ten slotte' (NBV) betekent, dat er een opsomming gegeven wordt voor dit vers 10 in hoofdstuk 6. Deze opsommingen zijn voorwaarden om in een juiste conditie, met een juiste houding de strijd aan te gaan. Een soldaat, die alleen met zichzelf bezig is, en in slechte conditie is, zal nooit de overwinning kunnen behalen. Dus als wij willen overwinnen over de machten der duisternis, dan moet ons leven wel op orde zijn.

De eerste vijand, waar ik mee te maken heb is niet de duivel, maar dat is mijn eigen ik, mijn eigen vlees! Er vindt steeds weer een strijd plaats tussen mijn geest en mijn vlees. Mijn oude natuur, mijn ik-gerichte, zondige staat probeert steeds weer de boventoon te voeren. Hoewel ik mijn oude leven heb begraven in het watergraf van de doop, omdat het met Christus gekruisigd is (Rom 6:2-6), heb ik nog steeds de strijd, om mijn oude 'ik' dood te houden en Christus alle heerschappij in mijn leven te geven door de kracht van de heilige Geest.

Overwinning is een gevolg. Voorwaarden zijn: de staat van mijn wapenrusting, mijn geestelijke conditie, mijn houding als christen.

Christus kan alleen maar heerschappij voeren in mijn leven, als ik Hem die heerschappij geef. Het sleutelwoord is: gehoorzaamheid! (lees de titel van de pericoop Efeziërs 6:1-9)

- V1-3 Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen (in de Here), hun ouders eren, met de belofte van zegen
- V4 Vaders moeten kinderen niet verbitteren, maar goed opvoeden in Gods wegen
- V5-8 Slaven, werknemers moeten gehoorzaam, nederig zijn, dienstbaar, bereidwillig zijn, Gods wil doen
- V9 Heren, leiders, werkgevers moeten goed doen, niet dreigen, geen aanzien des persoons

In Efeziërs 5:22-33 staat, dat de huwelijksprincipes gehoorzaamd moeten worden. 1 Petr 3:7 laat zien, dat gebeden van de mannen (strijden, in gebed de overwinning behalen) zelfs belemmerd worden als zij hun vrouwen niet eren.

In Efeziërs 4 en 5 wordt o.a. beschreven, dat wij, christenen, een nieuwe, heilige, toegewijde levenswandel moeten hebben. Zo moeten we wandelen in liefde, de nieuwe mens in waarachtige gerechtigheid en heiligheid aandoen (4:24). We moeten niet beheerst worden door toorn, de duivel geen voet geven door onvergevingsgezind te zijn (zie ook 2 Kor 2:5-11). We moeten vrijgevig zijn, onze tong onder controle hebben, vriendelijk zijn, e.d.

Een hoereerder, onreine, geldgierige (=afgodendienaar) heeft geen erfdeel in Gods rijk, heeft geen overwinningleven.



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

We moeten niet meedoen met de kinderen der ongehoorzaamheid.
We moeten nauwlettend toezien hoe we leven als christen (Efeziërs 5:15).
We moeten vol zijn van de Geest, geestelijk leven (Efeziërs 5:19-20).
We moeten elkaar onderdanig zijn in de vreze van Christus (Efeziërs 5:21)

Als wij niet nauwgezet en toegewijd leven dan geven wij de boze ruimte om invloed uit te oefenen.

Voorbeeld: De zonen van Eli waren geroepen tot het priesterschap. Ze leefden zondig. Toen de strijd begon haalden ze de ark erbij (1 Sam. 4). Zij waren echter niet met de Heer, zodat de Heer niet met hen was.

Voorbeeld: Saul was geroepen, aangegrepen door de Geest. Hij was sterk, overwinnend. Helaas was hij niet gehoorzaam; hij stelde zijn eigen 'ik' boven het gezag van de Heer. Pas toen hij zijn keuze maakte tegen de wil van God, ging de geest van toverij zijn vernietigende werk doen in Saul. Later komen we op deze geschiedenis terug (H2 Vijanden die tegenover ons staan).

Voorbeeld: Simson was geroepen om te strijden en te overwinnen. Hij koos om te wandelen op de weg van de boze, relatie aan te gaan met de goddeloze. De boze kreeg vat op hem. Slechts door zich met het hele hart te richten op de Heer in zijn nood, was de Heer zo genadig, hem opnieuw machtig te gebruiken.

Voorbeeld: Judas was geroepen, volgde Jezus. Hij koos om oneerlijk te zijn, hij koos om aanstoot te nemen. Gevolg was, dat de duivel in hem voer, nadat hij de weg van de boze had gekozen.

De duivel probeert ons te verleiden. Wij hebben de keuze om ons te laten verleiden of om hem te weerstaan.

Jacobus hoofdstuk 4:1-10 geeft duidelijke (tegen)stellingen:

- >Strijden vanuit hartstochten, en dan niets ontvangen.
- >Vriendschap met de wereld betekent vijandschap met God
- >God wederstaat de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade
- >Onderwerpen aan God, weerstand bieden aan de duivel
- >Als ik nader tot God, nadert Hij tot mij
- >Als ik treur over onreinheid, mijn leven heiligt voor Hem, zal Hij zijn werk in mij kunnen doen
- >Als ik mij voor Hem verneder, zal Hij mij verhogen

Overwinnen doe ik niet door wettisch te gaan leven. Paulus moet in Romeinen 7 erkennen, dat hij tekort komt, dat hij in eigen kracht zijn oude natuur niet kan overwinnen.
In Romeinen 8 spreekt hij over de heilige Geest in hem. Hij mag wandelen in de Geest.

Samengevat:

De grootse strijd voor iedere christen is om radicaal zijn eigen leven af te leggen en de Heer in elk facet van het leven te laten regeren.

Voorwaarde om een overwinnende strijd te strijden, is toewijding, heiliging, gehoorzaamheid aan Christus.

Hij heeft de overwinning al behaald. In en door Hem zullen we ook overwinnen. Mijn kracht is in de Here en in zijn sterkte.

De heerschappij van de Geest is noodzakelijk om te kunnen strijden tegen het rijk van de duisternis.



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Laten we eerst weten, wie voor ons is, voordat we ons richten op dat wat tegen ons is!



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 1 Niet 'ik' maar Christus leeft in mij

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Lees nogmaals Efeziërs 6:1-9. Wat kun je leren in dit gedeelte over gehoorzaamheid?

- 3 Waarom is gehoorzaamheid belangrijk om al strijdend een overwinnend leven te hebben?

- 4 Efeziërs 5:19-20 spreekt over een leven, vol van de Geest. Waarom is zo'n leven



GEESTELIJKE STRIJD

*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 2 Doet de wapenrusting Gods aan

In deze les willen we ontdekken hoe David Goliath versloeg. Hij koos voor de juiste wapenrusting om de vijand op de juiste wijze te verslaan. Vaak zien we David als iemand die slechts met een slinger en steentje de reus velde. Zo eenvoudig was het niet. We kunnen Efeze 6:10-19 op hem toepassen. Zijn hoofd, borst, lendenen, voeten waren beschermd. Ook was hij actief in de strijd. Verder is David een prachtig typebeeld van Jezus.

1. David was geroepen (1 Sam 16:1)

De Heer roept ook mij tot een koninklijk priesterschap (1 Petr 2:9). Als de Heer roept, dat staat Hij achter de roeping en de geroepene. Hij zal bevestigen. Hij zal bewaren. Ik moet Hem wel volgen.

Hij heeft mij op het oog, ziet een koning in mij, Hij heeft mij uitgezocht!

2. David was gezalfd (1 Sam 16:13)

Olie is een beeld van de Heilige Geest, de hoorn is een beeld van kracht (P2 92:11). Jezus was gezalfd met de Heilige Geest en kracht, Hij ging rond, ...die door de duivel.. (Hand 10:38). De zalving breekt het juk (Jes 10:27, div vert). Hij dreef boze geesten uit door 'de vinger Gods'. Daarmee bedoelde Hij de Heilige Geest. (Luc 11:20, Matth 12:28).

3. David was een man naar Gods hart (Hand 13:22)

"In David, de zoon van Isai, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen." Hij was niet volmaakt, maar zijn hart was op de Heer gericht. Zijn verlangen was, om de Heer te behagen en te gehoorzamen. Hij zocht het hart van de Heer (Ps 27:4)

4. David was nederig (1 Sam 16:34)

Hoewel tot koning gezalfd, was David nederig. Hij keerde na de roeping gewoon naar zijn schapen terug. Ook zijn houding naar koning Saul was nederig. Voorts gaf hij God de eer.

5. David was gehoorzaam (1 Sam 17:20)

David ging in opdracht van zijn vader. Hij accepteerde gezag, ook van koning Saul.

6. David was een brenger van voedsel (1 Sam 17:17)

Hij bracht zijn broeders vanuit Bethlehem (Broodhuis) brood. Hij was een brenger van het goede nieuws. Hij verspreidde zegen. Hij was een bemoediger. Overwinnaars leven niet 'ik'-gericht.

7. David was moedig (1 Sam 17:32)

David kende de kracht en grootte van zijn vijand en van zijn God! 1 Joh 4:4 zegt dat Hij die in mij is, meerder is dan die in de wereld is!

8. David was een man met ervaringen (1 Sam 17:37)

Om een Goliath te verslaan, reuzen te overwinnen, moest David eerst leren door ervaringen om beer en leeuw te doden. We zullen groeien, ontwikkelingen doormaken naar gelang onze wandel met de Heer. Op elk niveau van ons geestelijk leven behoren we meer dan overwinnaar te zijn (Rom 8:37).

Als we een leeuw en beer verslagen hebben door Gods kracht, zal ons geloof groeien voor het verslaan van reuzen!

9. David was een man van geloof (1 Sam 17:37, 46, 47)

Om een reus te verslaan heb je 'Gods-geloof' nodig. God legde de uitkomst van de strijd al in zijn hart. Gods Woord / belofte was in het hart van David. Geloof was het gevolg. Het geloof was voor hem de zekerheid... (Heb 11:1, 32,33).



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

In zwakheid ontving hij kracht om door geloof koninkrijken omver te werpen.

10. David was radicaal in zijn wapenkeuze (1 Sam 17:38-39)

Hij ontdeed zich van natuurlijke wapens, eigen kracht (Zach 4:6), eigen inzichten. Gods wapenrusting en de wapens van de wereld gaan niet samen. (lees ook Ps 18:31-43)

11. David zocht de leiding van de Geest (1 Sam 17:40)

In de rivierbedding, de beek Gods ontving hij, met de staf in de hand (beeld van het gezag van het Woord) de juiste wapens en munitie. De Geest wees de juiste stenen aan.

Vijf is getal van genade; het is Gods genade dat wij zullen overwinnen; het is door Jezus, en Jezus alleen! Hij heeft aan het kruis het werk gedaan.

Ook vijf stenen voor Goliath en zijn broers.

De stenen waren geslepen door het water, de Geest. Ze waren geladen met Gods kracht (2 Kor 10:4)

12. David was bekleed met de Naam van de Heer (1 Sam 17:45, Ps 18:2 en 3)

De Naam van de Heer, de God van Israël geeft overwinning. Zo zijn Naam is, zo is Hij!

Hij is DE IK BEN (Ex. 3:14). Bekleed zijn met zijn Naam; zijn Naam is over mij uitgeroepen.

De boze ziet dat ik handel in naam van = aan mij verleend gezag. Ik bid in zijn naam, ik strijd in zijn Naam en overwin in zijn Naam!

13. David was niet onder de indruk van de intimidaties (1 Sam 17:24-26)

Een van de tactieken van de vijand is intimidatie. Grootspraak, machtsvertoon zijn gereedschappen.

Het volk werd iedere morgen en avond lastig gevallen. David keerde zich ervan af en richtte zich op de Heer.

Het volk met de tien verspieters lieten zich intimideren en verloren hun geloof. Jozua en Kaleb zagen de vijand in het juiste perspectief (Num 13)

14. David was een aanvaller (1 Sam 17:45)

Met alleen verdedigen wint niemand. De wapenrusting is niet alleen een verdedigende bescherming, maar ook het middel tot aanval.

Benaja, een held van David, liet zich in een kuil zakken om een leeuw te doden (1 Kron 11:22). Op slangen en schorpioenen zult gij treden (Luc 10:19).

15. David was een volharder tot de definitieve overwinning (1 Sam 17:50-54)

David streed, achtervolgde, totdat de complete overwinning daar was; hij stopte niet halverwege.

Lees ook: Ps 18:38-39. Bid, strijd, handel, totdat..!

16. David was een koning in zijn handel en wandel

Zijn hele doen en laten was koninklijk, onder het gezag van de Koning der koningen en de Heer der heren. Hij was een koning over de schapen, en werd een koning voor het volk. Hij heerste over de vijand en diende het volk.

Hoeveel te meer, zullen wij als nieuwtestamentische gelovigen als koningen heersen.

Wij leven als verlost door de kracht van Jezus' bloed, geleid door de Heilige Geest!

Volgende keer gaat het over wie onze vijanden zijn.

Advies: Lees 'Vijanden die tegenover ons staan' Hfs. 1 en 'Geestelijke strijd' blz. 9-24



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 2 Doet de wapenrusting Gods aan

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Kun je vertellen wie jouw Goliats zijn?

- 3 Ervaar je wel eens, dat de vijand intimideert? Hoe?

- 4 Met welke namen ben jij bekleed?

- 5 Krijg je in de 'Rivier Gods' wel eens stenen, woorden, munitie van God?
Vertel over ervaringen.

- 6 Ervaar je, net als David een groei in geestelijk gezag?

- 7 Hoe gedraagt een koning zich, stelt een koning zich op?



GEESTELIJKE STRIJD

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht (Efeziërs 6:10)

Hoofdstuk 3 Geestelijke vijanden

Efeze 6:12 (NBG) '...want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.'

Efeze 6:12 (D. Prince): 'Want onze worstelwedstrijd gaat niet tegen vlees en bloed, niet tegen personen met lichamen maar tegen heersers van verschillende gebieden en met verschillende gradaties van autoriteit; tegen de wereldoverheersers van de duisternis die aanwezig is; tegen geestelijke machten van slechtheid, in de hemelen.'

Satan, de duivel of Lucifer, wordt gezien als een gevallen (aarts-)engel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. Hij is de leider van rebellerende gevallen engelen die onder zijn aanvoering God verlaten hebben (Jes 14:12 ev, Ezech 28). Ezech 28:13 (SV) toont aan, dat Lucifer de muziek in zich had, waarschijnlijk de hemelse aanbiddingsleider was.

Een demon of demoon (van het Griekse *δαίμων* (*daimoon*), 'godheid') wordt gewoonlijk opgevat als een 'gevallen engel'

Openbaring 12:9 is de duidelijkste Schrifttekst over de identiteit van de duisternis: "De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid".

Satans val uit de hemel wordt in Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-15 beschreven.

Openbaring 12:4 lijkt aan te geven dat Satan een derde deel van de engelen met zich meenam toen hij zondigde. Judas vers 1:6 heeft het over engelen die zondigden. Het is dus waarschijnlijk dat demonen de engelen zijn die Satan in zijn zonde tegenover God volgden.

De benaming *satan* komt van het Hebreeuws. Het ook veel gebruikte synoniem *duivel* is van het Griekse *diábolos* afkomstig en heeft soortgelijke betekenissen, namelijk 'lasteraar', 'verzoeker', 'scheidingmaker' en 'tegenstander.'

Andere Bijbelse namen voor satan zijn: *De duivel, de boze, de onreine geest, de aanklager, de draak, de (oude) slang, de brullende leeuw, de dief, de mensenmoordenaar, de vader van de leugen, de verderver, de tegenstrever van God, de aanklager van de broeders, de vorst van het rijk van de duisternis, de gevallen engel, de vorst van de demonen, de overste van de boze geesten, de overste van deze wereld, de god van deze eeuw, de god van deze aarde, een 'engel van licht' (de duivel vermomd als goede engel).*

Efeze 6 geeft aan, dat we te worstelen hebben. Dit spreekt van nabije strijd, van persoonlijke strijd, van tactiek van de boze. Worstelen kan intensief zijn. Zijn rijk is goedgeorganiseerd en gestructureerd. Zijn koninkrijk van duisternis staat tegenover het koninkrijk van God.

In Efeze 6:12 worden vier niveaus aangegeven binnen het satanische rijk;

1. overheden (Gr. = *Archas*) Dit zijn regeerders, leiders, heersers. Zij heersen over gebieden (zie o.a. Dan. 10, waar de vorst van het Rijk van Perzië Daniël tegenwerkte).

We zien dat door gebeden, proclamatie, strijd des geloofs de engel(en) Gods aan het strijden gaan. Beëlzebul (=heer van de vliegen = geesten) is de overste der geesten (Matth 12:24).

2. machten Gr. = *Exousias*). Dit zijn autoriteiten, Ze hebben gezag ontvangen om de macht met kracht (dunamis) uit te oefenen. Wij, christenen, hebben kracht (Hand 1:8), gezag (exousia) en macht (dunamis) gekregen (Luc 1:9, 10:17-19). Deze kracht en macht (autoriteit) is oneindig veel groter! Daarom zullen we niet bevreesd zijn. Een agent is bekleed met gezag en autoriteit.

3. wereldbeheersers dezer duisternis (Gr. = *Kosmokratoras*). Vorsten dezer eeuw. In 2 Kor. 4:4 wordt de duivel de god dezer eeuw genoemd. Hij probeert de wereld te beheersen, maar de Sterkere heeft zijn wapenrusting geroofd (Luc 21:20-22). Dit deed Jezus toen Hij zijn Bloed had gegeven! Satans toekomst staat vast (de poel van vuur en zwavel. Openb 20:10).

4. boze geesten in de hemelse gewesten. Het karakter van deze machten is boosheid, slechtheid. Wij zullen ons moeten opstellen tegen de slagorde van het rijk van de duisternis.



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

De boze is werkzaam in het bovenste gebied: de hemelse gewesten (ergens in het hemels gebied, niet de hemel van God, onzichtbaar) en het benedenste gebied bestaat uit mensen die zich niet aan de Heer hebben overgegeven en niet door hem zijn vrijgekocht.

Kernwoorden die betrekking hebben op het rijk van satan zijn: rebellie, hoogmoed, trots. Hij wil heersen over de mens, aanbeden worden. Zo zien we, dat hij de aanbidding gestolen heeft. Ook zijn Satans grootste wapens tegen het rijk van het Licht: rebellie, verdeeldheid, hoogmoed, trots.

Toverij is de religie van de gevallen mensheid. Het doel is het contact te krijgen met de duisternis. Kenmerken zijn zonde, onreinheid. In 1 Sam 15:23 staat dat wederspanningheid (rebellie) de zonde van toverij is en ongezegelijkheid (ongehoorzaamheid) de zonde van de afgoderij en het dienen van de terafim (beeldendienst) is. Satan zelf is de opperrebel.

Toverij is een poging om mensen in je macht te krijgen en te maken dat ze doen wat jij wilt door gebruik te maken van een geest die niet de heilige Geest is. Dit brengt overheersing. (D. Prince)

Toverij is

- 1) een werk van het vlees (Gal 5:19-20) (manipulatie, intimidatie, met als doel: dominantie = overheersing),
- 2) als een boze geestelijke macht, bovennatuurlijk, magie, vervloekingen, bijv. baskanta=het boze oog),
- 3) als het werk van toverij binnen de kerk (bijv valse leer, wettisisme)

We hebben een strijd te strijden voor: onszelf, ons gezin, de gemeente, land en maatschappij.

Boze geesten zoeken diverse ingangen. Een christen kan niet gebonden zijn in de geest, wel bindingen hebben in ziel (denken, gevoel, wil) en lichaam. Ingangen zijn o.a.: zonde, omstandig- heden, erfelijkheid. We zien minimaal zeven gebieden van overheersing waar vrijheid nodig kan zijn: Emotionele problemen, geestelijke problemen, spraakproblemen, sex-problemen, verslavingen, lichamelijke problemen, godsdienstige dwalingen.

Voor bevrijding van boze geesten staan een aantal belangrijke dingen in het Woord.

(Later in het jaar komen we op het onderwerp bevrijding terug.) Kennis van het Woord, een toegewijd hart, gebed, vasten, bidden om openbaring van de Geest zijn belangrijke sleutels.

We moeten uiterst voorzichtig zijn om maniertjes toe te passen. Ook is niet elke openbaring waarheid. De boze wil graag verwarring brengen. We moeten hem onderwerpen op gezag van het Woord en de overwinning van Jezus Christus! Hij is reeds een verslagen vijand. (Coll2:15).

Bevrijde mensen moeten zorgen, dat het huis gevuld is en blijft (Matth 12:43-45) met de tegenwoordigheid van de Heer door zijn Geest en Woord, door kennis, overgaven aan zijn wil.

Geesten openbaren, komen tot mensen als bijv. een leugengeest (2 Kron 18:21).

Geesten zijn onrein (daarom pasten ze goed in de onreine varkens (Luc 8:32). De bijbel spreekt o.a. over stomme, dove geesten (Marc 8:25), geest van zwakheid (Luc 13:11).

We zien zijn werking in de wereld: zonde, lijden, occultisme, verslaving, wanhoop, New Age, e.d.

We hebben niet te vrezen (1 Joh 4:4)! Laten we de hele wapenrusting aantrekken om te kunnen standhouden en om het rijk van de duisternis terug te dringen!

Volgende les gaat over de waarheid. (lees uit boekje geestelijke strijd: blz 53-56)



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 3 Geestelijke vijanden

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Wat zijn de zichtbare tekenen van de aanwezigheid van de boze in de wereld?

- 3 Hoe kijk jij naar het rijk van de duisternis; vanuit welke positie?

- 4 Een groot gevaar is, om de boze te ontkennen. Waarom?

- 5 Een ander gevaar is om teveel met de boze bezig te zijn. Waarom is dat ook gevaarlijk?

- 6 Ervaar je wel eens tegenstand van de boze? Wil je erover vertellen?
Hoe ga je er mee om?

- 7 Kun je 1 Johannes 4:4 in je eigen woorden proclameren?



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 4 De lendenen omgord met de waarheid

Efeze 6:14 'Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen'

In de oudheid droegen mannen (bijv. Elia, Johannes de Doper, soldaten), lange kleren. Een gordel hield de klederen omhoog, om zich snel en goed te kunnen bewegen. Het opschorten van de gewaden met de gordel is in de bijbel het beeld van 'bereid zijn'. De gordel diende ook om het borstpantser aan te bevestigen, evenals het zwaard als het niet gebruikt werd.

De heup van de mens draagt ook de kracht (Gen 32:25) van de mens. Jacob had zijn lendenen omgord met eigen waarheden. Hij struikelde steeds weer. De Heer raakte zijn heup aan, en maakte hem tot een strijder Gods i.p.v. een Jacob (hielenlichter).

Er zijn veel kleden, dingen die mij zullen beperken in mijn bewegen als christen.

Alle dingen moet ik omgorden, binden met de waarheid. Zonder omgord te zijn met de waarheid, zal ik niet kunnen functioneren, bewegen, dienen, strijden. Ik zal zwak zijn, struikelen (Ps 119;165). Als ik mij omgord met het Woord, de Waarheid blijf ik staande.

Waarheid voor de christen is gebaseerd op de bovennatuurlijke openbaring van God de Schepper, door Jezus Christus, en door zijn Woord.

Waarheid voor de niet-christen is gebaseerd op wat wordt waargenomen door o.a. zien en ervaren.

Tegenover de waarheid staat de leugen.

Als 'waarheden' hun wortels niet hebben in DE Waarheid, dan moeten we die afwijzen.

Het Woord van God is het paslood (Am 7:8).

Jezus is de Waarheid, satan is de vader der leugen. *'Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.'* (Joh 8:44)

De duivel is meester in het verdraaien van de waarheid, kleine, halve waarheden en leugens (denk aan Adam en Eva). Hij wil dat we sjoemelen met de waarheid en leugen.

1. _____ Jezus is DE Waarheid (Joh. 14:6)

Hij is niet een waarheid. Buiten Hem is niemand. Ik moet Hem volledig accepteren als de Enige.

De geest van de antichrist ontkent dit. (1 Joh 2:22-23)

Vele kerken zijn zwak, onmachtig, omdat ze de waarheid hebben losgelaten. DE waarheid is, dat Jezus De Redder, De Zoon van God, De Bevrijder, De Genezer, De Weg, Het Leven, is! Als je dat niet gelooft, niet gelooft Wie Hij IS, dan zal er kracht ontbreken, en kan de boze je nederlaag bezorgen.

2. _____ 'Uw woord is de waarheid' (Joh. 17:17)

Het woord heeft geen waarheid, maar is DE waarheid. Ik geloof het woord.

Hosea 4:6 zegt, dat het volk van God te gronde gaat door gebrek aan kennis.

Het Woord van God is de gordel om mijn lendenen.

Het maakt mij sterk, standvastig, en vruchtbaar. Jezus is Het Woord, van den beginne (Joh. 1:1-3).

Boven feiten staat de waarheid: het Woord van God. Bijv: Het is een feit, dat de omstandigheden tegen mij zijn. De waarheid is: God is voor mij, Hij is mijn Helper!

3. _____ 'heilig hen in uw waarheid' (Joh 17:17)

Ik ben overgeplaatst uit de duisternis, uit de leugen in het licht, in de waarheid. (Koll 1:13)

Ik behoor de Waarheid toe. Ik ben vrijgekocht, apart gezet.

Als ik in de waarheid ben, dan zal ik steeds meer gaan lijken op de Heer van de waarheid.



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Ik moet de waarheid tot me nemen. Ik moet de waarheid lezen, horen, opbergen in mijn hart.

4. ik ben een discipel van Jezus, ik versta de waarheid (Joh 8:32)

Om de waarheid te verstaan, moet ik de waarheid tot me nemen. Ik moet de waarheid zoeken, speuren, luisteren... (Spr 2:1-6). Luisteren naar het Woord.

Ik moet een open (geestelijk) oor en hart hebben. Horen is niet hetzelfde als luisteren, verstaan.

5. 'de waarheid zal u vrijmaken' (Joh 8:32)

Elk struikelblok, elke redenering die wordt opgeworpen wordt door de waarheid geslecht.

Als de Waarheid mij regeert, zal ik regeren over alles, wat mij wil binden.

Als er bindingen zijn, bijv. negatieve gedachten, dan zal de waarheid vrijmaken.

De duivel moet buigen voor de waarheid. Hij kan niet ontkennen dat Jezus Heer is.

Daarom proclameer ik de waarheid. (Dood en leven zijn in de macht van ...Spr 18:21)

6. 'leg de leugen af en spreek waarheid..' (Efeze 4:25, Koll. 3:9)

Het afleggen van de leugen is een actieve daad. Ik moet kiezen om eerlijk, transparant te zijn.

Hoe spreek ik? Hoe handel ik? Doe ik, wat ik zeg, beloof? Kloppen de dingen, die ik zeg?

Vroom gedrag kan ook leugen zijn. Is mijn belijdenis in overeenstemming met mijn handelen?

Leugen hoort bij de oude mens. *'me hun tong plegen zij bedrog...'* (Rom 3:13).

'HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen' (Ps 141:3)

7. ik ben 'licht' in de Here, ik breng vrucht van louter waarheid voort (Efeze 5:8)

Vrucht is het gevolg van ... Joh 15:1-7 laat zien, dat als ik met Jezus verbonden ben, ik vrucht zal voortbrengen naar zijn wil. Hij is het Licht der wereld, woont in mij.

Ik ben door Hem licht. Ik zal in mijn omgeving het licht van de waarheid laten schijnen.

Dat verdrijft de duisternis van de leugen.

8. 'ik moet wandelen in de waarheid' (2 Joh 4)

Als ik verbonden ben met De Waarheid; één ben met De Waarheid, dan zal ik ook leven in De Waarheid. Psalm 1 leert ons, dat we niet moeten wandelen, staan en zitten in de duisternis, in de leugen, in de goddeloosheid. Ons wordt opgedragen om onze wortels uit te slaan in de beek Gods, om ons te vullen met het Woord van God. Dit beschermt ons voor af te vallen van de Heer.

Ook maakt het ons leven succesvol. Ik zal bedenken, al wat waar is (Fil. 4:8).

Wandelen in de waarheid is dus compromisloos en radicaal. Het is een levensstijl van toewijding aan de waarheid.

Ik besluit, dat mijn leven open, eerlijk en transparant zal zijn. Ik wil De Waarheid uitleven.

9. de Geest der waarheid wijst mij de weg

'doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.' (Joh 16:13).

Daarom moet ik een leven leiden, vervuld met de Geest der waarheid. De Heilige Geest is puur; er is geen leugen in Hem. Hij leert mij te wandelen in De Waarheid.

Hij maakt het Woord van God levend in mij. Hij zal mij beschermen voor verkeerde wegen, valstrikken, leugens van de boze.

De Waarheid is sterker dan de leugen. Jezus boog nooit voor de leugen van de boze.

Daarom overwon Hij op alle gebieden. Wie leeft in de Waarheid, zich laat leiden door de

Waarheid, de Waarheid liefheeft en de Waarheid uitdraagt, zal sterk en overwinnend zijn in de Heer!

Kies voor De Waarheid om een overwinnaar te zijn!



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 4 De lendenen omgord met de waarheid

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?
- 2 Waarom moesten de lendenen omgord worden?
- 3 Waarop is de waarheid van een niet-christen op gebaseerd?
En van een christen?
- 4 Welk paslood gebruik jij bij de bouw van je leven?
- 5 Hoe kan ik de waarheid verstaan?
- 6 Wat doet de waarheid in mij, met mij?
- 7 Ik moet wandelen in de waarheid; wat betekent dat?
- 8 Zijn er gebieden in mijn leven waar ik DE WAARHEID heerschappij moet geven, waar ik moet breken met leugen?
Als je wilt, mag je daar over vertellen, met elkaar daarvoor bidden, elkaar helpen. Kies voor DE WAARHEID!



GEESTELIJKE STRIJD

*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 5 Het pantser der gerechtigheid

Efeze 6:14 'bekleed met het pantser der gerechtigheid'

Een pantser is een beschermende laag, een harnas om bijv. slagen, stoten, steken, kogels af te weren. Vroeger was het pantser voor soldaten in de strijd onmisbaar. Het pantser der gerechtigheid is een verdedigingswapen, een soort kogelvrij vest. De aanvallen van de vijand zullen afketsen als ik omgeven ben, bekleed ben met dat pantser. Eigenlijk zijn we dubbel-bekleed: In Jesaja 61:10 staat: 'met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld.' Kledij van gerechtigheid is dus voor elke christen onmisbaar. Vgl Adam en Eva, ze werden bekleed met dierenvelen.

Gerechtigheid komt van 'recht en rechtvaardigheid'. Er moet volgens het bestaande recht worden gehandeld. Gods recht ligt vast in zijn Woord, Wetten. God is een rechtvaardig Rechter (Ps 7:12). Gods gerechtigheid: 'Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods' (Rom 3:23a). Zijn recht zegt, dat zonde scheiding brengt, de dood. Zonde kan niet bestaan voor zijn aangezicht. Zonde brengt mensen in de greep en heerschappij van de duisternis, de boze. De duivel is de rechtmatige heerser over de zondaar. Hij is de god dezer eeuw, de bron van de zonde. De boze heeft het hart, het wezen van de mens in bezit, werkt het negatieve, de duisternis uit in de mens. Het gevolg is, zoals beschreven in Rom 3:11-17.

Gods gerechtigheid zegt, dat bloedstorting noodzakelijk is; dood van de schuldige (Hebr 9:22). Alleen bloedstorting en dood is het betaalmiddel tot genoegdoening. In het O.T. bedekte het bloed van de offerdieren (zondebokken, offerdieren) de zonde (denk vooral aan de Grote Verzoendag – Lev 16). Elk jaar weer was deze dag noodzakelijk. Jezus, de Zoon van God en Zoon des mensen was de perfecte Middelaar, het volmaakte Offer (Heb 9:26). Zijn plaatsvervangend offer, de onschuldige voor de schuldige was genoeg. Hij toonde God en de boze zijn Offerbloed, spengde dat voor de Vader. De boze moest de sleutels van de dood en het dodenrijk prijsgeven (Openb 1:18). Ieder die het plaatsvervangend offer aanvaardt, wordt door dat offer geplaatst uit de duisternis in het licht. Hij is vrijgekocht, de prijs is betaald!

Gerechtigheid is dus de positie, die je hebt. Als je onder de wet leeft, zal de wet van Gods recht je veroordelen. De wet doet zonden kennen (Rom 3:20, 7:7). De wet kent geen genade. Zonder het offerbloed van Jezus ben je in de duisternis. Als God je dan aanziet, ziet Hij een verloren zondaar, die leeft onder veroordeling door het recht en in de greep van de duivel. De duivel is gerechtigd om aan te klagen, te stelen, te slachten en te verdelgen (Joh 10:10a) **totdat!** Als het Bloed vrijkoopt van de macht der duisternis, ben je eigendom van de Heer geworden. Het pantser der gerechtigheid is dus datgene wat mij recht voor God laat staan, zodat ik Hem door genade recht in de ogen mag zien, wetend, dat als Hij mij aanziet, hij eerst het pantser van het Bloed van zijn Zoon ziet. Ik moet volledig bekleed zijn met het Bloed. Dit Bloed getuigt van het Offer en van mijn vrijheid door genade in Christus! **Lees 2 Kor 5:21**. We **zijn** gerechtigheid Gods in Hem! De '**dalet**' is de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet. De dalet lijkt op een deurpost en dat komt ook overeen met de betekenis. Deze letter heeft dus de betekenis '**deur**'. Op de deurposten werd het bloed van het offerdier gesmeerd (Ex.12:22).

Achter de deur was men veilig voor het verderf.

Wij zijn 100% veilig achter het Bloed van Jezus! Het oordeel, het verderf gaat voorbij.

Ik moet leven achter het Bloed, achter het volbrachte werk van Jezus, het ondoordringbare ~~pantser van~~ genade. Rom 8:1 zegt: 'Zo is er dan nu geen veroordeling (verdoemenis SV) voor hen die in Christus Jezus zijn.' De boze kan mij niet veroordelen; mijn schuld is weg, ik leef als een vrije.

Ook ik mag mijzelf niet (meer) veroordelen, vanwege het oude, als het weggedaan is door het Bloed. God vergaf mij, Hij denkt niet meer aan het oude. Ik moet mijzelf ook vergeven en het oude achter mij laten.

Het lichaam (vlees) is dood vanwege de zonde, de geest is leven vanwege de gerechtigheid (Rom 8:10). Het offer van Jezus en zijn opstanding laten mij leven, zodat ik kan wandelen in door de Geest. Het nieuwe leven in gerechtigheid betekent door de Geest leven en door de Geest het spoor houden (Gal 5:25).

Als ik ga leven uit mijn eigen kracht, eigen goede werken, uit een wettisch leven, dan zal ik getroffen worden door de vijand. Dan kan ik met Paulus belijden: 'Ik ellendig mens' (Rom 7:24).

Zijn gerechtigheid (pantser) is verbonden met zijn gordel van waarheid.



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Zijn gerechtigheid beschermt mijn hart. Spreuken 4:23 roept mij op om mijn hart te bewaren, beschermen. Als ik leef, bekleed met Jezus, zal mijn hart zijn leven voortbrengen. Zijn gerechtigheid beschermt mijn longen. Hij geeft mij adem, de Heilige Geest.

In Micha 6:8 geeft de Heer ons de opdracht om recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig (nederig) te wandelen met uw God
Ik moet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dan zal ik verzadigd worden. (Matt 5:6).

Ik moet steeds zijn gerechtigheid zoeken (Matth 6:33). Deze gerechtigheid is het fundament van het Koninkrijk, zoals de Grondwet het fundament is van ons koninkrijk. Ik zal dan alles toegeworpen krijgen. Ik kies namelijk voor het recht van God, voor zijn wil; ik onderwerp mij aan Hem.

Gerechtigheid moet je doen. Jezus, de Rechtvaardige maakte velen rechtvaardig (Jes 53:11).

Je kiest voor Gods recht en niet voor je eigen recht (Rom 12:9-21). Als ik 'eigen rechter' ben, zal er zwakte in mijn pantser zijn.
Als er ongerechtigheid komt in mijn leven, ik zondig, dan moet ik belijden en de zonde Niet meer doen. (Ps 32, 1 Joh 1:9). Vergeving en genade zijn het medicijn tegen ongerechtigheid.

Paulus is een dienaar van de Heer. Hij heeft in zijn linker- en rechterhand wapenen der gerechtigheid (2 Kor 6:7). Zijn hele levenshandel en wandel was een wapen.
Hij leefde en handelde vanuit de overwinning van Jezus. Zijn leven regeerde in hem.
Hij koos ervoor om Gods recht uit te leven. In vers 3-10 vertelt hij hoe dat leven, wat die wapens van gerechtigheid zijn. Is ons dagelijks leven een wapen tegen het rijk van de duisternis?

In Jesaja 32:17 staat: En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Paulus vat samen: Jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart (2Tim.2:22).

! Tess 5:8 zegt: 'Laten wij, die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde.' Gerechtigheid bestaat dus uit geloof, door liefde werkende (Gal 5:6).
'Sterker dan de dood is de liefde..' (Hooglied 8:6) Liefde is dus onweerstaanbaar. (zie ook 1 Cor 13)

We mogen het recht niet buigen. (Deut.27:19) In Deut.10:17-18 wordt duidelijk gemaakt dat de Here niet tolereert dat het recht gebogen wordt. Recht is recht en krom is krom. Wij behoren een compromisloos leven te leven. Ook betekent dit, dat we opkomen voor de zwakkeren, voor diegenen, die geen recht worden gedaan, zoals de Heer heeft aangegeven in zijn Woord.

**Laten we kinderen van de gerechtigheid zijn; leven vanuit Jezus' leven, zijn wil doen!
Hij is mijn Pantser, ik ben veilig doordat ik volledig bekleed ben met het kostbare Bloed!**



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 5 Het pantser der gerechtigheid

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Welke pantser hebben wij? Waarom is dat noodzakelijk?

- 3 'Gerechtigheid is de positie die je hebt; wat betekent dat?

Hoe ziet de Here God jou?

- 4 Waarom moet de gerechtigheid mijn hart beschermen?

- 5 1 Tess 5:8 zegt, dat we een harnas van geloof en liefde hebben. Waarom zijn geloof en liefde als harnas belangrijk?

- 6 We moeten rechtvaardig leven. Wat betekent dat?

Lees voor de volgende les alvast het gedeelte over de schoenen van de bereidvaardigheid.



GEESTELIJKE STRIJD

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht (Efeziërs 6:10)

Hoofdstuk 6 De voeten geschoeid

Efeze 6:15 'de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes'

Jesaja 52:7 'Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.'

Het leger van de Heer heeft de opdracht om de gehele wapenrusting aan te hebben. Daarbij mogen de schoenen niet worden vergeten. Zonder goede schoenen zal de soldaat niet tot overwinning komen. Als Gods leger de boodschap van vrede en licht brengt waar duisternis en gebondenheid is, zal het overwinnend zijn en het rijk van de duisternis zal schade toegebracht worden. De wereld heeft en kent de vrede van God niet. Ze ligt in de greep van de duisternis, van de boze.

Het evangelie van vrede is gebaseerd op het offer van Jezus. Hij is de Vrededorst (Jes 9:5-6). De discipelen ontvingen het zendingsbevel om de boodschap van redding, vergeving, bevrijding, genezing en vrede te brengen (Matt 10:1-15). Wij zijn ook geroepen (Matt 28:16-20, Marc 16:15-19, Hand 1:8) om boodschappers te zijn in Jezus' naam. In Handelingen zien we, hoe Gods dienaren hun voeten zetten op het gebied van de duisternis. Zij namen in bezit, veroverden en breidden door de bijstand van de Heilige Geest het Koninkrijk van God uit.

Vroeger droeg men in het leger (Romeinse voetvolk) sterke leren sandalen aan de voeten. Zonder goed schoeisel gaan de voeten stuk, de soldaat glijdt uit, enz.

Veel problemen komen voort uit problemen met de voeten, met het (verkeerde) schoeisel. Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand). Rugklachten bijv. kunnen voortkomen uit het dragen van verkeerde schoenen.

Ook atleten, die de finish willen halen moeten de juiste schoenen hebben.

Een bekend verhaal is dat van de marathonloper uit de oudtijd:

De marathon is de langste hardlooptwedstrijd uit de atletiek. Degene die er aan deelneemt moet zo snel mogelijk 42 kilometer en 195 meter afleggen. De oorsprong van de marathon ligt in het jaar 490 voor Christus. Het dorp Marathon lag ongeveer 42 kilometer ten zuidoosten van Athene. Daar had de Slag bij Marathon plaatsgevonden, de beslissende veldslag tussen de Perzen en de Grieken. Het was de tijd dat Darius koning was over de Meden en de Perzen. De Perzen hadden een poging gedaan om de Griekse stadsstaten bij hun rijk te voegen. Maar onder leiding van de charismatische generaal Miltiades wisten de Atheners deze poging te verijdelen. De Griekse soldaat Phidippidis rende daarna van het plaatsje Marathon naar Athene om het goede nieuws van de overwinning van de Atheners op de numeriek veel sterkere Perzen te melden. Volgens een verhaal uit latere tijden bracht deze ijlboode Phidippidis het bericht van de Griekse overwinning in één ruk van Marathon naar Athene. De geschiedenis vermeldt wel dat deze eerste marathon een dodelijke afloop had: na het uitbrengen van de woorden 'Verheug u, wij hebben gewonnen!' in het centrum van Athene, viel de boodschapper dood neer; hij bleek een zonnesteek te hebben opgelopen. Zijn stoffelijk overschot werd ter plaatse bijgezet in een nu nog bestaande grafheuvel. (Bron: Wikipedia.nl)

Afgezien van deze droevige afloop is het beeld van de marathonloper, die als heraut het goede nieuws van de overwinning van zijn generaal op de vijand aankondigt, een prachtig beeld van het werk van de evangelist. De overwinning die bij Marathon is behaald was er een zoals er vele duizenden in het wereldgebeuren zijn geweest, en waarvan de waarde al weer lang door de geschiedenis is uitgewist. De overwinning die Christus heeft behaald over de machten van de zonde en het kwaad is een volkomen unieke overwinning. De waarde daarvan is eeuwigdurend, en de kracht daarvan zal nooit meer worden gebroken. De evangelist mag namens de grote Koning de boodschap doorgeven: 'Verheugt u, wij hebben gewonnen!'

De marathonloop die nodig is om dit goede nieuws bekend te maken willen wij met vreugde en volharding lopen.

Een heraut van de koning acht zijn eigen leven ondergeschikt, hij moet zijn roeping, opdracht vervullen. Paulus telde zijn eigen leven niet, hij wilde Christus prediken en behagen.



GEESTELIJKE STRIJD



Voorts, weest krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht (Efeziërs 6:10)

Dit kan bloed, zweet en tranen kosten. Een marathon beginnen is niet moeilijk; een marathon finishen is een ander verhaal!

‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.’ (Marc 8:35)

Christenen die voor zichzelf leven, niet bereid zijn, niet ijverig zijn om getuige te zijn in woord en daad, zijn in potentie geen overwinnaars.

Goede schoenen hebben een goed profiel. Het profiel beschermt tegen uitglijders.

Ik moet wandelen in de Geest, geleid worden door de Geest (Gal 5:16, Rom 8:14). Glijd ik uit, dan moet ik weer opstaan en zorgen voor goed profiel en mij richten op de leiding van de Geest.

Ook de duivel moet weten dat Jezus Heer is. Hij weet dat al, maar als hij dat hoort uit onze monden, als wij het evangelie prediken, dan zal hij verlies lijden.

Opb 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood

Soldaten moeten marcheren, erop uit trekken. Daar zijn een aantal redenen voor:

- a) Conditieverbetering
- b) Ontwikkelen van doorzettingsvermogen / karaktervorming
- c) Bevorderen van de teamspirit / eenheid
- d) Verkennen
- e) Vredesmissie, vredesboodschap brengen aan onderdrukten
- f) Gebiedsuitbreiding, verovering van nieuw terrein
- g) Gehoorzaamheid leren

Daarom moet iedere christen zich voorbereiden om te getuigen, te leven voor het evangelie des vredes. Hij moet zich klaar maken, bidden om de volheid van de Geest. Hij moet vragen om bewogenheid voor het verlorenen, de gevangenen van de duisternis.

Hij moet het Woord (leren) kennen en zich toewijden aan de wil van God.

Maken we plannen om te getuigen? Doen we mee met de gemeenteactiviteiten zoals markt evangelisatie, openluchtsamenkomsten? Gebruiken we lectuur? Nodigen we uit?

Christenen die voor zichzelf leven, die niet bereid zijn, niet ijverig zijn om getuige te zijn in woord en daad, zijn in potentie geen overwinnaars.

Christenen die leven voor de Heer en zijn evangelie zijn een bedreiging voor de boze en zullen leven als overwinnaar!



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 6 De voeten geschoeid

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?
- 2 Wat is de geestelijke betekenis van de voeten schoeien?
- 3 Waarom zijn goede schoenen een wapen?
- 4 Welk les leer ik van de Griekse soldaat Phidippidis ?
- 5 Hoe kan ik mij voorbereiden, bereidvaardig zijn om de schoenen van het evangelie des vredes aan te trekken en te gebruiken?
- 6 In hoeverre is mijn hart erop gericht om getuige te zijn?
- 7 Wat zou het gevolg, resultaat zijn, als de hele gemeente, inclusief ikzelf deze schoenen elke dag zouden dragen ?



GEESTELIJKE STRIJD

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht (Efeziërs 6:10)



Hoofdstuk 7 Het schild des geloofs

Efeze 6:16 (NBV) 'en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.'

Efeze 6:16 (Boek) 'In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarop alle brandende pijlen van de duivel afketsen.'

thure'os (Gr) = een langwerpig, vierkant schild. Derek Prince geeft aan, dat dit schild als een deur is; niet alleen jijzelf, maar ieder die bij je hoort is beschermd, veilig achter die deur van geloof (vgl Jozua 2:18; Rachab nam haar hele familie in haar huis, achter de deur van geloof, ze waren veilig, werden gered; ik sluit de 'mijnen' door het geloof in mijn huis).

Het geloof, wat hier beschreven is, heeft als grond het woord: '**pistis**'.

- 1) overtuigd zijn van de waarheid van iets, geloof; in het N.T. voor een overtuiging of geloof betreffende iemands verhouding tot God en goddelijke dingen, over het algemeen met inbegrip van vertrouwen en heilig vuur geboren uit geloof en ermee verbonden
 - 1a) met betrekking tot God
 - 1a1) de overtuiging dat God bestaat en de schepper en regeerder van alle dingen is, die door Christus eeuwig heil verschaft
 - 1b) met betrekking tot Christus
 - 1b1) een sterke en hartelijke overtuiging of geloof dat Jezus de Messias is, door wie wij het eeuwig heil ontvangen in het koninkrijk van God
 - 1c) de godsdienstige geloofsopvattingen van de christenen
 - 1d) geloof met het overwegend idee van vertrouwen in God of in Christus, ontsproten aan het geloof in God en Christus
- 2) trouw, getrouwheid
 - 2a) het karakter van iemand op wie men vertrouwen kan

Het zelfde woord: 'pistis' vind je in o.a. 1 Joh 5:4 *'want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.'*

Achter dat schild moet je volledig kunnen schuilen, zodat geen enkele aanval, brandende pijl van de duivel je zal raken.



Hier zie je dat de Romeinse soldaten met elkaar een **schildendak** vormden; dit dak was ondoordringbaar.

Ze moesten dan wel in goede orde en discipline gezamenlijk optrekken en luisteren naar aanwijzingen, commando's, bevelen. Zo konden ze zelfs met elkaar vijandelijke bolwerken aanvallen!

Mijn geloof is overwinnend, ons gezamenlijke geloof overwint de wereld!

Naast elkaar staan; bidden en strijden is een geweldige opdracht voor de gemeente. Wie zwak is, zal achter en onder de schilden van anderen veilig zijn.

Hij zal leren hoe het schild moet worden gehanteerd tot de overwinning.

wij God niet behagen: *'maar zonder geloof ('pistis') is het onmogelijk Hem welgevallen te zijn. want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.'* (Hebr 11:6). Zonder geloof is er geen overwinning!

'Het geloof (= 'pistis') nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.' (Hebr 11:1)

'Zo is dan het geloof (= 'pistis') uit het horen, en het horen door het woord van Christus.' (Rom 10:17).

Ik moet het Woord horen, het Woord zal door de Heilige Geest via mijn oren in mijn hart komen.

Als dit mijn hart vervult zal geloof de vrucht zijn.

Geloof in God, geloof in zijn Woord is de bescherming tegen de aanvallen. IK WEET!!!

Brandende pijlen van de duivel zullen zeker op ons afgeschoten worden.

pu'ro-oo = o.a.: pijlen gevuld met brandbare stoffen die aangestoken zijn.

De duivel heeft allerlei zeer brandbare stoffen. Daarmee wil hij ons afbranden, uitschakelen, vernietigen. Ik moet mijn schild paraat hebben.



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Zijn giftige brandstoffen zijn bijvoorbeeld: verkeerde identiteit, teleurstellingen, twijfelen aan het Woord de beloften, vrees, bezorgdheid, moedeloosheidveroordeling, lustgevoelens.

Het vuur slaat wonden, maakt ziek, zwak, schakelt uit, verminkt.

Daarom moet ons geloof groeien, solide, ondoordringbaar zijn.

Het schild wordt getest door de duivel! Hij kijkt, of ons hele leven achter het geloof beschermd is, en of het 'dik' genoeg is. Het geloof is mijn houvast.

Met de ene hand draag ik het schild, met de andere hand het zwaard (volgende les).

In de tijd van David waren de schilden rond. Ze waren gemaakt van een houten frame met leer overspannen. Dit leer werd steeds ingesmeerd met olijfolie. Zo bleef het leer soepel en sterk, en ketsten de pijlen af op het soepele, gladde leer. Koning Saul was begonnen als een held.

Hij overwon zijn vijanden, profeteerde zelfs. Toch kwam er een tijd, dat hij geen aandacht schonk aan zijn relatie met God; zijn geloof werd niet gebouwd.

Hoewel hij werd gewaarschuwd, keerde hij zich af van God en van zijn principes. Toen daar werkelijk oorlog kwam in zijn leven, bleek, dat zijn schild waardeloos was; er zaten scheuren in.

Het waardeloze schild was weggegooid; hij miste de juiste bescherming.

Hij kwam op vreselijke wijze aan zijn einde; hij pleegde zelfmoord.

David rouwt over hem. Hij zegt in 2 Sam.1:21 dat het schild van Saul, vergeten en verwaarloosd was.

(NBV) *'Bergen van Gilboa, noch dauw, noch regen, zij op u, gij velden der heffingen. Want daar is weggegooid het schild der helden, het schild van Saul, niet met olie bestreken.'* (NBG)

Wij moeten elke dag ons schild controleren Alleen woorden beschermen ons niet. Maakt de Heilige Geest het geloof sterk? Hoe is onze relatie met de Heilige Geest? Zoeken wij de zalving?

Kan Hij het Woord levend maken in ons? Als de Heilige Geest elke dag ons leven beheerst, zal het geloof een soepele, ondoordringbare bescherming zijn. Pijlen zullen afketsen op het gladde leer.

Het is mijn geloof, maar mijn geloof wordt gebouwd door het Woord en bekrachtigd door de Heilige Geest.

Judas 20, 21 geeft ons een opdracht: *'Maar gij, geliefden: bouwt uzelf op, in de heiligheid van uw geloof (= pistis), met heilige Geestesadem biddend; 21 bewaart uzelf in Gods liefde, verwachtend de ontferming van onze Heer, Jezus Christus, tot eeuwig leven'* (NB)

'Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.' (NBV)

Ons geloof is niet zo maar een geloof; het is heilig, allerheiligst (apart, bijzonder, krijg je van God, is van zijn niveau, van zijn orde). Opbouwen gaat stap voor stap, dag na dag.

Ik bid met de adem van de Geest Ik bewaar mijzelf in zijn liefde en verwacht zijn goedheid voor nu en voor de eeuwigheid!

Ik heb bovenal het schild van geloof nodig zodat alle brandende pijlen van de duivel afketsen!



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 7 Het schild des geloofs

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Waarom heb je een schild nodig? Voor wie heb je dat schild nodig?

- 3 Wat is geloof? Hoe krijg je geloof? Hoe groeit geloof?

- 4 Wat schiet de boze op je af? Is het schild sterk genoeg?

- 5 Wat kun je leren van het schild van Saul?

- 6 Kun je de ander bemoedigen hoe je jezelf opbouwt in het allerheiligst geloof?

- 7 Hoe werkt gezamenlijk geloof (denk aan het schildendak) ?



GEESTELIJKE STRIJD

*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 8 De helm des heils

Efeze 6:17 (NBV) 'Draag als helm de verlossing..' Efeze 6:17 (NBG)'en neemt de helm des heils aan.'
1 Tess 5:8 'De helm van de hoop van de zaligheid'

In de strijd moeten de hersenen beschermd worden. Vanuit de hersenen wordt het lichaam aangestuurd. Het is te vergelijken met een commandocentrum. In het hoofd worden gedachten gevormd door allerlei impulsen. Die gedachten bepalen het handelen.

Het denken is het strijdperk!

Paulus geeft aan, dat we de helm des heils aan moeten nemen, op moeten zetten.

De vijand schiet zijn pijlen niet alleen af op ons lichaam, maar ook op het hoofd.

Als de hersenen niet goed meer functioneren zal dat van invloed zijn op de strijdbaarheid, de wijze van vechten en op het overwinnen van de vijand.

Een helm moet goedgekeurd zijn, passend. Onze helm is een volmaakte helm, door God gegeven.

Het woord 'heils' is in het Gr.-> 'Soterios' Dit betekent: 1) helend, heilbrengend 2) hij die dit heil belichaamt, of door wie God het tot stand brengt 3) de verwachting van (toekomstig) heil.

Hij, die het heil belichaamt is Jezus. Hij is helend, heilbrengend, Hem verwachten wij.

Hij is het Woord (Joh 1:1-3). Met Hem, het Woord moet mijn hoofd, mijn denken beschermd zijn.

Een aantal teksten over het denken zonder de helm des heils:

- Het denken is een bolwerk (2 Kor 10:3-5)
- Wij handelden naar de wil van het vlees en van de gedachten (Efeze 2:3)
- Heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken (Efeze 4:17)
- Niet meer helder in hun denken, zijn het spoor der waarheid bijster geraakt (1 Tim 6:5)
- Het denken is bedorven, het kan de toets van het geloof niet doorstaan (2 Tim 3:8)

Een paar aansporingen:

- We moeten de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken (Efeze 4:22)
- We moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken (Rom 12:2)

Zowel de Heer als de duivel wil ons denken beheersen. Daarom vindt daar steeds strijd plaats.

De duivel wil je in oude patronen laten denken en handelen. Deze patronen stammen uit het oude, vleselijke leven. Hij wil onbijbelse, negatieve gedachten inprenten.

Een paar voorbeelden:

- Asaf werd gekweld in zijn gedachten (Psalm 73:16)
- De 'verloren zoon' dacht dat de Vader hem alleen als slaaf zou behandelen (Luc 15:18)
- Saul zag en dacht, hij was ongehoorzaam (1 Sam 13:11-12)

Het 'verjongd, vernieuwd worden' in het denken is een proces. Het denken gaat gericht worden op , gaat zich onderwerpen aan Gods wil. Ons denken moet God welgevallig zijn (Ps 19:15, Fil 4:8-9).

Jozua 1:8 zegt, dat het Woord in het hoofd en hart moet komen, zodat we ernaar zullen handelen.

Paulus zegt in 2 Kor 10:3-6 dat we elke redenering, tegen de kennis van God moeten slechten.

Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. (Het Boek).

Deze wapens moeten geladen zijn met Gods kracht (WV). Het Woord van God zal door de Kracht van de Heilige Geest mijn gedachten onderwerpen aan de wil van God, zodat ik gehoorzaam zal zijn aan zijn wil. Ik moet oppassen dat gedachte zich niet vormen tot een groot bolwerk.

Gods Woord is door de Heilige Geest de perfecte bescherming voor mijn denken.

GEESTELIJKE STRIJD



Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht (Efeziërs 6:10)



Als ik het Woord zoek, lees, mediteer, belijd, aanneem, geloof, en mijn wil overgeef aan de Heer, dan zal het Woord mij beschermen. Elke gedachte zal door de helm, die werkt als een 'zeef' worden getoetst op de Waarheid van God. Wat zegt de Heer over die gedachte? Is het zijn gedachte of eigen gedachte? Is het een gedachte (leugen) van de boze? Ik moet tegenover de verkeerde gedachten de Waarheid van God plaatsen.

Bijv. Ik denk, voel, dat God mij niet verhoort. God zegt in Matt 7:7 dat ieder die bidt ontvangt! Daarom moet ik ook bewust, duidelijk afstand doen van de verkeerde gedachten. Ik vraag vergeving, breek ze af, plaats ze onder het gezag van God en aanvaard Gods gedachte.



In Psalm 139 staat beschreven over Davids' gedachten, hoe hij denkt:

1. God verstaat van verre zijn gedachten (v2)
2. Hij begrijpt niet alles van God in zijn leven (v6)
3. Hij weet, dat hij door de Heer wonderbaar is bereid, dat zijn werken wonderbaar zijn (v14)
4. Gods gedachten zijn kostelijk voor David (v17a)
5. Gods gedachten zijn overweldigend veel (v17b-18a)
6. Dag en nacht is zijn gedachte op de Heer gericht (v18b)
7. David laat zijn hart en gedachten door de Heer doorgronden, toetsen, houdt niets verborgen, en onderwerpt zich aan de weg van de Heer (v 23, 24)

Gods gedachten moeten tot ons komen als openbaring; de Heilige Geest moet persoonlijk spreken.

Derek Prince geeft aan, dat geloof de bescherming is voor het hart en de hoop de bescherming is voor het hoofd. Bijbels geloof zit in het hart (Rom 10:10). Hebr 11:1 zegt: '*Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt..*' Hoop is een rustige, constante verwachting van het goede, gebaseerd op de beloften in het Woord van God. Hoop is een optimistische houding, die altijd het beste wil zien en geen plaats maakt voor depressie, twijfel, zelfmedelijden of bezorgdheid. Hoop is gefundeerd op Romeinen 8:28 -> '*Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.*'

Tegenwoordig is het populair om bezig te zijn met positief denken. Diverse technieken worden aangeboden om je denken te ordenen, je doel te bereiken. Een voorbeeld van een reclame voor meditatie: *Als je gaat mediteren ga je met je gedachten in jezelf om jezelf tot rust te brengen. Dat kun je op veel verschillende manieren doen. Je kunt gaan staan, liggen, zitten, dat ligt eraan welke oefening je doet. Voor sommige mensen is het erg moeilijk te mediteren omdat je dan helemaal tot rust komt ook rustig moet zijn om dat te bereiken. Mediteren kan trainen in de paranormale wereld maar ook in de wereld van wicca ect. bevorderen, omdat je hoofd dan leeg is. Dan kun je je beter concentreren op waar je mee bezig bent en wat je wilt bereiken.*

Wij moeten niet onszelf tot rust brengen, door ons innerlijk tot rust te brengen. Ik moet mediteren over de heerlijke Waarheid, het Woord van God. Ik mediteer over de woorden van Jezus. Zijn gedachten zijn heerlijk, kostelijk!. Als ik dat bedenk en toepas, zal de vrede van God met mij zijn. Die vrede zal mijn hart en mijn gedachten behoeden in Christus Jezus! (Fil 4:4-9)



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 8 De helm des heils

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Waarom heb je een helm nodig? Welke helm biedt de Heer aan?

- 3 Wat is het heil?

- 4 Wat moet je doen, als negatieve gedachten op je af komen?

- 5 Kun je een aantal negatieve gedachten noemen?

- 6 Noem Gods gedachte over die negatieve gedachte?

- 7 In hoeverre heb jij zelf problemen met aanvallen, strijd in je denken?
Wat kun / moet je doen?
Heb je daar hulp bij nodig?

- 8 Hoe kun je nog meer, beter mediteren over het Woord van God?



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 9 Het zwaard van de Geest

Efeze 6:17 'en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.'

We hebben een aantal onderdelen van de wapenrusting bekeken, belangrijk voor onze bescherming. Alleen de rug is niet beschermd. Daarom moeten we de vijand nooit de rug toekeren. Onze ruggen behoren beschermd te worden door medestrijders, geloofsgenoten in de strijd.

Om te overwinnen is het verdedigen niet voldoende (denk aan de oorlog, denk aan een wedstrijd).

Men zegt wel: 'Aanval is de beste verdediging.'

Een van de wapens die we behoren te hanteren is het zwaard van de Geest, het Woord van God.

Het Grieks kent twee woorden voor 'woord': **Logos en Rhema**. In dit vers wordt **Rhema** gebruikt.

LOGOS

- = geschreven woord van God
- = de wet / besluit/ gebod
- = toespraak
- = profetie uit Oude Testament
- = rekenschap
- = Christus, 'het Woord' (Joh. 1).

Logos wordt vaak gebruikt voor een opsomming van feiten, het afleggen van rekenschap, het voeren van een gesprek of het vertellen van een verhaal.

Logos wordt meer dan 300 maal gebruikt in het Nieuwe Testament.

RHEMA

- = een woord dat in een bepaalde situatie wordt gesproken
- = een mededeling, opdracht of bevel

Rhema wordt vaak gebruikt wanneer een Logos een specifieke mededeling of opdracht wordt. Een Rhema woord is vaak een directe aanzet tot een wonder. Zo geeft Jezus in Lukas 5:5 het bevel om de netten aan de andere kant uit te gooien. Meteen volgt hierop een wonder.

Een Rhema is ook vaak profetisch, bijv. Luc 1:37-38 'geen Rhema dat van God komt zal krachteloos wezen'

Rhema verandert je leven. *Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden (Rhemata), die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.*

Zo wordt Rhema een wapen (Efeze 6:17).

De Hebreënbrieff meldt in H.4:12 'Want het woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken. Het ontleedt de verlangens en de gedachten van de mens.' (GNB)

Het Woord moet eerste zijn werk in mij persoonlijk doen. Het moet dat wat van God is, en dat wat van mijzelf is scheiden. Het is vlijmscherp. Iedere vezel in mij, elke gedachte, elk gevoel



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

moet ontleed worden door het Woord. De boze wil graag dat we met een bot keukenmesje werken.

Prediking die halfslachtig is, toegeeflijk is t.a.v. zonden vindt hij prima. Hij haat radicale prediking.

In Openbaringen 1:16 staat dat uit de mond van Jezus een scherp, tweesnijdend zwaard komt. Ook Hij spreekt het Woord compromisloos! Daar kan de vijand niet tegenop. Hoe scherp is / werkt het Woord in mij? Hoe scherp treedt het Woord dat uit mijn mond komt de vijand tegemoet?

De Logos moeten we in onze mond nemen, moet uit onze mond komen.

Daarom moet ik de Logos kennen. Ik moet de Logos bestuderen. De Logos moet mijn leven zijn. De Logos moet mijn lust zijn.

Lees in Psalm 119, hoe David spreekt over de hele Logos. De Logos is zijn leven!

HOE WORDT LOGOS RHEMA

- Bidt (in de Geest) voordat je gaat lezen en vraag om een Rhema woord
- Geloof dat Gods Woord (ook) voor jou is en dat Hij tot je wil spreken (Joh. 10)
- Geloof dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Heb. 11:6)
- Lees Gods Woord zoveel mogelijk hardop
- Bestudeer het Woord van God!
- Mediteer biddend. Neem tijd (geen afleiding) om het Woord op te nemen, en te overpeinzen.
- Dank Hem voor het Rhema, belijd het Rhema hardop, schrijf het op, berg het op in het hart.
- Ga handelen op het Rhema dat God geeft!
- Stop met negatieve woorden ('dood en leven zijn in de macht van de tong')

Ook tijdens een preek kan de Heilige Geest je een Rhema geven.

De Rhema en de Logos hebben altijd met elkaar te maken. Een Rhema woord kan nooit buiten Gods geschreven Logos (de Bijbel) gaan! Wanneer we ons niet voortdurend vullen met Gods Logos en ook niet doen wat Zijn woord zegt, zullen we nooit Rhemata van God gaan ontvangen.

Een Rhema is niet een positieve tekst, die je zoveel mogelijk hardop gaat proclameren. Het is een Woord, een gedeelte wat de Heilige Geest in je plant. (Het is immers het zwaard van de Geest!)

Je weet zeker, door de Geest! Hij geeft en bevestigt het Woord; dat Woord groeit tot een scherp, overwinnend zwaard. (vgl de steen waarmee David de reus versloeg; hij ontving die in de beek).

Ook Jezus moest het zwaard hanteren als Hij te maken kreeg met de vijand.

We lezen in o.a. Matth 4:1-11 dat Hij werd aangevallen op diverse terreinen (lichamelijke behoeften, verleiding, aanbidding). Hij sprak het Rhema-Woord met gezag en autoriteit.

Uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. De duivel moest wijken voor het Woord van de Geest. Hetzelfde geldt voor ons. Ontvang door de Geest het juiste zwaard; spreek, proclameer.

Proclameer is verkondiging van de waarheid. Het is de belijdenis van ons geloof in de Waarheid.

Het laat eerst mijzelf de waarheid zien die de Heer mij heeft geopenbaard, dan toon ik die waarheid aan de duivel. Hij moet buigen voor de kracht van het Woord van God door de Geest.

GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

In de tijd van koning Saul kregen de Filistijnen het voor het zeggen, zodat de Filistijnen bepaalden dat de Israëlieten zelfs geen speren of zwaarden mochten hebben. Er was op de dag van de strijd geen zwaard of speer te vinden. Alleen Saul en Jonathan hadden er één. Saul was bang en gebruikte zijn zwaard niet. Jonathan, echter, klom op naar de Filistijnen (actief, strijdbaar geloof), verwachtte een Rhema van de Heer. De Heer sprak tot Hem, het zwaard werd een zwaard van de Geest.

Hij versloeg door de kracht Gods twintig Filistijnen! (1 Sam. 13:19-14:15).

De duivel wil dat wij onbewapend zijn of dat onze eventuele wapens bot en verroest zijn. Als wij steeds in de tegenwoordigheid van de Heer zijn, zijn zalving over ons leven zoeken, bidden en wandelen in de Heilige Geest, dan zal Hij ons zwaard scherp maken. We zullen het in onze mond nemen, zodat de vijand zal moeten vluchten.

Hij viel Jezus een aantal keren aan. Jezus sprak het Rhema, totdat de duivel wegging.

*'Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal
die van u wegvlugten.'* Jacobus 4:7



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 9 Het zwaard van de Geest

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Waarom moeten wij ook aanvalswapens hebben?

- 3 Wat is het zwaard van de Geest?

- 4 Hoe ontvang ik een Rhema?

- 5 Waarom moet ik Gods Woord, de Logos kennen?

- 6 Hoe wederstond Jezus de duivel (Matth 4)?
 Wat leer ik uit dit verhaal?

- 7 Wat leer ik van Jonathan, de zoon van koning Saul? (1 Sam. 13:19-14:15)

- 8 Hoe zal het zwaard van de Geest scherp blijven in mij?

- 9 Hoe zal de duivel mijn rug niet kunnen aanvallen?



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Hoofdstuk 10 Bidden in de Geest

Efeze 6:18-19 *'En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.'*

De NB: *'Bidden in de kracht van de Geest'*

De NBV: *'Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt'*

De WV: *'Bid en smEEK in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze'*

Een goed functionerend leger moet een goede onderlinge communicatie hebben. Als iedereen zijn eigen wil doet, ontstaat er chaos. Er heerst dan onbegrip, egoïsme, eigenwijsheid. Het gevolg is: verdeeldheid, opstandigheid, zwakte, machteloosheid, passiviteit, nederlaag.

Denk aan de torenbouw van Babel; ze kozen om hun eigen wil te doen, ongehoorzaam te zijn aan de Opperbevelhebber. Het gevolg: de taal van verwarring verdeelde toen het volk.

Op de eerste Pinksterdag gebeurde het talenwonder: De Heilige Geest gaf zijn unieke taal aan het volk, dat zocht naar- verlangde naar de leiding van de Opperbevelhebber. Pinksteren doet mensen in eenheid de leiding van de Geest zoeken. Zo hoort ook de gemeente van de Heer Jezus Christus niet zijn eigen wil te zoeken, maar de wil en de leiding van de Geest.

Vaak weten we niet wat we moeten doen, hoe we moeten spreken, bidden. Soms bidden we zelfs 'onbehoorlijk'. Mijn gebed kan vaak zo beperkt zijn, terwijl de Geest precies weet hoe en wat ik moet bidden in een bepaalde situatie. Dan wil de Geest door ons bidden, Hij kent en weet de perfecte wil van de Vader en de Zoon.

Bidden naar Gods wil geeft verhoring en overwinning.

Ik moet daarom de tijd nemen om te bidden in tongen. In mijn geest werkt de Heilige Geest. Watervloed roept tot watervloed... (Ps 42:8). De Geest en mijn geest hebben gemeenschap met elkaar. Dan wil God aan ons dingen openbaren door de Geest (1 Kor 2:10)

De Palmvertaling geeft het prachtig weer in Romeinen 8:26-27:

'Bovendien komt ook de Geest ons in onze zwakheden te hulp; want als wij menigmaal niet weten, waarom wij bidden mogen, naar hetgeen betaamt, dan bidt die Geest in ons, met onuitgesproken zuchtingen: En Hij, die de harten doorzoekt, weet wat de mening van de Geest is, als Hij dus tot God in de heiligen bidt.'

De grondtekst zegt dat de Geest bidt ter wille van (Gr='huper') de gelovigen.

Judas 1:18-20 (NB) 'dat ze u hebben gezegd: op het laatst van de tijd zullen er spotters zijn die hun eigen begeerten volgend hun gang gaan in hun goddeloosheden. Zij zijn het die scheuringen maken, al te natuurlijk, Geestesadem hebben ze niet. Maar gíj, geliefden: bouwt uzelf op in de heiligheid van uw geloof, met heilige Geestesadem biddend; bewaart uzelf in Gods liefde, verwachtend de ontferming van onze Heer, Jezus Christus, tot eeuwig leven.'

Bidden in (Gr.='en') de Heilige Geest, 'in' = in, met door



GEESTELIJKE STRIJD



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Paulus zegt in 1 Kor 14:18 dat hij meer dat ieder ander in tongen spreekt. Natuurlijk geeft hij de regels duidelijk weer over de gave van tongen en vertolking in de gemeente. Als de gave van een uiting van de Geest door tongen in de gemeente werkt, dan moet er vertolking zijn. Er moet orde zijn. Deze uiting van tongen kan bestaan uit klanktaak door de Geest of ook uit het doorgeven van een boodschap, het uitspreken van een gebed in een bestaande taal.

1 Cor. 12:30 'spreken allen soms in tongen?' -> gaven van de Heilige Geest (gave = charisma)
Spreken in tongen na het ontvangen van de Heilige Geest als gave = dorea

Marcus 16 -> in nieuwe tongen zullen zij spreken. Handelingen 2:1-4-> '**zij begonnen**'
Kan een vreemde taal zijn; Gods taal, zoals de Geest het geeft uit te spreken.
Belangrijk is het om in je eigen gebedsleven veel te bidden in de Geest.
De Heer belooft IEDERE GELOVIGE de gave (dorea) van het spreken in nieuwe tongen.

Het bidden in de Geest is heel belangrijk:

1. is een bewijs van de doop met de Heilige Geest.
2. bouwt het eigen geloofs- en gebedsleven op.
3. richt je op de Opperbevelhebber. De Geest krijgt heerschappij.
4. kan voor de bekering van ongelovigen worden gebruikt en is een gezaghebbend teken dat God echt heeft gesproken.
5. is, gecombineerd met die van de vertolking gelijkwaardig aan de gave van profetie.
6. helpt je te bidden op een ander niveau, krachtige voorbede
7. helpt je op te waken, alert te zijn
8. geeft doorbraken in de geestelijke wereld, met ons natuurlijke oog niet waar te nemen
9. geeft opening om met vrijmoedigheid het Woord te spreken
10. brengt de atmosfeer van de Geest. Daar zullen bijzondere dingen gebeuren.

De Geest (Gr='Pneuma'), is onze levensadem. Eén van de betekenissen van 'Pneuma' is 'luchtbeweging'. Zoals we niet zonder natuurlijke adem kunnen, kunnen we ook niet zonder Hem.

Deze Adem geeft kracht, ruimte in mijn leven, nodig om strijdend te overwinnen.

In de strijd (die soms hevig kan zijn) komen we door de Geest 'op Adem'.

Adem, luchtbeweging is ook nodig om te spreken. Hij legt het Woord in mijn mond (Ies 9).

Als de Heilige Geest in en door mij kan werken, zal ook mijn lofprijs als een sterk wapen ontwikkeld worden. Door de Geest zullen lofverheffingen uit mijn keel gaan komen (Ps 149).

Tot slot:

Als ik de Heilige Geest door mij heel laat werken, zal Hij mij leren hoe ik de wapenrusting moet dragen, hanteren. Hij wijst mij aan, waar ik de wapenrusting beter moet aantrekken. Hij is mijn hemelse Coach en Hij gordt mij aan met kracht tot de strijd (Ps 18:40, 144:1).

De vijand zit niet stil. Hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. Hij richt zijn pijlen op het volk van de Heer om dat zwak en passief te maken.

De wapenrusting is NOODZAAK!!! Laten we, samen met de Geest onze wapenrusting steeds weer controleren. Laten we steeds vol zijn van de Geest.

Overwinnend leven is niet een optie voor een paar sterke gelovigen.

Overwinnend leven is Gods wil voor ieder kind van Hem. (Rom 8:37)

Hij geeft de nodige middelen. De vraag is: Zijn wij aangekleed met zijn complete wapenrusting?



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Alleen kennis van het Woord over de wapenrusting is onvoldoende.

**Laten we niet alleen hoorders, maar ook daders van het
Woord zijn! (Jac 1:23)**



GEESTELIJKE STRIJD

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



*Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte
zijner macht (Efeziërs 6:10)*

Vragen Hoofdstuk 10 Bidden in de Geest

- 1 Wat sprak je aan in deze bijbelles?

- 2 Noem een paar redenen waarom bidden in de Geest belangrijk is?

- 3 Wat is bidden in de Geest?

- 4 Spreek je regelmatig in nieuwe tongen?

- 5 Wat doet het spreken in nieuwe tongen met je persoonlijke geestelijke leven?

- 6 Wat spreekt je aan in Judas vers 20?

- 7 Ben je tijdens deze serie lessen over geestelijke strijd geestelijk gegroeid?

- 8 Hoe ga je verder met deze wapenrusting?