



# NLEG STUDIE – AFGODERIJ

Volgens het Van Dale woordenboek betekent “afgoderij”:

1. Handeling ter ere van een afgod (afgoderij plegen, bedrijven)
2. Verering van afgoden (verzamelnaam)

Het woord “afgoderij” doet ons denken aan de oude tijden, de middeleeuwen, etc. De moderne mens denkt dat dit een begrip is, wat niet meer in deze tijd past. In feite is ons land echter vergeven van de afgoderij en heeft het rijk van de duisternis grote invloed door occulte personen als waarzeggers, witte en zwarte heksen, wintidokters, voodoo, tovenaars, occulte boeken, films, tv-programma's over mediums, astrologie, horoscopen, amuletten, dromenvangers, boedabeelden die je op elke hoek kunt kopen, etc. Zelfs onze kinderen worden spelenderwijs beïnvloed met films en boeken over b.v. Harry Potter, etc. Ook drugsgebruik, verslavingen, onreinheid, etc. hebben een verbinding met het rijk van satan. Als Christen leven we midden in deze wereld.

Dus niet alleen Surinamers, Antillianen, Brazilianen, Molukkers of mensen uit de Oost-Indische culturen hebben te maken (gehad) met afgoderij, maar ook Nederlanders raadplegen hun horoscoop in de dagbladen, geloven in hun sterrenbeeld en gaan naar waarzeggers. In feite staat elk mens onder de invloed van satan. Daarom is het belangrijk na te denken over de vraag:

## WAT IS AFGODERIJ?

Afgoderij is aanbidding van een andere God dan "de Enige waarachtige God" (Joh.17:3). Het betekent ook "van God afgewend" zijn. Afgoderij wordt streng verboden in het eerste gebod (Exodus 20:3). Zie ook Hand. 17:22-29, waar Paulus het Woord van God spreekt voor de Areopagus (het stedelijk gerechtshof van Athene). Zie ook Deut. 17:2-7 en Deut. 27:15 1 Sam. 15:23; Gal. 5:20.

Het Oude Testament is één onafgebroken protest tegen afgodsbeelden en tegen andere Goden dan Jahwe. Hier volgen enkele teksten die u rustig moet nalezen, onderstrepen en overdenken. Exodus 20:23, Lev. 26:1 en vers 30; Deut. 12:2 en 3; Deut. 16: 22 en Deut. 5:8. 1Kon. 21 :25; 2Kon. 21 :2-7; 2Kon, 34: 1-7; Psalm 115, 85:15-21; Jes. 2:8; Jes. 40:19; Jes. 41:29; Jes. 44:9-20; Jes. 57:1-13; Jes. 65:1-15, Jes. 66:15-17; Ezechiël 6:4-6, 8, Ez. 20:39; Hosea 8:4-6; Jeremia 7:16-20 en 29-34; Jer. 8:1-3; Zefanja 2:11; Habakuk 2:18-20; Zacharia 10:2 en 13:2.

In het Nieuwe Testament wordt afgoderij in de volgende teksten genoemd:

Hand. 7:41; 15:20; Rom. 2:22; 1Cor. 8:1,4; 8:4, 7; 10:19 en 12:2; 2Cor. 6:16; 1Thess. 1:9; *1Joh. 5:21; (Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden)*; 1Cor. 5:10 en 11; 6:10; *10:7 (Dien geen afgoden)*; Ef. 5:5; Openb. 21:8 en 22:15; 1Cor. 10:19 en Openb. 2:14 en 20; 1Cor. 8:10; 1Petr. 4:3

Het is ZEER BELANGRIJK om al deze teksten te lezen. Zo krijg je een beter begrip over de betekenis van afgoderij, afgod, afgodendienst en afgodoffers.

## WIE ZET DE MENSEN AAN TOT AFGODERIJ?

Niemand anders dan de SATAN spoort de mensen aan om afgoderij te plegen, omdat hij de grote vijand van God is. Hij wil dat de mensen zich van de ware God afkeren en hem (de duivel) gaan dienen als een god. Daarom is het belangrijk dat wij allereerst precies weten wie de SATAN (DE DUIVEL) is. Hij is de vijand van God en van alle gelovigen. Het is belangrijk te weten hoe hij te werk gaat en natuurlijk ook hoe wij kunnen voorkomen dat de duivel ons tot afgoderij verleidt. Tot slot bespreken we op welke manier wij deze gevaarlijke vijand kunnen bestrijden.

## ENKELE BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE SATAN

(Lezen: Jes. 14:12-15 en Ezech. 28:1-19)

De Bijbel leert, dat in het begin de Satan - ook wel Lucifer genoemd - een rechtvaardig wezen zonder zonde was. Hij was een aartsengel aan wie groot gezag was toevertrouwd zoals de bewaking van de hemel was aan zijn handen toevertrouwd evenals de aanbidding van God. Hij was de zoon van de dageraad, de lichtdrager van de hemel. Er was geen geheim dat voor hem verborgen was. Lucifer bezat zeldzame gaven. Hij was begaafd met grote wijsheid en kennis van vele van de geheimen van de schepping had God hem toevertrouwd. In die sleutelpositie was Lucifer in staat om een diep inzicht te verkrijgen in de geheimen van het heelal.

Maar Lucifer werd verblind door EERZUCHT en wilde zijn troon verheffen boven de sterren Gods, om zichzelf aan God gelijk te stellen. Maar God had in Zijn eeuwig plan deze verheerlijking niet voor Lucifer bestemd, maar voor Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Het was slechts aan Christus gegeven om naast de Vader op de troon te zitten (zie Openb. 3:21). Lucifer was een belangrijke regeerder, een aartsengel en een gezalfde cherub met een aanbeddingsbediening; toch moest hij een lagere positie bekleden dan Christus. Dat beviel Lucifer niet en hij kwam in opstand. Vandaar de grote vijandschap tegen Christus en allen die Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke Heiland en Zaligmaker.

Lucifer werd daarom door God uit de hemel verdreven (lees *Openb. 12:7-8*) "*Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer*". Daniel 10:12-13 leert ons, dat er door een grote overwicht van Gods trouwe engelen, Satans legioenen uiteindelijk zich moeten terugtrekken.

Nadat Lucifer en zijn engelen uit de hemel waren verdreven, smeedden zij plannen om de opstand voort te zetten. Hun voornaamste strategie was erop gericht om het plan van God te laten mislukken. Tegen elke maatregel die God zou nemen, zou Satan een tegenmaatregel treffen. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat wist de Satan, dus begon hij onder de mensen te werken. Eerst verleidde hij Eva in de Hof van Eden. De verleiding hield in, dat Adam en Eva gelijk aan God zouden worden. Later maakt de duivel Kain tot een moordenaar. Hij viel telkens de mensen aan, zoals hij dat nu ook nog doet. De grote sleutel om vrij te blijven is liefde voor en gehoorzaamheid aan God. Vroeger waren er mensen als Henoeh die wandelde met God en Noach, die God gehoorzaamde. Er blijven gelukkig nog altijd rechtvaardige mensen over op deze wereld. God had daarna een plan van verlossing in Jezus Christus en ook dat plan wil de Satan vrijdelen. Denk aan de brute kindermoord die Herodes organiseerde na de geboorte van Jezus. Maar Jezus heeft die oude slang op Golgotha de kop vermorzeld en in Christus zijn wij als gelovigen zelfs meer dan overwinnaar. Dit laatste moeten wij vooral goed beseffen. Als we de kant van God gekozen hebben, dan is de kans minimaal dat de duivel ons over kan halen om afgoderij te plegen; integendeel: wij kunnen hem dan juist in de naam van Jezus weerstaan en overwinnen!

Satans grote troef, die hij tegen de mensen uitspeelt, is altijd: "*dat jullie dan als goden zullen zijn*" en "*Jullie zullen helemaal niet sterven*". Zie Genesis 3. Hij is het, die de mensen hoogmoedig, trots, afgunstig, jaloers, naijverig, ongehoorzaam en opstandig tegenover God maakt. Hij valt als het ware God aan door het mooiste wat God geschapen heeft - de mens - aan te vallen en kapot te maken door de zonde.

Samengevat heeft satan drie doelen:

1. HET VOORKOMEN VAN REDDING door mensen te verblinden zodat ze de weg naar de hemel niet kunnen vinden. Dit kunnen we lezen in 2Cor. 3:3-4. Te meer mensen gered worden temeer glorie God krijgt!
2. GELOVIGEN UITSCHAKELEN door depressie, ontmoediging, ziekte, etc. Waarom? Omdat satan weet dat je niets voor God kunt doen als je je beroerd voelt! Dan krijgt God geen glorie en dat is precies wat de boze wil.

3. GOD TEGENWERKEN door Gods wil in ons leven te frustreren. Gods wil voor Jezus was het kruis en in de woestijn probeerde satan Jezus al op andere gedachten te brengen; hij gebruikte zelfs Petrus om Jezus van het kruis af te houden (Mat 16:21-22).

Gelukkig heeft Jezus Christus door Zijn lijden en sterven en door Zijn opstanding uit de dood, de Satan overwonnen. Om het slechte te veroordelen, moet datgene wat goed is, gedemonstreerd worden. Om de duisternis te verdrijven, moet het licht geopenbaard worden. Om het heelal te tonen hoe verdorven en verraderlijk de Satan was en is, moest volmaakte gehoorzaamheid getoond worden. Christus voldeed aan dit alles en bevestigde daardoor voor eeuwig de waarachtigheid en rechtvaardigheid van God. Lees Openb. 12:12.

De Gemeente is het Lichaam van Christus en is geroepen om wat in de duisternis verborgen is aan het licht te brengen (Ef 5:11) en zal daarom ook regelmatig geconfronteerd worden met het rijk van de duisternis. *Zie Efeziërs 3:10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen.*

## DE NAMEN VAN SATAN EN HUN KARAKTER

Satan is dus de grote vijand van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen in Jezus Christus. Het is daarom belangrijk dat wij zijn namen, eigenschappen en methoden leren kennen, zodat wij in staat zijn om hem en zijn trawanten (handlangers, dus demonen) tijdig te ontdekken en te bestrijden. De namen van satan geven ook zijn karaktertrekken weer waardoor wij hem beter kunnen herkennen als wij die weten.

Daarbij is het noodzakelijk, dat men vervuld is met de Heilige Geest. Dan kan de gave van de onderscheiding van geesten door ons heen werken (zie de NLEG-studie: gaven van de Geest).

De Bijbel geeft aan satan verschillende namen, die elk een zeker deel van zijn karakter aangeven:

1. SATAN betekent: tegenpartij, letterlijk: één, die de weg verspert of moeilijk begaanbaar maakt. Dit woord drukt uit, wat zijn doel is, namelijk het tegenstaan: van God in Zijn plannen en het versperren van de weg des levens voor de mens.
2. DUIVEL of DIABOLOS betekent aanklager, iemand die verdeelt, scheiding teweeg brengt, lastert (Gen. 3:5). De duivel klaagt God aan bij de mensen en de mensen bij God (Openb. 12:10). Er bestaat maar één DUIVEL en waar de NBG spreekt van "duivelen" (meervoud), worden demonen bedoeld, engelen van satan die met hem uit de hemel geworpen zijn.
3. BEELZEBUL betekent: Heer van het huis, de overste van de demonen. Dit woord is een verbastering van Beëlzebub, de vliegen- en drekgod van de Filistijnen, de god, die naar men zei, controle had over de muskieten en daarmee een plaag kon brengen over de Oosterse volken. Daarom was de dwaasheid van de Farizeeën zo groot (lees Mat 12:24) toen zij het uitwerpen van onreine geesten en de genezingen van de Heer Jezus toeschreven aan een toverwerking van Beëlzebub.
4. ABADDON (in het Grieks Apollyon) betekent verderf (Openb 9: 11). Onder deze naam komt de Satan voor als heerser over de afgrond en aanvoerder van de sprinkhanen, die de wereld teisteren en vernietigen.
5. OUDE SLANG, de slang, de listigste, de verstandigste onder de dieren (Openb. 12:9) werd door de satan als medium gebruikt om zich met de mens in verbinding te stellen (Gen. 3:1) en deze te verleiden (Openb. 20:3). Bij de heidense volken gold de slang als de god der genezing: Aesculapius; het esculaapsymbool wordt vandaag de dag gebruikt op b.v. de huisartsenauto. In plaats van een genezende wijsheid, heeft de slang een wijsheid gebracht, die de zinnen bederft (2Cor. 11 :3) en doet afwijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Dit is het gif, dat uit de mond van slang spuit en daarom vergelijkt de Bijbel de satan met de slang.
6. DE DRAAK, het grote, rode, veelkoppige monster (Openb. 12:3) dat de mensenmassa in beroering brengt en door de kronen op zijn hoofden duidelijk wil maken, dat hij niet alleen over de onreine geesten in de lucht, doch ook op de aarde regeert. Als draak verleent hij zijn macht aan de regerende vorsten van deze wereld en voert hij oorlog tegen hen, die niet van deze wereld zijn (Openb. 12:4 en 13:2).
7. BELIAL betekent: tot niets nut, iets nietswaardigs en verderfelijks. De gelovigen worden gewaarschuwd geen aanknopings te zoeken of zich te verbinden met iets of iemand, dat niet uit

God komt (2Cor. 6: 15), omdat dit hun verderf zal brengen. Zo'n verbinding is "nietswaardig", onnuttig en verderfelijk. (Bij voorbeeld: men moet zich niet verdiepen in dingen en mensen, die met de afgoderij iets te maken hebben. Dus geen boeken lezen of films bekijken over spiritisme, magnetisme, occultisme, toverij, pornografie, verkeerde seksuele relaties, hypnotisme, helderziendheid, kortom over alles wat met de boze en onreine geesten te maken heeft. Ook met de mensen die zich hiermede bezighouden mag men geen relaties aangaan, ook al zijn het onze eigen familieleden. Men dient wel de personen, van wie men weet dat die zich op de één of andere manier aan afgoderij schuldig maken, ernstig te waarschuwen en ze over Jezus te vertellen, die de satan heeft overwonnen en ons kan vrijmaken.

8. BRIESENDE LEEUW (1Petrus 5:8). Zo doet de satan zich graag voor maar hij doet zich ook voor als een
9. ENGEL VAN HET LICHT (2Cor 11: 14) en zwerft door de wereld, om te zoeken, wie hij zou kunnen verslinden. Sommige mensen menen (b.v. bij een bijna-dood ervaring) een licht te zien maar het is slechts de uiterlijke schijn van een "engel van het licht" want hij is ook
10. DE VORST VAN DE DUISTERNIS (Col. 1:13) met als doel het liefste van wat God heeft, de mens te doden. Hij wordt daarom ook genoemd:
11. DE MOORDENAAR. Hij was het die achter Kain stond, toen die zijn broer doodsloeg. Ook is hij
12. DE VADER VAN DE LEUGEN (Joh. 8:44), dus hij is het die zelf een leugen is en het leugen heeft uitgevonden. Ja, hij kan niet anders dan liegen, omdat hij de tegenstander is van de bron van Waarheid (Jezus is de Weg, de Waarheid én het leven). Satan is ook nog
13. DE DIEF, die het Woord van God uit de harten rooft (Luc. 8:12), waardoor de mensen niet gered zouden kunnen worden. Hij is daarom ook
14. DE BOZE, die erop uit is de mensen te beïnvloeden (1 Joh. 5:18), behalve echter die gelovigen die het Woord Gods in zich hebben, dat gehoorzamen en vervuld zijn met de Heilige Geest; zij bezitten de mogelijkheid om hem te weerstaan (Jac 4:7) en zelfs te overwinnen (1Joh. 2:14). Hij is ook de
15. DE VERZOEKER, die door Zijn verleidingen het werk van de Gemeente en haar predikers van het Evangelie tracht te verhinderen of erger te blokkeren en zelfs mislukken. Hij is er altijd op uit om de mens van de rechte Weg af te brengen (1Thes 3:5) met valse voorwendselen en het mooi voorspiegelen van de zonde. Hij is
16. DE VIJAND die altijd achter de ware Zaaier aankomt om onkruid onder de tarwe te zaaien (Mat. 13:25). Hij doet dit 's nachts, terwijl de mensen slapen. Hij is
17. DE GROTE VERLEIDER (Openb. 12:9), die de hele wereld verleidt, zich altijd voor iemand anders uitgeeft dan hij werkelijk is en steeds zijn ware bedoelingen verbergt (2Cor. 11: 14 en 15). Hij is
18. DE AANKLAGER VAN DE BROEDERS (lees aandachtig Openb. 12:1-12, let op vers 10) zie ook Job 1:21. De satan is ook
19. DE GOD VAN DEZE EEUW en het is zijn streven om zich op allerlei manieren en onder allerlei vormen te laten aanbidden (2Cor. 4:4). Hij probeert zich daarom aan de religieuze en vrome neigingen van de mensen aan te passen waardoor velen, die menen dat ze de Naam van de Heer aanroepen, in werkelijkheid de Satan aanroepen. De Bijbel spreekt dan ook van de synagoge van Satans, van het offeren aan de duivels, ja zelfs van een tafel en drinkbeker van de demonen (Lezen: 1 Cor. 10:20 en 21). Met betrekking tot de regering van deze wereld wordt Satan door de Heiland zelf genoemd
20. DE OVERSTE VAN DEZE WERELD (Joh. 12:31). De Satan heeft zijn residentie (de plaats waar een staatshoofd verblijf houdt) in de lucht, die deze aarde omringt, in de hemelse gewesten, waar hij met zijn trawanten (de demonen, in deze betekenis) troont, waarom hij ook genoemd wordt:
21. DE OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT (Ef. 2:2), van waaruit hij als de overste der geestelijke boosheden, van de machten en geweldhebbers de wereld bestuurt (Ef. 6:12).

Al deze benamingen en betekenissen van de satan mogen ons niet beangst voor hem maken, omdat wij als gelovigen WETEN, dat Jezus Christus de kop van de Oude Slang vermorzeld heeft en dat wij MET CHRISTUS OVERWINNAAR ZIJN. Wel moeten wij rekening houden met de listen en methoden van de duivel, onze vijand. Al deze dingen over de satan staan niet zomaar in de Bijbel. God heeft de satan voor ons ontmaskerd, zodat wij zijn ware gedaante kunnen onderscheiden. Wij worden op allerlei manieren gewaarschuwd om ons niet te bemoeien met de satan en zijn verleidingen en ook geen contact te zoeken of te onderhouden, dus ook niet voor de

grap “glaasje draaien” of iets dergelijks. Wij kunnen op heel onschuldige wijze met de duivel in aanraking komen. Daarom is het belangrijk dat wij ons in onze handel en wandel laten leiden door de Heilige Geest van God.

Als wij met Jezus wandelen, in Hem blijven en luisteren naar Zijn Stem, zoals de schapen luisteren naar de stem van hun Herder, dan verdwalen wij niet. Gaan wij echter luisteren naar de influisteringen van de duivel (die via mensen en dingen kan werken) dan zullen wij zijn slaaf worden en uiteindelijk zijn slachtoffers worden.

Denk na over de navolgende teksten:

- *“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen” (Hand 1:8).*
- *“Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ (Jesaja 35:3,4).*
- *“Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer”. (Psalm 84:5-6).*
- *“Blijf in mij, dan blijf ik in jullie” (Joh. 15:4).*

LET OP: Als je niet meer in Jezus bent, Zijn Woord niet meer leest, niet meer gelooft, Zijn Geest bedroeft, Zijn hand afwijst, dan kom je in de duisternis terecht en wordt je “bezet gebied”.

## **WAT ZIJN DEMONEN?**

Demonen zijn een categorie gevallen geestelijke wezens, waarover de Bijbel herhaaldelijk spreekt. Zij worden afwisselend boze geesten, demonen of duivels genoemd. De demonen erkennen de Godheid van Christus en riepen: *“Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God?”*, enz. Zie Mat. 8:29.

In het Evangelie van Lucas lezen wij, dat de demonen Christus smeken om hen niet in de afgrond of de put te werpen, maar hen toe te staan in een kudde zwijnen te varen (Lees: Lucas 8:31-33). Dit gedeelte leert ons:

- a) Dat vele, zelfs enige duizenden boze geesten tegelijkertijd in één mens kunnen wonen;
- b) Dat het gevolg daarvan was, dat deze man volslagen krankzinnig werd;
- c) Dat demonen zo op zoek zijn naar een lichaam, dat zij zelfs bereid zijn om in wijnen te varen;
- d) Dat er een bepaalde tijdslimiet is waar demonen vrijheid is toegestaan;
- e) Dat de demonen weten, dat zij, wanneer deze tijd vervuld is, zij in de "afgrond" of "de put" zullen worden geworpen. Intussen echter willen zij het zich zo behaaglijk mogelijk maken door in de lichamen van mensen (mannen, vrouwen en kinderen) te wonen, die dwaas genoeg zijn om hen dat voorrecht te verschaffen.

Demonen dus gevallen engelen (Jes. 14:12-15) die met satan (als opperengel) rebelleerden (Ezech. 28:11-19) tegen God en uit de hemel geworpen werden. Gelukkig staan t.o.v. elke demon twee engelen (Openb. 12:4). Het zijn ontheemden die een huis zoeken (Openb. 12:3-4). Ze hebben dus geen woning en zoeken die in dieren (Mat. 8:31) of mensen en hebben macht over iedere onbekeerde (Ef. 2:2). Demonen dringen zich illegaal (Joh. 10:1) binnen via ongelukken, aanrandingen, erfzonden of kunnen ook legaal mensen bezetten door zondige handelingen. Ze opereren vanuit de hemelse gewesten en proberen mensen en gebeurtenissen op de aarde te beïnvloeden.

## **DEMONEN OPEREREN IN GROEPEN**

We lezen in Handelingen dat demonen uitgedreven werden en ook Jezus deed dat! Hij gaf het zelfs als taak aan de gelovige (Marc. 16:17). Maria van Magdala (1e vrouw na opstanding) was bevrijd van zeven boze geesten (Marc 16:9). Jezus zei (Mat 12:43-45) dat als het huis leegstaat er zeven andere geesten in terug willen komen. Daarom is na de bevrijding de vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk.

Soms zijn er legioenen (Luc 8:30) want geesten nodigen elkaar uit.

## WORDEN CHRISTENEN OOK AANGEVALLEN EN GEBONDEN?

We lezen dat Jezus en ook Petrus verzocht werden door de satan, dus zal elke gelovige er van tijd tot tijd ook verzocht worden. De mate waarin we aan de verzoeking toegeven maakt of we gebonden kunnen raken. In de praktijk blijken sommigen gelovigen gebonden zijn; zo is in (Luc. 13:16) een dochter van Abraham (een gelovige dus....) en helaas gebonden door satan.

## BEZETEN?..... BETER WOORD NODIG: BEINVLOED

We denken gelijk aan de bezetene van Gardara, maar bezeten is gradueel; daarom kan men soms beter het woord "beïnvloed" gebruiken. Via de schaal van 1-10 kan men een idee krijgen van beïnvloeding:

1-2 VERZOEKING (Mat. 4) Jezus werd in de woestijn verzocht. Niet elke verzoeking is echter demonisch; pas als je niet meer los kan komen! (b.v. porno, drugs).

3-4 LICHAMELIJKE ZIEKTE (Luc. 13) De verkromde vrouw werd door Jezus opgericht.

6-7 MAANZIEKE KNAAP Combinatie van lichamelijke en geestelijke problemen en zelfmoord.

Dus verschillende verschijningen en de discipelen konden de demonen er niet uitkrijgen.

Remedie: bidden plus vasten!

8-9 BEZETENE VAN GARDARA (Marc. 5) Zelfs daar kwam echter de persoon tot Jezus; de wil werkte nog!

Nu wij dit alles weten, moeten wij ons met alle wilskracht die in ons zit, ertegen verzetten om de demonen toegang tot ons lichaam te verschaffen. Daarom moeten wij elke vorm van afgoderij vermijden, omdat wij door middel van de afgoderij in aanraking met deze boze geesten komen en zij bezit van ons zullen nemen als zij dat enigszins kunnen.

## VORMEN VAN AFGODERIJ EN HUN GEVAREN

Er zijn vele vormen van afgoderij; de voornaamste zullen we hier bespreken.

Een algemene regel is, dat alles wat in de plaats van God wordt gesteld, afgoderij is. God moet onder alle omstandigheden in ons leven de **EERSTE PLAATS** hebben: **"Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet" (Deut. 4:39).**

Laten we de volgende teksten lezen en bekijken wat ze zeggen over afgoderij:

- 1) *Deut. 6: 14 Laat u niet in met de goden van de omringende volken; 15 u zou daarmee de toorn van de HEER over u afroepen en hij zou u van de aardbodem wegvagen. Want de HEER, uw God, die in uw midden is, duldt geen andere goden naast zich. 16*
- 2) *Deut. 18:9-14. (Belangrijk!) " 9 Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. 10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, 11 bezweerdere, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. 14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.*
- 3) *Lev. 19:26b "Laat je niet in met waarzeggerij en wolkenschouwerij".*
- 4) *Lev. 19:31 " Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de HEER, jullie God".*
- 5) *Lev. 20:6 en 7 "Ook wie zich met geesten en schimmen inlaat zal ik straffen en uitstoten. Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God.*
- 6) *Jes. 8:19-22 "8 Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren-elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -, 20 ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen bezwering bestand is. 21 Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger*

*lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog 22 of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.*

- 7) *Jes. 47:13 Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden! 14 Ze worden als kaf, het vuur zal hen verteren, ze zijn niet meer te redden uit de macht van de vlammen. En dat zal geen vuur zijn om brood op te bakken, geen gloed om je aan te warmen.*
- 8) *Prediker 9:5 Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon..... 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.*

In de eerste zeven hierboven genoemde Bijbelteksten worden we gewaarschuwd voor: WAARZEGGERIJ, WICHELARIJ, UITLEGGERS VAN VOORTEKENEN, BEZWEEDERS VAN GEESTEN, TOVENAARS, VUURDANS, SPIRITISTEN, HOROSCOPEN, ASTROLOGIE, ETC.

Ook worden we gewaarschuwd om ons niet in te laten met: GENEZINGEN DOOR MAGNETISME, BEZWEEDERS, STRIJKERS, TELEPATIE, HYPNOSE, KAARTLEGGERS, HELDERZIENDEN, WAARZEGGERS, OCCULTISME, OCCULTE VOORWERPEN EN BOEKEN, ETC.

## **WEG MET RITUELE VOORWERPEN EN RITUELE HANDELINGEN**

In het Nieuwe Testament spreekt Paulus in 1Cor. 10:20 heel duidelijk, dat het ten strengste verboden is om met boze machten gemeenschap te hebben. Lees ook: Mat. 7:15 en 16; Mat. 24:5; Hand. 8:9-24; Hand. 19:13-20; Galaten 5:2, Kon. 5: 11.

Ook moeten we ons niet besmetten met: AFGODSBEELDEN, BOEDABEELDEN, AMULETTEN, BEZWOREN SIERRADEN, KRUIZEN, DROMENVANGERS, GELUKSBRENGERS, MASCOTTES, TALISMAN, OCCULTE BOEKEN, OUJIBORD, ETC.

We lezen dat deze radicaal werden opgeruimd als mensen tot bekering kwamen in *Handelingen 19:19 Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken.*

Ook afgodische rituelen zijn afgodisch zoals wassingen, bezweringen, etc. en alles wat bedoeld is om boze machten goed te stemmen, ze tegen te houden of ons geluk te brengen. Al deze dingen zijn een gruwel in de ogen van God. Lees ook: Hand. 15:29; 1Cor. 10:18-33 en Hand. 19:35; Ef. 5:5, Fil. 3:19 en 1 Joh. 5:20 en Hand. 16:17.

## **DE STRIJD VAN DE CHRISTENEN TEGEN DE SATAN EN DE AFGODERIJ**

LEES Efeze 6:10-18 - *"10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen".*

WIJ KUNNEN DEZE STRIJD TEGEN DE MACHTEN VAN DE DUISTERNIS VOEREN ALS WIJ:

- a. Jezus hebben aangenomen als onze persoonlijke Heiland en Zaligmaker, ons hebben afgewend van de zonden en een rank zijn geworden aan de Ware Wijnstok Jezus, die ons nieuw leven en kracht schenkt.
- b. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, waardoor wij krachtig zijn in de Heer en verlangen en geloven in de negen gaven van de Heilige Geest.

Men kan de WAPENRUSTING alleen uit genade ontvangen en moet deze elke dag "aandoen"! God heeft Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gegeven om met Zijn bloed het offer voor onze zonden te betalen. *Colossenzen 1:13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.*

Om in het Koninkrijk van God te opereren en bestand te zijn tegen de verleidingen van de boze hebben we doop met Zijn Heilige Geest broodnodig en ook de geestelijke wapenrusting leert ons *Efeziërs 6:11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.*

DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING BESTAAT UIT:

1. De Gordel van de Waarheid: (Joh. 14:6; 2Thes.2:9-11; Joh. 8:31-33; 2Cor. 11:10 en Psalm 25:4-5).
2. Het Pantser van de Gerechtigheid. (Rom. 3:22; Hebr. 8:12; Jes. 53:4-6; Jes. 59:1 en 2; Psalm 103:1-3; Rom. 6:17 en 18).
3. De bereidheid om het Evangelie van Vrede te brengen (Marc. 16:15; Joh. 14:27; 1Petr. 1:8; Rom 10:14 en 15; Joh. 16:33; Hand. 10:36; 1Cor. 7:15; 1Cor. 14:33; Col. 3:15; Fil. 4:7 en 2Thess. 3:16).
4. Het Schild van het Geloof (Mat. 9:29; Hab. 2:4; Hebr. 10:38; Luc. 22:31 en 32; Hand. 6:5 en 8; 1Joh. 5:4; 1Tim. 6:12; Col. 1:23; Col. 2:5; Rom. 3:23 en 28).
5. De Helm van het Heil (1Thess. 5:8).
6. Het Woord van God als zwaard van de Geest (Ef. 6: 10 en Ef. 6: 17).
7. Het bidden in en geleid door de Heilige Geest (bidden in nieuwe tongen) 1Cor. 14:15.

## HOE WORDEN WIJ BEVRIJD VAN DEMONISCHE MACHTEN EN KRACHTEN?

In de tijd van het Oude Testament, zou iemand die afgoderij had gepleegd, moeten worden gedood. Het was en is nog altijd een gruwel in de ogen van God, als wij aan afgoderij doen. De afgoderij brengt scheiding tussen God en de afgodendienaar.

In Jesaja 59:1-3 staat echter ook geschreven: *1 De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren- 2 jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. 3 Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bezoedeld door wandaden, je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog.*

Prijst God, in de bedeling van het Nieuwe Testament en dus ook vandaag behoeven wij niet meer te worden gedood. Oprechte bekering is nodig, stappen van geloof, de doop door onderdompeling en de doop met de Heilige Geest zijn nodig om verder te groeien in volwassenheid.

WEL MOET EEN IEDER, DIE OP DE EEN OF ANDERE WIJZE DOOR EIGEN SCHULD OF BUITEN ZIJN SCHULD IN AANRAKING IS GEKOMEN MET DE AFGODERIJ - EN DUS DOOR DE SATAN EN ZIJN DEMONEN IS BESMET OF BEZET - ZICH LATEN REINIGEN DOOR HET BLOED VAN JEZUS EN ZICH OOK LATEN BEVRIJDEN.

LEES DE VOLGENDE TEKSTEN TER INSPIRATIE:

- *1Joh. 3:8b "De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen".*
- *Col 2:15 "Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd".*



- *1Joh 1:9 "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad".*

De Heer heeft in Zijn Woord gesproken over het UITDRIJVEN van boze geesten en niet over het wegbidden daarvan. Lees *Marcus 16:17b "in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven"*. Wanneer Jezus in een ander Bijbelgedeelte spreekt over bidden en vasten voor dit "geslacht" (een bepaald soort, categorie demonen) dan is dit voor de noodzakelijke voorbereiding voor het uitdrijven.

NA SCHULDVERGEVING VOLGT DE BEVRIJDING DOOR UITDRIJVING VAN DE DEMONEN. Wie dus aan afgoderij heeft gedaan, moet met zich laten bidden voor bevrijding. De bindingen en machten van het vroegere leven, die de ziel benauwen en schaden, moeten worden verbroken en verwijderd in de wonderbare Naam van Jezus.

Het is de taak van alle gelovigen, om je medemensen ernstig te waarschuwen tegen elke vorm van afgoderij. Er zijn al teveel mensen "in de banden van de dood" terecht gekomen. Wij moeten daarom getuigen van de verlossing door Jezus Christus!

*Galaten 5:1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.*