

# **STANDPUNTBEPALING HOMOFILIE & HOMOSEKSUALITEIT**

## **GERAADPLEEGDE BRONNEN**

- a. De Bijbel
- b. Seks in de kerk - Willem J. Ouweneel (Medema 2006), hst. 7 Homofilie en homoseksualiteit
- c. Als je je anders voelt; homofiele gerichtheid, homoseksualiteit, transseksualiteit en de christelijke gemeente - dr. R. Seldenrijk (2005)
- d. Assemblies of God
- e. Billy Graham Pastorale zorg
- f. PGM Gouda

## **INHOUD**

- I. INLEIDING
- II. ONDERSCHIEDINGEN
- III. IS HOMOFILIE TE VERWIJTEN?
- IV. DE BIJBEL VEROORDEELT HOMOSEKSUELE PRAKTIJKEN
- V. KUNNEN HOMOFIELEN VERANDEREN?
- VI. HOE WILLEN WE ERMEE OM GAAN?
- VII. WOORDEN UIT DE BIJBEL

### **I. INLEIDING**

Bij het verwoorden van onze standpunten over homofilie en homoseksualiteit, realiseren we ons dat wij over deze zaken niet het laatste woord hebben en dat er ook andere zienswijzen bestaan. Wel menen wij dat dit standpunt een bijbels verantwoorde grondslag heeft. In dit stuk willen we aangeven hoe wij binnen de gemeente omgaan met homofilie en homoseksualiteit. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp is het absoluut niet onze intentie om mensen af te wijzen, als minderwaardig te beschouwen of te kwetsen. Jezus zelf heeft in de Bijbel dit punt niet besproken maar toen hij over het huwelijk sprak, betrof het altijd de man en de vrouw (Mat 19:3-12 en Markus 10:2-12). De standaard van het huwelijk tussen de man en de vrouw is normatief voor de gemeente (Efeze 5).

### **II. ONDERSCHIEDINGEN**

Voor een goede begripsvorming maken we enkele belangrijke onderscheidingen in de terminologie met betrekking tot dit onderwerp.

- 1) Homofilie is 'liefde tot hetzelfde geslacht'. Iemand richt zijn/haar geslachtsdrift op iemand van hetzelfde geslacht. De vraag komt naar boven of homofilie aangeboren is of dat iemand na de geboorte ertoe gevormd is. De meningen zijn hierover verdeeld. Velen nemen aan dat de homofiele geaardheid niet veranderd kan worden, noch door geloofsvernieuwing, noch door intensieve therapie, noch door bevrijdingsbediening. Anderen menen dat deze geaardheid door therapie omgezet kan worden in min of meer heterofiele geaardheid.
- 2) Homoseksualiteit is daadwerkelijk seks met seksegenoten hebben. Een homofiel is pas homoseksueel wanneer hij/zij ook seksueel actief is. Homoseksuele omgang komt ook voor bij personen van wie één

van de twee of zelfs beiden heterofiel zijn. Bijvoorbeeld in gevallen waar personen van het andere geslacht geheel of grotendeels ontbreken (gevangenschap, op schepen e.d.).

- 3) Transgender of transseksueel is een anatomische man die zich vrouw voelt (een 'vrouw' die in een mannenlijf opgesloten zit), of een anatomische vrouw die zich man voelt (een 'man' die in een vrouwenlijf opgesloten zit). Deze personen voelen zich bijvoorbeeld heteroseksueel, omdat zij zich in hun beleving tot het andere geslacht aangetrokken voelen. Deze persoon gaat dus uit van zijn of haar geaardheid en niet van zijn of haar anatomie (NB: dit wordt hier niet verder uitgewerkt).
- 4) Biseksuele personen voelen zich tot beide geslachten aangetrokken en/of onderhouden daar seksuele contacten mee (NB: dit wordt hier niet verder uitgewerkt).

### III. IS HOMOFILIE TE VERWIJTEN?

Over de (medische) oorzaak van homofiele geaardheid zijn de meningen verdeeld. Er zijn er die menen dat het aangeboren is (biologische factoren). Anderen beweren dat het gevormd is in de jeugd (psychosociale- en omgevingsfactoren) en weer anderen menen dat het een combinatie van beiden is.

Geen van deze beweringen zijn sluitend. Vanuit een bijbels wereld- en mensbeeld komt er nog een aspect bij. In de kern gaat het namelijk om een radicaal fout beginsel van het menselijk hart dat wordt veroorzaakt door het principe van de zonde dat elk mens eigen is. Door de zonde leven we in een gebroken wereld, inclusief de wereld van de seksualiteit in zijn algemeenheid. Een homofiele geaardheid is een gevolg van de zonde in deze wereld. De Bijbel zegt overduidelijk dat niet wat ons beïnvloedt ons onrein maakt, maar het kwaad wat in de 'vleselijke natuur', 'de oude mens' schuilt (Matt. 15:11; Ef. 4:22; 2 Petr. 2:10). Degene die een homofiele geaardheid heeft, treft daarom geen persoonlijke schuld en verdient dus niet onze verwijten of veroordeling. Wanneer het om onze homofiele medegelovige gaat, heeft deze onze steun in de vaak zware strijd die hij/zij met de eigen geaardheid heeft, nodig. De strijd tegen de zonde, in welke vorm dan ook, is er één die elk lid van de gemeente van Christus heeft en daar moeten we elkaar in steunen. De verwoestende en ontwrichtende werking van de zonde wordt uitsluitend weerstaan door het vernieuwende werk van Jezus Christus. (2 Kor. 5:14-21).

### IV. DE BIJBEL VEROORDEELT HOMOSEKSUELE PRAKTIJKEN

Homoseksuele praktijken worden door de Bijbel veroordeeld. Het is een vorm van rebellie tegen de normen die God in de scheppingsorde aan de seksualiteit heeft gesteld. Seksuele omgang is bedoeld voor het huwelijk tussen man en vrouw. In 1 Kor. 7:2 zegt Paulus over het huwelijk dat iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man moet hebben. Voor seks is de man op zijn vrouw en de vrouw op haar man aangewezen, en nooit op seksegenoten. Efeze 5:31,32 verwijst naar Gen. 2:24 en spreekt over het huwelijk tussen man en vrouw als een afspiegeling van Christus en zijn gemeente. Het huwelijk wortelt in de scheppingsorde, dat is de natuurlijke orde. Rom. 1 gaat niet over mensen met homofiele geaardheid, maar maakt wel duidelijk dat de homoseksuele 'verbintenis' tegennatuurlijk is en dat de oorzaak eigenlijk ligt in het meer aanbidden van het geschapene dan de Schepper lezen we in *Rom 1:25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid.*

### V. KUNNEN HOMOFIELEN VERANDEREN?

Sommigen menen dat bij de Christelijke wedergeboorte de homofiele gevoelens van de oude mens veranderen. Bij de wedergeboorte ontvangen we een nieuwe natuur, een identiteit in Christus en we

ontvangen de Heilige Geest die ons kracht geeft om naar Gods wil en niet naar het vlees te wandelen. Dat betekent niet dat wij in één keer van al onze zondige gevoelens bevrijd zijn. Door de kracht van de Geest leren wij die gevoelens te veroordelen en ons er dood voor te houden, zodat die gevoelens niet leiden tot zondige daden. Een homofiel die tot bekering komt, kan nog steeds homofiele gevoelens hebben, net zoals een heterofiel heterofiele gevoelens kan hebben jegens personen met wie hij/zij niet getrouwd is en niet kan trouwen. Maar door de kracht van de Geest kan een ieder een overwinningsleven leiden en hoeft men niet tot zonde komen. De gedachten kunnen terugkomen en strijd voeren tegen onze ziel. Gods woord leert ons hoe we daar dan mee moeten handelen in 1Pet 2:11-12 en Ef 6:13. Het komen tot een volledige verandering naar heterofiele gerichtheid wordt niet altijd bereikt en is een weg van verdere hulpverlening. Dit is een moeizame weg die zelfverloochening vraagt en onthouding.

## VI. HOE WILLEN WE ERMEE OM GAAN?

We willen ons als NLEG oprecht afvragen hoe we met de homofiele broeder en/of zuster omgaan, welke Bijbelse visie we hebben met betrekking tot homoseksualiteit, of vergeving en herstel mogelijk is, welke visie hebben we met betrekking tot een huwelijk van homoseksuele partners en in welke hoedanigheid een bediening in de gemeente door hen mogelijk is.

HIER VOLGEN EEN AANTAL UITGANGSPUNTEN:

1. Personen met een homofiele geaardheid wordt dit niet verweten. Zij zullen met liefde en respect behandeld worden. We willen bij de zorg ons niet focussen op hun zonde maar op hun nood om begrepen te worden, aanvaard te worden en de noodzaak om gezonde, Bijbels gefundeerde seksuele relaties te gaan onderhouden. *Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard (Rom. 15:7).*
2. Homoseksuele praktijken echter worden door de gemeente afgekeurd, net als andere zaken zoals die genoemd worden in *Het Boek 1Cor 6:10 verlaat Gods weg niet! mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het koninkrijk van god. dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.* Homoseksualiteit is als zodanig niet 'erger' dan de daar genoemde zonden (denk aan gierigheid en roddel!) en welke vorm van buitenechtelijke (hetero)seksualiteit dan ook (seks vóór het huwelijk, samenwonen, overspel enz.) en zal de betrokkene dan ook niet zwaarder worden aangerekend. De weg van belijdenis, berouw en vergeving van zonden is altijd open voor iedereen en geeft herstel in de relatie met God en mensen (1 Joh. 1:5-2:2).
3. Ons uitgangspunt is dat mensen die een homofiele geaardheid hebben, tot herstel kunnen komen en tot verandering van hun seksuele geaardheid. Dit is een zeer moeilijke, maar naar wij menen niet een onmogelijke weg. De Bijbel leert ons immers over onze vernieuwde wandel (o.a. Titus 3:3, Ef 2:2-3 en 5:8) en benoemt daarbij zelfs verkeerde seksualiteit (1Cor 6:9-11). Door middel van Gods Woord, therapieën of bevrijdingsbedieningen kunnen zij geholpen worden om te veranderen of om te gaan met hun seksuele gerichtheid. Binnen de mogelijkheden van de gemeente zal er alle medewerking gegeven worden om tot herstel te komen, maar er zal niets opgedrongen worden. Indien nodig zal er geholpen worden in het contact leggen met professionele hulpverlening en pastorale hulp.
4. Het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht erkennen wij als gemeente niet als een huwelijk op Bijbelse gronden. Wij zien het huwelijk in Bijbelse zin als een verbond wat door God is ingesteld (Gen. 2:24) en dat gesloten wordt tussen één man en één vrouw met beloften en verplichtingen en wat voor het leven gesloten wordt ten overstaan van God en mensen (een burgerlijk en wettelijk huwelijk).
5. Mensen die een homofiele geaardheid hebben, kunnen op grond hiervan niet uitgesloten worden van enige taak. Er wordt van hen wel verwacht dat zij zich onthouden van homoseksuele relaties, zoals van

een ieder die een taak of bediening heeft verwacht wordt niet in zonde te leven, maar in reinheid en heiligheid God te dienen. Vanzelfsprekend kan niemand enige aanspraak op een taak of ambt doen gelden. Dit is een zaak van de Heilige Geest en van de gemeente of iemand tot een taak of ambt geroepen wordt.

## VII WOORDEN UIT DE BIJBEL

### Waar genoemd wordt dat homoseksualiteit zonde is:

- *Genesis 18 en 19 (Lees dit alstublieft)*
- *Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. (Lev 20:13)*
- *En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. (Lev 18:22)*
- *Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.' (1 Korintiërs 6: 9, 10)*
- *'En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.' (1 Kor 6:11)*
- *Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.' (Romeinen 1:24-27)*
- *'...voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer...' (1 Timotheüs 1:10, 11)*

### Een gelovige die vroeger homoseksueel was en nu opnieuw "uit de kast" komt:

- *Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. (1Joh1:8)*
- *Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij. Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad, 16 maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkenning van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modder. (2Pet 2:14-22)*

### **De kracht van het evangelie wat verlossing brengt:**

- *'Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.'* (2 Kor 5:17)
- *'Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft...'* (Rom 1:16)
- *De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalft heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.'* (Luc 4:18, 19)
- *Doch allen, die Hem hebben aangenomen, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.'* (Joh 1:12)
- *Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.* (Heb 12:1)

### **In verzoeking is overwinning mogelijk:**

- *Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.* (1Tim 6:12)
- *Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.* (Ef 6:13)
- *'Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.'* (1 Kor 10:13)
- *'Want doordat Hij zelf in verzoeking en geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.'* (Heb 2:18)
- *Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgestaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.'* (Heb 4:14-16)
- *En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.* (1Cor 6:11)

### **Het is geen gemakkelijk strijd; we mogen het niet onderschatten**

- *Heb 12:4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,*

### **Een vernieuwd denken:**

- *'Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke erediens. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.'* (Rom 12:1, 2)
- *'...dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.'* (Ef 4:22-24)
- *De wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus...'* (2 Kor 10:4, 5)
- *'Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede.'* (Jesaja 26:3)
- *Hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten* (Heb 11:25)

Vastgesteld door de ODR van de NLEG op 23 januari 2017