

LHBT & GENDERVERWARRING

Het is niet zonder gevaar om openlijk over dit soort onderwerpen te schrijven. Meestal is het gevolg dat het reacties regent en vaak niet allemaal positief. Toch is het belangrijk te weten wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Natuurlijk willen we kostbare mensen niet afwijzen of bewust pijn doen, maar toch kunnen we niet om het Woord van God heen, zelfs als dat betekent dat mensen daardoor ontevreden worden of mogelijk de kerk of Gemeente afwijzen. Als we verlangen naar Gods zegen in de Gemeente, dan zullen we de dingen moeten doen naar de aanwijzingen van de Heer. Want een huis zonder stevig fundament (Mat 7:24-28) zal vroeg of laat een bouwval worden. Ons fundament is een blijft het rotsvaste Woord van God wat niet veranderen kan (Ps 119:160).

Als we afwijken van Gods Woord betalen we vroeg of laat de prijs. Denk aan het voorbeeld toen David de ark terug liet halen uit het land van de Filistijnen. Hij deed dat eerst op zijn eigen manier. Hij liet namelijk de ark op een wagen met ossen vervoeren. Maar God had geboden in Zijn Woord, dat de ark alleen gedragen mocht worden op de schouders van de priesters (1Kron 15:2). God accepteerde het eigen idee van David niet en zo is het vandaag niet anders. We dienen te leven volgens Gods richtlijnen en standards en ons niet laten besmetten door werelds denken leert *Jac 1: 7 De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.*

WIE BENT JE, HETERO OF LHBT?

Op de NLEG-website is een uitgebreid document over homoseksualiteit en de Bijbel te vinden. Vanwege de samenhang met LHBT (staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) zullen we aantal aspecten daarvan herhalen, want LHBT raakt iedereen. Al vroeg worden kinderen tegenwoordig op de scholen geconfronteerd met de vraag, "ben je homo of hetero of heb je andere gevoelens". Het maakt heftige gevoelens bij mensen wakker, het levert strijd op en niet zelden stevige discussies. Helaas vindt deze strijd ook plaats in de verschillende kerken en gemeenten in ons land.

DE MENING VAN OVERHEID EN KERKEN

Voor de politiek is de emancipatie van homoseksuelen en LHBT inmiddels een duidelijke zaak. Discriminatie met betrekking tot geslacht of geaardheid (zoals men dat zegt) is zelfs een overtreding van de grondwet. Dit wakkert in de kerken en evangeliegemeenten de discussie over LHBT aan. Wat zegt de Bijbel erover en hoe moeten we dat dan naar deze tijd interpreteren? Het onderwerp is zo gevoelig dat men dat dikwijls maar liever wil laten rusten of meegaan met maatschappelijke stromingen. Zo heeft de PKN onlangs besloten mee te gaan in gedachtengoed van de wereld en geeft ruimte om transgenders in een eredienst hun nieuwe naam en identiteit te kunnen presenteren en zich te laten zegenen. Hoe verwarrend allemaal. Het is echter een valse leer (2Pet 2:1-2) die helaas navolging zal vinden. Men wil geen mensen verwonden of afwijzen, maar tegelijk is laat men de zonde inde kerk toe en wijst de mens niet op het feit hoe men echtgelukkig kan worden door met de zonde te breken. Paulus wijst Timo er op dat hij geen water bij de wijn mag doen in 1Tim 6:3-4 & 20-21. Gelukkig durft de RK-kerk zich openlijk uit te spreken dat de mens niet het recht heeft om van geslacht te veranderen. In een officieel document dat nu openbaar is gemaakt, stelt het Vaticaan dat verandering van geslacht het gevolg is van een „verward concept van vrijheid.” In het document getiteld 'Man en Vrouw, Hij creëerde hen' heeft de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding het over een „educatieve crisis” als het gaat over affectie en seksualiteit. De congregatie pleit voor een „een positieve, behoedzame seksuele opvoeding”, zodat kinderen „de originele waarheid over mannelijkheid en vrouwelijkheid kunnen leren.” Het Vaticaan is van oordeel dat „als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, dit een poging is om de natuur te vernietigen.” Het zegt „ja tegen de dialoog, maar nee tegen de genderideologie.” Het 30-pagina's tellende document is bedoeld als een „instructie” voor katholieke opvoeders. Hoewel het document niet is ondertekend door paus Franciscus,

wordt hij meerdere keren geciteerd uit zijn toespraken en die van vorige pausen. De publicatie hekelt gendertheorieën die „een radicale breuk veroorzaken met het feitelijke biologische verschil tussen man en vrouw.” Vast staat echter dat in de toekomst vele kerken en gemeenten gedwongen zullen worden om een duidelijk Bijbels standpunt in te nemen, je ontkomt er niet meer aan. Een nieuwe generatie is in opkomst, waarbij men op de één of andere manier geconfronteerd wordt met dit vraagstuk. We zullen er dus steeds meer mee te maken krijgen, het snijdt zelfs dwars door gezinnen heen, het zal verdeling brengen en ook de gemeente van de Heer ontkomt er niet aan (Luc 12:51-53). Een duidelijk geluid, over wat de Bijbel hierover leert, is daarom van groot belang. Want het brengt vergeving, genezing en bevrijding voor iedereen, ook diegenen die verblind zijn door het LBBT-denken.

GOD HEEFT ALLE MENSEN LIEF, OOK LHBT

Jezus stierf voor ons allemaal aan het kruis. En zeker, we zullen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders nooit willen of mogen veroordelen, ook in de kerk of evangeliegemeente niet, God heeft ze lief. Juist in de christelijke gemeente, zouden mensen met deze gevoelens zich welkom moeten voelen. Jezus at ook met zondaars, accepteerde hen als mens, maar wees wel hun zondige daden beslist af. In Joh. 8:11 zei Hij tegen de overspelige vrouw: *‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer’*. Jezus veroordeelde haar niet, maar keurde haar zonde niet goed, want zonde verwoest het oorspronkelijke concept, het ontwerp van Gods unieke plan voor het leven van de mens. De satan probeert nog steeds de kroon van de schepping van God, de mens, in haar identiteit aan te vallen en genderverwarring te zaaien. Als bijvoorbeeld bij een transgender de gedachte opkomt dat men in een verkeerd lichaam geboren is heeft dat grote gevolgen. Wanneer men worstelt met genderdysforie kan het zijn dat men het gevoel heeft nergens bij te horen, je bent immers ‘anders’. Je kan je erg onbegrepen voelen. Ook kan het zijn dat jouw genderdysforie een gezond zelf- en lichaamsbeeld in de weg staat. Dit kan leiden tot psychische klachten zoals gevoelens van angst, somberheid en depressie. Al deze negatieve gevoelens zijn verwoestend en men gaat men vol twijfels op zoek naar de ware identiteit. Die kan alleen in Christus gevonden worden (Col 1:14 & 2Cor 5:17).

WAT IS HET BIJBELS STANDPUNT?

Een Bijbelse theologie van het lichaam pleit echter voor de essentie en heiligheid van het lichaam bij het bepalen van onze identiteit. Dat zal in een volgende paragraaf besproken worden. Het Bijbelse getuigenis van de heiligheid van het lichaam staat boven het verschuivende culturele of huidige maatschappelijke begrip van gender. De Bijbel spreekt niet over transgenderisme zoals het vandaag wordt genoemd, maar het spreekt nog steeds TOT de transgender gemeenschap en de kerk. Een Bijbelse theologie van het lichaam kan de kerk helpen bij het ontwikkelen van een antwoord op de kwestie van transgenderisme dat Gods intentie voor en verlossing van menselijke wezens respecteert. De Bijbel is duidelijk over onze oorspronkelijke – door God gegeven – gender. Het maakt ons uniek als man en vrouw. Lees *Mat 19:4-5* *“En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn”*.

God heeft de mens geschapen (Gen 1:27), niet man en man of vrouw en vrouw, maar man en vrouw.

Er staat in *Gen 2:24* *Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn*. Waar wordt dat beter zichtbaar dan in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw? God is dus zelf de bedenker van seksualiteit en de seksuele identiteit - de gender - en Hij heeft daarom ook het lichaam van de man en de vrouw duidelijk zo geschapen dat het bij elkaar paste, daarover is geen twijfel mogelijk. Natuurlijk moeten we beseffen dat het mooi plaatje van het paradijs verwoest is door de zondeval en dat we nu in Genesis 3 leven. De zondeval heeft de mens aangetast en de boze ligt continue op de loer om het goddelijke aspect van ons lichaam, ziel en geest – dat we geschapen zijn naar het beeld van God – aan te tasten. Daarvoor is Jezus naar deze wereld gekomen, om ons de waarheid over onze geestelijke identiteit te vertellen en Hij zei in *Joh 8:31* *Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken*.

EEN TEKEN VAN DE EINDTIJD

Regeringen, parlementen en ook kerken worden onder druk gezet om het homohuwelijk in te voeren en heel de samenleving pro-LHBT te maken. Het wordt als een aanlokkelijke mogelijkheid voorgesteld, men zegt letterlijk “kies wat je wilt, probeer het eens uit” en dat wordt nog eens extra benadrukt door het support wat de samenleving en overheid geeft aan LHBT.

Ook dit is een teken van de zo genoemde eindtijd, dat is de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus. De Bijbel voorzegt over deze tijd (2 Tim 3:1-5), dat er in de laatste tijd zware tijden zullen komen en dat er steeds meer mensen zonder natuurlijk liefde zullen zijn. Dit slaat ook duidelijk op LHBT. Men wil doen wat men zelf wil en spot met de standaards van Gods Woord. Je kunt dit vinden in:

- *2Pet 3:3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen..... 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegeslept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.*
- *2Tim 3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. 6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.*
- *2Tim 4:1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen.*

CHRISTENEN ZOULDEN BETER MOETEN WETEN.

Helaas, ook onder christenen en in evangelische kringen, zien we de opvattingen langzaam veranderen. Men zegt dan zoiets als: “de Bijbel wijst het wel af, maar relaties in liefde en trouw tussen twee mannen of twee vrouwen zal God heus wel goedkeuren evenals LHBT”. De Bijbel zou het alleen over de uitwassen hebben, maar niet over mensen die zeggen van elkaar te houden, ook al zijn ze LHBT. Maar men gaat dan voorbij aan de zeer duidelijk uitspraken van de Bijbel hierover. Er wordt helemaal geen uitzonderingen genoemd en daarom kunnen wij ook nu niet zo’n uitzondering maken.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER LBGT?

Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 1 duidelijke taal over LHBT. Hij noemt de bron van genderverwarring in vers 25 *Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid.* Als het verlangen naar een andere seksuele geaardheid of gender dan de geboren oorspronkelijke naar boven komt, wordt dat omarmd door de LHBT en als het ware “vereerd en gediend” en dient alles daaraan prijsgegeven te worden. Hij noemt het in vers 26 *schandelijke hartstochten en tegennatuurlijk* (Rom 1:24-27 en Lev 20:13). Het is nu eenmaal een biologisch feit dat ook met het oog op de voorplanting, mannen en vrouwen voor elkaar geschapen zijn. Nogmaals, ook anatomisch gezien is het vrouwelijke aangelegd op het mannelijke en vice versa.

We kunnen dus gerust zeggen dat seksualiteit, naar haar natuur hetero is. Nog duidelijker gezegd, als God in het begin van de schepping, alleen twee mannen of twee vrouwen had geschapen, had de mensheid niet lang bestaan. Feitelijk hoeven we hier niets aan toe te voegen. Het is het Woord van God, dat levend en

krachtig is en scherp is als een tweesnijdend zwaard (Hebr 4:12). We beseffen dat dit voor sommige mensen een pijnlijke opmerking kan zijn. Als je zelf zulke gevoelens hebt voor anderen van hetzelfde geslacht, of als het je kind, je kleinkind of iemand anders betreft die dichtbij je staat. Het komt erop neer of wij willen accepteren wat de God in Zijn Woord zegt. Er zijn mensen met LHBT gevoelens, die mede door deze Bijbelwoorden een bewuste keuze hebben gemaakt om alleen te blijven en geen relatie met een ander van hetzelfde geslacht aan te gaan, hoe moeilijk dat soms ook voor hen is. Het is altijd beter om je aan de Bijbel te houden dan aan de zonde toe te geven. En God kan gelukkig ook mensen veranderen, er zijn ook mensen die door Gods genade vrij geworden zijn van deze gevoelens, God is machtig dat te doen.

LHBT IS NIET AANGEBOREN

Laat u niet wijsmaken, de opvatting dat LHBT aangeboren zou zijn of in de 'genen' zou vastliggen, is onjuist. Men heeft er in ieder geval nog nooit één bewijs voor kunnen leveren. Zeker, de ene persoon kan van nature vatbaarder zijn voor dergelijke gevoelens dan de andere persoon, maar dat is wat anders dan dat dit aangeboren zou zijn. Dat wordt ook weersproken door het feit dat bij éénjarige tweelingen (die genetisch dus absoluut identiek zijn) de één soms hetero- en de ander homoseksueel is. Het verschil in seksuele oriëntatie zit 'm kennelijk niet in het DNA maar in andere factoren.

LHBT is veel eerder een mentale ontwikkelingsstoornis, een verwarring, waarbij men vervreemd is geraakt van zijn of haar eigen seksuele identiteit, gender. Uit onderzoek is gebleken dat dit kan komen door verstoorde verhoudingen met rolmodellen in de jeugd jaren. Dat kan b.v. een verstoorde relatie met de vader of moeder zijn maar ook seksueel misbruik door b.v. een kennis of familielid. Zulke oorzaken in de vroege jeugd, kunnen (zeker bij een bepaald type persoonlijkheid) onuitwisbare sporen trekken, zelfs als men zich daar niet eens meer van bewust is. Dat is triest genoeg maar het bevestigt wel dat LHBT niet iemands seksuele natuur is, maar juist de vervreemding daarvan.

TRANSSEKSUALISME IS VERWARRING

Een transseksueel is iemand die de stellige overtuiging heeft dat hij in een verkeerd lichaam huist. Hij beleeft zichzelf als man of vrouw, maar leeft in een lichaam dat het omgekeerde veronderstelt.

De term transseksualiteit kan de indruk geven, dat er sprake is van een seksueel probleem. Maar het is een identiteitsprobleem. De transseksueel vertegenwoordigt een extreme vorm van wat wij genderdysforie noemen, d.w.z. men voelt zich diep ongelukkig omdat men niet in staat is als lid van het geslacht ('gender') te leven waartoe men biologisch lijkt te behoren. Wat een transseksueel lichamelijk lijkt te zijn, komt niet overeen met hoe men zich psychisch voelt. Men heeft een afkeer van het eigen lichaam, met name van de eigen geslachtsorganen, die men niet als de eigen organen kan aanvaarden. Een sterk verlangen komt naar boven om lichamelijk anders te zijn.

In transseksualiteit hebben we met een ander verschijnsel te maken dan homoseksualiteit. Een homofiel heeft geen afkeer van zijn/haar eigen lichaam, een transseksueel heeft dat wel. Evenmin is de transseksueel te vergelijken met een travestiet, die er behagen in schept zich in de kleren van het andere geslacht te steken. Want ook de travestiet kent niet de haat tegen het eigen lichaam.

Het probleem van de transseksueel reikt kennelijk heel diep, het is namelijk een geestelijk probleem.

Mensen die denken dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren, geloven dat God bij de conceptie, een fout heeft gemaakt en dit is onmogelijk leert *1Tim 4: 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed.*

Transgender en Transseksualisme is daarom absoluut een leugen van satan. In Jeremia 1:5 zegt God tot de profeet: "...5 Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd". Mijn geslacht, als man of vrouw, maakt deel uit van mijn identiteit, dus hoe God mij gedacht heeft te maken. Als dit Gods plan voor mijn leven is, kan het niet zomaar door mensen veranderd worden. Misschien wel uiterlijk, maar niet innerlijk. Want net zoals een vis niet omgezet kan worden in een vogel, kan een man niet in een vrouw worden veranderd, of omgekeerd, omdat ons geslacht een fundamenteel aspect is van hoe we door God geschapen zijn.

ONZE LICHAMEN ZIJN (GE)HEILIG(D)

We beseffen dikwijls niet hoe bijzonder ons lichaam is. Zonder lichaam kan onze geest en ziel niet functioneren op aarde. Het is ons als het ware ons “aardse ruimtepak”. Het maakt ons uniek en zichtbaar en we hebben prachtige seksuele instrumenten meegerekegen van de Schapper. Het menselijk lichaam ontvangt geen grotere eer dan in de leer van de Incarnatie van Jezus. Namelijk dat het Woord van God vlees zou worden en onder de mensheid zou verblijven (Joh 1:14), toont aan dat het menselijk lichaam zoals door God geschapen, de aanwezigheid van God kan belichamen. Jezus werd geboren, leefde en stierf een volledig menselijk leven als God in het vlees, maar zonder zonde. Zijn opstanding was een lichamelijke opstanding als een mens, de eersteling van allen die God zal opwekken (1Cor 15:20-23).

De mens bestaat uit lichaam, ziel (denken, gevoelens, etc.) en geest (leven, bovennatuurlijk). De Heer spreekt zijn verlangen uit om onze totale identiteit te bewaren want zij is kostbaar leert *1Thes 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus*. We krijgen bij de wederkomst een opstandingslichaam van Jezus. Hij is ons beeld van die prachtige opstanding, waarbij de dood overwonnen werd (Lees ook 1Cor 15:35-49, Fil 3:21). We dienen daarom zorgvuldig met onze lichamen om te gaan, want ons lichaam is kostbaar en betaald door de Heer en dus van Hem leert *1Cor 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn*. We kunnen dus niet zomaar besluiten om ons lichaam om te bouwen omdat het ook onze geest zal beïnvloeden. Wat moeten we wel doen? Paulus vraagt in *Rom 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst*.

Waarom is ons lichaam zo bijzonder? Omdat het geschapen is naar Gods beeld en dat vinden we terug in de oproep van Paulus in *Ef 4:17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. 20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar*.

Hoe moeten we ons kleden? Met de nieuwe mens leert *Col 3:5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 10 en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft*.

GODS VERBOD OM KLEDING VAN DE ANDERE SEKSE TE DRAGEN

De boze infecteert het denken en probeert iemand te laten denken dat hij of zij in een verkeerd lichaam zit en dit met kleding van het andere geslacht kan maskeren. Als we daarmee beginnen, tasten we Gods originele plan, het concept voor ons leven aan en dit verafschuwt de Heer leert *Deut 22:5 De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel*. Dit vers is onderdeel van een hoofdstuk dat zich richt op het respect voor zowel het menselijke als dierlijke leven (verzen 1-8). In de verzen 9-11 worden de mensen eraan herinnerd dat ze niet moeten mengen onder de heidenen, terwijl de laatste helft van het

hoofdstuk gaat over de bescherming van de integriteit van het huwelijk en individuen die door anderen seksueel zijn geschoffeerd. Tezamen houden deze wetten zich bezig met de bescherming van het leven, zowel binnen als buiten het huwelijk. Leven en seks gaan hand in hand, en de bescherming daarvan is essentieel.

Deut 12 t/m 26 moet worden opgevat in het licht van de Tien Geboden. Het verbod om kleding van de andere sekse te dragen verbiedt de Heer omdat dit de onschendbaarheid van zowel de mannelijke als de vrouwelijk lichamen niet respecteert, om welke reden dan ook, dat onderscheid wordt opgeheven. Het is geen verbod op een cultureel specifieke vorm van kleding, maar een verbod op travestie als travestie, het tast de waardigheid van het biologisch gebaseerd geslacht aan, het oorspronkelijk ontwerp van God. De mensheid overleeft en gedijt als vrouw en man. Anders kan de mensheid de aarde niet vullen en daarmee Gods beeld over de hele schepping vervullen, wat de zorg omvat voor al het leven, zowel dier als mens (Deut 22:1-8). Israël wordt geroepen om de scheppingsvolgorde te vertegenwoordigen (Deut 22:9-11). Deut 22:5 moet gelezen worden in het licht van de roep om de mensheid om op te treden als Gods beeld en voor Israël (en de Gemeente!) om de orde van God aan andere naties te weerspiegelen. Met het aantrekken van kleding van de andere sekse schendt men dus het lichaam en ook als men - als volgende stap - een operatieve geslachtsverandering wil uitvoeren leert *1Cor 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. 18 Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.*

SATAN IS DE VADER VAN DE LEUGEN

Satan is de bron van gender verwarring. Door de zonde worstelen mensen met allerlei mentale, emotionele, fysieke en seksuele gebrokenheid. De wereld is vol misbruik, geweld, angst, onwetendheid, ziekte, armoede en verslaving. En dit alles wordt aangevuurd door de duivel. Jezus noemde hem *'hij is een leugenaar en de vader van de leugen'* (Joh 8:44). De duivel doet alles om hetgeen door God mooi en zuiver geschapen is, stuk te maken. Er zijn onreine demonen, die mensen aanzetten tot onnatuurlijk gedrag.

Dan wordt tegennatuurlijke seksualiteit, een gevangenis waar men van bevrijd moet worden. We lezen dat in Rom 1 en het resultaat daarvan in *24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid.* Let wel, alleen Jezus is instaat om ons vrij te maken, je hebt bevrijding nodig.

PAULUS PREDIKTE GENEZING VAN GENDERVERWARRING

Toen de apostel Paulus naar de Griekse stad Corinthiër ging, predikte hij tegen mensen van allerlei zondige achtergronden, ook daar kwam in die dagen al genderverwarring en homofilie voor. Echter velen van hen kwamen tot geloof in Jezus en werden 'schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd door de naam van Jezus'. Dus predikte Paulus ook genezing van on-Bijbelse gevoelens. Lees het maar in *1Cor 6:9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.* Paulus heeft geen tolerantie of acceptatie gepredikt van bijvoorbeeld 'mannen die met mannen slapen' ofwel LHBT. In plaats daarvan predikte hij hen Jezus, die de oplossing is van de totale verwarring waar ze in terecht waren gekomen. Er is dus een oplossing voor jou, Samengevat: God laat je zeker niet aan je lot over, er is vergeving, redding en genezing mogelijk.

HOE WORD IK HIERVAN VERLOST?

Bedenk dat wat je met je gevoelens en lichaam gebeurt een geestelijke achtergrond heeft. De wereld heeft verkeerde gedachten, bolwerken en redeneringen gezaaid die overwonnen kunnen worden leert *2Cor 10:3*

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. 7 Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken: dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn.

- Ga naar Jezus en vraag Hem wat er in je leven geestelijk onwettig is binnengedrongen, misschien al op jonge leeftijd of in de baarmoeder. Misschien is er een aanranding geweest of ben je in contact gekomen met onreine of occulte krachten. Dit alles heeft verkeerde gedachten over onszelf en God en Zijn Woord in ons leven gebracht. Vraag de Heilige Geest je inzicht te geven in deze bovennatuurlijk dingen. Belijd vervolgens je zonden als eerste stap (1Joh 1:9). Pas als wij ons radicaal bekeren geeft God ons nieuw geloof en vertrouwen (Marc 1:15).
- Breek in "Jezus naam" met on-Bijbels denken en on-Bijbelse relaties. Als we de deur naar de zonden niet volledig dicht doen, zal satan ons weer in verleiding brengen en ons binden. Leer wie je bent in Christus, een nieuwe schepping en lees in Efeze 1 en 2 over je nieuwe identiteit.
- Ga naar een pastor/oudste met geestelijk inzicht en laat met je bidden, de Heer wil je bevrijden en genezen. Vraag om pastorale hulp en begeleiding, je kunt het moeilijk in eigen kracht, je hebt hulp nodig en de waarheid van Gods Woord *Joh 8:32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.*
- De Heer zegt tegen jou: *Jer 29:11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. 13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap*

AANVULLING VAN LEANNE PAYNE

Veel mannen worstelen met zichzelf en zijn ontevreden over hun werk. Ze schieten tekort als echtgenoot en als vader in het gezin. Ze hebben moeite met gezag en zijn diep in hun hart bang voor God. Wat is er met hen aan de hand? De rolmodellen van vroeger zijn verdwenen, met alle zekerheden van dien. De gevolgen hiervan? De mannen weten niet goed raad met de seksualiteit van hun zonen en dochters. Ze blijven onvolwassen, raken steeds passiever en zijn niet in staat zichzelf en hun gezin boven de sleur van alledag uit te tillen. Dit is ook in zekere zin van toepassing voor vrouwen. Volgens Leanne Payne (> 20 jaar ervaring op het gebied van gebedspastoraat en de dienst van genezing) zijn een groot aantal mannen op de een of andere manier onzeker in zijn mannelijkheid. Deze verdrongen of onbevestigde mannelijkheid uit zich in de homoseksuele of transgender neurose. Veel van wat tegenwoordig emotionele ziekte of onevenwichtigheid genoemd wordt is slechts het mannelijke of vrouwelijke dat binnen de persoonlijkheid niet bevestigd en uit balans is. Het geval van een man die ernstig van zijn mannelijke kant en identiteit was vervreemd was ooit een pathologische zeldzaamheid, een toestand die maar zo nu en dan voorkwam. Mannen waren, door hun vaders en de mannen in de samenleving als man bevestigd, voor het grootste deel vrij om uit te groeien tot echtgenoten, vaders en leiders. In het zekere bezit van hun gender-identiteit handelde de overgrote meerderheid van de mannen als het ware vanuit een hart dat was bevrijd van het legalisme uit de kindertijd, het narcisme van de adolescentie of het perfectionisme van een volwassenheid die tevergeefs naar zelfacceptatie (of zelfs naar bevestiging van ouders) zoekt. Ongelukkigerwijs is dat, wat ooit de uitzonderlijke psychogene factor was, nu geworden tot een hoofdkenmerk van de cultuur als geheel. Vandaag de dag zijn er inderdaad erg weinig mannen als man bevestigd en velen zijn pathologisch in alle opzichten van hun mannelijke kant vervreemd. De Bijbel leert in *NBG 1Cor 16:13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 14 Laat alles bij u in liefde toegaan.* Kort samengevat: er bestaat tegenwoordig bij een groot aantal mannen een overweldigend grote gender-verwarring. Wanneer mannen worden genezen in hun manlijkheid zal de weg geopend worden tot de heilheid van vrouwen.