

Huwelijk, alternatieven, seksualiteit, gezinsplanning.

Het huwelijk werd ingesteld bij de schepping Gen. 2: 18.

"Het is niet goed, dat de mens alleen zij. IK zal hem een hulp maken, die bij hem past."

De man alleen was dus niet compleet. GOD completeert de mens door toevoeging van de vrouw. Aan die complete mens, die combinatie, geeft GOD de opdracht:

Gen. 1:28 "Weest vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt"

Dit team, man en vrouw, moest in afhankelijkheid van GOD zijn plannen uitvoeren. Zij leefden in volkomen verbondenheid met GOD, omdat zij geen onderscheid hadden tussen goed en kwaad. Om dat te onderscheiden hadden zij overleg met GOD nodig, zodat zij dan wisten wat ze doen konden of juist moesten laten. De liefdevolle omgang tussen man en vrouw werd o.a. tot uitdrukking gebracht in de lichamelijke eenheid. In het N.T. wordt dit de afschaduwing van de verhouding van CHRISTUS en zijn gemeente. Tijdens de eerste operatie op aarde wordt Eva uit Adam genomen. Daarna voegde GOD de man en de vrouw samen. Gen. 2:22 "en HIJ bracht haar tot de mens" GOD voegde dus samen 1 man 1 vrouw. Hier refereert de HEER JEZUS aan als HIJ zegt: "Wat GOD samengevoegd heeft scheidde de mens niet"

Matth. 19:6. Het seksuele leven heeft duidelijk in GODs bedoeling gelegen "en zij zullen tot één vlees zijn" Gen. 2:24.

Daartoe voegde GOD samen één man en één vrouw, niet meerdere mannen en één vrouw of meerdere vrouwen met één man, ook niet vrouw met vrouw of man met man. GOD haat zulke verhouden. Lev. 18:20,22 en Rom. 1:25-27.

GOD voegde dus samen één man en één vrouw. Bij die twee is het toegestaan, normaal, logisch en bijbels dat zij geslachtsgemeenschap hebben. tot één vlees. Geen buitenechtelijk verkeer! Gen. 2:24, Matth. 19:5,6. "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee, maar één vlees. Hetgeen GOD dan heeft samengevoegd, scheidde de mens niet"

Let op: **ZIJN** vrouw (niet zijn vriendin of iemands anders vrouw) en **DIE TWEE** (anderen uitgesloten) en zo zijn **ZIJ** (exclusief). Die eenmaal officieel gevormde eenheid mag de mens niet scheiden.

Wanneer is er sprake van een huwelijk?

Ieder land heeft zijn eigen wetten. In veel landen kan de kerk een huwelijk officieel sluiten. Bij ons in Nederland wordt het huwelijk volgens de wet op het stadhuis gesloten. Onder getuigen vindt deze officiële handeling plaats en ten overstaan van alle aanwezigen belooft men trouw aan elkaar en ondertekent men het huwelijkscontract. In de gemeente neemt men bovendien uitdrukkelijk GOD en de gelovigen tot getuigen.

Mal. 2:14. "Omdat de HERE getuige geweest is tussen U en de vrouw van uw jeugd, aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is"

Wettige vrouw = letterlijk: De vrouw van uw verbond.

Voor GOD is het huwelijk dus een verbond dat niet geschonden mag worden, geen contract met een ontbindingsformule. In o.a. Mal. 2:16 zegt GOD: "Want IK haat de echtscheiding"

Het huwelijk als verbond is een afschaduwing van GODs verbond met zijn volk en in het N.T. van het nieuwe verbond tussen CHRISTUS en de gemeente. Ef. 5:22-33. CHRISTUS blijft daarin altijd getrouw, want zichzelf verloochenen kan HIJ niet, zegt 2 Tim. 2:13. Zo verlangt GOD ook trouw in het huwelijk "aan de vrouw van onze jeugd". GOD is immers zelf getuige.

PREVENTIE.

In onze tijd vinden veel scheidingen plaats. De cijfers lopen nogal uiteen maar men neemt aan dat ca. één op de drie huwelijken strandt. Dit gegeven moet ons als christenen tot preventie brengen om dit onder onze mensen tijdig op te vangen, voor zover dat mogelijk is. Daarom uitvoerige gesprekken, voordat een huwelijk wordt ingezegend over o.s.;

- GOD en zijn gemeente zijn getuigen.
- huwelijk is band voor het leven. (Rom. 7:2)
- aspecten van het sexuele leven.
- gezinsplanning ja of nee.
- zo ja, welke middelen zijn dan verantwoord.
- welke middelen zijn beslist niet verantwoord?
- de houding t.o.v. elkaar, liefde moet blijvend boventoon voeren.
- nooit iets eisen waardoor de ander zich vernederd voelt.
- alles uiteraard bijbels onderbouwen.

Aan het begin van de reis een duidelijk christelijk reisschema meegeven, de bijbelse waarde van het huwelijk meegeven. Dat is meer dan een huwelijksbijbel uitreiken.

Maar al eerder zullen we moeten voorlichten, nml. in onze jeugdgroepen. Partnerkeuze is hierin zeer belangrijk. Nooit iemand, die niet gelooft, want duisternis en licht hebben niets gemeen. 2 Kor. 6:14-16. Zoekt men zelf een partner of wordt GOD de kans geboden iemand aan ons toe te voegen. Elk huwelijk is naar de wil van GOD, maar niet ieder huwelijk is in de wil van GOD. Als men een huwelijk is aangegaan is het niet mogelijk het te verbreken onder het mom dat GOD deze twee niet heeft samengebracht. Een gesloten huwelijk is naar GODS wil, nml. één man en één vrouw. De consequenties liggen er, want elk gesloten huwelijk is een geldig huwelijk.

GEZINSPLANNING.

De mens grijpt op allerlei manieren in de natuur en is ook in staat om het kindertal te beperken. Vroeger kreeg men een kind, tegenwoordig neemt men een kind. De moderne technieken maken dit mogelijk en de christen zal ook daar mee moeten leren omgaan. Het seksuele leven is duidelijk niet alleen bedoeld om kinderen te verwekken. Man en vrouw hebben recht op elkaars lichaam, maar wel geregeerd door christelijke liefde. Daarom zegt Paulus dat onthouding alleen mag met beider toestemming en voor een korte tijd. 1 Kor. 7:3-5. Paulus verwijt zelfs een gebrek aan zelfbeheersing niet, maar hij zegt dat het beter is te trouwen dan van begeerte te branden. 1 Kor. 7:9. Echtparen mogen dus ten volle genieten van datgene wat ze elkaar op dit terrein te bieden hebben, maar met als hoofdmotief de liefde voor de ander. Dat is geen verspilling van zaad zoals wel eens wordt beweerd, maar een opgaan in elkaar. De natuur zelf is bijzonder gul. In 1 zaadlozing bevinden zich ongeveer 100 miljoen zaadcellen. Slechts 1 miljoen dringen door tot in de baarmoeder. Slechts enkele duizenden bereiken de eileider en soms (lang niet altijd) zal 1 zaadcel doordringen in de eikel. Deze conceptie is het begin van een nieuwe mens. David noemt dat het vormeloze begin. Ps. 139:15,16. Het voorkomen van zwangerschap is dus het verhinderen dat die ene zaadcel de eikel bereikt. Ieder echtpaar zal samen ernstig biddend hierin tot een besluit moeten komen. Men wete echter goed wat er wordt gebruikt! De morning-afterpil is geen voorbehoedmiddel, maar een nabehoedsmiddel. Het verhindert de bevruchte eikel zich te ontwikkelen, maar het vormeloze begin is er al, dus er is een mens. Ook het spiraaltje veroorzaakt een abortus omdat het verhindert dat de bevruchte eikel zich aan de baarmoederwand zal kunnen vastzetten. Men stelle zich dus goed op de hoogte voordat men ergens aan begint. Zodra de conceptie heeft plaatsgevonden kent GOD

die nieuwe mens reeds. Bij de conceptie in het lichaam van Maria zegt GOD tegen dat vormeloze gezin: "Mijn Zoon zijt Gij, IK heb U heden verwekt" Hebr. 1:5
Iedere ingreep om dat vormeloze begin te verwijderen is abortus, en dus doden van een ongeboren mens.

ZELFBEVREDIGING.

Bij het volwassen worden komen velen tot zelfbevrediging. Bij een man vindt er dan een zaadlozing plaats, bij een vrouw komt er niet vrij en heeft het alleen een bevredigend gevoel als gevolg. De bijbel zegt nergens iets over dit verschijnsel, wat ook in die tijden ongetwijfeld voorkwam. Waar de bijbel hier over zwijgt, zullen wij zeer voorzichtig hierop moeten reageren. Vroeger noemde men dit onaneren, naar Onan, die volgens de wet is Israël nakomelingen voor zijn gestorven broer moest verwekken en dit voorkwam door vroegtijdig de gemeenschap af te breken. Gen. 38:8-10. Het is volkomen onjuist dit op zelfbevrediging te laten slaan. Zoals jongeren op alle terreinen moeten leren om met hun ontwikkeling om te gaan en hun kracht e.d. moeten gaan beheersen, zo moeten ze ook leren hun sexuele gevoelens te gaan beheersen. We moeten jongeren dus helpen hun sexuele driften te gaan beheersen, zodat ze dat gebruiken als heerser en niet als slaaf daarvan. **ALS HET LICHAAM NIET WORDT GEMAAKT TOT EEN GOEDE DIENSTKNECHT WORDT HET LICHAAM EEN HELE SLECHTE MEESTER.**

Dus moeten we hen leren dat ze als heersers over de dingen zijn gesteld en niet als slaven.

ALTERNATIEVEN.

In onze maatschappij zijn er vele alternatieven voor het huwelijk. We zullen enkel in vogelvlucht beschouwen.

LATRELATIEVEN.

LAT=living apart together, dus: Leven Apart Tesamen.

Samenleven en toch apart, zonder directe vaste verplichtingen. Veel of weinig samen doen, in ieder geval wel sex. Daar dit een buitenechtelijk gebeuren is wijzen we dit zonder meer af. De voordelen voor de mensen liggen op financieel gebied en de vrijheid die men behoudt.

BOM = Bewust Ongehuwde Moeder.

De vrouw wil een kind zonder opgescheept te worden met de vader. Zij nodigt een bekende uit of gaat naar een spermabank. Enig doel: een kind. Ook dit ligt niet in de bijbelse lijn. Overigens gaan ook vruchtbare christenvrouwen, die een onvruchtbare man hebben wel naar een spermabank om bevrucht te worden. Het zaad komt dan van buiten het huwelijk. Ook dit is principieel niet aanvaardbaar. Adoptie kan wellicht dan een oplossing geven.

SAMENLEVING.

Een jongen en een meisje wonen nog gewoon thuis maar hebben wel regelmatig gemeenschap. Schimmige toestand, want zij hebben Vader en Moeder nog niet verlaten en de verkering kan nog makkelijk uitgaan. Onbijbelse situatie, al houden ze nog zoveel van elkaar. Stoppen os zo snel mogelijk trouwen is de beste oplossing.

SAMENWONEN.

Zonder getrouwd te zijn samen gaan wonen en leven als getrouwd. Er zijn geen trouwbeloften, wel morele verplichtingen, maar geen officiële. Ze kunnen nog alle kanten uit, ook de goede. Voor christenen is hier ook de oplossing om zo spoedig mogelijk te

trouwen.

HUWELIJK TUSSEN TWEE PERSONEN.

Men is thans bezig te trachten tot een verandering van de wet te komen zodat een huwelijk niet meer tussen een man en een vrouw wordt gesloten, maar tussen twee personen. DE bedoeling is dat twee mannen of twee vrouwen met elkaar kunnen trouwen, Het zal duidelijk zijn dat hier geen enkele bijbelse grond voor is te vinden. GOD stelde het huwelijk in tussen man en vrouw, iedere andere vorm is voor ons dus niet aanvaardbaar.

REAGEERBUIJSBEVRUCHTING.

Bij sommige mensen, die beide vruchtbaar zijn, is soms op de gewone wijze geen zwangerschap tot stand te brengen. Met de moderne medische technieken kan dan door samenvoeging van zaad en eicel van man en vrouw een bevruchting plaatsvinden in een reageerbuis. Het bevruchte eitje wordt vervolgens in de moeder ingeplant en zij krijgen toch op deze manier een eigen kind. Op zich zie ik geen bezwaren ware het niet dat meestal meerdere eitjes worden bevrucht terwijl er maar één wordt ingeplant. De andere bevruchte eitjes worden, naar men zegt, voor medische experimenten gebruikt en deze bevruchte eicellen zijn volgens Hebt. 1:5 door GOD gekende mensen. Om die reden acht ik ook deze methode voor de christenen niet verantwoord.

STERILISATIE.

Bij sterilisatie vindt een zeer diepe ingreep plaats, medisch niet moeilijk, maar diep ingrijpend in het functioneren van het lichaam. Soms is deze ingreep weer ongedaan te maken, maar geen arts kan dat garanderen. Echtparen zullen hier zelf biddend uit moeten komen of zij een zo diepe ingreep voor GOD kunnen verantwoorden.

SCHEIDEN EN HERTROUWEN.

Kunnen christenen scheiden? Technisch wel natuurlijk, maar principieel? Paulus zegt in Rom. 7:2,3: "Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de mans sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten: wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft."

Paulus geeft dus aan dat de dood het huwelijk ontbindt. In 1 Cor. 7:10 zegt Paulus: "Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heer, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dit toch gebeurd, dan moet zijn ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dit is dus een bevel van de HEER. Dit bevel zegt:

- a. Een vrouw mag haar man niet verlaten
- b. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven
- c. Of zij kan zich met haar man verzoenen.

Voor de man geldt:

- a Een man moet zijn vrouw niet verstoten.

Dit bevel van de HEER laat aan duidelijkheid niets te wensen over. In :12 begint Paulus met de woorden: Maar tot de overigen zeg ik, niet de HEER" De richtlijnen die hier volgen

zijn dus van Paulus, duidelijk uit pastorale zorg gesproken. Wie zijn die overigen? Men neemt aan dat Paulus hier die gemengde huwelijken bedoelt, dus van christenen met ongelovige. Als de ongelovige bij je wil blijven, dan moet je geen scheiding zoeken, maar als hij niet met je wil blijven samenwonen, laat hem dan gaan. Paulus zegt: "De broeder of zuster is in dit geval niet aan het gebod van de HEER geboden dat geldt voor christenen, dat scheiding niet hoort voor te komen.

De HEER JEZUS zegt in de evangelieën ook een paar maal iets over de moeilijke zaak. In Markus 10:11,12 en Lukas 16:18 zegt de HEER "Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt pleegt echtbreuk t.o.v. haar en indien zij haar man verlaat en ander trouwt pleegt zij echtbreuk"

Matth. 5:32 zegt: "Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar wordt gepleegd; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk" Als redenen voor scheiding geeft JEZUS hier dus ontucht.

Matth. 19:9 zegt: "Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk" Zelfs de discipelen vonden dat erg streng, :10 "Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen." En JEZUS zegt dat Mozes de scheidbrief had gegeven vanwege de hardheid van hun hart. (:8). Maar, zegt JEZUS: "het is van de beginne niet zo geweest."

Als een man iets onbehoorlijks aan zijn vrouw vond mocht hij haar wegsturen met een scheidbrief. (Deut. 24:1) Wat onbehoorlijk was, is helaas niet beschreven.

De rabbijnse school van Sjammai, die zeer streng is, vindt alleen overspel in deze zin onbehoorlijk, terwijl de school van Hillel het aanbranden van eten al onbehoorlijk genoeg vindt om een vrouw weg te sturen. Tegen ze praktijken neemt JEZUS stelling en HIJ brengt dit artikel uit de wet van Mozes tot de bedoelde proporties terug. Gezien het gebod van de HEER in 1 Cor. 7:10 zijn deze teksten uit de evangelieën een recht trekken voor de joden van de bedoeling van de wet van Mozes en dus niet voor de christenen bestemd.

Persoonlijk noot:

Gezien de verschillen over het al of niet inzegenen van gescheiden mensen tussen eerlijke en oprechte dienstknechten van GOD, pleit ik ervoor dat zulke huwelijken nooit worden ingezegend, doch dat er eventueel voorbede wordt gedaan in de gewone samenkomst en de verantwoordelijkheid hier volledig bij het echtpaar blijft liggen. Zulk een voorzichtige weg past m.i. bij zulke sterk tegengestelde meningen op grond van de bijbel.

Als in onze vertaling het woord ontucht, hoererij en overspel wordt gebruikt, staat er in de grondtekst meestal het woord "porneia" Dit grondwoord staat voor allerlei onwettige en immorele seksuele relaties en handelingen, zoals: voorechtelijk verkeer, buitenechtelijk verkeer, partnerruil, prostitutie, incest, homofilie, pedofilie, overspel, bestialiteiten enz.

GEMENGD HUWELIJK

Een gemengd huwelijk (de één gelovig en de ander ongelovig) mag in principe alleen voorkomen als na een huwelijk van twee ongelovige er één tot geloof komt. Dan zit je met dit feit. Paulus zegt in 1 Cor. 7:13 "en deze er in bewilligt met haar samen te wonen" Het gebruikte Griekse woord dat hier wordt gebruikt voor "bewilligen" is suneudokeoo. Het betekent: instemmen met - goedvinden - het met iets eens zijn.

Dus de ongelovige aanvaardt dat de ander zijn of haar geloof wil beleven en geeft daar ook de ruimte voor. De ongelovige kan niet worden gedwongen mee te doen aan geloofszaken en de gelovige kan niet worden gedwongen mee te doen aan onchristelijke zaken. De gelovige heeft het recht en de plicht zich niet te verontreinigen met bijv. pornofilms, occulte zaken, vuile lectuur, losbandige feesten, partnerruil e.d. Ook hoeft de gelovige partij niet alles te nemen zoals bijv. overspel e.d.

Wij moeten stimuleren dat zo'n dat zo'n huwelijk in stand blijft indien dat ook maar enigszins mogelijk is, maar niet tot elke prijs. Als de ongelovige de ander daarin niet accep-

teert en scheiding wil, dan mag de gelovige daarmee instemmen zegt :15.
Als pastorale medewerkers moeten wij zo'n situatie zeer zorgvuldig begeleiden. Tot vrede heeft GOD de mens geroepen.

DRAAGMOEDERSCHAP.

Sommige echtparen, waarvan de vrouw geen kinderen kan krijgen, laten een andere vrouw bevruchten met het zaad van de man, meestal door kunstmatige inseminatie. Er wordt een contract gesloten dat de vrouw die het kind draagt het kind direct na de geboorte afstaat aan het echtpaar. De draagmoeder ontvangt hier soms aanzienlijke bedragen voor. Dikwijls loopt de zaak ook fout, omdat de draagmoeder weigert het kind, dat zij 9 maanden droeg, af te staan. Dat heeft tot afschuwelijke drama's geleid. ER zijn veel variaties mogelijk. Vrouwen, die geen kinderen kunnen krijgen, maar waarvan wel de eicellen bevruchtbaar zijn kunnen via de reageerbuis methode een eicel met het zaad van de eigen man laten bevruchten en dit bevruchte eitje laten inplanten bij een draagmoeder, die dan alleen functioneert als pleegmoeder, hoewel het kind in haar buik groeit en door haar groeit. Soms is de draagmoeder dus een stiefmoeder en soms de echte moeder van het kind. We geloven als christenen niet dat we die weg moeten gaan en we wijzen deze methode principieel af. Het adopteren van een kind kan hier wellicht de oplossing zijn.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DEZE DINGEN?

Bij alle medisch technische mogelijkheden op dit gebied moeten we niet vergeten dat vertrouwen op GOD onze problemen kan oplossen. Een goede open relatie met GOD door de HEE JEZUS CHRISTUS opent voor GOD de mogelijkheid om ons te leiden in deze zeer moeilijke zaken. GOD kan de schoot van de onvruchtbare openen en het zal dus ook zaak zijn in de eerste plaats ons vertrouwen op GOD te stellen en HEM te vragen de vruchtbare openen en het zal dus ook zaak zijn in de eerste plaats ons vertrouwen op GOD te stellen en HEM te vragen de vruchtbaarheid te geven. Zo werden Rachel en Lea vruchtbaar en kregen zij hun kinderen, evenals de moeder van Samuël. Gen 29:31 en Gen. 30:22 en 1 Sam. 1:19,20.

Vele vrouwen hebben een kind gekregen nadat met hen in het openbaar in de gemeente of in stilte is gebeden.

De vele mogelijkheden in de medische wetenschap maken ons steeds onafhankelijker van GOD, terwijl ook ons denken steeds meer gericht dreigt te worden op de vele mogelijkheden via de wetenschap. Dat lijkt een logische ontwikkeling, maar voor de christen geldt uiteraard dat hij eerst tot GOD zal gaan om van HEM alsnog kinderen te krijgen. Voorbede onder handoplegging van voorganger en oudsten is voor de christen de eerste stap bij de confrontatie met zulke problemen, evenals dat met ziekte in het algemeen de lijn van ons handelen behoort te zijn.

WAAROM SEKSUELE ZONDEN ERGER ZIJN DAN ANDERE ZONDEN

Gods vergeving is volkomen maar de gevolgen immoraliteit brengen grote schade aan.

door Jack W. Hayford
vertaald door Tessa Proost

De seksschandalen van televisie-predikanten die de gemeente van Christus de laatste jaren schokten, zijn we voor een deel alweer vergeten. Maar het morele falen van die bekende geestelijke leiders veroorzaakte een groot aantal reacties, die nog steeds nadere beschouwing vragen. Ik ben vooral bezorgd over twee reacties die ik ben tegengekomen.

Ten eerste zeiden veel christenen: "Laten we gewoon vergeven en vergeten en hun door laten gaan met hun werk". Maar ondanks dat vergeving ogenblikkelijk plaatsvindt, vereist de rol en verantwoordelijkheid van een geestelijke leider dat zijn naam in ere hersteld wordt en dat hij in Gods Woord volhardt voordat hij als geestelijk leider in ere hersteld wordt.

De tweede reactie was een poging om seksuele zonden te vergoelijken op grond van het feit dat het net zo erg is als andere soorten zonde. Maar deze verkeerde conclusie negeert ervaring, onderschat praktische wijsheid en is in tegenspraak met wat de Bijbel zegt. Het is deze tweede ongepaste houding waar we wat dieper op in zullen gaan.

Om te beginnen moeten wij seksuele zonde definiëren. In 1 Kor. 6:10 vinden we een reeks van seksuele zonden genoemd: "Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenscheners..... zullen het Koninkrijk Gods niet beërven". Afgodendienaars lijkt hier niet op zijn plaats. In de klassieke oudheid werd heidense aanbidding echter vaak gecombineerd met rituele prostitutie. In ieder geval betekent verafgoding: zich buigen voor een beeld waarachter een demon zetelt, en dat is precies wat er vandaag de da gebeurt als mensen pornografie lezen.

Vers 10 zegt dat degenen die deelnemen aan dit soort zonden onterfd worden van het Koninkrijk van God. Dit moet ook nader omschreven worden. Betekent het dan dat je ziel verloren gaat als je een seksuele zonde begaat? Nee, het verlies van een ziel en het verlies van "reddingsvreugde" zijn twee verschillende dingen.

Maar als u die levenswijze voortzet, zet u uw relatie met God op het spel. En zelfs het eenmalig seksueel zondigen van een christen resulteert in verlies van autoriteit, heerschappij, kracht en zegen van het leven van het Koninkrijk.

als we volhouden in zonde te leven (in tegenstelling tot een moment van falen) riskeren we dat wij uiteindelijk zo ongevoelig worden door de Geest van God dat wij ons overgeven aan de geest van deze wereld.

Deze omschrijvingen in gedachten houdende en aan de hand van de Bijbel en menselijke ervaringen wil ik vaststellen dat seksuele zonden erger zijn dan andere zonden. De stelling dat God alle zonden over een kam scheert, klinkt rechtvaardig en redelijk, maar geeft blijk van onwetendheid aangaande de openbaring Gods Woord en is onpraktisch in alle opzichten.

Ter ondersteuning van deze stelling, wil ik tien punten naar voren brengen, die ik aan de hand van de Bijbel en mijn pastorale ervaring wil toelichten. Ik ken christenen die door de pijn en het drama van seksuele zonde heengingen. Bedenk hierbij wel dat ik niet beweer dat seksuele zonden moeilijker te vergeven zijn voor God.

Gods vergeving is onbeperkt. Seksuele zonden zijn erger in de zin dat zij persoonlijke en sociale schade berokkenen.

Elk van deze opmerking of een combinatie van sommige kan ook van toepassing zijn op andere zonden. Ik geloof echter niet dat er van een andere vorm van zonde gezegd kan worden dat het ons zo door en door verwoest als de seksuele zonde.

1. SEKSUELE ZONDEN ZIJN ERGER DAN ANDERE ZONDEN, WANT WIJ BEVLEKKEN HET DIEPSTE VAN ONZE PERSOONLIJKE IDENTITEIT.

Weinig kenmerken zijn zo fundamenteel voor onze persoonlijke identiteit als onze geslachtskenmerken. Het eerste dat er van ons werd gezegd bij onze geboorte was: "Het is een jongen" of "het is een meisje". Onze seksualiteit ligt ten grondslag aan wie we zijn.

Psalm 11:3 zegt: "Wanneer de grondslagen vernield zijn, wat kan dan de rechtvaardige

doen?" Als het fundament van iemands identiteit door seksuele verontreiniging wegrot, waar zal hij zich dan keren voor gerechtigheid, voor ongeschonden?

Herhaaldelijk heb ik met christenen gesproken die in opspraak kwamen door hun eigen daden of die slachtoffer werden. Bij allen bleek dat wat eerst aangenaam leek plotseling veranderde in verbijstering, frustratie en schaamte. Gods wetten zijn in elk menselijk hart geschreven, wij weten wanneer ze overtreden worden.

2. SEKSUELE ZONDE BUIT ONZE DIEPSTE EMOTIES UIT.

De essentie van verleiding is manipulatie. Of je nu verleider bent of verleid wordt, emoties worden aangetast. De verleider raakt uitgeput en de verleide voelt zich geweld aangedaan.

Omdat seksuele activiteit onze diepste gevoelens aanwakkert, lopen wij ook kans gekwetst te worden. Als voorganger heb ik vaak te maken gehad met jonge mensen, die in de knoop zaten door seksueel falen, vlak voor het huwelijk. De beloofde vreugde verdween als sneeuw voor de zon en liet slechts pijn en ellende achter.

3. SEKSUELE ZONDE BEZOEDLT DE BRON VAN ONZE HOOGSTE CREATIVITEIT

De Bijbel zegt dat God de mens naar zijn eigen beeld schiep. Een deel van Gods beeld in ons is de ontzagwekkende gave om leven te scheppen. Seksuele zonde vervuilde de stroom van scheppingskracht in de menselijke voortplanting. Satan wil onze seksualiteit aantasten, iets dat wat hij niet kan en wij wel is het verwekken en voortbrengen van menselijk leven. De duivel haat de scheppingsgave van God in de mens hij wil het beeld van God uitroeien en door het te omringen met onreinheid en onfatsoenlijk.

4. SEKSUELE ZONDE VEROORZAAKT EEN SCHULDGEVOEL DAT ONS VERTROUWEN IN GODS VERGEVING AANTAST

Ik heb praktisch nooit iemand over nietseksuele zonden horen zeggen: "Ik kom niet over dat schuldgevoel heen". Ik heb mensen horen zeggen dat ze zich nog verantwoordelijk voelen voor hun gedrag, maar ik heb zelden horen zeggen dat ze zich veroordeeld voelen. Hebzucht, stelen, liegen -niet- seksuele vormen van ongehoorzaamheid zoals deze worden meestal in het verleden gelaten als vergeven.

Aan de andere kant kan ik u niet vertellen hoe vaak ik met christenen te maken kreeg, die wisten dat ze vergeven waren en toch niet afkwamen van dat verminkende veroordelingsgevoel dat met seksuele falen gepaard gaat. Ik kan mij bijvoorbeeld een gesprek met een voorganger herinneren die jaren daarvoor in seksuele immoraliteit viel. Terwijl hij oude fouten beschreef, begon hij enorm te huilen en hij vroeg: "Pastor Hayford, kan ik ooit, ooit vergeven worden en weer in de bediening gaan staan?" Deze man wist meer dan wie dan ook van de bijbelse leer af, maar toch was hij nog steeds verminkt door schuldgevoel over zijn verleden.

Was het schuldgevoel zo aanhoudend omdat God een speciale veroordeling heeft voor de seksuele zonde van gelovigen? Ik denk het niet. Ik denk eerder dat seksualiteit zo'n belangrijk deel is van onze menselijke natuur dat het schuldgevoel niet makkelijk losgelaten wordt.

5. SEKSUELE ZONDEN DOEN AFBREUK AAN DE MEEST INTIEME MENSELIJKE RELATIE.

De meest intieme menselijke relatie in het leven is het huwelijk. Nu maakt het ongetrouwd zijn een persoon niet minder volmaakt of ongeschikt voor de bediening. Sterker nog, Paulus

zegt zelfs in 1 Kor. 7:25-29 dat er een speciale gave is in het alleenstaand zijn, die het sommigen mogelijk maakt om een nivo in hun bediening te bereiken die onmogelijk is voor een getrouwd persoon.

Er bestaat geen twijfel over dat de diepste en meest intieme menselijke relatie die van het huwelijk is. Seksuele zonde tast de basis van die relatie aan, omdat het de mogelijkheid tot open communicatie verziekt.

De wereld zegt, de basis voor een bevredigende relatie is seksuele comptabiliteit, die je voor het huwelijk door ervaring oploopt. Maar de bijbelse visie is: vertrouwen is de basis van een gezonde relatie; vertrouwen in God dat zijn gebeden over seksuele reinheid voor ons eigen bestwil zijn en gehoorzaamd moeten worden. Vertrouwen in elkaar, omdat we ervoor kiezen om onze wederzijdse overeenkomst te houden door de kracht van Gods Geest.

6. SEKSUELE ZONDE STELT ONS BLOOT AAN HET VERWEKKEN EN VOORTBRENGEN VAN EEN ONGEDRAGEN, ONONDERHOUDEN EN ONDERSTEUND MENS.

Dit gevolg kan betrekking hebben op een kind dat niet gedragen wordt in de schoot en geaborteerd wordt; of een kind dat niet onderhouden wordt wanneer het eenmaal geboren is en dat in de steek gelaten wordt door beide ouders of door een van hen; of een kind dat geboren wordt maar emotioneel niet ondersteund wordt, ongewild, onwaardig, onwenselijk en dat ook op die manier behandeld wordt.

Enkele jaren geleden vertelde een van de meest toegewijde christenen mij over de emotionele omwenteling die volgde nadat hij te weten kwam dat hij buiten het huwelijk verwekt werd. Ondanks dat hij een volwassen christen was, vertelde hij dat het ontdekken van de omstandigheden waarin hij verwekt werd, hem het gevoel gaf dat hij ongewild was.

7. SEKSUELE ZONDE VERGROOT DE KANS OP HET VERSPREIDEN AIDS EN ANDERE SEKSUEEL-OVERDRAAGBARE ZIEKTEN.

Met verspreiding van AIDS en andere seksueel-overdraagbare ziekten, zien zelfs wereldse mensen in dat losbandigheid ernstige gevolgen kan hebben.

Functionarissen van de volksgezondheid bemerken eindelijk dat de beste wijze om geslachtsziekten te voorkomen is door een vaste partner voor het leven te nemen - wat alleen maar bevestigt dat de aanwijzingen die God ons in zijn eeuwig Woord gaf de meest praktische wijze is om ons leven te leiden.

8. SEKSUELE ZONDE GEEFT RUIJTE AAN BEGEERTEN DIE ALLEEN VERDER ONNATUURLIJK GEDRAG VERWEKKEN.

Toegeven aan het vlees leidt alleen tot toegeven aan meer begeerten, omdat het vlees nooit genoeg krijgt. Het bijbelse woord voor begeerten in de Griekse vertaling is 'pleonexia' hetgeen betekent: een verlangen naar meer dat nooit verzadigd wordt.

Ik heb eens een preek gehoord van een jonge man die een bediening leidt voor het helpen van mensen met seksuele verslavingen. Hij verteld dat hij in seksuele perversie viel toen hij regelmatig naar pornofilms keek. Ondanks dat hij als een echte heteroseksuele 'macho' begon, verwekten de mannen in die films op een gegevenmoment net zoveel seksuele gevoelens bij hem als de vrouwen. Uiteindelijk begaf hij zich op het terrein van homoseksualiteit.

Het geval van deze man illustreert dat seksuele zonde onnatuurlijk is en alleen plaats maakt voor verder onnatuurlijk gedrag. Seksuele perversie wordt niet bevredigd en op een

gegeven moment gaat de perverse geest domineren.

9. SEKSUELE ZONDE BESCHAAMT HET VERTROUWEN VAN HET HELE LICHAAM VAN CHRISTUS.

Toen Paulus de Korinthiers opriep om seksuele zonde te ontvluchten herinnerde hij hen eraan dat hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest (1 Kor. 6:19). Hier bedoelde hij het daadwerkelijke lichaam van de individuele gelovige mee, maar hij schreef ook naar de Korinthiers als een lichaam van gelovigen, die een tempel vormden die God bouwde; zoals waar hij in zijn tweede brief bij deze gemeente op aandrang (2 Kor. 6:16).

Wat een deel van het lichaam doet, treft onherroepelijk ook de andere delen. Paulus schreef 'als een lid lijdt, lijden alle leden mede' (1 Kor. 12:26). Hij somde ons gezamenlijk christelijk leven op deze wijze op : 'Want niemand onzer leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf' (Rom.14:7)

Evenzo heeft u geen recht mij te compromitteren. Wij zijn een lichaam. Welk recht heeft een van ons, die samen als een lichaam geschapen zijn om een woonplaats van de levende God te zijn, om de anderen te compromitteren? Seksuele zonde beschaamt het vertrouwen van de rest van de gemeente.

Er is geen twijfel over dat uw redding niet afhankelijk is van uw seksuele volmaaktheid. Maar uw roeping om een volgeling van Christus te zijn, vereist dat u discipline accepteert, stabiel wordt, voorwaarts gaat en weigert toe te geven aan de losbandige geest van de huidige samenleving.

10. SEKSUELE ZONDE TAST DE ABSOLUTE HEERSCHAPPIJ VAN JEZUS CHRISTUS IN UW LEVEN AAN.

Jezus leefde een leven van absolute reinheid voor de Vader toen Hij zich op deze wereld begaf. Hij hield zowel zijn gedachten als relaties rein. Vandaag zijn wij geroepen om in reinheid voor de Vader te leven. zoals Hij ook deed.

Seksuele zonde is erger dan andere zonden, omdat het het reine Lichaam van Christus prostituteert. Ik weet dat dit erg extreem lijkt, maar de apostel Paulus zei zelf 'Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet!' (1 Kor. 6:15,16). Wanneer we de elden van het Lichaam van Jezus nemen - dat is ons eigen lichaam - en ze prostitueren met seksuele immoraliteit, onderwerpen wij Jezus aan onze wil in plaats van onze wil aan zijn heerschappij te onderwerpen.

Wij denken vaak aan :Pilatus als een tiran die onze Here Jezus aan wrede marteling onderwierp, die zijn lichaam brutaliseerde. Maar bedenk eens hoe wreder te meer de tirannie van ons eigen wil zou zijn als wij ons inlaten met seksuele zonde. In het licht van Paulus woorden kunt u zich er een voorstelling van maken wat dat dan zou betekenen. Het zou zijn alsof wij Jezus in bed zouden duwen en Hem dwingen zijn lichaam te ontteren door een immorele relatie te hebben met iemand.

Misschien vindt u dit een overdreven vergelijking. Maar dat was de vergelijking die Paulus trok, en alleen zo'n schokkend beeld kan sommige christenen overtuigen van de ernst van seksuele zonden.

Als wij de verschrikkelijke gevolgen van zo'n vorm van immoraliteit onthouden, zullen wij niet zo gemakkelijk in de verleiding vallen. wij zullen seksuele zonden dan niet met een opmerking ter zijde schuiven in de trant van: "Ach, laten we vergeven en vergeten". We zullen ook niet naïef concluderen dat seksuele zonden niet erger zijn dan andere zonden.

We zullen daarentegen bevrijd zijn van onze nonchalante houding tegenover seksualiteit.

We hebben gezien dat seksuele zonde in alle opzichten erger is dan andere zonden. God kan ons vergeven en vrijkopen van zelfs de ergste zonden. Nadat Paulus een lijst van zondaren opsomde, die het Koninkrijk van God niet konden beërven, zei hij: 'En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de Naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God' (1 Kor. 6:11). Zo zeker als God ons roept tot het discipelschap, vergeeft Hij en herstelt Hij ons.

Het woord van God aan ons vandaag is hetzelfde als aan de vrouw die in ernstige gevolgen van ontucht werd bevonden (Joh. 8:11) 'Ga', beveelt Hij ons, 'en zondigt niet meer'.

ENKELE CONCLUSIES.

- God wil seksualiteit alleen binnen het huwelijk. Alle andere seks is porneia.
- God haat de echtscheiding, die in principe tussen twee wedergeboren christenen niet mag voorkomen.
- De alternatieven voor het huwelijk zijn voor de christen niet aanvaardbaar.
- Hertrouwen na scheiding blijft discutabel. Men ga in deze een zeer voorzichtige weg. Niet ons gevoel moet hierin prevaleren, wel moeten we genade betonen. Zie de persoonlijke noot op blz. 5.
- Bij gemengde huwelijken is scheiding mogelijk wegens een onleefbare situatie.
- In de gemeente moeten we zeer preventief werken en ons niet aanpassen naar aanleiding van de huidige maatschappelijke normen. We moeten B I J B E L S E trends aan blijven geven. Daar moet de christen naar leven. De prijs is veelal dat de christen zal worden gemeden of belachelijk zal worden gemaakt voor zijn opvattingen.

Lectuur.

- "Wat is er mis tussen ons?" Mr. J.A.M. Verwajen. ISBN.90.6067.4561.
- "Huwelijk, echtscheiding, hertrouwen." Gordon Lindsay. ISBN.90.6442.464.0.
- "Echtscheiding" Dr. J. Douma. ISBN.90.70057.70.0

Deze studie is gegeven door Peter Rothuizen.