



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:
De HERE is met u, gij dappere held.
Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.
Ik zend u immers?' (Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 1 Het volk wordt onderdrukt

'Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren.....Toen riepen de Israëlieten tot de Here.' (Richteren 6:1 en 6).

Richteren 4 en 5 zijn hoofdstukken van overwinning. Nadat het volk was afgedwaald van God , en kwaad deed in zijn ogen, werd het onderdrukt. De Heer verlost door richteren / rechters. H. 5 eindigt met: 'toen had het land veertig jaar rust.'

Waar Gods volk het 'rustig aan' doet, gaat het meestal verkeerd. '

Wij hebben de opdracht om actief, strijdend te zijn. Gods volk behoort Hem na te volgen en te heersen over de vijanden. Als wij niet heersen over onze vijanden, zullen zij heersen over ons. We zijn nooit klaar om dan onze wapenrusting neer te leggen.

Geestelijke laksheid brengt wetteloosheid. Wetteloosheid brengt wederspanningheid.

1 Sam 15:22-23 zegt: *'Maar Samuël zeide: Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. 23 Voorwaar, weerspanningheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.'*

Opstandigheid, ongehoorzaamheid rebellie zijn termen, die in onze tijd actueel zijn. Er is weerstand tegen gezag (ouders, overheid, leraren, meerdere op het werk, gemeenteleiding, enz.). Een ander kenmerk is, dat er geestelijke leiders nodig zijn, die de normen en de standaard van de Heer hoog houden. Waar dat onvoldoende aanwezig is, zal de geest van rebellie ontstaan. Rebellie, ongehoorzaamheid en wederspanningheid staan gelijk aan toverij, afgoderij. Rebellie, hoogmoed zijn het karakter van de duivel. Alle rebellie is uiteindelijk gericht tegen God.

Midjan is het gebied van de stam afkomstig van Midjan ("twist; strijd"), de zoon van [Abraham](#) en Ketura. Het gebied van de nakomelingen van Midjan, de Midjanieten (of Midianieten), is voornamelijk gelegen in de woestijn ten zuiden van Edom, ten oosten van de golf van Akaba en ten noord-westen van het Arabische schiereiland.

Midjan trekt op met andere vijandige volkeren (bijv. Amalek). Waar mensen van God afdwalen, krijgt de vijand gelegenheid om te verdrukken. God gebruikt die volkeren om zijn volk te tuchtigen, zodat het zich weer tot Hem gaat richten, Hem gaat aanroepen.

In onze tijd, in ons land zien we dat men (eens een christelijke natie) van God is afgedwaald, dat het goddeloze wetten heeft bedacht, andere goden is gaan aanbidden (afgoden, welvaart, ik, enz)

De duivel wil stelen, slachten, vernietigen, moorden, roven. Er zijn geestelijke machten die proberen om Nederland geestelijk te verarmen, vrees aan te jagen, te verwoesten (H6:2 en 6).

Er zijn overheden, machten, wereldbeheersers, krachten, boze geesten (Efeze 6:13). Zij hebben het gemunt op het gezin, op de kinderen, op de huwelijken, op relaties, gemeenten, enz.

Verwoesting, verarming, begon daar, waar het voedsel eerst te vinden was. De vijand vernietigde gewassen, kudden, al het voedsel. Dat is, wat de vijand ook in onze tijd doet; het Woord van God wegroven, ontcrachten. Hosea 4:6 zegt: *'Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.'*

Vele mensen weten van God, maar kennen Hem niet in en door zijn Woord. Er is een ontkenning van het onfeilbare gezag van het Woord.

Laten we niet zo ver komen, dat we de Heer pas toegewijd zullen dienen, zijn Woord zullen eerbiedigen, nadat alles lijkt weggeroofd te worden.

De Israëlieten begonnen de Heer aan te roepen, ze riepen om verlossing.

Wat is God genadig en liefdevol, dat Hij luistert en hoort!

Als wij in onze dagen een ommekeer willen zien, als wij willen, dat de Heer Zich gaat openbaren, dan zullen we moeten beginnen om Hem aan te roepen.

De Heer sprak tot Salomo: *'Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover*



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.' 2 Kron 7:13-14

Zien wij de nood van onze omgeving (persoonlijk leven, gezin, werk, land, gemeente)?

Wat doen we? Geloven we, dat er een God in de hemel is, Die vernieuwing kan geven?

Hebben we hoop, dat er in onze stad en land een ommekeer gaat komen, of verwachten we nog meer onheil? Geloven we, dat de heerschappijen en machten zich moeten terugtrekken?

Wij moeten de Heer zo aanroepen, dat Hij antwoordt. Het roepen moet samengaan met;

- 1 Verootmoediging (vernederen), Hem verhogen
- 2 bidden
- 3 zoeken mijn aangezicht
- 4 bekering

We zien in vers 7 en 8, dat als gevolg van het roepen de Heer begon te spreken. Hij stuurde een profeet. De boodschap van de profeet was niet lieflijk, mals, maar was 'pittig'. Lopen we weg voor Gods profetische correcties, aansporingen, of richten we ons naar zijn wil? De Heer sprak door de profeet over zijn daden t.o.v. zijn volk. Ook klinkt zijn waarschuwing om geen afgoderij tot te laten. Afgoderij is iets waar we midden in staan. Alles wat van God afhoudt, God op de tweede plaats zet in ons leven.

Wij moeten ons weer / meer gaan richten op die grote, geduchte God, op zijn daden, zijn wil en zijn Woord. Ook vandaag klinkt wereldwijd het profetische woord: Ik wil herstel geven; keer je tot Mij.'

Lees ook de woorden van de profeet Joël in hfs 2:12-32 Natuurlijk geldt deze profetie inde eerste plaats en bovenal voor Israël, maar ook voor ons is er een belofte.

De Heer wil, dat er een Gideonsleger zal opstaan, om verloren gebied terug te winnen.

Dit leger zal er alleen komen, als Gods volk zich met een volkomen toewijding overgeeft aan Hem.

Ken uw vijanden, ken bovenal uw Heer, die te allen tijde de Overwinnaar is!



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 2 Gideon wordt geroepen (Rich. 6:11-16)

'Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: 'Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.' (Richteren 6:14).

De Engel des Heren kwam terwijl Gideon bezig was (Rich. 6:11)

Gideon was ongehoorzaam aan de Midianieten. Hij klopte tarwe uit in de wijnpers, in het geheim. Hij was actief bezig met het bereiden van brood. In strijd, nood moeten wij de woorden van God zoeken, onderzoeken. Laat de vijand nooit Gods Woord wegroven uit je leven!

De Heer kan diegenen gebruiken, die weigeren op te geven, die niet bij de pakken neer gaan zitten. Gideon was door de Heer opgemerkt. Hij zoekt mensen die niet passief, apathisch zijn. Natuurlijk was Gideon bang. Hij wilde in die wijnpers niet opvallen. Toch gaf hij zich niet over aan de vijand.

Naam Gideon en afkomst

Hebreeuwse naam: 'houthakker', 'iemand die neervelt', 'houwdegen', 'krijgsman', 'strijder'; ook wel verklaard als 'met gewonde / afgekapte hand'

In zijn naam is een bestemming te zien. De Heer roept om te strijden en te overwinnen. 'Met gewonde, afgekapte hand' spreekt van eigen zwakheid, onmacht. Vgl. met Jacob, die Israël werd.

Gideon is een zoon van Joas, wat betekent: de Heer heeft gegeven. Verder is hij een nakomeling van Abiëzer wat betekent: Vader is hulp. Hij groeide op in een afgodische familie (vers 25).

Ontmoeting met de Heer

'De Engel des Heren verscheen hem en zei tot hem....' (Rich. 6:12)

Hoe kan de Heer ons ontmoeten? De basis is het offer (18-24).

Als Hij ons ontmoet, dan zijn de eerste woorden; 'De Heer is met je, voor je!'

God is niet tegen ons maar voor ons! (Rom 8:31). Met Hem zijn we in de meerderheid!

Wat is een held?

'Iemand die iets gevaarlijks doet wat goed afloopt. Een dappere strijder. Iemand die door een bijzondere prestatie bekend is. Iemand die op dappere wijze een ander helpt.'

Dan spreekt de Heer ons aan als 'dappere held'!

Gideon voelde zich geen held, maar hij voelde zich onmachtig, klein, zwak en angstig.

Joël 3(of 4):9 en 10 *'Roep de volken op: Bereid je voor op de strijd, laat je helden aantreden, laat al je strijders nu ten strijde trekken! Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren, en laat de zwakke zich een held betonen.'*

Gideon moest leren om zichzelf te zien samen met de Heer. Hij moest de kracht van God in zijn eigen zwakheid gaan ontdekken. 1 Joh 4:4 leert dat Hij in mij een meerderheid is.

Tegenwerpingen

- Teleurstelling, vragen. Indien de Heer..., waarom?????
- Waar zijn de wonderen van vroeger?
- De Heer heeft verstoten.... Is Hij wel voor mij, ik merk Hem niet op....
- Waarmee zal ik verlossen? Hoe zal ik het kunnen doen? Ik heb weinig talenten..
- Mijn achtergrond is negatief. Mijn familie, opleiding is ...

In de Bijbel zien we dat mensen, die geroepen worden door de Heer niet altijd staan te juichen van enthousiasme.

Mozes: wie ben ik, wie bent U, ik kan niet spreken, ze zullen niet luisteren (Ex 3)

Jeremia: ik ben te jong, ik kan niet spreken (Jer 1)



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Ik roep, Ik zend, Ik ben met je!

'Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers?' (6:12-14)

'Toon je moed en bevrijd Israël, dat is je opdracht.'

Lees ook 2 Tim. 1:7 Hij heeft ons gegeven een geest van kracht, moed!

Hoe roept de Heer, wat is zijn roeping voor mij?

Hij roept 'algemeen'

Hij roept door zijn Woord, Hij roept elke gelovige op om: te getuigen, te spreken over Hem, biddend te strijden, te volharden, goede werken te doen, de minste te zijn, te dienen, te geven, te zorgen, te zegenen, te helpen, enz.

Hij roept 'specifiek'

Hij roept door 'Rhema' . Hij roept door prediking, door hartsovertuiging, door profetie, door voorganger, oudste, door droom, door ...

Hij roept niet naar jouw gevoel maar naar zijn wil!

Voorbeelden: Maria, discipelen, Paulus,

Timotheüs moest vasthouden aan de roeping die hij had ontvangen(1 Tim 1:18, 2:14).

Om een held te zijn in Gods koninkrijk heb je geloof nodig. Lees Hebr. 11 Geloof ontstaat door het Woord van God in ons. Hij zendt mij (Woord), Hij belooft met mij te zijn (Woord). Ik berg dat op.

Hij legt zijn Kracht in ons. De Kracht van de Geest maakt ons tot Gods-helden. Ga in Gods Kracht. Helden in eigen kracht die alleen hun eigen dingen willen doen zullen de strijd niet winnen.

Als wij willen gehoorzamen aan onze roeping en opdracht en als wij gaan in zijn Kracht, dan zullen we zijn Overwinning zien!

Ik zoek Hem. Hij roept Mij. Ik hoor en versta Hem. Ik ontvang zijn Kracht. Ik ga!

Wees een held van / voor God in

Getuigen

Seniorenwerk

Huwelijkspastoraat

leiding geven

muziek-geluidbediening

dienstbaarheid

offeren

gastvrijheid

jeugdwerk

biddend strijden

lofprijs

zegenen

vergeven

helpen

zending

kinderwerk

de familie

onderhoud van gebouw

pastoraat

besturen

onderwijzen

zingen

voorbete doen

enz. enz. enz



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =



Les 2 Gideon wordt geroepen (Rich. 6:11-16)

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?

- 2 Vind je jezelf een held? Waarom (niet)?

- 3 Is er een algemene roeping in de Bijbel waar je het moeilijk mee hebt?
Wat / welke/ waarom?

- 4 Heeft de Heer je specifiek geroepen met een opdracht, doel ? Wat / hoe?

- 5 Vertel er over, hoe je deze roeping inhoud geeft. Zie je groei, belemmeringen?

- 6 Probeer 2 Timotheüs 1:7 in je eigen woorden uit te leggen?
Wat betekent deze tekst voor jou?

- 7 Zien we elkaar als helden van God? Bemoedig elkaar en bid voor elkaar!



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Is mijn leven een loffer voor Hem; leef ik in aanbidding om Hem te eren?

Het altaar is een plaats van de dood; het is een offerplaats. Als ik gestorven ben, kan Hij door de Geest gestalte in mij krijgen.

Sloop de afgodische altaren en hak gewijde palen om

Gideon kon alleen overwinning over vijanden behalen als hij orde zou hebben in zijn eigen leven, gezin / familie. Daarvoor was moed en gehoorzaamheid nodig. wij behoren op geen enkele wijze gemeenschap te hebben met boze geesten.

Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Kor. 10:14, 20,21

Begin in je eigen leven op te ruimen, en daarna in dat van je gezin, werk en omgeving.

Sommige zaken (vrienden, voorwerpen, plaatsen, enz.)lijken prachtig (zoals de stier) maar zijn instrumenten van de duivel.

Astarte was een afgod voor de vruchtbaarheid. Afgoden maken ons, echter, geestelijk onvruchtbaar.

Afgoden houden van God af. Zijn er zaken die mij van God afhouden?

In het natuurlijke is niet altijd iets op stel en sprong te veranderen. Bijv. het gedrag van een ongelovige man / vrouw. Er zal dan in de geestelijke wereld gestreden moeten worden.

Er zullen dan geestelijke tegenstanders gebonden moeten worden.

Gideon handelde overeenkomstig zijn naam: hakker. Hoewel hij met vrees te maken had, kwam hij 's nachts in actie en nam zijn stand in.

De kerk van Jezus Christus zal in deze duistere tijd de bijl van Gods gezag op moeten nemen en gaan staan voor de zaak van de Heer.

Er zijn knechten / helpers / moedige medestrijders nodig

Gideon stond niet alleen. Er waren mannen aan zijn zijde. Wij staan niet alleen in de strijd.

De gemeente van de Heer behoort eensgezind te strijden. Daarom zijn de gebedsdiensten, huisgroepen en andere bijeenkomsten noodzakelijk.

'Vijf van u zullen honderd achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizend achtervolgen, en uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.' Leviticus 26:8

'Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de HERE hen prijsgegeven had.' Deut 32:30

Er gaat iets gebeuren

De dienaren van Baäl kwamen in beweging. Waar Gods volk weerstand gaat bieden zal er intimidatie en dreiging zijn. Gideon krijgt van de omstanders een nieuwe naam: Jerubbaäl.

Hij, echter, blijft Gideon. Natuurlijk weet hij, dat de vijand met hem strijdt. Wij kennen onze vijand.

Bovenal moeten wij ons richten op de Heer, op zijn machtige en verheven hand.

Laat je niet ontmoedigen, intimideren en dreigen.

Richt je op de Overwinnaar, door wie we altijd de overwinning zullen hebben!

**Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap****Gideon, ga heen en verlos!**

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 4 De Geest komt over Gideon; hij blaast op de ramshoorn (Rich. 6:33-35)

'Toen kwam de Geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de ramshoorn.' (Richteren 6:34).

De vijand in het land

De vijanden (Midjanieten, Amelekieten en anderen) verenigden zich tegen Gods volk.

Ze waren één in doelstelling: vernietiging (Joh 10:10). Ze drongen het gebied binnen van Israël.

Ze verzamelden zich in de vlakte van Jizreël.

Het woord Armageddon is afgeleid van Har-magiddo (berg van Megiddo).

Het woord "Armageddon" komt alleen voor in Openbaring 16:16, waar het in verband gebracht wordt met de laatste grote eindstrijd der volken, die plaats zal hebben op Israëls' grondgebied.

Het gaat daar om de spanning van de koningen der aarde tegen de Heer en Zijn Gezalfde.

(Psalm 2) Wetende dat het Koninkrijk van Christus nadert, zal de boze Gods volk willen uitroeien en zo

het Koningschap van Christus willen verijdelen. Het is een strijd van de vijand tegen God. Maar die in

de hemel woont lacht en de Heer spot met de enorme legermachten, die door de koningen der aarde

op de been zullen worden gebracht. (Openbaring 16:13-14)

De uitgestrekte Vlakte van Jizreël, ook wel genoemd de Vlakte van Megiddo, zal de voornaamste verzamelpplaats zijn van de verbonden legers van de koningen der aarde.

Door heel de bijbel heen zien we dat daar vele veldslagen zijn geleverd.

In Openbaring 16:12-16 lezen wij, hoe de geesten van de draak, de antichrist, en de valse profeet

zullen uitgaan naar de koningen van de gehele aarde, 'om hen te verzamelen tot de grote oorlog op de

grote dag van de almachtige God .. en hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon'.

God Zelf rekent af met zijn vijanden. Zo zien we dat Midjansdag (de vernietiging van de vijand)

(Jesaja 9:3) heen wijst naar Jezus' eerste komst (1 Joh 3:8) en naar zijn wederkomst.

De Geest komt over Gideon

Andere vertalingen zeggen o.a.: de Geest bekleedde hem, vervulde hem,

Gideon wordt aangegord met kracht. De zalving van de Geest komt over hem.

Hand. 10:38 zegt: *'..van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.'*

Zonder de Geest kunnen wij niets. De Geest maakt strijdvaardig en moedig. Hij beschermt, instrueert en bekrachtigt ons. De wapenrusting is van de Geest.

David was voor de strijd met Goliath eerst in de beek, een beeld van de Geest.

Omdat Gideon bekleed werd met de Geest was hij ook in staat om een leger te vormen; mensen werden geïnspireerd!

Blaas de bazuin

Het Hebreeuwse woord voor ramshoorn is 'sjofar'. God voorzag voor Abraham in een offerram i.p.v. zijn zoon Izaäk. Het woordje sjofar betekent o.a.: *verbeteren, herstellen/repareren*.

De bazuin wordt geblazen om het volk op te roepen tot bekering, gehoorzaamheid en aanbidding.

Lees Joël 2:1-17 Sion is het 'regeringscentrum' van de Heer. Hoewel dit gedeelte in de eerste plaats gericht is tot Gods volk Israël, roept het ons als gemeente ook op tot bekering, toewijding, strijdlust.

Onze proclamatie is: Jezus komt!

Het blazen op de bazuin is vooral een signaalinstrument tot God, het volk Israël en tot de vijand.

Je kunt dit vergelijken met ons alarmsignaal.

Het blazen van de ramshoorn werd ook gebruikt bij het inleiden van Bijbelse feesten die Israël vierde.

Toen Mozes de wet van God kreeg was er bazuingeluid te horen (Ex 20:18).

En het bazuingeschal zal klinken (1 Kor 15:52; 1 Tess 4:16) wanneer Jezus Christus komt.

De bazuin blazen staat voor proclameren van Gods redding en dus Zijn nabijheid.

Wij laten de bazuin van het Woord horen.



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

In Openbaring 11;15 wordt met het blazen van de bazuin het koningschap van de Heer geproclameerd: *En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.*

God vaart op onder bazuingeschal, Psalm 47:6. Als zijn volk Hem prijst, aanbidt, gebeurt er van alles in de hemelse gewesten. (lees o.a. Psalm 149). De bazuin kondigt het jubeljaar aan (Lev 25:9). Ook wordt de bazuin geblazen tijdens de nieuwe maan (*een nieuwe geestelijke periode*).

Tijdens de inwijding van de tempel werd de bazuin geblazen en werd het huis vervuld met de heerlijkheid van de Heer.

Onze strijd vindt plaats in de hemelse gewesten, in de geestelijk wereld tegen de machten van de duivel (Efeziërs 6:12). Om de muren van deze geestelijke bolwerken omver te werpen kan de bazuin als een krachtige werktuig Gods gebruikt worden. (Jozua 6) De priesters bliezen op de ramshoorn; het volk werd opgebouwd in het geloof. De vijand werd geconfronteerd met het overwinningssignaal.

Spreek woorden van geloof en overwinning!

Later zien we in het verhaal van Gideon dat de ramshoorn weer gebruikt werd.

Oproep om mee te strijden

Gideon blies op de ramshoorn om anderen op te roepen mee te strijden.

De eerste waren de afstammelingen van Abiëzer (= mijn vader is hulp). Dit is een beeld van je naaste broeders en zusters. Mijn / onze Vader is hulp! Abiëzer was uit de stam Manasse.

Manasse was de oudste zoon van Jozef, die onder zijn broer Efraïm gesteld werd. Toch was hij waardevol genoeg om mee te strijden. Zijn naam betekent; 'die doet vergeten'. Het oude moet je achter je laten (vergeven, vergeten, loslaten, om als overwinnaar te kunnen strijden.

'en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voegden zich bij hem'

Aser ('voorspoedig, gezegend') streed lang niet altijd mee, als dat nodig was. Toen Debora en Barak oorlog voerden tegen koning Jabin en Sisera bleef de stam Aser thuis *'Aser bleef aan zee en verliet zijn havens niet,'* (Richterenn 5:17) Toch werd er opnieuw een beroep op de mensen van deze stam gedaan, en ze kwamen dit keer wel meestrijden!

'maar Zebulon en Naftali waagden hun leven op de heuvels.' (Richteren 5:18)

Zebulon ('woning') en Naftali ('ik heb gestreden') zetten zich volledig in voor de Heer en hun volk.

Laten we door de kracht van de Heilige Geest de bazuin blazen en ons eenparig opstellen voor de strijd! Ook nu klinkt de ramshoorn: volk van God, wees strijdbaar! (Psalm 18:40)



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 5 Gideon onderzoekt de wil van God (Rich. 6:36-40)

'Toen zei Gideon tegen God: 'Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht.' (Richteren 6:36-37).

Gods wil – weten!

De Heer roept Gideon voor een grote opdracht. Gideon wil graag weten! Dat is belangrijk.

De Heer had tot Hem gesproken om een grote opdracht uit te voeren. Toch wilde Gideon de Heer nogmaals horen. Bevestiging aan de Heer vragen is goed. Gideon wilde niet handelen uit overmoed of overgeestelijkheid maar uit de zekerheid van het geloof.

Overmoed is iets anders als geloof. Gideon wilde niet overmoedig zijn maar handelen uit geloof dat de Heer zijn Rhema gesproken had.

Overmoed handelt op basis van drijfzand. Godsgeloof handelt op basis van de Rots Jezus, het onfeilbare Woord.

Alleen 'denken' dat de Heer spreekt om op te trekken is gevaarlijk (bijv. de inval in het Zuiden - Num 14). Is het Woord van Gods wil diep geworteld in mijn hart?

Abram ging in geloof; hij had wel het Woord van God ontvangen (Gen 12).

David moest weten hoe hij de Filistijnen zou verslaan; de ene keer zei de Heer dat hij op moest trekken, de andere keer moest hij een omtrekkende beweging maken (2 Sam 5:17-25).

Petrus stapte op het water na het Woord van Jezus: 'Kom!' (Matt 14:29). Een ander moment moest hij zwemmen (Joh 21:7). Het Woord om op het water te lopen ontbrak.

'Op het water stappen is op basis van geloof. Geloof heeft het Woord als basis. (Rom 10:17).

De Heilige Geest gaat dat Woord, de Wil van God laten wortelen, bevestigt het in mijn hart.

Ik krijg dan 'Godsovertuiging'. Geloof zegt: 'Ik weet zeker!' (Hebr 11:1)

Daarom moet alles onderzocht worden; profetieën, woorden van kennis en wijsheid, enz. Het moet gegrond zijn in MIJN hart!

Voorwaarde is wel, dat ik wil weten, wil zoeken, verlangend ben om Gods wil te kennen en om die dan ook te doen = gehoorzamen! (Psalm 143:10).

Psalm 25:4 'HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, 5 leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. 14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.'

We spreken hier niet over de gewone dingen van het leven. De Heer heeft nuchterheid en verstand aan ons gegeven om daarmee te handelen. ('moet ik werken, studeren, moet ik naar de kerk, enz.)

Overgeestelijkheid is een vijand van geestelijkheid, handelen en wandelen naar de wil van de Geest.

Er zijn, echter, dingen die geloofszekerheid vragen: keuze levenspartner, grote veranderingen (bijv. vrijwillig opzeggen baan vanwege het evangelie), grote uitgaven (bijv. kopen huis), verhuizen naar buitenland, enz. Alleen zeggen: 'Ik geloof wel dat God mij leidt' is onvoldoende.

Zien we de wolk en vuurkolom (Ex 13:21-22); een beeld van de glorie van God die ons leidt.

Zien we de man met de kruik, die de weg wijst: een beeld van de Geest (Luc 22:10)?

Je kunt beter zekerheid hebben, zodat je niet door overmoed of overgeestelijkheid gaat (ver)dwalen.

Leg het wollen vlies

Gods wil testen, beproeven kan alleen maar als je een persoonlijke, vertrouwelijke relatie met Hem hebt. Wij moeten leren ons bovenal te richten op het gehele Woord, de Logos.

Dan zullen wij ook de leiding van de Geest ervaren, die persoonlijk tot ons wil spreken.

Dan kun je de wil van de Heer op zuivere wijze testen, beproeven.

Een voorbeeld: knecht van Abraham zoekt vrouw voor Isaak (Gen 24:12-14)



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Hij was gezonden met een opdracht, hij wist dat de Heer hem zou leiden. Hij vroeg de Heer een teken en de Heer bevestigde zijn wil.

God beproeven is niet: 'teksten prikken in de bijbel, ' of zeggen: als er straks tegelijk vier zwarte vogels, een witte kat en twee rode auto's voorbij komen, dan....'

God beproeven is verlangen om in zijn wil te leven door het ontdekken van zijn wil. Dit kost overgave, toewijding, tijd. Zeker in het Nieuwe Testament, nadat de Geest gekomen is, zien we, dat de volgelingen van de Heer de stem van de Geest leren verstaan.

Als de Heer opdrachten geeft in zijn Woord, dan verbindt Hij daar ook zegen en vervulling van beloften aan. Ik moet God beproeven in het geven van tienden (Mal 3:10) en zal ontdekken dat zijn beloften betrouwbaar zijn.

Het eerste wollen vlies is beschreven in Genesis 3:21. De Heer bekleedde Adam en Eva met dierenvellen. Er werd een offer gebracht. Ik ben bekleed met het Heil, met Christus!

Gods wil testen – beproeven is op basis van het Offer. (denk maar aan het brood, vlees en vleesnat op de rots (Richteren 6:17-21). Het wollen vlies zegt: 'Er is een schaap, een lam geslacht; ik ben bekleed met Christus!'

Het eerst wat de Heer op het gebed van Gideon deed, was het vacht doordrenken met water, terwijl de omgeving droog bleef.

Dit is het beeld van de Heer, de Rots waar water uit vloeide (1 Kor 10). Hij is de Bron van Levend Water (Psalm 63:2), Hij is gekomen in een droge, dorre wereld.

Zijn leven werd 'uitgewrongen, het Leven werd er uitgeperst' in zijn lijden en dood.

Het tweede wat de Heer deed, was doordat Jezus zijn leven gaf, de wereld te bedauwen met zijn leven, liefde. De dauw is een beeld van verkwikking en zegen (Psalm 133:3).

Dauw valt alleen op datgene wat open is. De dauw komt op dat wat niet is afgeschermd of afgedekt door dingen die een belemmering zijn.

Sta ik open om bedauwd te worden met het leven van de Heer? Ben ik op de juiste plaats?

Laat de dauw van de Heilige Geest over je leven zijn, zodat je zult weten wat de wil van God is.

Gods wil leren kennen gaat ook door anderen heen, die leven onder de dauw van God.

Bevestiging zoeken bij andere Geestvervulde mensen die slechts willen dat je de wil van de Heer zult kennen is belangrijk. Leer diegenen te vertrouwen, die als geestelijke leiders erkend en bevestigd zijn. Zo heeft de Heer zijn gemeente gezegend met gaven van de Heilige Geest (woorden van openbaring) en met geestelijke wijzen en ervaren mensen.

Als je leeft in overgave aan de Heer, en Hem liefhebt, dan mag je geloven, dat de Heer je bewaart voor ernstige misstappen. Dan zal het Woord van God je bewaren voor dwalen (Psalm 119:105)



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 6 Het leger van Gideon: onbevreesd en waakzaam (Rich. 7:1-8)

'Met die driehonderd man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden,' zei de HEER tegen Gideon. 'Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. (Richteren 7:7).

Jerubaäl

Gideon wordt hier 'Jerubaäl' genoemd. Deze naam betekent: 'strijder tegen Baäl. Efeze 6 vanaf vers 10 leert ons, dat we een strijd hebben tegen geesten, machten, overheden. Zien wij onze problemen, strijd ook geestelijk? De boze kan mensen en omstandigheden gebruiken om ons aan te vallen, om ons uit het evenwicht te halen. Daarom moeten wij de geestelijke wapenrusting dragen.

De bron Charod

De naam van deze bron betekent: 'vrees, sidderen, beven'. Er was in het leger vrees voor de vijand. Ieder die bevreesd was, was niet geschikt voor de strijd.

In Deuteronomium 20 staan oorlogswetten:

1 Als u ten strijde trekt tegen de vijand en u stuit op een overmacht, met paarden en strijdagens, wees dan niet bang, want de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggeleid, staat u bij. 2 Voor het tot een treffen komt, moet de priester naar voren treden en het krijgsvolk zo toespreken: 3 'Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem: 4 de HEER, uw God, gaat met u mee, hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; hij schenkt u de overwinning.' ... 8 Verder moeten ze tegen het krijgsvolk zeggen: 'Wie bang is, wie het aan moed ontbreekt, mag naar huis terugkeren; anders verliezen de anderen misschien ook de moed.' 9 Als al deze dingen gezegd zijn, moeten ze officieren over de manschappen aanstellen.'

Hier laat de Heer zien, dat het aantal soldaten niet de overwinning geeft, maar een leger, wat moed en geloof heeft in zijn God. Het leger mag zich niet beroemen op zijn eigen kracht.

Wij roemen in de Heer (Ps 20:8, 1 Kor 1:29). In zijn Naam trekken wij ten strijd!

Ongeveer tweederde haakt af. Ook in onze tijd zien wij dit proces.

Zij die bevreesd zijn blijven wel bij zijn volk horen, maar zijn niet geschikt om actief, strijdend voorop te gaan in de strijd. Soms demotiveert het, als mensen aan de kant blijven staan.

Een derde gaat er (maar) voor, wil voorop lopen, meestrijden.

Als een grote groep afhaakt in de strijd betekent het niet dat de Heer niet aan het werk is!

De hemelse Opperbevelhebber vormt zijn leger! Het leger moet toegewijd en moedig zijn.

De strijders moeten zich niet laten ontmoedigen door mensen die niet mee kunnen of willen strijden (Deut. 20:8). Richt het oog op de Opperbevelhebber! (Hebr. 12:1-2)

Laten we niet veroordelen maar aanmoedigen en het zwakke versterken. Het is belangrijk, dat we het geloof van elkaar versterken. *'..en wij hebben Timoteüs, onze broeder, en een medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen inzake uw geloof, 3 dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen.'* (1 Tess 3:2)

'Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen' (Rom 15:1)

In Richteren 7 vanaf vers 23 lezen we, dat een grote hoeveelheid de vijand achtervolgt.

Blijkbaar zijn deze mensen geïnspireerd en gemotiveerd door de driehonderd strijdbare mannen!

Laat je geloof en moed een inspiratie zijn voor je medegeloofsgenoten!

Scheiding bij het water (Richteren 7:4-7)

4 Maar de HEER zei tegen Gideon: 'Het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet.'

5 Gideon liet de mannen naar het water gaan, en de HEER zei tegen hem: 'Degenen die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken.'

6 Driehonderd man likten het water op met hun tong, de overigen knielden om te drinken.

7 'Met die driehonderd man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden,' zei de HEER



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

tegen Gideon. 'Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren.'

Bij het water brengt de Heer een volgende scheiding aan. God kiest, Hij zegt.

In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer bedieningen en gaven geeft, mensen zalft met een speciaal doel. Dit is naar zijn wil.

Het volk is vlak voor de strijd. Drinken is dan noodzakelijk. Op de plaats waar anderen sidderden wil de Heer zijn volk verfrissen en zegenen. Wie niet drinkt droogt uit. De Heilige Geest wil voor ons het Levende Water zijn. We moeten wel komen naar de Bron (Joh 7:37-39).

Wat er zich precies heeft afgespeeld bij het water is niet helemaal duidelijk. Verschillende vertalingen geven niet een volkomen helder beeld. Ook lezen we in diverse commentaren geen eenduidige uitleg. Bijna tienduizend mannen gaan naar het water en knielen daar neer. Zij buigen zich helemaal voorover om te drinken. Blijkbaar hebben ze een enorme dorst; ze kwamen met hun gezicht waarschijnlijk tot in het water.

Driehonderd mannen bleven waarschijnlijk staan en schepten met hun handen water uit de bron. Met hun tong slurpten / likten ze dat op, zoals een hond dat doet. Dat lijkt niet erg netjes.

We zien door heel de Bijbel heen dat de Heer 'ruwe bonken' heel goed kan gebruiken (Davids' volgelingen, de herders, de discipelen, enz.) Hij kijkt naar het hart!

De groep die neergeknield was, met het gezicht tot in het water was niet alert op de omgeving.

Vlakbij was een vijand gelegd. Die vijand moest in de gaten gehouden worden, de groep moest zich strijdbaar opstellen.

De driehonderd mannen die waarschijnlijk staande dronken konden zo hun oog richten op de omgeving. Ze waren waakzaam. Terwijl ze om zich heen keken werden ze versterkt door het verfrissende water.

Nehemia had vijanden die hem en zijn medebouwers wilden beletten de muur te herbouwen.

In H. 4:3 staat: 'Wij baden tot onze God, en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden.'

Hij werd door gebed versterkt en was waakzaam!

Er kunnen tijden zijn dat we neerknielen bij het water, alles om ons heen vergeten en genieten van de Rivier van God. Dat zijn geweldige tijden. (denk aan de verheerlijking op de berg)

Vanuit die relatie en volheid draagt de Heer ons op om waakzaam te zijn. 'Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.' (1 Petrus 5:8)

'Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.' (1 Kor 16:13)

De duivel zoekt hoe hij Gods volk kan aanvallen, aantasten en overwinnen. Wij leven in de periode waarin onze tegenstander weet dat hij nog maar een korte tijd heeft voor de komst van Jezus.

Het is daarom noodzakelijk dat ons geloof wordt opgebouwd, zodat we niet beheerst worden door angst. De plaats van siddering kan een plaats worden waar het water van de Geest kracht en overwinning geeft.

We behoren wel te waken, alert te zijn. Wees wakker, laat je niet in slaap sukkelen door de vijand.

Drink elke dag uit de Bron en houd je geestelijk oog wagenwijd open!



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 7 Het zwaard van Gideon (Rich. 7:1-8)

'zie, een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midjan binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze ondersteboven, en daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei: Dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven.' (Richteren 7:14).

'Die nacht zei de Heer tegen Gideon: 'Het is zover! Doe een aanval op hun kamp; ik geef het je in handen.' (Rich. 7:9). Gideon verstond Gods stem. De Heer geeft zijn tijd aan: 'Het is zover'.

Overwinning begint dus bij het luisteren naar de stem van de Heer.

Gideon krijgt opdracht op te trekken, maar de Heer wijst hem nogmaals op zijn geloof en moed. Vrees moet wijken voor moed.

Rich. 7:9-10 'En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp,'

Gideon is een leider, een geroepene. De Heer geeft een dienaar, knecht, jongen, aan zijn zijde.

Gideon mocht kiezen om niet alleen, maar samen met Pura af te dalen, op weg te gaan. Een helper kan bemoedigen, raad geven, mee strijden, klappen opvangen, enz. Gideon had iemand nodig naast hem om zijn geloof te versterken. Betrouwbaarheid en loyaliteit van helpers zijn belangrijke kenmerken.

Pura staat niet in het middelpunt van de aandacht. De betekenis van zijn naam is niet zeker (waarschijnlijk: nakomeling, jeugdig). Toch is hij van grote waarde voor Gideon en het volk.

Hier zijn een aantal voorbeelden van dienaren, helpers, wapendragers:

- Jozua is de dienaar (de rechterhand) van Mozes (Jozua 1:1)
- David had helpers 1Kron.12:1-9 laat zien hoe die helpers waren: dienstbaar en flexibel (v1), gewapend (v2) strijdbaar (v8), toegewijd aan leider (v16-18, 21), eenheid (v38). In helpers, dienaren is ook gezagsorde.
8-10 'Van de Gadieten voegden zich eveneens sommige bij David in de vesting in de woestijn, dappere helden, strijdvaardige krijgslieden, met schild en speer uitgerust, er uitziende als leeuwen, en vlug als gazellen op de bergen: Ezer, de aanvoerder; Obadja, de tweede; Eliab, de derde; Mismanna, de vierde; Jirmeja, de vijfde; Attai, de zesde; Eliël, de zevende; 12 Jochanan, de achtste; Elzabad, de negende' Lees ook 1Kor 12:28. Een leider hoedt, leidt in liefde als dienaar zonder eigenbelang maar met het belang van de kudde.
- Elisa, de dienaar van Elia. 'Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot' 2 Kon 3:11. Voor zijn bediening begon, moest hij de bediening van helper uitvoeren.
- Jezus had helpers (leerlingen). Ze kregen diverse opdrachten. Vrouwen hielpen en dienden (o.a. Luc. 8:1-3). Zo ook de schoonmoeder van Petrus. (Matt.8:15)
- Paulus had helpers: Timotheüs, Barnabas, Silas, Priscilla en Aquila, enz.

Je kunt een helper zijn voor diegene die (eind)verantwoordelijkheid draagt in de gemeente, binnen een afdeling (bijv. binnen het kinderwerk, huisgroep, muziek..).

Gideon en Pura kregen opdracht om af te dalen naar het vijandelijke leger, een machtig leger (zie vers 12). '...en dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten (Letterlijk: zullen uw handen gesterkt worden) en naar het kamp afdalen.' (vers 11)

Gideon en Pura horen de wat de vijand onderling spreekt. Hun vijand heeft een openbaring gekregen aangaande zijn toekomst. Er heerst grote angst in het legerkamp. God heeft zijn macht getoond!

Jezus is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken, om (1Joh3:8), om het rijk van de duisternis af te rekenen, te vernietigen. Hij heeft het ondersteboven gekeerd!

Als wij besef hebben van wat er in de geestelijke wereld gebeurt, wat er gedacht, gesproken wordt, wat ze weten, dan kan dat ons moed geven. De geestelijke wereld met de boze geesten, demonen, machten, overheden, enz. is vol van angst.

Jacobus 2:19 zegt: 'U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.' Ze zijn openlijk ontwapend, tentoongesteld; Jezus heeft over hen gezegevierd



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

(Coll 2:15). De duivel en zijn trawanten kennen hun toekomst. *'en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.* Openbaring 20:10. Ze weten dat het een kwestie van tijd is.

De vijand zag een gerstebrood rollen: *'Ik heb een droom gehad; zie, een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midjan binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze ondersteboven, en daar lag de tent.'* (vers 13). (NBV: *'kegelde die omver zodat hij in elkaar zakte'*)

Hij is het Brood des levens. Hij is Het levende Woord.

Hij werkt ook in en door ons heen. Er was een jongen met vijf gerstebroden. Die broden in de handen van de Heer verzadigden velen! Wij mogen die broden zijn. Wij hebben macht en gezag gekregen:

Luc. 10:19 zegt: *'Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.'*

Het gerstebrood was op zich niet indrukwekkend in de ogen van mensen. Gerstebrood werd vooral door de armen gegeten. De Statenvertaling spreekt over een geroost gerstebrood. Of, een taart van gerstebrood. Geroosterd: het vuur is er over en er in geweest. Dit spreekt van reiniging en heiliging. Het gerstebrood, voor de wereld klein, min, verachtelijk werd een wapen. Want op deze manier, door een gerstebrood verlost God: niet door kennis, kracht of rijkdom, maar door Zijn Geest die werkte in een eenvoudige man: Gideon. Zo kan en wil Hij ook door ons heen werken. Het koninkrijk van de Heer lijkt onbetekenend, maar groeit tot ongekende omvang (Matt. 13:31)

Gideon kwam tot aanbidding, toen hij de uitlegging van de droom hoorde. Zijn geloof was opgebouwd. Zijn vertrouwen was op de Heer gericht. Hij WIST dat de Heer zijn vijand aan hem had overgegeven.

De boze kent Gideon en de God van Gideon. Hij weet, dat als wij een brood voor God Zijn, dat de kracht van het Woord in dat brood is, dat zo'n brood dan als een machtig zwaard zal zijn.

Psalm 149:6-9 zegt: *'De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand,*

om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natiën; om hun koningen met ketenen te binden

*en hun edelen met ijzeren boeien; om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is de luister van **al** zijn gunstgenoten. Halleluja.'*

Gods Geest vervulde hem en het volk van God kreeg daardoor een grote plaats: *"want de HERE heeft de legerplaats van Midjan in uw (niet: mijn) macht gegeven"* (vs. 15). De Heer wekt Gideon op om het hele volk te gebruiken. Hij werkt door zijn Lichaam!

Als de duivel en de boze geesten zien dat de Heer Jezus op de troon van ons hart is gezeten, dan is hij heel bang voor het volk van God! De Chinese voorganger Yun zegt: *'Het interesseert de duivel niets of je de Heer in het verleden gediend hebt. Wat hem bang maakt is dat je vandaag de dag voor Jezus leeft, of je je nu op Hem verlaat en op Hem vertrouwt, en of je bereid bent te gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest.'*

Het wordt tijd, dat de Gemeente van de Heer aan het rollen gaat, los komt van bijzaken.

De Heer geeft de opdracht om het rijk van de duisternis in onze omgeving in elkaar te laten zakken, ondersteboven te keren. Wij moeten het Koninkrijk van God prediken, uitdragen.

Daarbij horen de werken van dat Koninkrijk: zieken genezen, boze geesten uitwerpen (Marc 16),

binden en ontbinden (Matt 18:18). Ziet de duivel in mij, in ons een zwaard? Is hij bang van het Lichaam van de Heer? Door roeping, geloof, gehoorzaamheid en overgave zullen wij gebruikt kunnen worden om te heersen over het rijk van de duisternis!



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Het zwaard van Gideon bestaat uit een horen, een lege kruik en een fakkel! Vijanden verslaan we niet door onze eigen kracht en inspanning, maar door de Geest (Zach4:6).

de horen

In verschillende vertalingen wordt gesproken van horen, ramshoren, bazuin.

In les 4 hebben we over dit onderwerp nagedacht. Het woordje sjofar betekent o.a.: *verbeteren, herstellen/repareren*. De bazuin wordt geblazen om het volk op te roepen tot bekering, gehoorzaamheid toewijding, strijdlust en aanbidding.

Het blazen op de bazuin is vooral een signaalinstrument tot God, het volk Israël en tot de vijand. Je kunt dit vergelijken met ons alarmsignaal. Het is een proclamatie van de kracht van God. Het roept op om in zijn kracht mee te strijden.

Waar Gods volk de klank van de Heer laat horen, raakt de vijand in verwarring. Wij laten de klank horen van zijn Naam, van lof en aanbidding, van proclamatie.

de lege kruik

2 Kor 4:7 -> *'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.'*

Het gaat niet om de kruik. Die is van aarde gemaakt (klei). Gods kracht is niet in een kostbare, gouden kruik, maar in een breekbaar vat. Het gaat niet om die kruik maar om de Schat!

2 Tim 2:21 leert, dat als het vat is toegewijd aan de Heer, het: *'een voorwerp zal zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here, voor elk goed werk gereedgemaakt.'*

Als wij onze kruik (vlees,eigen – ik) willen koesteren, handhaven, zal de Schat, de glorie, het Licht van God niet zichtbaar worden. Mijn 'ik' moet gekruisigd worden (Gal. 2:20).

de fakkel

Wij Zijn geroepen om het licht van de Heer te laten schijnen Licht verdrijft de duisternis (Joh. 1). Het licht wordt zichtbaar als de kruik (ver)gebroken wordt. Dan komt het licht tevoorschijn. Gods licht brengt verwarring in het kamp van de duisternis, gaan er dingen gebeuren.

Het licht ontstaat door het vuur. Ik moet in vuur en vlam gezet worden. De Heilige Geest zette de discipelen in vuur en vlam. Waar ze kwamen werd het rijk van de duisternis teruggedrongen.

'En omstreeks dat tijdstip ontstond er geen geringe opschudding inzake de weg' (Hand. 19:23). In Efeze kwam een geweldige confrontatie tussen licht en duisternis. Een paar brandende fakkels maakten het verschil!

Het vuur van de Geest moet branden in mijn leven. Vuur verteert Gods vijanden (Psalm 68:3).

Simson gebruikte fakkels om de vijand te straffen. *'En Simson ging heen, ving driehonderd vossen, nam fakkels, bond staart aan staart en bevestigde tussen elke twee staarten een fakkel. Daarna stak hij de fakkels in brand en joeg de vossen in het staande koren der Filistijnen; hij stak in brand zowel de garven als het staande koren en de olijfgaarden. En de Filistijnen zeiden: Wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson...'(Richt. 15:4-6).*

Wil ik als een vos gebruikt worden (samenwerken met andere vossen)? Het vuur dreef de vossen het gebied van de vijand in. De Geest dringt ons om de wereld in te gaan. Wij zullen de vijand terugdringen en mensen bereiken met het licht en de warmte van Gods vuur.

Midjansdag

'Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stamp, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren...'(Jes 9:3-5)

De Hemelse Gideon, Jezus Christus heeft afgerekend met Midjan. Het juk, de stang en de roede (een tak om te geselen) zijn verbroken. Elke vijandige schoen, mantel is verbrand door Gods vuur. Want Jezus is gekomen als Kind, gegeven als Zoon, draagt de Heerschappij. Zijn naam is Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Gideon en zijn mannen bliezen op de horens, braken de kruiken, zwaaiden de fakkels, bleven staan en juichten:

'Voor de Heer en voor Gideon!' We strijden voor de Heer en ook voor elkaar! Voor de Heer, en voor de voorganger, de oudste, de jeugtleider, de voorbidder, voor diegene, die overwinning nodig heeft.

We zijn een in de strijd in de Naam van de Heer!

'...richtte de HERE in de gehele legerplaats het zwaard van de één tegen de ander, en het leger vluchtte tot

Bet-Hassitta...' (Richt. 7:22)

Als wij doen wat de Heer ons opdraagt, zal Hij doen wat Hij belooft heeft: de overwinning geven! De duivel en zijn trawanten verliest terrein, als Gods volk blijft staan, schouder aan schouder, niet opgeeft en de wapens opneemt.



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =



Les 8 Het leger van Gideon overwint (Rich. 7:16-22)

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?

- 2 Gideon zei: 'Let op mij...' Kun jij dat ook zeggen?

- 3 Gideon gaf aanwijzingen, bevelen. Hoe werkt dat in de gemeente?

- 4 Welk geluid komt uit jouw horen? Is de vijand onder de indruk?

- 5 Ik ben een aarden vat, leeg van mijzelf, maar ik draag een grote schat?
Wat betekent dat voor je?

- 6 Hoe, waar en wanneer ben je een fakkel met Gods vuur?

- 7 Voor de Heer en voor Gideon? Wat zeg jij? 'Voor de Heer en voor?????????'

8. Bid met elkaar en voor elkaar dat je een onderdeel van dit Gideonsleger zult uitmaken



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 9

Het leger van Gideon volhardt! (Rich. 7:23-8:21)

'Gideon liet de weerbare Israëlieten uit Naftali, Aser en Manasse terugroepen om de Midjanieten te achtervolgen. Ook stuurde hij een afvaardiging naar het bergland van Efraïm, met de boodschap: 'Ga de Midjanieten tegemoet en snijd hun de pas af door de Jordaanover te bezetten tot aan Bet-Bara.' (Richteren 7:23-24).

In de verwarring die was ontstaan gingen de Midianieten elkaar te lijf en sneuvelde er honderdtwintigduizend soldaten. Vijftienduizend sloegen op de vlucht.

Nu komt Gideon op een belangrijk punt: is zo hij tevreden, voldaan, dat hij die vijftienduizend laat gaan?

Is hij en zijn leger zo moe, dat ze de achtervolging niet inzetten? Een achtervolging van zo'n 40 km is best een opgave. Vijftienduizend op de vlucht geslagen soldaten lijkt mee te vallen.

Gideon weet, echter, dat er dan ooit een groter leger Midianieten zal terugkeren. Daarom moet de vijand overwonnen worden. Dit geldt ook voor ons. In de gebieden van ons leven waar we strijd voeren tegen vijanden moeten we niet een beetje, af en toe overwinnen, maar meer dan overwinnaars zijn! (Rom. 8:37)

We moeten alert blijven, en niet denken dat als de vijand buiten ons gezichtsveld is, hij ook definitief weg is.

Gideon krijgt in de achtervolging met een aantal moeilijkheden te maken:

- 1 onderlinge jaloezie, onenigheid
- 2 vermoeidheid
- 3 teleurstelling
- 4 verdriet

1 onderlinge jaloezie, onenigheid

Gideon roept anderen op om mee te strijden: Naftali, Aser, Manasse en Efraïm. Zij waren niet bij de driehonderd. Ze waren misschien weer naar hun huizen teruggekeerd toen de 'selectie' van het leger was geweest. Toch waren ze niet afgeschreven! Iedereen is nodig in het grote leger van de Heer! Ze krijgen een oproep. De weerbare mannen gehoorzamen en gaan op weg om te achtervolgen en de vijand de pas af te snijden.

Ze zoeken de leiders. Ze vinden Oreb en Zeëb.

Wie zijn je vijanden? Met wie moet ik afrekenen? Goed om ze bij name te kennen (er zijn vele vijanden: trots, jaloezie, lust, begeerte, ongehoorzaamheid, eigenwijsheid..). Durven wij onze vijanden te benoemen?

Je moet je vijand (h)erkennen om ermee af te rekenen.

Oreb (*hij die zwart is, de zwarte vogel, raaf*), Zeëb (*wolf*). De vijand is een rover dief, moordenaar (Joh 10:10).

Deze twee vijanden worden gevangen genomen en gedood. Hun hoofden worden bij Gideon gebracht. Er ontstaat dan onderlinge spanning: waarom mochten de achtervolgers niet met de driehonderd meedoen?

'*maar Gideon antwoordde: 'Wat ik deed, is toch niets vergeleken bij wat u gedaan hebt? Efraïm heeft de kroon gezet op het werk van Abiëzer. God heeft de beide legeraanvoerders van Midjan, Oreb en Zeëb, aan u uitgeleverd. Daarbij valt alles wat ik heb kunnen doen toch in het niet?'* (Richteren 8:2-3)

Een gevaar in het koninkrijk van God is dat het er om lijkt te gaan wie de eer krijgt, welke naam, welke bediening telt. Jaloezie is een grote vijand!

Gideon zoekt hier niet zijn eigen eer. Hij plaatst de ander voor / boven hem. Gideon brengt door zijn houding de rust terug in het leger; verdeeldheid maakt het leger zwak.



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Een leider geniet van het succes van een ander, van een leerling. Laten we nederig zijn en bovenal altijd Jezus de eer geven. *Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.* (Rom 11:36)

2 vermoeidheid

Gideon en zijn driehonderd mannen gaan verder met de achtervolging. Ze willen de koningen van Midian uitschakelen. Deze koningen: Zebach (*offer, vlees van een geslacht* dier) en Salmunna (*de schaduw - bescherming wordt van hem weggehouden*) hun bestemming stond vast.

Toch kan de strijd vermoeiend zijn, ze waren uitgeput. Belangrijk is het, om steeds weer nieuwe kracht te putten bij de Heer. Ook Jezus kwam steeds weer in de rust bij zijn hemelse Vader.

Voorts moeten we wijs om gaan met de krachten, gezondheid. Wat vraagt de Heer wel en niet van ons?

Vermoeidheid mag ons niet tegenhouden; ons laten opgeven. In Gods kracht kunnen en moeten we verder gaan tot de vijand overwonnen is. (lees psalm 18:38).

3 teleurstelling

Gideon hoopt, dat anderen hem zullen helpen, ondersteunen. Hij verwacht dat hij eten en drinken krijgt.

Het bestuur van Sukkot (een stad in het Overjordaanse, in het erfdeel van Gad) geeft aan dat Gideon en zijn leger zich eerst maar moet bewijzen.....

Ook in Pniël ('aangezicht Gods'; daar waar Jacob worstelde met de engel Gods) wordt hij teleurgesteld.

Gideon komt met een harde reactie: IK zal jullie een lesje leren. IK zal slaan, IK zal jullie toren, jullie heilige huisje wel naar beneden halen... Pijn en teleurstelling die ons wordt aangedaan gaan we dan met nog veel meer pijn en ellende beantwoorden.

Als we naar Matteüs 10:14 kijken, waar Jezus de discipelen uitzendt, dan zien we dat Hij hen opdraagt om, als iemand hen iets weigert, gewoon weg te gaan en het stof van hun voeten te vegen.

Als we vermoeid zijn, uitgeput zijn geraakt. dan kunnen we vleselijk gaan reageren.

Belangrijk is het dat we de dingen aan God kunnen overgeven. '*Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.'* (Rom 12:19).

God is de Voorziener. Laten we verwachten dat Hij zal zorgen, en weet dat Hij nooit teleurstelt.

4 verdriet

Gideon hoort dat zijn broers zijn gedood door de Midjanieten. Dat is een vreselijk bericht, een onheilstijding.

Volgelingen van de Heer kunnen ook met verdriet te maken krijgen. Zelfs Jezus was verdrietig toen Hij hoorde

dat zijn neef Johannes was gedood: '*Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.'* (Matt. 14:13-14)

In Leviticus 10:4-6 staat dat de twee zonen van Aaron stierven toen ze met verkeerd vuur in het heiligdom kwamen. Dit mocht, echter, niet de bediening van Aaron stoppen; hij moest doorgaan.

Gideon leerde zijn zoon hoe je moest afrekenen met de vijand. Zijn zoon had nog niet de moed van zijn vader.

Gideon doodde de twee koningen zelf. (een beeld van de Heer, die Zelf afrekende met de boze).

'*De gouden maantjes die de nek van hun kamelen sierden nam hij mee.*' (Richteren 8:21)

Bel of Baäl, de cultus van de maansikkel, zal eindelijk worden vernietigd. Hoewel moslims het ontkennen zijn er vele verbanden met deze in de Bijbel genoemde cultus. Bel werd sowieso altijd al gesymboliseerd door de maansikkel. Grond van de Islam is anti-Zoon van God, anti-Woord van God, anti-volk van God.

Lees Psalm 83. Vijanden zijn erop uit om Gods volk (1^e plaats Israël, Gods oogappel) (maar ook Gods volk, zijn Gemeente) te verdelen, uit te roeien.



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

'God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen, en zeggen: 'Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.' (vers 2-5)

'Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind. (vers 10-13)

'Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.' (vers 19)

Dat is het grote doel: de Naam van de Heer wordt verheerlijkt. Al zijn vijanden zijn aan Hem, en ook aan ons onderworpen.

Om te volharden moeten wij niet door omstandigheden beheerst worden, maar door alles heen in de Naam van de Heer strijden, niet opgeven en overwinnen!



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

Les 10 Wees trouw tot het einde! (Rich. 8:22-35)

'Maar Gideon antwoordde: 'Ik zal uw heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de HEER is uw heerser. Maar ik wil u iets anders vragen.....' (Richteren 8:23-24a).

We zien in het leven van Gideon een enorme toewijding aan de Heer.

We hebben gelezen, dat hij geroepen werd, als een onbelangrijk persoon. God maakte hem belangrijk. Hij koos om zichzelf over te geven als een levend offer. Hij leerde om geloof te hebben in zijn God. Hij werd bekrachtigd door de Geest van God. Hij kwam in actie en was een geweldige inspiratie voor zijn generatie.

Hij behaalde een machtige overwinning in de naam van de Heer.

Hij wordt vermeld in de rij van geloofshelden in Hebr. 11 (vers 32).

Toch zagen we in les 9 dat Gideon te maken kreeg met persoonlijke aanvallen.

- 1 onderlinge jaloezie, onenigheid
- 2 vermoedheid
- 3 teleurstelling
- 4 verdriet

De duivel zoekt altijd ingangen, zwakke plekken in ons leven. Ons 'eigen ik', ons karakter kan zo'n ingang zijn.

Hij kan je niet zo maar beheersen, maar wil wel invloed uitoefenen. Hij zal komen met verzoeken.

Denk aan Jezus: Hij werd ook verzocht (macht, materie, overmoed).

Het volk kwam Gideon prijzen en danken voor zijn diensten. Op zich is het niet verkeerd om dankbaarheid te uiten en de leiders daarmee te respecteren (lees bijv. 1 Tim. 5:17-18). Men had zelfs de familie van Gideon moeten eren (lees Rich.8:35). Dit liet men echter na.

Het volk geeft echter Gideon de eer i.p.v. de Heer, de God van Gideon. Hij alleen is Heerser! Gideon geeft aan, dat hij geen heerser kan zijn, noch zijn zoon. Hij erkent de Heer als Heerser.

Dienaren moeten er niet op uit zijn om door de mensen verhoogd te worden maar door de Heer!

Gideon geeft aan, dat alleen de Heer de eer moet krijgen.

Toch zijn de woorden en daden van Gideon hier niet geheel in overeenstemming. Zijn belijdenis is goed, maar de keuze die hij daarna maakt hoe te handelen niet.

Hij krijgt in zijn hart om een efod te laten maken. Zo'n kledingstuk was alleen voor de hogepriester.

De efod was een uit kostbaar materiaal vervaardigd gewaad, ook wel een lijfrok (priesterschort, priestergewaad) genoemd, dat in het oude Israël werd gedragen door de [hogepriester](#). (Ex. 28 en 39).

Gideon begeeft zich buiten zijn gebied. Misschien heeft hij goede bedoelingen, maar maakt een verkeerde keuze.

Misschien is er overgeestelijkheid in het spel. Misschien heeft hij verkeerde adviseurs. Misschien ...

Hij zet het volk aan tot ongehoorzaamheid en uiteindelijk tot afgodendienst!

Zo was Gideon tijdens de strijd tegen de Midianieten een inspiratie en voorbeeld voor het volk.

Maar ook in het verkeerde volgde men zijn voorbeeld. Men keek tegen hem op, en vertrouwde zijn geestelijke keuzes.

Wat is het belangrijk dat ieder mens onderzoekt wat de weg van de Heer is en de principes van het Woord van God bestudeert. Niemand heeft een excuus; allemaal hebben we het Woord van God, kunnen we dat bestuderen en onderzoeken.

Lees psalm 119. *'Gelukkig wie een leven leidt zonder smet, wie zich richt naar de wet van de Heer! Gelukkig wie zich houdt aan wat Hij wil, wie hem zoekt met heel zijn hart, wie geen onrecht doet, maar de wegen gaat die de Heer hem wijst. Heer, u hebt ons zelf gezegd ons zorgvuldig te houden aan wat U opdraagt. Ik wilde wel dat mijn stap vast was, dat ik al uw wetten kon naleven. Dan zou ik mij niet schamen als ik kijk naar wat U van mij vraagt. Heer, als ik mij verdiep in uw besluiten, dan moet ik uw lof zingen in alle oprechtheid van hart,*



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

want wat U besluit, is rechtvaardig. Aan uw wetten zal ik mij houden, laat mij niet los, niet voorgoed.'
(vers 1-8)

Zelfs religieus gedrag kan afgodendienst zijn. Het is niet belangrijk of iets mooi lijkt, goed voelt, of iets past bij de geest van de wereld, maar of iets in overeenstemming is met de wil van God.

Koning Saul (1 Sam. 13:12) dacht bij zichzelf.... Hij moest zich houden aan het gebod van de Heer (vers 13).

Het leidde tot de ondergang van Saul. God is doet geen concessies.

Gideon draagt zware verantwoordelijkheid als leider van het volk. Het wordt zijn ondergang (en dat van zijn familie) dat men vanwege zijn keuzes afgoderij gaat bedrijven.

Toch is God genadig: de Midianieten blijven onderworpen en er is rust. God laat niet zo maar zijn dienaar vallen.

Deze, eens zo eenvoudige man, heeft leefgewoonten overgenomen van heersers van andere volken. Hij heeft vele vrouwen. Misschien is dit ook een zwakke plek in zijn leven. Hij verwekte zelfs kinderen bij slavinnen, die hij had genomen als bijvrouwen.

We zien, dat ook David veel vrouwen had; hij had daardoor ook veel problemen.

Koning Salomo had nog veel meer vrouwen, zij werden zijn ondergang. Hij verviel tot afgoderij. Na zijn dood werd het rijk verdeeld.

Gideon had vele vrouwen en vele kinderen (zeventig zonen). Het gevolg was, dat er onderling een enorme strijd zou gaan plaatsvinden in deze familie. Afgoderij, moord en rebellie waren het gevolg van het niet gehoorzamen van Gods Woord. Al zijn zonen (op de jongste na) werden op gewelddadige wijze gedood.

God was Gideon genadig en liet hem deze gewelddadige zaken niet meemaken.

Hoewel wij nu leven onder het Nieuwe Verbond, is God ook nu heilig en staat de zonde niet toe. Hij wil onze volkomen toewijding (Rom. 12:1-2). We kunnen niet rommelen met het dienen van God.

Geestelijke leiders die in problemen komen, in zonde vallen, hebben vaak te maken met geld, seks en macht.

Leiders gaan soms langdurig door perioden van strijd. Toewijding aan God kan minder worden.

Dan kunnen geld, seks en macht daarvoor in de plaats komen. De duivel zal deze zaken gebruiken om bedieningen te stoppen en mensen te beschadigen.

Ook andere zonden kunnen bedieningen beschadigen en zelfs doen stoppen.

Laten we niet veroordelen, maar op onszelf letten.

Voor ons allen geldt: *'wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle'* (1 Kor. 10:12)

De eerstgenoemde (oudste) zoon van Gideon is:

Jeter = 'voortreffelijk'

De als tweede genoemde, zoon van een slavin, is:

Abimelech = 'mijn vader is koning'

De jongste zoon is:

Jotam = 'de Heer is volmaakt'

Gideon is voortreffelijk begonnen. Zijn wandel met de Heer was voortreffelijk. Zo ook de overwinningen.

Hoewel hij anders beleed, (de Heer alleen is heerser..), noemde hij zijn zoon 'mijn vader is koning'..... Hij liet trots toe in zijn leven. Zonde - afgoderij tot gevolg.

Ondanks dat er schade, verdriet, geweld is, gaat de Heer door met zijn plan. Ondanks Gideons onvolmaaktheid, is God volmaakt en heeft alles in zijn hand. Hij rekent af met Abimelech (H. 9:56-57).

De hemelse Gideon, Jezus, is volmaakt en zal ons bewaren als wij dicht bij hem leven.

'Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.' (2 Petrus 1:10-11)



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =

'De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.' (Judas 1:24-25)

Deze 10 lessen over Gideon hebben we Gods grootheid en trouw kunnen zien.

Als Hij een eenvoudige jongen kon gebruiken, dan kan Hij ons allen gebruiken.

Als Hij een leger van 300 toegewijde mannen kon gebruiken, dan kan Hij ook ons gebruiken.

We zullen Gideon vooral zien als een Godsman van geloof die ons inspireert om in geloof grote dingen te mogen doen in de Naam van de Heer. Laat hij je inspireren.

'Blijf aan uw leiders denken, die het woord van God verkondigd hebben. Haal u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neem een voorbeeld aan hun geloof.' (Hebr. 13:7 WV)

Willen we in deze stad en omgeving een Gideonsleger voor de Heer zijn?



Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

Gideon, ga heen en verlos!

'De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem:

De HERE is met u, gij dappere held.

Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan.

Ik zend u immers?'

(Richteren 6:12-14)

= = = = =



Les 10 Wees trouw tot het einde! (Rich. 8:22-35)

- 1 Wat heb je specifiek geleerd tijdens deze les?

- 2 Hoe kunnen wij trouw blijven tot het einde ?

- 3 Wat heb je geleerd in het afgelopen jaar over het leven van Gideon?

- 4 Zijn er veranderingen gekomen, ben je dingen anders gaan doen door de studie over Gideon?
Vertel er over

- 5 Verlang je om een overwinnende Gideon te zijn in Gods leger??

- 6 Lees de studie nog eens door

- 7 Bid met elkaar en voor elkaar dat je trouw zult zijn tot het einde, en een overwinnaar zult worden/zijn in Gods Koninkrijk