

# GroeiGroep Gaven van de Geest 1 – GOD WIL DAT U ZIJN GAVEN KENT

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN

De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (laten we ons aan elkaar voorstellen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (wat verwacht je van de GG?)

HET IS BIJBELS OM TE STREVEN NAAR DE GAVEN

- *1Co 12:31 Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.*
- *1Co 14:1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes...*
- *1Co 14:12 Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente.*

HET IS BELANGRIJK OM KENNIS TE NEMEN VAN DE GAVEN

*“Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten” (1 Korintiërs 12:1).*

Het zijn uitgingen van de Geest; weten we wel voldoende van de Geest en Zijn werk? Zie werkerstraining.

Geestelijke gaven zijn zeer belangrijk in het lichaam van Christus. Het is heerlijk om te ontdekken welke gaven

God de Vader beschikbaar heeft gesteld aan zijn kinderen. Zonder deze gaven kan de gemeente niet bestaan,

groeien of voortgaan. Als gelovigen moeten we zoveel mogelijk proberen te leren omtrent de geestelijke gaven.

Wanneer onze kennis toeneemt zullen de gaven een belangrijker plaats in ons leven en onze bediening innemen.

Om onze medegelovigen meer te zegenen en ook het evangelie effectiever uit te dragen.

KENNIS BEWERKT GELOOF EN GELOOF VRAAGT OM ACTIE WAARDOOR WE ERVARING OPDOEN

Geloof is de kern van alle geestelijke gaven en het omgaan daarmee. Het feit dat zij geestelijk zijn — dat wil

zeggen: van de Heilige Geest — laat al zien dat er geloof voor nodig is. Door geloof worden wij christen. Geloof

maakt ons, door de gaven, bruikbaar als christen.

Hoe krijgt men geloof? Het antwoord is eenvoudig en waar. Geloof komt voort

BIJBELKENNIS >>> **GELOOF** >>>> GEESTELIJKE GAVEN >>> ERVARING

uit kennis van de bijbel. Geloof wordt dus bewerkt door kennis van deze geestelijke gaven. Paulus gaf dit aan toen

hij schreef: *“Hoe zullen zij Hem aanroepen in wien zij niet geloofd hebben?” (Rom 10:14).* Door het horen van het

evangelie komt er kennis. En wanneer er kennis is ontvangen, wordt het mogelijk te geloven leren we uit *“Rom*

*10:17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus”.* Denk maar aan de discipelen

in Efeze. Toen Paulus ze voor het eerst ontmoette vroeg hij: *“Hebt gij de Heilige Geest ook ontvangen toen gij tot*

*geloof kwaamt” (Hand 19:2a).* En zij antwoordden: *“Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is”*

*(Hand 19:2b).* Omdat zij niet gehoord hadden wisten zij niet. En omdat zij niet wisten konden zij niet geloven.

VRAAG 1. LEES 1 Korintiërs 12:1; 1 Korintiërs 14:36; Handelingen 19:1-7 en Romeinen 12:6. Maak de volgende

uitspraken of door de juiste woorden in te vullen.

Het hart van alle geestelijke gaven is \_\_\_\_\_

Geloof wordt bewerkt door \_\_\_\_\_

VRAAG 2. LEES Johannes 8:30-31. Omcirkel de letter voor elke GOEDE uitspraak.

a Kennis bestuurt geloof

b Juiste kennis is niet belangrijk

c Geloof leidt ons verder dan onze kennis

KENNIS BEPAALT DE ERVARING

Aangezien kennis geloof bewerkt en bestuurt, leidt kennis ook tot ervaring en let daarbij op de juiste volgorde.

We kunnen niet geloven in geestelijke gaven en ze ook niet aan het werk zien totdat we er over vernomen

hebben. Ga na wat Paulus volgens Handelingen 19 in Efeze tegenkwam. Zolang we onvoldoende kennis hebben,

zal ook onze ervaring beperkt blijven. *“Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle*

*kennis (...) zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt” (1 Korintiërs 1:5-7).* Kennelijk wisten de

Korintiërs van deze gaven, velen van hen hadden ze ook. Maar kennis alleen was niet genoeg, ook het hebben van

de gaven niet. Zij moesten weten hoe ze er op de juiste wijze mee om moesten gaan.

**MAAK NU OP JE GEMAK DE GAVENTEST EN SCHRIJF JE NAAM EN DE DATUM OP HET DOCUMENT**

## GROEPEN VAN GAVEN

Er staan verschillende gaven, bedieningen en werkingen vermeld in *1Cor 12:4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.*

Als we deze tekst in drie groepen verdelen zien we:

- | GAVEN van de GEEST (pneuma = H.G., adem, wind = onzichtbaar; alleen uitwerking)
- 1Cor 12:4-6 | BEDIENINGEN van de HEER (kurios = Heer, eigenaar, behoort Hem toe, Hij "stuurt")
- | WERKINGEN van GOD (theos = 3-eenheid compleet; werkingen = energema)

### GEESTESGAVEN

### BEDIENINGEN

### BEDIENINGSGAVEN

GAVEN van de GEEST	BEDIENINGEN van de HEER	WERKINGEN van GOD
Door en voor DE GELOVIGEN	Door en voor BEVESTIGDE LEIDERS	Door en voor de DE GEMEENTE
<u>1Cor 12:7-10</u>	<u>Ef 4:11-12 (ambten)</u>	<u>Rom 12:5-8</u>
1. Wijsheid   open- 2. Kennis   barings- 3. Onderscheid   gaven 4. Wonderen ) 5. Geloof ) krachtgaven 6. Genezingen ) 7. Profetie   uit- 8. Tongen   tings 9. Vertolking v. tongen   gaven	1. Apostelschap 2. Profetie 3. Evangelist 4. Leraar 5. Herder	1. Profetie 2. Dienen 3. Onderwijzen   spreek- 4. Aanmoedigen   gaven 5. Geven ) 6. Leiding geven ) diengaven 7. Barmhartigheid )

Er zijn nog twee overzichten van gaven te vinden. We zien dat de overzichten elkaar overlappen en totaal zijn er meer dan 20 gaven te vinden.

### NOG TWEE OVERZICHTEN VAN GAVEN

1. Apostelen, profeten, leraars, krachten, gaven van gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, besturen, verscheidenheid van tongen (1Kor 12:28).
2. Gastvrijheid, elkaar dienen en spreken (1Pet 4:7-11)

### OVERIGE GAVEN (er zijn er nog meer)

1. Ongehuwd zijn; celibaat (1Kor 7:6,7, 32-34)
2. Vrijwillige armoede (1Kor 13:3, Luc 18:29, Fil 3:7-8)
3. Martelaarschap (1Kor 13:3, Stefanus Hand 7:60)
4. Uitdrijven van boze geesten (Hand 16:16-18)
5. Zendeling, Gebed, Muziek, Handvaardigheid

### BEDIENINGEN EN GAVEN

De bijbel geeft geen exacte opsomming van iedere groep van geestelijke gaven. Soms lijkt het alsof de diverse groepen door elkaar lopen. Dit houdt kennelijk in dat alle geestelijke gaven nauw met elkaar verbonden zijn. Dikwijls zien we ook combinaties van gaven en combinaties van bedieningen werken in dezelfde persoon. Toch is het in het verband met deze studie goed om de gaven in drie groepen onder te verdelen. Elke groep is een afzonderlijke lijst. Sommige gaven in de ene groep lijken ook betrekking te hebben op een andere groep, soms zijn ze vrijwel identiek aan gaven uit een andere groep. Dit hoeft ons niet in verwarring te brengen, aangezien alle gaven van God komen en hetzelfde doel beogen — de opbouw van de gemeente, tot eer van God.

VRAAG 3. LEES Romeinen 12:6-13; 1 Korintiërs 12:28; 1 Korintiërs 12:22-25. Vul de volgende uitspraken in.

- a. De drie groepen geestelijke gaven zijn : \_\_\_\_\_
- b. Wat een gave belangrijk maakt is dat het voldoet aan het \_\_\_\_\_ waarvoor hij gegeven is. Drie van de bedieningsgaven zijn \_\_\_\_\_

## GroeiGroep Gaven van de Geest 2 – 5-VOUDIGE BEDIENING: APOSTEL & PROFEET

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN

- De drie pijlers van de GroeiGroep
1. Samen groeien in zorg voor elkaar (laten we ons aan elkaar voorstellen)
  2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
  3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (wat verwacht je van de GG?)

### 5-VOUDIGE BEDIENING

De bediening voor de Gemeente wordt gegeven aan personen om deze te dienen. In *Efeziërs 4:7,8 en 11* somt Paulus op: *“Maar aan ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen (...) En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.”*

### DE HAND

De lijst van bedieningen (die elk symbolisch een vinger van de hand vertegenwoordigen en samen een goede grip geven op geestelijke situaties in de Gemeente) ziet er als volgt uit:

1. Apostel (duim die gemakkelijk contact kan maken met alle andere vingers en bedieningen)
2. Profeet (wijsvinger die de richting van God aangeeft, correctie, bemoediging, plaatsing)
3. Evangelist (middelvinger, steekt boven alles uit, brengt mensen van buiten naar binnen)
4. Herder (ringvinger, staat voor trouw en verzorgt de binnengebrachte mensen)
5. Leraar (pink om diep door het oor het hart van de mens te raken, geeft dus onderwijs)

Sommige uitleggers zeggen ons dat “herders” en “leraars” betrekking hebben op één gave — die van onderwijzende voorgangers. Het doel is zoals Paulus dat zegt in *Efeziërs 4:12*: *“Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.”*

### DE GEVER VAN DE GAVEN

Bij het geven van een geschenk zijn twee partijen betrokken: (1) een gever en (2) een ontvanger. Het belang van het geschenk wordt bepaald door wie de gever is en wat het inhoudt. Van wie heb jij wel eens een kostbaar geschenk gekregen en wat was het? Zo is ook de apostolische gave belangrijk. Ten eerste vanwege de Gever en ten tweede voor wat die gave inhoudt. Wie geeft? In *Efeziërs 4:11* wordt de gever gewoon met “Hij” aangeduid. In vers 8 van datzelfde hoofdstuk wordt *Psalm 68:19* geciteerd. En in *Ef 4:7* lezen wie de Gever is: *“Maar aan ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt”*. Christus is dus de gever!

### DE ONTVANGER

*Efeziërs 4:8* leert dat bedieningen aan de mensen gegeven worden. *“Opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen”*. We moeten echter verder kijken dan een enkel vers willen we de hele waarheid ontdekken omdat dit soms een deel van de waarheid geeft, zoals hier bijvoorbeeld. Als we de context lezen (*Ef 4:1-16*) dan zien we dat Paulus de hele gemeente in gedachten heeft. In vers 4 zegt hij: *“er is een lichaam”*. In vers 12 schrijft hij over het lichaam van Christus. Hierdoor wordt wel duidelijk dat de bedieningen worden gegeven aan individuele leden (personen dus) van het lichaam, die het hele lichaam ten goede komen. De apostel als zodanig wordt aan het lichaam gegeven om dat te dienen. Zie *Efeziërs 2:20* en *3:5*.

### 1 APOSTEL

De bediening van apostelen is één van de belangrijkste ambten in het lichaam. Met ambt bedoelen we: een specifieke verantwoordelijkheid of verplichting dragen. Deze gave wordt het eerst genoemd omdat hij te maken heeft met oprichten en toezicht uitoefenen. We kunnen stellen dat er twee soorten apostelen zijn. Ten eerste was er een heel bijzondere groep gelovigen in de tijd van Jezus die deze titel droeg, slechts twaalf in getal. Toen één van hen, Judas, zijn Heer verraden had, werd hij door iemand anders vervangen (*Han 1:26*). Het woord apostel betekent “wegzenden” of “uitzenden”. Zowel Mattheüs als Marcus gebruiken het woord apostel slechts éénmaal (*Mat 10:2*, *Marc 6:30*). In beide gevallen gaat het om een speciale opdracht — zendingswerk. In die zin zijn zowel de twaalf apostelen als de gave van apostel gelijk. Een apostel is daarom iemand die door de Heer is uitgezonden om het evangelie in nieuwe gebieden en plaatsen uit te dragen. Het is zijn taak om het fundament te leggen voor nieuwe delen van het lichaam. Tot zijn taak behoort ook de opbouw van en het toezicht houden op het lichaam. *“Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeziërs 4:12)*. De roeping van de apostel beschikt over genade om ook in de overige vier bedieningen te functioneren en hij kan goed in teambediening met die anderen werken (de duim kan alle vingers

raken). De roeping van een apostel betreft een gebied of een volk (Gal 2:8). In het Nieuwe Testament worden minstens 22 personen genoemd die apostel waren voor toen enkele duizenden mensen. Er zijn vandaag meer apostelen nodig voor Gemeente-stichting en richting!

Een mooi voorbeeld van de hedendaagse apostolische bediening vinden we in de bediening van Peter Rothuizen. Hij is door God gebruikt om in Nederland de "Morgenstond" Gemeenten te stichten en later over te dragen aan andere leiders. Zo werden er 12 Gemeenten in Zuid-Holland gestart. Ook heeft hij geholpen bij de start van de NLEG. Als een vader hield hij toezicht op het werk van de Heer. Het zou niet bij hem opgekomen zijn zichzelf een apostel te noemen. Meer informatie is te vinden <http://www.pgmz.nl/iddhh/ontstaan>.

## DE ONTWIKKELING VAN EEN APOSTEL

Iemand wordt niet zomaar apostel. Aanvankelijk is hij of zij een gelovige die zich sterk bewust is van Gods hand op zijn of haar leven, maar in begin dikwijls onbewust van de gave van Christus aan de gemeente. Het vraagt:

1. Lijden (Hand 9:16)
2. Groeien en toenemen (Luc 2:52, Han 9:22)
3. Leren (Gal 1:16-18)

## 2. DE PROFEET

In het OT zien we bepaalde personen geroepen tot het profetisch ambt en ook in het NT zien we deze roeping benoemd. De bediening heeft twee hoofdfuncties:

1. Voorzeggen, of wel "over een gebeurtenis spreken voordat die plaatsvindt"
2. Voort-zeggen, of wel "doorvertellen, uitspreken".

De belangrijkste taak van de profeet wordt genoemd in *Efeziërs 4:12* – "om het hele volk van God toe te rusten tot christelijk dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus." De persoon die Gods boodschap doorgeeft zoals de Geest het hem ingeeft, is gericht op beide doelstellingen. Hij helpt Gods volk om zich voor te bereiden op christelijk dienstbetoon. Wanneer mensen ervaren dat de Geest op een leraar rust, dan leren zij veel, zowel van wat er gezegd wordt als van de Geest van wie die boodschap afkomstig is. Een profeet spreekt vanuit inspiratie van de Geest. Hij legt Gods boodschap aan het volk uit en maakt de betekenis ervan duidelijk zoals de Heilige Geest het hem ingeeft. Maar er is verschil? In het OT stonden de woorden van de profeten doorgaans niet in het Woord van God vastgelegd (al spraken zij dat Woord niet tegen). Slechts nu en dan citeerden zij het geschreven woord. In het NT baseert de profeet zijn oproep en zijn bemoediging meestal op waarheden die reeds ontvangen zijn. Een goed voorbeeld is de bediening van Judas en Silas in Hand 15:32. De profeet brengt dus een speciale boodschap van God, door de Heilige Geest, ingaand op de noden van de mensen op een bepaald moment in de geschiedenis. Er zijn ook momenten waarop de NT profeet een boodschap van God ontvangt die de toekomst voorspelt. In Handelingen wordt Agabus een profeet genoemd. (Han 21:10 en 11:28). Zie ook Petrus (Han 2:1-12).

## DE VOORBEREIDING

Elke gelovige dient zich uit te strekken naar het profeteren (1 Cor 14:1) maar is daarbij nog geen profeet. De bediening van een profeet is uniek door God gegeven aan een persoon. We zullen op een aparte avond de profetische bediening van de gelovige bespreken. Meestal functioneren Gods gaven het beste via mensen die goed zijn voorbereid. Denk nog maar eens aan de boodschap van Petrus. Hij was voorbereid door de vervulling met de Heilige Geest. Ook zijn kennis van Gods woord was daarvan een belangrijk onderdeel. Petrus had kennis van zowel de toenmalige geschriften die nu een deel zijn van het OT. Drie dingen zijn belangrijk in voorbereiding:

1. Dagelijks gebed om vervuld te zijn met Gods Geest.
2. Kennis van Gods Woord om waarheidsgetrouw te spreken (2Tim 2:15).
3. De gave gebruiken om ook zo te groeien en ontwikkelen zoals spieren in ons lichaam groeien door gebruik.

Een profeet heeft ook nog de bediening om Gods leiding uit te spreken, of bestraffing, correctie of kennis van de toekomst (Hand 13:1-2 & 21:10-11) en is dus geroepen en bevestigd in deze bediening. Profeten zijn ook in staat door handoplegging zalvingen op mensen te brengen, te erkennen en te bevestigen (1Tim 1:18 en 4:14). Profeten kunnen ook zusters zijn; denk aan de profetessen als Mirjam, Debora, Hulda, Hanna, de dochters Filippus, etc.

## SAMENGEVAT HEEFT DE PROFEET

- Een zuiver niveau van de bovennatuurlijke gave om Goddelijke informatie van de Heilige Geest te ontvangen; de kwaliteit daarvan is bewezen over langere tijd.
- Een goddelijk karakter wat een waarmerk is voor een profeet (Mat 7:15-20).
- Een volwassen wijsheid van God die komt door ervaring en relatie met de Heilige Geest.

## GroeiGroep Gaven van de Geest 2 – 5-VOUDIGE BEDIENING: EVANGELIST

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN

De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (laten we ons aan elkaar voorstellen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (wat verwacht je van de GG?)

### 3 DE BEDIENING VAN EEN EVANGELIST EN HET WERK VAN EVANGELISEREN VOOR ELKE GELOVIGE

De bediening voor de Gemeente wordt gegeven aan personen om deze te dienen. In *Efeziërs 4:7,8 en 11* somt Paulus op: *“Maar aan ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen (...) En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.”*

#### DE FUNCTIE

In de vorige groeigroep zagen we dat de evangelist de mensen van buiten naar binnen in de Gemeente brengt. Zijn functie vinden we in het woord evangelist. Dat betekent: “iemand die goed nieuws verkondigt”. In de wereld circuleren ook vele goede berichten. Maar het goede nieuws van de evangelist is het evangelie van Gods Koninkrijk. Paulus gaf daarvan een korte samenvatting in 1 Corintiërs 15:1-4. De drie hoofdonderdelen zijn:

1. Christus stierf voor onze zonden naar de Schriften
2. Hij werd begraven en
3. Hij stond de derde dag op naar de Schriften.

Daarnaast heeft hij (of zij!) ook een andere functie. Het brengen van het evangelie is doorgaans gericht tot ongelovigen. Maar wanneer Paulus in *Efeziërs 4* over de bedieningen spreekt, zegt hij ook dat het de taak van de evangelist is *“om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”* (vers 12).

De beste manier om dit te doen is door een voorbeeld te zijn en die vinden we uiteraard in de Bijbel!

De evangelist brengt - net als de apostelen in het boek Handelingen - de boodschap van *“Gods Koninkrijk”* (zie Hand 8:12, 14:22, 19:8, 28:23 en 28:31). Dezelfde boodschap kondigde Johannes de Doper al aan. Ook Jezus sprak de boodschap van het Koninkrijk van God evenals de apostelen en evangelisten. Deze boodschap heeft een geweldige uitwerking en verdrijft het rijk van duisternis. Deze boodschap heeft de maatschappij van vandaag ook nodig! Op de website [www.nleg.nl](http://www.nleg.nl) is een aparte studie over dit belangrijke onderwerp te vinden.

#### FILIPPUS

We kunnen de functie van een evangelist beter begrijpen wanneer we het leven en de bediening bestuderen van de ene persoon in de Bijbel die geroepen werd als evangelist. Dat was Filippus (de Griekse betekenis van zijn naam is “liefhebber van paarden”).

#### LAAT DE VOLGENDE ASPECTEN VAN HET LEVEN VAN FILIPPUS GOED OP U INWERKEN.

1. Hij werd geroepen door Jezus en had toen interesse om anderen bij Jezus te brengen (Joh 1:43-48).
2. Hij was een volhardende bidder op de bidstonden samen met de anderen (Hand 1:13-15).
3. Hij werd vervuld met Gods Heilige Geest waardoor zijn bediening een nieuwe impuls kreeg (Hand 2:1-4).
4. Hij was – net als zijn medebroeders – vol van de Geest en wijsheid (Hand 6:3-5).
5. Hij werd door de apostelen, nadat deze gebeden hadden, de handen opgelegd als bevestiging in de bediening (Hand 6:6-7).
6. Hij ging naar Samaria en predikte Christus (Hand 8:5).
7. Hij sprak tot de mensen en deed wonderen (Hand 8:6).
8. Hij bracht de stad vreugde (Han 8:8).
9. Hij predikte de boodschap van Gods Koninkrijk en de naam van Jezus die geloof opwekte in de mens (Hand 8:12).
10. Hij doopte hen die geloofden (Han 8:12).
11. Hij gehoorzaamde de Heer met betrekking tot de plaats waar God hem wilde inzetten (Han 8:26-27).
12. Hij ontving duidelijke aanwijzingen van de Heilige Geest (Han 8:29).
13. Hij bracht het evangelie aan een eenzame (Hand 8:30-35).
14. Hij predikte het evangelie in veel steden (Hand 8:40).
15. Hij evangeliseerde in zijn eigen familie (Han 21:9).

## STEFANUS

Ook als we letten op het leven en de bediening van Stefanus (Grieks = gekroond) kunnen we een aantal dingen over een evangelist leren, al noemt de Bijbel hem niet zo.

1. Hij was – net als zijn medebroeders – vol van de Geest en wijsheid (Hand 6:3-5).
2. Hij werd door de apostelen, nadat deze gebeden hadden, de handen opgelegd als bevestiging in de bediening (Hand 6:6-7).
3. Hij deed grote wonderen en tekenen (Hand 6:8).
4. Hij handelde met grote wijsheid en in de kracht van de Heilige Geest (Hand 6:10).
5. Hij stelde zich onder vervolging voorbeeldig op (Hand 6:15).
6. Hij predikte het woord van God duidelijk en met kracht (Hand 7:2-53).
7. Hij verkondigde de waarheid zonder vrees, ook al kostte hem dat zijn leven (Hand 7:51-53).
8. Hij vergaf zijn moordenaars (Hand 7:60).
9. Hij werd de eerste martelaar van de gemeente.

Niet alle evangelisten hoeven dezelfde ervaringen te hebben als Filippus en Stefanus. Maar we kunnen veel leren van de fundamentele aspecten van hun bediening.

## DOE HET WERK VAN EEN EVANGELIST

Een ander Bijbelgedeelte wat belangrijk is: *“doe het werk van een evangelist”* (2 Tim 4:5). Dit is een aanwijzing dat de gave van evangelist soms verbonden is met een andere gave. Timotheüs was een voorganger en kreeg van Paulus deze opdracht om te evangeliseren. De functie van voorganger komt later nog aan de orde. We moeten bedenken dat een voorganger soms ook een evangelist dient te zijn. Deze twee bedieningen vertonen veel overeenkomsten.

Elke gelovige heeft de opdracht om het evangelie van Gods Koninkrijk in zijn of haar omgeving te verspreiden. De laatste (!) woorden van Jezus op aarde lezen win GNB *Mat 28:19 Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.*

## DE ONTWIKKELING

Iedere bediening moet, ook al is zij reeds door Christus gegeven, worden ontwikkeld. Een baby kan een perfect gevormd menselijk wezen zijn, maar dat wil niet zeggen dat de baby al volledig ontwikkeld is. Er zijn jaren van ontwikkeling nodig voor hij of zij volgroeid is. De gave van evangelist is een goede en volmaakte gave van het hoofd van het lichaam. Maar voordat zij volledig bruikbaar is, is er veel ontwikkeling nodig.

Let op de vier stappen in de ontwikkeling van deze gave.

1. Veel gebed. De twaalf apostelen waren ook evangelist. Let op wat de Bijbel zegt over hun bidden. *“Maar wij zullen ons houden aan het gebed en aan de bediening van het woord”* (Handelingen 6:4). Lees ook Handelingen 3:2 en 10:9. Door gebed wordt de evangelist vervuld met de Heilige Geest. En wanneer hij vol van de Geest is, draagt hij vruchten op zijn prediking.
2. Veel studie in het woord van God. De Bijbel is het zwaard van de Geest (zie Efeziërs 6:17). De Geest kan alleen gebruik maken van hetgeen we in zijn handen leggen. We plaatsen het *“zwaard”* in zijn hand voor zover we dat woord kennen. Het hart van evangelisatie is de prediking van het woord van God (lees 2 Timotheüs 2:15).
3. Veel leren de stem van God te horen en te gehoorzamen. Voor evangelisatie is de bijzondere leiding van de Heilige Geest erg belangrijk (zie Handelingen 8:29,9:10-17 en 16:6-11). We leren door ervaring. De ervaring leert ons hoe we onderscheid moeten maken tussen onze eigen gedachten en hetgeen God tot ons zegt.
4. Veel evangeliseren. Er is geen betere manier om de bediening van evangelist te ontwikkelen dan door te evangeliseren. We kunnen dat zien in de bediening van bijvoorbeeld C.M. Ward, een zeer goede evangelist. Maar hij is niet altijd zo bedreven geweest. Toen hij voor het eerst met zijn bediening begon, kon hij zich de boodschap die hij zou brengen, niet meer herinneren. Hij was het compleet vergeten wat hij zich had voorgenomen om te zeggen. Hij verliet de dienst zonder gepreikt te hebben. Dat betekende niet dat hij geen evangelist was, maar wel dat hij meer ervaring in evangelisatie nodig had. Jarenlang legde hij zich toe op deze taak. Hij gebruikte zijn gave bij iedere gelegenheid die zich voordeed. Op een gegeven moment was hij over de hele wereld bekend als een uitstekend evangelist.

## GroeiGroep Gaven van de Geest 4 – 5-VOUDIGE BEDIENING: HERDER & LERAAR

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

*Ef 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.*

### 4 - DE BEDIENING VAN HERDER EN LERAAR

De bediening voor de Gemeente wordt gegeven aan personen om de Gemeente te dienen. In Efeziërs 4:7, 8 en 11 somt Paulus op: *“Maar aan ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen (...) En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.”*

De vorige avonden hebben we eerste 3 van de 5-voudige bedieningen besproken en vatten alles nog eens samen:

1. De APOSTEL is een bijzondere bediening om Gemeenten te stichten, op orde te brengen en om leiderschap en richting te geven aan de gehele Christelijke gemeenschap (Ef 4:11, 12; 1Kor 12:28; Rom 1:5; Gal 2:8).
2. De PROFEET heeft een bijzondere bediening om een directe boodschap van God aan zijn volk te kunnen communiceren. Samen met de apostel geeft hij visie en richting (Han 2:37-40; Ef 4:11; 1Kor 12:10; 28).
3. De EVANGELIST kan vrijmoedig het evangelie vertellen aan ongelovigen op een wijze waarop er velen van hen een persoonlijke toewijding maken om Jezus Christus te volgen. Dit kan gepaard gaan met tekenen en wonderen (Ef 4:11-12; Han 8:26-40, 21:8; 2Tim 4:5). In deze les bespreken we de herder en de leraar.
4. De HERDER heeft een bijzondere bediening die aan bepaalde mensen wordt gegeven om voor langere tijd zorg te dragen voor de geestelijke behoeftes en groei van de Gemeente (Ef 4:11, 12; 1Pet 5:1-3; Joh 21:16).
5. De LERAAR heeft een bijzondere bediening om Bijbelse waarheid duidelijk te onderscheiden en zó effectief te communiceren dat men daarvan leert en groeit in hun wandel met God (1Kor 12:28; Ef 4:11-12; Rom 12:7).

### DE GEVER

Christus is de gever en is tegelijkertijd God, bovendien het Hoofd van het Lichaam en ook degene die dat Lichaam in stand houdt. *“Christus is het hoofd zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt” (Ef 5:23).* Bij “in stand houden” kunnen we ook denken aan “verlossen”, “in de vrijheid stellen”. Met andere woorden; Hij is de verlosser van het Lichaam. We zien daarbij drie elementen:

1. Hij bevrijdt van **onwetendheid**, wat de grootste belemmering is voor geloof. De leraar voorziet ons in kennis van Gods Woord en bevrijdt ons daarmee van de onwetendheid, die het geloof belemmert.
2. Hij bevrijdt van **egocentrisme** en egoïsme door ons te brengen tot een Christo-centrisch leven.
3. Hij bevrijdt en helpt ons door **beproevingen** heen in het leven, net als Paulus: *dienende de Here met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen, die mij overkwamen door de aanslagen der Joden (Hand 20:19)*

Een voorganger heeft dikwijls een combinatie van de bediening van herder en leraar om de gelovige te bevrijden van onwetendheid, egocentrisme en helpen de beproevingen te doorstaan. Zo groeien we tot dienstbaarheid.

### DE ONTVANGER

Als een Christen gaat ontdekken wat zijn roeping/zalving is en daar in leert te functioneren zal men:

- a. Meer gaan bewegen en groeien in die roeping en anderen zullen dat gaan zien en erkennen
- b. De mensen zullen weten wat ze kunnen verwachten en er ontstaat vraag/aanbod
- c. De mensen zullen op hun juiste plaats en effectief kunnen werken
- d. Het zal hen voor struikelen bewaren (2Petrus 1:10)
- e. Als iemand buiten zijn roeping werkt, kan hij niet het overwinnend Geestvervulde leven leiden
- f. Als we de genadegaven niet erkennen, zullen we de 5-voudige bediening niet zullen zien werken
- g. Daardoor kan het werk van de Geest, de zegen en ontwikkeling van mensen belemmeren.

Christus heeft daarom leraars gegeven om met kennis en geloof in ons op te wekken. De herder zal de kudde in nieuwe dimensies leiden en diegenen die verwond zijn naar genezing brengen. Deze twee prachtige bedieningen zien we dikwijls gecombineerd in de pastor, dominee of voorganger van een kerk of Gemeente. Hij/zij wordt daar in ondersteund door oudsten en diakenen met een bepaalde zalving uit de 5-voudige bediening. Het woord "voorganger" zien we in Hebr 13 wat "leider" betekent om te leiden naar grazige weiden voor vermenigvuldiging.

Als besproken stelt de Heer bepaalde eisen aan zijn dienstknechten zoals trouw, wijsheid, geloof, volheid van de Geest en kracht. Voor de gave van herder en leraar zijn daarbij ook liefde en zorg voor mensen noodzakelijk.

#### DE FUNCTIE IS TOT DIENSTBETOON (Ef 4:11-12)

Verscheiden boeken in het NT zijn voor voorgangers geschreven - de zgn. pastorale brieven 1 en 2 Timotheüs en Titus en handelen over hun functioneren. We vergelijken de schaapsherder met de gemeente herder:

1. OPOFFERENDE LIEFDE - de herder houdt van zijn schapen en is bereid zijn leven voor hen te geven (Joh 10:1-15). De Opperherder is het beste voorbeeld voor de onderherders. De voorganger (herder-leraar) kan weinig voor zijn kudde doen als hij niet eerst van hen houdt. Liefde is de basis voor iedere geestelijke gave.
2. VOORZIET VAN VOEDSEL - *"Simon hebt gij mij lief... ? Voed mijn lammeren. Voed mijn schapen"* (Joh 21:15-16). Petrus leerde de oudsten te hoeden *"de kudde die God u heeft toevertrouwd te hoeden, niet gedwongen maar uit vrije beweging"* (1Pet 5:2). Het voedsel moet eetbaar zijn voor zowel de lammeren als de schapen. Lammeren (pas bekeerden) drinken de melk van Gods woord (1Petrus 2:2, Hebr 5:13) en de volwassen schapen eten vast voedsel (1Cor 3:1-2, Hebr 5:14). Paulus instrueerde Timotheüs, een voorganger *"En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten"* (2Tim 2:2) en sprak *"Beveel en leer die"* (1Tim 4:11). *"Leer en vermaan in deze zin"* (1Tim 6:3). *"Hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen, geduldig . . ."* (2Tim 2:24).
3. LEIDT DE KUDDE - *"Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor hen uit"* (Joh 10:4). Als een voorbeeld: *"Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden van de kudde"* (1Pet 5:3). *"Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid"* (1 Tim 4:12). Zie ook Hebr 13:7 *Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.*
4. BESCHERMT DE KUDDE – Zie Joh 10:11-12 en Hand 20:28-29: *"Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen."* Er is goed inzicht in Gods Woord nodig om samen met de oudsten en diakenen van de Gemeente (Fil 1:1). Te beschermen.
5. VERMENIGVULDIGING – om nieuw schapen voort te brengen. Daarom schreef Paulus aan Timotheüs: *"Doe het werk van een evangelist"* (2Tim 4:5).

Het doel van het vermenigvuldigen is de opbouw van het lichaam van Christus. Maar wat is het doel van Christus voor de opbouw van zijn lichaam? Paulus noemt het in Efeziërs 4:13-16. Let op de volgende drie dingen:

1. EENHEID VAN GELOOF = "hetzelfde geloven". En dat betekent geloven wat de Bijbel leert. We hebben een grote verantwoordelijkheid. Eenheid betekend één-zijn (zie Ps 133:1) en komt vanuit de eenheid in de Geest (Ef 4:3). Er zullen altijd verschillen in theologisch inzicht blijven bestaan. He gaan we daarmee om? Gods Woord is onze standaard en we hebben eenheid in hoofdzaken en liefde in alle andere zaken! 2Tim 2:23 ter harte nemen: *Laat je niet verleiden tot zinloze discussies, die alleen maar op ruzie kunnen uitlopen.*

#### 2. EENHEID IN KENNIS

Dit betreft een heel bijzondere "kennis", namelijk ons *"kennen van de zoon van God"* (Ef 4:13). Niet alleen maar kennis over Christus, maar kennis van Hem in ten minste drie opzichten (zie Fil 3:10) namelijk om de kracht van Zijn opstanding te kennen, te delen in zijn lijden en Hem gelijkvormig te worden in zijn dood. Dat brengt eenheid.

#### 3. EEN VOLWASSEN VOLK

De Bijbel spreekt over volmaaktheid of "volkomen". De Bijbel is onze blauwdruk en leert ons *"de maat van de volle wasdom der volheid in Christus"* (Ef 4:13). Het hoogste doel van God voor de Gemeente is het beeld van zijn verheerlijkte Zoon dragen (zie Rom 8:28-30). Wanneer de bedieningen functioneren en de gelovigen gezond zijn en volwassen worden, zullen er nieuwe leden worden toegevoegd aan het Lichaam. Dit alles is een leer- en groeiproces. God wil daarbij ook de zusters gebruiken (b.v. Col 4:15). Sommige uitleggers melden dat alleen de man gebruikt wordt in de vijfvoudige bediening. We zien echter ook vrouwen functioneren (zei [www.nleg.nl](http://www.nleg.nl)).



## GroeiGroep Gaven van de Geest 5 – De gave van DIENEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### KORTE GETUIGENISSEN

*2Cor 4:1 Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd,*  
We gaan de gave van dienen bekijken en een aantal soorten werk aangeven die daarbij kunnen horen. We vinden verschillende “lijstjes met gaven” in de Bijbel zoals in Ef 5, 1Cor 12 en Rom 12. Het is bijzonder moeilijk om bij de geestelijke gaven exacte onderverdelingen aan te brengen, want er zijn altijd overlappingen en sommige gaven kom je in meerdere opsommingen tegen. Een ieder heeft meerdere gaven maar er zullen er een of meerdere zijn die het sterkst werken. Op zich is dat geen probleem, daar al deze gaven uit dezelfde bron afkomstig zijn. De lijst met gaven in Romeinen 12 begint met profetie. Omdat deze gave ook als Gave van de Geest wordt genoemd zullen we er in dit hoofdstuk niet verder op in gaan.

DEFINITIE VAN DE GAVE VAN DIENEN = Grieks diako'nia,

- 1) Dienstverlening, in het bijzonder van hen die de bevelen van een ander uitvoeren
- 2) Van hen die in opdracht van God het geloof onder de mensen verkondigen en bevorderen
  - 2a) van het ambt van Mozes, of de apostelen en hun bestuur of van profeten, evangelisten, oudsten, enz.
- 3) De dienstverlening van hen die de ambten van christelijk liefde vervullen, in het bijzonder hen die in de nood helpen door geld te verzamelen of gaven uit de delen
- 4) Het ambt van diaken in de gemeente
- 5) De dienstverlening van hen

*“Wie dient, in het dienen” (Romeinen 12:7).*

In het Griekse Nieuwe Testament komt het woord dienen enkele malen voor. Ten eerste in Romeinen 12:7, en ook in 2 Corinthiërs 8:4, waar staat: *“En zij vroegen, met alle aandrang, uit eigen beweging van ons de gunst, deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen”*. In dit geval willen een aantal mensen uit de gemeente in Macedonia dat Paulus en zijn medewerkers hen zouden helpen, om te voorzien in de noden van een aantal gelovigen die het op dat moment erg moeilijk hadden.

De enige andere plaats waar dit woord dienen wordt gebruikt is *2Cor 9:1. “Want over de dienst, die gij de heiligen betoont... ”*. De betekenis is vrijwel dezelfde als in 2 Cor 8:4. Onze conclusie is dus dat de gave van het dienen in algemene zin te maken heeft met het ingaan op de noden van anderen. De toepassing daarvan kan zeer uiteenlopend zijn. In zeker opzicht omvat deze bediening alle andere geestelijke gaven. Want geestelijke gaven worden ons geschonken om ons in staat te stellen om anderen te dienen! Gaven werken samen. Als je de gave van profetie hebt maar niet wilt dienen, dan blokkeert dat de bediening. De gave dienen is dus zeer belangrijk! Het betreft ook voorzien in de materiele noden van anderen.

VRAAG 2 - Het woord dat de betekenis van het ingaan op de noden van anderen het beste weergeeft luidt:

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN DIENEN

Han 9:36-41 vermeldt het verhaal van Dorcas. Zij had de gave van het dienen. Zij was overvloedig in goede werken en aalmoezen, die zij gaf (9:36). Wat voor soort dingen deed zij? Zij maakte kleren voor arme weduwen. Toen zij plotseling stierf ging Petrus naar haar huis. “Al de weduwen kwamen bij hem staan, en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien, die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had” (9:39). Er zijn nog steeds veel weduwen en wezen. Tal van mensen om ons heen hebben noden, ze zijn er in vrijwel elke gemeenschap, ook in de NLEG. Wat heerlijk als gelovigen de gave van het dienen hebben zoals Dorcas! Het is best mogelijk dat Dorcas een natuurlijk talent had voor het maken van kleren. Vervolgens voegde God, door zijn Heilige Geest, aan dat talent een diepe bewogenheid toe voor mensen in nood. Het resultaat was de gave van het dienen. Het is niet voldoende wanneer we alleen maar een talent hebben. Wanneer God, door zijn Heilige Geest, mag beschikken over onze talenten, dan maakt Hij daarvan op een prachtige manier de gave van dienen.

## COMBINATIE VAN GAVEN

Het is interessant om te zien dat naast de gave van dienen, ook wel de gave van helpen en de gave van barmhartigheid werkte in het leven van Dorcas. Deze laatste twee gaven zullen we de volgende keer behandelen. Dorcas is een mooi voorbeeld van een vrouw waar een interessante combinatie van gaven in functioneerden, waardoor ze zeer waardevol was voor de gemeente.

## GETROUW DIENEN LEVERT RENDEMENT OP EN MOGELIJK NIEUWE GAVEN EN BEDIENINGEN

Stefanus en Filippus werden krachtige evangelisten. Maar voordat zij de gave van evangelist ontvingen, hadden zij reeds de gave van het dienen. We zagen dat zij werden aangesteld om te helpen bij de dagelijkse verzorging van de weduwen en waarschijnlijk de financiën van de gemeente beheerden (Han 6). Mogelijk hadden beiden enige aanleg voor het omgaan met geld, maar dat werd pas een bedieningsgave toen de werking van de Heilige Geest daaraan werd toegevoegd. Daardoor kwam hun bediening ten behoeve van de weduwen in de gemeente tot ontwikkeling. Een dienend hart is de basis van elke bediening; begin b.v. met schoonmaken, helpen, etc. als je echt wil groeien in een geestelijke bediening. Als we getrouw zijn in een bediening kan God ons een nieuwe bediening geven die een veel grotere impact op de samenleving kan geven.

## VOORBEELDEN

Een voorbeeld is Jozua, die begon als een eenvoudige kofferdrager van Mozes. *Zie Ex 33:11b Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Nu 11:28 Jozua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes' dienaar was geweest,*

Een ander mooi voorbeeld is de promotie van de bediening van Jozef in Gen 39-41, die vanuit het huis van Potifar en de gevangenisbediening, uiteindelijk gepromoveerd werd tot onderkoning. Een voorbeeld over het omgaan met onze gaven en talenten lezen we ook in de geschiedenis van de talenten in Mat 25.

Vrijwel elk natuurlijk talent kan een gave van dienen worden. Dat kan gebeuren wanneer de persoon die een talent heeft, wordt vervuld met de Heilige Geest. Denk bijvoorbeeld maar eens aan iemand die goed kan zingen. Aanleg voor zingen is geen gave van dienen maar een talent. Maar wanneer de persoon die dat talent heeft wordt vervuld met de Heilige Geest, dan wordt het talent een gave van dienen. Hebt u een talent? Geef het aan de Heer, zodat Hij het kan gebruiken als een gave waardoor u anderen tot zegen kunt zijn.

VRAAG 3 - Het verschil tussen een talent en een gave van dienen is

- a. Een gave is aangeboren, een talent niet.
- b. Iedereen kan een talent hebben, maar het is de Geest die werkt door iemand met de gave van dienen.
- c. Talenten kan men verwerven, gaven niet.

## DOEL VAN DE GAVE VAN DIENEN

De gave van het dienen wordt gegeven om in te gaan op de noden van mensen binnen en buiten het lichaam van Christus. Een van de meest doeltreffende manieren om anderen voor Christus te winnen is om eerst wat te doen aan hun noden.

In Johannes 9 lezen we dat Jezus een blinde man genas. De blinde man had een grote nood en Jezus deed er wat aan. Toen Jezus zijn vertrouwen gewonnen had zei Hij: *"Geloofst gij in de Zoon des Menschen? Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven?" (Joh 9:35-36).* Door hetgeen Jezus voor deze man deed - ingaan op zijn lichamelijke nood - werd hij uitgedaagd en bereid om te geloven.

Wanneer wij anderen dienen worden hun noden gelenigd en kan het werk van God daardoor juist voortgang vinden. Een mooie tekst vinden we in *Spr 18:16 Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.*

Soms ook is het nodig om achteraf mensen te bedienen met materiele zaken. Denk b.v. aan de bezetene in Luc 8 die zonder mantel tussen de graven woonde en zichzelf pijnigde. Na zijn bevrijding was hij gekleed en wel. Waar had hij die kleding vandaan? Teamwerk is dus belangrijk!

VRAAG 4 - Een van de beste manieren om iemands hart met het evangelie te bereiken is.

VRAAG 5 - Dienen vraagt wat van je. Geef aan wat het allemaal van je kan vragen en wat het kost.

VRAAG 6 - Ben je wel eens teleurgesteld in anderen als je gediend hebt? Voor wie heb je het gedaan? (Col 3:17)

VRAAG 7 - Geef voorbeelden hoe jouw dienen werkt en hoe kun je jouw houding van dienen verbeteren?

VRAAG 8 - Hoe zouden wij als GroeiGroep de NLEG kunnen dienen?

VRAAG 9 - Hoe zouden wij als GroeiGroep de stad kunnen dienen?

## GroeiGroep Gaven van de Geest 6 – De gave van ONDERWIJZEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### KORTE GETUIGENISSEN

#### DE GAVE VAN ONDERWIJS

DOEL - Het verschil uitleggen tussen de gave van onderwijs en de gave van herder-leraar (voorganger).

Vorige keer hebben we besproken dat iedereen wel over meerdere gaven van de Geest beschikt maar dat een bepaalde gaven sterker werkt dan de andere.

#### DEFINITIE VAN DE GAVE VAN ONDERWIJS

*Wie onderwijst, in het onderwijzen” (Romeinen 12:7).*

Onderwijzen, in de zin waarin er hier over gesproken wordt, wil zeggen: “laten zien hoe iets gedaan moet worden, trainen, opvoeden”. Daarom vatten we de bediening van onderwijs 3-ledig op:

1. De gave om andere te tonen hoe bepaalde dingen gedaan moeten worden
2. De gave om anderen in het doen van bepaalde dingen te trainen, en
3. De gave om anderen op te voeden, waaronder het doorgeven van kennis, waardoor geloof ontstaat en of een andere levenshouding.

#### TEKST

*Titus 2:3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, 4 zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, 5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde.*

Het verschil tussen een herder-leraar (voorganger) en de gave van onderwijs is dat de gave van herder-leraar (voorganger) verband houdt met een leidersbediening. Daarentegen is de gave van onderwijs niet beperkt tot bepaalde leiders in de gemeente. Ieder lid van het lichaam van Christus kan deze gave hebben. Sommigen hebben een natuurlijke aanleg voor lesgeven. Wanneer iemand met een dergelijk talent wordt vervuld met de Heilige Geest is het goed mogelijk dat men zal ontdekken dat dit talent een gave van onderwijs is geworden.

Betekent dit dat ook vrouwen kunnen onderwijzen? Zeker wel! Sommigen hebben hier vragen over naar aanleiding van 1 Timotheüs 2:11-12. Daar staat: *11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.* Maar hier zegt Paulus niet dat een vrouw geen gave van onderwijs kan hebben. Paulus doet zelfs de groeten aan een vrouwelijke pastor in *Col 4: 15 Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die bij haar thuis samenkomt?*

Aan Titus schrijft hij: *“Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden..... in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken ...”* (Titus 2:3-4a). Voor meer uitleg over de mooie bediening van de vrouw in de NLEG verwijzen wij naar het gelijk genoemde artikel op de NLEG-website wat dit onderwerp behandelt. Wanneer een vrouw de gave van onderwijs heeft zal zij opzien naar de Heer om leiding en de Heilige Geest toestaan om haar gave op de juiste wijze tot ontwikkeling te brengen.

#### VRAAG 1 - Onderwijzen wil zeggen:

- a. Instructie geven.
- b. Kennis overdragen.
- c. En voorbeeld zijn.
- d. Trainen.

VRAAG 2 - De gave van onderwijs kan ook aan een vrouw worden gegeven als

- a. Zij zich daarop beroept vanwege haar talent, en
- b. De Geest toestaat deze gave op de juiste wijze te ontwikkelen.

#### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN ONDERWIJS

Onderwijs kan op veel manieren plaatsvinden. We zullen hier alleen stilstaan bij 2 van de belangrijkste methoden.

#### HET VOORBEELD ALS METHODE VAN ONDERWIJS

Paulus schreef hierover aan de voorganger-leraar Titus in Titus 2:3-5. Onderwijzen was een van de taken van Titus. Hij moest de oudere vrouwen leren hoe zij de jongere vrouwen moesten onderwijzen. Dat moest hij doen door de oudere vrouwen te laten zien hoe zij een goed voorbeeld voor de jongere vrouwen konden zijn. De lijst van dingen die hij de oudere vrouwen vroeg te doen bestond uit:

- Zij moeten zich gedragen als vrouwen die een heilig leven leiden.
- Zij moeten niet kwaadspreken (dus geen leugens vertellen om anderen pijn te doen).
- Zij moeten niet verslaafd zijn aan veel wijn.
- Zij moeten hun mannen liefhebben.
- Zij moeten zichzelf beheersen en rein zijn.
- Zij moeten goed zorgen voor man en kinderen.
- Zij moeten hun mannen onderdanig zijn.
- Zij moeten het woord Gods niet lasteren.

De oudere vrouwen konden de jongere vrouwen onderwijzen door hun dingen te vertellen. Dat moesten ze inderdaad doen, maar het beste onderwijs dat zij geven konden bestond uit hun voorbeeld. Dit kan in iedere cultuur. Door voorbeeld-onderwijs leren we anderen hoe zij bepaalde dingen moeten doen. Voor een Geest-ervuld iemand kan dit de gave van onderwijs zijn.

#### DOORGEVEN VAN KENNIS ALS METHODE VAN ONDERWIJS

Jezus gebruikte deze methode erg vaak. In zijn Bergrede in Mattheus 5 staat: *“Zijn discipelen kwamen tot Hem en Hij leerde hen.”* In zijn onderwijs gaf Hij kennis door over de manier van leven waar God een behagen in heeft. Eerder als hebben we besproken hoe belangrijk kennis is, het is het fundament voor het geloof. Zij die door middel van onderwijs kennis overdragen maken het geloof mogelijk. Dit is een van de belangrijkste aspecten van de gave van onderwijs. De kennis die de leraar overdraagt moet hoofdzakelijk bestaan uit kennis van Gods woord. De leraar legt de betekenis daarvan uit. De gave van onderwijs kan functioneren wanneer ouders het woord van God onderwijzen aan hun kinderen, wanneer een Bijbelkringleider of een leraar aan een Bijbelschool een groep mensen onderwijst, de kinderwerker in de KinderKerk de verhalen uit de Bijbel vertelt op een door kinderen te begrijpen niveau of wanneer een willekeurige gelovige één of meer vrienden onderwijst. Bedenk daarbij dat kinderen minder “capaciteit hebben om te toetsen” dan volwassenen. We moeten ook de onderwijsgeevenden op scholen niet vergeten. Als zij met de Geest vervuld zijn, kan ook zo iemand de gave van onderwijs hebben!

VRAAG 3 - Schrijf een G voor elke goede en een F voor elke foute uitspraak:

- a. Onderwijs kan op veel manieren geschieden.
- b. Onderwijs geeft kennis door die geloof bewerkt.
- c. Wanneer wij onderwijzen door ons op een bepaalde manier te gedragen, geven wij voorbeeldend onderwijs!

#### DOEL VAN DE GAVE VAN ONDERWIJZEN

De functie van onderwijs is het overdragen van kennis. Het doel is om geloof en een juiste levensstijl mogelijk te maken. We weten hoe belangrijk geloof en een juiste levensstijl zijn voor de leden van het lichaam van Christus. Zonder die twee dingen zou het lichaam van Christus niet eens kunnen bestaan. Als we dit inzien zullen we ook beseffen hoe waardevol de gave van onderwijs is.

VRAAG 4 – Werkt dit al in jou leven en hoe kun je dit nog meer handen en voeten geven in je leven en de NLEG?

VRAAG 5 - De gave van onderwijs is belangrijk omdat

- a. Die voor iedereen beschikbaar is.
- b. Wij daardoor een goed voorbeeld worden.
- c. Daardoor een goed fundament voor het geloof wordt gelegd.

## VROUWEN IN GODS KONINKRIJK IN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

In kritieke perioden in Israëls geschiedenis roept God vrouwen tot bediening. Samen met Aäron staat Mirjam Mozes bij in de leiding van het volk (Num 12). Uit jaloezie komt ze in opstand tegen Mozes, waarvoor ze gestraft wordt. Maar God houdt bij monde van de profeet Micha het volk Israël zeven eeuwen later nog voor, hoe goed Hij was om destijds bij de uittocht het volk zulke leidlieden te geven als Mozes, Aäron en Mirjam (Micha 6:4). Toen ten tijde van de richteren mannelijke leiders ontbraken, was daar de profetes Deborah, die ook het volk richtte. Met grote wijsheid en deskundigheid op staats- en krijgskundig terrein hielp ze het juk van koning Jabin afschudden. Daarna had het volk veertig jaar rust (Rich 4:5)! Ze was getrouwd met Lappidoth die haar kennelijk de ruimte gaf voor haar bediening. En dan was er onder koning Josia de profetes Hulda, de vrouw van Sallum, de klederbewaarder. Toen het verloren gewaande wetboek was teruggevonden, stuurde Josia een commissie naar een profeet om opheldering. Dan gaan ze naar Hulda (2 Kon 22). Niet omdat er geen mannelijke profeten waren, want Zefanja en Jeremia profeteerden in die jaren ook. God doorbreekt soms de patriarchale structuur van het O.T. en laat zien dat Hij ook andere wegen achter de hand heeft. Het mag worden gezien als een voorschot op het grote Pinksterfeest waarvan de profeet Joël spreekt *Joel 2:29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten* en wat in Hand 2 (:17) realiteit wordt. Ondanks het doorwerken van het oordeel was de positie van de vrouw in Israël over het algemeen beter geregeld dan in andere landen. Na de ballingschap werd haar positie in het jodendom slechter, vooral bij de nadering van Jezus' komst op aarde. De vrouw stond op één lijn met slaven en kinderen. Bij de komst van Christus lag haar plaats vër beneden de normen uit de Mozaïsche wetgeving. Des te meer treft ons de boodschap van het N.T. Vrouwen horen het eerst de boodschap van Christus' komst. Christus wordt geboren uit een vrouw, Bavinck noemt dat al eerherstel. Zijn komst betekent een omwenteling. In beginsel herstelt Christus de oorspronkelijke verhoudingen. Hij gaat dwars tegen de rabbijnse zeden in. Hij herstelt het huwelijk in ere en stelt voor man en vrouw dezelfde zedenwet. Hij verwerpt dus de dubbele moraal. De discipelen begrepen er niets van! Als dát zo is, hoe kan een man dan nog trouwen, zeggen ze verbaasd. Lees er Mat 19 maar eens op na. Christus spreekt met vrouwen, geneest vrouwen. Zij dienen Hem met hun goederen. Hij stelt de man nooit bij de vrouw ten achter. Ze horen tot Zijn vriendenkring. Zijn houding is opzienbarend. Dat blijkt uit Joh 4, vooral vers 27. Zomaar op de openbare weg sprak Jezus met een vrouw, nog wel één van de 'lichte brigade'! Hij onderwijst haar, vertelt háár het eerst dat de nieuwe bedeling eigenlijk al begonnen is (vers 21, 23). Ook in Zijn gelijkenissen betreft Hij de vrouw op waarderende wijze, gebruikt haar daarin zelfs als beeld van God (Luk 15:8, Mat 13:33). Na zijn opstanding verschijnt Christus het eerst aan vrouwen die naar Jezus' graf waren gegaan en krijgen die de opdracht Jezus' discipelen te berichten dat zij naar Galilea moeten gaan en dat zij daar Jezus zullen zien: dus mannen weer te activeren tot het uitoefenen van hun voorgangerstaak. Volgens Van Bruggen doen de mannen het op de Pinksterdag beter. Dan kunnen de vrouwen zwijgen. Simon Petrus doet weer het woord, bekeerd tot zijn opdracht. Wát Simon Petrus zegt (de vervulling van Joëls profetie), daarover zwijgt Van Bruggen. Hoe verschillend benaderen respectabele theologen soms bepaalde bijbelgedeelten! Hoe voorzichtig moeten wij zijn in het oordeel over elkaar! De uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees is de vervulling van Joëls profetie "Uw zonen én dochteren zullen profeteren." De Geest maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. De Handelingen en de brieven wemelen van namen van vrouwen die met gevaar voor haar leven in het evangelie hebben gewerkt: Dorcas (Han 9:38), Priscilla, de dochters van Filippus (Han 21), Phebe (Rom 16), Euodia en Syntyche (Fil 4:2,3). Paulus noemt hen zijn medewerksters in het evangelie. Vrouwen behoorden tot zijn hoofdkwartier. Paulus treedt volop in de voetsporen van Christus. In 1 Cor 7 zegt hij dat in het huwelijk rechten en plichten wederkerig zijn. Het evangelie ploegde diepgewortelde tradities om. De komst van Christus had een keerpunt in de geschiedenis gebracht. Paulus laat dat voluit zien in zijn brieven. Maar hij was een wijs man. Er is in zijn vermaan altijd iets evenwichtigs. In de nieuwe bedeling is het leven veranderd, het Evangelie zet de mens in de ruimte. Dat schept het risico de grenzen uit het oog te verliezen. Paulus heeft het huwelijk wel op hoog niveau gezet, maar in 1 Cor 11 laat hij zien dat de man het hoofd is van de vrouw en klemt dat in tussen twee andere verhoudingen: Christus is het hoofd van de man en God is het hoofd van Christus. Het is dus niet vernederend een hoofd te hebben. Het bijbels begrip 'hoofd' is een nieuwtestamentisch begrip. Dat inzicht bewaart ons voor een verkeerd hanteren van hoofd tegenover hulp. Hulp was een scheppingsgegeven. Het hoofd-zijn van de man moet worden gezien vanuit Christus. Het is Christologisch bepaald. Het Griekse woord voor hoofd, kefalè, duidt op eenheid met een lichaam: levenseenheid van man en vrouw, die een afspiegeling mag zijn van Christus en Zijn gemeente. Het gaat in beide om een organische verhouding. Er staat niet: héér, kurios. De man heeft niet, zoals in het Romeinse recht, de 'maritale macht', absolute zeggenschap. Als Paulus in Efeze 5 de vrouwen vermaant haar man onderdanig te zijn, legt hij éérst uit hoe binnen de gemeente de leden elkaar onderdanig moeten zijn, zich moeten invoegen in elkaars welzijn. Dan voel je hoe onderdanig zijn iets heel anders is dan onderworpen zijn. Christus was begonnen

Zichzelf voor ons over te geven. Hij is de 'Behouder des lichaams'. Uit wederliefde is de gemeente Hem onderdanig. Zo moet het in het huwelijk ook zijn: de man begint met liefde te geven, dan voegt de vrouw zich in, in het welzijn van de man. Door Christus' dood en opstanding was er voor de vrouwen veel veranderd. Ineens lag het volle leven voor haar open, terwijl het daarvoor zo ingeperkt was. Daarom kon ze haar juiste houding niet altijd vinden. De structuren bleven gehandhaafd en ze moest de zeden – die toen heel anders waren dan in onze tijd – blijven eerbiedigen. Daar hadden de vrouwen het nogal eens moeilijk mee. Ze moesten zich inpassen in het welzijn van haar mannen. Haar man blijft haar hoofd. Let wel: de man is het hoofd van zijn vrouw (H. Bavinck, C. den Boer, H. Paul). Er is maar met één vrouw levensgemeenschap mogelijk. Het is dus niet zo dat de man het hoofd is van de vrouw, als algemene regel. Dan zouden de vrouwen ondergeschikt zijn aan de mannen. De Schrift leert juist de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Niet elke man staat boven elke vrouw. De man moet zijn vrouw liefhebben, niet over haar heersen. Christus wilde immers dienen, niet gediend worden. Hij beoogde de ontplooiing van Zijn gemeente. Volgt de man Christus hierin na, dan rijpt het huwelijk tot een wederzijds elkaar dienen. Het hoofd-zijn van de man is geen rang, maar een functie, die bepaald is door de liefde, niet door het recht; het huwelijk is een unieke liefdesverhouding.

#### ZWIJGVERBOD?

In 1 Cor 11 en 14 lijkt Paulus met zichzelf in tegenspraak te komen. In het eerstgenoemde hoofdstuk zegt Paulus dat een vrouw die bidt en profeteert dat moet doen met het hoofd bedekt. In 1 Cor 14:34 daarentegen lijkt hij haar een algemeen zwijgverbod op te leggen. Dat de samenkomsten in de vroeg-christelijke gemeenten heel anders waren ingericht dan onze kerkdiensten blijkt uit 1 Cor 14 vanaf vers 26. Ieder kon het woord voeren naar de hen gegeven gaven. In 1 Cor 11 keurt Paulus het duidelijk goed dat de vrouw in de gemeentesamenkomst bidt of profeteert. Profeteren is een gave, waarmee de gemeente wordt gesticht (1 Cor 14 : 4). In 1 Cor 14 gaat het naar het oordeel van de meeste exegeten over het deelnemen aan de discussie. Die vond plaats na het profeteren (vers 29). Anderen gaven hun oordeel als iemand had geprofeteerd. Die discussie verliep vaak onordelijk. Nu wil Paulus orde op zaken stellen. Alle dingen dienen tot stichting te geschieden. In het gebruik van de gaven moeten de gemeenteleden met elkaar rekenen. In die samenkomsten, die in particuliere huizen plaats vonden, kon iedereen binnenlopen. En daarom moeten de vrouwen geen aanstoot geven. In het lichtzinnige Corinthe waren de vrouwen die in het publiek spraken, bepaald niet onbesproken van gedrag. Christenvrouwen moesten ingetogen optreden. Daarom moesten mannen thuis hun vrouwen onderrichten. Vrouwen moesten in de samenkomsten hun mannen niet beschaamd maken door domme of moeilijke vragen. Juist omdat Paulus vrouwen volop inschakelde in het evangelie moesten ze het decorum, de geldende zeden, handhaven. Wat Paulus schrijft in 1 Tim 2:8 en verder moet bezien worden in het licht van heel het evangelie. Hier spreekt Paulus over de gebedshouding van mannen en vrouwen en de samenkomsten. Daar heeft de wijze van kleding van de vrouw ook mee te maken. Vers 10 sluit daarbij aan. In vers 11 zegt hij dat de vrouw zich moet laten leren in stilheid. Volgens de grondtekst betekent dat niet zwijgend, maar rustig. Ook de vrouw wordt – anders dan bij de joden! – onderwezen. Ze moest ook tot kennis der waarheid komen. De vrouw mag ook niet over de man heersen. In de gemeente mag niemand heersen over een ander. Dat is de grondwet van het evangelie. Zeker de vrouw moet dat niet doen. Zij moet in haar houding tegenover haar man gestalte geven aan de houding die de gemeente moet innemen tegenover Christus. Maar het is niet in overeenstemming met het evangelie de vermaning die Paulus aan de vrouw geeft zich niet op de voorgrond te dringen, om te zetten in een Goddelijke wét dat de vrouw op de achtergrond van de gemeente behoort. Adam is eerst geschapen (1 Tim 2:13), daarna Eva. Daarin ligt inderdaad een zekere prioriteit. Maar in 1 Cor 11:11 en 12 heeft Paulus ook hier het evenwicht bewaard en er op gewezen dat na Adam iedere man is voortgekomen uit een vrouw. De man moet zich niet op zijn prioriteit voorstaan. Felle reactie heeft 1 Tim 2:14 opgeroepen: "Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest." Hier spreekt echter niet een apostel die dat de vrouw nog eens wil nageven, maar een apostel die zélf een verleden heeft. Tal van christenen, mannen en vrouwen, heeft hij uitgeleverd om gedood te worden. Hij vindt zichzelf de minste der apostelen, die naam zelfs niet waardig (1 Cor 15:8,9), de allerminste van al de heiligen (Ef 3:8), de voornaamste onder de zondaren (1 Tim 1:12 en verder). Juist hij kon daarom zo vurig de bediening der verzoening prediken en de overvloed van genade. En juist hij, die zich, gedachtig aan zijn verleden, altijd bescheiden opstelde, kon de vrouw vermanen zich, gedachtig aan haar verleden, bescheiden op te stellen. Hij wist terdege dat haar zonde, evenals de zijne, voor 100% was verzoend. Hij spijkert de vrouw niet aan haar verleden vast. In 1 Tim 2:15 zegt hij (letterlijk vertaald) dat de vrouw door het kinderen baren heen gered zal worden. Er staat níét dat dit de grond voor haar zaligheid is. Ook niet dat dit haar 1e roeping is. Uit deze bijbelgedeelten concludeert Van Bruggen dat het zwijgen van de vrouw totaal moet zijn. Dat is volgens hem gegrond in de plaats van de vrouw bij de schepping. (BRON: Christenhistorici; 29-9-2014 L.G.A. Bremmer-Lindeboom)

## GroeiGroep Gaven van de Geest 7 – De gave van BEMOEDIGEN, VERMANEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, GROEIEN IN GELOOF IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### DE GAVE VAN BEMOEDIGEN, VERMANEN, AANSPOREN

DOEL - De gave van het vermanen, bemoedigen, aansporen ontdekken en bewust gaan praktiseren tot opbouw.

### DEFINITIE VAN DE GAVE VAN HET VERMANEN, BEMOEDIGEN, AANSPOREN

In het NT is de betekenis het aandringen van iemand om iets te doen en om op een ethische manier te handelen. In sommige contexten kan hetzelfde Griekse woord ook het idee geven van vertroosting en langzij iemand komen. De gegeven context bepaalt welke betekenis gebruikt wordt. Vermanen betekent: "iemand erbij roepen, iemand tot de orde roepen". Wanneer we deze betekenis toepassen op de gave van het bemoedigen, vermanen of aansporen, dan is de bedoeling dat de gelovige opgeroepen wordt om zich tot God te keren, om zich een bepaalde bedoeling van God te realiseren of om tot bepaalde daden te komen. Jezus praktiseerde deze gave in Luc 3:7-18 waar Hij de mensen oproept om tot vrucht en actie te komen (onderzoek wat Hij hier allemaal noemt!); 18 *Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.*

### VRAAG 1 – Waarom en wanneer is het nodig om mensen aan te sporen?

De gelovige met de gave van bemoedigen, vermaning roept mensen op om tot God te naderen of een bepaalde bedoeling van Gods Woord ter harte te nemen. Het oorspronkelijke Griekse woord is paraka'leo, wat betekent

1. Bij zich roepen, ontbieden
2. Toespreken, zich richten tot, bij wijze van aansporing, smeekbede, troost, onderricht, enz. met als doel kalmeren, troosten, leren, onderwijzen, versterken, bemoedigen, enz.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN BEMOEDIGEN, VERMANEN

*Wie bemoedigt, in het bemoedigen (HSB Rom12:8) en "Wie vermaant, in het vermanen" (NBG).en "wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor" (Het Boek).* In Het Boek staat het duidelijk omschreven. Dit betekent dat als er een situatie voordoet, waarbij we een ander kunnen bemoedigen, we niet met een mond vol tanden hoeven te staan maar mogen vertrouwen op de Heilige Geest om de gave te gebruiken. Als Gods Geest door je werkt kan deze gave gebruikt worden om de leden van de Gemeente op de weg van de Heer te houden. Dat wordt duidelijk wanneer we wat dieper ingaan op de manier waarop deze gave in de eerste Gemeenten functioneerde. Als we nagaan hoe het woord vermanen in de Bijbel wordt gebruikt dan ontdekken we dat het altijd gaat om een oproep aan de gelovigen. Zij worden opgeroepen om

1. De Here trouw te zijn (HSV Han 11:23 en **wekte** hij hen allen **op** om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven).
2. Te volharden in het geloof (HSV Han 14:22 en zij versterkten de zielen van de discipelen, **spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden** *dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.*
3. Een bepaalde taak te verrichten (HSV 2 Cor 9:5 *Ik vond het dan nodig de broeders ertoe **op te roepen** van tevoren naar u toe te gaan en de door u toegezegde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gave van een gierigaard.*
4. God nog meer te behagen (HSV 1 Thes 4:1 *Verder, broeders, vragen wij u dringend en **roepen** wij u er in de Heere Jezus toe **op**, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt a hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt.*
5. En wij **roepen u ertoe op**, broeders, de ongeregelden terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. 15 *Kijk uit dat niemand kwaad met kwaad aan iemand vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én t.o.v. elkaar én t.o.v. allen. (HSV 1 Tess. 5:14-15).*
6. Zulke mensen bevelen wij en **roepen wij** er door onze Heere Jezus Christus toe **op** dat zij in alle rust n werken en hun eigen brood eten. (HSV 2 Thes 3:12).
7. Ik **roep** er dan vóór alles toe **op** dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen (HSV 1 Tim 2:1).
8. **Roep** de jongere mannen er evenzo toe **op** bezonnen te zijn. (HSV Titus 2:6).

9. *Geliefden.... met de aansporing te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is (Jud 3).* We krijgen door deze teksten een goed idee van de betekenis van het vermanen. Iedere gelovige die zijn broeders en zusters op een van de aangegeven manieren wil en kan helpen, heeft de gave van vermanen nodig. Dus niet alleen de leiders kunnen vermanen. Iedere Geestvervulde gelovige wordt opgeroepen dit te doen volgens HSV Heb 3:13 *“maar vermaan elkaar elke dag”*. De tekst vervolgt: *“zolang men van een heden kan spreken”*. Dat is dus elke dag! Met als doel: *“opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde”*. De gelovigen die dit praktiseren en die vervuld zijn met de Heilige Geest, zullen zeker de blijdschap in de Heer ervaren!

#### PROFETISCHE BEDIENING

De gave is tot welzijn We zien dat deze gave ook samengaat met de profetische bediening.

*HSV 1Cor 14:3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.*

*HSV 1Cor 14:31 Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.*

Vermanen is een Bijbelse opdracht die hand in hand gaat onderwijs volgens met HSV 1Tim 4:13 *Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.* Vermanende woorden zijn belangrijk als we afwijken volgens GNB Heb 12:5 *Bent u dan de vermanende woorden vergeten die God tot u als tot zijn kinderen richt: Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als hij je terechtwijst.*

#### HET DOEL VAN DE GAVE VAN BEMOEDIGEN, VERMANEN, AANSPOREN

De gave van het vermanen dient verschillende nuttige doelen in het lichaam van Christus. Iedere gelovige heeft het nodig dat hij geregeld bemoedigd, vermaand wordt, sommigen zelfs zeer vaak, vooral diegenen die te kampen hebben met allerlei beproevingen en moeilijke omstandigheden. We kunnen dus zeggen dat het doel van de gave van het vermanen is om gelovigen op te roepen tot een diepere relatie met God of om hen te bepalen bij een of andere bedoeling van God. Vermanen betekent ook dat gelovigen worden aangespoord tot bepaalde daden die voor henzelf of anderen een stimulans zullen zijn in hun relatie met God. We kunnen zelfs vermaand worden om de gaven die we ontvangen hebben uit te gaan oefenen (1Tim 4:14).

#### VRAGEN

2. De meeste gelovigen beseffen wel dat zij aansporing nodig hebben om een diepere relatie met God te ontwikkelen of om bepaalde dingen te doen. Gelovigen kunnen elkaar helpen door.....
3. Heeft iemand jou wel eens vermaand? Hoe voelde dat?
4. In de NBG staat in 1Th 5:11 *Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.* Waarom staan “vermanen” en “opbouwen” los van elkaar genoemd denk je?
5. Waarom is het soms moeilijk om een vermaning, correctie, aansporing te geven?
6. Wat kan er met jou gebeuren als de ontvanger zich niet opent voor de aansporing?
7. Waarom is het soms moeilijk om correctie, aansporing te ontvangen?
8. Het boek Spreuken leert *NBG Spr 28:23 Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met gladde tong.* Leg elkaar uit wat deze tekst wil zeggen.
9. Wat kan er met jou gebeuren als je je niet opent voor de aansporing, bemoediging, correctie? Bespreek met elkaar Heb 12:14-15 en Heb 3:13

#### TOT SLOT EEN OPROEP VAN PAULUS EN EEN SAMENVATTING

*Rom 15:30 Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,*

We hebben nu 3 geestelijke gaven behandeld. Laten we er nog eens over nadenken en aan de Heilige Geest vragen of Hij (combinaties van) deze gaven door ons heen wil laten werken, de komende tijd in de Gemeente!

- DE GAVE VAN DIENEN is de bijzondere gave om de Gemeente en anderen te dienen met een hart van dienstbaarheid (Rom 16:1; Han 9:36).
- DE GAVE VAN ONDERWIJS is de bijzondere gave om Bijbelse waarheid duidelijk te kunnen onderscheiden en zó effectief te communiceren dat mensen daarvan kunnen leren en groeien in hun wandel met God (1 Cor 12:28; Efs 4:11-12; Rom 12:7).
- DE GAVE VAN VERMANING, AANSPORING is de bijzondere gave om woorden van troost, bemoediging, uitdaging of correctie te kunnen spreken op een manier waarop anderen in het lichaam van Christus positief reageren en geholpen worden (Rom 12:8, 15:4; Han 11:22-25; 1 Thes 2:11-12).



## GroeiGroep Gaven van de Geest 8 – De gave van GEVEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### DE GAVE VAN GEVEN

DOEL - De gave van het geven ontdekken en bewust gaan praktiseren.

### WAT BETEKENT “GEVEN” VOLGENS VAN DALE?

O.a. verstrekken, verschaffen, bezorgen. In het woordenboek staan zelfs twee Bijbelteksten vermeld bij de betekenis: als gunst of als een bewijs van goedheid schenken. *De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd (Job 1:21) en Het is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand. 20:35).*

### WAT BETEKENT GEVEN IN HET GRIEKS? DIDOMI (ww)

- 1) geven
- 2) iemand iets geven (uit vrije wil iets, tot zijn voordeel, noodzakelijke dingen verschaffen, verschaffen, leveren,
- 3) geven, van zich doen uitgaan, van zich geven, in een ambt aanstellen, iemand iets in eigendom geven
- 4) iemand iets schenken, verlenen, machtigen, opdragen, aanstellen

### DEFINITIE VAN DE GAVE

*“Wie mededeelt, in eenvoud”* (Romeinen 12:8). In de grondtekst in het woord “mededelen” hier afgeleid van geven. Voor “geven” hebben we geen definitie nodig, we begrijpen allemaal wat het betekent. Wel moeten we de gave van het geven wat nader omschrijven. Met de gave van het geven bedoelen we de gave waardoor God iemand in staat stelt om vrij en gul te geven om zodoende tegemoet te komen aan de noden van andere mensen en van het werk van God. De gave van het geven heeft te maken met ons geld, maar ook met zaken als onze tijd, onze inzet en onze talenten.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN GEVEN

De gave van het geven ontstaat wanneer Gods mogelijkheden met die van de mens worden samengebracht. Wat de mens kan is maar zeer beperkt, maar er zijn géén grenzen aan wat God kan! Wat heerlijk is het wanneer de beperkte vermogens van de mens worden bijeengebracht met de eindeloze vermogens van God. Dit is nu precies wat er gebeurt in de ontwikkeling van de gave van het geven.

We zullen enkele waardevolle inzichten verkrijgen in deze gave wanneer we Paulus’ verhandeling over dit onderwerp in 2 Corinthiërs 8 en 9 goed bestuderen. In deze verzen treffen we de volgende gedachten aan:

1. De gave van het geven kan worden ontwikkeld door her voorbeeld van anderen te volgen. *“Zij (de Macedoniërs) gaven zich eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons”* (2 Cor. 8:5).
2. De gave van het geven is belangrijk in het leven van een gelovige. *“Zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in kennis, in volkomen toewijding en in de liefde, die van ons tot u uitgegaan is, zo weest dan ook in dit liefdewerk overvloedig”* (2 Kor. 8:7).
3. Er zijn geen regels voor de gave van het geven. *“Ik geef dit niet als een bevel”* (2 Cor. 8:8).
4. Het beste voorbeeld van de gave van het geven is de Here Jezus zelf. *“Hij is om uwentwil arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden”* (2 Cor. 8:9).
5. De gave van het geven wordt geschonken aan degenen die bereid zijn te geven. *“Want God heeft de blijmoedige gever lief”* (2 Cor. 9:7).
6. We kunnen er zeker van zijn dat in onze eigen noden zal worden voorzien. *“En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij te allen tijde van alles genoegzaam voorzien...”* (2 Cor. 9:8).
7. De gave van het geven is een teken en bewijs dat de Heer belangstelling heeft voor elke goede zaak. *“In alle goed werk overvloedig”* (2 Cor. 9:8).
8. Door de gave van het geven wordt een grote beloning mogelijk. Dit wordt niet gezegd in 2 Corinthiërs maar wel in Filippiëzen 4:17: *“Want het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit”* (dat wil zeggen: in de hemel).

In 1 Koningen 17:8-16 staat een verhaal waaruit we veel over de gave van het geven kunnen leren. De profeet Elia ging tijdens een hongersnood naar een weduwe. Toen hij bij haar huis aankwam zag hij hoe zij hout aan het verzamelen was. Hij vroeg haar om water en brood. Zij antwoordde hem dat het enige wat zij in huis *had* “een handvol meel in een pot en een druppel olijfolie in een kruik” was. Zij voegde eraan toe: “Dat zal onze laatste maaltijd zijn, daarna zullen wij van honger omkomen”.

Ongetwijfeld was zij er van overtuigd dat zij niets te geven had. Maar Elia leerde haar een belangrijke les. Hij vroeg de weduwe te gebruiken wat zij had en een brood voor hem te bakken. Als we de afloop van het verhaal niet zouden kennen zou onze reactie wellicht zijn: “Wat vreselijk! Dat die profeet het durft om in zo’n situatie zoiets van deze weduwe te vragen!” Elia wist echter wat God zou gaan doen. Dus vroeg hij haar alles wat zij had. Dat was de sleutel tot een geweldige ontdekking. Laten we goed bedenken dat we het fundament leggen voor de gave van het geven wanneer we géven. De gave van het geven daalt niet zomaar vanuit de hemel in onze harten neer. Willen we die gave ontvangen dan moeten we handelen, dan moeten we beginnen met het geven van wat we hebben.

Sommigen zouden geweigerd hebben op het verzoek van de profeet in te gaan. Zulke mensen ontvangen nooit de gave van het geven. Wellicht spreekt de Heilige Geest tot ons om te geven, net zoals hij door de profeet tot de weduwe sprak. Wij ontvangen de gave van het geven alleen wanneer wij gehoorzaam zijn.

Er gebeurde iets geweldigs met de weduwwrouw. Nadat zij alles in gehoorzaamheid aan Elia had gegeven, ontdekte zij dat zij nog steeds net zoveel olie en meel over had als toen zij begon met het bakken van een brood voor de profeet. Zij ontdekte ook nog iets anders; namelijk dat er voldoende olie en meel over bleef tot aan het einde van de hongersnood. Zij had niet alleen genoeg voor haarzelf, maar ook om uit te delen aan anderen. “Zij allen hadden voldoende voor vele dagen”.

Hoewel we de gave van het geven doorgaans in verband brengen met geld, betekent deze gave dat we vreugde scheppen in het geven van alles wat we hebben. Dat kan dus ook voedsel, producten, tijd, inzet en talenten inhouden. Wanneer we de Heilige Geest gehoorzamen en vrijgevig worden, dan zal er in onze eigen noden worden voorzien. Meer nog, het geweldige is dat we steeds meer zullen hebben om aan anderen te geven. Wanneer de gave van het geven functioneert zoals God dat wil, dan wordt ons geven niet bepaald door ons eigen vermogen tot geven, maar door de mogelijkheden van God, net als in het geval van de weduwe.

De belangrijkste bedoeling van de gave van het geven is dus dat we in staat zullen zijn om meer aan anderen te geven!

VRAAG 1 - De gave van het geven is een gave

- Waardoor God ons in staat stelt veel voor onszelf te verkrijgen.
- Waarvoor het nodig is dat we geld hebben.
- Die ons helpt om vrij en gul te geven.
- Die ons in staat stelt om te geven zodat wij nog meer kunnen geven.

DOEL VAN DE GAVE VAN GEVEN

Wat is de bedoeling van deze gave? Iedere gave wordt met een bepaald doel gegeven. Al de gaven worden gegeven om in te gaan op de noden van het lichaam van Christus, en ook om het lichaam in staat te stellen zijn opdracht uit te voeren. Het speciale doel van de gave van het geven is om te voorzien in de noden van de leden van het lichaam van Christus.

VRAAG 2 - De gave van het geven wordt aan de gelovige geschonken omdat

- Daardoor in de materiele behoeften van de gelovige wordt voorzien.
- Het een manier is waarop gelovigen geld kunnen verkrijgen.
- Mensen graag geld willen weggeven.

VRAAG 3 – De gaven van geven in praktijk

Soms is geven ook een offer. Er is een gezegde wat ons probeert te vertellen wat het geven van een offer is: een offer wordt bepaald door datgene wat overblijft in je portemonnee nadat je je gegeven hebt”

Denk na wat je de afgelopen jaren gegeven hebt aan God, de Gemeente, je medemens, etc. van je tijd, geld, energie en bedenk en bid waar je kunt verbeteren. Omdat geven ook een gave(!) van de Geest is kun je de Heilige Geest vragen om alle barrières die je op de zojuist genoemde gebieden tegenkomt, te laten zien en overwinnen!  
Een vrijgevig NIEUWJAAR!

# GroeiGroep Gaven van de Geest 9 – De gave van LEIDING GEVEN & BESTUREN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

## DE GAVE VAN BESTUREN

DOEL - De gave van het leiding geven en besturen ontdekken en bewust gaan praktiseren.

### WAT BETEKENT “BESTUREN”?

Volgens Van Dale betekent: (handelingen of uitingen) een richting geven aan. Ook wel: regeren. *“Wie leiding geeft, in ijver” (Rom 12:8)*. De Naardense Bijbel spreekt over: *“wie vooraan staat, in ijver”*. In sommige vertalingen wordt gesproken van besturen. Dat betekent: “iets aanvoeren, iets voorzitten, managen”. Management is volgens Van Dale zowel het besturen van een onderneming als de personen zelf die een onderneming leiden. Dat vinden we ook terug in *1Cor 12:28b En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente.... bekwaamheid om te helpen, om te besturen*. Besturen en leiding geven zijn zowel in de maatschappij als in de gemeente noodzakelijk om doelen te bereiken.

- Voor goed en wijs management hoef je niet per se directeur van een onderneming te zijn.
- Een scholier zal een goede manager van zijn tijd en zakgeld moeten zijn.
- Op je werk ben je manager van het door je baas toevertrouwde werk.
- Maar ook in het gezin zijn zowel vader als moeder managers van hun huisgezin, die het huishouden op een efficiënte wijze kunnen runnen.

Het gezin is een goede leerschool hoe we de zaken kunnen organiseren. Als we het daar niet kunnen, hoe dan in de samenleving of kerk? Een diaken die helpt en bestuurt leert *1Tim 3:12 moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten*. Het gaat dus niet om baas spelen maar (be)dienen. De Gemeente - als Gods huisgezin – heeft een goed management of bestuur nodig in de vorm van voorgangers, oudsten, diakenen, afdelingshoofden, etc. die allen volgens een bepaalde structuur samenwerken.

### NIET HEERSEN MAAR DIENEN

In Mat 20:25-28 zet Jezus een streep door het werelds leiderschapsmodel en noemt het dienen. Management is dus het proces van Gods plannen en doelen te realiseren door het juiste gebruik van menselijke, materiele (geld, apparatuur, gebouw) en geestelijke (gaven) bronnen, zodat uiteindelijk Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Deze gave wordt aan bepaalde leden van het lichaam van Christus gegeven met als doel leiding te geven aan het lichaam, om voor te zitten en de richting aan te geven.

### LEIDERSCHAP & BESTUUR

De geestelijke gaven van leiderschap en bestuur zijn zeer belangrijk voor leiders en managers. De gave van leiderschap wordt in Rom 12:8 beschreven als leiding. Een persoon met de gave van leiderschap heeft de bekwaamheid om plannen in harmonie met het doel van God uit te werken en de doelen naar anderen te communiceren. Hij motiveert anderen om deze doelen voor de glorie van God te realiseren. De functie van de gave van bestuur is het besturen (van b.v. een afdeling). Het doel van deze gave is eenheid en kracht te verlenen aan het lichaam van Christus zodat het zijn taak in de wereld kan vervullen. In een leger geeft de generaal leiding aan officieren die weer afdelingen, pelotons, besturen. Wat zou er gebeuren als in een leger iedere soldaat zelf zou beslissen waar hij heen zou gaan en wat hij zou gaan doen. Het resultaat zou een opperste verwarring zijn.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN BESTUREN

Hoe zou een leger functioneren zonder generaal en andere officieren? Het valt makkelijk te raden met welke problemen een leger te maken krijgt wanneer *“iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen” (Rich 17:6)*. Zo’n leger zou er in geval van oorlog niet veel van terecht brengen. Evenzo heeft het lichaam van Christus mannen en vrouwen nodig die leiding geven, voorzitten en de richting aangeven. Christus, het hoofd van het lichaam, kan worden vergeleken met de generaal van een groot leger. Hij bestuurt het hele lichaam en geeft leiding in al haar zaken. Maar daarnaast zijn er christenen nodig die leiding geven aan de vele groepen gelovigen binnen het wereldwijde lichaam van Christus. Iedere groep gelovigen heeft iemand nodig met de gave van het besturen. Alle gelovigen hebben als taak om *“hun voorgangers te gehoorzamen en zich aan hen te onderwerpen” (Hebr 13:17)*.

## VOORGANGERS, OUDSTEN

De Heer als Hoofd van Het Lichaam geeft aan bepaalde gelovigen de gave van het besturen. Niet alle gelovigen worden geacht leiders te zijn, maar er zijn er altijd een aantal nodig met de gave van leiding geven, besturen. Hun speciale bekwaamheid is belangrijk voor het lichaam. *“Indien iemand staat naar het opziensambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak” (1 Tim 3:1)*. In de Bijbel worden diverse namen gebruikt voor die leden van het lichaam van Christus die de gave van het besturen ontvangen hebben en die hebben we in het begin als besproken. De voorganger moet goed voor zijn gezin kunnen zorgen. *“Hij moet een goed bestierder zijn van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?” (1 Tim 3:4-5)*. Het ambt van opziener of voorganger (bestuurder in de gemeente) was een van de hoogste verantwoordelijkheden in de plaatselijke gemeente. Hij werd ook wel oudste genoemd (in het Grieks: “presbyter”) en was verantwoordelijk voor het bestuur van alle gemeentezaken en het delegeren van het werk en de bedieningen, samen met andere oudsten en diakenen.

## HELPER OF DIAKEN

Gelovigen in de gemeente kunnen ook de gave van bestuur bezitten. Doorgaans werken zij onder de leiders of soms in zendingsgenootschappen of organisaties zoals Opwekking. 1 Tim 3:8 lijkt hierop te wijzen en spreekt van “diakenen”. Dat wil zeggen: mensen die de leiders bijstaan in het leiding geven aan de gelovigen. *“Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen” (Han 6:3)*. Zonder bestuur en de gave van bestuur verzwakt het lichaam van Christus en is het niet in staat om zijn taak te verrichten. Daarom is de gave van bestuur zo belangrijk. Titus is een bijbels voorbeeld van iemand met de gave van besturen. Paulus begon een Gemeente in Kreta en gaf Titus instructies om te leiden: *Titus 1: 5 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen....* De gaven van leiderschap en besturen zijn samen een interessante combinatie. Een persoon met de gave van bestuur heeft de bekwaamheid om op een afdeling orde te houden en die te leiden en neemt daar besluiten over. De persoon met de gave van leiderschap heeft de bekwaamheid de anderen te motiveren en zo het doel te bereiken.

## IEDER HEEFT IN ZEKERE MATE DE GAVE VAN BESTUREN, LEIDING GEVEN, NODIG

Er is heel wat AFleiding in ons leven. Daarom hebben we soms BEGEleiding nodig of OPLEiding die ons naar een nieuw niveau brengt in ons leven. In een HANDleiding vinden we dikwijls ook nog aan INleiding. Leiding geven is ook op het persoonlijke vlak belangrijk. Denk aan je werk, in het gezin, hobbys, of in een groep sporters, etc. Met een plan en een agenda kun doelen vaststellen en aan iets beginnen en dat afmaken. Zo geef je leiding aan jezelf. Daar is discipline voor nodig, een doel en een tijdschema wanneer iets klaar moet zijn (SMART). God bouwde de hemel en aarde in 6 dagen en de 7<sup>e</sup> rustte Hij. Als je wat wil bereiken is het belangrijk je tijd in te delen en jezelf op te leggen wat nodig is om in je dagelijkse leven arbeidzaam en nuttig te zijn.

We kunnen als gelovige onszelf leiding geven in verschillende gebieden van ons leven en wel in of over:

- ♥ De schepping van God (Gen 1:26-28)
- ♥ De mysteries van God (1Cor 4:1)
- ♥ Het evangelie van het Koninkrijk (1Thes 2:4)
- ♥ **Je geestelijke gaven (1Peter 4:10)**
- ♥ Je vergevingsgezindheid (Mat 6:12; 18:21-22)
- ♥ Jouw liefde (1Joh 4:7-8)
- ♥ Jouw denken (Fil 4:8)
- ♥ Jouw geestelijke kracht (Hand 1:8)
- ♥ Je tijd (Ef 5:15-16)
- ♥ Jouw kijk op het leven (1Sam 16:7)
- ♥ Je houding (Fil 2:2)
- ♥ Jouw geloof (Jac 2:14-17)
- ♥ Je GELD (2Cor 9:6-11)
- ♥ Jouw aanbidding (Hebr 12:15-16)
- ♥ Jouw bediening (Gal 6:2)
- ♥ Je lijf (Rom 12:1)
- ♥ Jouw karakter Titus 1:7-9
- ♥ Jouw familie 1Tim 3:4-5; 12; 5:8

Op welke van bovengenoemde gebieden kan nog wat meer orde gebracht worden?

# GroeiGroep Gaven van de Geest 10 – De gave van BARMHARTIGHEID BETONEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

## DE GAVE VAN BARMHARTIGHEID

DOEL - De gave van barmhartigheid betonen ontdekken en bewust gaan praktiseren.

### WAT BETEKENT “BARMHARTIGHEID”?

Volgens Van Dale is het een gezindheid van medelijden, mededogen hebben.

De Bijbel leert in Rom 12:8 *“Wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid”*. Barmhartigheid betekent “medelijden” of “meeleven met iemand anders”, “iets met de ander en voor de ander voelen” en daarbij ook nog blij blijven, dus het niet met tegenzin doen! Daarom bestaat de gave van barmhartigheid bewijzen uit het tonen aan anderen dat je met hen meevoelt en ook iets voor hen voelt. Het is een gave waardoor we in staat zijn om anderen werkelijk ontferming te betonen.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN BARMHARTIGHEID

Er is erg veel behoefte aan de gave van barmhartigheid bewijzen, zowel binnen het lichaam van Christus als onder de mensen die niet in Hem geloven. Velen zijn mistroostig, eenzaam en terneergeslagen en soms zelfs depressief. Zij snakken naar iemand die naast hen wil staan en een beweging voor hen heeft. De gave van barmhartigheid bewijzen is juist voor deze situaties bedoeld. Het indrukwekkendste voorbeeld van de gave van barmhartigheid vinden we in de bediening van de Here Jezus zelf.

### LATEN WE EENS STILSTAAN BIJ DE LEVENSWANDEL VAN JEZUS

1. *“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben” (Mattheüs 9:36).*
2. *“Hij zag een grote schare, en Hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken” (Mat 14:14).*
3. *“Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan” (Mat 20:34).*
4. *“En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit en raakte hem aan” (Marcus 1:41).*
5. *“Ik heb medelijden met de schare, want zij zijn nu reeds drie dagen bij Mij gebleven en hebben niets te eten” (Marcus 8:2).*
6. *“En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: Ween niet!” (Lucas 7:13).*

Jezus voelde intens mee met de mensen. Ook liet Hij zien dat Hij met hen bewogen was. In alle gevallen waarin wordt gezegd dat Hij met ontferming bewogen was, is het ook duidelijk dat Hij deed wat Hij kon voor de betrokkenen. Het is niet genoeg om met mensen mee te voelen en iets voor hen te voelen. We moeten ook tonen dat we met hen bewogen zijn door hen te dienen. Voor de treurende is een woord van troost nodig, voor de eenzamen vriendschap, voor de ontmoedigden een woord van bemoediging en voor de zondaar een liefdevolle betrokkenheid.

Het is bijvoorbeeld goed om mee te leven met de weduwen en de wezen. Maar het gevoel dat we voor hen koesteren en opbrengen is niet genoeg. We moeten ze op praktische wijze terzijde staan. *“Zuivere en onbevleete godsdienst is ... omzien naar weduwen en wezen in hun druk” (Jacobus 1:27).*

Het is belangrijk dat er in de gemeente velen zijn met de gave van barmhartigheid betonen. Het is een gave die al de andere gaven ondersteunt. Iemand met de gave van evangelist bijvoorbeeld moet ook de gave van barmhartigheid betonen hebben, want die zal hem in staat stellen om mee te voelen met degenen die niet gered zijn. Dan zal ook de gave van evangelist effectief zijn.

Barnabas is een goed voorbeeld van iemand met de gave van barmhartigheid betonen. Hij was een man met een grote beweging, en dat bracht hem er toe om zich in te zetten voor sommige mensen in grote nood. Lees de volgende Bijbelgedeelten over hem: Handelingen 9:27; 11:25-26 en 15:37-39.

### VRAAG 1

Noem enkele zendelingen of andere mensen die grote barmhartigheid betonen.

VRAAG 2 - Barmhartigheid betekent

- a. Macht
- b. Liefde
- c. Medelijden
- d. Ontferming.

VRAAG 3 - Mensen hebben iemand nodig die hen ontferming bewijst wanneer zij

- a. Sterk en goed gezond zijn.
- b. Verdrietig en eenzaam zijn.
- c. Evangelist zijn.
- d. Zondaars zijn.

VRAAG 4 - De gave van barmhartigheid betonen is een gave

- a. Die veel gelovigen zouden moeten hebben.
- b. Die alleen de evangelisten nodig hebben.
- c. Die ingaat op de noden van veel mensen.

DOEL VAN DE GAVE VAN BARMHARTIGHEID

De functie van de gave van barmhartigheid betonen is om gelovigen in staat te stellen mee te voelen met anderen, om in de ware zin van het woord medelijden met hen te hebben.

Het doel van deze gave is om de mensen in nood ontferming te bewijzen door metterdaad naast hen te staan en hen te helpen in moeilijke situaties. Wat een prachtige gave!

VRAAG 5 - Omcirkel de letter voor het zinsdeel dat de volgende zin op juiste wijze aanvult: Wanneer een gelovige met een andere gelovige meevoelt in een periode van verdriet, dan noemen we dat

- a. De functie van de gave van barmhartigheid betonen.
- b. Het doel van de gave van barmhartigheid betonen.

DE GESCHIEDENIS VAN DE BARMHARTIGE SAMARITAAN LUCAS 10:25-37

Op een dag was er een godsdienstleraar die wilde onderzoeken of Jezus' ideeën wel zuiver waren. "meester," vroeg hij, "wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Jezus vroeg: "wat zegt de wet van Mozes daarover? Hij antwoordde: "U moet van de Here, uw god houden met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. en u moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Goed!" zei Jezus. "doe dat en u zult eeuwig leven krijgen. De man voelde zich aangesproken. om zich te rechtvaardigen, vroeg hij: wie is eigenlijk mijn medemens? Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld: "een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. onderweg werd hij door rovers overvallen. zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. Toevallig kwam een priester langs. maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij. Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen. Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. het was een Samaritaan, een vijand van de Joden. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen. zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: 'zorg goed voor hem. mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.' Wat denkt u? wie van deze drie was de medemens van het slachtoffer van de roofoverval? De man die medelijden met hem had," was het antwoord. "Precies," zei Jezus. "Volg zijn voorbeeld dan.

VRAAG 6 - NOEM EEN AANTAL PUNTEN DIE WE KUNNEN LEREN VAN DEZE GESCHIEDENIS

VRAAG 7 – HOE KAN JE MEER BARMHARTIGHEID VERKRIJGEN EN WAT KAN DAT DOEN IN DE GEMEENTE?

## GroeiGroep Gaven van de Geest 11 – De gave van HELPEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### DE GAVE VAN HELPEN

DOEL - Uitleggen wat de functie en het doel van de gave van het helpen is

#### DEFINITIE VAN DE GAVE VAN HELPEN

*“En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente..... bekwaamheid om te helpen” (1 Corinthiërs 12:28).*

Helpen wil zeggen: “hulpverlening” of “bijstand”.

De gave van het helpen is een gave die de gelovige in staat stelt om -door de Heilige Geest - iemand anders bij te staan en hulp te verlenen door middel van daadwerkelijke hulp.

#### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

Niemand in het lichaam van Christus hoeft te denken dat er geen gave voor hem of haar beschikbaar is. Niet iedereen kan een apostel, profeet, evangelist, herder of leraar zijn, hoewel we allemaal wel iets van één of meerdere van deze bedieningen ontvangen hebben, maar ieder lid kan de gave van het helpen hebben! Het blijkt dat sommige gelovigen op het punt van hulpvaardigheid een bijzondere gave van de Heilige Geest hebben ontvangen. Zij hebben een speciale bekwaamheid gekregen om anderen in nood te helpen. Laten we eens wat nader ingaan op Bijbelgedeelten die aangeven hoe de gave van het helpen functioneerde in de eerste gemeenten.

1. *“En toen hij (Apollos) naar Achaje wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen” (Handelingen 18:27).* In andere vertalingen staat dat de broeders Apollos “hielpen” door die brief te schrijven.
2. *“Groet Urbanus, onze medewerker in Christus” (Romeinen 16:9).* Er wordt niet gezegd wat deze man precies deed toen hij Paulus hielp. Misschien wel met prediking of onderwijs. Misschien ging hij de mensen voor in het zingen van liederen of beheerde hij de financiën van het team van Paulus. Mogelijk hielp hij door pas bekeerde gelovigen te bezoeken. We kunnen alleen maar raden naar wat hij deed! Wel is duidelijk dat gelovigen met de gave van het helpen zeer waardevol zijn voor het lichaam van Christus.
3. *“Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden” (Filippenzen 4:3).* Sommige uitleggers vatten “gestreden” als “helemaal ingezet”. Hier blijkt (alweer) dat niet alleen mannen maar ook vrouwen de gaven van helpen hebben ontvangen. Legden zij contacten met nieuwe vrouwelijke gelovigen? Hielpen zij door voorbede? Bereidden zij het voedsel voor Paulus en zijn team? Zorgden zij dat de kleding gewassen werd? Hielpen ze de behoeftigen die zichzelf niet konden verzorgen? Best mogelijk, want de gave van helpen houdt ook werken met de handen in.

In de eerste gemeenten werd voor vrouwen met de gave van het helpen een speciale benaming gebruikt, namelijk: diaconessen. *“Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan” (Romeinen 16:1).* Het Griekse woord voor “dienen” is “diakonein”, vandaar het woord diacones.

De mannen met een speciale gave van helpen werden “diakenen” genoemd. *“Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken” 1 Timotheüs 3:13).*

Een kleine gemeente in Zuid-Amerika beleefde eens een geweldige beweging van Gods Geest. Velen werden gered en vervuld met de Heilige Geest. De voorganger (herder-leraar) was een trouw christen. Hij predikte het woord van God en bezocht veel mensen. Onder de gelovigen bevond zich echter een onopvallende, kleine, stille vrouw. Ze zei meestal niet veel, maar leek voortdurend te bidden. Zij was een enorme hulp voor de voorganger. Door de Heilige Geest had zijde gave van het helpen ontvangen.

Paulus benoemt deze belangrijke wijze van hulp in *2Cor 1:11* *terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.* Zonder gebed, zonder de bidstond kunnen bedieningen niet uitgeoefend of gecontinueerd worden!

VRAAG 1 - Schrijf een G voor iedere goede en een F voor iedere foute uitspraak.

- a. De gave van het helpen biedt hulp en bijstand aan anderen.
- b. Het is niet nodig dat meer dan een paar gelovigen in de gave van het helpen functioneren.
- c. Zowel mannen als vrouwen kunnen de gave van helpen hebben.
- d. In de eerste gemeenten werden vrouwen met de gave van het helpen diakenen genoemd.

#### DOEL VAN DE GAVE VAN HELPEN

De functie van de gaven van het helpen is de gelovigen in het lichaam van Christus de bekwaamheid te geven om de leiders van de gemeente in algemene zin bij te staan in hun werk.

Het doel van deze gave is om te helpen bij het werk dat wordt gedaan om Gods Koninkrijk uit te breiden. Het doel heeft betrekking op de feitelijke hulp.

We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat een broeder een speciale bekwaamheid heeft om te bidden. Dat is een functie van de gave van het helpen. De gemeente heeft echter niets aan die bekwaamheid als hij zijn gave niet daadwerkelijk gebruikt en b.v. niet bidt maar iets anders gaat doen. Alleen wanneer hij bidt wordt het doel van zijn gave bereikt!

#### SAMENWERKING MET ANDEREN GEESTELIJKE GAVEN

Het is interessant om in vele teksten te lezen dat God ons te hulp wil komen zoals in *Psalms 46:1 God is ons een toevlucht en sterkte, ten eerste bevonden een hulp in benauwdheden*. Voor helpen – hulp verlenen – is ook bewogenheid nodig, de gave van barmhartigheid is daarin van grote “hulp”! Barmhartigheid dient namelijk tot iets te leiden, een actie of een daad. We hebben al diverse malen besproken dat men dikwijls over een combinatie van gaven beschikt. De gave van helpen wordt dikwijls onderschat maar is in feite heel belangrijk en wordt direct achter de gave van genezing genoemd in *1Cor 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen*.

VRAAG 2 - Waarom staat de gave van helpen direct achter de gave van genezing genoemd en hoe werken deze gaven samen?

VRAAG 3 - Een Geest-ervulde broeder heeft een speciale gave om zijn voorganger te helpen bij het bezoeken van de zieken. Zegt deze uitspraak iets over de functie van deze gave of over het doel ervan?

- a. Functie
- b. Doel

#### GEBED

Dat de Heilige Geest ons te hulp komt om ons hart klaar te maken om anderen te helpen daar waar maar mogelijk is! Net als de Heilige Geest onze zwakheden te hulp wil komen volgens *Romeinen 8:26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp*.



## GroeiGroep Gaven van de Geest 12 – Een woord van WIJSHEID

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### SAMENVATTING

We hebben nu 2 groepen geestelijke gaven besproken, namelijk de bedieningen (5-voudige) en de bedieningsgaven. De 1e groep gegeven is voor de leiding in het lichaam van Christus en daarom wat beperkter aanwezig bij ons allen, hoewel we allemaal we iets apostolisch, profetisch, evangelistisch, herderlijks of onderwijzend in ons dragen. De 2e groep is voor vrijwel iedere gelovige (denk aan helpen). Nu gaan we de laatste groep bespreken, de Geestesgaven die door de Heilige Geest wordt gegeven. Geen van deze gaven kan functioneren door louter menselijke bekwaamheid of een talent. De doop in de Heilige Geest openbaart zich in de Geestesgaven en God verlangt ernaar dat Zijn kracht zich openbaart door jou heen. Strek je uit naar de Gever van de Gaven!

### DEFINITIE VAN EEN WOORD VAN WIJSHEID

De bovennatuurlijke gave om de gedachten van de Geest te kennen en de openbaring van Gods wil te kunnen toepassen op specifieke situaties binnen de Gemeente en het leven van mensen (1Cor 12:8, Han 6:10; 15:13-22).

### AANMOEDIGING

Paulus leert in *1Kor 12:1* “Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten.”. Paulus was zich bewust van het belang van kennis over de gave en. Als we onwetend zijn werkt het niet. “Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet” (*1Kor 10:1*). We komen deze uitspraak 5 maal tegen (Rom 1:13; 1Kor 10:1; 12:1; 2Kor 1:8 en 1Thes 4:13). Paulus wist dat juiste kennis noodzakelijk is op elk terrein en dat de Geestesgaven meer betekenis zouden krijgen en effectiever gebruikt zouden worden. Daarom was zijn wens in “*1Cor 1:7* zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt”. De juiste kennis is nodig en natuurlijk willen we ze óók in gebruik zien. Daarom is ons gebed dat de Heilige Geest onze gedachten zal openen voor inzicht.

### UITLEG VAN DE GAVE

“Want de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken” (*1Kor 12:8*). Een andere vertaling (Naardense Bijbel) zegt: “een woord van wijsheid”. Wijsheid is een goed oordeel vellen op basis van kennis. Een woord van wijsheid is dus een uitspraak doen waarin - op basis van kennis - een juist oordeel wordt geveld of belsuit wordt genomen. In de term “woord van wijsheid” wordt het Grieks “logos” gebruikt, wat betekent: “inhoud, onderwerp, de essentie van iets”. De Geestesgaven komen van de Geest van God dus is het woord van wijsheid een uitspraak van God. Niet zo maar een verstandige, wijze uitspraak van onszelf. Het is dus Gods wijsheid. Vandaar dat de Geest, door de gave van het woord van wijsheid, “een druppel van Gods wijsheid” aan de gelovige geeft hoe in een specifieke situatie te handelen. Het is dus “een klein gedeelte” van Gods wijsheid en ook wel “een speciale wijsheid voor een speciale situatie”. Dus een klein beetje van Gods wijsheid, gesproken op de juiste tijd. We moeten goed begrijpen dat het woord van wijsheid volledig bovennatuurlijk is. Paulus zegt: “Aan de een wordt gegeven, door de Geest, met wijsheid te spreken” (*1 Korintiërs 12:8*). Men kan dit niet verkrijgen door naar school te gaan of op grond van een wijsheid die men van nature bezit, maar louter en alleen door de Geest.

### AAN WIE WORDT HET WOORD VAN WIJSHEID GEGEVEN?

We lezen in *1Cor 12:11* “...die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil”..... In zeker opzicht dus kan elke gelovige gebruikt worden voor het openbaren van elke gave. Alle gaven zijn in de Geest. Welnu, als de Geest in de gelovige woont, zijn de gaven ook latent aanwezig in de gelovige. Maar alleen Hij beslist welke gave op welk moment Hij zal openbaren. De Geest is de eigenaar van de gaven en leven in Hem en worden aan de gelovige gegeven. Een voorbeeld van het woord van wijsheid treffen we aan in Han 15:5-27. Er was een ernstig probleem gerezen in de jonge gemeente, het betrof de nieuwe gelovigen uit de heidenen. De leiders van de gemeente kwamen samen met de overige gelovigen en spraken er over. De één vond dit en de ander dat. Tenslotte nam Jakobus, één van de leiders, het woord. Nadat hij uitgesproken was “besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente...” (15:22). Let op de volgende ontwikkeling:

1. Een ernstig probleem (vers 5).
2. De gelovigen komen bijeen (vers 6).
3. De groep probeert van alles om het probleem op te lossen (vers 7-12).

4. De Heilige Geest geeft, door Jakobus, het antwoord door middel van een woord van wijsheid (vers 13-21).
5. Het woord van wijsheid bracht de hele groep tot een besluit (vers 22).

Een woord van wijsheid werd door de Geest gegeven en moest de mensen bereiken. De Geest was in Jakobus en openbaarde via hem het woord van wijsheid voor de gemeente. Zo ontving de gemeente het woord van wijsheid.

VRAAG 1 - Schrijf een G voor elke goede en een F voor elke foute uitspraak.

- a. Het woord van wijsheid is ten dele bovennatuurlijk.
- b. Het is niet juist om te zeggen dat een bepaalde gelovige de gave van het woord van wijsheid heeft.
- c. Het woord van wijsheid is een gave aan de gemeente.
- d. Het woord van wijsheid wordt via ongelovigen geopenbaard.

VRAAG 2 - Lees Handelingen 6:1-7. Welk vers verwijst volgens jou naar het woord van wijsheid?

HOE WERKT HET WOORD VAN WIJSHEID?

Hoe weet de gelovige, door wie de Geest het woord van wijsheid geeft, wat hij moet zeggen? "Wanneer zich een woord van wijsheid openbaart, dan "flikkert er iets". Men is zich bewust van het goddelijke, van het feit dat de uiting alle bronnen van de menselijke ervaring te boven gaat. Men is zich er diep van bewust dat het juiste gezegd is" (Donald Gee, UK). Het woord van wijsheid kan door de Geest direct in het hart van de mens worden gelegd. In zo'n geval geeft hij het waarschijnlijk later door aan de Gemeente (zie Ef 1:17-19). Paulus sprak een woord van wijsheid tot de Korintiërs. Maar voordat hij dat deed had de Geest het al in zijn hart gelegd (lees 1 Kor 2:5-15).

WANNEER OPENBAART ZICH HET WOORD VAN WIJSHEID?

De gave openbaart zich als het nodig is en wanneer een gelovige er geestelijk klaar en beschikbaar voor is. We moeten de gaven dus gebruiken "naar de genade die ons gegeven is" (Rom 12:6). We zullen meer van deze gave begrijpen wanneer wij letten op de omstandigheden waarop zij in de 1e Gemeenten zich openbaarde.

- a. Toen de prediker het woord bracht zoals bij Petrus (Han 2:16-36) en ook Stefanus in Han 7. (en Han 6:10).
- b. Bij problemen in de gemeente (bestudeer Han 15 nog eens).
- c. Toen er vervolging kwam (Han 5:26-33). Let vooral op vers 29: "wij moeten Gode meer gehoorzamen dan de mensen". Wat een krachtig woord van wijsheid. (Zie ook Lucas 12:12 en 21:15.)
- d. Bij persoonlijke problemen (Han 5:1-11).

Het woord van wijsheid is een uiterst waardevolle en nuttige gave en één van de belangrijkste gaven om de gemeente van dienst te kunnen zijn. Wanneer de Geest ons hierin gebruikt moeten we niet denken: "Nu heb ik het". Het is een momentele actie van de Geest en we kunnen Hem er dan alleen maar nederig voor prijzen.

VRAAG 3 - Gelovigen geven het woord van wijsheid door

- a. Te herhalen wat zij gelezen hebben.
- b. Zich proberen in te denken wat God wil dat zij zeggen.
- c. De Geest die hen een woord in het hart legt om door te geven.

VRAAG 4 - Schrijf een G voor elke goede en een F voor elke foute uitspraak.

- a. Het woord van wijsheid wordt altijd gegeven wanneer daaraan behoefte bestaat.
- b. Het woord van wijsheid wordt alleen gebruikt voor de prediking van het evangelie.
- c. Het woord van wijsheid moet nooit direct tot iemand gesproken worden.
- d. Wanneer mensen onheus behandeld zijn kunnen zij een woord van wijsheid ontvangen.

TOT SLOT

Wanneer we willen weten wat het doel van de Geestesgaven is moeten we één eenvoudige regel goed onthouden: "Alles moet tot stichting van de gemeente geschieden" (1 Kor 14:26). In de Naardense Bijbel staat het nog krachtiger: "maar laat alles tot opbouw geschieden!". Als een Gemeentelid wordt opgebouwd wordt ook Gemeente versterkt. De opbouw wordt dus bereikt door het woord van wijsheid tot iemand persoonlijk, tot een kleine groep of tot een hele menigte te spreken. De Geest geeft deze gave nooit met de bedoeling dat iemand er geestelijker dan anderen door wordt. Het is altijd weer genade(gaven) om door de Geest gebruikt te worden.

VRAAG 5 - Wanneer problemen in de gemeente worden opgelost door middel van een woord van wijsheid, dan kunnen we zeggen dat de gemeente wordt .....

## GroeiGroep Gaven van de Geest 13 – Een woord van KENNIS

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

HET WOORD VAN KENNIS

DOEL 1 - De functie en het doel van het woord van kennis beschrijven.

DOEL 2 - Aangeven hoe je kunt weten of je een woord van kennis ontvangen hebt.

DEFINITIE VAN DE GAVE

Het woord van kennis is de bovennatuurlijke gave om specifieke kennis te hebben over personen, omstandigheden of Bijbelse zaken die in direct verband staat tot de gezondheid en groei van de gemeente (1Kor 12:8, Han 5:1-10; 1Kor 14:24-25). *“De ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest” (1Kor 12:8).*

WOORD VAN KENNIS

Kennis heeft te maken met “weten”. Zoals we al zagen bij het bestuderen van het woord van wijsheid komt de term “woord” van het Griekse “logos, wat betekent”: “inhoud, onderwerp, de essentie van iets”. Het woord van kennis is dus een blijk van kennis. Maar van wiens kennis? Alle Geestesgaven komen van of door de Geest, dus het woord van kennis wordt gegeven door de Heilige Geest. Als 3e persoon van de godheid, heeft de Heilige Geest toegang tot Gods oneindige bron van kennis. Er is een Latijns woord dat aangeeft hoeveel kennis God heeft: omniscientia. Omni betekent “alles” en scientia “weten”. God is “alwetend”; Hij weet dus alles. Door het woord van kennis stelt de Geest de gelovige in staat om een klein beetje van Gods oneindige kennis door te geven. God laat de gelovige – door Zijn Geest – dingen zeggen die hij op grond van zijn eigen kennis en bekwaamheden nooit had kunnen weten. Dit is bedoeld voor zowel een gelovige of voor het hele lichaam. Ook als het gericht wordt tot een niet-gelovige is het toch een gave die dient tot stichting en opbouw van het lichaam.

VRAAG 1 - Het woord van kennis is

- a. Een gave als het woord van wijsheid.
- b. De kennis die door studie wordt verkregen.
- c. Een klein beetje van Gods kennis dat via een mens wordt doorgegeven.
- d. Kennis die de spreker voordien nog niet had.

UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

De doop in de Heilige Geest doet Gods kracht in de gelovige toenemen. *“Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt” (Han 1:8).* Iedere Geestesgave toont Gods kracht. Op de 1<sup>e</sup> Pinksterdag ontving de 1e gemeente Gods kracht en die werd daarna keer op keer getoond. Hoe werkt dit met het woord van kennis?

GEEST-VERVULDE MENSEN EN HET WOORD VAN KENNIS

Het boek Handelingen toont manifestaties van het woord van kennis. Men zegt iets door het woord van kennis wat men onmogelijk had kunnen weten, tenzij door de Geest.

1. Lees Han 5:1-10. Petrus wist bovennatuurlijk dat Annanias en Saffira tegen de Heilige Geest gelogen hadden. Ook wist hij dat zij deze leugen samen overeengekomen waren.
2. Lees Han 8:23. Petrus wist dat Simons hart vervuld was met bittere haat en zonde.
3. Lees Han 9:1-18. Annanias (niet die uit punt 1 en Han 5) wist, door de Geest, bepaalde dingen over Saulus.
  - Hij wist waar Saulus was en dat hij aan het bidden was (vers 11).
  - Hij wist dat Saulus een visioen had gehad (vers 12).
  - Hij wist dat Saulus een uitverkoren instrument was (vers 15) en dat hij zou moeten lijden (vers 16).
4. Zie Hand 10:19. Petrus wist dat er drie mannen waren gekomen om hem namens Cornelius te spreken.
5. Lees Han 27:13-44. Paulus wist dat de zeelieden in het door de storm heen en weer geschudde schip niet gered konden worden als zij niet aan boord bleven.

VRAAG 2 - Lees Joh 4:7-19. In welke verzen spreekt de Heer een woord van kennis uit?

## KWADE MENSEN EN HET WOORD VAN KENNIS

Soms lijken toverdokters of sommige waarzeggers (er zijn veel oplichters onder hen), het vermogen te hebben om op vreemde wijze dingen te weten. Hebben zij dan een woord van kennis? Nee, al is het wel waar dat zij hun kennis op hele bijzondere wijze verkrijgen. Hoe? We moeten goed bedenken dat er niet alleen een Heilige Geest is maar ook onheilige geesten. De Heilige Geest is Gods Geest. De tegenhangers komen van de boze, van satan. Die probeert altijd wat van God komt en kostbaar is te imiteren. Denk b.v. aan nephorloges. Men probeert altijd de dure merken te imiteren zoals Rolex, Cartier, etc. om de mensen te misleiden. Zo zijn er duivelse imitaties van de gaven. Satan weet soms dingen die kwade mensen niet uit zichzelf weten. Toch is satan niet als God; alleen Hij weet alles! Satan weet slechts enkele dingen en soms zijn het ook misleidingen om mensen afhankelijk van andere mensen te maken. Denk b.v. aan iemand die geregeld naar dezelfde waarzegger of horoscoop gaat. Er was bijvoorbeeld een man in Gerasa die door veel demonen (boze geesten) bezeten was. Toen Jezus op hem toetrad schreeuwde hij het uit: *“Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt”* (Markus 5:7). Hoe wist die man wie Jezus was en van Jezus' macht om hem te pijnigen? Door de demonen (onheilige geesten) die in hem leefden. Deze kennis was dus niet van God afkomstig. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat het woord van kennis dat wij spreken van de Heilige Geest afkomstig is? Is er reden om bang te zijn dat wij misschien wel uit een boze geest spreken? Nee, wij hoeven hiervoor niet bang te zijn, want als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, is er in ons geen plek voor onheilige geesten: *“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is”* (1 Joh 4:4).

VRAAG 3 - Schrijf een G voor elke goede en een F voor elke foute uitspraak.

- a. Toverdokters kunnen de Geestesgave van het woord van kennis bezitten.
- b. Satan is alwetend.
- c. Gelovigen hebben reden om bang te zijn dat zij wellicht vanuit een boze geest spreken.
- d. Boze geesten zijn sterker dan de Heilige Geest.
- e. Gods Geest laat geen ruimte aan boze geesten.

## DE MENSELIJKE GEEST EN HET WOORD VAN KENNIS

Het woord van kennis reikt verder dan de gedachten van de mens. Soms zien mensen het verschil niet in. Zij denken iets in hun eigen gedachten en geloven dat het een woord van kennis is. We moeten voorzichtig zijn dat onze gedachten kunnen ons misleiden. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we een woord van kennis hebben? Hier volgen een aantal eenvoudige controlevragen die u op iedere situatie kunt toepassen.

1. Word ik gedreven door mijn eigen zelfzuchtige verlangens?
2. Ben ik er zeker van dat ik een woord van kennis van de Heilige Geest heb?
3. Ervaar ik de vrede van God in mijn hart?
4. Heb ik zelf problemen of moeite met iemand of met een bepaalde omstandigheid?

Wanneer je niet zeker bent van het antwoord op een van deze vragen, is het beter om de Heer te zoeken voordat je iets zegt. Spreek pas al je volkomen vrede ervaart en wanneer je genoemde vragen voor jezelf beantwoord. Je ervaart een sterke aandrang en weet dat er gewoon iets gezegd moet worden. Luister naar de Gods stem!

VRAAG 4 - We kunnen weten dat een woord van kennis uit de Geest is wanneer

- a. We goede leraars zijn.
- b. We ons bewust zijn van de vrede van God in ons hart.
- c. We boos zijn op iemand.
- d. We geen zelfzuchtige verlangens hebben met betrekking tot de zaak waar het over gaat.

## TOT SLOT

Een woord van kennis is profetisch en heeft hetzelfde als dat van het woord van wijsheid, namelijk de opbouw van het lichaam van Christus. Deze twee gaven werken vaak samen, maar het woord van kennis kan aan het woord van wijsheid vooraf gaan. Door een woord van kennis sprak Jezus de Samaritaanse vrouw (Joh 4) aan over haar verleden. Vervolgens bood Hij haar door een woord van wijsheid de oplossing voor haar probleem.

VRAAG 5 - Lees opnieuw het doel van het woord van wijsheid.

Welke Bijbelse term geeft het doel van alle gaven weer?

## GroeiGroep Gaven van de Geest 14 – DE GAVE VAN GELOOF

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### WAT IS GELOOF?

*Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. (Heb 11:1).* We onderkennen meerdere soorten van geloof:

- a. Reddend geloof in het volbrachte werk van Jezus wat onze behoudenis is (Heb 10:39)
- b. De vrucht van geloof > dagelijks vertrouwen op God
- c. Gave van wonderwerkend-geloof > die is om onmogelijke situaties op te lossen en werkt dikwijls samen met anderen gaven zoals wonderen, krachten, genezingen, etc.

Reddend geloof en de vrucht van geloof zijn continue aanwezig in ons leven, als het goed is. De vrucht van geloof wordt in Gal 5:22 “trouw” genoemd, maar het grondwoord is “pistis”. De gave van geloof is niet constant aanwezig, maar wordt voor speciale gelegenheden door de Geest gegeven. Het is de bijzondere werking van Gods Geest om iemand wonderwerkend geloof te geven. Het werkt dikwijls samen met werking van krachten en gaven van genezingen. Geloof is altijd gebaseerd op het Woord van God *Rom 10:17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.* Een woord wat we lezen of direct van God ontvangen voor een situatie.

### DE GAVE VAN GELOOF

De gaven van geloof is dus de bovennatuurlijke gave om volledig en onwankelbaar op God te kunnen vertrouwen in een moeilijke situatie en daarbij bereidwillig te zijn om direct Gods aanwijzingen op te volgen (zie 1Kor 12:9, Hand 5:1-11; 6:5-7; Hebr 11:33-34; 1Kor 13:2). We willen vanavond met elkaar bespreken:

1. De functie en het doel uitleggen van de gave van geloof.
2. Aangeven hoe we de gave van geloof bij onszelf kunnen onderkennen,

### DEFINITIE VAN DE GAVE

*“De een geloof door dezelfde Geest” (1Kor 12:9).*

In het algemeen is geloof het vermogen om te vertrouwen, te geloven. Wanneer iemand geloof heeft, zeggen we dat hij of zij gelooft. Maar de gave van geloof reikt verder dan het gewone geloof dat alle gelovigen hebben. Het is bijzonder geloof. Het is geloof door de Geest gegeven met het oog op een bepaalde situatie. We kunnen zeggen dat het een stukje van het volmaakte geloof van God is, dat door de Heilige Geest aan iemand wordt gegeven.



De gave van geloof kunnen we dus ook noemen “de gave van bijzonder geloof” die op een specifiek moment nodig is verandering in een situatie te brengen. Dit geloof is dus niet het eigendom van de gelovige maar wordt door de Heilige Geest geopenbaard. De gave wordt in iemands hart gelegd op een speciaal moment en met het oog op een speciale situatie. De gave(!) wordt dus geschonken. Wat nodig is kan vervolgens worden gedaan en de gave heeft dan aan haar doel beantwoord.

VRAAG 1 - Schrijf een G voor elke goede en een F voor elke foute uitspraak.

- a. Iedere gelovige kan altijd over de gave van geloof beschikken.
- b. Door de gave van geloof ontvangt iemand een bijzonder soort geloof.
- c. Omdat iedere Geestvervulde gelovige de Heilige Geest ontvangen heeft, is het mogelijk dat hij of zij de gave van geloof ontvangt.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

Geloof is altijd gebaseerd op kennis. Vandaar dat ons geloof klein kan zijn. Als we weinig (geestelijke! kennis hebben, zullen dus ook over weinig geloof beschikken. God kan de gave van geloof geven aangezien Hij over een

volkomen perfect geloof beschikt. Dat komt omdat Hij alles weet. Hij heeft een volmaakte kennis. Door de gave van geloof wordt een beetje van Gods volkomen geloof gegeven met het oog op een bepaalde situatie.

#### GELOOF IS NODIG IN PROBLEMEN, GEVAARLIJKE SITUATIES, RISICO'S, NODEN, ETC.

Denk aan de geschiedenis in Daniel 3 van Sadrach, Mesach en Abednego en Daniel 6 in de leeuwenkuil. Petrus liep niet op het water, maar in feite op het woord van geloof wat Jezus sprak: *"kom"*! De wonderbare visvangst begint met *"maar op uw woord zal ik de netten uitzetten"* (Luc 5:5). De gave van geloof wordt hoorbaar door het woord van geloof en vervolgens zichtbaar door wat er gebeurt. Het woord van geloof dient "ontvangen" te worden van de Heer zelf. De gave van geloof is de 1e gave die nodig is om het bovennatuurlijke te activeren. Het woord van God = logos wordt door de Geest gegeven en activeert geloof en wordt een Rhema, een wonder. We kunnen meestal drie dingen onderscheiden wanneer de gave van geloof in werking komt:

1. Er is een onmogelijke voorwaarde of situatie.
2. Er wordt een gave van geloof gegeven.
3. Er komt op een oplossing beschikbaar.

In het verhaal van Petrus en Johannes, die opgaan naar de tempel om te bidden, zien we hoe de gave van geloof werkt. Lees Hand 3:1-11 en analyseer hoe alle drie de dingen, die we zojuist opsomden, gebeuren.

1. Er zat een hopeloos verlamde man aan de Schone Poort van de tempel. Hij was zijn leven lang al verlamd - ongeveer 40 jaar. Hij kon alleen maar bedelen om in leven te blijven en niemand kon hem genezen.
2. Plotseling ontdekte Petrus een bijzonder geloof in zijn eigen hart. Vanwege dat geloof, dat in feite Gods geloof was, zei hij tegen de man: *"In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!"* (Han 3:6).
3. We weten dat Petrus werkelijk de gave van geloof had door wat er met de lamme man gebeurde. *"En terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer"* (Hand 3:7).

#### GELOOF IN ACTIE VANDAAG

De Heilige Geest verlangt ernaar om hetzelfde ook vandaag te doen, om de gelovigen het bijzondere geloof van God te schenken met het oog op grote noden en moeilijke problemen. Ongetwijfeld heeft Hij gelovigen nodig zoals Petrus, die de moed hebben te handelen wanneer Hij hun harten vult met geloof. Gelovigen zijn vaak bang om te handelen, en dan kan het geloof niet werken. Hoe kan ik weten dat ik de gave van geloof heb? In onze inwendige mens - onze geest. Het woord geloof betekent onder andere "overtuiging". Wanneer de Geest ons een beetje van Gods volkomen geloof geeft, komt er een diepe overtuiging in ons dat God een bepaald iets zal gaan doen. De gelovige die dit ontvangt hoopt niet alleen dat God dat en dat zal doen, hij wéét dat God zal handelen!

VRAAG 2 - Maak de volgende zinnen af.

- a. De basis van geloof is .....
- b. Volmaakte kennis is nodig voor volmaakt .....
- c. Gelovigen kunnen net zulke dingen doen als Petrus bij de Schone Poort indien zij de .....hebben
- d. Door de gave van geloof weten wij dat God zal .....

#### DOEL VAN DE GAVE

Het doel van de gave van geloof komt vrijwel overeen met dat van de gave van het woord van kennis en wijsheid. Ze dienen tot opbouw van het lichaam van Christus. We zagen hoe deze gaven samenwerken in de opbouw van het lichaam. Datzelfde doel geldt ook voor de gave van geloof. Zo zal de gaven van geloof dikwijls samenwerken met andere gaven zoals bijvoorbeeld die van genezingen. Er is bovennatuurlijk geloof nodig om een bovennatuurlijke genezing plaats te laten vinden. Voordat hij de negen gaven noemde, die we nu aan het bestuderen zijn, gaf Paulus het doel daarvan nog weer aan: *"Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen"* (1Kor 12:7). Door de gave van geloof wordt het hele lichaam geholpen en opgebouwd. Zelfs al zou slechts één lid baat hebben bij een openbaring van de gave van geloof, dan nog zou het hele lichaam er door geholpen zijn. Wanneer één lid geholpen wordt worden alle leden geholpen. *"Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde"* (1Kor 12:26).

VRAAG 3 - Het doel van de gave van geloof is

- a. Enigszins overeenkomstige het doel van het woord van wijsheid.
- b. Anders dan het doel van het woord van wijsheid.
- c. Hetzelfde als het doel van het woord van wijsheid.

## GroeiGroep Gaven van de Geest 15 – GAVEN VAN GENEZINGEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

DOEL 1 - De functie en het doel van de gaven van genezing uitleggen.

DOEL 2 - Aangeven hoe u kunt weten of de Heilige Geest u gebruikt in de openbaring van een gave van genezing.

### DEFINITIE VAN DE GAVEN VAN GENEZINGEN

*“En de ander gaven van genezingen door die ene Geest” (1 Kor 12:9).* Een mooie definitie van deze gaven van genezingen is de bovennatuurlijke gaven om op fysiek en/of emotionele gebied Goddelijke genezing te brengen aan een individu. (1Kor 12:9, 1Kor 12:28; Hand 19:12; 1Thes 5:23; Joh 7:23, Luc 10:9).

Een N.T. belofte voor genezing staat in *1Pet 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.*

*25 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.*

In deze prachtige tekst zien we vijf belangrijke zaken die het evangelie van Gods Koninkrijk kenmerken en dat zowel redding als genezing een belofte voor vandaag is:

1. Het feit van redding (vers 24a) .... Jezus stief aan het kruis voor onze zonden
2. Het doel van de redding (vers 24b).... Zonden afgestorven en in gerechtigheid leven
3. Het middel waardoor redding en heling kan plaatsvinden (vers 24c)... De striemen van Jezus!
4. De noodzaak om gered te worden (vers 25a)... We dwaalden als schapen
5. Het resultaat van redding (vers 25b).... Maar zijn nu tot bekering gekomen!

Redding is soms gemakkelijker te accepteren dan genezing, ook omdat er veel onwetendheid is over goddelijke genezing en zo missen zo deze prachtige belofte die God aan de gelovigen gegeven heeft. Vandaag de dag zijn velen zowel geestelijk als lichamelijk ziek, dikwijls door een geestelijke nood, de zorgen en stress in het dagelijkse leven en ook de vervuiling door chemicaliën, verkeerde voeding, etc. De medische wetenschap is een grote zegen maar kan niet alles oplossen en zeker niet de geestelijke noden. De Bijbel spreekt van gaveN van genezingEN die de Gemeente en maatschappij tot zegen kunnen zijn. Het staat in meervoud, dus zijn het meerdere gaven.

Genezing betekent “heel maken, wel maken”. Gave betekent “gunst, blijk van goedheid”. Het zijn openbaringen van Gods barmhartigheid, van Zijn gunst en Zijn goedheid. Deze gaven komen voort uit de Geest en gaan, via de gelovige, naar de mensen die genezing nodig hebben. Ze worden geschonken ten behoeve van mensen in nood en openbaren zich via de gelovigen. Dus het is niet juist om te zeggen dat een bepaald persoon een gave van genezing heeft. Het is beter om te zeggen dat gaven van genezing zich openbaren door de Geest, via de Geest-gevulde gelovige, in de Gemeente. Het kan wel zo zijn dat iemand meer gebruikt wordt in een bepaalde gave, b.v. die van genezing. In elk geval omdat God dat wil. Maar ook misschien omdat iemand er meer bewogenheid voor heeft, zich uitstrekt naar de lijdende mens of geloof kan opbrengen voor deze prachtige wonderbediening. De Bijbel daagt ons uit er naar te streven *1Kor 14:12 Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de Gemeente.* Genezing is een opdracht en teken van de manifestatie van Gods Koninkrijk *Lukas 10:9 geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.*

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE VAN GENEZINGEN

Ziekte is gevolg van de zondeval van de mens. Dat betekent niet dat iemand ziek is omdat hij gezondigd heeft. De discipelen vroegen Jezus: *“Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders” (Joh 9:2-3).* Soms kunnen mensen wel ziek zijn omdat zij gezondigd hebben. Jezus: *“Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome” (Joh 5:14).*

Wat de oorzaak ook is, het is doorgaans Gods verlangen dat wij genezen zullen. Toch geeft de Heilige Geest soms geen genezing aan mensen die wel degelijk genezing nodig lijken te hebben. Daar zijn verscheidene redenen voor:

1. **ONGELOOF.** *“Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van den knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp! (Marcus 9:23-24).*
2. **NIET HET JUISTE VERBAND MET HET LICHAAM LEGGEN.** *“Als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen” (1Kor 11:29-30).* Dus geen oog hebben voor andere leden van het lichaam van de Heer die er toch wel degelijk bij horen. Ook horen vergeving, zonden belijden en genezing bij elkaar (Jac 5:16); de zalving van de Heilige Geest is daarbij onmisbaar.

3. NOG NIET DE JUISTE ATMOSFEER OF GELEGENHEID. We zijn afhankelijk van Gods Geest. Zelfs Jezus was er klaarblijkelijk afhankelijk van lezen we in *Luc 5: 17 En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen.*
4. ANDERE BIJZONDERE REDENEN. Lees b.v. 2 Korintiërs 12:7-10.

Om de werking van de gaven van genezingen beter begrijpen staat we stil bij de volgende vragen:

1. WIE KAN DE HEILIGE GEEST GEBRUIKEN OM EEN GAVE VAN GENEZING TE GEVEN? Elke gelovige kan gebruikt worden maar meestal zijn het diegenen die zich uitstrekken naar ver zalving van de Geest en/of leiders omdat hun leven gewijd is aan het dienen van andere mensen, die dikwijls in nood zijn. Hier zien we gebruikt wordt door de Geest in het boek Handelingen voor de gaven van genezingen:
  - a. Apostelen als Petrus en Johannes (3:1-11), Petrus (5:15, 9:32-34), Paulus (14:8-10 en 28:7-9).
  - b. Filippus de evangelist (8:5-7)
  - c. Ananias de onbekende gelovige (9:17-18).

Omdat het Handelingen betreft zijn het meestal apostelen en Jakobus gaf speciale aanwijzingen aan een andere groep die ook gaven van genezing kon uitoefenen tot welzijn van de Gemeentelieden: de oudsten. *“Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der Gemeente roepen” (Jak 5:14).* Het zijn hier de leiders in de Gemeente die naast geloof (dit komt tot uiting in de vraag om gebed) ook met olie als typebeeld van de zalving werken. Ook andere bidders als Ananias werden gebruikt. Ben je verlangend om de zieken te zien genezen?

2. WAT VOOR SOORT ZIEKTEN, KWALEN EN ZWAKHEDEN KUNNEN GENEZEN WORDEN?

*“En Jezus ... genas alle ziekte en alle kwaal” (Mat 9:35).* Hetzelfde gebeurde in de eerste Gemeenten. *“En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mee. En zij werden allen genezen” (Han 5:16).* Welke ziekten, kwalen en zwakheden worden Handelingen genoemd in verband met genezing? Verlamming (3:2), ziekten (5:16), verlamming, kreupelheid (8:7), blindheid (9:17-18), verlamming (9:33), verlamming (14:8-10) en ingewandskoorts (28:8). Wat de Heer kan wordt nog eens benadrukt in *Psalm 103:3b die AL uw krankheden geneest.* De gave wordt 3 maal genoemd in 1Kor 12 (vers 9, 28 & 30) en steeds als enige gave in het meervoud. Mogelijk omdat er verschillende gaven van genezingen zijn voor verschillende noden. In Handelingen 8 wordt Filippus gebruikt om verlamden en kreupelen te genezen. Laten we in dit verband bedenken dat het is *“één en dezelfde Geest een ieder in het bijzonder toebedeelt” (1Kor 12:11).*

3. HOE WERKEN DE GAVEN VAN GENEZING?

Er is geen vast patroon of formule waarneembaar volgens het N.T. Genezingen plaats door een aanraking, een gesproken woord (Mat 8:3), een gesproken woord (Mat 8:5-13. Let op: de genezen persoon was niet aanwezig om het gesproken woord te horen), een aanraking (Mat 8:15), een aanraking, een gesproken woord (Mat 9:29), een bevel (Mat 12:13), modder op een blind oog en een gesproken woord (Joh 9:6), een bevel, met de handen omhoog tillen (Han 3:6-9), een gesproken woord, een bevel (Han 9:34). Meestal brengt “het gesproken woord” genezing. Een aanraking, opbeuren of een andere handeling kan iemands geloof stimuleren. Maar kennelijk werkt God het meeste via “onze uitgesproken woorden”, ook vandaag nog. Zoals de Heilige Geest ons leidt.

4. HOE WEET EEN GELOVIGE DAT HIJ EEN GAVE VAN GENEZING MAG DOORGEVEN?

Net als in het geval van de andere Geestesgaven geloven wij dat de persoon, die het kanaal van deze gave mag zijn, daar een diep besef van zal hebben in zijn eigen geest. Een voorbeeld hiervan is Simson. *“Toen greep de Geest des Heren hem aan en de touwen om zijn armen werden als in het vuur verbrande vlasstengels en zijn banden smolten weg van zijn handen” (Richt 15:14).* Simson werd niet door de Geest gebruikt om te genezen, maar wel om machtige daden te doen. Uit zijn levensgeschiedenis krijgen we enig idee van wat wij kunnen meemaken als dezelfde Geest zichzelf gaat openbaren door ons heen. Niemand heeft de gaven van genezing tot zijn beschikking. Het werkt alleen wanneer de Geest dat wil. Sommigen zullen dit vaker meemaken dan anderen, maar dat komt omdat zij geleerd hebben zich te voegen naar de leiding van de Geest. Dit is een groot geheim!

#### HET DOEL VAN DE GAVE IS HET OPBOUWEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS

De gaven van genezingen helen de zieke leden. De hele Gemeente is gebaat bij een goede gezondheid van haar leden. Gaven van genezingen werken nauw samen met de gave van geloof en woorden van kennis. Omdat het mensen aantrekt werkt het dikwijls in de bediening van een evangelist. In de eerste Gemeenten bad men: *“Strek uw hand uit tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden” (Hand 4:30).* Daarop antwoordde God: *“En door de hand van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk ... en des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden” (Hand 5:12,14).* Zowel binnen als buiten de Gemeente geeft het God glorie!



## **VRAGEN**

VRAAG 1 - Maak de volgende zinnen af:

- a. Het woord meervoud houdt in:
- b. Gaven van genezing worden gegeven via de
- c. Het woord genezing betekent

VRAAG 2 - Soms is er geen genezing omdat

- a. God de ziekte gebruikt om iets in het leven van de zieke tot stand te brengen.
- b. De persoon in kwestie meer geloof nodig heeft.
- c. De persoon in kwestie medegelovigen verkeerd behandelt.
- d. Zijn ongeloof het werk van God in de weg staat.

VRAAG 3 - Schrijf een G voor elke GOEDE uitspraak.

- a. Gaven van genezing openbaren zich alleen via leiders in de Gemeente.
- b. Gaven wil zeggen dat er precies twaalf gaven van genezing zijn.
- c. Gaven kan betekenen dat uitverkoren gelovigen op verschillende wijzen door de Geest gebruikt worden.
- d. Gaven van genezing worden doorgaans gegeven door met de hand iemand op te tillen.
- e. We mogen verwachten dat iedere vorm van ziekte, kwaal of zwakheid genezen wordt door gaven van genezing.

VRAAG 4 – Noem een paar doelen van genezing

## GroeiGroep Gaven van de Geest 16 – WERKEN VAN WONDEREN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

DOEL 1 - Doel en functie van het werken van wonderen aangeven

DOEL 2 - De aandacht vestigen op een wonder in Handelingen en uitleggen hoe we weten dat dit een wonder was

### DEFINITIE VAN DE GAVE

De definitie van de gave van wonderen luidt: De bovennatuurlijke gave om door God gebruikt te worden om krachtige daden te doen die de natuurwetten trotseren en de daadwerkelijke tegenwoordigheid van God onder ons demonstreren. *“Aan de één werking van krachten”* (1Kor 12:10). Zie ook vers 28; Hand 5:12; 8:13.

Het Griekse woord voor wonderen is *“dunamis”* waar *“dynamiet”* van afgeleid is. Dat is explosief en heeft een enorme kracht. Het wordt gebruikt om grote rotsen te verwijderen, oude gebouwen op te blazen en in de oorlog. Dit woord wordt gebruikt in de uitdrukking *“de kracht om wonderen te verrichten”* (NBV) en betekent daarin: *“de bovennatuurlijke kracht om dingen te doen die anderszins onmogelijk zijn.”* De theoloog Howard Carter zegt: *“Het werken van wonderen ... is een bovennatuurlijke manifestatie van de kracht van God die de wetten van de natuur verandert, terzijde stelt of op andere wijze overheerst.”*

VRAAG 1 - Welk wonder vond plaats in Handelingen 13?

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

We kunnen ons inzicht in deze gave vergroten door sommige wonderen in de Bijbel nader te onderzoeken en zullen daarbij zowel naar het Oude als Nieuwe Testament kijken. Dikwijls werkt de gave van wonderen samen met de gave van geloof en gaven van genezingen.

### WONDEREN IN HET OUDE TESTAMENT

We noemen er slechts enkele uit de vele. Lees elk verhaal zorgvuldig door.

1. Israël steekt de Schelfzee droog over (Exodus 14:21-28).
2. Mozes deed water uit een rots komen (Exodus 17:1-6).
3. Jozua deed de zon stilstaan (Jozua 10:12-13).
4. Elia bad het vuur van de hemel (1 Koningen 18:37-38).
5. Elisa deed de bijl drijven (2 Koningen 6:1-7).

### ENKELE WONDEREN VAN DE VELE DIE JEZUS DEED IN ZIJN AARDSE BEDIENING.

1. Jezus veranderde water in wijn (Joh 2:1-11).
2. Jezus stilde de storm op het meer (Mat 8:23-26).
3. Jezus en Petrus wandelden op het water (Mat 14:22-31).
4. Jezus gaf duizenden te eten van het lunchpakketje van een jongen (Joh 6:5-14).
5. Jezus wekte een dode op (Joh 11:1-44).

### WONDEREN IN DE EERSTE GEMEENTEN

De wonderen in het O.T. kunnen worden verklaard uit het feit dat de meeste daarvan door grote profeten werden verricht. De wonderen van Jezus kunnen worden verklaard uit het feit dat Hij de Zoon van God was. Maar bij de wonderen in het boek Handelingen ligt dat anders. De meeste daarvan werden verricht door hele gewone mensen - vissers, tollenaars, etc. Hoe was het mogelijk dat zij wonderen deden? Voordat we deze vraag beantwoorden, willen we stilstaan bij verschillende wonderen die in Handelingen beschreven worden. Bedenk daarbij dat het niet makkelijk is om van een machtig werk te zeggen of het een wonder is of een gave van genezing. Het maakt ook niet zoveel verschil omdat zij voortkomen uit dezelfde Geest! *“En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren”* (Han 19:11). Hier volgt een opsomming:

1. Ontsnapping uit de gevangenis (Han 5:17-20).
2. Dode opgewekt (Han 9:36-41).

3. Ontsnapping uit de gevangenis (Han 12:5-17).
4. Een vijand van God verblind (Han 13:6-11).
5. Geen probleem na een slangenbeet (Han 28:1-6).

#### DE WERKING VAN WONDEREN

Er is een geheim voor de vervulling van al deze wonderen. Het maakt niet of er mensen met aanzien worden gebruikt of mensen met buitengewone natuurlijke vermogens. Ook de vaardigheden die op school zijn aangeleerd doen niet ter zake. Het is eenvoudigweg en niet meer of minder, de kracht van de Heilige Geest! Het "dynamiet" van de Geest openbaart zich - vanwege het lichaam van Christus - om iets te doen aan een grote nood. Vaak ging het om het verwijderen van een obstakel zodat de verspreiding van het evangelie kon doorgaan.

Laten we eens wat nader stilstaan bij één van de wonderen die in Handelingen worden genoemd: de opwekking uit de dood van zuster Dorcas (Han 9). Nadat Dorcas gestorven was werd Petrus te hulp geroepen. Hij wist dat hij zelf de doden niet kon opwekken, maar hij wist dat de kracht van God dat wel kon doen. Bovendien wist hij dat hij moest bidden wilde er een wonder gebeuren. Gebed zou hem een kanaal maken voor de kracht van God zodat er een wonder kon gebeuren... dus bad hij. Toen gebeurde het! De Heilige Geest raakte de geest van Petrus diep aan en hij sprak tot de dode Dorcas. Haar ogen, reeds lang gesloten, gingen open en ze ging zitten, levend en wel! OP een van de vorige GroeiGroepen leerden we dat "omniscientia" alwetend betekent. God is alwetend. Daar moeten we een nieuw woord aan toevoegen: "omnipotent", en dit betekent almachtig. God is almachtig! Halleluja! Door de gave van het werken van wonderen toont de Heilige Geest de kracht van God via de gelovige. Die kracht doet het onmogelijke gebeuren!

VRAAG 2 - Maak de volgende zinnen af:

- a) Gods kracht werd in het Oude zowel als in het Nieuwe Testament geopenbaard door de werking van.....
- b) De wonderen van Jezus kunnen worden verklaard uit het feit dat Hij.....
- c) De enige verklaring voor de wonderen in Handelingen is.....
- d) Petrus was een kanaal voor .....
- e) Een woord dat Gods kracht beschrijft is.....

#### DOEL VAN DE GAVE

*Heb 2:4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.* Waarom wonderen? De een wil zo graag een wonder zien gebeuren; de ander houdt er van om ongewone dingen mee te maken. Weer anderen willen wonderen om uiteenlopende, dikwijls zeer zelfzuchtige redenen. Eens werd Jezus niet welkom geheten door de mensen in een bepaald dorp. De discipelen waren boos en vroegen: "Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te verteren?" (Lucas 9:54). Luister dan een snaar de reactie van Jezus: "Hij bestrafte hen" (9:55). Met andere woorden, Jezus zei: "Er zullen geen wonderen worden gedaan om zelfzuchtige redenen". Lees ook Luc 11:16 en 29 en Marc 8:12 En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden!

De gave van onderscheiding blijft nodig, want we moeten naar de bron van de wonderen kijken: de Heer. Er zijn namelijk ook valse en bedrieglijke wonderen en valse wonderdoeners (Mat 24:24, Mar 13:22 en 2Thes 2:9).

#### ALMACHTIG GOD >>>> WONDEREN >>>> HET LICHAAM (de Gemeente) TOERUSTEN

Net als andere Geestesgaven dienen wonderen één overheersend doel: de opbouw van het lichaam van Christus. Een van de manieren, waarop het werken van wonderen dit doel bereikt, is het verwijderen van obstakels voor de verspreiding van het evangelie. Wanneer gelovigen om deze redenen wonderen nodig hebben, zullen zij er meer dan één meemaken. In Handelingen 5 bestond het obstakel voor de verspreiding van het evangelie uit een gevangenisdeur. De apostelen zaten vanwege hun prediking gevangen. Door een wonder werd het obstakel verwijderd. De gevangenisdeuren werden geopend en zij konden verder gaan met prediken. In Hand 13:6-11 probeerde Paulus een zekere stadhouder tot geloof te brengen. Maar hij kwam een obstakel tegen. Barjesus, een tovenaer, en die probeerde de stadhouder tegen het evangelie op te zetten. De Heilige Geest gebruikte Paulus om een wonder te doen waardoor Barjesus blind werd. Op die manier werd het obstakel verwijderd.

VRAAG 3 - Wat was het obstakel voor de verspreiding van het evangelie in Handelingen 12:1-5?

VRAAG 4- Heb je zelf wel eens een wonder meegemaakt en hoe werkte dat uit en met welk doel? Leg uit!

## GroeiGroep Gaven van de Geest 17 – PROFETIE

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

DOEL - Functie en doel van profetie aangeven

### DEFINITIE VAN DE GAVE

Profetie is de bovennatuurlijke gave om – geïnspireerd door de Geest – een boodschap van God aan Zijn volk te kunnen communiceren, tot stichting, vermaning en bemoediging (Rom 12:7, Hand 2:37-40; 1Kor 12:10; 28).  
*“Aan de ander profetie”* (1Kor 12:10). De GNB-vertaling zegt: *“anderen de gave om uit naam van God te spreken”*. Volgens de ene Bijbelgeleerde betekent profetie “voorspelling”, of “voorzeggen”, volgens de andere “openbare verkondiging”, of “prediken”, “voortzeggen”. We zullen de aard van profetie het beste begrijpen wanneer we inzien dat het zowel voorzeggend als voortzeggend inhoudt! Profetie is spreken namens God maar het is geen gebruikelijke prediking. Net als de andere Geestesgaven is ook profetie van bovennatuurlijke aard!  
Ralph M. Riggs, een Amerikaans Bijbelgeleerde, zegt dat profetie betekent: “voortzeggen dan wel voorzeggend in je eigen taal, in de kracht van de Heilige Geest, dus op grond van een goddelijke bekwaamheid.”

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

We hebben de bediening van de profeet al bestudeerd in Ef 4:11; die wordt gegeven aan het Lichaam door het Hoofd, namelijk Christus. Bij profetie gaat het om de gaven van de Geest, die gegeven worden door de Heilige Geest. *“Aan de ander wordt door de Geest profetie gegeven”* (1Kor 12:10). Wat is het verschil tussen profeten en profetie? De gave van profeet bestaat uit het geven van geroepen leiders aan het Lichaam, de gave van profetie is een geïnspireerde uiting van de Geest. De gave van profeet is bestemd voor een vrij klein aantal leden van het Lichaam, de gave van profetie kan door alle leden worden ervaren. *“Gij kunt alleen een voor een profeteren”* (1Kor 14:31). Dus allen die het ambt van profeet bekleden zullen profeteren, maar niet allen die profeteren bekleden het ambt van profeet. Profetie is de belangrijkste gave die in 1Kor 12:8-11 genoemd wordt. Paulus zegt in vers 1: *“Streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren”*. Het is dus een zeer belangrijke gave en moeten er een juist begrip van hebben omdat deze het meest tot opbouw van het Lichaam is. Het is de gave waardoor het Lichaam op bijzondere wijze tot leven komt. Gelovigen worden opgebouwd en zondaars aangespoord tot God te naderen. *“Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond”* (1Kor 14:24).

### 1<sup>e</sup> DOEL VAN DE GAVE - VOORTZEGGEN.

Het grote belang werd duidelijk op de Pinksterdag. De Heilige Geest werd uitgestort en vrijwel onmiddellijk kwam de gave van profetie naar voren in de toespraak van Petrus. Dat was geen gewone preek. Een dag eerder zou Petrus er niet toe in staat zijn geweest. De kern was de enorme kracht en inspiratie van de Heilige Geest. Petrus verkondigde dingen die hij niet van zichzelf had maar van de Geest. Profetie is het gevolg van de vervulling met de Geest. Petrus werd vervuld met de Geest en profeteerde. Toen de discipelen uit Efeze met de Heilige Geest werden vervuld spraken ze in tongen en profeteerden ze (Hand 19:6). Het ware profeteren geschiedt vanuit Gods bekwaamheid en kracht. Gelovigen kunnen een talent hebben voor spreken in het openbaar en het houden van prachtige preken. Maar niemand kan waarachtig profeteren zonder de Heilige Geest (1Pet 4:11).  
De gelovige die profeteert spreekt tot de mensen. *“Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente”* (1Kor 14:3). Men spreekt en zegt het woord van God voort. Is dat niet wat alle predikers en leraars doen? Zeker. Maar bij profetie gaat het er niet zozeer om WIE er spreekt als wel om HOE hij/zij spreekt. Bij de prediking kan het zijn alsof er koud voedsel in een pan wordt gedaan zonder dat er vuur is. Profetie is in zo'n geval het vuur onder de pan. Door de gave van profetie kan de Heilige Geest de spreker ook dingen in gedachten brengen waar hij uit zichzelf niet opgekomen zou zijn. Dat was zeker het geval in die indrukwekkende rede van Petrus die in Handelingen 2 wordt beschreven.

### 2<sup>e</sup> DOEL VAN DE GAVE – VOORTZEGGEN

Voorzeggen betekent: iets aankondigen voordat het gebeurt. We zagen reeds dat God alwetend is. Dat wil zeggen: Hij kent het verleden, het heden en de toekomst. De mens kan uit zichzelf de toekomst niet kennen.

Alleen door de Heilige Geest kan men er iets van weten. Door de gave van profetie kan de Heilige Geest een gelovige iets aangaande de toekomst doen voorzeggen. De oudtestamentische profeten voorzegden vaak de toekomst, het was een deel van hun bediening. Ze deden dat in de regel met het doel om mensen wakker te schudden en te bepalen bij het feit dat zij God nodig hadden. Jona was bijvoorbeeld een van degenen die de toekomst voorzegde. Hij profeteerde: *“Nog veertig dagen en Ninevé zal verwoest worden”* (Jona 3:4).

#### DE OCCULTE TEGENHANGER VAN DE GAVE VAN PROFETIE

Ook occulte mensen voorspellen de toekomst. Ze worden kaartleggers of waarzeggers genoemd. Paulus had eens een ervaring met zo iemand. *“En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam”* (Hand 16:16). God is fel gekant tegen deze vorm van toekomst voorspellen. Het is van de satan. Hij is een imitator. Als gelovige moeten we ons verre houden van alles wat met deze dingen te maken heeft. Zo moeten we ons ook niet bezig houden met sterrenbeelden en horoscopen. We zijn volgens *Fil 2:15 onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld!* Het O.T. benadrukt dat deze dingen niet meer in het nieuw leven plaats mogen vinden *“Onder u zal er niemand worden aangetroffen die ... waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaars, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet is de Here een gruwel”* (Deut 18:10-12). Satan is altijd uit op verwoesting en probeert het geloof en gelovigen te vernietigen. Iedere voorspelling van de toekomst die door hem wordt geïnspireerd is bedoeld om af te breken. *“De dief (satan) komt slechts om de stelen, te doden en te verwoesten”* (Joh 10:10). Gods werk is altijd gericht op redding. Soms bewaart hij het Lichaam van Christus door middel van de gave van profetie voor lijden (lees Hand 11:27-30) of bereidt het voor op het aanstaande lijden (lees Hand 20:23 en 21:10-13). Gelovigen kunnen in de verleiding komen om de gave van profetie aan te wenden of profeten te volgen om te weten te komen wat zij moeten doen. Dit is geen veilige weg om te bewandelen. We zullen hier nader op ingaan wanneer we de gave van tongen bestuderen. Op de NLEG-website staat ook een uitgebreide verhandeling over profetie. Het is zeker de moeite waard dit onderwerp voor jezelf dieper te bestuderen zodat jouw geloof voor deze prachtige bediening toeneemt! Uiteraard zijn ook zusters geroepen om te profeteren (Han 21:9) en zelfs om profetes te zijn (Ex 15:20, Rich 4:4, Luc 2:36).

#### AANWIJZINGEN VOOR HET OMGAAN MET DE GAVE VAN PROFETIE 1Kor 14:29-40

1. Profetie moet overeenstemmen met ons geloof (Rom 12:6). De Geest kan alleen door de gelovige werken naarmate het geloof dat in het hart aanwezig is. Profeteren zonder geloof is spreken uit ons eigen hart en eigen vlees. Het is dus belangrijk om veel te bidden, Gods woord te kennen en vervuld te zijn met de Geest.
2. Profetie moet beperkt en beoordeeld worden (zie 1Kor 14:29). God wil dat er orde is in de samenkomsten. Hij zegt: *“Ga niet zomaar door met profeteren. Zorg dat er gelegenheid is voor beoordeling”*, een goede test is noodzakelijk; ontvang daarom niet zomaar een profetie in het prive of achteraf. Waarom? Andere gelovigen moeten zorgvuldig beoordelen wat we in ons profeteren zeggen. Waarom? Omdat degenen die profeteren mensen zijn. Ze kunnen door de Geest spreken maar ook uit hun eigen hart of zelfs vanuit een boze geest. De andere aanwezigen moeten luisteren en - met behulp van Gods woord - bepalen of hetgeen gezegd wordt overeenstemt met Gods woord. Zo niet, dan moet de profetie terzijde worden gelegd. Als er in een profetie bijvoorbeeld tegen de Bijbels principes ingegaan wordt, moet men deze terzijde leggen en dan moet aan zo'n profetie geen aandacht worden geschonken.
3. Allen mogen profeteren (1Kor 14:5, 24 en 31). Dus elke gelovige kan door de Geest gebruikt worden om te profeteren. De gave is er niet alleen voor de leiders in de Gemeente, maar voor alle Geestvervulde gelovigen.
4. Zij die een profetie hebben hoeven die niet uit te spreken. De persoon die profeteert beslist of men dat wel of niet zal doen, en wanneer. Men beschikt nog steeds over geest, gezond verstand en eigen wil (1Kor 14:23-33).
5. Zij die door de Heilige Geest gebruikt worden om te profeteren moeten bereid zijn om aanwijzingen en correcties ter harte te nemen (zie 1Kor 14:3-7).

#### DOEL VAN DE GAVE

Geestesgaven dienen tot opbouw van het lichaam. Elke gave doet dat op zijn eigen, bijzondere manier. Paulus legt uit hoe profetie deze opbouw dient: *“Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend”* (1Kor 14:3). In de NBV staat: *“Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend”*. De gelovige die profeteert spreekt om anderen te bemoedigen en te troosten. En wanneer anderen worden bemoedigd en getroost, worden zij geestelijk opgebouwd. En wanneer zij geestelijk opgebouwd worden profiteert het hele Lichaam daar van! Strek je dus uit naar deze belangrijke gave!

# GroeiGroep Gaven van de Geest 18 – GAVE VAN ONDERSCHIEDING VAN GEESTEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

## INLEIDING

U hebt gemerkt dat de gaven gegeven worden door de Heilige Geest. Wanneer u nog niet gedoopt bent in de Heilige Geest, dan kan dat vandaag. De Geest wil in verschillende dimensie werken in ons leven. In Joh 14:16-17 lezen we dat Hij BIJ ons wil zijn (daardoor komen we tot bekering), maar ook IN ons (na onze bekering; produceert de vrucht van de Geest, een veranderd karakter). Tenslotte wil Hij OP of OVER ons komen. Deze laatste woordjes lezen we dikwijls in het boek Handelingen (1:8, 2:17, 10:44, 11:15, 19:6, etc. ). De Geest wordt uitgestort en de Geestesgaven komen in werking., dikwijls in crisissituaties waar het nodig is. Wanneer Hij u volledig kan beheersen, zullen de gaven gaan werken, u gaat in nieuwe tongen spreken, enz. U zult weten dat Hij in volheid over u is gekomen! Dit is het begin van uw Geestvervulde leven... zoals de Geest dat wil.

DOEL 1 - Doel en functie van het onderscheiden van geesten noemen.

## DEFINITIE VAN DE GAVE

De gave van “ONDERSCHIEDING VAN GEESTEN” is het onderkennen of gedrag dan wel Goddelijk, menselijk of zelfs satanisch is. Deze gave is zeer welkom (en noodzakelijk) om het rijk der duisternis te ontmaskeren. Pas op, deze gave is niet om fouten te vinden in andere personen maar er juist uit te halen; dus niet om te oordelen maar elkaar te helpen! Door de Heilige Geest krijgt men inzicht in de tegenwoordigheid en oorsprong van geesten. Dus niet door iemands gedrag te analyseren. Een andere definitie leert: “De bekwaamheid om het verschil te onderscheiden tussen gaven die wel en gaven die niet van de Geest zijn” (1 Kor 12:10. De NBG vertaling zegt: “aan de een het onderscheiden van geesten”). Onderscheiden betekent “verder kijken dan de uiterlijke schijn, iets volkomen doorzien”. Het woord onderscheiden wil ook zeggen: een oordeel vellen op basis van hetgeen bekend is. Het woord geest betekent “adem”. Maar voor een gelovige betekent het meer dan dat, namelijk “geestelijk wezen”. Zoals het woord “geest” in dit gedeelte gebruikt wordt, verwijst het naar één van de drie soorten geesten — de geest van de mens, de Geest van God of boze geesten. Het belangrijkste onderdeel bij de mens is diens geest waarmee hij God kent die Geest is (Joh 4:24). De Geest van God is de Heilige Geest. En boze geesten zijn geesten in de boze wereld en dienstknechten van satan. Het onderscheiden van geesten is dus een bijzondere bekwaamheid die de Heilige Geest geeft om, wanneer een geest zich manifesteert, verder te zien dan wat mensen doorgaans denken te zien. Het is de bekwaamheid om “te weten” door welke geest iemand spreekt of handelt.

VRAAG 1 - De drie categorieën van geesten die zich door de mens kunnen manifesteren zijn:

....., ..... en.....

VRAAG 2 - Door het onderscheiden van geesten kan de gelovige .....

## UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

Satan is een grote vervalser. Dat wil zeggen; hij probeert het werk van de Heilige Geest na te bootsen. Ook tracht hij mensen te laten geloven dat hetgeen hij doet, in feite het werk van God en de Heilige Geest is. Dit kan problemen met zich meebrengen aangezien gelovigen voor de gek gehouden kunnen worden. Ook kunnen mensen vanuit hun eigen geest spreken. Zij kunnen het doen voorkomen alsof zij door de Heilige Geest spreken. Ook dit kan problemen veroorzaken voor het Lichaam. Christus, het hoofd van het lichaam, heeft voorzien in alles wat het Lichaam nodig heeft. Daartoe behoort ook bescherming tegen boze geesten, bescherming tegen mensen die hun eigen geest toestaan om het lichaam schade toe te brengen, en het onderscheiden van geesten om gelovigen te beschermen die werkelijk door de Heilige Geest worden gebruikt. Soms brengt de Geest via een gelovige de ernstige toorn van God tot uiting. In zulke gevallen staan andere gelovigen bloot aan de verleiding om dat maar toe te schrijven aan een boze geest of aan de geest van die persoon zelf. Maar door het onderscheiden van geesten krijgt het lichaam te weten welke geest zich manifesteert.

Sommige boze geesten kan men zonder de gave van het onderscheiden van geesten herkennen. Paulus leerde de Korintiërs dat “dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest” (1Kor 12:3). Wat bedoelt Paulus? Hij schrijft over hen die spreken door

een geest. Hij maakt duidelijk, dat wanneer iemand door een geest spreekt en Jezus vervloekt, hij niet door de Heilige Geest kan spreken maar door een boze geest. En niemand die door een boze geest spreekt zal Jezus Heer noemen. Laten we nu eens zien hoe de gave van het onderscheiden van geesten functioneerde in het leven van Jezus en in de eerste gemeente. Daarbij moeten we bedenken dat deze gave bovennatuurlijk van aard is.

#### ONDERSCHIEDEN VAN GEESTEN IN DE BEDIENING VAN JEZUS

Jezus was vol van de Geest. "... God geeft de Geest niet met mate" (Johannes 3:34). Daarom was Jezus in staat om te onderscheiden tussen goede en kwade geesten.

1. Hij onderkende de goede geest in Natanael. Nog voordat Jezus ooit met Natanael had gesproken wist hij wat voor geest hij had. Toen Filippus Natanael bij Jezus bracht zei Jezus: *"Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!" (Joh 1:48).*
2. Hij onderkende de verkeerde geest in Jakobus en Johannes. Zij wilden vuur van de hemel laten komen om diegenen die Jezus niet wilden ontvangen te vernietigen. Jezus bestrafte hen (Lucas 9:55).
3. Jezus kon tijdens Zijn aardse wandel in alle gaven opereren en herkende direct dat Hij met boze geesten van doen had. Jezus zag eens een vrouw die al 18 jaar kreupel was. Hij doorzag dat haar probleem veroorzaakt werd door een boze geest. Deze geest sprak niet maar hield de arme vrouw wel gebonden. Jezus zei: *"Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid" (Luc 13:12).* Zij had geen genezing nodig, maar bevrijding van een boze geest. Uit dit alles maken we op dat de gave van het onderscheiden van geesten zeer nuttig kan zijn wanneer we te maken hebben met zieken en zwakken.

#### ONDERSCHIEDEN VAN GEESTEN IN DE EERSTE GEMEENTEN

1. Door de Heilige Geest wist Petrus dat er een verkeerde geest huisde in Ananias en Saffira. Hij doorzag dat zij logen tegen de Heilige Geest (zie Hand 5:3). Wanneer satan er niet in slaagt iemand met een boze geest te vullen, probeert hij ze een verkeerde geest te geven.
2. Diezelfde Petrus onderscheidde, door de Geest, de verkeerde geest in Simon (zie Hand 8:23). Was dit de gave van onderscheiding van geesten of de gave van het woord van kennis? Wie zal het zeggen? Misschien waren het wel beide gaven samen. Alle gaven komen vanuit dezelfde Geest en werken samen. De gaven zijn minder belangrijk dan hun doel; zij zijn alleen belangrijk naar de mate waarin zij Het Lichaam, De Gemeente helpen.
3. Door de gave van het onderscheiden van geesten wist Paulus dat er een boze geest in de slavin was. Je zou kunnen denken dat de slavin een speciale gave had. Een onwetend mens zou kunnen denken dat die van God zou kunnen komen. Luister naar wat ze zei: *"Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen" (Han 16:17).* Dat klonk goed, maar Paulus wist in zijn geest - door de Heilige Geest - dat hier een boze geest aan het woord was. Dus zei hij tegen de boze geest: *"Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan".* Het gevolg is: *"En hij ging uit op datzelfde uur" (Han 16:18).*

Merk op dat Paulus de boze geest niet alleen onderkende maar hem ook uitdreef. De bovennatuurlijke kracht die de gelovige van de Heilige Geest aan de gelovige ontvangt, verleent hem het vermogen om op dezelfde wijze boze geesten uit te drijven. Niet-gelovigen beschikken niet over deze kracht (zie Hand 19:11-17).

Een van de dingen die boze geesten doen is de gelovigen proberen zover te krijgen dat zij instemmen met een dwaalleer. De gave van het onderscheiden van geesten stelt de gelovige in staat om te onderkennen welke leer uit de Heilige Geest en welke leer uit een boze geest is. *"Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden (1Joh 2:26-27).* We moeten leren zorgvuldig naar de Heilige Geest te luisteren. Hij zal ons laten weten welke leraars ons met een dwaalleer trachten te misleiden.

VRAAG 3 - Maak de volgende zinnen af:

- a. Vervalsing betekent .....
- b. Drie soorten geesten kunnen zich manifesteren via .....
- c. Door het onderscheiden van geesten kan het lichaam van Christus worden .....

#### DOEL VAN DE GAVE VAN ONDERSCHIEDEN VAN GEESTEN

Het Lichaam van Christus beschermen tegen boze geesten die de voortgang van het evangelie trachten te verhinderen of die Het Lichaam vaak verwonden en verdelen. Deze gave het lichaam tegen dwaalleer.

VRAAG 4 - Waartegen werd Het Lichaam beschermd toen deze gave tot uiting kwam via Paulus in Hand 16:16-18?

## GroeiGroep Gaven van de Geest 19 – GAVE VAN HET SPREKEN IN TONGEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

DOEL - Functie en doel van het spreken in tongen uitleggen.

### DEFINITIE VAN DE GAVE

*“en aan de ander allerlei tongen” (1Kor 12:10).* Spreken in tongen is de bovennatuurlijke gave om – geïnspireerd door Gods Geest – te spreken met God in een andere taal. Het kan ook een rechtstreekse boodschap van God zijn voor de Gemeente. In dat geval is er vertaling nodig. Men kan ook in nieuwe tongen zingen. Het is de universele wereldwijde “taal” van Gods Koninkrijk in verschillende accenten. (1Kor 12:10; Han 10:45-46; 1Kor 14:26-28). Tongen betekent “talen”. Vreemde tongen zijn dus talen die men niet geleerd heeft. We moeten hier denken aan wat Paulus zegt in 1Kor 13:1: *“Al sprak ik met de tongen der mensen en die der engelen”*. Bedenk dat deze gave van bovennatuurlijke aard is en is een bekwaamheid die door de Geest aan de gelovige wordt gegeven, waardoor men talen kan spreken die men nooit geleerd heeft. Een taal van engelen of vreemde taal. Bij de gave van tongen gaat het nooit om een aangeleerde taal maar altijd om een taal die door de Heilige Geest gegeven wordt.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

Spreken in tongen is een van de meest voorkomende gaven van de Geest en zeer belangrijk voor het Lichaam van Christus omdat het de gelovigen versterkt. Juist daarom probeert satan mensen te verhinderen in tongen te spreken. Het is dus zaak dat we er zoveel mogelijk over te weten komen.

### HET BELANG VAN HET SPREKEN IN TONGEN

We hebben gezien dat profetie de belangrijkste gave van de Geest is. Echter spreken in tongen is even belangrijk. Waarom? Deze gave kan iedereen hebben. Paulus zei: *“Ik wilde dat gij allen in tongen spraakt” (1Kor 14:5).* Spreken in tongen is een gave die op elk moment, op iedere plaats en onder alle omstandigheden gebruikt kan worden. Men kan stilletjes of hardop in tongen spreken (1Kor 14:28 *Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken.*). Spreken in tongen is de eerst aangewezen Geestesgave voor de gelovige om zichzelf te stichten (1Kor 14:4 *Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf*). Spreken in tongen kan dienen als een eerste gave, een starter. Wat bedoelen we hiermee? In Israël had men destijds twee soorten kandelaars, één met 7 en één met 9 armen. Bij de 9-armige kandelaar kan 1 van 9 armen verwijderd worden om te worden aangestoken en daarmee de overige 8 aan te steken. Die ene arm fungeert als een starter voor de rest! Zo is het ook met het spreken in tongen. Het is als de 1<sup>e</sup> trap van een startende raket. De gave van tongen leidt ons in de bovennatuurlijke werkelijkheid, het fungeert als een “starter”. Als reeds besproken werken de Geestesgaven dikwijls samen met de andere gaven; het spreken in tongen kan ons voorbereiden om in de andere gaven te functioneren. Tongentaal is de taal van de Geest. God is geest leert Joh 4:23 *maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.* Door de tongentaal kunnen we beter met God spreken dan met behulp van onze menselijke talen.

VRAAG 5 – Omcirkel een G voor elke GOEDE en een F voor elke FOUTE uitspraak:

- G F Tongen zijn talen die we op school kunnen leren.
- G F Soms spreken we in tongen de taal van de engelen.
- G F Spreken in tongen is van alle negen Geestesgaven de minst belangrijke.
- G F Alleen leiders in de Gemeente behoren in tongen te spreken.

### DE FUNCTIE VAN HET SPREKEN IN TONGEN

We zien in het boek Handelingen regelmatig dat mensen in nieuwe tongen gingen spreken als de Geest over hen kwam en hen vervulde. Dat kunnen verschillende onbekende talen zijn. Is de gave van tongen voor iedereen beschikbaar en kan iedereen daar in functioneren? Let op! Toen de Heilige Geest voor het eerst werd uitgestort op de Pinksterdag spraken alle aanwezigen in tongen. Die 1<sup>e</sup> uitstorting van de Geest was zeer bijzonder, want



Iedereen kon het gesprokene ook in de eigen taal verstaan lezen we in Handelingen 2. Er vond dus gelijktijdig ook een soort van "talenwonder" plaats. De latere uitstortingen hadden wel manifestaties maar geen "talenwonder". Bij de eerste uitstorting waren 12 apostelen en meer dan 100 andere mannen en vrouwen betrokken. Niemand wist wat er zou gebeuren wanneer de Geest op hen zou vallen. Ze hadden er ook geen onderwijs over gehad en geen enkel voorbeeld. Maar toen zij met de Geest werden gedoopt hadden zij allemaal dezelfde ervaring; zij spraken allen in tongen. Daar werd de grondslag gelegd. Als in de 1e Gemeenten de Geest zich manifesteerde had dat gevolgen; men werd gedoopt met de Geest en sprak in tongen. Laten we een aantal voorbeelden bekijken.

1. De 120 in de bovenzaal. *"Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken"* (Han 2:4). De tongentaal werd niet in de eerste plaats gegeven om het evangelie te verbreiden, maar als bovennatuurlijk teken, dat God in het midden van deze gelovigen was. Daarom is tongen ook teken voor de ongelovigen leert 1 Kor 14:22.
2. De Samaritanen (Han 8:14-17). Je kunt lezen dat zij in tongen spraken, maar ook niet, dat ze het niet deden. Er staat wel dat Simon - toen hij de manifestaties van de Geest zag - die kracht wilde kopen om hetzelfde te kunnen doen. Wat zag Simon? Het zou kunnen dat hij de Samaritanen de gaven van tongen in werking zag.
3. De ervaring van Paulus (Han 9:17). Er staat niet of Paulus wel of niet in tongen sprak toen hij met de Geest werd gedoopt. Later zei Paulus zelf: *"Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek"* (1 Kor 14:18). Wanneer begon dat? Toen hij met de Geest werd gedoopt onder de bediening van Ananias (Han 9:17).
4. Cornelius en zijn hele huis: Han 10:44-47. *"Want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken."*
5. De Efeziërs in Hand 19:1-6 > 6 *En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.* Ook hier wordt opnieuw duidelijk dat zij in tongen spraken.

Wanneer we deze 5 gedeelten bestuderen zien we dat in 4 daarvan wordt gezegd dat alle aanwezigen gedoopt werden met de Geest en allen in tongen spraken. Behalve Simon, die niet met de Geest werd gedoopt (Han 8). Waarschijnlijk kon hij dit niet ervaren omdat hij ten opzichte van God een onjuiste houding had.

#### DE MANIFESTATIE VAN DE GEEST IS EEN ERVARING

We hebben geleerd dat het belangrijk is dat gelovigen zich uitstrekken naar meer van Gods Geest en de Geestesgaven. Wat kunnen we nu vaststellen? Het ontvangen van de Heilige Geest is een bepaalde, duidelijke, ogenblikkelijke ervaring. Je redding moet leiden tot het ontvangen van de Heilige Geest. Zo niet, begin dan te bidden - omdat je een lid van de Gemeente bent - dat je de Geest mag ontvangen (Hand 8:15). Als je Geest ontvangt, weet je dat! Je kunt de vraag van Paulus in Hand 19:2 *"Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot geloof kwaamt?"*, eenvoudig met een ja of nee beantwoorden. Begin in geloof God groot te maken in je eigen taal. Als je je mond niet opent kan er geen geluid uitkomen! De Geest, werkt niet buiten je wil om. De Naardense Bijbel zegt in Hand 2:4 *Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem, en beginnen te spreken met andere tongen zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken.* Als we ruimte geven onze adem over te geven aan de "geestesadem" kan een lettergreep of een woord of een zin gevormd worden, die naar de mens een klank is zonder betekenis; maar wanneer je hem uitspreekt, leidt het tot een nieuwe taal! Of het kan een zekere beweging van de Geest zijn op je tong of lippen, die lettergrepen en woorden wil vormen, als men zijn stem er toe leent. Het kan ook een spontaan spreken zijn dat moeilijk is te beschrijven, omdat het zo persoonlijk is. De ervaring van hoe het precies begint, is zeer verschillend en het vloeit uit tot een spontane vloeiende taal, niet vanuit het verstand, maar door de Geest!

VRAAG 6 - Wij kunnen vaststellen dat het uiterlijke teken van de doop met de Heilige Geest het spreken in tongen is omdat (omcirkel Fout of Goed):

F G Spreken in tongen bovennatuurlijk van aard is.

F G Spreken in tongen moeilijk te leren valt.

F G Iedereen in de bovenkamer in tongen sprak toen daar de Geest voor het eerst werd uitgestort

F G Allen, waarvan in Handelingen wordt gezegd dat zij met de Geest werden gedoopt, ook in tongen spraken.

#### GEESTELIJKE OPBOUW

De enige gave die voor je eigen opbouw is die van tongen: *Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf* (1Kor 14:4). In Het Boek staat: *"bouwt zichzelf op"*. Alle gelovigen hebben geestelijke opbouw nodig. *"Maar gij, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest"* (Judas 20). Om tot steun voor anderen te zijn! Spreken, bidden en zingen in tongen is dus opbouwend voor de spreker. Maar als daar een uitleg bijkomt wordt ook het hele lichaam van Christus opgebouwd lezen we in 1Kor 14:4-5. Wanneer in de samenkomst de tongen worden uitgelegd, dan wordt het hele lichaam daardoor opgebouwd en krijgt het een profetische dimensie

(alweer: de Geestesgaven werken samen en overlappen elkaar!). Sommigen stellen dat tongentaal met uitleg gelijk is aan profetie vanwege wat Paulus zegt: *Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt* (1Kor 14:5). Anderen menen dat tongentaal met uitleg niet hetzelfde is als de gave van profetie. Als reeds gezegd, de twee gaven (tongentaal en uitleg daarvan) werken samen in de opbouw van het Lichaam, evenals de enkele gave van profetie dat op zijn manier doet. De sleuteltekst is 1Kor 14:2-3: *“Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.”* Zij die stellen dat tongentaal met uitleg hetzelfde is als profetie, geloven dat Paulus wil zeggen dat alleen God de tongentaal zonder uitleg kan verstaan. Volgens hen bedoelt Paulus niet dat tongentaal niet anders dan tot God gericht is. Het komt mij echter voor dat er verschil is tussen spreken in tongen met daarbij een uitleg en een profetie. Waarom? Iemand die in tongen spreekt, spreekt tot God; en iemand die profeteert spreekt tot mensen. Als we kijken naar de wijze waarop deze gave functioneerde in Handelingen en 1Korintiërs, dan ontdekken we dat het spreken in tongen altijd tot God gericht is. Zie Han 2:11 *“horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken”*. Hier eerden en aanbaden zij God; zij spraken tot God. Han 10:46. *“Want zij hoorden hen in tongen spreken en God grootmaken”*. Ook zij spraken tot God.

1Kor 14:14-15. Hier zegt Paulus dat hij *bidt “met zijn geest ...*, dus in tongen. Dit bidden is gericht tot God.

1Kor 14:16. *“Ik zal lofzingen met mijn geest.”* Hij bedoelt: *“God loven via tongentaal”*, dus gericht tot God.

1Kor 14:17. *“Want gij dankt wel goed”* (dat wil zeggen: spreken in tongen). Dit danken is gericht tot God.

In alle vijf bovengenoemde gevallen richtten zij die in tongen spraken zich tot God. Maar waarom zullen we in tongen tot God spreken in een openbare dienst? Een goede vraag! Omdat aanbidding in de geest, bidden in de geest, lofprijzing en dankzegging in de geest namelijk zo belangrijk zijn. Het kan een onderdeel zijn van een afstemmen, reinigen, voorbereiden en klaarmaken van ons kanaal om van Gods Geest te ontvangen. Wanneer deze uitingen van aanbidding worden uitgelegd, vertolken zij de zegeningen van God en wordt het hele lichaam erdoor opgebouwd. De bovennatuurlijke gave van profetie, die tot de mensen wordt gericht, bouwt het Lichaam op door vermaning en vertroosting. De bovennatuurlijke gave van het spreken in tongen (mits uitgelegd) bouwt het lichaam op door het deelnemen in aanbidding, gebed, lofprijzing en dankzegging.

Maak de volgende zinnen af:

VRAAG 7 - Spreken in tongen zonder uitleg bouwt de ..... terwijl tongentaal met uitleg het ..... bouwt.

VRAAG 8 - Spreken in tongen is altijd gericht tot .....

## BIJZONDERE ASPECTEN

Wanneer wij in tongen bidden zijn we in staat om te bidden zoals we dat van onszelf niet kunnen. *“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke (dat wil zeggen: niet met menselijke taal onder woorden te brengen) verzuchtingen”* (Rom 8:26). Spreken in tongen kan een teken voor ongelovigen zijn. *“Derhalve zijn tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen”* (1Kor 14:22). Wanneer een ongelovige iemand hoort spreken in een taal waarvan hij weet dat de spreker die niet uit zichzelf kent, dan realiseert zo iemand zich plotseling dat God hem aanspreekt en dat is heel bijzonder en bovennatuurlijk voor de buitenstaander. Dat zien we op de 1e Pinksterdag. Vanuit de hele wereld waren er mensen in Jeruzalem en zij hoorden allen de Galileërs *“in hun eigen taal te grote daden Gods verkondigen”* (Hand 2:11). Dat maakte de ongelovigen bereid om naar het evangelie te luisteren. Spreken in tongen was een teken voor hen.

VRAAG 9 - Maak de volgende zinnen af:

De Heilige Geest helpt ons bidden naar .....

Spreken in tongen helpt de gelovige omdat hij weet dat .....

Wanneer een ongelovige christenen in tongen hoort spreken weet hij dat .....

## RICHTLIJNEN VOOR HET SPREKEN IN TONGEN

Voor de goede orde in de Gemeente zijn er ook richtlijnen gegeven hoe de gave gebruikt dient te worden. In de Korintische gemeente functioneerde deze gave, maar men wist niet hoe men er het beste mee om kon gaan en hadden meer kennis nodig. Paulus gaf daarom de instructie om niet overdreven belang te hechten aan het spreken in tongen. Lees 1 Korintiërs 14:6 en 14:26. Er moet in de samenkomsten tijd en gelegenheid zijn ook voor alle andere gaven — openbaringen, woord van kennis, profetie, lering, psalmen, uitleg van tongen.

- Spreken in tongen moet beperkt worden tot 2 of 3 uitingen per dienst (1Kor 14:27).
- In een samenkomst dient voor de opbouw de tongentaal worden uitgelegd (1Kor 14:27).

- Als er geen vertaling, uitleg is dient men te zwijgen (1Kor 14:28). Dit omdat de Gemeente opgebouwd moet worden! Vertaling gaat echter pas werken als we eerst in tongen spreken; beide gaven vragen ook geloof! Bid daarom dat als je in tongen spreekt of bid, dat er ook de uitleg geven mag worden (1Kor 14:13).
- Spreken in tongen mag niet verboden worden (1Kor 14:39).
- Spreken in tongen mag geen verwarring stichten (1Kor 14:40).

VRAAG 10 – Voor een goede basis voor het spreken in tongen is nodig ..... en .....

### DOEL VAN DE GAVE

Het doel van het spreken in tongen is tweeledig:

1. De opbouw van de gelovige die in tongen spreekt en
2. De toerusting van het lichaam wanneer er een uitleg is.

De opbouw geschiedt door aanbidding, gebed, lofprijzing en dankzegging, dat alles geïnspireerd door de Geest. Sommigen hebben geprobeerd door middel van tongentaal en profetie leiding te ontvangen voor het persoonlijke leven. Dat heeft tot ernstige problemen geleid. Wanneer we inzien dat tongentaal altijd tot God gericht is zullen we ook beseffen dat dit niet de weg is waarlangs God de mens iets gaat vertellen. Daarmee zeggen we niet dat God niet tot de mens kan spreken door middel van een vreemde tong. Maar als dat gebeurt is het een wonder, en mag er geen regel van gemaakt worden voor het algemene functioneren van de gave van het spreken in tongen. Donald Gee merkt in verband met profetie en persoonlijke leiding op: “We kunnen zeker stellen dat in het Nieuwe Testament geen enkele geval van profetie wordt genoemd waarin de bedoeling persoonlijke leiding is”. Daar moet nog iets aan worden toegevoegd. Toen Paulus de Korintiërs schreef over het doel van profetie zei hij dat deze gave dient tot toerusting, vermaningen vertroosting. Geen van deze woorden wijzen op zoiets als persoonlijke leiding. Het veiligste is om deze gaven tot uiting te brengen volgens de richtlijnen die Paulus daarvoor gegeven heeft. Wanneer wij zo handelen voldoen de gaven aan hun doel!

VRAAG 11 - Het grote, allesoverheersende doel van de negen Geestesgaven, inclusief het spreken in tongen, is .....

### SAMENVATTING OVER HET SPREKEN IN TONGEN

#### WAT IS SPREKEN IN TONGEN NIET?

	BIJBEL	TEKST	EN WAT IS HET WEL?
- Niet spreken tot mensen	1 Korintiërs	14:2	Spreken tot God (geheimenissen)
- Geen mens verstaat het	:14	:14,15	Het spreken tot God
- Geen verstandswerking	:2 en	16:2	Bidden tot God, met mijn geest
- Zonder vertolking	:9	:16	Kan dankzegging zijn
niet voor de Gemeente			
- Zonder vertolking zacht voor jezelf	:27, 28	:4	Het sticht jezelf
		:22	Teken voor ongelovige

#### WAAROM SPREKEN IN ANDERE TONGEN?

- Jesaja 28:11 - De profeet Jesaja kondigde dit al aan.
- Markus 16:17 - Jezus had gezegd dat het zou gebeuren!
- 1Kor 14:2 - Spreken tot God in geheimenissen; niemand verstaat het
- 1Kor 14:4 - Tong sticht zichzelf! Bouwt dus je geloof op.
- 1Kor 14:18 - Paulus: ik ben blij dat ik meer in tongen spreek!
- 1Kor 14:14 - Mijn geest bidt en het verstand begrijpt het niet! Wij zijn Geest en God is Geest Gemeenschap! De Heilige Geest bid door je heen tot de Vader (Jud:20).
- 1Kor 14:22 - Tongen zijn zelfs een teken voor de ongelovigen!
- Rom 8:26-27 - Als je niet meer weet wat je bidden moet voor anderen komt de Geest je te hulp.
- Efeze 6:18 - Helpt in geestelijke strijd; aanhoudend Heilige Geest gebed.
- Hand 2:4 - Een bewijs van de doop in de Heilige Geest (Hand 10:45-46 en 19:6).

#### TOT SLOT

Strek je uit naar deze prachtige gave die jou opbouwt en voorbereid om in andere gaven te stappen, zoals de Geest het leidt! En altijd tot opbouw van de Gemeente en niet de opbouw “van je eigen geestelijke status” (nadenker).

## GroeiGroep Gaven van de Geest 20 – GAVE VAN HET UITLEGGEN VAN TONGEN

WE WILLEN KENNIS MAKEN MET ELKAAR, **GROEIEN IN GELOOF** IN ELKAAR EN OOK IN UITSTREKKEN NAAR GAVEN  
De drie pijlers van de GroeiGroep

1. Samen groeien in zorg voor elkaar (liefde en belangstelling ontwikkelen)
2. Samen groeien in het thema Geestelijke Gaven
3. Samen groeien in actie(f) samenwerken (praktiseren wat we leren!)

### DOEL

Functie en doel van het vertolken van tongen uitleggen en hoe de jij daarin door de Geest gebruikt kunt worden.

### DEFINITIE VAN DE GAVE

De bovennatuurlijke gave om boodschappen te vertolken die in andere tongen gesproken zijn, naar een taal die de toehoorders kunnen begrijpen, zodat een ieder opgebouwd wordt (1Kor 12:10; 14:5, 27-28) “... *aan weer een ander vertolking van tongen*” (1Kor 12:10). Uitleggen wordt in de NBG-vertaling aangeduid met “vertolken” en de GNB omschrijft het met: “*de betekenis van die klanken uit te leggen*”. Uitleggen is wat anders dan “vertalen”. “Vertalen” betekent “hetzelfde zeggen maar dan in een andere taal”. Vandaar dat we de uitleg van tongen opvatten als “de betekenis geven van iets wat in een andere taal wordt gezegd”. We dienen te beseffen dat alleen de Heilige Geest de bekwaamheid geeft om tongentaal uit te spreken (zie vorige les) en dus ook uit te leggen.

### UITLEG EN VOORBEELD VAN DE GAVE

De vorige keer hebben we besproken dat tongen een spreken MET God is (1Kor 14:4) en als je profeteert, dan de Gemeente gesticht wordt. Dat stichten kan ook door een speciale tong te vertolken. Dan is spreek je niet meer MET God maar VANUIT God tot de Gemeente of een persoon. Het wordt dan een profetische uiting die vooraf gegaan wordt door een tong. Daarom is spreken in tongen tijdens een openbare bijeenkomst is alleen functioneel wanneer er een uitleg bij wordt gegeven. “*Indien er in tongen spreken, . . . laat één uitleg geven*” (1Kor 14:27). Spreken in tongen in een openbare samenkomst zonder uitleg, gaat in tegen de richtlijnen van Paulus: “*wij moeten trachten uit te munten tot stichting van de gemeente*” (1Kor 14:12). Wat te doen als je zich in je geest gedrongen voelt om tijdens een samenkomst in tongen te spreken en er is niemand die uitleg geeft? Had je dan moeten zwijgen? Nee. Het kan betekenen dat iemand die de Heilige Geest had willen gebruiken in de gave van vertolking - en dat niet deed - opnieuw te inspireren om dat een volgende keer wel in geloof te doen. Deze regel geldt ook met betrekking tot het profeteren. “*Zij die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest*” (Rom 8:5). Als niemand je tongentaal uitlegt, dan kan dat ook betekenen dat je niet gehandeld hebt volgens deze Bijbelse richtlijn: “*Is er geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente*” (1Kor 14:2-8). Je hoeft echter geen schuldgevoelens te hebben over het ontbreken van vertolking. De Gemeente is een ook een leerschool waar we in geloof mogen leren uitstappen en daarbij zullen we ook fouten maken. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden en misschien moet je dan pas in tongen spreken als je weet dat er iemand is die een uitleg kan geven. Wie weet wil de Heer misschien jou wel gebruiken om het uit te leggen! Wanneer niemand je tongentaal uitlegt, dan kunnen we meer aandacht schenken aan wat Paulus zei in 1Kor 14:13: “*Hij die in een tong spreekt moet bidden dat hij het moge uitleggen*”. Het is en blijft dus altijd een zaak van gebed en geestelijke gevoeligheid! Er is nog een vraag met betrekking tot het uitleggen van tongen. Hoe kan ik weten of en wanneer de Geest de gave van het uitleggen door mij wil openbaren? Het antwoord komt vrijwel overeen met dat wat we leerden over de andere gaven. Je zult, nadat iemand in tongen heeft gesproken, in je geest een sterke aandrang voelen “opborrelen” om uit te breken in aanbidding, gebed, lofprijzing of dankzegging tot God. Dan mag je je ook vrij voelen om duidelijk uit te spreken wat de Heilige Geest jou ingeeft. Misschien zijn dat in het begin slechts enkele woorden. Maar als je die in geloof uitspreekt, zullen er meer volgen. En in korte tijd zal je de hele betekenis van de boodschap hebben uitgelegd.

### EEN BIJZONDERE MANIFESTATIE VAN TONGEN EN VERTALEN

Op de 1<sup>e</sup> Pinksterdag werkte misschien wel een bijzondere manifestatie van de Geest van zowel tongen als specifieke individuele vertalingen: *Han 2:4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken....* (tot allerlei Joden vanuit verschillende landen) *6b en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? 8 En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?* Allerlei Joden vanuit verschillende landen reageerden verbaasd. Want God deed niet alleen een tongenwonder, maar ook een vertaalwonder met als doel – en dat doel is ook voor de vertolking van tongen van vandaag: *11b w ij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.*

VRAAG 1 - Omcirkel de letter voor elke FOUTE uitspraak:

- a. Er is geen beperking voor wat betreft het aantal boodschappen in tongen en haar uitleg in een samenkomst.
- b. In de samenkomst dient een boodschap in tongen altijd te worden uitgelegd, wil die tongentaal aan zijn doel beantwoorden, dus het Lichaam van Christus opbouwen.
- c. Spreken in tongen is vooral voor ongelovigen bedoeld.
- d. Wanneer tijdens een samenkomst niemand een de tongen uitlegt, herhaald dan die boodschap nog een keer.

VRAAG 2 - Je kunt weten dat de Heilige Geest je leidt om een uitleg te geven doordat:

- a. Je de taal hebt geleerd waarin de boodschap werd gegeven.
- b. Je in jouw geest een sterke aandrang voelt om iets te zeggen dat de mensen vermaant en vertroost.
- c. Je een sterke aandrang voelt om zich te uiten in aanbidding, gebed, lofprijzing of dankzegging, ter ere Gods.

#### DOEL VAN DE GAVE

Het doel van de gave van uitlegging van tongen is de opbouw van het Lichaam van Christus, door uit te leggen wat de betekenis is van een boodschap in tongen is tijdens een openbare bijeenkomst. Het Lichaam wordt toegerust wanneer de leden begrijpen wat er in een vreemde taal tot hen werd gezegd. Zo worden zij geleid tot nieuwe dimensies van aanbidding, gebed, lofprijzing en dankzegging tot God. Tijdens deze momenten kan men een verlichting van de lasten ervaren, worden problemen opgelost, de vreugde neemt toe en het geestelijk leven verrijkt. De hele Gemeente wordt versterkt wanneer men zich eenparig gaan uitstrekken naar God en Zijn Geest.

VRAAG 3- Lees Handelingen 2:1-4, 10:44-47 en 19:1-6 aandachtig door en omcirkel dan de letter voor de juiste aanvulling op de volgende zin: De gelovigen die bij deze gelegenheid gedoopt werden met de Geest

- a. Luisterden allen naar een preek.
- b. Spreken allen in andere talen.
- c. Knielden allen neer om te bidden.

VRAAG 4 - Schrijf het nummer van de beschrijving (1 = tongen, 2 = uitleg van tongen, 3 = onderscheiden van geesten) voor de gave die in de Bijbeltekst genoemd in de kantlijn.

- a. In Han 16:17-18 onderkende de apostel in de slavin een geest die niet uit God was
- b. In Han 2:1-4 bidden en spreken een aantal gelovigen in een voor hen onbekende taal.
- c. Het lichaam wordt opgebouwd wanneer één lid de uitleg geeft van een boodschap in tongen.
- d. Er is één Geestesgave die ons voorbereidt op de manifestatie van de overige acht.

VRAAG 5 - Omcirkel de letter voor elke GOEDE uitspraak:

- a. Wanneer de Geest door een gelovige in een tong spreekt, kan dat een taal zijn die op aarde onbekend is.
- b. Boze geesten kunnen alleen worden onderkend door de gave van het onderscheiden van geesten.
- c. De gave van het onderscheiden van geesten is soms nuttig in relatie met zieke en zwakke mensen.
- d. Een gelovige spreekt: òf uit zijn eigen geest, òf uit een boze geest, òf uit de Heilige Geest.
- e. Niet iedereen die met de Geest is gedoopt spreekt in tongen.

VRAAG 6 - Een ander woord voor tongen is .....

- Het belangrijkste doel van het onderscheiden van geesten is .....
- Wat is er nog meer nodig wil tongentaal tot opbouw zijn van het lichaam van Christus?

VRAAG 9 – Geef aan wat je JUISTE richtlijnen zijn voor het spreken in tongen in de gemeente? Omcirkel die met G.

- a. Spreken in tongen mag geen verwarring stichten.
- b. Alleen de voorganger mag een uitleg geven.
- c. Als er niemand aanwezig is om tongen uit te leggen, moet degene die in tongen wil spreken zwijgen.
- d. Er is geen Bijbelse basis dat degene die in tongen spreekt, God vraagt om hem ook de uitleg te geven.

#### TOT SLOT

Bedenk wat Paulus zegt in 1Kor 13:1: *“Al sprak ik met de tongen der mensen en die der engelen”*. Deze gave is van bovennatuurlijke aard en wordt door de Geest aan de gelovige gegeven, waardoor men “hemelse” talen kan spreken en vertolken die men nooit geleerd heeft. Bij de gave van tongen en vertolken gaat het nooit om een aangeleerde taal maar altijd om een taal die door de Heilige Geest gegeven wordt. Wordt meer gevoelig voor de Geest!

NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap



# GEESTELIJKE GAVEN TEST

BIJLAGE

“WIJ BOUWEN MENSEN 301”

PERSOONLIJKE BEDIENING

**Wagner-Modified Houts Geestelijke Gaven Test**

Charles E. Fuller Instituut van Evangelisatie en Gemeentegroei

P.O. Box 91990

Pasadena CA. 91109 - 1990

**COPYRIGHTS**

Vertaald door en voor de NLEG-WBM-301

De toestemming van de uitgever voor het gebruik van deze test is alleen van toepassing voor niet-commercieel gebruik binnen de Gemeente (zie blz. 3 “Spiritual Gifts Questionnaire” ISBN 0-8307-1758-7).

## **WAGNER-HOUTS GAVENTEST**

Gegroet, broeders en zusters in de Heer!

God heeft je als Christen bepaalde geestelijke gaven gegeven. Voor elke Christen is het ontdekken daarvan een opwindende ervaring. Deze Wagner-Houts test is ontwikkeld om je te helpen jouw geestelijke gaven te ontdekken en bevat daartoe 125 stellingen. De test is oorspronkelijk ontwikkeld door Dr. Richard F. Houts. Deze professor onderwees in 1976 aan het Noord-Amerikaanse Theologische Baptisten Seminarie. Vervolgens werd de test door C. Peter Wagner van het Fuller Instituut (Californie, USA) gewijzigd en opgenomen in zijn bekende boek "De geestelijke gaven voor de opbouw van de Gemeente". Dit boek is een bestseller op het gebied van geestelijke gaven en ook in Nederland verkrijgbaar (ISBN 90 6067 560 6). De test inventariseert 25 van de 27 bestaande gaven; volgens Wagner blijkt het moeilijk te zijn om de gaven apostelschap en martelaarschap te testen die dan ook ontbreken in deze test. Door deze gaventest zijn wereldwijd honderdduizenden gelovigen gezegend. De voortdurende terugkoppeling van hen heeft het mogelijk gemaakt om deze test telkens te verfijnen tot het punt dat deze een tamelijk compleet beeld kan geven welke gaven God je in jouw groep van gelovigen heeft gegeven.

Enige opmerkingen:

- Je hebt wel de andere leden van het Lichaam van Christus nodig om te (be)dienen en de bevestiging te vinden wat jouw geestelijke gaven zijn.
- Beschouw deze test niet als een eindresultaat maar als vertrekpunt voor de roeping die God voor jou heeft. De drie of vier gaven met de hoogst geëindigde scores kunnen mogelijk wel of juist helemaal niet jouw geestelijke gaven zijn. Maar je kunt er wel zeker van zijn, dat zij belangrijke aanknopingspunten zijn die je in gebed kunt voorleggen aan God en uitproberen of ze daadwerkelijk van toepassing zijn in jouw leven.
- Nog belangrijker is dat deze test je attendeert op de onbeschrijflijk grote potentie, zegen en kracht van de Heilige Geest, waardoor je opnieuw gaat bidden en zoeken naar Zijn vervulling en bediening.
- Deze geestelijke gaventest is een onderdeel van de cursus 301 WIJ BOUWEN MENSEN. Aan de hand van het daarin opgestelde profiel van jouw karakter, natuurlijke talenten, geestelijke gaven, ervaringen, etc. wordt je uitgenodigd om met de leiding van je Gemeente te evalueren waar je mogelijk in de Gemeentelijke bediening geplaatst kunt worden om anderen tot zegen te zijn.

## **ALGEMENE INSTRUCTIES INSTRUKTIES VOORDAT JE BEGINT**

Deze test bestaat uit vijf stappen:

1. Neem de 125 gegeven stellingen op de pagina's 3 – 7 door. Bij elke stelling geef je aan tot op welke hoogte deze stelling betrekking heeft op jouw leven en in welke mate door een antwoord te kiezen uit: VEEL-, REDELIJKE-, WEINIG- of HELEMAAL GEEN HERKENNING door de respectievelijke waarden 3, 2, 1 of 0 toe te kennen. Vul dat betreffende getal in onder WAARDE.
2. Wanneer je klaar bent met het beantwoorden van de stellingen, breng dan de punten per vraag over naar de betreffende kolommen in het GAVEN OVERZICHT op pagina 8.
3. Bekijk aan de hand van de scores die je hebt ingevuld welke geestelijke gaven het meest bij jou voorkomen en vul die in op pagina 9.
4. Evalueer waar jouw geestelijke gaven zouden kunnen liggen. Doe dit onder meer door de praktische uitwerking van jouw gaven in het Lichaam van Christus te onderzoeken.
5. Noteer de ontdekte geestelijke gaven op bladzijde 39 van jouw 301 boek "MIJN BEDIENINGSPROFIEL". Breng vervolgens de informatie van bladzijde 39 en 40 over naar de laatste twee bladzijden van deze test en maak een afspraak met de leiding van de Gemeente om het een en ander te evalueren.

## STAP-1 HET ONDERZOEKEN EN BEOORDELEN VAN DE STELLINGEN

Deze geestelijke gaventest bestaat uit 125 stellingen. Sommige stellingen reflecteren ervaringen uit het verleden of verlangens, en andere stellingen geven bepaalde geloofsovertuigingen weer.

Gebruik de hieronder weergegeven puntentelling:

WAARDE	KENMERK	SAMENGEVAT
3	Beschrijft mij heel erg goed en is erg kenmerkend voor mij.	VEEL herkenning
2	Beschrijft mij over het algemeen redelijk goed.	REDELIJKE herkenning
1	Af en toe kenmerkend voor mij.	WEINIG herkenning
0	Past totaal niet bij mij, helemaal niet kenmerkend voor mij.	Helemaal GEEN herkenning

Probeer nu in de rechterkolom (met het kopje "waarde") elke stelling een cijfer (0, 1, 2 of 3) te geven overeenkomstig de herkenning die het beste bij jou past en jou het beste beschrijft. Spendeer niet al te veel tijd met het beantwoorden van een stelling. Vaak is het zo dat het eerste antwoord wat in je opkomt ook het juiste antwoord is. Hier gelden geen foute antwoorden. Die bestaan in deze test niet, want het is geen examen.

Het is de bedoeling dat je elke stelling beantwoord en punten toekent; sla dus geen stelling over.

### WAARSCHUWING

Let er op dat hier niet gaat om wat je graag verlangt of hoopt voor de toekomst. Wees eerlijk en baseer je waardering alleen op jouw opgedane ervaringen. Als je een nog jonge Christen bent en nog niet zo lang op weg, let dan op dat de resultaten zorgvuldig geïnterpreteerd worden!

0, 1, 2 of 3

### STELLINGEN

NR. WAARDE

Ik heb een verlangen om boodschappen uit te spreken die direct van God komen en die opbouwend of vermanend zijn, die aansporen of anderen vertroosten.	1.	
Ik vond het fijn om voor een langere periode met een bepaalde groep mensen op te trekken, waarmee ik vreugde en verdriet deelde.	2.	
Mensen hebben mij verteld dat ik hen geholpen heb door bepaalde bijbelse waarheden op een betekenisvolle manier aan hen uit te leggen.	3.	
Ik heb geestelijke waarheden effectief toegepast op situaties in mijn eigen leven.	4.	
Anderen hebben mij verteld dat ik geholpen heb om belangrijke en waardevolle feiten te onderscheiden en te zien in de bijbel.	5.	
Ik heb hen die wankelden, ontmoedigd en/of bedrukt waren met mijn woorden kunnen bemoedigen.	6.	
Het is anderen in de Gemeente opgevallen dat ik in staat was om onechtheid en gemaaktheid te doorzien, voordat dit zichtbaar was voor andere mensen.	7.	
Ik vind dat ik goed met geld kan opgaan waardoor ik royaal aan het werk van de Heer kan geven.	8.	
Ik heb Christelijke leiders geassisteerd om hun werk te verlichten, zodat zij hun essentiële werk zo goed mogelijk kunnen verrichten.	9.	
Ik heb een verlangen om met mensen te werken die geestelijke of lichamelijke problemen hebben waardoor hun pijn verminderd wordt.	10.	
Ik voel mij op mijn gemak bij andere bevolkingsgroepen en minderheden en zij lijken mij ook te accepteren.	11.	
Ik heb anderen begeleid in hun beslissing om Jezus Christus aan te nemen als hun persoonlijke Verlosser.	12.	
Mijn huis staat altijd open voor mensen die op doorreis zijn en een verblijfplaats nodig hebben.	13.	
In een groep ben ik vaak degene waarvan men visie en richting verwacht als dat nodig mocht blijken.	14.	



Wanneer ik spreek tot mensen bemerk ik dat ze naar mij luisteren en instemmen met wat ik zeg.	15.	
Als er in mijn groep niemand is die kan organiseren, dan ben vaak geneigd dit op me te nemen en zo de behoefte in te vullen.	16.	
Anderen kunnen getuigen dat mijn gebeden tot zichtbare wonderen hebben geleid.	17.	
Ik ben gebruikt in het onmiddellijk genezen van ziekte(n) in de naam van de Heer.	18.	
Ik heb gesproken in nieuwe tongen.	19.	
Soms krijg ik het idee dat ik weet wat God wil zeggen als iemand in nieuwe tongen spreekt.	20.	
Ik zou veel comfortabeler kunnen leven, maar ik kies er voor dit niet te doen om mij te vereenzelvigen met de armen.	21.	
Ik ben vrijgezel en vind dat fijn.	22.	
Ik bid minstens één uur per dag.	23.	
Ik heb in de naam van Jezus tot boze geesten gesproken en zij hebben mij gehoorzaamd en zich onderworpen.	24.	
Ik vind het fijn om opgeroepen te worden om speciaal werk te doen voor de Gemeente.	25.	
Als door God opgedragen, heb ik specifieke dingen mogen onthullen die in de toekomst gaan gebeuren.	26.	
Ik vond het fijn om de verantwoording op me te nemen voor het geestelijke welzijn van een specifieke groep Christenen.	27.	
Ik kan het Nieuwe Testament goed en duidelijk aan anderen uitleggen als het gaat om de gezondheid en de bediening van het Lichaam van Christus.	28.	
Ik kan intuïtief en vrij snel met oplossingen komen voor redelijke gecompliceerde problemen.	29.	
Ik heb inzichten ontvangen in geestelijke waarheden, waarvan sommige mensen getuigd hebben dat het hen dichter tot God heeft geleid.	30.	
Waar nodig kan ik mensen op een effectieve wijze motiveren om betrokken te raken bij de bediening.	31.	
Van tijd tot tijd kan ik de Geest van God waarnemen in bepaalde mensen.	32.	
Mijn administratie laat zien dat ik aanzienlijk meer aan de Heer geef dan een tiende van mijn inkomsten.	33.	
Andere mensen hebben mij verteld, dat ik hen geholpen heb om doeltreffender te worden in hun bediening(en).	34.	
Ik heb anderen verzorgd en bijgestaan toen zij in materiële en/of psychische nood zaten.	35.	
Ik ervaar dat ik een andere taal machtig kan worden en kan leren, om dienstbaar te zijn voor hen die uit een andere cultuur of bevolkingsgroep afkomstig zijn.	36.	
Ik heb op een blijde en betekenisvolle manier aan niet-gelovigen verteld, hoe ik Jezus Christus heb leren kennen en daarmee mensen gezegend.	37.	
Ik vind het heerlijk om verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van liefdemaaltijden of andere samenkomsten in de Gemeente.	38.	
Ik heb op God vertrouwd en in Hem geloofd voor het onmogelijke en heb dit zeer concreet zien gebeuren.	39.	
Andere Christenen vertrouwen op mijn leiderschap, omdat zij in mij geloven.	40.	
Ik vind het fijn om tot in de kleinste puntjes ideeën, mensen, taken en tijd te plannen en organiseren om zo op een effectieve wijze samen Gods Koninkrijk te bevorderen.	41.	
God heeft mij persoonlijk gebruikt en door mij heen gewerkt om mij bovennatuurlijke tekenen en wonderen te laten verrichten.	42.	

Ik vind het fijn om voor zieke mensen te bidden, omdat ik weet dat velen van hen genezing zullen ontvangen.	43	
Ik heb een woord van de Heer ontvangen en doorgegeven in een taal die ik nog nooit eerder had geleerd of gesproken.	44.	
Ik heb tongentaal vertaald met als resultaat dat het Lichaam van Christus opgebouwd, vermaant, bemoedigd en vertroost werd.	45.	
Het is voor mij een opwindende uitdaging om eenvoudig en sober te leven.	46.	
Anderen hebben aan mij gemerkt dat ik genoeg neem met mijn vrijgezellenbestaan en dat het mij niets uitmaakt dat ik niet zal trouwen.	47.	
Wanneer er iemand een gebedsverzoek heeft voor een bepaalde nood, dan bid ik er minstens een paar dagen achtereen voor.	48.	
Ik heb wel eens een demon met harde stem horen spreken.	49.	
Ik heb geen speciale vaardigheden, maar ik doe gewoon wat nodig is in de Gemeente.	50.	
Mensen hebben mij verteld dat ik van pas komende en urgente boodschappen heb uitgesproken die rechtstreeks van de Heer afkomstig kwamen.	51.	
Ik ben niet bang om geestelijke begeleiding en richting te geven binnen of aan een groep Christenen.	52.	
Ik kan behoorlijk veel tijd besteden aan het leren en ontdekken van bijbelse waarheden om ze vervolgens met aan anderen te vertellen.	53.	
Wanneer iemand een probleem heeft, ben ik meestal in staat om een dergelijk persoon te leiden tot de best voor de hand liggende bijbelse oplossing.	54.	
Door studie en/of ervaring heb ik belangrijke strategieën of krijgstactieken ontdekt en geleerd, die God lijkt te gebruiken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.	55.	
Mensen komen met hun nood en lijden bij mij en hebben mij ook verteld dat ze daarna zijn geholpen, bevrijd en genezen.	56.	
Ik kan met redelijke zekerheid vaststellen of iemand gekweld wordt door een boze geest.	57.	
Wanneer ik door een oproep diep aangeraakt wordt om aan Gods werk te geven, vind ik meestal de financiële middelen om dat te doen.	58.	
Ik vind het fijn om routineklusjes en karweitjes te doen en daarmee de bediening van anderen te vergemakkelijken.	59.	
Ik vind het fijn om ziekenhuizen en/of bejaardenhuizen te bezoeken en weet dat ik in die bediening op mijn plek ben.	60.	
Mensen van een ander ras of uit een andere cultuur voelen zich tot mij aangetrokken en ik kan goed met hen opschieten.	61.	
Mensen die geen Christen zijn hebben mij laten weten dat zij zich op hun gemak bij mij voelen en dat ik een positieve invloed heb op de ontwikkeling van hun geloof in Christus.	62.	
Wanneer mensen bij ons thuis komen geven zij aan dat zij zich bij ons welkom en "thuis voelen".	63.	
Anderen hebben me verteld dat ik het geloof heb om dingen en te doen en bereiken die eigenlijk onmogelijk en niet te verwezenlijken waren.	64.	
Wanneer ik doelen vaststel, schijnen anderen deze bereidwillig te accepteren.	65.	
Ik heb effectieve en efficiënte plannen kunnen maken om de doelstellingen van een groep te kunnen realiseren.	66.	
Het lijkt erop dat God regelmatig onmogelijke en wonderbaarlijke dingen door mijn leven heen doet.	67.	
Anderen hebben mij verteld dat God hen genezen heeft van emotionele problemen terwijl ik hen bediende.	68.	
Ik kan tot God spreken in een taal die ik nooit geleerd heb.	69.	
Ik heb gebeden dat ik mag vertolken wanneer iemand in tongentaal begint te spreken.	70.	

Ik ben niet arm, maar ik kan mij heel goed identificeren met arme mensen.	71.	
Ik ben blij dat ik meer tijd heb om te Heer te dienen, omdat ik vrijgezel ben.	72.	
Voorbede is een van mijn favoriete bezigheden waarvoor ik dan ook tijd vrij maak.	73.	
Anderen vragen mij om hulp wanneer zij het vermoeden hebben dat iemand die zij kennen bezet is door demonen.	74.	
Anderen hebben opgemerkt dat ik het blijkbaar fijn vind om routineklusjes uit te voeren en dat ook nog goed doe.	75.	
Ik ervaar soms heel sterk wat God wil zeggen tegen mensen die in een bepaalde situatie verkeren.	76.	
Ik heb andere gelovigen kunnen helpen bij het vinden van de juiste bijbelgedeelten die betrekking hadden op hun problemen en vervolgens voor hen te bidden.	77.	
Ik heb gemerkt dat ik bijbelse waarheden kan delen met anderen met als gevolg dat het een verandering heeft gebracht in hun kennis, houding, waarden of gedrag.	78.	
Sommigen mensen geven aan dat ik hen bijbelse waarheid heb aangereikt om hen in een specifieke nood te helpen.	79.	
Ik studeer en lees vrij veel om nieuwe bijbelse waarheden te leren.	80.	
Ik heb het verlangen om op een doeltreffende wijze ontregelde of verslaafde mensen te adviseren en helpen.	81.	
Ik kan herkennen en doorzien of iemands lering van God is, van Satan of van menselijke aard.	82.	
Ik ben er zo zeker van dat God in mijn noden zal voorzien, dat ik opofferend aan Hem blijf geven.	83.	
Ik vind het fijn om achter de schermen te werken en zodoende anderen onopgemerkt te helpen.	84.	
Mensen doen een beroep op mij om anderen te helpen die minder fortuinlijk zijn en het moeilijk hebben.	85.	
Ik ben bereid om afstand te doen van mijn comfortabele omgeving als mij dat de mogelijkheid zou geven om aan meer mensen de blijde boodschap van Christus bekend te maken.	86.	
Ik erger mij eraan als andere christenen hun geloof niet delen met mensen die de Heer niet kennen, terwijl ik het wel doe.	87.	
Anderen hebben mij laten weten dat ik een erg gastvrij persoon ben.	88.	
Er zijn momenten geweest waarin ik heel zeker wist wat Gods specifieke bedoeling was voor de toekomstige groei van Zijn werk, zelfs wanneer anderen daar onzeker over waren.	89.	
Wanneer ik aan een groepsactiviteit deelneem, lijkt het erop dat anderen zich terugtrekken en vervolgens van mij verwachten dat ik de leiding neem.	90.	
Ik ben in staat om aanwijzingen en richting aan anderen te geven en hoef geen overreding of druk te gebruiken om deze mensen hun taak te laten voltooien.	91.	
Men heeft tegen mij gezegd dat ik een instrument van God ben geweest, dat bovennatuurlijke veranderingen heeft gebracht in levens of omstandigheden.	92.	
Ik heb voor anderen gebeden en er was inderdaad sprake van lichamelijke genezing.	93.	
Wanneer ik in het openbaar een boodschap spreek in tongentaal, verwacht ik dat het vertaald gaat worden.	94.	
Ik heb tongentaal vertaald op een manier waardoor blijkbaar anderen gezegend zijn.	95.	
Anderen zeggen dat ik in materieel opzicht veel opgeef om in de bediening te kunnen functioneren.	96.	
Ik ben vrijgezel en heb weinig moeite om mijn seksuele verlangens in bedwang te houden.	97.	
Anderen hebben getuigd dat mijn gebeden voor hen op zichtbare wijze zijn verhoord.	98.	

Anderen zijn onmiddellijk bevrijd van demonische onderdrukking nadat ik voor hen gebeden had.	99.	
Ik geef de voorkeur om actief bezig te zijn en om dingen te ondernemen in plaats van te zitten, te praten, te lezen of te luisteren naar een spreker.	100.	
Soms ervaar ik op een bepaald moment precies wat God van mij wil in de uitoefening van de bediening.	101.	
Mensen hebben mij verteld dat ik hen geholpen heb om terug te kunnen keren naar en voor herstel binnen de christelijke gemeenschap.	102.	
Het bestuderen van de bijbel en het met anderen delen van mijn inzichten geeft mij grote voldoening.	103.	
Toen er belangrijke besluiten genomen moesten worden, heb ik een bijzonder krachtige aanwezigheid van God ervaren en werd persoonlijk door Hem gesterkt.	104.	
Ik heb de bekwaamheid om nieuwe waarheden voor mijzelf te ontdekken door erover te lezen en situaties van nabij te observeren.	105.	
Ik heb anderen gestimuleerd om een bijbelse oplossing te zoeken voor hun problemen of hun lijden.	106.	
Ik kan waarnemen wanneer iemand in alle echtheid in tongen spreekt.	107.	
Ik ben gewillig geweest om volgens een lagere levensstandaard te leven om daarmee het werk van Gods te kunnen helpen.	108.	
Als ik iets doe voor Gods Koninkrijk vind ik het totaal onbelangrijk wie daarvoor de verdienste of eer krijgt.	109.	
Ik zou het fijn vinden om met mensen om te gaan die eenzaam of in zichzelf gekeerd zijn of in de gevangenis zitten.	110.	
Ik heb een overheersend groot verlangen om mensen uit andere landen voor de Heer gewonnen te zien worden.	111.	
Ik voel mij aangetrokken tot ongelovigen vanwege mijn verlangen om hen voor Christus te winnen.	112.	
Ik heb het verlangen om mijn huis beschikbaar te stellen voor hen die in de dienst van de Heer staan zodat ze er naar behoefte gebruik van kunnen maken.	113.	
Anderen hebben mij verteld dat ik iemand ben met een ongewone visie en ik ben het met hen eens.	114.	
Dingen lijken gladjes en gemakkelijk te verlopen wanneer ik de leiding of verantwoordelijkheid draag.	115.	
Ik heb er van genoten om de verantwoording te dragen voor het slagen van een bepaalde taak binnen mijn Gemeente.	116.	
Ik heb in de naam van de Heer blinden het gezicht weer terug gegeven.	117.	
Wanneer ik voor een zieke bid, ervaar ik of diegene voor wie ik bid, een bijzondere warmte of tinteling in het lichaam.	118.	
Wanneer ik in tongen spreek geloof ik dat dit het Lichaam van Christus opbouwt.	119.	
Ik heb tongentaal op een zodanige wijze vertolkt dat de boodschap duidelijk aantoonbaar rechtstreeks van God kwam.	120.	
De arme mensen accepteren mij omdat ik er voor kies op hun niveau te leven.	121.	
Ik herken duidelijk het verlangen wat Paulus voor anderen had, om net als hij vrijgezel te blijven voor de bediening van Gods Koninkrijk.	122.	
Wanneer ik bid spreekt God regelmatig tot mij en herken ik Zijn stem.	123.	
Ik werp demonen uit in de naam van Jezus.	124.	
Ik bied spontaan mijn hulp aan als mij gevraagd wordt om een taak te doen die eigenlijk heel onbelangrijk is.	125.	

### STAP 3 – VUL DE SAMENVATTING IN VAN DE WAGNER-HOUTS TEST

Zoek per stelling het getal op (0 tot 3) op wat u als reactie hebt ingevuld in STAP-1 en breng dat over naar de onderstaande kolommen in van het overzicht.

Tel vervolgens de vijf getallen op die u per rij geregistreerd hebt en plaats de som in de "TOTAAL" kolom.

RIJ	WAARDE VAN DE ANTWOORDEN					TOTAAL	GEESTELIJKE GAVE (zie het 301 boek blz. 44-48)
	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 1-5	
A	1=	26=	51=	76=	101=		Profeteren
B	2=	27=	52=	77=	102=		Herder
C	3=	28=	53=	78=	103=		Leraar
D	4=	29=	54=	79=	104=		Wijsheid
E	5=	30=	55=	80=	105=		Kennis
F	6=	31=	56=	81=	106=		Vermanen
G	7=	32=	57=	82=	107=		Onderscheiding van geesten
H	8=	33=	58=	83=	108=		Geven
I	9=	34=	59=	84=	109=		Behulpzaamheid
J	10=	35=	60=	85=	110=		Barmhartigheid
K	11=	36=	61=	86=	111=		Zending
L	12=	37=	62=	87=	112=		Evangelist
M	13=	38=	63=	88=	113=		Gastvrijheid
N	14=	39=	64=	89=	114=		Geloof
O	15=	40=	65=	90=	115=		Leiderschap
P	16=	41=	66=	91=	116=		Beheren en/of organiseren
Q	17=	42=	67=	92=	117=		Wonderen
R	18=	43=	68=	93=	118=		Genezing
S	19=	44=	69=	94=	119=		Tongentaal
T	20=	45=	70=	95=	120=		Vertolking
U	21=	46=	71=	96=	121=		Vrijwillige armoede
V	22=	47=	72=	97=	122=		Ongehuwd zijn
W	23=	48=	73=	98=	123=		Voorbede
X	24=	49=	74=	99=	124=		Bevrijdingsbediening
Y	25=	50=	75=	100=	125=		Dienstbaarheid

**STAP 3 - BEKIJK OPNIEUW DE DEFINITIES VAN GAVEN**

Lees opnieuw de beschrijvingen van de diverse gaven in uw 301-WIJ BOUWEN MENSEN werkboek en onderzoek in uw bijbel de genoemde teksten over geestelijke gaven.

**STAP 4 - GAVEN EN BEDIENINGEN**

Bekijk de resultaten van het Wagner-Houts overzicht op pagina 8 en noteer de drie gaven met het hoogste puntental in volgorde van belang. Dit zijn de drie *PRIMAIRE GEESTELIJKE GAVEN* volgens deze gaventest.

- 1.
- 2.
- 3.

Noteer nu ook de drie daar opvolgende gaven; die worden de *SECONDAIRE GEESTELIJKE GAVEN* genoemd.

- 4.
- 5.
- 6.

Deze uitkomst geeft een overzicht van de geestelijke gaven die waarschijnlijk in je leven aanwezig zijn. Breng nu de uitkomst van jouw primaire gaven over naar bladzijde 39 van het WIJ BOUWEN MENSEN 301 boek. Zoals met vele andere dingen het geval is, zullen mensen die jou goed kennen in de Gemeente kunnen bevestigen dat dit jouw gaven zijn en typerend voor jou. Zoek dit uit en noteer het commentaar. Waarschijnlijk zal de voorganger en oudsten in de Gemeente deze gaven ook herkennen. Maak daarom een afspraak met hen en neem dit ingevulde formulier mee. Zie daarvoor bladzijde 39 en 40 van het 301 BEDIENINGSPROFIEL.

1. Welke levenservaringen beïnvloeden jou tijdens je zoektocht naar je specifieke bediening? (zie het 301 boek op pagina 12)

- a.
- b.
- c.

2. Welke ervaringen in je huidige bediening - of je bedieningen uit het verleden - kunnen van invloed zijn bij het zoeken naar je toekomstige bediening? Schrijf ze op en kruis aan wat ze, denk je, opgeleverd hebben.

a. Bediening:

1	2	3	4	5	6
Weinig vrucht					Veel vrucht

b. Bediening:

1	2	3	4	5	6
Weinig vrucht					Veel vrucht

c. Bediening:

1	2	3	4	5	6
Weinig vrucht					Veel vrucht

3. Maak een lijstje van je drie sterkste passies en interesses. Zie pagina 17 van het 301 boek.

- 1.
- 2.
- 3.

4. Schets je persoonlijkheid in niet meer dan 25 woorden. Zie pagina 26 van het 301 boek.

5. Maak een lijstje van drie specifieke natuurlijke talenten die je hebt. Zie pagina 28 van het 301 boek.

- 1.
- 2.
- 3.

6. Maak een lijstje van drie vakkundigheden die je gedurende je leven hebt aangeleerd. Zie pagina 29.

- 1.
- 2.
- 3.

7. Noem nu ook de drie belangrijkste geestelijke gaven die je dacht te hebben ontdekt tijdens de cursus van 301; zie daarvoor pagina 34 van het 301 boek. Noteer de overeenkomsten en verschillen.

- 1.
- 2.
- 3.

8. Welke bediening zou je kunnen / willen vervullen? (Lees ook de NLEG-Bedienings Omschrijvingen op de website, maar mogelijk zijn er nog andere bedieningen die je belangstelling hebben).

9. Wat is – denk je – de roeping die God voor je vandaag heeft maar ook in de toekomst?

*LET OP Je toekomstige bediening kan een verdieping zijn van je huidige bediening. Het is belangrijk dat je vandaag getrouw en met een gewillig hart dient met een gezonde balans tussen geloof en realiteit (Col 3:17).*