



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)



Les 1: Lof en aanbidding, inleiding

'U bent bedoeld om God voldoening te geven' (R. Warren – Doelgericht leven)

Psalm 95 nodigt ons uit, .. Komt, laat ons ...

Er zijn veel meer teksten die spreken over het loven van onze God om Zijn geweldige daden en het roemen in Hem om wat Hij heeft gedaan en om Wie Hij is. Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden die bepalend zijn in onze lofprijzing tot God.

YADAH - (strong 3034) - wordt ongeveer 90 keer in het Oude Testament gebruikt. Dankbare uitdrukking van lofprijzing, waarvan de grondbetekenis is "de hand opheffen". (YAD=hand) Opgeheven handen, eerbied. Het opheffen van onze handen zijn een van de meest betekenisvolle uitingsvormen van lofprijzing. Onze handen zijn a.h.w. een verlengstuk van onze persoonlijkheid. Het is een teken van overgave. De teksten waar YADAH in de grondtekst voorkomt: Gen. 29:35, 2 kron. 20:21, Neh. 8:7, Ps 63:5.

TOWDAH - (strong 8426) - wordt dikwijls gebruikt als "dankzegging", maar slechts enkele keren vertaald als lofprijzing. Een offer van lofprijzing of dankzegging. Het offer van lofprijzing omvat tevens het opheffen van de handen. Dit woord wordt dikwijls gebruikt in het boek Leviticus in samenhang met het offer van dankzegging dat al onderzocht is op reinheid. De belangrijkste bijbelteksten zijn: Lev. 7:11-13,15 Ps.42:5 Ps.50:14,23 Jes. 51:3

HALLAL - (strong 1984) - wordt ongeveer 100 keer in het Oude Testament gebruikt. Het betekent: schijnen, pochen, roemen, vieren, lofprijzingen zingen, duidelijk zijn, loven, uit je dak gaan voor Hem. Belangrijke teksten: 2 Kron. 31:2, 1 Kron. 23:5, Ezra 3:11, Neh. 5:13, Ps. 22:23,26 Ps. 35:18, Ps.63:6 God roept ons op om een levensstijl van HALLAL te leven.

Dankbaarheid is nauw verweven met liefde voor iets of iemand. Hoe kan je pochen over iemand die je niet kent? Het heeft alles te maken met relatie. Als we pochen over onze God dan is dat lofprijzing voor God en een getuigenis voor de mensen.

ZAMAR - (strong 2167) - een lied onder begeleiding van een snaarinstrument (Zimrath; met instrumenten) Muziek en zang helpen ons ons geloof te beleven, het geeft nieuwe hoop, nieuwe moed. Jesaja 12:2 Want Hij is ons lied onze Psalm (Zamar). Of Psalm 33:2 Jubelt (7442) Psalmzingt Hem (Zamar). Het bijbelboek Psalmen kan je zien als Zamar. De meeste liederen werden gemaakt om samen met snarenspeel te zingen. In het Grieks wordt ook wel het woord Psallo, Psalmos gebruikt. Rom. 15:9, 1 Cor. 14:15 Ef. 5:19

SHABACH - (strong 7623) - op luide toon roemen over Gods bevrijding en redding in ons leven. Psalm 106:47 beroemen is Shabach; luid roepen en juichen. Psalm 145:4 van generatie op generatie: roemen, Groot maken, Prijzen, op luide toon. Ps 63:4, Hand. 2:47, Openb. 5:12

Lofprij is een vorm van aanbidding, uiterlijk tonen, wat in het hart leeft.

Ik kan geen aanbidder zijn, als ik geen lofoffers breng, en visa versa.

Om Aanbidding te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen lofprijs en aanbidding.

Lofprijzing is een werking van ons geloof. We zien in Gods Woord dat er o.a. in allerlei probleemsituaties lofprijzing wordt "geofferd" aan God. Lofprijzing omvat dikwijls een offer, maar bij aanbidding is dit niet het geval en dus zullen we nergens in de Bijbel een offer van aanbidding vinden.

Mijn levensstijl zal zijn, dat ik 24 uur per dag verlang te leven in liefdesrelatie met mijn Heer. Aanbidding is dichtbij God zijn, voor Zijn troon staan, Zijn liefde ontvangen en die Liefde beantwoorden. Aanbidding is nooit iets dat we omdat we het moeten doen maar omdat we vanuit een diep verlangen Hem willen aanbidden.

Wat God voor mij doet – deed, is vaak bepalend bij onze lofprijzing, maar liefde voor God, Wie Hij is, is bepalend bij onze aanbidding.

SHACHAH - In het Oude Testament wordt vaak het Hebreeuwse woord Shachah gebruikt voor aanbidden hetgeen o.a. betekent dat je je neerbuigt en desnoods voorover op de grond valt voor Hem als uiting van respect. Misschien kan je het vergelijken met hoe men vaak buigt voor een koning. Gods tegenwoordigheid werd serieus genomen. Men mocht Hem immers ook niet echt zien? Er waren echter enkele mannen die hier een uitzondering op waren o.a. Mozes die God van aangezicht tot aangezicht mocht zien. De oudtestamentische aanbidders kenden God alleen als God, en wij mogen Hem ook kennen als Vader. In het

PROSKENUO – In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord Proskuneo gebruikt wat letterlijk betekent, "iemand (toe)kussen". Het wordt vaak vertaald met neervallen, op je knieën gaan, aanbidden, bewonderen, eren. Je merkt wel dat tussen de woorden van het Oude Testament en het Nieuwe Testament enige verschillen zijn te ontdekken. Het woord aanbidden in het Nieuwe Testament is veel intiemer. We lezen, dat God als Vader gekend wil worden en de relatie tussen Hem en ons heeft hersteld door Zijn Zoon Jezus.

We lezen in Johannes 4:23 dat God aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en in waarheid. Als je ook Ef. 1:12 leest en ziet dat Hij wil dat wij zijn tot "lof Zijner heerlijkheid"

Tijdens deze serie van bijbelstudies, willen we graag, dat de gehele gemeente, van jong tot oud, van pas-bekeerde tot geestelijk volwassene zal zijn tot "lof Zijner heerlijkheid".

Wij Bouwen Mensen geeft 4 fasen aan van ontwikkeling. In elke fase (101, 201, 301, 401) kan men zijn tot "lof Zijner heerlijkheid". Een baby, die 'papa, mama' zegt, geeft de ouders een geweldige voldoening. Een opgroeiende kind, dat leert te gehoorzamen, zich ontwikkelt, eigenschappen van de ouders laat zien, geeft de ouders voldoening. Een mens, die de talenten, welke de ouders in hem gelegd hebben gaat gebruiken, ontwikkelen, geeft de ouders voldoening. Een nieuw -leven- voortbrengend mens, vruchtbaar, geeft de ouders voldoening.

We zullen facetten uit Gods Woord leren van lofprijs in het persoonlijk leven, in de gemeente. Ook lofprijs als wapen komt aan de orde. T.a.v. aanbidding is het belangrijk te kijken naar: Wie, waar, wanneer, waarom, hoe aanbidden. Ook de Heilige Geest en aanbidding, profetische aanbidding, zang-lofprijs- en aanbiddingsdienst in de gemeente zullen in de studies terug komen. In de huisgroepen is er volop gelegenheid om over de studies te spreken, en deze in praktijk te brengen.

Laat dit onderwerp door het Woord van God, en door de Heilige Geest meer dan ooit realiteit worden in uw leven!

Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 2: lof en aanbidding naar Gods wil

'Geef de Here, gij hemelingen, geeft de Here heerlijkheid en sterkte; geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de Here in heilige feestdos' Psalm 29:1-2

Handelingen 15:16 (Amos 9:11-12, 2 Sam. 6:17) beschrijft de vervallen hut van David, die weer opgebouwd wordt. DE hut, de tabernakel van David toont het koningschap en het priesterschap van David. David voerde zijn koningschap en zijn priesterschap uit rond het altaar. Het reukofferaltaar van gebed, voorbede, lofprijs en aanbidding was voor David het centrum van zijn leven. Gods heerschappij door zijn volk, en de wijze van aanbidding waren voor een lange periode in verval geraakt. Maar sinds de komst van Jezus, de Zoon van David, zien we, dat de hut weer opgebouwd wordt. Joden en heidenen zullen samen de Heer dienen en aanbidden, zoals op de berg Zion is ingesteld. We zullen veel leren van David t.a.v. lofprijs en aanbidding. De Heer heeft door o.a. David ZIJN NORMEN EN WAARDEN bekendgemaakt. De Davidische instellingen wijzen naar Jezus, naar het heden, naar het 1000-Jarig Rijk en naar de hemel. Wij kunnen niet onze eigen normen vaststellen a.d.h.v. traditie, religie. De Bijbelse normen, door de Heer ingesteld, zijn het Koninklijk protocol. Ik koningshuis heeft zijn eigen protocol; hoe spreek je, is je gedrag, kleed je je in de nabijheid van de koning(in)... Zien wij de Heer als de Koning van alle koningen, presidenten?

Ieder mens is geschapen om te dienen, (ver)eren, te aanbidden. De duivel wil de lof en aanbidding in vervallen staat brengen. Hij wil, dat we onze aanbidding richten op alles, behalve op God (Matth 4:9-10). In Daniël 3 zie je deze aanval op de aanbidding van Gods volk. De duivel kent de principes van aanbidding: gehoorzaamheid en overgave. Hij kent niet het principe van liefde. Het volk moest het protocol gehoorzamen. Anders wachtte het vuur. Het protocol bepaalde waar, wanneer, en hoe de koning aanbeden diende te worden. 'Zodra het geluid van....' (Dan 3:7). Hoewel de Heer onze Vader, Vriend is, behoren we Hem op welbehaaglijke wijze te vereren, met eerbied en met ontzag, want Hij is ook een verterend vuur (Hebr 12:28-29). Op welbehaaglijke wijze vereren is Hem vereren op ZIJN wijze! Dit geldt voor ons hele leven; in en buiten de samenkomst.

In Daniël 1 zie je hetzelfde principe. 4 Jonge mannen houden zich aan Gods protocol i.p.v. aan het protocol van de wereld. Aan deze keuze hangt een prijskaartje. God eren in je dagelijkse leven heeft tegenstand tot gevolg. De 4 jongens, echter, waren radicaal in hun gedrag. Het gevolg was, dat God verheerlijkt werd, de jongens gezegend en door God gebruikt werden voor het hele land.

David is een prachtig typebeeld van Jezus: geboren in Bethlehem, uit stam van Isai, David betekent 'geliefd; Jezus is de Geliefde van de Vader, herder, gezalfd, woestijnervaring, versloeg grote vijand Goliat / duivel, koning over Israël vanaf 30-ste, man naar Gods hart (Hand 13:22), priester, profeet, koning. Hij maakte waarschijnlijk 73 psalmen. Steeds zien we in het leven van David, dat hij verlangde om God altijd te loven en te aanbidden. Als je levensdoel is, om te zijn 'tot lof zijner heerlijkheid', dan zul je, net als David, (en net als Jezus,) tegenstand ervaren:

- 1 David werd door zijn vader en broers niet altijd erkend (1 Sam 16:11; 17:28)
- 2 David had tegenstand, werd achtervolgd (1 Sam 18)
- 3 David kende teleurstellingen, verdriet (2 Sam 1)
- 4 David kende gezinsproblemen, kinderen volgden zijn geloof lang niet altijd
- 5 David werd zelfs door zijn echtgenote bespot (2 Sam 6:20)
- 6 David kende verleiding tot zonde, immoreel gedrag (2 Sam 11)
- 7 David werd aangevallen met trots, hoogmoed

Ik denk, dat trots en hoogmoed de grootste vijanden zijn van lof en aanbidding. Deze vijanden openbaarden zich al in het paradijs. De duivel wil, dat wij compromissen maken. Hij wil, dat wij gaan onderhandelen; 99 % gehoorzaam, de andere % je 'ik' aan het bewind. David maakte soms hele grote fouten, met grote consequenties. Toch was hij een man naar Gods hart, want hij was nederig (Psalm 51). God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade (Jac 4:6) Willen wij God eren volgens onze voorwaarden, of willen wij Hem zo eren, dat Hij werkelijk verhoogd wordt?

Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen les 2: lof en aanbidding naar Gods wil

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?

- 2 Hoe zou onze heme lse Koning eer willen ontvangen?

- 3 Wat heeft u geleerd van het verhaal in Daniël 3?

- 4 Herkent u uzelf in David, als u leest, dat er steeds tegenstand was in zijn aanbiddingsleven?

- 5 Probeer eens te omschrijven wat het betekent: een man naar Gods hart

- 6 Moet u dingen overwinnen, afleggen, die te maken hebben met trots?

Bid met elkaar, dat God op de juiste wijze de eer zal ontvangen. Bid, dat niets in de weg zal staan om God te verhogen. Ruim de dingen die in de weg staan om te leven tot lof van de Heer op en geef Hem de troon van je hart.



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 3: lof en aanbidding met mijn handen

'Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel'
Klaagliederen 3:41

Handen tonen onze innerlijke gesteldheid. Het zijn werktuigen van ons hart. Heeft de Heer heerschappij in mijn hart, dan zullen mijn handen dat tonen. Adam en Eva hadden hun Schepper lief, en dienden Hem met de handen (Gen. 2:15) Door wat we met de handen doen, behoren we Jezus te eren (Mat 25:31-46). Als we elkaar helpen, zegenen, de handen uitstrekken naar elkaar, doen we dat tot Zijn eer. We kunnen niet de hemel verdienen met onze daden, maar we kunnen onze Schepper en Redder wel eren door onze handen te gebruiken. Hij wil mijn handen gebruiken als Zijn handen op aarde. Sta ik dat toe, dan dien ik Hem.

Psalm 47:2 -> Alle gij volken, **klapt** in de handen, **juicht** Gode toe met **jubelroep**

Klappen is o.a.: handslag geven, stoot geven, opslaan, blazen, drijven, stoten, vastslaan, handslag. Klappen geeft de Koning, Overwinnaar eer. Klappen brengt de lucht in beweging. De Wind gaat waaien. Het laat de Boze zijn nederlaag horen. Klappen alleen is niet voldoende. Met het klappen zullen we onze stemmen gebruiken door te juichen, jubelen.

Juichen is o.a.: aanheffen de strijdkreet, aanheffen een (luid) gejuich alarm maken, aanheffen een krijgsgeschreeuw, blazen signaal, schreeuwen, blazen alarm, jubelen, komen gejuich tegemoet, schreeuwen luide, toejubelen, toejuichen

Het opheffen van de hand of handen is ook een teken van het doen van een eed. (Deut.32:40; Dan.12:7; Openb.10:5). "De hand opheffen" heeft daarom ook de betekenis van zweren. Ik belijd door handopheffing dat ik de Waarheid zal dienen.

Psalm 134 -> *Komt, prijst de HERE, alle gij knechten des HEREN, die des nachts in het huis des HEREN staat. 2 Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE. 3 De HERE zegene u uit Sion, Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft.*
Deze regel geldt voor **alle** knechten van de Heer.
Velen missen de zegen van vers 3, omdat ze vers 1 en 2 niet toepassen.

Het gebed als reukoffer aan de Heer gaat samen met het opheffen van de handen (Ps. 141:1-2) Handopheffing wordt hier beschreven als een avondoffer.

Smeken, roepen om hulp gaat samen met opheffen van handen (Ps. 28:2).
Ik hef mijn handen op naar het binnenste heiligdom. Mijn handen reiken naar de hemel.
De SV zegt: *als ik mijn handen ophef naar de aanspraakplaats Uwer heiligheid.*
Mijn handen reiken naar Gods aanspraakplaats (troon, kruis) en naar Zijn heiligheid.

Het bloed van het kruis reinigt mijn handen – handel.
Alleen met **geheiligde handen** kan ik hem eren.

In Exodus 17 lezen we over het opheffen van de handen van Mozes:

..zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand.

Op Gods heilige berg, de autoriteit van het Woord in mijn opgeheven hand.

10 ... *maar Mozes, Aaron en Chur hadden de heuveltop bestegen.*

Gezamenlijk, ik, Jezus, en de gemeente.

11 *En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.*

Handopheffing geeft overwinning! De duivel haat dit.

12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.

Wij zullen elkaars handen omhoog houden, samen de Heer verhogen.

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN!

Ik belijd zijn Almacht. Ik leg mijn handen op Zijn troon, gemeenschap, aanraking.

Dan zal ik in staat zijn om de ander aan te raken.

Handopheffing is beeld van overgave. Mijn handen zijn leeg. Als ik ze ophef, kan ik niets meer. Alleen mijn hart is in mijn handen, om dat over te geven in aanbidding aan Hem.

Ik toon expressie, ben geen standbeeld. Mijn lichaam richt zich naar de hemel.

Ik wil, dat Hij mij aanraakt; Hij verlangt, dat wij Hem aanraken (Marc 5:31).

Aanraken is beeld van tederheid, liefde.

Waarom hef ik mijn handen niet op?

*Schaamte (besef, dat Hij uren lang aan het kruis zijn handen uitstrekke)

*Zonde, onreine handen (belijd, en ontvang vergeving)

*Geen toewijding (laten jouw handen Zijn handen zijn; hef je hele hart op tot Hem)

*Trots en hoogmoed (bekeer je van deze afgoderij (1 Sam 15:23)

*Traditie (doe, wat het Woord ons leert.)

*Een gebondenheid (roep Hem aan, Hij maakt je handen vrij:

Ps. 81:6 Ik heb mijn schouder van de last ontheven, zijn handen werden vrij van de draagkorf)

Wacht niet op de ander, voordat je je handen gebruikt om Hem te eren.

Hij wacht op jouw handen!



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen Les 3: lof en aanbidding met mijn handen

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?
- 2 Hoe kunnen we met onze handen de Heer aanbidden in ons dagelijks leven?
- 3 Waarom is handen klappen en juichen zo belangrijk?
- 4 Eer jij God ook, door je handen op te heffen? Waar? Wanneer?
- 5 Besef je, waarom je handen opheft?
- 6 Zijn er dingen, die het opheffen van handen tegenhouden bij jou?
Wat ga je daaraan doen?

Bid met elkaar, dat God aanbeden zal worden door onze handen, en breek iedere belemmering af in Jezus' Naam.



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 4: lof en aanbidding door muziek

'Eert God in zijn heilige hemel, eert Hem om het machtige firmament, om zijn krachtige daden, om zijn onmetelijke grootheid. Eert Hem met hoorgeschal, met harpen, lieren en trommen, eert Hem met vreugdedansen, met spel op gitaren en fluiten, sla de bekkens, de luidklinkende bekkens. Laat alles wat adem heeft de lof zingen van de Heer, Eer aan de Heer!'

Psalm 150

De oorsprong

De oorsprong is van muziek is God. Hij heeft muziek geschapen voor zijn eer. God stelde een engel aan met muziekbediening.

Ezech. 28: 13b 'van goud was het werkstuk' -> van pijpen en tamboerijnen (Engelse vert)

Ezech. 26: 13 -> 'het geluid uwer violen en harpen'

Jesaja 14: 11 -> 'de trots is in het dodenrijk geworpen, de klank uwer harpen..' Lucifer had in de hemel een muziekbediening.

Satan stond op tegen God en is uit de hemel geworpen (Luc 10: 18)

Hij gebruikt muziek sinds de zondeval voor zijn eigen eer.

M. Jaggard, Lucifer van de rock: 'Wij zijn er altijd op uit om de wil en de gedachte van mensen een bepaalde richting op te sturen, en de meerderheid van andere groepen doen hetzelfde'.

Jesaja 42: 8 'Ik zal mijn glorie aan niemand anders geven'.

Het doel

Het doel van muziek blijft om God te eren, en door melodie en ritme te uiten wat binnen in het hart leeft. Het toont gevoel, beleving, gedachte, cultuur. God heeft dit vermogen in de mens gelegd. Het kan positief en negatief gebruikt worden.

Wij kijken in deze les vooral naar muziek zoals God die bedoeld heeft.

Het hoogste doel is aanbidding.

Satan probeert de eer van God te stelen, zich toe te eigenen. Hij beïnvloedt de muziek, brengt lust, geweld, overspel; wil onze geest vervuilen. Hoe kritisch zijn we? Mag de Heer meeluisteren met je muziekkeuze; geniet Hij ervan?

Het is goed, als wij opruiming houden (Handelingen 19: 19)

Sleutel: 'Ik mag alles, maar niet alles is zinvol. Hoewel alles mag, mag niets mij overheersen'(1 Kor. 6: 12)

Muziek om God te eren, raakt Gods hart.

Er is grote diversiteit in: instrumenten, volume, bewegen, locatie, doel, gelegenheid, tijd, houding van het lichaam.

Hij heeft recht om de juiste plaats te krijgen. (Psalm 22:4)

In de hemel is aanbidding door muziek, ook hier op aarde moet de klank hemels zijn. (1 Kron. 16:4, 6, 41, 42)

Muziek brengt vreugde voort, toont droefheid.

2 Sam 6:15 -> David had vreugde om de ark des Heren.

In de Psalmen staan veel lof- en ook treurliederen.

Genesis 4:21 -> Jubal, de vader van allen die citer en fluit spelen.

Muziek brengt kalmte, rust.

1 Sam. 16:23 -> David speelde zo, dat de boze geest week van Saul en rust kwam.

Muziek, zang is een duidelijke proclamatie

1 Kron. 16:9 -> 'maak muziek voor Hem en zing; vertel over al zijn wonderen'

Muziek brengt overwinning bij strijd.

2 Kron. 20:21 -> de muziek voorop in de strijd, lofprijs

Rich. 1:1 -> 'wie zal het eerst optrekken (in de strijd)? Juda (lof).

Muziek brengt een profetische zalving in beweging

1 Sam. 10:5-12 Profetische muziek, Saul onder de profeten.

Muziek heeft reddend effect.

Denk aan bijv. een concert van gospelgroep Petra in Bogota, waar ruim 800 mensen tot geloof kwamen.

Muziek heeft genezende werking

In genezingsbedieningen (bijv. Benny Hinn). Ook luisteren thuis van muziek, waarin de Heer wordt aanbeden brengt genezing.

Deze tijd

Muziek gaat met de tijd mee; besef, dat we niet kunnen stellen, dat God alleen verheerlijkt wordt met één bepaalde stijl. De Heer is geweldig creatief; Hij is de Schepper. Laat de Heilige Geest inspireren, zoals in de tijd van Besaleël en Oholiab. (Ex. 31:1-3)

Wat kies ik?

Wie is de beste muzikant? Die muzikant, die ervoor kiest om de muziek aan de Heer terug te geven, muziek behoort Hem toe, Hij behoort ermee geloofd en aanbeden te worden. Natuurlijk heeft Hij ook recht, dat we Hem eren met het BESTE. Maar het beste komt vooral uit ons hart.

Zelf kunnen we volop muziek maken, zingen, instrumenten, cd's afspelen.

Laten we radicaler zijn in onze muziekkeuze, geef de duivel geen eer, hij is de dief. Onze Koning Jezus komt toe alle eer!



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 4: lof en aanbidding door muziek

1. Wat sprak je vooral aan in deze les?
2. Welke muziek spreekt jou aan?
3. Eert deze muziek de Heer?
4. Moet je keuzes maken t.a.v. muziekbeluisteren?
5. Heb jij genezing, bevrijding, overwinning, rust ervaren, toen muziek gespeeld werd?
6. Ervaar je tijdens muziek ook de zalving van de Geest? Wanneer?
7. Wanneer maak jij muziek?
8. Eer je de Heer daarmee?



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 5: lof en aanbidding in de samenkomst

'Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de HERE te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cymbalen en andere muziekinstrumenten, en de HERE aldus prezen: Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, toen werd het huis, het huis des HEREN, vervuld met een wolk,' 2 Kronieken 5:13-14

De Heer woont in de hoge (hemel), in het heilige (de gemeente) en nederige, de verbrokene van hart (toegewijde aanbidder) (Jes57:15).

In zijn huis zal Hij geloofd en aanbeden worden. Wij zijn zijn huis! Hij woont in ons. Hoe bewust ga ik naar de samenkomst? (lees Prediker 5: 1-6 en Psalm 122).

Ben ik klaar om de Heer te ontmoeten; heb ik mij geheiligd, mijn offers voorbereid? (Psalm 50:14).

Wat is mijn motivatie om naar de samenkomst te komen?

Alles in de samenkomst moet zijn tot lof van de Heer; Hij moet aanbeden worden door: zingen, klappen, loven, juichen, geldoffers brengen, 10-en, preek, mededelingen, voorbede, bediening, ontmoeting, gesprekken.... Ook geldt dit natuurlijk voor de kinder-, tiener-, jeugdsamenkomsten, huisgroepen, pastoraat, vergaderingen, oefenavonden, studies.

Aanbidding in de samenkomst is niet een periode van 10 minuten, maar is het leven van de gemeente van zondag t/m zondag (168 uur per week).

Ook na de zang, lof en aanbidding behoort de gemeente een aanbedende gemeente te zijn: hoe reageren we op de preek, op de oproep tot offeren? Hoe spreken we over elkaar? Respecteren we elkaar, zijn dienaren? Brengen we nieuwe, onbekeerden binnen?

De zangers, muzikanten, aanbiddingsleiders, geluidsmensen hebben een belangrijke bediening. Zij vervullen bediening in het huis van God.

In 1 Kronieken 25 staan een paar belangrijke principes:

- 1 geheiligd, afgezonderd tot de dienst
- 2 Asaf = verzamelaar/bijeenbrenger, Heman = (ge)trouw, Jedutun = lovende
- 3 profeteerden bij het spel (onder invloed van Gods Geest)
- 4 dienstwerk verrichten
- 5 onder leiding van anderen (koning, oversten, leiders)
- 6 profeteerden daartoe door de koning aangewezen, onder het loven en prijzen
- 7 onderricht (geleerd, instructies ontvangen), volleerd (=onderscheid, inzicht, verstand) (oefenen, leren, techniek, nieuwe liederen, leren van de Geest)

In de samenkomst zullen wij hem prijzen, lofzingen: Psalm 22:23, 26:12.

In Psalm 95 (en Psalm 100) staat een weg (van horizontaal naar verticaal) beschreven, van binnenkomen tot het in aanbidding zijn, het ervaren van de beweging van de Heilige Geest, het spreken, aanraken van de Heer.

Wij komen zijn poorten binnen, voorhoven, heilige, om binnen te gaan in het Heilige der heilige. (Prijzen omdat Hij de Deur is, het Offerlam, het Woord, het Licht, het Brood, mijn Voorspraak, Hogepriester, mijn aanbidding waardig, aanbidden om Wie Hij is).

Natuurlijk waait de wind, zoals Hij wil, moet een samenkomst niet passen in een keurslijf. De Heer moet is staat gesteld worden, om de samenkomst van begin tot eind op de kop te zetten, geheel buiten onze liturgie! (dit is dan geen mensenwerk, maar de liturgie van de Geest!)

- Er is eerst aanmoediging (sommigen moeten hun aardse visie los gaan laten)
- Bemoedigende, opbouwende, feestelijke liederen, jubelen, juichen, dans...
- Proclamatie, Hij is ...
- Gebed, voorbede, dankzegging
- Overgave, buigen, knielen, nieuw lied (lied van de Geest), ...
- De Heer alle vrijheid geven zijn werk te doen, spreken, ...

Zowel het aanbidningsteam als de gemeente moet als doel hebben, dat de Heilige Geest volkomen kan werken in overgegeven, aanbiddende harten, in heel de gemeente.

Daarom is afstemmen op de leiding van de Geest uiterst belangrijk. Hij is als een duif. Verstoringen moeten zo veel mogelijk vermeden worden.

DE liedkeuze, wat gezegd wordt, wanneer wel of niet hardop bidden, wanneer werken de gaven van de Geest? Dit zijn heel belangrijke punten. Soms wil de Heilige Geest bewegen, spreken, aanraken, genezen, en dan wordt Hij verstoord door iets. We hebben allemaal **meer fijngevoeligheid** nodig om zijn leiding te ervaren!

Het is belangrijk, dat de gemeente bidt voor aanbidingsleiders, muzikanten, zangers en geluidsmensen. Zij zijn geroepen, om de Heer de juiste plaats te geven, en de gemeente wordt aangespoord om zich bij hen aan te sluiten.

Het aanbidningsteam zal veel voor elkaar bidden, voor de zalving van de Geest. Ook bidden de leden van het team, dat zij, in eenheid met de gemeente de Heer alle eer en vrijheid zullen geven.

Zij waken over zichzelf en elkaar, zodat de duivel op geen enkele wijze de eer van God kan roven door onenigheid.

Zij stellen de Heer van de bediening boven de bediening en aanvaarden het gezag van de gemeente.

Zij verlangen, dat de gemeente een strijdvaardige gemeente zal zijn, overwinningen zal behalen door de kracht van lofprijs.

Op de onderwerpen: aanbidning en profetie, het lied van de Geest, en overwinning door lofprijs kom ik in latere studies terug.

De Heer roept u om een lover en aanbidder te zijn, ook in zijn huis. Als u zich aansluit in het aanbidingskoor van de gemeente, zal de Heer tronen op de lofzang van zijn volk (Psalm 22: 4).

Als u liever afstandelijk, passief bent, zal uw plaats in dat koor leeg blijven.

Laat alles, wat in de samenkomst, de gemeente gebeurt tot lof en aanbidning zijn!.



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen Les 5: lof en aanbidding in de samenkomst

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?

- 2 Ervaar je, dat het belangrijk is om je goed voor te bereiden als je naar Gods huis gaat?

- 3 Heb je tijdens deze les geleerd, dat aanbidding in de gemeente meer is, dan 15 minuten op een zondagmorgen?

- 4 Kun je de betekenis van de namen van Asaf, Heman en Jedutun toepassen op jezelf?

- 5 Zie je, dat de bediening van het aanbiddingsteam erg belangrijk is? Hoe kun je dit team bijstaan, helpen?

- 6 Ervaar je, dat de Heer jou, en de hele gemeente wil ontmoeten in zijn heilige tegenwoordigheid, dat Hij wil spreken, aanraken, als je aanbidt? Verlang je naar een diepere aanbidding, ook tijdens de samenkomst?

Bid met elkaar, dat de Heer alle vrijheid in ieders leven mag hebben. Bid, dat iedereen in de gemeente (beginnend bij jezelf) verlangend en zoekend zal zijn naar een dieper aanbiddingsleven, tot eer van God.



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 6: lof als wapen in de strijd

'Laten de vromen juichen met eerbetoen, jubelen op hun legersteden. De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natien; om hun koningen met ketenen te binden en hun edelen met ijzeren boeien; om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Halleluja.' Psalm 149:5-9

Psalm 8:3 geeft één van de belangrijkste doelen aan van het loven: om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Ik moet worden als een kind, puur, ongedwongen.

Satan had bediening van lof en aanbidding; deze is hem afgenomen (o.a. Jes. 14:10-14). Daarom haat hij het als wij lofoffers brengen. Wij treffen hem met onze lofoffers aan de Heer.

Het woord 'verstommen' in Hebr: 'Sjabath' -> ophouden, rusten, afschaffen, wegdoen, staken, vernielen, einde aan maken, rusten, verdwijnen, vernietigen, verstommen, uitroeien, verwijderen, zwijgen, stil leggen, stopzetten, vieren, weg zijn, weren

In Psalm 149:6-9 staat, dat wij twee geestelijke wapens hebben: lofverheffingen en het Woord van God. Wij strijden dan ook tegen een geestelijke vijand. (Efeze 6 v.a. 10) Wij verlammen, onderwerpen, binden de vijand door het Woord en door de lofprijs. De vijand is al veroordeeld en overwonnen; wij moeten hem boeien, onder het oordeel houden.

In Joël 3:9-10 staat, dat er oorlog is, dat de ploegscharen tot zwaarden en de snoeimessen tot speren moeten worden gesmeed. Ploegen (lofprijzingen) maken ons hart klaar, om het Woord te ontvangen, snoeimessen maken ruimte voor het werk van de Geest. Dit omsmeden doet Hij door openbaring. Ik moet openbaring hebben in en over mijn lofprijs; wat zeg ik? Ben ik een held in lofprijs? 'Held' -> Hebr: 'gibbor' = krijger, tiran. Ik moet een tiran (alleenheerser, onderdukker) zijn over het werk van de duisternis. Zo geeft de Heer wapens, zal ik mij betonen als een held.

Jesaja 42:13 -> de Heer, DE KRIJGER trekt uit als een held, ten strijde. Als ik Hem prijs, trekt Hij ten strijde!

Lees ook Psalm 68 en Jesaja 30:29:33: *'Maar u zult van vreugde zingen als in de nacht van het heilige feest. U zult blij en gelukkig zijn, als pelgrims die, spelend op schalmeien, optrekken naar de berg van de Heer, de Rots van Israël. De Heer spreekt met bulderende stem, hij laat de kracht van zijn arm voelen, woedend grijpt hij in: verzegend vuur, wolkbreuken, overstromingen, hagelbuien.*

Bij het horen van zijn stem raakt Assur in paniek. De Heer geeft hem stokslagen. Hij slaat met vaste hand en bij elke slag die neerdaalt, klinken tamboerijn en lier. Zijn arm is dreigend geheven, hij gaat Assur te lijf. De brandstapel ligt sindslang voor de koning van Assur klaar; diep en breed is de vuurhaard, brandhout ligt er in overvloed. De Heer ademt een zwavelstroom uit en zet de stapel in brand.

7 Enkele voorbeelden van de kracht van lofprijs:

8

9 -'Juda' (looft God) gaat voorop in de strijd! (Richteren 1:-2)

-Hij troont op lofzangen (Psalm 22:4)

-Jezus trekt ten strijde tegen religie, goddeloosheid als Hij geprezen wordt (Luc 19:28-48)

-De muren van Jericho vielen, nadat men in gehoorzaamheid ging juichen. (Rich 5 en 6)

-De Midianieten worden verslagen door de 300 van Gideon, nadat men o.a. juichte (Rich 7)

-Gevangenen kwamen in de vrijheid, toen Paulus en Silas de Heer prezen (Han16:23-26)

Het woord 'gejuich' (Hebr-> Ruwa) betekent o.a. 'oorverdovend geluid' / 'vernietigen door iets te breken.

In 2 Kronieken 20 lezen we Gods principes ten tijde van strijd:

- 1 De Heer raadplegen (v3)
- 2 Vasten (v4)
- 3 Bijeenkomen om hulp bij de Heer te zoeken (v4)
- 4 Belijden, proclameren voor zijn aangezicht (v6 e.v.)
- 5 Eenparig staan voor Gods aangezicht (v13)
- 6 Luisteren naar de profetische stem van de Heer (v14 e.v.)
- 7 Overgave, aanbidding, lofprijs (v18-19)
- 8 Handelen in gehoorzaamheid en geloof
- 9 Heilige feestdos aantrekken, bekleed zijn met Hem (v21)
- 10 Zingen, loven, jubelen (v21-22)
- 11 Wapens van de Heer worden gebruikt (v22-23)
- 12 Zie de overwinning (v24)
- 13 Beroof de vijand (v25)
- 14 Verblijden over de verslagen vijanden (v27)
- 15 Hem danken in de gemeente (v28)

De wettige positie van onze vijand is 'onder onze voeten'.

Rom 16:20 -> we moeten hem ook vertreden!

Daarom zijn onze voeten (o.a. dans) belangrijk instrumenten om Hem te prijzen en om te heersen over de vijand.

In de volgende les kijken we o.a. naar het profetische lied (w.o. strijdlid).

Laten we KRIJGERS, HELDEN, STRIJDERS, OVERWINNAARS ZIJN!



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen Les 6: lof als wapen in de strijd

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?

- 2 Ervaar je wel eens, dat lofprijs de vijand doet 'verstommen' ('sjabath')?

- 3 Wie zijn onze vijanden? (Ef 6 v.a. vers 10)

- 4 Wat spreekt je aan in Joël 3:9-10?

- 5 Wat betekenen de woorden: held, krijger, tiran t.a.v. geestelijke strijd voor jou?

- 6 Kun je de 15 principes uit 2 Kronieken 20 toepassen op strijd in je eigen leven?
Hoe?

Bid met elkaar, dat de Heer ieder zal maken tot strijder, pas de geleerde principes toe. Kom elkaar te hulp in de strijd, en geloof in overwinning!



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 7: lofoffer door zijn naam te prijzen

'Laten we door Jezus voortdurend aan God een lofoffer brengen door zijn naam openlijk te prijzen.' Hebr. 13:15 (GNB)

Het uitspreken van de naam van God is voor velen het 'ijdel' gebruiken van zijn naam (Exodus 20:7) Als Gods kinderen de naam van de Heer uitspreken, zal het gevolg zijn o.a.: redding (Hand. 2:21), gebedsverhoring (Joh. 16:23), bescherming (Spr.18:10) Als ik met eerbied en ontzag de naam van de Heer noem, dan eer ik Hem daarmee. Psalm 8:1 -> 'O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.'

Zoals zijn naam is, zo is Hij! (lees o.a. Psalm 18:2-3)

Hem eren door het noemen van zijn naam is niet een vanzelfsprekendheid, het is een offer van lof! Hebr 13 zegt: 'voortdurend!'

Als ik Hem wil aanbidden door zijn naam te belijden, is het noodzakelijk, dat ik zijn naam ken. Mozes vroeg bij de brandende braamstruik naar zijn naam. (Exodus 3:13).

In het O.T. wordt de Heer in de Hebreeuwse taal met verschillende namen genoemd:

Adonai	Betekent: Heer, meneer, o.a. Gen. 15:2 -> Here, HERE (mijnheer Jaweh)
EI	Betekenis: sterk, krachtig zijn; onze God is sterk, krachtig
Eloha en Elohim	Enkelvoud en meervoud. Betekenis: 'God' Gen 1:1 'Elohim' Voorwerp van aanbidding (bijv. ook afgoden..)
EI Eljon	Betekenis: 'God de Allerhoogste' (o.a. Psalm 9:3)
EI Sjaddai	Betekenis: 'God de Almachtige' (o.a. Gen. 17:1)
EI Olam	Betekenis: 'God, de Eeuwige' (o.a. Jesaja 40:28)
EI Roi	Betekenis: 'God des aanzien, die zich openbaart en mij ziet' (o.a Gen 16:13)
JHWH	4-letterwoord -> tetragrammaton. Men las waarschijnlijk tot de 3 ^e eeuw voor Christus deze naam hardop. Daarna las men in de plaats: 'Adonai' JHWH werd uitgesproken als: <i>Jaoweh, Yabeh</i> . In de vroege Middeleeuwen ging men in de Hebr. bijbel klinkers schrijven en plaatste de klinkers van <i>Adonai</i> tussen de medeklinkers <i>JHWH</i> , en ontstond <i>Jahovah</i> (bij ons: Jehovah). De juiste naam van God is door de eeuwen heen weergegeven met: <i>Jahweh</i> . Betekenis: 'Ik ben die Ik Ben', de Bestaande, Ik ben er voor jullie (Ex. 3:14). De Algenoegzame God.

Jahwe Jireh	De HERE zal voorzien
Jahwe Rofeka	De HERE uw Heelmeester
Jahwe Nissi	De HERE mijn Banier
Jahwe Mekaddishkem	De HERE die u heiligt
Jahwe Sjalom	De HERE is Vrede
<i>Jahwe Sebaoth</i>	<i>De HERE der heerscharen</i>
Jahwe Eljon	De HERE de Allerhoogste
Jahwe Roï	De HERE mijn Herder
Jahwe Tsidkenu	De HERE onze gerechtigheid
Jahwe Sjamah	De HERE is aldaar

Trekken we de lijnen door van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer nóg verder is gegaan met het openleggen van zijn hart. Is de Naam *Jahweh* de knop van de bloem, in de namen Jezus - Christus - Immanuël bloeit de roos helemaal open. Christus heeft Gods Naam aan de mensen geopenbaard als *Abba, Vader* (Johannes 17:9) Hij heeft de Naam volledig laten zien in zijn leven en sterven. En Hij doet dat nóg van Pasen en Pinksteren tot de voleinding van de wereld. In Christus zien we wie de Vader is.

Een aantal namen van de Here Jezus:

Mensenzoon / Zoon van God / Vriend van zondaars / Sterke God / Afdruk van Gods wezen / Heer (Kurios) / Meester / Blinkende Morgenster / Wonderbare Raadsman / Beeld Gods / Lam van God / Ware Wijnstok / De Opstanding en het Leven / Knecht / Christus / Geheimenis / Rechtvaardige Rechter / Bruidegom / Eeuwige Vader / Hoeksteen / De Deur / Gekruisigde / Heelmeester / Broeder / Zon der Gerechtigheid / Zielsbeminde / Leeuw uit de stam Juda / Woord / Profeet / De Weg, de Waarheid en het Leven / Hoop / Goede Herder / Voorspraak / Brood des Levens / Koning / Ontfermer / Schepper / Licht der wereld / Naam boven alle naam / Ik Ben / Redder / Heiland / Middelaar / Geliefde / Bevrijder / Verlosser / Leidsman / Vredevorst / Zoon van David / Getrouw / Overwinnaar / Rots / Bron / Gezalfde / Wijsheid / Die is, Die was, Die komt / Alfa en Omega

Een aantal namen van de Heilige Geest:

Parakleet: Helper, Trooster, Leraar, Advocaat, Gids
Zie ook les 1 (NLEG-studies) over de Heilige Geest

Ik loof en aanbid de Heer door zijn naam te belijden.

Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam Hem beter te leren kennen.

Ik loof en aanbid de Heer door zijn naam te eerbiedigen, heiligen.

Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam te geloven.

Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam te wandelen, leven.

Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam van zijn naam te getuigen

Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam het Woord te bewaren (Joh.17:7)

Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam één te zijn (Joh. 17:12)

Laten we meer dan ooit de naam van de Heer op onze lippen dragen!



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen Les 7: lofoffer door zijn naam te prijzen

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?

- 2 'Zoals zijn naam is, zo is Hij...' Wat betekent dat?

- 3 Wat betekent de naam JAHWEH?

- 4 Als je bidt, prijst, gebruik je dan veel verschillende namen van God?

- 5 Probeer bij een aantal namen van Jezus een bijbeltekst te vinden.

- 6 Is hetgeen wat over onze lippen komt tot lof van de Heer?

- 7 Hoe en waar kan ik nog meer zijn naam belijden?

Bid met elkaar, laat ieder dat zoveel mogelijk hardop doen. Ga met lof en aanbidding namen van de Heer belijden. Geloof, dat zoals zijn naam is, Hij zo voor ons wilt zijn.



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 8: lof en aanbidding door een nieuw lied

'Zingt de Here een nieuw lied..,' Psalm 96:1

Muziek en liederen tonen het innerlijk van de mens. Wat in het hart is, komt er uit door woorden, zang en muziek.

Er is een oud en een nieuw lied.

Het oude lied vertelt van het oude leven: gevangenschap, onderdrukking, etc.

Lees Psalm 137.

In Psalm 126 wordt verteld van het nieuwe lied, het lied van Sion.

Het nieuwe lied getuigt van de machtige Bevrijder, Overwinnaar, van het nieuwe leven.

In de hemel is ook muziek, worden liederen gezongen. Daar is de stijl van muziek de stijl van de Heer. Openbaringen 4:9 - > 'heerlijkheid, eer en dankzegging wordt gebracht' Ook volume van lofprijs zal in de hemel vaak uitbundig / luid zijn.

Openbaringen 5:9-14 'zij zongen een nieuw lied'

Openbaringen 14:3 'een nieuw gezang'

Openbaringen 15:3 'het lied van Mozes en van het Lam'

Hoewel veel liederen krachtig zijn, middel tot lof en aanbidding zijn, zegenen, is het belangrijk om niet vast te zitten aan traditie. Er was een periode, dat Gregoriaanse liederen 'nieuwe liederen' waren. Er zijn daarna massa's nieuwe liederen gekomen. De Geest van God is creatief, scheppend! Hij wil zijn creatieve, scheppende werk in ons doen. Het doel: lofprijs en aanbidding.

Dit betekent niet, dat andere liederen overboord moeten. Deze liederen brengen vaak nog steeds zegen, bemoediging, correctie (Coll. 3:16).

We moeten wel beseffen, dat liederen niet in de eerste plaats bestemd zijn voor ons genoegen, onze zegen, maar dat het eerste doel is: de eer van God!

Een nieuw lied

Dit is een nooit eerder gezongen lied. Nieuwe melodie en nieuw tekst.

De Heer geeft aan mensen bekwaamheden, bediening, zalving om nieuwe liederen te maken. Deze worden geboren in het hart, door de Heilige Geest.

Een spontaan lied

De Geest laat een lied 'opspringen' in het hart.

In de samenkomst, in persoonlijk gebed, in auto, op fiets, etc. kan er zo maar een melodie en tekst 'opborrelen' .

Het is vaak persoonlijk, uit je dankbaarheid.

Met de gelovigen tezamen zal dit een harmonieuze lof zijn, tot eer van God.

Tijdens de lofprijs in de gemeente zullen vaak eerst bekende liederen gezongen worden.

Tijdens aanbidding zullen 'makkelijke, bekende, korte' liederen gezongen worden.

Toch wil de Heer het persoonlijke, nieuwe lied, rechtstreeks uit het hart horen.

Laat de muziekgroep en backing dit ondersteunen.

Een proclamerend lied

Belijdenis, vertelt Wie God is, wat Hij doet / deed. Psalm 96:1-4

Lied van Mozes (Exodus 15). Geeft de Heer de juiste plaats, erkent zijn almacht.

Ook het noemen van zijn naam is ook proclamerend.

Een profetisch lied, profetische muziek

1 Kon. 3:15 -> gezalfde muzikanten -> profetische zalving -> God openbaart Zich / spreekt. Muziek van de Geest, doet de Geest geboren worden.

Lucas 1 -> lofzang van Maria en van Zacharia.

Een lied van de Geest, zingen in de Geest

Paulus, vertelt over zijn eigen ervaring met het spreken in tongen.

Hij schreef in 1 Cor. 14:14,15 dat hij zowel het bidden en lof zingen met zijn verstand kent, als het bidden en lof zingen met zijn geest, waarbij het verstand onvruchtbaar bleef.

Je weet en voelt dat je bidt, maar je verstaat niet wat je bidt. Je weet en voelt dat je de Heer prijst en aanbidt, maar je verstaat niet wat je tot Hem zegt.

Het verstand helpt je dus niet. Het verstand werd door de Geest niet op non-actief gezet, of uitgeschakeld, maar het verstand werd omzeild, ongebruikt gelaten door de Geest, die alle talen spreekt.

Paulus zei dus niet: 'Ik zet mijn verstand stil, ik denk niet na.' Nee, hij liet de Geest door hem werken, ook al verstond en begreep hij zelf niet wat de Geest zei.

Romeinen 8:26 'En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren.'

Zo weten wij vaak niet hoe we de Heer vanuit de diepte van ons hart alle eer zullen geven of hoe we zullen bidden.

Bidden in tongen, spreken in tongen en zingen in tongen zijn daarom een geweldige kracht en kunnen een vervolg zijn op het spontaan gezongen eenparige nieuwe lied in de gemeente. De Heilige Geest krijgt zo de ruimte om te werken, te bewegen.

Laat dit niet zo maar onderbroken worden door een 'mooi' lied uit Opwekking of door een voorbede-gebed. (behalve als de Geest dit leidt).

Laat het bij Gods volk niet steeds het 'oude liedje' zijn.

Leef en zing het NIEUWE LIED VAN EN VOOR DE HEER!



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen Les 8: lof en aanbidding door een nieuw lied

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?

- 2 Zingen wij van tijd tot tijd nog wel eens het 'oude liedje'?

- 3 Openbaringen 4:9 -> 'heerlijkheid, eer en dankzegging brengen; wat betekent dat?

- 4 Zing je graag nieuwe liederen? Waarom, wat zegent je daarin?

- 5 Ontstaat er wel eens een 'spontaan, nieuw lied' in je? Wanneer, waar?

- 6 Heb je verlangen om in de Geest, liederen van de Geest te zingen? Zijn er blokkades? Waarom is spreken / bidden / zingen in de Geest zo belangrijk?

Bid met elkaar, dat de Heer geëerd zal worden met nieuwe liederen.

Zing het nieuwe lied, spontaan, proclamerend. Laat de Geest het profetische lied, het lied van de Geest uit je hart en mond doen stromen, zing het met een aanbidkend hart.



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Les 9: aanbidding in geest en in waarheid

'Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden' Johannes 4:23-24 WV

In de afgelopen 8 lessen hebben we een aantal aspecten gezien van lofprijs en aanbidding. Daarbij kwamen vele uitingen aan de orde. Jezus geeft aan, dat uitingen alleen tot Gods eer zijn, als ze komen uit een toegewijd, zuiver hart.

De vrouw in Johannes 4 zet een discussie op met aanbidding als onderwerp. De Heer verlangt dat we waardige aanbidders zijn. Aanbidding begint niet op een rituele plaats of met een rituele vorm, maar begint in ons hart!

Ware aanbidding begint bij de Bron van Levend Water. Aanbidders kunnen niet zonder de overvloed van de Heilige Geest.

De geestelijke mens

'..wat uit de Geest geboren is, is geest..' (Joh. 3:6) '..de geestelijke mens..' (1 Kor 2:15)
'En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijke in alle dele onberispelijk bewaard te blijven' (1 Tess. 5:23)

De Drie-ene God, Die Geest is, woont in mijn geest, manifesteert zich door mijn ziel en houdt het lichaam onder heerschappij. Mijn lichaam zal dan Gods tempel zijn.

Als ik me aan de Here hecht, ben ik één geest met hem (1 Kor. 6:17).

Mijn geest is het centrum van mijn wezen. Ik sta toe, dat de Geest troont in dat centrum.

Als mijn geest onder de heerschappij is van de Heilige Geest, dan zal ik ook mijn ziel (wil persoonlijkheid, denken, etc) en mijn lichaam onderwerpen aan zijn wil.

Welke aanbidding neemt God aan?

Zowel Kain als Abel hebben een offer aan God gebracht, maar het offer van Kain werd niet door God aanvaard omdat hij onrechtvaardig was (Genesis 4:4 t/m 7; Hebr. 11:4; 1 Joh. 3:12).

Nadab en Abihu hebben reukwerk geofferd, maar God heeft hen gedood omdat zij 'vreemd vuur voor het aangezicht des Heren' hebben gebracht, 'hetgeen Hij hun niet geboden had' (Lev. 10:1).

Het feit dat wij op één of andere wijze aanbidden, wil nog niet zeggen dat God onze aanbidding aanvaardt. Onze aanbidding moet met zijn wil in overeenstemming zijn. De Heilige Geest maakt in mijn geest zijn wil bekend, en ik beantwoord Hem in mijn geest met overgave en gehoorzaamheid. Hij stort Gods liefde uit in mij (Rom.5:5), en ik beantwoord die liefde door mijn geest over te geven in liefde.

Bij het aanbidden moeten wij God gehoorzamen.

Aan de oppervlakkige godsdienstige mensen van Zijn tijd zei Jezus: 'Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen' (Marc. 7:6 t/m 8).

De aanbidding van het Nieuwe Verbond is eenvoudig en geestelijk. De eerste gelovigen hebben gebeden en lofliederen gezongen. Op de eerste dag van de week kwamen zij samen om aan de tafel des Heren deel te nemen (Hand. 2:42; 20:7; 1 Kor. 14:15; 16:1,2; Kol. 3:16).

In de loop der eeuwen hebben wereldse mensen wereldse praktijken aan de oorspronkelijke aanbidding toegevoegd, zoals, het vereren van beelden en iconen, het branden van wierook en gebedskaarsen, enz., dingen die vreemd zijn aan het woord en de Geest van Christus.

Ook in de 'evangelisch wereld' kunnen dingen binnensluipen, die als doel hebben de Heer te aanbidden, maar niet in overeenstemming zijn met het woord.

Sommigen willen bijv. terugkeren naar oude Joodse gebruiken of andere wettische zaken.

Laten wij God aanbidden in geest en in waarheid. Waarachtige aanbidding komt uit het hart en moet in overeenstemming zijn met de geopenbaarde wil van God.

God aanbidden in waarheid

Aanbidding is een bewuste verheerlijking van God die voortvloeit uit een innerlijke houding van ontzag voor Zijn majesteit en van nederige onderwerping aan Zijn gezag.

Waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid.

Om God te behagen moeten wij in overeenstemming met Zijn woord aanbidden.

Jezus is de Waarheid (Joh. 14:6) We moeten in de waarheid wandelen! (2 Joh.4)

In 3 Joh. 2-8 zien we, dat het wandelen in de waarheid aanbidding is. Jezus openbaart zich als de Waarheid in zijn woord. Leef ik zuiver, in overeenstemming met zijn woord? Ben ik transparant? Neem ik het niet zo nauw met zijn Wil?

'Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid' (Joh. 17:17)

Laten wij "God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur" (Hebreeën 12:28,29).

'Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de Here een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils.' Psalm 24: 3-5

10 De Heer ZOEKT aanbidders

Lofprijzers zijn er blijkbaar wel in grote aantallen. In samenkomsten, concerten, enz. wordt volop geprezen.

Aanbidders moeten gezocht worden. God karakteriseert hen met aanbidden in geest en waarheid.

Is mijn geest onderworpen aan de leiding van de Geest? Stroomt het Levende Water door en uit mij? Heb ik Hem lief, niet alleen met woorden, uiterlijkheden, maar allereerst met mijn hele hart?

'Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is:

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf'. (Matt. 22:37-39)

Wandel met de Heer en met je naaste in waarheid.

De grote drijfveer van onze aanbidding is LIEFDE! Als mijn geest gevuld is met zijn Liefde en heerlijkheid, wil ik niet anders dan zijn tot lof Zijner heerlijkheid!

Laat de serie lessen niet eindigen, door alleen de theorie te bezitten, maar kies om EEN WARE AANBIDDER TE ZIJN!

DE HEER IS NU AAN HET ZOEKEN NAAR AANBIDDERS! VINDT HIJ MIJ; HEEFT HIJ MIJ AL GEVONDEN?



Lof en Aanbidding

'God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid' (Joh. 4:24)

Vragen Les 9: aanbidden in geest en in waarheid

- 1 Wat sprak je vooral aan in deze les?

- 2 Wie zoekt de Heer? Wanneer zoekt Hij?

- 3 Wat denk jij, is aanbidden in geest?

- 4 Wat denk jij, is aanbidden in waarheid?

- 5 Wat is je verlangen voor de nabije toekomst? Wil je een echte aanbidder zijn?

- 6 Heeft deze keuze consequenties?

- 7 Ervaar je dat je dit seizoen geestelijk gegroeid bent?

Bid met elkaar, dat iedereen door de Heer gevonden zal worden als een aanbidder in geest en in waarheid.